

Gurli Petersen (født Andersen)

Født 3. december 1937 - død 14. februar 2020 (82 år)



Gurli Andersen blev født den 3. december 1937 i Guldbjerg sogn, Odense amt.

1937. 3. Dec- ember.	Guldbjerg By og Sogn, Skovby Herred, Odense Amt.	Gurli Andersen.	Arbejdsmand Jørgen Peder Andersen, født 12. April 1909 og Hustru Mary Sofie Nielsen født 29. Marts 1919 af Guldbjerg By og Sogn. Viiede i Brenderup Kirke 1937 den 1. August.	1937. 23. Decem- ber.	Sognepræst Harald Vilstrup i Hjemmet. Fremstillet i Nørre Sandager Kirke 1938 den 26. Juni.	1. Moderen. 2. Husmoder Magda Pedersen, født Larsen, gift med. 3. Arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen, Harrits- lev, Skovby Sogn. 4. Faderen.
----------------------------	---	--------------------	---	--------------------------------	--	--

Fødsels- og døbsnotits fra Guldbjerg sogns kirkebog. 1937 3. december -- Guldbjerg By og Sogn, Skovby Herred, Odense Amt -- Gurli Andersen -- Arbejdsmand Jørgen Peder Andersen, født 12. april 1909 og Hustru Mary Sofie Nielsen, født 29. marts 1919 af Guldbjerg By og Sogn. Viiede i Brenderup Kirke 1937 den 1. august – 1937. 23. December – Sognepræst Harald Vilstrup i Hjemmet. Fremstillet i Nørre Sandager Kirke 1938 den 26. juni – 1. Moderen. 2. Husmoder Magda Pedersen født Larsen, gift med 3. Arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen, Harritslev, Skovby Sogn. 4. Faderen.

Gurlis far ville gerne have hende døbt med sin fars families mellemnavn, **Pugdøl**, men dette navn syntes moderen aldeles ikke om, så det endelige navn blev **Gurli Andersen**.

Da der i fødesognet havde været flere dødsfald blandt nyfødte børn, valgte forældrene at lade Gurli blive hjemmedøbt den 23. december 1937.

Faderen, **Hans Jørgen Pedersen** var fætter til Gurlis far, **Jørgen Peder Andersen**.

Ligesom sine 2 fætre, **Laurits Severin Andersen** og Gurlis far havde han søgt arbejde på Fyn og var som fætrene blevet gift med en fynsk pige, **Magda Pedersen**, født **Larsen**. Modsat fætrene rejste han sammen med sin ægtefælle tilbage til Vestjylland.

Som noteret i kirkebogen var **Gurli** datter af arbejdsmand **Jørgen Peder Andersen** og hustru **Mary Sofie Nielsen**.

Gurlis far, **Jørgen Peder Andersen**, var født i Vinding sogn, Ringkøbing amt den 12. april 1909, som nr. to af i alt 9 søskende. Forældre, husmand og landpost, **Jens Sivert Pugdal Andersen** og hustru **Ellen Kristine Andersen** (født Pedersen).

Gurlis mor, **Mary Sofie Andersen** (født Nielsen) var født i Ronæs, Udby sogn, Odense amt den 29. marts 1919 som den yngste af 4 døtre. Forældre husmand, **Peter Knud Nielsen** og hustru **Martha Nielsen** (født Pedersen). (Der var oprindeligt 4 børn yderligere i ægteskabet, men de døde alle som ganske små).

Begge Gurlis forældre kom fra miljøer, hvor børnene straks efter konfirmationen blev sendt "ud at tjene". Denne nedarvede "slægts-norm" gav problemer siden hen.

Gurlis far kom - efter en årrække som tjenestekarl og fodermester på forskellige gårde i hjemsoget - i 1930 til Fyn efter anbefaling fra sin ældre bror, **Laurits Severin Andersen**, der et par år forinden havde forladt Vestjylland til fordel for Fyn. **Jørgen Peder Andersen** var et par år ansat på en gård i Melby, men skiftede derefter job til herregården "**Harritslevgård**" og derfra videre til "**Gyldensten**". Gurlis mor fik efter sin konfirmation plads som tjenestepige/husassistent et par steder i det nord-vestfynske område, bl.a. på **Kustrup Bageri**.

Det må formodes, at Gurlis forældre har mødt hinanden ved et af de mange "baller", der blev afholdt i bl.a. egnens forsamlingshuse. Resultatet blev en graviditet i det tidlige forår 1937, da **Mary Sofie Nielsen** var en 17-årig tjenestepige.



Jørgen Peder Andersen og Mary Sofie Nielsen fotograferet - formodentlig mens de var forlovet.

Parret blev derefter viet i Brenderup Kirke (brudens forældres daværende bopæls sogn).



Parret indskrevet i den lokale ægteskabsbog. Jørgen Peder Andersen, f. 12/4 09. Medhjælper. Gyldensten. Mary Sofie Nielsen, f. 29/3 19. Husassistent. Bro, Brenderup. Notatet oprettet af: Sognepræsten i Brenderup Kirke, Pastor Tranæs den 17/7 1937.

Ægte-viede.					
Brudgommens fulde Navn efter forenet Daabattest eller ved Efterret i Kirkebog, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl. (Brudgommen betegnes som Ugift, Ekkemaal eller fraskilt; i de to sidste Tilfælde anføres Ulligs hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen for hendes Død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet).	Brudens fulde Navn efter forenet Daabattest eller ved Efterret i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl. (Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt; i de to sidste Tilfælde anføres Ulligs hendes sidste Mandes fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl samt respektive Datoen for hans Død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet).	1) Hvor blev Lysningen bestilt? 2) Navn og hvor fandt Lysningen Sted og hvilken Myndighed har foretaget den? (Er Lysning sket andetsteds, anføres Ulligs Lysningsattestens Dato). 3) Naar blev Meddelelsen om Lysningens Foretagelse tilfaldt den borgerlige Myndighed? 4) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundet Sted m. v., udfærdiget? 5) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmenes kurtill. 6) Dato for Kundgørelse i Ullendet om Ægteskabets Indgaaelse og dens fastsatte Frist.	Vielsesens Aar og Dato samt Stedet (Sognet), hvor den foregik.	a. Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maas da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maas da anføres). b. Af hvilken Præst Vielsen er foretaget. c. Vidnerens fulde Navn, Stilling og Bopæl.	a. den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attest om, at Bøvelighederne er i Orden, samt Attestens Dato. b. Dato for eventuel Meddelelse til Lysningsstedet om den stedfunde Vielse. c. Dato for eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skal opdrages, med Henvisning til Stedet, imder, "Sarrige Tilfælde", hvor Tilspørg af Erklæringen er indført. d. Anmærkninger.
Ugift, Husmedhjælper Jørgen Peder Andersen af Gyldensten, Nørre Sandager Sogn, født i Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, 12 April 1909, Søn af Husmand Jens Sivert Pugdøl Andersen og Hustru Ellen Kristine Pedersen, Vinding.	Ugift, Husassistent Mary Sofie Nielsen af Brenderup Sogn, f. 29 i Udby Sogn, Odense Amt, 29 Marts 1919, Datter af Fodermester Peter Knud Nielsen og Hustru Martha Pedersen, Bro.	a) 17 Juli 1937. b. 18 Juli 1937 i Kirken af Sognepræsten c. 19 Juli 1937.	1937 1 August Brenderup	a og b) Sognepræst Tranæs i Kirken c) Arbejdsmand Laurits Andersen, Nørregade, Odense Brudens Fader.	d) Sognefogeden af 17 Juli 1937.

Vielsesnotits, Brenderup sogns kirkebog: Ugift Avlsmedhjælper Jørgen Peder Andersen af Gyldensten, Nørre Sandager Sogn, født i Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, 12 April 1909, Søn af Husmand Jens Sivert Pugdøl Andersen og Hustru Martha Pedersen, Vinding.

Ugift Husassistent Mary Sofie Nielsen af Brenderup Sogn, født i Udby Sogn, Odense Amt, 29 Marts 1919, Datter af Fodermester Peter Knud Nielsen og Hustru Martha Pedersen, Bro.

a) 17 Juli 1937 (Lysning bestilt) b) 18. Juli 1937 (Lysning i Kirken af Sognepræsten c) 19 Juli 1937 (Lysning underrettet til borgerlig myndighed).

Vielse foretaget: 1937 1. August Brenderup.

a og b) Vielsessted og præst, Sognepræst Tranæs i Kirken c) Vidner, Arbejdsmand Laurits Andersen, Nørregade, Odense, Brudens Fader. c) den borgerlige myndighed, der har udstedt attest om, at beviselighederne er i orden samt dato, Sognefogeden af 17 Juli 1937.

Ægteparret lejede en mindre lejlighed i Guldbjerg sogn (tæt ved Jørgen Peder Andersens arbejdssted, "Gyldensten"). Her boede de ved Gurli Andersens fødsel. I det tidlige forår 1938 købte de en lille ejendom tilhørende godset "Gyldensten" i landsbyen Smidstrup beliggende i Nørre Sandager sogn.

Ejendommen viste sig at være noget af "en rotterede". Der er i familien bl.a. blevet fortalt, at en rotte en dag havde fundet vej op i Gurlis vugge.

Ministerialbog Fol. 184 Nr. 8


Vielsesattest.

Ugift, Avlsmedhjælper Jørgen Peder A N D E R S E N
 af Gyldensten , født den 12/4 1909
 i Vinding Sogn, Ringkøbing Amt,

og ugift, Husassistent Mary Sofie N I E L S E N
 af Brænderup Sogn , født den 29/3 1919
 i Udby Sogn, Odense Amt

blev ægteviede i B r e n d e r u p Kirke den 1. August 1937

hvilket herved bevidnes paa Embeds Vegne i Overensstemmelse med Ministerialbogen.


 , den 1 AUG. 1937 19
Sigurd Sørensen
 Sognepræst

Nr. 55. Otaf O. Barfoed & Co.s Forlag. Dansk Papir. Skrift. 1. Stykskift. II.

Vielsesattest, Jørgen Peder Andersen og Mary Sofie Nielsen.



Ejendommen i landsbyen, Smidstrup, Nørre Sandager sogn.

Gurli Andersen blev i Nørre Sandager Kirke "døbt", d.v.s. fremstillet i kirken (da hun allerede var hjemmedøbt) den 26. juni 1938 (*tidligere beskrevet i fødsels- og dåbsnotitsen*).

De første billeder af Gurli:



Fra Gurli's barnedåb 26. juni 1938: Mor, **Mary Sofie Andersen**, med Gurli i dåbskjole ved huset i Smidstrup. Herren i billedet formodes at være faderens broder, **Laurits Severin Andersen**.

Gurli's far, Jørgen Peder Andersen, arbejdede stadig på godset "Gyldensten". Også moderen, **Mary Sofie Andersen**, måtte bidrage til familiens sparsomme indtjening samtidig med, at hun skulle passe **Gurli**.

I roe-sæsonen "hakkede hun roer". Barnevognen med **Gurli** blev parkeret for enden af roemarken. Når den meget lange række samt retur i den næste række var færdighakket, var hun tilbage ved barnevognen, hvor **Gurli** forhåbentlig stadig lå og sov – sådan forløb dagene med roehakning.

Der var også tale om kortvarige arbejdsopgaver på slottet med hjælp ved rengøring m.v. Her måtte **Gurli** efterlades alene hjemme, - dog kiggede en nabo indenfor nogle gange i løbet af dagen.

At økonomien var stram ses af følgende beretning, fortalt af **Gurli's mor**.

Jørgen Peder Andersen ville omkring 1940 – efter en årrække med ophold på Fyn – gerne gense sin familie i Vestjylland (måske var det i forbindelse med faderens død og begravelse). Økonomien rakte ikke til togbilletter, så for alligevel at gennemføre turen, måtte familien cykle til Sørvad i Vinding sogn i Vestjylland (mellem Holstebro og Ringkøbing).

Gurli, der var knap 3 år gammel, skulle sidde på en lille sadel påmonteret stangen på faderens cykel. Første dag cyklede familien til Middelfart, hvor der blev overnattet hos moderens søster, **Ingeborg Margrethe Kristiansen**. Næste morgen fortsattes turen til Sørvad, - en strækning på omkring 120 km.

Turen var særdeles hård for familien, så **Jørgen Peder Andersens** brødre blev enige om "at skillinge sammen" til billetter, så familien kunne tage toget hjem fra Sørvad Station.



Gurli Andersen, 6 år gammel. Foto af Bogense-fotograf fra december 1943. Hun er sandsynligvis blevet fotograferet i anledning af sin 6-års fødselsdag.

I 1944 besluttede **Gurlis** forældre at sige farvel til tilværelsen på landet. Det har måske også spillet ind, at **Mary Sofie Andersen** atter var gravid. Ejendommen i Smidstrup bliver solgt tilbage til "Gyldensten", og familien flyttede til Middelfart med håb om bedre jobmuligheder fremover i byen.

Familien havde købt et mindre byhus, Nygade 17, Middelfart til overtagelse den 1. maj 1944.



Nygade 17, Middelfart – et lille ældre, lidt forsømt byhus. Der er besøg af fars bror, Aage Andersen, fra Sørvad, som ind imellem kom på besøg kørende på sin motorcykel (t.v.). Gurli på trappestenen med en søn af en af fars bekendte (t.h.).

Jobmulighederne i krigens sidste år viste sig dog at være begrænsede. **Jørgen Peder Andersen** fik dog i første omgang arbejde som skovarbejder ved Middelfart Kommune.

Den 26. september blev Gurli storesøster, idet familien forøgedes med en søn, som døbes **Leif Andersen**.

1944 26. Septemb	Krædsefolk Anders Peder Nygade 17.	Leif Andersen	Moderen Jørgen Peder Andersen, f. d. 12. April 1909 i Vesten Mary Sofie Nielsen, f. d. 29. Marts 1919. Leif, Frederik, d. 1. August 1937.	1944 17. Decemb	Sognepræst Steffen Nielsen	Moderen Fru Agathe Andersen, f. d. Birkeland 208, Odense. Faderen Lykkegaard Laurits Andersen, f. d. Birkeland 208, Odense.
------------------------	--	------------------	--	-----------------------	----------------------------------	---

Leifs fødsels- og dåbsnotat fra Middelfart sogns kirkebog.



Gurli Andersen fotograferet med lillebror, Leif Andersen, sandsynligvis 1945.



Gurli i baghaven, Nygade 17 (huset til venstre).

Gurli skulle den 1. april 1945 starte i 1. klasse på "Middelfart Kommuneskole", beliggende på hjørnet af Grønnegade/Søndergade (fra 1952 skiftede skolen navn til Vestre Skole). I Middelfart kommune gik skoleåret indtil 1959 fra den 1. april til den 31. marts det følgende år.

De meste af skolen var imidlertid i brug til indkvartering af tyske flygtninge, hvorfor de fleste klasser blev undervist rundt om i byen i ledige lokaler.

Man valgte derfor at udskyde skolestarten for de nye 1. klasser til efter sommerferien. Det lykkedes hen over sommeren af få skolen rengjort, så den var klar til sit oprindelige formål – undervisning.

Skolegangen foregik efter skoleloven af 1937, hvor strukturen var opbygget således: En 5-årig fællesskole med en 4-årig todelt overbygning, a) eksamensmellemskolen og b) den eksamensfrie mellemskole. Eksamensmellemskolen kunne desuden suppleres med en 1-årig overbygning: realklassen.

Loven krævede ikke skolepligt, men undervisningspligt, d.v.s. at elever f.eks. kunne undervises hjemme.

Undervisningspligten var kun 7-årig - således forlod mange elever fra den "eksamensfrie" skolen efter 7 år.

Det var skolen, der var eneansvarlig for delingen af eleverne efter 5. klasse. Derfor blev der i januar/februar måned afholdt skriftlige prøver i diktat, genfortælling og regning, hvor resultaterne dannede basis for fordelingen.

Skolen meddelte, at Gurli var optaget i eksamensmellemskolen. Dette medførte en del problemer i hjemmet, da Gurlis far var af den bestemte opfattelse, at efter 7 års skolegang, skulle man forlade skolen og have et arbejde. Han kendte ikke til andet fra sin egen opvækst. Gurlis mor støttede dog sin datter, og resultatet blev til slut, at hun kunne starte det nye skoleår i eksamensmellemskolen



Luftfoto af Middelfart Kommuneskole (1939). Fra 1952 omdøbt til "Vestre Skole", da en ny kommunal skole, "Østre Skole" var blevet opført i den østre bydel.

Fra bopælen i Nygade 17 var der kun en kort spadseretur til skolen i Søndergade. Gurlis mor var de første år hjemmegående, men økonomien var i længden ikke tilstrækkelig til, at dette kunne fortsætte. Faderen fik ansættelse på NKT (Nordiske Kabel- og Trådfabrikker), og på et senere tidspunkt lykkedes det også for Gurlis mor at få ansættelse på byens største arbejdsplads.

Lillebror, **Leif**, blev anbragt i privat dagpleje, først hos en ældre dame på Ny Møllevej og senere på Odensevej, indtil han fik tildelt en plads i den kommunale børnehave i Nygade tæt ved boligen.

Da **Gurli** var i 11/12- års alderen ville hun gerne tjene egne lommepenge. Hun fik derfor en daglig avis-runde med uddeling af "Middelfart Venstreblad" på en strækning af Brovejen samt dele af "Statshospitalet".

Flere af **Gurlis** skolekammerater var spejdere. Det var derfor hendes store ønske også at blive en del af "De blå pigespejdere". Det kostede penge til bl.a. uniform m.v., så også her var **Gurlis** far imod, men det lykkedes med mors hjælp at blive indmeldt i spejderkorpsen, uden at faderen vidste noget om det. Da han senere erfarede, at Gurli nu var blevet spejder, måtte han "overgive" sig.

I 1949 eller 1950 gik spejderturen til Bornholm. På billedet ses hele troppe med ledere.



Gurli ses i midterste række som nr. 5 fra højre. Hun "rager" lidt op i forhold til de to omkringstående. I bageste række nr. 2 fra venstre ses tropsfører, fru Carla Jessen, som **Gurli** senere fik en nært venskabeligt forhold til.

Næste sides foto af "De blå pigespejdere" – er muligvis også fra Bornholmerturen.



Gurli ses i midterste række nr. 5 fra venstre (lysere uniform).

En anden af **Gurli**s interesser var svømning. Disciplinen var på skoleskemaet i sommerperioden sandsynligvis i 4.- 5. klasse. Undervisningen foregik i "Sildemarken", hvor der dengang fandtes en badeanstalt med omklædningsrum for henholdsvis piger og drenge med tilhørende badebroer.

I skolesommerferierne deltog **Gurli** i den kommunale "feriesvømning", hvor man trænede svømmearter med henblik på erhvervelse af en række svømmediplomer. Det er fortalt i familien, at **Gurli**s mor var tilskuer ved en af prøvedagene, hvor der stod dykning på programmet. Da **Gurli** sprang i vandet for at hente en genstand op fra bunden, blev moderen rædselsslagen, da hun ikke længere kunne se Gurli i det lettere plumrede vand, og hun troede ikke, hun ville dukke op igen. Selvfølgelig skete dette som planlagt.

Billeder fra badeanstalten i "Sildemarken":



Feriesvømning i "Sildemarken" – det er sandsynligvis Gurli i forreste række nr. 2 fra venstre.



Billeder fra svømmeundervisningen – Gurli muligvis blandt de deltagende piger.

Der var endnu en aktivitet, som **Gurli** deltog i med interesse: Folkedans.



Gurli med folkedansepartner.



Gurli og Leif til karneval på "Hotel Vestfy".

Den 1. oktober 1950 (Gurli fylder 13 år i december) flyttede familien til den østre bydel, hvor forældrene havde købt ejendommen, Odensevej 92. Huset rummede kælder, stueetage og 1. sal. To af værelserne på 1. sal var beboet af en enlig kvindelig sygeplejerske med en nyfødt søn og senere af et nygift par, der ventede på egen bolig. Men etagen rummede også et mindre værelse, som **Gurli** fik rådighed over. Da der ikke længere var lejere på 1.-sal, overtog **Gurli** det ene af de store værelser.



Ejendommen Odensevej 92, som den så ud først i 1950'erne. Gurli og Leif på Åges MC.

Der var nu længere vej til skolen, og lillebror, **Leif**, gik stadig i børnehave i Nygade. Da begge forældre mødte på NKT kl. 7 om morgenen, blev det Gurli, der ofte måtte tage ham med til børnehaven på vej til skole og senere på dagen hente ham, da forældrene arbejdede til kl. 17.

Både på fabrikken og i skolen var der en årelang tradition for en middagspause på ca. 1½ time, så arbejderne og eleverne kunne nå hjem og spise til middag. I en periode valgte forældrene at få varm middagsmad fra et af byens pensionater. Det blev hentet, når middagssirenen på NKT havde lydt, af en af forældrene i en "pensionatsspand" i "3 etager", hvor der således var plads til forret, hovedret og efterret.

Det kan ikke erindres, hvor længe denne "madaftale" var gældende, men på et tidspunkt valgte familien at spise "kold frokost" hjemme i middagspausen og selv stå for den varme mad om aftenen.

Det blev ofte **Gurli**, der skulle "sætte kartofler over" som forberedelse til aftensmaden.



Pensionatsmaden blev afhentet i en sådan spand med plads til 3 retter.

Gurli blev søndag den 12. oktober 1952 konfirmeret i Middelfart Kirke.

1952 12. oktober	Gurli Andersen Odumvej 92	fabrikarbejder Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie Nielsen	Guldbjerg - 1937-3. december hjemmedøbt 1937-23. " fremstillet i Nr. Sandager kirke 1938-26. juni	Sognepræst E. Staffeldt Middelfart kirke
------------------------	------------------------------	---	--	--

Gurlis konfirmationsnotat i Middelfart sogns kirkebog. – 1952 12. oktober – Gurli Andersen – fabriksarbejder Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie Andersen – Guldbjerg 1937-3. december, hjemmedøbt 1937- 23 december fremstillet i Nr. Sandager kirke 1938-26. juni – Sognepræst E. Staffeldt Middelfart kirke.

Den efterfølgende fest blev afholdt i hjemmet med deltagelse af forældrenes søskende med mand/hustru samt bedsteforældrene på mors side. Måske har bedstemor på fars side også deltaget (bedstefaren var død i 1940).



Gurlis konfirmationsbillede.



Leif og Gurli, 1952/53.

Så længe **Gurli** stadig går i skole blev nogle få sommerferiedage tilbragt hos farmor i Sørvad. Her soppes der i Vegen Å sammen med Leif og kusinerne Yrsa og Helen.



Gurli, Yrsa, Helen og Leif (foto 1953).

Skolen - fra efter krigen og op gennem halvtredserne – er ofte blevet betegnet som "den sorte skole", fordi den var præget af "kæft, trit og retning", og hvor spanskør og lussinger hørte til dagens orden.

Skoledagene var lange – skoleugen var lang. De større elever havde en skoledag, der gik fra kl. 8.00 morgen til kl. 15.55 eftermiddag, dog afbrudt af den lange middagspause. Lektionerne var 45/50 minutter, og så var der skolegang om lørdagen, hvor lektionerne rent tidsmæssigt var reduceret i sommerperioderne, så man alligevel kunne nå 6 lektioner indtil kl. 12.55. Skemaet indeholdt de traditionelle skolefag, men til forskel fra nutidens skole, var der flere timer afsat til de praktiske fag, håndgerning (piger) og sløjd (drengene). Disse fag var på skemaet hver uge – også i de ældste klasser.

Allerede nævnt er skolesvømningen, men i efterkrigstiden havde kun meget få familier rådighed over egne bademuligheder i hjemmet.

Kommuneskolen rådede imidlertid over en "badekælder" således, at alle elever havde en ugentlig skemalagt time til et varmt bad. Udenfor skoletid var kælderen desuden åben for byens øvrige befolkning, der her for et mindre beløb kunne få et bad.

Skolegangen indeholdt også en årlig skoleudflugt. Det kunne være en tur til "Himmelbjerget" eller "Zoologisk Have" i Odense.

Skolen var også arrangør af en årlig idrætsdag. Den indledtes med, at alle elever, klassevis, marcherede til Middelfart Stadion med skolens fane i spidsen og med de enkelte klassers flag foran hver enkelt klasse.



Idrætsdag, Vestre Skole – eleverne marcherede samlet fra skolen og ind på stadion før starten af de enkelte discipliner (foto fra midt 1950'erne).

Også **Gurli**s klasse deltager i skolens idrætsdag.



Klassens håndboldhold, piger og drenge. Personernes alder kunne tyde på realklassen. På pigeholdet ses Gurli i bageste række nr. 2 fra venstre. På billedet desuden pigernes gymnastiklærerinde, Frk. Johansen.

Spejderlivet fortsatte for **Gurli**. Hun blev forfremmet til patruljefører.

I Middelfart afvikledes i disse år det traditionelle "Melfarløb", hvor byens patruljer fra spejderkorpserne kæmpede om "Sølvøksen". Af billederne fremgår, at løbet afvikles om efteråret.

I 1953 vandt **Gurli**s patrulje "øksen", som bliver overrakt af en af byens honoratiores.



Gurli modtager "Sølvøksen" som bevis på sin patruljes 1. plads i "Melfarløbet".



Den vindende patrulje med patruljefører, Gurli, stående til højre.



Den vindende patrulje fotograferet ved Middelfart havn. Bagest tropsfører, fru Jessen.

I foråret 1956 afsluttedes skoleåret med mellemskoleeksamen (eksamen i alle fag), hvilket for nogle elever betød afslutningen på 9 års skolegang.

Gurli fortsatte dog i "realklassen", hvorefter hun sidst i marts måned 1957 kan forlade skolen med en realeksamen.



Gurlis realklasse (18 elever) med lærere (9) ved afslutningen af skoleforløbet. Gurli ses i midterste række nr. 3 fra venstre.



Foto – kun af elever med klasselæreren. Gurli ses i forreste række yderst til venstre. Klassen bestod af 10 piger og 8 drenge.

Gurlis realklasse – navneliste.

R. B.

Birgit Andersen.

Gurli Andersen.

Preben Werner Andersen.

Knud Kingo Christensen.

Rigmor Anna Christensen.

John Dahlberg.

Jonna Lang Gormsen.

Kjeld Vagn Hansen.

Jytte Mølgård Jensen.

Jytte Inge Jensen.

Jørgen Porse Jensen.

Tage Bønneland Jensen.

Kurt Erwin Karlsen.

Kirsten Mogensen.

John Asger Nielsen.

Elise Poulsen.

Else Hyldedahl Rasmussen.

Inger Marie Rasmussen.

Spørgsmålet var så – Hvad nu? Der var en ledig elevplads ved en af byens guldsmedeforretninger, men også en plads som bankelev i ”**Brenderup Bank**” dukkede op. Det blev til sidstnævnte, hun sendte en ansøgning – og fik elevpladsen. Brenderup Bank, der var beliggende som nabo til Brenderup Station, var en filial af Bogense Bank. De næste 3 år, som elevtiden varede, betød en daglig transport mellem Middelfart og Brenderup, idet Gurli blev boende hos forældrene i Middelfart. Hver morgen tog hun toget fra Middelfart Banegård til Brenderup Station. På det tidspunkt eksisterede ”Nordvestfynske Jernbane” stadig – i daglig omtale kaldet ”Røjlegrisen”. Når arbejdsdagen var forbi, tog hun rutebilen retur til Middelfart. Disse to alternative transportmuligheder passede bedst med hendes arbejdstid.



Brenderup Bank – forberedelser i gang med henblik på renovering og udbygning af bankens domicil.



Foto fra bankens 40-års jubilæum. Bankelev, Gurli Andersen, ses bagest foran gardinet. Til højre, bankens bestyrer, C. Clausen.

Datidens elevplads indenfor kontor og handel skulle suppleres med en handelsskoleuddannelse. Denne foregik alle de 3 år, læretiden varede, flere aftener om ugen på kommuneskolen i Middelfart fra kl. 18.20 til kl. 20. Desuden var der lektier, der skulle laves hjemme, så læretiden bestod af lange dage

Ligeledes som et led i bankuddannelsen deltog Gurli på et flere måneders bankkursus i København, hvor hun boede på et lejet værelse hos en ældre dame.

Som andre unge fra Middelfart og omegn frekventerede **Gurli** i sommermånederne "Kongebrogården", når der var dansant lørdag aften. Her mødte hun sin kommende ægtemand, **Ib Nyhave Petersen** født 31. marts 1938. Han var fra Fredericia og ansat ved byens postvæsen.



"Kongebrogården" i 1950- 1960'erne.

Da **Gurli** i foråret havde afsluttet sin uddannelse i Brenderup, besluttede Gurli og Ib at blive gift. Vielsen foregik i Middelfart Kirke (Sct. Nicolai) lørdag den 16. april 1960.

Ugift reservepostbud <u>Ib Nyhave Petersen</u> Blichersvej 9, Fredericia, født den 31. marts 1938 i Fredericia, Sct. Michaelis Sogn, søn af afdøde former Peter Jensen Petersen og efterlevende hustru Ingeborg Nyhave f. Kristiansen, Blichersvej 9, Fredericia	Ugift bankassistent <u>Gurli Andersen</u> Odensevej 92, Middelfart, født den 3. december 1937 i Guldbjerg Sogn, Odense Amt, datter af arbejdsmand Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie f. Nielsen, Odensevej 92	a) 24. marts 1960 b) 27. marts 1960 i Middelfart Kirke. c) 28. marts 1960	1960 16. april i Middelfart	a) Sct. Nicolai Kirke b) Pastor N.E. Jensen c) Bødens forældre.	a) Borgm. i Middelfart, den 19. marts 1960. fm. 1960 b) 19. 1960. Væstebrogade 44, Fredericia
--	---	---	---	---	--

Ugift reservepostbud **Ib Nyhave Petersen**, Blichersvej 9, Fredericia, født den 31. marts 1938 i Fredericia, Sct. Michaelis Sogn, søn af afdøde former Peter Jensen Petersen og efterlevende hustru Ingeborg Nyhave f. Kristiansen, Blichersvej 9, Fredericia.

Ugift bankassistent **Gurli Andersen**, Odensevej 92, Middelfart, født den 3. december 1937 i Guldbjerg Sogn, Odense Amt, datter af arbejdsmand Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie f. Nielsen, Odensevej 92.

Lysninger: a) bestilt: 24. marts 1960 – b) tid og sted: 27. marts 1960 i Middelfart Kirke – c) meddelelse til borgerlig myndighed: 28. marts 1960. (fort. Næste side)

Vielsesdag: 1960, 16. april i Middelfart.

Oplysninger: a) Sted for vielsen: Sct. Nicolai Kirke b) præstens navn: Pastor N. E. Jensen c) vidner: brudens forældre.

Yderligere oplysninger: a) myndighedernes attest om beviselighedens orden: Borg. I Middelfart den 19. marts 1960 Jn (journal nr.) 10/60. e) folkeregister: 19/4 1960 – Vesterbrogade 44, Fredericia.



Brudeparrets officielle bryllupsfoto.



Bruden og brudeparret foran æresporten ved brudens hjem, Odensevej 92, Middelfart.



Brudeparret Gurli og Ib samt Ib Nyhave Petersen ("gommen") på bryllupsdagen med søster Inga og mor Ingeborg Nyhave Petersen.

Gurli og Ib havde fået en mindre lejlighed, Vesterbrogade 44, i Fredericia. Her boede det nygifte par en kortere tid (*ejendommen nu nedrevet*).

Gurli havde også fået arbejde i sin nye hjemby. Hun var blevet ansat i "**Den Danske Landmandsbank**".



Den "Danske Landmandsbank" på hjørnet af Gothersgade og Jyllandsvej i Fredericia.

Lejligheden i Vesterbrogade var lille. Igennem banken, **Gurlis** arbejdsplads, fik **Gurli** og **Ib** tilbudt en større lejlighed beliggende på Indre Ringvej.



Ejendommen på Indre Ringvej.



**Gurli og svigerinde, Inga Nyhave Petersen,
hygger i den nye lejlighed.**



Klassekammerat på besøg.

Senere flyttes til en større lejlighed på Friggsvej.



Gurli på altanen i lejligheden på Friggsvej.

Juleaften 1962 blev fejret i lejligheden i Fredericia.



Fra venstre Gurli, far, Ib og mor.

Den 27. juli 1966 blev **Gurli** og **Ib** forældre til en datter. Hun bliver døbt **Anette Nyhave Petersen**.



"Far Ib" med datter Anette.



Gurli på tur med barnevogn på volden i Fredericia.



Gurli stopper med at arbejde i banken. Hun bliver hjemmegående for at passe datteren.

Familien flytter atter en gang – til en endnu større lejlighed. Den er beliggende på Huslodsvej – ikke langt fra den tidligere bopæl på Friggsvej.



Ejendommen på Huslodsvej hvor familien har fået en lejlighed i stueetagen. Set fra Friggsvej.

Ejendommen med Huslodsvej 82. Gurli og Ib boede i stuen til højre.



Billeder af Anette på legepladsen.



Den 29. januar 1970 blev familien forøget med endnu en datter. Hun døbes **Tina Nyhave Petersen**. **Anette** har fået en lillesøster.



Tinas barnedåb, mor og datter.



4 generationer til barnedåb, Tina, Gurli, bedstemor Mary Sofie Andersen og oldemor Martha Nielsen.



Billeder af Tina og mor.



Anette og Tina Nyhave Petersen.



Senere billeder (skolefotos) af Anette og Tina.

Gurli Petersen vendte aldrig tilbage til arbejdet i banken. Hun passede arbejdet i hjemmet og engagerede sig i forskellige ting. Hendes store passion er forskellige former for håndarbejde

Anette – og senere også **Tina** – bliver medlemmer af den lokale **"6. Juli Garden"**.

Gurli deltager i forældrearbejdet omkring gardens aktiviteter og fungerer i en længere årrække som foreningens kasserer.



Gurli til den årlige "6. Juli Fest" – foto ved "Landsoldaten".

Gurli engagerer sig også som bestyrelsesmedlem af **"Lejerforeningen Huslodsvej"**.

Efter at **Anette** og **Tina** er rejst hjemmefra får **Gurli** en overgang beskæftigelse i en forretning, der har specialiseret sig i stofsalg, men forretningen lukker imidlertid, så **Gurli** mister jobbet.

Familien dyrker rejselivet. Både før og efter børnenes fødsel samt senere - efter at forældrene igen er blevet alene – står der hvert år en ferierejse på programmet. I det første år efter brylluppet anskaffes en **"Gogomobil"** (2-personers køretøj). I dette lille køretøj lykkedes det **Gurli** og **Ib** at tage på ferietur til Italien – og denne rejse følges op af adskillige andre gennem årene, bl.a. flere destinationer i Tyskland og familieferier rundt om i Danmark.

Deres rejsevirkomhed kulminerer nok med en tur til Grønland med bl.a. en helikoptertur til indlandsisen.

Billeder af Gurli og Ib.



Gurli havde en tæt og hyppig kontakt med sin mor, der, efter hun var blevet enke i 1981, flyttede til et mindre byhus i Meyersgade, Middelfart. Da hun ikke længere magter at passe hus og have her, flytter hun atter – denne gang til et nyopført rækkehus på Hans Bangsvej i Middelfart.

Gurli hjælper med alle økonomiske dispositioner – især de sidste par år, hvor hendes mor er mærket af sygdom.



Gurli på besøg hos mor.



Gurli har ofte tjansen som barnepige.



Gurli har inviteret på sejltur med bror Leif.

Gurli fejrer den 3. december 2007 sin 70-års fødselsdag. Familien bliver inviteret til fest på restauranten i Fredericia Idrætscenter.



Sidste fællesbillede af Gurli og Ib – fra Gurlis 70-års fødselsdag 3. december 2007.



Fra Gurlis 70-års fødselsdag – Gurli, Anette og Meret .



"6. Juli Garden" spiller ved Gurlis fødselsdag.

Ib fik gennem årene tiltagende helbredsmæssige problemer, der medførte flere ophold på sygehuse.

Under en indlæggelse på Fredericia Sygehus sover han ind den 11. august 2008, 70 år gammel.

Min elskede mand og bedste ven,
vores elskede far, svigerfar og morfar.

Ib Nyhave Petersen
* 31. marts 1938 † 11. august 2008
Er stille sovet ind efter lang tids sygdom
Fredericia den 11. august, 2008

Gurli
Tina, Frederik og Mikkel -
Anette, Morten og Nikolaj
Bisættelsen finder sted fra Christianskirken
lørdag den 16. august kl. 13.00.

Vores kære svoger og onkel

Ib Nyhave Petersen
Er efter lang tids sygdom stille sovet ind.
I kærlig erindring
Merete og Leif
Mette og Rikke



Dødsannonce fra avisen.

Ibs gravsten på Christians sogns kirkegård.

Gurli fejrede sin 75-års fødselsdag den 3. december 2012. Familie og venner var samlet på "Fuglsangcentret" i Fredericia for at fejre fødselaren.

De næste 7½ år boede **Gurli** stadig i lejligheden på Huslodsvej. Hendes hukommelse – særlig kort-tids-hukommelsen – forsvinder langsomt.

De sidste par år lider hun af en tiltagende alzheimer.

Hun bliver passet dels af sin datter, **Anette**, og af hjemmeplejen i Fredericia.

Hun sover stille ind i sin seng i lejligheden fredag den 14. februar 2020.

Hun bliver bisat fra "**Christianskirken**" i Fredericia den 22. februar og på et senere tidspunkt nedsættes hendes urne i Ibs tidligere gravsted, der nu er ægteparrets fællesgrav.

♥

Vores elskede mor, svigermor og mormor

Gurli Petersen
 * 3. december 1937
 er stille sovet ind
 Fredericia, den 14. februar 2020
Du vil altid være i vores hjerter
Anette, Morten og Nikolaj
 Bisættelsen finder sted fra Christianskirken
 lørdag den 22. februar kl. 11.00

Vores kære søster, svigerinde og faster

Gurli Petersen
 er efter lang tids sygdom stille sovet ind.
 I kærlig erindring
Leif og Merete, Mette og Rikke



Dødsannonce fra avisen.

Gravstenen på Christians sogns kirkegård.

Gurli var den ældste af alle kusiner/fætre, både på mors- og fars side, fra mors familie 5 piger og 4 drenge, fra fars familie 9 piger og 6 drenge.



De 3 ældste kusiner fra mors familie, **Connie Lissie Hansen (født Schönberg Nielsen)**, **Gerda Marie Olsen (født Nielsen Christensen)** og **Gurli Petersen (født Andersen)**.

Leif Andersen 2025 (Gurlis bror)