

Østre Skole, Middelfart.

Årgang 1952 – 1962 med særligt fokus på A-klassen.

Klassens/(årgangens) historie fortalt i tekst og billeder.

Indeholder billeder fra parallelklasserne, 1. B, 1. C, 1.- 4. Mellem B og Real B.

Diverse jubilæer.



Luftfoto af den færdigbyggede Østre Skole 1965.

Skolestart til skoleafslutning og jubilæer.

1. A (1952) – 5. A (1957) 1. B, 1. C

1.- 4. Mellem A, 1. - 4. Mellem B (1957 - 1961)

Realklasse A, Realklasse B (1961-1962)

Skolestarten (kilde, bl.a.: Østre Skole 1952 – 1992, jubilæumsskrift)

Den nyopførte "Østre Skole" blev indviet tirsdag den 1. april 1952. Dengang gik skoleåret fra 1. april til 31. marts (skoleåret blev på et senere tidspunkt i vores skoletid omlagt, så det i stedet for startede efter – og sluttede før sommerferien). Skolebygningerne var ved starten ikke færdigbygget, så på trods af, at de ikke fra begyndelsen skulle rumme alle klassetrin, ville der blive trængsel.

14 dage før den planlagte skolestart var kommunens skoleudvalg samlet til møde. Der rejses tvivl om mulighederne for en færdiggørelse af de dele af bygningerne, der skal modtage eleverne den 1. april, men håndværkerne lover, at de på trods af en række forsinkelser når det, da der arbejdes i højeste gear.



Middelfart Venstreblad, 18. marts 1952.

I årene 1944 – 1946 ("de store årgange") toppede antallet af børnefødsler i Danmark. Der blev i 1944 født 90.641 børn, i 1945 95.062 børn og i 1946 96.111 børn. Det var børn født i 1944 og 1945, der påbegyndte skolegangen i 1. klasse i 1952.

Det store antal "krigsbørn", der nu havde opnået en alder, så de var skoleparate satte i høj grad sit præg på skolevæsenet i Middelfart (det var jo bl.a. en af årsagerne til, at der var blevet behov for en ny skole i byen).

Få dage senere bringer avisen atter nyt om den kommende skoleåbning.

Den yngste Elev hejser Flaget over Østre Skole 1. April

Som omtalt tages Østre Skole i Brug paa det nye Skoleaars første Dag, den 1. April og derefter vil fra den følgende Dag Hverdagsundervisningen gaa sin Gang, selv om mange mindre Ting endnu resterer og skal fuldføres efter Skolens Ibrugtagning.

Indvielsen vil ske under passende — og ogsaa passende beskedne — Former, idet de Børn, som skal gaa paa Skolen fra Starten, dog de nye Førsteklasser undtagne, møder Kl. 9, og det er saa Meningen, at den yngste nyindmeldte Elev skal hejse Dannebrog over Skolen. Derefter bliver der en lille Højtidelighed, hvor Serveringen staar paa Soda-vand og Wienerbrød til Eleverne, og naar de saa har skrevet Skema, faar de fri Resten af Dagen. Førsteklasserne møder om Eftermiddagen med Mødreledsagelse til en særlig Velkomst i den nye Skole, og ogsaa de bliver naturligvis budt paa det lille Traktement.

Dermed er i al Stilfærdighed den nye Skole indviet, og fra Onsdag den 2. April er den i Gang med Undervisningen.

Middelfart Venstreblad, 22. marts 1952.

Dagen før indvielsen bringes nedenstående notat, der præciserer mødetiderne for alle overflytter - kl. 9.00 og for de nye 1. klasser - kl. 13.15.



Middelfart Venstreblad, 31. marts 1952.

Skolen startede op med tre 1. klasser, som derfor udgjorde de første egentlige "Østre Skole-klasser", hvis elever derfor både startede og færdiggjorde hele deres skolegang på "Østre".

Desuden startede et antal forberedte "overflytter-klasser" fra Vestre Skole, tre spor på 2., 3. og 4. klasse, og to spor på 5. og 7. klasse, men ingen 6. klasser.

Det var tæt på 100 nye elever (96), der skulle starte i de nye 1.-klasser på Østre Skole (87 på Vestre Skole).

For første gang skulle Middelfart desuden nu opdeles i 2 skoledistrikter. Det var blevet bestemt, at alle elever fra det nybyggede kvarter syd for hovedvejen (øst for Statshospitalet) skulle tilhøre byens "østre skoledistrikt", med den ulempe, at de på deres skolevej skulle krydse den stærkt befærdede hovedvej 1. I den ældre bydel nord for hovedvejen blev Jernbanegade skillelinje mellem skoledistrikterne - på

brovejen dog længere mod vest, så den nye karré-bebyggelse "Damgården" skulle indgå i det østlige distrikt.

Kommunikationen mellem skole og hjem var – i modsætning til i dag - ikke særlig veludviklet. Eleverne i overflytter-klasserne kendte hinanden, mens eleverne i de tre nye 1. klasser kun var orienteret om ,hvilken "farve" klasse de skulle starte i, da de mødte den første skoledag.

Forud for den 1. april havde alle forældre med børn i skolernes nye 1. klasser modtaget et kort fra kommunen med instruktioner om skolestarten.

Af nedenstående kort fremgår det, at alle indskrevne børn (med en ledsager) skal møde i den nye gymnastiksal (VestreSkole). På dette kort er angivet den 29. marts kl. 14. Da ca. 185 elever skulle starte i 1. klasse, har disse mødedage være spredt over en periode.

Af kortet fremgår det endvidere, at der er mulighed for at udtrykke ønske om, at barnet bør starte i en højere klasse, medens oplysninger om svaghed hos et barn eller særlige hensyn, der ønskes, skal rettes til den respektive skoleinspektør.

Desuden gøres der opmærksom på attester, der skal medbringes (kunne være dåbsattest og vaccinationsattester).

På mødet har denne kortindehaver fået en grøn etiket påklistret – optaget i "grøn klasse", (Østre Skole) samt mødetidspunkt 1. april kl. 13.15.



De nye 1. klasser havde fået tildelt hver sin farve, fordi det ikke kunne forventes, at de nye elever var bekendt med alfabetets bogstaver. Senere blev klasserne dog på traditionel vis betegnet som 1. A, 1. B og 1. C.

”Overflytterklasserne” fra Vestre Skole mødte - som nævnt i avisartiklen - første skoledag, den 1. april 1952 kl. 9.00. Efter flaghejsning i skolegården, udført af den nye skoles yngste elev, Tom Eriksen (elev i 1. C), sammen med stadsskoleinspektør, S. Grimstrup, samledes honoratiores, lærere og elever samt enkelte forældre i gymnastiksalen, hvor der på skift holdtes taler af arkitekt og politikere afsluttende med hurra-råb for den nye skole.



De faar paaskeferie en dag længere.

Børnene paa Østre skole i Middelfart har fra i dag faaet paaskeferie. De faar paa den maade en dag længere ferie end børnene i Vestre skole. Aarsagen er, at man under paaskeferien vil prøve at faa skolens legeplads overfladebehandlet, saa den bliver renere for børnene at færdes paa. Om det kan lykkes at gennemføre arbejdet, vil afhænge af vejret. Foreløbig gør det ikke noget, det har regnet, idet pladsen alligevel skal have noget vand, før den kan tromles.

Ekstra fridag.

Flaget hejses den første skoledag, 1. april 1952, af skolens yngste elev, Tom Eriksen, assisteret af stadsskoleinspektør, S. Grimstrup (bemærk det interimistiske rækværk hvortil flagstangen er bundet).

Derefter gik turen til klasseværelserne, hvor der i anledning af skolens indvielse blev serveret rød sodavand og wienerbrød til alle elever.

De mange nye elever i de tre 1. klasser mødte først kl. 13.15 og fandt sammen i de ”rette farver”, hvorefter man – som de ældre elever tidligere på dagen – fandt vej til klasseværelserne, hvor der atter blev serveret rød sodavand og wienerbrød.

Eleverne i de nye 1. klasser var blevet fordelt efter et noget specielt, men overskueligt princip. Den ældste tredjedel udgjorde A-klassen (født i perioden 5. september 1944 – 13. april 1945, næste tredjedel B-klassen (født 15. april 1945 – 8. juli 1945) og sidste tredjedel C-klassen (født 9. juli 1945 – 31. december 1945).



Palle Juul Hansen, 1. A



Nye elever i 1. klasse

Elisabeth Andersen og Annette Jensen, 1. C

Forhistorien

Østre Skole var længe undervejs – og det blev en ”svær fødsel”.

Allerede i 1936 stod det klart for politikere og skolefolk i Middelfart, at en udvidelse af byens skolekapacitet var nødvendig inden for de nærmeste år. En helt ny skole var der dengang ikke planer om, men kapaciteten skulle udvides ved hjælp af en udbygning af den eksisterende kommuneskole.

Spørgsmålet blev taget op igen i 1939. Så kom besættelsen – og alle planer måtte lægges på is.

I slutningen af besættelsen var hele den nye skolebygning overtaget af tyskerne til brug for indkvartering af tyske flygtninge og skolegangen måtte derfor flyttes til andre lokaliteter i byen.

De nye 1. klasser, der skulle være startet den 1. april 1945, fik udsat starten til efter ferien. I løbet af sommerferien blev skolen grundigt rengjort og kalket, så skolegangen kunne genoptages.

Efter besættelsen kom der atter gang i planerne om en tiltrængt skoleudvidelse. Det ville dog kræve, at man nedrev en række ejendomme i Søndergade. Boligsituationen var i forvejen så presset, at man havde set sig nødsaget til at tage hele 14 klasseværelser i brug som husvildeboliger, hvorfor man fortsat måtte ty til skolegang på 6 forskellige adresser i byen, Teknisk Skole (nu: Ungdomsskolen), De Unges Hjem (nu: Forsamlingshuset Østergade), Missionshuset i Østergade (nu: nedrevet), havnearbejdernes frokoststue (nu: nedrevet), konfirmandstuen i præsteboligen i Hessgade og kirkens sakristi.

Undervisningstiden var fra kl. 8 morgen til 17 eftermiddag, og antallet af elever svingede mellem 30 og 36 i alle klasser.

Dertil kom, at årgangene 1944, 1945 og 1946 viste sig at være de største årgange nogensinde, og uden en forstærket lokalekapacitet, når disse årgange nåede skolealderen, ville skolevæsenet bryde totalt sammen.

Nye, unge medlemmer af byrådet, valgt i 1946, forudså de kommende katastrofale forhold. Trods modstand i byrådet, blev alle planer om en udvidelse af kommuneskolen skrinlagt, og man talte nu om en ny skole i den østre bydel.

Problemer tårnede sig op. Byen havde næppe råd til en større investering. De 3 millioner projektet tilsyneladende ville løbe op i, forekom som en svimlende sum. Desuden kunne man ikke bygge uden en materialebevilling godkendt af ministeriet. Hele landet manglede materialer. Cement, kalk og mursten var rationeret. Jern kunne stort set ikke skaffes, men bevillingen blev givet under forudsætning af, at byen selv kunne levere alt tømmer fra kommunens egne skove.

Det blev således tømmermester Axel Andersens virksomhed på hjørnet af Vestergade og Buggesgade, der fik tømmerentreprisen.

De fældede træer fra kommunens skove blev fragtet til Vestergade, hvor de i firmaets maskinsav blev forvandlet til det tømmer, der skulle anvendes i skolebyggeriet.

Byrådet allierede sig med en kendt københavnsk skolearkitekt, der fik til opgave at tegne skolen. Det skitserede projekt blev dog så dyrt, at man måtte sløjfe en 2-etagers fløj med 6 klasseværelser, som var planlagt, hvor den lave toiletfløj i stedet for blev opført. Derved blev den planlagte byggesum skåret ned til lidt over 2 millioner kr.

Det helt store problem var dog, hvor den nye skole skulle placeres. Der var ikke mange ledige arealer i byen af en størrelse, der var nødvendig for opførelse af en ny stor skole med omliggende udendørsarealer.

Syd for Brovejen var der gang i opførelsen af en helt ny bydel baseret på statslånhuse, ligesom opførelsen af "Damgården" var igangsat.

Man kunne i disse byggerier forvente indflytning af børnefamilier – så på hvilken side af Brovejen skulle skolen opføres?

Valget blev en grund nord for Brovejen, så børn fra den indre by ikke skulle krydse den trafikerede hovedvej. Skolen blev således opført indeklemmt mellem landets 2 store hovedfærdselsårer, hovedvejen og jernbanen.

Arkitekterne løste udfordringen af støj fra jernbanen ved at placere bygningens gangareal mod jernbanesiden. Derimod havde man forregnet sig med hensyn til udearealerne ud for hvert klasselokale i småbørnsfløjen. Trafikstøjen fra hovedvejen var simpelthen for dominerende til, at de kunne anvendes i undervisningsøjemed.



Luftfoto af Middelfart by ca. 1949. Nederst til venstre ses Middelfart Stadion, i midten til højre Statshospitalet. Midt gennem billedet fra nederst til øverst slynger jernbanen og Brovejen sig nærmest parallelt. På venstre side af Brovejen ses de nyopførte rækkehuse, Damgården og sygehuset. På det markerede område "grunden", hvor den planlagte skole skulle opføres med byggestart i 1949. Den valgte placering var, som nævnt i forhistorien, problematisk, idet skolen ville blive "klemmt inde" mellem jernbanen og hovedvejen.

Den endelige licitation fandt sted august 1950, efter at man havde overvundet en række uoverensstemmelser med murerne. Hele byggesummen ville beløbe sig til ca. 3 millioner kr.

Byggetiden blev fastsat til 3 år, dog således at en del af skolen kunne tages i brug den 1. april 1952.

Der opstod mange problemer undervejs. Det var vanskeligt at fremskaffe de nødvendige materialer, der var problemer med håndværkerne, og endelig viste vejret sig fra sin værste side i byggeperioden. De tidligere økonomiske beregninger af de samlede udgifter til byggeriet holdt ikke stik. Byrådet besluttede på et møde senere i april at ansøge om et supplerende lån på en halv million kroner i Den Kommunale Byggefond for at få skolebyggeriet færdiggjort.

På et byrådsmøde i slutningen af januar 1952 forelå en beregning af elevtallet i kommunens (nu) 2 skoler. Tallet lød på 1070 elever, hvoraf de 630 skulle have deres skolegang på den tidligere Middelfart Kommuneskole, der nu skiftede navn til Vestre Skole, mens den nye, Østre Skole, skulle rumme de resterende 440.

Der var dog stadig praktiske foranstaltninger at løse. Med mere end én skole i kommunen, skulle der ansættes en stadsskoleinspektør. Her faldt valget på Vestre Skoles inspektør, S. Grimstrup, uden indstillinger.

Men også en ny inspektør på Østre Skole skulle ansættes. Indstilling foretages af skolekommissionen.

Der var indkommet ikke mindre end 58 ansøgninger. Heraf skulle skolekommissionen til byrådet indstille 5 i alfabetisk orden.

Indstillingen til Skoleinspektør ved Østre Skole

Skolekommissionen i Middelfart foretog i Aftes Indstilling til det kommende Inspektørembede ved Østre Skole. En saadan Indstilling skal bestaa af fem Navne, opstillet i alfabetisk Rækkefølge, og naar Byraadet har tiltraadt den, gaar den til Undervisningsministeriets frie Afgørelse.

Der var 58 Ansøgere, og til Forarbejdet har der ikke været levnet megen Tid — lidt vel utilstrækkelig i Forhold til Arbejdets Omfang og Ansvar.

Indstillingen, der er enstemmig, kom til at se saadan ud:

Kommunelærer Ejner Blaabjerg, Aarhus, Kommunelærer Ove Johs. Bundgaard, Nykøbing F., Viceskoleinspektør Peter Arne Jørgensen, Faaborg, Lærer Folmer A. Lund, Haderslev Seminariums Øvelses-skole, og Kommunelærer Helge Møldrup, Aarhus.

Middelfart Venstreblad, 13. februar 1952.

Der gik nu kludder i proceduren. Borgmesteren sendte indstillingen tilbage til skolekommissionen med et ønske om at få påført stemmetal fra kommissionens medlemmer. Dette ønske ville disse ikke acceptere, hvorfor de sendte sagen til undervisningsministeriet, der gav dem ret. Dette forsinkede hele ansættelsesproceduren, så den foretrukne kandidat i mellemtiden måske ville blive udpeget til en anden stilling. Han var nemlig også indstillet til et skoleinspektørembede i Holbæk.



Middelfart Venstreblad, 20. februar 1952.

Skolekommissionen måtte på ny mødes om indstillingssagen. Her fastholdt man den tidligere fremsendte indstilling.

Ingen Stemmetal ved Skoleinspektør-Indstillingen

I Aftes holdt Middelfart Skolekommission Møde for at behandle den fra Byraadet tilbagesendte Indstilling til Skoleinspektør ved Østre Skole. Vi skal om dette Møde indskrænke os til at meddele, hvad der tilførtes Protokollen. Det hedder her,

„at Skolekommissionen paa Mødet den 12. Februar, da Indstillingen fandt Sted, iagttog Reglerne i Cirkulære af 10. Novbr. 1934 saaledes:

at Gruppe A (3 Medlemmer) enstemmigt indstillede: Møldrup, Jørgensen, Bundgaard,

at Gruppe B (2 Medlemmer) enstemmigt indstillede: Blaabjerg, Lund, hvorefter de fem Navne ordnedes i alfabetisk Rækkefølge. Derudover fandt ingen Afstemning Sted, saa egentlige Stemmetal kan ikke oplyses.“

— Dette vil altsaa sige, at Skolekommissionen henholdt sig til sin en Gang foretagne Indstilling og i Realiteten tilbageviser Byraadsflertallets Krav om at give de indstillede Stemmetal eller anden Klassificering.

Middelfart Venstreblad, 27. februar 1952.

Det viste sig, at ministeriet behandlede indstillingerne fra både Middelfart og Holbæk i samme møde, og resultatet blev, at ministeriet valgte lærer Ejnar Blaabjerg, Århus, til Østre Skoles nye inspektør.

Middelfart faar Lærer Blaabjerg til Skole- inspektør

Det har af forskellige Grunde trukket ud med Ministeriets Udnævnelse af Skoleinspektør ved Østre Skole, men nu er Overvejelserne endt, og efter hvad vi fra sikker Kilde erfarer, bliver det Kommune-lærer, cand. psyk. Ejner Blaabjerg, som faar Stillingen.

Som man erindrer, foretog Byraadets Flertal sig efter Skolekommissionens Indstilling noget, der kunde se ud som Forsøg paa at give Holbæk et Forspring frem for Middelfart i Henseende til Ministeriets Valg mellem de indstillede, idet det nemlig allerede da maatte formodes, at Lærer Blaabjerg, der var indstillet af Skolekommissionens Mindretal i Middelfart, ogsaa blev indstillet til Holbæk.

Imidlertid lykkedes det at afværges Følgerne af den skete Udsættelse, og de to Byers Indstillinger behandlede samtidig i Ministeriet. Og nu har dette altsaa besluttet sig til at lade Hr. Blaabjerg blive Skoleinspektør i Middelfart, hvilket maa hilses med Glæde.

Om Ejner Blaabjergs Kvalifikationer har vi tidligere givet udførlig Besked. De er af ganske enestaaende Art. Han er født i Kousted ved Randers i 1914, dimitteret fra Haderslev Seminarium i 1936 med smukke Karakterer og Vidnesbyrd, har taget Faglærereksamen i Historie og siden ved Københavns Universitet erhvervet sig den akademiske Grad, der benævnes cand. psyk. med en fin Førstekarakter. Endvidere har han haft Kursus ved Statens Lærerhøjskole i anvendt Psykologi og i Praktisk og i Aarhus har han paa et Aarskursus dyrket Kirkehistorie m. m.

>>>>>

Men trods al denne Specialuddannelse er Hr. Blaabjerg ikke bleven en begrænset Faglærer, men har efter i nogen Tid at have været Børnepsykolog tværtimod foretrukket den jævne almindelige Skolegerning med Folkeskolebørn, og han har her som andre Steder faaet en overordentlig varm anbefaling fra Skolens Leder, ligesom der ogsaa foreligger lignende Udtalelser fra Forældre i Aarhus.

Antagelig vil Lærer Blaabjerg meget snart rykke ind i Østre Skole som dennes Leder, og det kan tilføjes, at han trods al den forudgaaende Strid vil blive modtaget med samme Tillid fra alle Sider i Middelfart.

Middelfart Venstreblad, 4. april 1952.

Hermed var problematikken ikke helt overstået. Blaabjerg skulle frigøres fra sin stilling i Århus, hvorfor hans tiltrædelse i Middelfart først kunne forventes at ske fra den 1. maj.

Den nye skoleinspektør i Middelfart

Det bliver kommunelærer Blaabjerg, Aarhus.

»Aarhus Stiftstidende«, der staar undervisningsminister Flemming Hvidberg nær, bragte i gaar et uofficielt forlydende om, at kommunelærer Ejnar Blaabjerg, Aarhus, kan ventes udnævnt til inspektør for Østre skole i Middelfart.

Lærer Blaabjerg er født i 1914 og har taget lærereksamen fra Haderslev seminarium i 1936. Han er faglærer i historie, har taget psykologisk-pædagogisk eksamen under det filosofiske fakultet ved Københavns universitet, fremdeles har lærer Blaabjerg deltaget i lærerhøjskolens et-aarige kursus i anvendt psykologi samt samme højskoles kursus i praktik, endvidere har han faglærereksamen i geografi og kirkehistorie. Østre skole, der som bekendt skal være en eksamensfri folkeskole, faar med lærer Blaabjerg en leder, der maa betegnes som overordentlig fint kvalificeret.

Skoleinspektør Blom Salmonsens, Aarhus, har meget varmt anbefalet lærer Blaabjerg og siger bl. a. om ham: Igennem sin store godhed over for børnene og gennem sin ubestridelige dygtighed og sin

interesse for børnenes vel har han stor magt over børnene. F. eks. har han i sin fritid gjort flere ture med sin klasse for ogsaa derigennem at komme til at betyde noget for børnene. Han er et modent menneske med et smukt livsmaal, taler roligt og kønt med børnene og er redelig i al sin færd. Det er derfor godt for forældre at kunne give deres børn over i hans hænder.

Paa baggrund af lærer Blaabjergs kvalifikationer og de vidnesbyrd, der er blevet givet om hans hele indstilling, knyttes der med rette store forventninger til hans gerning ved Middelfarts nye skole.

Saafrømt det uofficielle forlydende viser sig at holde stik, kan man sikkert vente, at lærer Blaabjerg overtager ledelsen af Østre skole umiddelbart efter paaskeferien eller i hvert fald til 1. maj.

Byggeperioden:

Der opstod adskillige problemer både omkring starten af byggeriet og i selve byggeperioden.

Heftige regnskyl oversvømmede byggegrunden. Det viste sig desuden vanskeligt – kort tid efter krigsafslutningen – at anskaffe de nødvendige byggematerialer, ligesom der opstod problemer med håndværkerne om licitationen.

Byggeriet kom dog i gang.

Billeder fra opførelsen af Østre Skole.



Byggegrunden oversvømmet i november/december 1950.



Fundamentet støbt april 1951.



Grundstensnedlæggelse 12. september 1951, Skolekommissionens formand, Åge Petersen.

Onsdag den 12. september 1951

nedlagdes grundstenen til

Middelfart Østre skole

samtidig hejstes flaget over skolens hovedfløj og den ene af gymnastiksalene, som var klar til rejsning.



Vi byggede denne skole, fordi børneantallet i Middelfart havde nået en sådan størrelse, at børnene ikke mere kunne rummes i byens hidtil eneste kommunale skole, Vestre skole.

Vort håb på denne festlige dag er, at den nye skole må være med til at gavne Danmark gennem den indflydelse, som den øver på de børn og unge, som her skal have deres undervisning. Vi ønsker, at der på denne skole må øves en gerning på frihedens og fredens grund, så skolen må være med til at skabe borgere, der er dygtige, men også præget af sandhedens, kærlighedens og medmenneskelighedens ånd i overensstemmelse med det bedste og blivende i dansk kultur.

Vi har bygget denne skole sådan, at den er på højde med det bedste i vor tids bygningskunst på dette område, og vi håber, den må stå i mange år yderligere forskønnet af børnenes lyse smil.

20. juli 1949 anmodedes arkitekterne om at udarbejde skitseprojekt.
17. oktober 1949 vedtog byrådet enstemmigt at fremsende projektet til undervisningsministeriet og boligministeriet til godkendelse.
10. juni 1950 forelå materialebevilling til 1. byggeperiode (hovedfløjen og en gymnastiksal).
10. juli 1950 var skolen færdigprojekteret og udbudt til licitation.
18. decbr. 1950 vedtog byrådet at bygge skolen.
18. august 1950 begyndte arbejdet.

Skolekommissionen: Redaktør Åge Petersen (formand) - Fabrikarbejder Anton Rasmussen (formand til 1. april 1950) - Læge J. Møller Nielsen (til 1. april 1950) - Fru A. Jørgensen (til 1. april 1950) - Fru Christine Jensen - Telefonarbejder E. Skovby Larsen - Stadsdyrlæge Sv. Møller - Repræsentant H. Christensen.

Byggeudvalget: Skorstensfjermester Herman Jensen (formand) - Fru A. Jørgensen (til 1. april 1950) - Redaktør Åge Petersen og repræsentant H. Christensen med skoleinspektør S. Grimstrup som sekretær.

Bygningsarkitekter: Chr. Holst, Erik Holst og Aage Holst med R. Wiis Tønnesen som tilsynsforende arkitekt.

Ingeniører: Ingeniør O. Bille-Andersen - Ingeniør W. Oelsner for akustisk regulering.

Entreprenører: Murerarbejdet: A. Juul Hansen & Søn - Tømrerarbejdet: Axel Andersen & Green Jacobsen - Kloak og Vej: Brdr. Larsen & Co. - Snedkerarbejdet: E. Tønnesen, Hansen og Nielsen - Sanitet: Middelfart varme- & sanitetsforretning - Blikkenslagerarbejdet: H. Reinholdt Jensen & O. Petersen - Elektrisk install.: Brdr. N. & K. Pedersen - Glarmesterarbejdet: J. Andreasen & V. Møller - Malerarbejdet: Den cooperative malerforretning - Varmeinstallation: Henry Pedersen - Smedearbejdet: Smedemester J. P. Madsen, Fredericia, og Fabriken Afi, Middelfart.

I sten indmuredes af byggeudvalgets formand, Herman Jensen, II sten af skolekommissionens formand, Åge Petersen, III sten af borgmester H. Chr. Hansen.

Middelfart, den 12. september 1951.

Kopi af dokumentet indmuret i grundstenen.



Foto fra grundstensnedlæggelsen. Til venstre tilsynsforende arkitekt Robert WiisTønnesen. Til højre byggeudvalgets formand (senere borgmester) Herman Jensen.



Fotos fra rejsegildet, kransene hejses op gennem spærerne og vajer over bygningen.



Murerne arbejder.



Skolen snedækket – kort før skolestart.



Skolebygningen marts 1952.



Flaget er hejst ved skoleindvielsen den 1. april 1952 (bemærk sne i skolegården).

Her er det endelige byggeregnskab over opførelsen af Østre Skole.

De samlede udgifter blev næsten 3 millioner kroner.

Omregnet til 2024-kr – ca. 55.000.000 kr.

Byggeregnskab over Østre skole.

Anskaffelsessum.

Håndværkerudgifter

1. Murerarbejdet	775.784,76	
2. Asfaltarbejdet	73.947,31	
3. Tømrerarbejdet	271.741,48	
4. Snedkerarbejdet	217.531,70	
5. Glarmesterarbejdet	44.058,90	
6. Blikkenslagerarbejdet	46.275,86	
7. Sanitetsarbejdet	89.462,13	
8. Elektrikerarbejdet	72.298,91	
9. Malerarbejdet	61.294,43	
10. Jord-, vej- og kloakarbejdet	215.332,51	
11. Centralvarme install.	181.713,01	
12. Linoleumsarbejdet	16.989,95	
13. Expanko-gulve	1.020,00	
14. Elasto-gulve	19.513,20	
15. Ovenlys	8.861,98	
16. Smedearbejdet	10.710,67	
17. Hegn og beplantning og sportspl.	38.373,28	2.144.910,08

Grund & administration

1. Grundafgifter	131.133,59	
2. Attester og tryk	45.052,01	
3. Arkitekt- og ingeniør-honorar ..	204.739,14	380.924,74

Inventar

344.227,39

Undervisningsmidler

76.451,39

2.946.513,60

Fragår

Tilskud fra staten	130.100,00	
Diverse indtægter	1.835,00	131.935,00
		<u>2.814.578,60</u>

De 3 nye 1. klasser:

1. A bestod af i alt 33 elever, 15 piger og 18 drenge (af disse fortsatte de 13 i samme klasse til og med afslutningen af det samlede skoleforløb godt og vel 10 år senere – Realklasse A).



Klassefoto, 1. A. Stående bagest fra venstre klasselærer frk. Aase Olsen, Flemming Ejner Stæhr Carlsen (Frederiksgade), Knud Frederik Pedersen (Vestre Hougvej), Vagn Styr Rasmussen (Frederiksgade), Jørgen Pedersen (Assensvej), Kurt Poulsen (Astersvej), Henning Steen Hansen (??), Poul Halle Hansen (Søborgs Alle), Ove Kristian Sørensen (Tårnborg, Gl. Banegårdsvej), Erik Poulsen (Gl. Møllevej), Sven Erik Sørensen (Sverigesvej). I midten fra venstre Joan Sølvblad Henriksen (Uranievej), Anna Margrethe Marxen (Ludvig Stormsvej), Poul Richter Jørgensen (Irisvej), Henning Skov Hansen Zederkof (Syrenvej), Leif Andersen (Odensevej), Geert Christian Gudbjerg Nielsen (Østergade), Mogens Andersen (Damgården, Brovej), Mogens Bøje Andersen (Gl. Banegårdsvej), Tom Krautwald (Søborgs Alle), Palle Juul Hansen (Brovej), Birgit Elisabeth Bang Pedersen (Solgården, Jernbanegade). Siddende forrest fra venstre Gudrun Petersen (Østre Stationsvej), Hanne Elin Pedersen (Irisvej), Karin Anna Madsen (Rosenvænget), Inge Birgitte Therkelsen (Hougvej), Bente Signe Nielsen (Hesslund, Gl. Banegårdsvej) Birgit Allis Pedersen (Gl. Banegårdsvej), Annie Karen-Marie Petersen (Svinget), Ellen Margrethe Johanne Graversen (Gl. Banegårdsvej), Kirsten Thor Christensen (Havebyen), Ulle Jespersen (Irisvej), Else Johanne Larsen (??). Mangler på billedet: Anna Lisa Nørum Pedersen (Grønlandsvej).

1.B bestod af 30-32 elever, i hvert fald 14 piger og 15 drenge (ifølge klassefotoet). Enkelte elever har været fraværende på foto-dagen.



Klassefoto 1. B. Stående bagest fra venstre Jørgen Mouritzen, Jan Ovesen, Karl Erik Hansen, Knud Petersen, Børge Nielsen, Dennis Ivan Hansen, Børge Bargmann, Mogens Endel Hansen, Knud Erik Madsen, klasselærer frk. Ester Sørensen (armen i gips). I midten fra venstre Hanne Hede Stauning, Inge-Lise Hansen, Kurt Jørgensen, Svend Haulrich Klausen, Sven-Peter Nygaard, John Aage Hansen, Bent Lind Jensen, Poul Henning Clement, Inger Marie Risager, Lillian Kristine Nielsen. Siddende forrest fra venstre Anne Grete Karkov, Elsebeth Agnethe Jørgensen, Gunhild Jeppesen), Alice Poulsen, Birte Lundsryd Jensen, Inge Lise Sørensen, Kirsten Nielsen, Lejla Irene Jørgensen, Birthe Larsen, Sonja Bodil Bengtson. Mangler på billedet bl.a. Jan Stoltmann Hyttel.

Følgende elever fra B-klassen blev efter 5. klasse overført til Mellemskoleklasse A. I midten nr. 2 fra venstre Inge-Lise Hansen og nr. 5 Sven-Peter Nygaard. Forrest fra venstre nr. 4 Alice Poulsen og nr. 7 Kirsten Nielsen.

1.C bestod af ca. 30 elever, (kun 12 piger og 14 drenge på klassefotoet)
Flere elever har været fraværende, da klassen blev fotograferet.



Klassefoto 1. C. Stående bagest fra venstre Klaus Jeppe, klasselærer Johannes Sommer, Per Mogens Petersen, Preben Frank Henriksen, Knud ??, John Hansen, Palle Karstensen, Børge ??, Mogens Welinder, Preben Juul Hansen, Tom Eriksen, Flemming Pultz Egholm, lærer (vikar?) Frk. Schjødt . Stående i midten fra venstre Jan Mørch Pedersen, Lars Christian Petersen, Viggo Rasmussen, Hanne Karin Skovby Jensen, Lis Holm Johansen. Siddende forrest fra venstre Anette Marian Jensen, Elisabeth Andersen, Joan Hansen Nielsen, Karin Petersen, Karin Andersen, Sonja ??, Lis Mortensen, Kirsten Solveig Aakjær Andersen, Vibeke Worsøe, Kirsten Elin Christensen. Fraværende elever på foto-dagen: Jørgen Hyldedahl Rasmussen, Hanne Petersen, Marianne Bech Andersen, Claus Bernsten Høyer. Bente Sjøgren Olsen og Søren Rasmussen kom muligvis i klassen på et senere tidspunkt.

Mellemskoleklasse og Realklasse B blev sammensat af øvrige elever til mellemskolen fra B-klassen og C-klassen.

Både Mellemskoleklasse A og B blev i skoleforløbet suppleret med et antal tilflyttere. Se klassebilleder side 134 og 135 af de 2 afgang-Realklasser.

Tilkomsten af den nye, Østre Skole, medførte større omrokninger af skolevæsenets elever. Disse fremgår af følgende udarbejdede statistiskemaer.

Undervisningspligtige og skolesøgende børn i Middelfart
pr. 31. december 1952.

	Antal klasser		Undervisningspligtig alder		I undervisningspligtig alder		Over undervisningspligtig alder		Fra andre kommuner		Ialt
	Eksamens-		dr.	pi.	dr.	pi.	dr.	pi.	dr.	pi.	
Vestre skole ...	25	10	34	23	230	224	49	71	11	9	631
Østre skole....	17	—	29	30	214	199	1	0	0	3	473

Antal klasser ved de 2 skoler, Vestre 25 klasser, heraf 10 eksamensklasser, som der indtil videre ikke fandtes på Østre Skole. Samlet elevtal 1104, heraf 631 på Vestre og 473 på Østre.

Eleverne.

Sammenlignende oversigt.

	Elevantallet 31/12 51	Elevantallet 31/12 52			Resultat	
		v.	Ø.	Ialt	+	÷
Real- og mellemskolen.....	215	200	0	200	—	15
Eksamensfri mellemskole ...	136	108	53	161	25	—
Grundskolen	674	323	361	684	10	—
	1025	631	414	1045	35	15

Elevernes fordeling i klasserne.

	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	I. em.	II. em.	III. em.	IV. em.	R.
Vestre skole:													
Antal klasser.....	3	2	2	2	2	3		1	2	2	2	2	2
Antal elever 31/12 52..	87	70	57	67	42	79		24	42	49	50	32	27
Østre skole:													
Antal klasser.....	3	3	3	3	2		2						
Antal elever 31/12 52..	96	100	76	82	68		52						

Elevernes fordeling mellem de 2 skoler samt antal klasser på hver skole. Der synes dog at være en del uoverensstemmelser i tallene ved sammenligning skemaerne imellem.

Lærerne, fagene, skoledagen

Den nye skoles lærerkollegium var fra starten i 1952 en blanding af lærere overflyttet fra Vestre Skole og nyansatte lærere. Der var i disse år, hvor de store årgange indtog skolerne, stor lærermangel, så lærerstaben måtte suppleres med et antal ikke-uddannede vikarer. Inspektør E. Blaabjerg nævner i en omtale, at vikarstaben omfattede en teolog, en oldfrueassistent, en diakon og en studine. Ledelsen på skolen blev, indtil den nyudnævnte skoleinspektør kunne tiltræde, varetaget af den udpegede viceskoleinspektør, K. L. Larsen, der var overflyttet fra Vestre Skole. Hans tid på Østre Skole blev dog kortvarig. Pr. 1. august 1952 blev han udnævnt til skoleinspektør ved Struer Kommunale Skolevæsen. Pr. 1. december 1952 blev Joachim Gram udnævnt som ny viceskoleinspektør – han var ligeledes overflyttet fra Vestre Skole.

J. Gram bestred viceskoleinspektørstillingen, indtil han blev pensioneret i 1974.

Gram, Joachim Heinrich Meyer, Kommune-
lærer; f. 14. Maj 1904 i Middelfart; Søn af
Tømrer J. P. G. og Hustru Margrethe, f. Meyer.
Realeks.; Vordingborg Sem. 1925; Statens Tegne-
lærerkursus 1928; Kursus i Skolehavegering



1930; 1925—26 Vikariater i Jungshoved, Ølstrup
og Tjæreby; 1. Okt. 1926 Vikar Middelfart kom-
munale Skolevæsen; 1. Nov. 1930 fast ansat
smstds.; Dirigent for Blandet Kor i Middelfart;
Dirigent for Herrekoret »Skjold«; Lærer ved
Teknisk Skole i Dansk.

Joachim H. M. Gram fra værket, "Dansk Skole-Stat, 1933".

Af de nyansatte lærere var de fleste nyuddannede, hvilket fik stor betydning for skolens pædagogiske linje, der blev præget af nytænkning – der var ingen gamle traditioner, der skulle efterleves.

Vi havde som elever ikke meget at gøre med inspektør, Blaabjerg. Han huskes mest fra ledelsen af den daglige morgensang med efterfølgende "Fader Vor" i kældersalen.

Et andet minde om ham var, at han ofte gik med stok på grund af et stift ben.

Hans gerning på Østre Skole blev i øvrigt ikke langvarig. Efter 4 år søgte han og fik en stilling som skoleinspektør ved Jelling Seminariums øvelsesskole.



Skoleinspektør E. Blaabjerg på talerstolen i skolens kældersal.

1. A.'s klasselærer fra 1. klasse og til og med 5. klasse var som nævnt under klassebilleder, frk. Inger Aase Olsen (overflyttet fra Vestre). Hun var født i Middelfart den 18. marts 1908 og boede i Tværgade fra fødsel til død.

Hendes fag som klasselærer var dansk, skrivning og bibelhistorie.

Danmark fik i 1948 en ny retskrivningsreform. På grund af de stramme økonomiske tider efter 2. Verdenskrig, kunne man ikke blot kassere skolebøger og indkøbe nye.

Til vores læsebog i 1. klasse fik vi derfor udleveret et tillæg, hvor navneordene nu var skrevet med lille begyndelsesbogstav, hvor "bolle-å'et" havde afløst "aa", og hvor "kunde, skulde, vilde" var afløst af den nye stavemåde: kunne, skulle, ville.

Frk. Olsen var lille af statur og havde ind imellem problemer med at holde styr på – især klassens mange drenge. Når opgaven viste sig sværest, måtte frk. Olsen ty til det altid anvendelige pædagogiske trick – at læse historie.

Regnelærer var fra starten af 1. klasse frk. Thora Lindemann (overflyttet fra Vestre). Hun forlod dog allerede Østre Skole pr. 1. januar 1953 til fordel for en stilling ved

Odense Kommunale Skolevæsen (med tjeneste ved Risingskolen). Hun blev i 1955 gift med lærer i Odense (senere viceskoleledende) Svend Aa. Enevold Ladegaard. Regne- og senere også sanglærer blev derefter frk. Esther Kirstine Sørensen (ansat pr. 1. marts 1953) (1. B's klasselærer).

En af hendes vanskeligste opgaver viste sig at være at få alle klassens elever til at synge solosang, hvilket – de trods alt generte drenge – havde svært ved at samle mod til.

Frk. Sørensens store nummer var indlæring af tabeller. Dem skulle vi kunne på remse, og her blev konkurrencementaliteten for alvor udviklet, da det gjaldt om at kunne "lire" diverse tabeller hurtigst af. Der udviklede sig også i regnetimerne en evig kamp om først at blive færdig med dagens skriftlige regnestykker.

Frk. Esther Sørensen forlod i øvrigt Østre Skole pr. 1. juni 1956 (kort tid ind i 5. klasse).

"Middelfart Venstreblad" kunne meddele, at hun havde fået en stilling ved Odense kommunale Skolevæsen (med tjeneste ved den nyopførte Højstrupskole).

Middelfart Byraad

holder paa Mandag Møde, hvor det meddeles, at Lærerinde Frk. Esther Kirstine Sørensen fra 1. Juni er kaldet til fast ansat Lærerinde ved Odense kommunale Skolevæsen.

Middelfart Venstreblad, 1. juni 1956.

Hendes ansættelse i Odense blev heller ikke langvarig. Pr. 1. august 1958 blev hun i stedet for ansat ved Viborg kommunale skolevæsen.

Frk. Sørensens timer blev overtaget af lærer hr. P. J. Møller-Sørensen (ansat pr. 1. juni 1956).

1.C startede med en vikar som klasse- og dansklærer. Deres senere klasselærer, hr. Johannes Sommer, blev først ansat på Østre Skole fra den 1. juli 1952.

Af øvrige lærere havde vi i 1. klasse hr. J. Gram til tegning. Han havde dog som viceskoleinspektør ofte mange andre gøremål, så når timen startede, uddelte han nogle ark papir – så skulle der bare tegnes.

Vi stiftede også bekendtskab med hr. Gram og han violin i nogle sangtimer, eller også indledte han blot nogle af tegnetimerne med en sang akkompagneret af violinspil. På samme vis stiftede vi også bekendtskab med hr. M. Ramskov Andersen. Begge de nævnte lærere anvendte violinbuen på alternativ vis. Hvis en elev var uopmærksom, fik man tildelt "et lille svip" med buen oven i hovedet, for igen at genvinde elevens opmærksomhed.

Endelig havde vi også gymnastik på ugeskemaet. Faget var hele skoleforløbet igennem kønsopdelt med 2 klasser sammen.

Drengenes gymnastiklærer i 1. klasse huskes ikke, men fra 2. klasse var gymnastiklæreren hr. H. C. Lindskrog (ansat pr. 1. april 1953), men fra begyndelsen af 3. klasse blev gymnastikken overtaget af hr. J. Okkels, der blev overflyttet fra Vestre Skole. Han vedblev med at være vores gymnastiklærer til og med 4. mellem. Okkels var ud af en "lærerslægt". Hans far var lærer og skoleinspektør i Hasseris, og bedstefaderen var bl.a. førstelærer på Skrillinge Skole. Okkels var de første år en særdeles striks herre, men blev senere i skoleforløbet de fleste drenges absolutte favoritlærer på grund af sit store idrætslige engagement.

Pigernes gymnastiklærer var næsten fra starten muligvis frk. Grete Jensen (ansat pr. 1/7 1952).

A-klassens første lærere:



Frk. Aase Olsen.



Frk. Ester Sørensen.



Hr. Joachim Gram.



Hr. M. Ramskov Andersen.



Hr. Jørgen Okkels.



Frk. Grete Jensen.

Skoledagene forløb således: Om morgenen og efter hvert frikvarter stillede alle klasser op på 2 rækker i skolegården (klassebetegnelsen markeret med maling på

asfalten). Derefter blev tilladelse til "ind/op-march" til gangen udenfor klasselokalet givet af gårdvagterne – oftest med de mest urolige klasser til sidst. Her var der igen opstilling på to rækker, indtil læreren ankom og gav tilladelse til at gå ind i klassen. Her stillede man op bag sin stol, og når der var faldet ro over gemytterne, lød beskeden: "Værs'go at sætte jer"! (først på et tidspunkt i mellemskolen blev denne procedure ændret, så alle selv begav sig til klasseværelset, når klokken ringede efter frikvarter). Realklasserne tildelte på et tidspunkt et særligt privilegium: De måtte blive i klassen i frikvartererne.

Hvis det i timens løb bankede på døren og en voksen trådte ind, rejste alle elever sig op og blev stående indtil beskeden lød: "Værs'go at sætte jer"!

Ordensregler.

1. Det er ethvert barns pligt at udvise flid og god opførsel.
 2. Skolen kan kræve eleverne til regnskab for deres opførsel på vejen til og fra skole.
 3. Børnene møder tidligst 10 minutter før indringning. De må ikke opholde sig på gaden uden for skolen, men går straks ind i skolegården.
 4. Børnene skal møde rene på skolen. I modsat fald henvender skolen sig til hjemmet herom. Hjælper dette ikke, sætter skolen sig i forbindelse med en læge (med skolekommissionen).
 5. I frikvarteret må børnene ikke opholde sig i klasserne eller på gangene og ikke fjerne sig fra skolegården uden tilladelse.
 6. Slagsmål og voldsom eller farlig leg er forbudt.
 7. Papir og lignende skal lægges i de ophængte kurve.
 8. De gule streger i gården skal respekteres.
 9. Al leg på w. c. er forbudt, og kun eet barn ad gangen må opholde sig på hvert w. c. rum.
 10. Når det ringer ind, stiller børnene hurtigt op i rækkerne, og al samtale ophører.
 11. I skolebygningen skal der være ro og orden. Der kan kræves erstatning af børnene for den skade, de forvolder.
 12. Penge og værdigenstande må ikke efterlades på gangene eller i klasserne.
 13. Børnens skolemateriale skal være mærket med navn og klasse; bøgerne skal bære rent omslag.
- Således vedtaget af skolekommissionen den 5. maj 1942.

Middelfart Kommunale Skolevæsens ordensregler vedtaget af skolekommissionen i 1942.

Omstående ordensregler kan med nutidens øjne virke noget antikverede. De var dog nok gældende hele vejen op gennem 1950`erne – husker ikke, om de blev revideret før vi forlod skolen.

På grund af pladsmangel gik vi i 1. klasse kun i skole om eftermiddagen, idet vi delte klasseværelse med en 2. klasse, der således gik i skole i det fælles lokale om formiddagen.

Skoleugen var dengang – ja, - i hele vores skoletid 6 dage om ugen, d. v. s. inklusive lørdag.

Vi delte ikke kun klasselokale med 2. klassen, men også stedet i skolegården, hvor vi skulle stille op. Dette gav problemer om lørdagen. Eleverne i begge klasser var selvfølgelig meget autoritetstro – så der var – indtil problemet blev løst – stor kamp om, hvem der skulle stå på række i det tildelte område.

Vi startede 1. klasse i ”den store bygning”, da sydfløjen, der skulle rumme de yngste klasser, endnu ikke var klar til ibrugtagning. Hvornår dette blev tilfældet, har undertegnede ingen erindring om.

Ved skoleårets start var kun den ene af skolens planlagte gymnastiksale færdigbygget. Den blev senere kaldt ”drengesalen” og den anden gymnastiksal fik derfor naturligt betegnelsen ”pigesimalen”.

I gymnastiksalene tilbragte vi gennem 10 år mange fornøjelige timer. Gymnastikken var organiseret således, at et gymnastikhold var sammensat af henholdsvis drenge og piger fra to klasser. Drengenes gymnastik havde et lidt ”militært” præg over sig. I de første år startede timen altid med opstilling på to rækker midt i salen. Derefter blev der marcheret rundt i gymnastiksalen, og efter adskillige runder gik turen atter op midt i salen. Derefter udrykning på fire rækker, og de stående øvelser kunne nu begynde på lærerens tælling. Dernæst kunne timen f.eks. indeholde ”tropsøvelser”, hvor der skulle arbejdes i mindre troppe ved forskellige redskaber. Før starten i troppene stillede man op på række ved de respektive redskaber, og efter en fastlagt periode, stillede de enkelte troppe igen op på række indtil kommandoen lød: ”Gå til næste redskab! – opstilling! – udfør øvelser! – opstilling! – videre til næste redskab!” – o.s.v.

Drengenes gymnastik foregik altid i et par små shorts og bar overkrop. Efter gymnastikudfoldelsen var der obligatorisk brusebad – først det varme og derefter skulle alle en tur gennem et aflukke, hvor der kun fandtes kolde brusere.

I forbindelse med omklædningsrummet fandtes "et tørrerum". Under loftet hang en række "planker" med knager. Hvert hold havde "en planke", der ved hjælp af et sindrigt system af snore kunne hejses ned i skulderhøjde. Hver elev havde rådighed over en lærredspose, hvori man kunne opbevare sine gymnastikbukser og de til rådighed udleverede gymnastiksko. Poserne blev efter gymnastiktimen sammen med det personlige håndklæde hængt på en af knagerne, og når alt var på plads, blev planken atter hejst op under loftet - til tørring.

Efter hver gymnastiktime skulle gulvet i gymnastiksalen "svabres". En stor gulvklud skulle vrides op og lægges om "svaberen", hvorefter hele gulvfladen skulle køres over. Endelig skulle gulvkluden igen skylles, vrides og hænges op på den dertil indrettede tværstang over vasken. I staten var der stor interesse for at blive en del af "svabre-holdet", men efterhånden fandt vist alle ud af, at det ekstra arbejde blot gav mindre tid til bad, aftørring om påklædning.

I frikvartererne blev der leget – ofte lidt "vilde" lege. En enkelt huskes. Vi dannede en kæde, som blev trukket af den forreste person. Når farten var på det højeste, stoppede denne op og svingede kæden rundt med det resultat, at den bageste person, som havde allermest fart på, som oftest måtte slippe sit tag i sidemanden, og ude af balance styrtede om på asfalten.

Om vinteren blev der lavet glidebaner i skolegården, hvor man efter opstilling på en række - efter tur - foretog sit tilløb med efterfølgende glidetur.

Skolegården var inddelt i to områder (til henholdsvis små og store elever) delvis adskilt af nogle lave murstensskel, der også havde påmonterede bænke på hver side. Det var forbudt som elev at opholde sig på den forkerte side af skellet. Skete dette alligevel, kunne man forvente en kraftig påtale af gårdvagten.

Hvis man i øvrigt overtrådte gårdens "uskrevne" regler – dette gjaldt også, når klaserne stod opstillet i gården, blev man sendt ind til "radiatoren" i forhallen ved siden af inspektørens kontor. Her skulle man så blive stående indtil inspektøren kom ud og afregnede for forseelsen. Både her og i andre tilfælde vankede der et par øretæver – fortjent eller ufortjent. Sådan var det bare, og efter den kontante afregning, var den sag ude af verden.

Andre aktiviteter

Det var i de første skoleår småt med aktiviteter ud over den almindelige – og til tider ret ensformige skoledag. Et lyspunkt var dog den årlige skoleudflugt, hvor alle skolens elever i samlet flok med tog drog afsted til et kendt udflugtsmål.

Skolevæsenets årsberetninger indeholder disse oplysninger om Østre Skoles udflugter 1. – 5. klasse.

1. klasse: 18. juni 1952 – 1. – 3. klasse – Bogense (Fredsskoven)
2. klasse: 9. juni 1953 – 1. – 4. klasse – Bogense (Fredsskoven)
3. klasse: 9. juni 1954 – 2. – 4. klasse – Odense (Odense Zoo/Tivoli)
4. klasse: 9. juni 1955 – 2. – 4. klasse – Munkebjerg ("Den rullende trappe")
5. klasse: 4. juni 1956 – 5. – 8. klasse – Nyborg (Nyborg Slot)

Turene til Bogense og Odense (Zoo) foregik med Nordvestfynske Jernbane, husker jeg.



Odense Zoo.



Munkebjerg.



Nyborg Slot.

I 1. mellem gik skoleudflugten til Fanø



Udflugten foregik kort tid efter delingen af 5. klasserne i 1. mellem og almen 6. klasse. På billederne ses derfor en blanding af elever fra begge nævnte klassetrin (også omtalt senere).

Der blev også hvert år afholdt en skolefest i gymnastiksalen. Her blev der opbygget en scene, hvor det valgte underholdningselement foregik. Senere år opførte udvalgte elever årets skolekomedie.

En tredobbelt Skolefest paa Østre Skole

Skoleinspektør E. Blaabjerg og Lærerpersonalet havde i Lørdags arrangeret en smuk Skolefest paa Østre Skole. Da det var umuligt at huse alle Børnene paa een Gang, foregik Festen i tre Afdelinger.

Kl. 13 mødte de tre første Klasser, ca. 100 Børn, og her vistest to Tegnefilm, og Lærer Bro Hansen fortalte Historier.

Kl. 15 mødte 3., 4. og 5. Klasserne, ca. 250 Børn. Ogsaa de fik en Film at se og Hurtigtegneren og Fortælleren Lage Jacobsen, Odense, underholdt Børnene, hvorefter der dels var Dans og dels Børnelege i Gymnastiksalen til Kl. 18.

Endelig Kl. 19 blev det de ca. 120 store Børns Tur til at smage Festens Sødme. Ogsaa for dem var der først Underholdning af Lage Jacobsen, der illustrerede H. C. Andersens Eventyr Prinsessen paa Ærten, Klods Hans og

Hvad Fatter gør. Og saa sluttede Aftenen med en Svingom og ind imellem nogle Folkedanse, som blev ledet af Hr. Ansbjerg, Hessgade, som ogsaa ofrer sig ved de ugentlige Onsdags-sammenkomster ved at lære de store Børn Folkedanse.

Under Skolefesten havde man heller ikke glemt Børnenes og Forældrenes materielle Behov, de kunde købe baade varme Pølser, Wienerbrød og Sodavand. Og det blev i det hele en Aften med Liv og Humør, et nyt Vidnesbyrd om, at Østre Skoles Leder og Lærere er i bedste Kontakt med Børn og Forældre.

Middelfart Venstreblad, 9. marts 1953



"Hurtigtegneren" Johannes Lage Jacobsen, lærer i Odense, – kendt for at fortælle eventyr af H. C. Andersens, medens han samtidig "tegnede fortællingen" på store ark papir.

Ferier og fridage.

Skolernes ferieplan var i 1950`erne lidt anderledes end ferieplanen af i dag. Vi havde skolefri fastelavnsmandag. Vi havde fri på kongens fødselsdag og i 1958 også på dronningens fødselsdag. Sommerferien startede altid den 24. juni og sluttede den 11. august (*medmindre en søndag"kom i vejen"*) – og så havde vi **"månedslø"**. I måneder, hvor der ikke var andre fridage (månederne september og november), havde vi skolefri en af mandagene.

Ferier og fridage i 1954.

Med skolekommissionens billigelse er de kommende ferier og fridage fastsat således:

Skolerne begynder 4. januar 1954.
Lørdag den 6. februar.
Fastelavnsmandag 1. marts.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Påskeferie 14.—20. april (incl.)
Bededagsferie 14.—15. maj (incl.)
Pinseferie 5.—8. juni (incl.)
Sommerferie 24. juni—11. aug. (incl.)
Mandag den 13. september.
Efterårsferie 18.—23. okt. (incl.)
Mandag den 22. novbr.
Juleferie 23. december—3. januar (incl.)

Ferier og fridage 1958:

Med skolekommissionens billigelse er de kommende ferier og fridage fastsat således:

Skolerne begynder 6. januar 1958.
Fastelavnsmandag 17. februar.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 2.—8. april (incl.)
Bededagsferie 2.—3. maj (incl.)
Pinseferie 24.—27. maj (incl.)
Grundlovsdag 5. juni.
Sommerferie 24. juni—11. august (incl.)
Mandag den 15. september.
Efterårsferie. En uge i oktober.
Mandag den 24. november.
Juleferie 23. decbr.—3. januar 1959 (incl.)

Hvert år i august måned blev der i Middelfart afholdt "børnehjælpsdag", hvor man gennem en række arrangementer samlede penge ind til støtte af og opførelse af en ny børnehave. Et fast indslag var et optog gennem byen. Ved et sådant arrangement i 1956 deltog A-klassens piger, som smykket med blomster og "bevæbnet" med raslebøsser samlede penge ind.



Pigerne ved Østre Skole før optogets start.



Der rasles med bøsserne på Blindebomsvej.

Der findes desværre ikke mange fotos fra de første skoleår. Det var endnu ikke blevet almindelig skik, at klasser flere gange i skoleforløbet blev fotograferet - både klassen samlet og fotos af eleverne individuelt.

Herunder ses et kig ind i 5. b. Klassen har fået ny klasselærer, idet hr. J. P. Møller Sørensen (stående) har afløst den hidtidige klasselærer, frk. Esther Sørensen.



Som tidligere nævnt blev 4 elever fra B-klassen overført til A-klassen ved starten af 1. Mellem. De to, Alice Poulsen og Kirsten Nielsen, ses forrest i billedet. I bageste række skimtes Inge-Lise Hansen, mens den fjerde, Sven-Peter Nygaard, må have haft plads i "dørrækken" udenfor billedet.

Fra og med 4. klasse fik vi karakterer. De blev 4 gange årligt indført i en karakterbog suppleret med en "årskarakter" samt en "årsprøvekarakter".

Hvert skoleår havde sin egen side, og den samme karakterbog fulgte os resten af skoleforløbet.

I 4. klasse fik vi karakterer i Skriftlig dansk, Mundtlig dansk, Skriftlig regning, Mundtlig regning samt i orden med skriftlige arbejder.

Desuden indeholdt siden en rubrik, hvor klasselæreren kunne anføre en evt. udtalelse til hjemmet.



Fag	1955 - 1956					
	Karakterer				Årsk.	Årspr.
	²¹ / ₁₆	²² / ₁₀	²³ / ₁₃	²⁴ / ₁₂		
Skriftlig dansk	-	ug.	ug.	mg.	ug.	ug.
Mundtlig dansk	-	mg.	mg.	mg.	mg.	mg.
Skriftlig regning	-	mg.	ug.	ug.	ug.	ug.
Mundtlig regning	-	mg.	mg.	ug.	mg.	ug.
Orden med skriftlige arbejder	-	mg.	mg.	ug.	ug.	ug.
Forsømmelser på grund af sygdom eller anden grund					ialt	/ dage

Udtalelser til hjemmet:

Leif har udmærkede evner; han kunne være lidt mere omhyggelig med sit arbejde. Hans opførelse er ret god.

Klar til skolestart efter sommerferien 1955 – 4. kl.

Karakterblad, 4. klasse.

Vi havde stadig sang og tegning på skemaet, men i disse fag blev der ikke givet karakterer.

Nye fag fra 4. klasse var sløjd for drengene og håndgerning for pigerne.

Bente Nielsen fortæller om håndgerning:

"Jeg har ledt i gemmerne efter ting fra skoletidens håndarbejdstimer – men desværre uden held. Måske kan jeg være heldig, at min mor har gemt et eller andet.

I de første år var det frk. Olsen (vores klasselærer), der underviste i håndarbejde. I mellemskolen fik vi en anden lærer (jeg husker ikke hendes navn, men hun var mørkhåret, bar briller og var mere skrap end frk. Olsen (frk. Grete Jensen?).

Jeg kan ikke huske, på hvilket klassetrin vi startede med at lave håndarbejde, men jeg kan se i min karakterbog, at vi stadig havde det i 4. mellem.

Vi startede med at sy en pose, der skulle rumme det, vi arbejdede med. Den (min i hvert fald) var blå med hvide striber, der dannede tern, der gav mulighed for at øve de første broderisting som dekoration på posen. Den skulle også sys sammen i hånden. Hurtigt derefter skulle vi strikke retstriking, ellers kan jeg bare huske, at jeg i mellemskolen syede en natkjole og en skjortebluse".

Bente fandt senere den omtalte sypose.



Bente's syposer.

Også Alice kunne bidrage til klassens historie med en sypose.



Alice's sypose.



Drengenes "Sprællemænd"

Husker ikke, hvem drengenes første sløjdlærer var. Men det første "produkt" var en bordskåner, hvor processen samtidig var en øvelse i at anvende en sav.

Faget sløjd var på skemaet til og med 4. Mellem, og der blev fremstillet ikke så få genstande. Der blev lavet en bil, et tog, en lille vogn – alle med hjul fremstillet ved hjælp af sløjdsalens "hjulbor". Også "en sprællemænd" var på programmet.

Lærer Lars Møller Lund

Lærer, Lars Møller Lund, blev pr. 1. august 1955 ansat som lærer ved Middelfart skolevæsen med tjeneste ved Østre Skole. Lars Møller Lund var grønlander og en af de første grønlandske lærere ansat ved en dansk skole.



Fyens Stiftstidende, 20. juli 1955.

Lærer Lund var drengenes sløjdlærer. Han huskes som værende meget kreativ. I hans periode var det slut med at save efter lige streger. Han tegnede i hånden på vores træ, hvor der skulle saves og slibes, hvilket bl.a. resulterede i en model af et sørøverskib, og mon ikke det var hos ham, at vi fremstillede en bogstøtte med en "hval" mellem den vandrette under- og den lodrette sideflade af bogstøtten?

Mon nogen blandt drengene har bevaret et af disse værker?

Hvor længe Lars Møller Lund var ansat på Østre Skole er vanskeligt at give et mere nøjagtigt bud på, men 2 eller 3 år??

Lars Møller Lund blev født den 7. april 1929 af grønlandske forældre. Artiklen fra Fyens Stiftstidende (*foregående side*) fortæller om hans uddannelse indtil ansættelsen i Middelfart.

Det viste sig, at han efterfølgende blev et meget kendt navn indenfor grønlandsk kultur, hvilket de følgende artikler og billeder fortæller om.

Efter studier på Københavns Universitet bliver Lars Møller Lund seminarielærer i Godthåb (Nuuk).

Han får til opgave at medvirke ved udarbejdelsen af en grønlandsk ordbog, et arbejde der fastsættes til at vare en 5-års periode.

Grønland skal have sin ordbog

Offentlige penge til kæmpeprojekt

— Folkedannelse, der er bygget på et sekundært sprog, er på forhånd mislykket, og det er en af grundene til, at der spildes så mange kræfter inden for uddannelsessystemerne i Grønland. Derfor er det vigtigt, at vi nu får et redskab til at arbejde med vores sprog. Det siger seminarilektor Lars Møller Lund, Godthåb, der er en af medredaktørerne til den kommende

store grønlandske ordbog, som Det grønlandske Landsråd har vedtaget at finansiere.

Landsrådet har på sin efterårsamling vedtaget at søge fem-seks mill. kroner tilvejebragt til ordbogsprojektet, der bliver en milepæl i det grønlandske sprogs historie.

Selve det redaktionelle arbejde med ordbogen vil efter planen strække sig frem til 1983, men trykningen ventes

ikke færdig før i 1986. Tidsplanen forudsætter dog, at man kommer i gang allerede næste sommer med indsamling og katalogisering af alle grønlandske ord.

Ordbogen bliver opbygget således, at hvert ord bliver gennemgået i 12 punkter.

Ordets grammatiske identitet, dets betydning, dets oprindelse, dets stavemåde efter den gamle retskrivning, polar-

eskimoisk dialekt, øst-grønlandsk dialekt — de to dialekter har aldrig før været en del af en ordbog — og hoveddialekterne, hvor der er ord, der lydeligt er formuleret anderledes.

Derudover ordets betydning på dansk og på engelsk, ordets anvendelse vist med eksempler og endelig ordets synonymer og homonymer.

Grunden til, at man tager

dansk med, er, at over halvdelen af den grønlandske befolkning er unge mennesker, og denne generation er temmelig dansksproget — nogle endda halvsprogede.

At man også tager engelsk med, åbner op for brug af ordbogen udover Grønlands grænser.

Redaktionen af den grønlandske ordbog kommer til at bestå af professor Robert Pe-

tersen fra Eskimologisk Institut i København, lektor Lars Møller Lund, Lærer Ole Brandt og lektor Isak Heilmann.

Handelsministerens Energisporudvalg

Fyens Stiftstiden, 16. november 1978.

Lars Møller Lunds grønlandske navn er "Miilu". Han skriver og udgiver bl.a. 4 bøger med grønlandske sagaer, ligesom han oversætter flere af H. C. Andersens eventyr til grønlandsk.

I 2009 får han tildelt selvstyrets kulturpris: (næste side)

En af det nye selvstyrets første opgaver var uddelingen af kulturprisen, som søndag eftermiddag gik til sprogmanden Miilu Lars Lund i Nuuk og outfitteren og fangeren Johanne Bech i Sisimiut.

Prisen blev overrakt af landsstyremedlem for kultur Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, under overværelse af dronning Margrethe, prins Henrik, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i GU's minihal i Nuuk.

– Kulturprisen tildeles to personer, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats i forhold til den grønlandske kultur, og som stadig med stor ihærdighed gør et stort arbejde i forbindelse med den kulturarv, som vi alle respekterer og sætter stor pris på, sagde Mimi Karlsen.

Miilu Lars Lund er kendt for sit arbejde med det grønlandske sprog. Han er lærer, kateket og seminarielærer. I 1972 blev den nye retstavning godkendt, mens han var formand for udvalget for sprog og retstavning. Selvom han nu er pensioneret, arbejder han fortsat med det grønlandske sprog, blandt andet i radioen.

Selvstyret hædrer Miilu Lars Lund og Johanne Bech.



Billede fra prisoverrækkelsen.

”Miilu” Lars Møller Lund dør den 27. januar 2015, 85 år gammel.



Sprogkvalibristen "Miilu" er død

Kulturi · januaari-p 30-at 2015 · 09:21 Uannga: [Jens Thorin](#)

Den sprogkyndige lærer og seminarielektor Lars Møller Lund, kaldet Miilu, døde natten til onsdag. Han blev 85 år gammel.

Miilu modtog i 2009 Selvstyrets kulturpris.



Han var uddannet lærer fra Seminariet i Nuuk og udbyggede senere sin læreruddannelse i Danmark. Endvidere har han læst eskimologi på Københavns Universitet.

Miilu har i sin tid som formand for det daværende Landsrådsudvalg for det grønlandske sprog og retsskrivning, haft stor indflydelse på indførelsen af den gældende grønlandske retsskrivning i 1973.

Og endelig har han gennem sit forfatterskab kæmpet for at bevare grønlandske sagn og fortællinger. Han var også i en årrække en populær deltager i KNR-radioprogrammet Aperinnariarit.

Lars Møller Lund blive begravet på søndag i Nuuk.

MINDEORD

Lars Møller Lund

Født: 7. april 1929 – Død: 28. januar 2015

Miilu var en inspirator. Med sin viden, sin humor og sin omsorg satte han vigtige spor i Grønland.

Miilu var uddannet lærer, og fungerede som lærer i flere byer i Grønland, blandt andre Nuuk, Aasiaat og Qaanaaq. Og senere som lektor på Ilinniarfissuaq. Han var en fantastisk dygtig lærer, der formåede med sin levende undervisningsform at lære fra sig. At hans studerende på Ilinniarfissuaq kom fra hele landet var en stor inspirationskilde for ham, og han stillede dem mange spørgsmål om deres lokale traditioner i sprog, fangstmetoder og omkring sociale relationer. Han udviste stor respekt for de lokale måder at håndtere livet på. Hans personlighed var karakteriseret ved humor og omsorg for sine lærerstuderende og for sine medmennesker. Man hører ofte tidligere elever udtale, at Miilu var med til at præge deres valg senere i livet.

Miilu var en kilde til inspiration for mange. Han var med sin store viden og gode hukommelse med til at sikre, at vi kender vores historie og vores sprogs opbygning.

Miilu omtalte sig selv som far til den nye grønlandske retsskrivning. Det lå ham tæt på hjerte at det grønlandske sprog bliver bevaret og ikke mindst udviklet. Og han lagde derfor et stort engagement i dette arbejde, igennem hele sit liv.

Sin viden om det grønlandske sprogs historie og udvikling har han også delt ud af i radioprogrammet Aperinnariarit. Her kunne man i mange år høre Miilu fortælle om ords oprindelse, betydning og udvikling.

Miilu elskede naturen, og indtil for få år siden så vi ham altid være på farten på vej ud i fjeldet uanset vejret. Han fulgte nøje naturens gang – fulgte flora og fauna. Hans skarpe iagttagelsessevne gjorde at han altid vendte hjem med nye observationer om klimaforandringernes betydning for dyrenes adfærd.

Miilu var engageret i samfundet på mange fronter, og sad i 2 perioder som medlem i Kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea.

I sin tid som kommunalbestyrelsesmedlem var han særligt aktiv i Kultur og Undervisningsudvalget, samt i Tekniskudvalg. Med sin enorme viden

om landet, om kulturen og om uddannelse blev han en vigtig kilde, når nye byområder, vej- og stednavne skulle findes. Miilu havde en fantastisk hukommelse og med sin store viden, bidrog han med information om de tidligere brugte stednavne og historien bag.

Som anerkendelse for sit virke i det grønlandske samfund modtog Miilu den 21. juni (2009) Naalakkersuisats kulturpris under overværelse af Regentparret og kronprinseparret.

Nuuk har mistet en aktiv og alsidig borger, en stærk personlighed er gået bort. Det er med dyb taknemmelighed vi ser tilbage på Miilus bidrag til udviklingen af vort land og ikke mindst af vores by Nuuk.

Vore tanker går til alle de efterladte.

Med sorg, med respekt og med taknemmelighed siger vi farvel til Miilu.

Miilu, Året være dit minde.

Af borgmester Asii Chemnitz Narup



”Miilu” Lars Møller Lund.

Miilu fik opkaldt vej efter sig

🕒 Udgivet 25. september 2019

Den nye vej går mod den nye anstalt med udsigt til Godthåbsfjorden.

Viceborgmester Uju Petersen deltog i vejnavngivningen sammen med efterkommere af Miilu Lars Lund.

”Jeg er stolt og bæret over at vi kan opkalde en vej efter Miilu – nemlig Miilup aqquataa. Han fortjener at blive husket. Han fortjener at blive markeret. Han fortjener at blive mindet – hver eneste dag, når Nuuks befolkning benytter sig af hans vej”, sagde Uju Petersen.

Miilu var en stor kulturpersonlighed. Han blev uddannet på Ilinniarfissuaq som kateket og lærer, og valgte senere at bygge videre på sin uddannelse i Danmark. I 1970 gik han i gang med at arbejde med den grønlandske retskrivning som formand for Sprog- og Retskrivningsudvalget. Miilu har haft stor indflydelse på det grønlandske sprog og i en årrække var han en kendt og populær deltager i KNR-radioprogrammet Aperiinnariit.

Gyldendals fremmedordbog.

Kateket: indfødt lærer og præst på Grønland.

Lærerne, fagene (fortsat)

Sløjdundervisningen fortsatte med ny lærer, Eli Monny Andersen.

Der blev produceret en lampe i form af en vandpumpe, hvor pumpestangen fungerede som "tænd/sluk" – endnu en lampe til ophæng på væggen, og ikke mindst en skammel, der krævede megen forarbejdning.



Leif's originale skammel, der stadig er i brug.

I 4. Mellem, der var det sidste år med sløjd på skemaet, blev det meste af skoleåret brugt på fremstilling af sløjdårenes største projekt – et mindre "sofabord".

Det var fremstillet i fyrretræ, brunbejset og lakeret.

Hvert år – ved slutningen af skoleåret – blev der i kældersalen arrangeret en udstilling af et stort antal elevarbejder fra det forløbne skoleår.

Middelfart Venstreblad bragte et indlæg om udstillingen – illustreret med et foto, hvor et eksemplar kan ses. Mon nogle af disse borde stadig eksisterer????



Middelfart Venstreblad, 23. juni 1961.

Ny skoleinspektør

Omkring overgangen mellem 4. og 5. klasse indtraf en begivenhed, der fik stor betydning for skolens pædagogiske linje resten af vores skoletid.

Skoleinspektør E. Blaabjerg fik nyt embede – han havde søgt og blev ansat som skoleinspektør ved Jelling Seminariums øvelsesskole.

Som sædvanlig var der "lidt knas" i det offentliges sagsbehandling. En skoleinspektør skulle dengang udnævnes af undervisningsministeriet, men i første omgang kunne Blaabjerg ikke blot forlade sit job i Middelfart, selvom han uofficielt var blevet udnævnt til et nyt embede. Avisen bragte disse notitser om emnet (næste side).

Skoleinspektør Blaabjerg bliver til 1. April

Af særlige ministerielle Grunde har man ikke, som det var Hensigten, naaet at faa Skoleinspektør E. Blaabjergs Udnævnelse til Øvelsesskoleleder i Jelling officiel til 1. Marts. Nu menes det, at Udnævnelsen først vil foreligge midt i denne Maaned, og det vil betyde, at Hr. Blaabjerg først skal tiltræde 1. April. Det er heldigt for Østre Skole, idet man da slutter Skoleaaret, saa Skoleinspektøren altsaa fører dette Skoleaar helt igennem, og en ny Mand slipper for at skulle springe til i den sidste Maaned.

Østre Skole tager Afsked med sin Leder

Skoleinspektør Blaabjergs Kaldelse foreligger i Dag til 1. April.

Endnu i Gaar kunde Skolekommissionen i Middelfart ikke i Ministeriet faa Besked om Skoleinspektør Blaabjergs officielle Udnævnelse til Øvelsesskolen i Jelling, og det saa endda ud til, at Forflyttelsen først skete 1. Maj, saa i Kommissionsmødet i Aftes var man ikke i Stand til at foretage Konstitution eller tage den beregnede Afsked med Hr. Blaabjerg.

Men til Morgen forelaa den officielle Udnævnelse pr. 1. April.

Det er af Skolenævnet besluttet, at Skolens Aarsafslutning Tirsdag den 27. Marts Kl. 11 — den eneste Tid, det var muligt at arrangere det, naar man skulde have alle Børnene med — tillige bliver Skolens officielle Afsked med Skoleinspektør Blaabjerg. Vi foregriber vist ikke noget ved at oplyse, at det fra Forældrene strømmer ind med Bidrag til en Afskedsgave til den afholdte Skoleleder, og man haaber naturligvis paa, at saa mange Forældre som muligt uanset den lidt vanskelige Tid paa Dagen møder personligt op til Afslutnings- og Afskedsfesten paa Tirsdag.

Middelfart Venstreblad, 3. marts 1956. Middelfart Venstreblad, 20. marts 1956.

Så skulle der findes en ny skoleinspektør. Dette var et officielt statsligt embede, som interesserede og kvalificerede kunne ansøge om. Skolekommissionen og derefter byrådet kunne indstille en række emner blandt de mange ansøgere (34), men afgørelsen lå i ministeriet. I sådanne sager var der sædvanligvis to former for indstilling. Man kunne indstille i prioriteret rækkefølge eller i alfabetisk rækkefølge. Der blev af ministeriet lagt stor vægt på, hvor mange indstillinger en kandidat tidligere havde fået. Ifølge en anden oplysning, havde viceinspektør O. J. Bundgaard og kommunelærer E. Klingbech Christensen begge hver 4 indstillinger i bagagen, mens overlærer J. Kristensen Bank havde ikke mindre end 8. Den lokale ansøger, M. Ramskov Andersen havde det fortrin, at man kendte ham lokalt. Avisens dækning af sagen fortæller om proceduren. Skolekommissionen indstillede 5 kandidater i alfabetisk rækkefølge. Derefter var det byrådets opgave at sende indstillingen videre til undervisningsministeriet, der havde den endelige afgørelse.



Middelfart Venstreblad, juni 1956.

Valget faldt ud til fordel for viceinspektøren, O. J. Bundgaard, fra Nykøbing Falster. Som et kuriosum kan nævnes, at det blev den ligeledes indstillede, E. Klingbech Christensen, der senere (1962) alligevel blev skoleinspektør på Østre Skole, da han afløste O. J. Bundgaard.

Den lokale kandidat, M. Ramskov Andersen, søgte senere og fik ansættelse som inspektør ved en skole i Give.

Velkomst til Østre Skoles nye Leder

I Dag var det saa slut med Skole-sommerferien i Middelfart, og det er jo altid en stor Forandring for Børnene, men paa Østre Skole er Dagen dobbelt bemærkelsesværdig ved, at den nye Skoleinspektør tiltraadte paa den første Dag efter Ferien, og det skete ved en lille Højtidelighed ved Morgenandagten.

Da Børnene samledes Kl. 9 i Fællessalen, ledede Viceskoleinspektør J. Gram Morgensangen og Andagten, og derefter tog Stadsskoleinspektør S. Grimstrup Ordet og rettede en Velkomst til Skoleinspektør Bundgaard, idet han gav Udtryk for Haabet om et ideelt Samarbejde de to Skoler og Skoleledere imellem til Gavn for Arbejdet med Børnene.

Skoleinspektør Bundgaard takkede for denne Velkomst, ligesom han udtrykte sin Taknemmelighed til kommunale og ministerielle Myndigheder for Udnævnelsen til dette Embede. Henvendt til Børnene sagde han, at han havde hørt saa meget godt om dem, at de var flinke og rolige Børn. Nu skal man jo ikke tro alt, hvad man hører (Munterhed fra Børnene), men jeg tror nu virkelig, at vi nok skal faa det godt sammen her, og jeg venter mig meget af det Arbejde, der her er blevet mig betroet.

Efter denne lille Højtidelighed gik man saa til Klasselokalerne for at stille om fra Ferie til Hverdagens Skolearbejde.

Middelfart Venstreblad, 13. august 1956.

Lærerne, fagene (fortsat)

Både drengenes og pigernes gymnastiktimer i 4. og 5. klasse indeholdt fortrinsvis redskabsgymnastik i gymnastiksalen i vinterperioden og atletik og lidt boldspil udendørs i sommermånederne. Der blev arbejdet ihærdigt med de forskellige atletikdiscipliner med henblik på at erhverve en række "idrætsmærker" i stigende sværhedsgrad – bronze, sølv, guld, sølv m. emalje og guld m. emalje.

I sommerferien var der frivillig svømmeundervisning ved "Søbadet". Også her kunne der erhverves svømmemærker.

Når udendørssæsonen var overstået, blev der afholdt et arrangement for alle, der havde bestået kravene til et mærke. Avisen bragte dette referat:

Næsten 200 Sportsdiplomer til Børn paa Østre Skole

Sommerens idrætslige Udendørs-Sysler for Skolebørnene er nu i det væsentlige forbi, og i Aftes holdtes paa Østre Skole en Afslutning paa Aarets Arbejde med Skoleidrætsmærker og Svømmediplomer. Det er en imponerende Indsats, der er gjort i denne Sommer, idet der ialt var mødt tæt op imod et Par Hundrede Piger og Drengene, som paa den ene eller den anden Vis havde erobret et sportsligt Duelighedsbevis i Aar, hvilket vil sige, at næsten hver tredie af samtlige Skolens Elever blev „dekoreret“. Iøvrigt maa det understreges, at Pigerne skam er de flittigste til at dyrke Sporten og erhverve Duelighedstegnene, ikke alene i Svømning, som altid har haft feminin Overvægt, men ogsaa i Idrætsmærkeprøverne, hvor 84 Piger og 61 Drengene havde erhvervet Mærkerne i de forskellige Grader, og en Pige fra 8. Klasse havde opnaaet den absolut højeste Grad.

Skoleinspektør Bundgaard talte til den store Skare Idrætsungdom og uddelte de mange Mærker. De 145 Idrætsmærker fordelte sig med 70 i Bronze, 40 i Sølv, 26 i Guld, 8 i Sølv

med Emalje og 1 af højeste Grad: Guld med Emalje.

I Svømning var der aflagt 24 almindelige Svømmeprøver, 20 Frisvømmerprøver og 3 Livredderprøver, ialt 47.

Efter Uddelingen var der „Indendørs-sport“ med en ædel Kappelstrid mellem Piger og Drengene i „Hvem-ved-hvad“, og det var vældigt spændende, men ogsaa her blev det Pigerne, der løb med Laurbærrørene, omend saa knebent som med 26 Points mod 25.

Endelig vistest to Films, en Instruktionsfilm i Volleyball og en Underholdningsfilm, „Cirkusdrengen“, men desværre skete der et Uheld med Apparatet før sidste Spole, og da Forældrene i stort Tal var troppet op for at hente deres Pøder hjem, fordi Aftenen med det store Indhold var ved at trække for langt ud, saa Børnene maatte have Slutningen tilgode.

Middelfart Venstreblad, 31. oktober 1956.

Skoleidrætsmærket i atletik som vi arbejdede med at erhverve fra 4. klasse til og med Realen. Efter at have opnået minimum i de fastsatte resultater i 1 løb, 2 spring og 2 kast, fik man udleveret et diplom og en tilhørende nål.

SKOLE-IDRÆTSMÆRKET

Elev _____ født 26/12 1944
 skole ØSTRE SKOLE, MIDDELFART klasse 4.

har i tiden 1/11 1955 til 1/10 1955 aflagt følgende prøver

LØB
 60 m 17.7 sek 80 m _____ 100 m _____

SPRING
 længdespring 3.50 m højdespring 1.25 m stangspring _____

KAST
 boldkast 95 g 33.00 m boldkast 145 g _____ slyngboldkast _____
 kuglestød _____ spydkast _____ diskoskast _____

og har derved erhvervet skoleidrætsmærket i **BRONZE**
 14/10-55
 O. Pinnegård (skoleleder) J. Skibak (lærer)

Diplom for BRONZE.

SKOLE-IDRÆTSMÆRKET

Elev _____ født 26/12 1944
 skole _____ klasse I.a

har i tiden 1/11 1957 til 1/11 1957 aflagt følgende prøver

LØB
 60 m 9.0 sek 80 m _____ 100 m _____

SPRING
 længdespring 3.60 m højdespring 1.10 m stangspring _____

KAST
 boldkast 95 g 38.40 m boldkast 145 g _____ slyngboldkast 31.00 m
 kuglestød _____ spydkast 20.00 m diskoskast _____

og har derved erhvervet skoleidrætsmærket i **SØLV**
 14/11-57
 O. Pinnegård (skoleleder) J. Skibak (lærer)

Diplom for SØLV.

SKOLE-IDRÆTSMÆRKET

Elev _____ født 26/12 1944
 skole _____ klasse III A

har i tiden 1/11 1959 til 1/11 1959 aflagt følgende prøver

LØB
 60 m 9.2 sek 80 m 11.7 sek 100 m _____

SPRING
 længdespring 3.96 m højdespring 1.20 m stangspring _____

KAST
 boldkast 95 g 34.55 m boldkast 145 g _____ slyngboldkast 32.75 m
 kuglestød 6.45 m spydkast 25.25 m diskoskast _____

og har derved erhvervet skoleidrætsmærket i **GULD**
 15/11-59
 O. Pinnegård (skoleleder) J. Skibak (lærer)

Diplom for GULD.

SKOLE-IDRÆTSMÆRKET

Elev _____ født 26/12 1944
 skole ØSTRE SKOLE klasse Real a

har i 19 _____ aflagt følgende prøver:

Løb { 60 m sek. Spring { længde 4.45 m Kuglestød { 3.6 kg m
 80 m 11.3 sek. højde 1.33 m 4.5 kg m
 100 m sek. stang _____ m 5.5 kg m

Boldkast { 95 g m Slyngboldkast { 0.7 kg m
 145 g m 1.0 kg 35.00 m

Spydkast { 400 g m Diskoskast { 1.0 kg m
 600 g 26.00 m 1.5 kg m

og har derved erhvervet skoleidrætsmærket i **SØLV m. EMALJE**
 25-11-61
 O. Pinnegård (skoleleder) J. Skibak (lærer)

Diplom for SØLV m. EMALJE.

Lærerkollegiet ved Østre Skole var stabilt. Regnelærer, frk. Esther Sørensen, forlod dog – som tidligere beskrevet – skolen pr. 1. juni 1956.

Ny regnelærer blev hr. J. P. Møller-Sørensen – også klasselærer i B-klassen.



Lærer Møller-Sørensen.

5. klasse betød nye fag. Historie, geografi og naturhistorie kom på skemaet.

Møller Sørensen blev også klassens geografilærer, mens en nyansat, ældre lærerinde, fru Anna Møller (ansat pr. 12. juni 1956) blev historielærer og overtog (måske først fra 1. Mellem?) også religionsundervisningen. Hvem naturhistorie-læreren blev, kan ikke erindres, men måske allerede på dette tidspunkt, Johannes Sommer (han var i hvert fald vores lærer i faget i mellemskolen og realen).

Også i de tre nye fag blev der givet karakterer fire gange årligt samt årskarakter – dog ingen årsprøve i disse fag.

I løbet af 1. – 5. klasse var klassens elevsammensætning nogenlunde stabil.

Else Johanne Larsen forlod klassen engang i løbet af det første skoleår.

Efter 1. klasse flyttede Karin Anna Madsen til (*vistnok*) Ålborg, og Inge Birgitte Therkelsen og Henning Steen Hansen flyttede til Vestre Skole.

Nye elever var Tove Eefsen og Ann Dorte Otkjær, der dog begge kun var i klassen en kort overgang. Jonna Rasmussen kom til som tilflytter (*vistnok* i 5. klasse).

I 5. klasse blev vi for første gang fotograferet enkeltvis i klasselokalet.

Her er eksempler:



Leif Andersen



Palle Juul Hansen



Sven Erik Sørensen

Mellemskolen

I slutningen af januar 1957 indtraf den næste store begivenhed i skoleforløbet.

Elever, der ønskede at blive optaget i mellemskolen, kunne indstille sig til prøve i disciplinerne diktat, genfortælling og regning med henblik på den kommende deling af 5. klasserne i en "eksamensmellemskole" og "den frie mellemskole".

Her ses statistik over tilmeldte, ikke beståede og optagne. Fra de tre 5. klasser på Østre Skole var tilmeldt 62 elever samt seks fra 6. klasse. Af disse i alt 68 elever bestod 52. To udenbys, der havde været til prøve på Vestre, blev optaget på Østre – det må have været Ole Ørts Pedersen og Sonja Nielsen. To af de tre optagne fra 6. klasse var Jytte Rasmussen og Knud Jeppesen.

Optagelsesprøven 1957.

	Tilmeldt			Ud- gæet	Ikke bestået			Optaget	
	fra 5. kl.	fra 6. kl.	uden- bys		fra 5. kl.	fra 6. kl.	uden- bys	Vestre skole	Østre skole
Vestre skole	53	10	14	0	5	8	4	58	2
Østre skole	62	6	0	0	13	3	0	2	52

Men få år før rasede -

"Krigen" om eksamensmellemskolen på Østre.

I årene efter besættelsen stod det klart, at de kommende år ville betyde en "eksplosion" i antallet af skoleelever i Middelfart kommune.

Efter en del debat om mulighederne for at udvide den eksisterende kommuneskole, indså man, at skolespørgsmålet kun kunne løses ved opførelse af en helt ny skole i den østlige bydel.

Byrådet havde bestemt, at den ny skole skulle være en eksamensfri skole. Det betød, at kun "den gamle kommuneskole", nu omdøbt til Vestre Skole, alene skulle rumme kommunens mellemskole og realklasser.

Forud for åbningen af "den nye", Østre Skole, var et antal klasser på Vestre Skole blevet sammensat med henblik på overflytning til Østre. Det drejede sig om to klasser på hver af årgangene 2. kl. – 5. klasse samt 2 klasser på 7. klassetrin.

Byrådets beslutning ville for de pr. 1. april 1952 overflyttede 5. klasser betyde, at de den følgende februar (1953) skulle tilbage til Vestre Skole for at deltage i prøverne til optagelse i mellemskolen. De elever, der bestod prøven, skulle derefter permanent flyttes tilbage til skolegang på Vestre Skole.

Samme procedure skulle derefter følges for de efterfølgende 3 årgange, der ligeledes havde startet skolegangen på Vestre og nu, hvis de bestod prøven til mellemskolen, skulle tilbage til Vestre Skole på permanent basis.

Den skitserede ordning forårsagede en kraftig forældrereaktion.

En kreds af forældre begyndte i efteråret 1953 at rejse spørgsmålet, om det nu ikke var på tide at ændre den tidligere byrådsbeslutning, så også Østre Skole kunne få sin egen eksamensmellemskole.

Forældreinitiativet mandede ud i en indkaldelse til et forældremøde på Østre Skole, der blev afholdt den 12. november 1953.

Mødet blev udførligt refereret og kommenteret i de lokale dagblade dagen efter, og allerede her blev fronterne trukket skarpt op.

Eksempler på de lokale avisoverskrifter:



Middelfart Socialdemokrat, 13. november 1953.



Middelfart Venstreblad, 13. november 1953.

De lokale aviser beskrev udførligt de næste års kamp mellem byrådets fløje og kampen fra forældrekredsen om en mellemskole på Østre.

Det blev en langsommelig affære, hvor Middelfart Venstreblad og Middelfart Socialdemokrat tog parti for hver sin fløj.

I perioden, hvor konflikten rasede bragte aviserne ikke mindre end godt 200 artikler og indlæg om sagen. Der skulle et byrådsvalg med et magtskifte til følge, før det nye byråd kunne omgøre den oprindelige bestemmelse om byens mellemskole.

Afgørelsen på denne sag var således vores årgangs store held. Uden forældrekredsens indædte kamp og et skift i byrådets flertal havde udsigten været, at vi efter 5 års skolegang på Østre Skole, skulle have skiftet til Vestre Skole, da starten på vores mellemskolegang stadig ville have været i den ovenfor omtalte nye byrådsperiode.

De første 2 år efter vedtagelsen om en mellemskole på Østre, blev der oprette 1 mellemskoleklasse pr. år, men allerede det tredje år, 1957, var presset på mellemskolen blevet så stort, at der på både Østre Skole og Vestre Skole blev oprette 2 store nye mellemskoleklasser.

Her et par avisoverskrifter efter den nye byrådsbeslutning.



**Fra 1. April er Østre Skole
ogsaa Eksamensskole**
Byraadet vedtog i Aftes Forslaget med 7 Stemmer
mod de 6 Socialdemoktater, der intet formaaede
at rokke ved Fors'agets Tal

Middelfart Venstreblad, 2. november 1954.



**Mellemskolen paa Østre skole gennem-
ført med gruppe F og Ks stemmer**
Socialdemokratisk modstand under henvisning til den flydende skole-
grænses uheldige følger for begge Middelfarts skoler

Middelfart Socialdemokrat, 2. november 1954.

Blandt lærerne på Vestre Skole var der stor modstand mod planerne om mellemskoleklasser på Østre Skole. Lærerkollegiet på Vestre omfattede bl.a. ikke mindre end 11 overlærere, der gennem en lang årrække havde undervist i mellemskolen og realklassen. På Østre var de fleste lærere forholdsvis nyuddannede – ingen med overlærerstatus – så lærerne på Vestre lagde ikke skjul på deres holdninger, - at opkomlinge på Østre slet ikke havde kvalifikationer til at undervise mellemskoleklasser. Denne spådom kom dog til kort.

Eksamensmellemskolen var en 4-årig overbygning af grundskolen (1. – 5. klasse), som ved afslutningen kunne suppleres med en 1-årig realklasse.

Den frie mellem var ligeledes 4-årig, men da undervisningspligten stadig kun var 7 år, forlod mange elever den frie mellem allerede efter 7. klasse.

Det var udelukkende skolens afgørelse, om man fandt en elev egnet til eksamensmellemskolen.

I begyndelsen af februar modtog alle hjem en kort skrivelse fra skolen, hvori det blev meddelt, om man "ikke har" / "har" bestået optagelsesprøven til eksamensmellemskolen.



Skrivelsen fra skolen signeret af den nye skoleinspektør, O. Bundgård.

Det var dog almindeligt, at elever efter et år i den "eksamensfri" igen kunne indstille sig til mellemskoleprøven (se tidligere bragt statistik). Andre elever, der ikke blev indstillet, søgte i stedet for optagelse på en privatskole.

Ved starten af det nye skoleår den 1. april 1957 var årgangens klassesammensætning fuldstændig ændret. 1. Mellem A blev sammensat af 5. A (16) og 5. B (4).

Nye drenge var Ole Ørts Pedersen (tilflytter fra Kauslunde kommune) og Knud Jeppesen (fra 6. klasse).

Nye Piger var Sonja Vibeke Nielsen (fra Vejlbj-Strib kommune) og Jytte Rasmussen (fra 6. klasse).

Klassen bestod derfor fra starten af i alt af 24 elever. Den fik en overgang yderligere tilgang af en pige (Inger Larsen?), som kun gik der i en kortere tid.

Ny klasse betød også nye lærere. Som dansk, skrive og klasselærer i 1. Mellem A fik skolens nye inspektør, O. J. Bundgaard, sin ilddåb. O. Bundgaard var en karismatisk personlighed og en på den tid meget progressiv skoleleder. Han var sandsynligvis den egentlige idemand bag oprettelsen af et elevråd, som P. E. Jørgensen blev kontaktperson til, da vi gik i 3. Mellem (se senere).

Bundgaard var også på andre områder langt forud for sin tid. Han havde indset nødvendigheden af bevægelse i løbet af lektionerne. Et par gange i hver time måtte en af os sige: "Så strækker vi os!" – og det gjorde vi så, - så leddene knagede.

I "Realen" placerede han os ind imellem i en rundkreds, når der skulle diskuteres den læste litteratur. Han var således på forkant med – den senere så udskældte – "rundkreds-pædagogik".

Også en form for den senere tids "projektundervisning" (dog i en mere simpel form) blev vi præsenteret for i form af hæftet "VOR BY", hvor alle klassens elever bidrog med indlæg om stort og småt i Middelfart.

Når der skulle "hygges" kom "William" op af skuffen. Bundgårds yndlings-højtlesnings-litteratur var historierne om den engelske dreng, William. Han løb ind i alskens problemer, som han dog altid løste på finurlig vis.



Klassens fællesprojekt "VOR BY".



Højtlesnings-bogen "William".

Den nye lærer i regning og matematik samt fysik hed Verner Ryttersgaard (ansat pr. 1. juni 1955).

Han overtog desuden klasselærerfunktionen fra og med 2. Mellem.

Sidste fysiktime før jul var han i sit es, når han demonstrerede ”mærkelige” forsøg. Især et, huskes – det var altid sidste nummer i repertoire. Vi skulle danne en halvcirkel og holde hinanden i hånden. De to yderste blev koblet til et ledningsnet, og Ryttersgaard kunne derefter sende strøm gennem kæden med varierende styrke, så man – selv om man gerne ville – ikke var i stand til at slippe sidemandens hånd, mens vi vred os af ”kriblende smerte”.

Engelsk, som var et nyt fag, varetoges af lærer Paul Erik Jørgensen (ansat pr. 1. marts 1954). Den tids begynderundervisning var meget anderledes end den er i dagens skole (hvor engelsk nu allerede er på skemaet fra 1. klasse). Vi startede med følgende rim:

I can hop, I can run.

See me hop, see me run.

It is fun-fun-fun.

Det var dog ikke ”disse ord”, vi blev præsenteret for i første omgang. Vi startede med at lære engelsk ved hjælp af ”lydskrift” – en metode som for længst er forkastet. Undervisningen bestod hovedsaglig af oplæsning og oversættelse – meget lidt sproglig kommunikation. Det sidstnævnte blev vel først praktiseret – men stadig i mindre omfang – i 4. Mellem og Realklassen, ligesom vi her også dyrkede disciplinen, skriftlig engelsk.

De øvrige lærere var (A-klassen):

Naturhistorie, lærer Johannes Sommer. Geografi, lærer Møller Sørensen (blev senere overtaget af lærer Gert Oversø Jensen). Historie og religion, lærer fru Anna Møller (senere overtaget af lærer Th. Birk Kjeldsen).

Fru Møller var en ældre, lidt ”stramtandet” frue, der bestemt ikke var oplagt til sjov og ballade. Th. Birk Kjeldsen var ligeledes en ældre herre, om hvem der var stor respekt.

Gymnastik, drenge, lærer Jørgen Okkels. De sidste skoleår havde han engageret sig i et nyt pædagogisk område, ”teknikerklassen”, for elever fra den frie mellem, hvorfor han måtte afgive nogle gymnastiktimer, bl.a. vores klasse. Afløseren i Realen blev

en nyansat lærer, Kurt Karlsen, der havde vanskeligt ved at leve op til forgængerens kompetencer.

Gymnastik, piger, lærer frk. Edith Pedersen, senere afløst af lærer, frk. Kaas.

Fra begyndelsen af 2. Mellem kom endnu et fremmedsprog til. Det var tysk, hvor vores lærer var fru Fogh Magnus. Der blev – som i engelsk – fortrinsvis dyrket oplæsning og oversættelse. Der blev arbejdet med gloser og de kendte remser som:

”durch-für-gegen-wieder-ohne-um”.

Fru Magnus huskes ligeledes for udtrykket ”den lange ledning”, som hun brugte, når overhøringen af de nye gloser ikke foregik i det forventede tempo.

I flere af mellemskoleklasserne havde vi stadig faget, sang, på skemaet. En nytilkommen lærer, Eli Monny Andersen (ansat pr. 1. juni 1956 - tidligere omtalt), fik den utaknemmelige opgave, det var, at være sanglærer for en flok elever i pubertetsalderen. Han havde vanskeligt ved at holde orden og disciplin i sanglokalet – især drengegruppen behandlede ham respektløst. Enten ville vi ikke synge – eller også havde vi for eksempel lavet en mindre pæn sammensværgelse, der gik ud på kun at synge med på enkelte linjer i hver sang.

Eli Monny Andersen overtog også drengenes sløjdundervisning. Forholdet til ham bedredes dog med tiden.

Pigerne fik i mellemskolen et nyt fag på skemaet: Husgerning.

Bente Nielsen fortæller om faget:

Frk. Mortensen underviste i husgerning. Det første, vi bagte, var en slags småkager, der hedder pleskner. Vi var inddelt i ”familier” med 5 eller 6 personer. Alle havde et nummer, som skiftede fra gang til gang. Til nummeret var knyttet bestemte opgaver, f.eks. Opvask, borddækning, madlavning eller tøjvask. Jeg mener, at vi havde 3 timer i træk i dette fag. Det startede med lidt teoretisk undervisning, og derefter gik vi i gang med det praktiske.

Engang så jeg mit snit til at sætte en tøjklamme fast i hendes kittel bagpå. Kort efter kom skoleinspektøren til stede, og hun gik ham i møde. Jeg kan huske, at hun rødmede, men om det var p.g.a. klemmen eller mødet med manden, ved jeg jo ikke. Efterfølgende blev jeg jo nødt til at melde mig, og som straf skulle jeg vaske alle gulve i husgerningslokalet efter skoletid. Ak ja, det får man for et øjeblik morskab.



O. J. Bundgård
skoleinspektør, dansklærer.



V. Ryttersgaard
klasselærer, regning,
matematik og fysiklærer.



P. E. Jørgensen
engelsklærer.



Fru Fogh Magnuss
tysklærer.



J. Sommer
naturhistorielærer.



Th. Birk Kjeldsen
historielærer.



Eli Monny Andersen
sløjd- og sanglærer.

I forbindelse med klassens 25-års jubilæum i 1987 blev der sendt en invitation til skoleinspektør, klasselærer og dansklærer, O. J. Bundgaard. Han var desværre forhindret i at deltage på grund af sygdom, men sendte dette svar

Væggerløse, marts 1987.

Kære gamle elever !

Tak for jeres venlige invitation til jeres 25-års jubilæum !

Det glæder mig meget, at I både husker mig (og "William").

Desværre må jeg melde fra, da jeg har pådraget mig et uheldbredeligt brok, som generer mig meget.

Og tak til Tom for billedet af holdet fra realeksamen i 1962.

Det er – med skam at melde – ikke mange af jer, som jeg husker, men jeg genkender da

Henning Z og Mogens Bøje (Dem havde jeg til fodboldtræning !) og så naturligvis hr.

Ryttersgård i fornem positur ("for Gud, konge og fædreland"). Undskyld, Verner !!

Jeg genkender ikke Tom, men jeg husker ham ! Han forærede mig en dag i et frikvarter

en farvelagt tegning af to unge (pige og dreng) på vej ind af den "grå" skolegård

gennem porten mod lyset indenfor. En smuk erindring, som har hængt på min væg lige

siden.

Ja, og så mindes jeg naturligvis "William" ! et lyspunkt i den ofte trivielle hverdag.

Jeg er meget ked af ikke at kunne være sammen med jer. Vi kunne måske lære

hinanden at kende igen !

Men jeg ønsker jer alle en festlig dag sammen med jeres gamle lærere i jeres gamle

skole !

Til slut : de bedste hilsener fra jeres gamle (se vedlagte foto) inspektør O. Bundgård.

Brevet fra Bundgaard.

Mellemskolen og realklassen var ikke bare "tør" undervisning og lektielæsning. Der var adskillige arrangementer på programmet – både i skoletiden og udenfor. De årlige skoleudflugter fortsatte – i hvert fald i 1. Mellem. Her gik turen til Fanø. Udflugten foregik sandsynligvis i foråret efter klassens deling, da der på billedet er både elever fra 1. Mellem og 6. klasse.



Øverst i billedet – på vej over klitten ses Henning og Tom.



Del af 1. Mellem's drengegruppe. Bagest Vagn, Henning, Ole. I midten Palle og Erik. Forrest Sven-Peter, Tom og (måske?) Kurt.

En ny aktivitet var "færdselslære". Skolen fik besøg af "betjent Børresen", der i klassen gennemgik færdselsregler, samt hvordan man skulle opføre sig i trafikken. På et tidspunkt blev skolegården omdannet til "trafikskole", hvor især de mindste elever kunne "skoles" til deres færden i trafikken. Personen på billedet næste side nederst til højre skulle være lærer J. Sommer.

Det var vist forløberen for "Legolands Trafikskole".

Undervisningen for de lidt større elever (vi gik her i 2. Mellem) afsluttedes med en cyklistprøve – en tur på egen cykel gennem byen, hvor "skjulte" iagttagere gjorde notater om hver enkelt elevs formåen og trafikforståelse.

Først blev dog hver enkelt elevs cykel grundigt tjekket. Alt skulle være perfekt i orden – ellers fik man ikke lov til at starte.

Bestod man prøven fik man udleveres et flot diplom og en nål (emblem).



Trafikskole i skolegården.



Cyklisterprøve diplom, maj 1958.

Københavnerturen

I eftersommeren 1958 (2. Mellem) drog de to 2 mellemskoleklasser sammen til København. Det var dengang ikke almindeligt, at man som skoleelev havde rejst meget, så for de flestes vedkommende var dette deres første tur til Danmarks hovedstad. Turen foregik med tog fra Middelfart Banegård. Første oplevelse var storebæltsfærgen.



Drenggruppen (A) fotograferet på Storebæltsfærgen. Forrest fra venstre Leif, Sven Erik, Erik, Henning, Palle og Knud. Bagest fra venstre Mogens, Kurt, Tom, Vagn, Ole, Sven-Peter.

Indkvarteringen foregik på institutionen "Provinsbørns Ferieophold" på Strandvejen. Foreningen bag havde i 1954 købt denne Patriciervilla og indrettet den til ophold for provinsbørn. Før 1954 havde indkvarteringen fundet sted på "Fregatten Jylland" i Københavns havn, men her var forholdene ikke længere tidssvarende.



Institutionen "Provinsbørns Ferieophold".



Kort med institutionens beliggenhed.



Diverse billeder fra institutionen.



2. Mellem A fotograferet på trappen ved "Provinsbørns Ferieophold". Forrest fra venstre Mogens Bøje Andersen, Tom Krautwald, Kurt Poulsen, Vagn Styr Rasmussen, Palle Juul Hansen, Knud Jeppesen, Sven Erik Sørensen. 2. række Henning Zederkof, Leif Andersen, Erik Poulsen, Sven-Peter Nygaard, Ole Ørts Pedersen. 3. række Anna Lisa Nørum Pedersen, Alice Poulsen, Sonja Nielsen, Birgit Allis Pedersen. 4. række Jonna Rasmussen, Kirsten Christensen, Inge-Lise Hansen, Birgit Bang Pedersen., lærer frk. Grete Jensen. Bagest "studenterguiden", fru Ryttersgaard, Jytte Rasmussen, V. Ryttersgaard, Bente Nielsen, M. Ramskov Andersen, Ellen Margrethe Graversen.



2. Mellem B fotograferet samme sted (trappen ved "Provinsbørns Ferieophold").

Forrest fra venstre Børge Nielsen, Steen Nielsen, Jørgen Mouritzen, Knud Erik Madsen, Ole Marxen. 2. række Børge Bargmann, Mogens Hansen, Lars Christian Pedersen, Søren Rasmussen. Pigerne fra venstre Karin Andersen, Karin Schacht, Ingelise Sørensen, Inger Marie Risager, Lisbeth Andersen, Bente Sjøgren, Jonna Henriksen, Anne Grethe Karkov, Helle Pedersen, Jonna Lind, Hanne Karin Skovby Jensen, Kirsten Pedersen, Bodil Bengtson. Bagest "studenterguiden", fru Ryttersgaard, V. Ryttersgaard, M. Ramskov Andersen.

De 2 billeder må være fotograferet lige efter hinanden, da lærerne er placeret på samme positioner på de 2 billeder.

Institutionen var præget af en ret stram disciplin især i spisesal og sovesal. Heldigvis opholdt vi os ikke meget på stedet, men tilbragte det meste af vores tid rundt om i byen, hvor transporten fra sted til sted oftest foregik med sporvogn.

På et tidspunkt blev bygningskomplekset overtaget af "Pædagoguddannelsen, København". I dag huser stedet "Carolineskolen" (vuggestue, børnehave, skole). Vi besøgte de fleste kendte steder bl.a. Rosenborg Slot, Københavns Rådhus, Rundetårn, Radiohuset, Tuborg og Daells Varehus. Desuden var vi på "kanalrundfart".



Efter besøg i "Daells Varehus" ("Dalle Valle") blev vi fotograferet på taget af bygningen med Skt. Petri Kirke i baggrunden. Forrest fra venstre Vagn, Leif, Kurt, Henning, Sven Erik (havde fået noget i øjet og måtte en tur på skadestuen), Mogens, Palle, Tom, Erik, Sven-Peter. Bagest Knud, frk. Inge Jensen, Ellen Margrethe, Birgit A., Kirsten, Lisa, "studenterguiden", Alice, Inge-Lise, Sonja, V. Ryttersgaard, Jonna, Jytte, Bente, Birgit B. M. Ramskov Andersen og Ole.

Der blev allerede dengang sparet lidt på ressourcerne, "når klasserne skulle i byen". To klasse med 45 elever ledsaget af 4 voksne og en guide. De deltagende lærere var de 2 klasselærere, V. Ryttersgaard og M. Ramskov Andersen samt lærer frk. Grete Jensen. Som 4. voksne deltager fungerede Ryttersgaards kone (hvorved man sparede den anden kvindelige lærer).

Da de deltagende lærere tilsyneladende ikke var så "københavn-kendte", havde man engageret en "studenter-guide" til at lede klasserne rundt i storbyen.

Hvor mange dage vi tilbragte i København, har jeg ingen erindring om, men mon ikke det har været 4 dage med 3 overnatninger.

Her er vi så på den traditionelle kanalfart.



Vi har indtaget de bagerste pladser (både 2. mellem A og B) i begge sider af turbåden. Især lærerne er let genkendelige.

Personen, der vinker bagerst til højre, er undertegnede (Leif Andersen).



En del af drengegruppen uden for indkvarteringsstedet, "Provinsbørns Ferieophold".



Pigegruppen på vej mod Rosenborg Slot.



På toppen af Rundetårn – Palle, Mogens, Ole Henning og Tom.



Vi venter på sporgvognen.

Kort tid efter hjemkomsten fra københavnturen forlod 2. mellem B's klasselærer, M. Ramskov Andersen, skolen, da han blev udnævnt til skoleinspektør ved en skole i Give. Ramskov havde været blandt ansøgerne til inspektørstillingen ved Østre Skole efter Blaabjerg, men valget faldt på O. Bundgaard.

Som ny klasse- og matematiklærer ansattes lærer Preben Boysen. Han fungerede i denne funktion til og med den afsluttende realeksamen. P. E. Jørgensen blev dansklærer – afløst i realklassen af lærer fru Inge Hjort.



Lærer Preben Boysen.

Skoledagen, fritidsinteresser, klasseset, konfirmation

2. Mellem A havde fået en ny elev. Det var Lone Djurså, som boede i Strib, og som hver dag kom cyklende til skole. Det gjorde også Sonja, som cyklede fra Vejlbj. Da de to kom "langvejs" fra, kunne de - ligesom vi andre - ikke nå hjem og spise i "det store middagsfrikvarter".

I hele vores skoletid havde vi frokostpause fra kl. 11.55 - 13.15.

Ringetiderne.

8 — 8 ⁵⁵	13 ¹⁵ —14 ⁰⁵
9 ⁰⁵ — 9 ⁵⁰	14 ¹⁵ —15 ⁰⁰
10 ¹⁰ —10 ⁵⁵	15 ¹⁰ —15 ⁵⁵
11 ⁰⁵ —11 ⁵⁵	

1. lektion = 55 min (men inkl. morgensang i kældersalen)
2. lektion = 45 min. 5. lektion = 50 min.
3. lektion = 45 min. 6. lektion = 45 min.
4. lektion = 50 min. 7. lektion = 45 min.

Frikvarter 10 min. Dog 2. frikvarter 20 min. Spisepause **1 time og 20 min.**

Ringetiderne om lørdagene i sommerhalvåret.

8 — 8 ⁴⁰	10 ³⁰ —11 ¹⁰
8 ⁵⁰ — 9 ³⁰	11 ³⁰ —12 ⁰⁰
9 ⁴⁰ —10 ²⁰	12 ¹⁰ —12 ⁵⁰

Denne lange spisepause var "dikteret" af byens to største industrivirksomheder, "Nordiske Kabel- og Trådfabrikker" og "Hess' Jernstøberi". På disse virksomheder havde der altid været tradition for, at arbejderne tog hjem og spiste frokost (varm mad).

Hver morgen kl. 7 kunne man i hele byen høre "kabelfabrikkens" sirene, der varslede arbejdstidens begyndelse. Sirenen lød igen ved frokosttid og ved arbejdsdagens afslutning.

I mange familier arbejdede både mand og kone. Det var derfor almindeligt, at den ene part på vej hjem hentede dagens varme måltid på et af byens mange pensionater i en dertil indrettet "madspand" i "flere etager".

Når dagens varme mad blev indtaget midt på dagen, skulle skoleeleverne naturligvis kunne deltage i dette måltid, hvorfor skoledagen var inddelt i to afdelinger adskilt af

den lange middagspause. Der havde de senere år været initiativer til ændringer af denne tradition (bl.a. fra lærerside), men det var nok først, da flere og flere arbejdere dagligt kom fra de omliggende småkommuner, at ordningen blev ændret, og "kabelfabrikken" fik etableret en kantine, hvor medbragt mad kunne indtages. Dette skete fra skoleåret 1962/63 – året efter vi forlod skolen. Den lange middagspause havde én stor fordel. Foruden at spise var der rigelig tid til at dagens lektier til de sidste timer kunne ordnes, så "lærdommen" var i frisk erindring.



Pensionats-madspanden i "3 etager".

Et problem angaaende skolebørnenes middag

Som i gaar meddelt, indfører Middelfart skoler fra paa mandag den ubrudte skolegang fra kl. 8 til 14, dog med et „stort frikvarter“ paa en halv time ved middagstid.

I skolekommissionens vedtagelse af denne nyordning var der imidlertid en ventil, idet de børn, der boede saa nær skolen, at de i denne halve time kunne naa hjem og spise middagsmad, maatte gøre det, og for at faa dette nøjere bestemt, spørger vi stadsskoleinspektør Grimstrup, hvorledes „ventilen“ vil blive praktiseret.

Vi vil forsøge os frem, svarer hr. Grimstrup, for vel er det rigtigt, at der er givet de nærboende lov til at tage hjem i det store frikvarter, men det rummer to farer, at de kommer for sent tilbage og derved generer undervisningen, eller at de foranstalter ekspresfart paa deres cykler, saa det generer gadefærdselen. Det er dette, vi ogsaa maa iagttage, men lad os nu faa otte dage at prøve ordningen i, saa kan vi bedre sige | |

Middelfart Venstreblad, 16. august 1962.

Fritidsaktiviteter.

En del af klassens drengegruppe var meget aktive i fritiden. Vi samledes i haven bag ejendommen Odensevej 59, hvor Sven-Peter boede. Familien var ikke haveinteresset, så det meste af den store have var græsplæne. Her spillede vi bold, først fodbold, men da vi på et tidspunkt var begyndt at spille håndbold i skolen, anlagde vi vores egen håndboldbane. Vi byggede mål af nogle planker og brædder og kridtede

banen op. Sven-Peters mor sponsorerede en ny håndbold, som vi sammen med hende købte (blev bestilt hjem) i brugsen i Østergade.

Her havde vi så vores egen lille boldklub, som selvfølgelig også skulle have et navn. Det blev **"B 57"** – opkaldt efter året, hvor vi startede.

Det var fortrinsvis vi drenge fra nærområdet, der samledes i haven, men jeg mener, at det ind i mellem lykkedes at samle de fleste drenge fra klassen til lidt boldspil.

I et kælderrum (det tidligere spisekammer) fik vi lov til at indrette et klublokale.

Vi malede det i flotte farver med maling doneret af Toms fars malerfirma.

Senere, da vi også blev meget grebet af atletik, havde vi planer om at lave et mindre "atletikanlæg" i form af en springgrav, der kunne benyttes til både længdespring og højdespring, men disse planer fik vi dog aldrig realiseret.

Da vi (vist nok i 4. Mellem) fik kemi på skoleskemaet, ændrede vi klublokalet til et laboratorium, hvor vi gentog de kemiforsøg vi havde set/afprøvet i kemitimerne i det omfang, det kunne lade sig gøre.



Odensevej 59, hvor vi tilbragte mange timer i haven og i lokalet i kælderen.

Weekendtur

Der var flere oplevelser i mellemskolen. I starten af 3. Mellem (1959) havde klasselærer V. Ryttersgaard arrangeret weekendtur for klassen til Føns.

Vi cyklede derud og var indkvarteret i "Juletræskomiteéens Feriehjem". Ryttersgaard havde sin kone med, så mon ikke det var hende, der stod i køkkenet med hjælp fra pigerne. Vejret må have været godt, for vi tilbragte en del tid ved stranden, lige på den anden side vejen. Der opstod lidt problemer sent om aftenen, efter vi var gået til ro, så Ryttersgaard måtte ud af sengen og "med den store stemme på" få os til at forstå, at nu var det sovetid.



Hytten hedder i dag "Kridthuset" – ejes af Sct. Georgsgildet.



Efter ankomst var der opstilling til ære for fotografen. Der luftes ud – Ingelise, Lone, Lisa. Bagest - Lone, Jonna, Joan, Sonja. Forrest - Lisa, Kirsten, Birgit B, Birgit A., Knud, Bente, Palle.



"Strandsild" og "strandløver" fra 3. Mellem. Leif, Tom, Sven-Peter, Birgit A., Bente og Ole. Transistorradio medbragt – vi var vel med på "noderne". Transistorradioen blev lanceret i USA i 1954 og blev først almindelig i Danmark i begyndelsen af 1960'erne.



Klar til cykeltur – Inge-Lise, Alice, Bente, Lone, Birgit A., Tom, Palle, Sven Erik, Sven-Peter.



Bagagen pakkes før hjemturen – Sven-Erik Kurt, Inge-Lise, Lisa, Joan.



Klar til hjemturen. På første billede skimtes Ryttersgaard i færd med at aflåse hoveddøren. Næste billede er han selv klar med cyklen på venstre fløj – overblik over tropperne før afgang.

Konfirmation.

Der var flere begivenheder på programmet i 1959. Det var konfirmationsår – dog, et par enkelte havde tyvstartet. Klassens ældste, Jytte, blev konfirmeret den 23. marts 1958, de to næste, Kurt og Vagn, blevet konfirmeret den 12. oktober 1958. Konfirmationen var godt nok ikke en skolebegivenhed, men alligevel. Vi havde konfirmationsforberedelse ("gik til præst" – som det blev kaldt) i vores klasseværelse på skolen.

Middelfart sogn havde på det tidspunkt to præster, pastor G. A. With, der dækkede det vestlige distrikt og pastor N. E. Jensen det østlige distrikt.

Alle undtagen Sven-Peter Nygaard og Kirsten Nielsen gik "til præst" hos pastor Jensen, der vist tilhørte "Indre Mission", mens pastor With var "grundtvigianer". Vi blev – selv om vi gik i klasse sammen – konfirmeret på lidt forskellige tidspunkter. Nævnt er allerede Jytte, Kurt og Vagn. Jonna, Birgit Allis, Ellen Margrethe og Bente havde valgt at blive konfirmeret om foråret, den 12. april 1959.

De fleste, Leif, Ole, Knud, Sven Erik, Erik, Tom, Henning, Mogens, Palle, Kirsten C., Joan, Birgit Bang, Lisa, Inge-Lise og Alice blev konfirmeret den 11. oktober 1959. Ugen efter, den 18. oktober, fulgte så Sven-Peter og Kirsten N. Sonja blev konfirmeret den 27. marts 1960. Lone den 9. oktober 1960.

Jeg tror ikke vi udviste den store interesse for indholdet i konfirmationsforberedelsen. Vi anvendte skolens klassesæt af "Det nye Testamente" og "Salmebogen". Pastor Jensen uddelte en række løsarke, som vi hver især samlede i en mappe. Konfirmationsdagen (med fest og gaver) og "andendagen" var selvfølgelig vigtige begivenheder for os.



Middelfart Kirke hvor alle fra klassen blev konfirmeret, men på 7 forskellige datoer.



Et par konfirmander, Ole og Tom, klar til "anden-dags-udflugten", der – sammen med Leif – gik til Fredericia.

1959 11. oktober	Leif Andersen Odensvej 92.	Fabrikarbejder Jørgen Peter Andersen og hustru Mary Sofie Nielsen	a) 26. september 1944 } her b) 17. december 1944 }
"	Ole Otto Petersen Søbouqs Allé 4	Maskinarbejder Ove Harry Otto Peter- sen og hustru Inga Kristine Nielsen.	a) 24. oktober 1944 } Kærløse b) 3. december 1944 } Sogn og Kirke

Birgit Elisabeth Bang Pedersen.	Jernbanegade 3-3 opg.	Brøndgårds Kristoffer Pedersen og hustru Ella Bang Nielsen.	a) 1. februar 1945 } her b) 15. april 1945 }
Anna Lisa Nørlim Pedersen.	Grønlandsvej 8	Kirketjent Peter Kristian Pedersen og hustru Bertha Sofie Madsen.	a) 6. februar 1945 } Sct. Felding b) 11. marts 1945 } Sogn og Kirke

Eksempler på konfirmationsoptegnelser i Middelfart Sogns kirkebog.

På skolen blev der arrangeret en "efter-konfirmationsfest" for os. Det var i den forbindelse, vi i fællesskab skulle skrive en sang med et vers om alle. Hvert enkelt vers skulle handle om "sidekammeraten".

Her er sangen – kopieret fra et "sprit-duplikat" – derfor den dårlige kvalitet.

En tredje klassens sang-

ved et anden dags gilde.

1.vers.

(mel. Jeg har min hest...)

Vi synge vil en vise
om III.mellem A,
som i en sang vil prise
dem, som de holder af.
For de har skrevet om hinanden
og slået hver og en for panden,
og hvert et ord det skal nok passe,
for det er dog en mærk'li klasse.

2.vers.

I vores klasse er der
en dreng, som hedder Tom.
Han spiller på en guit'ar,
det lyder ligesom,
en kat der hyl'er højt af smerte,
så det gør ondt i alles hjerte.
Men Tom han "rokker" bare vid'ar,
så alle folk derunder lider.

3.vers.

Når Nygård cyklen tager
og kører hjemmefra,
han sætter kurs mod Høslund,
hvor han en pige har.
Der synger han en serenade
og giver hende chokolade,
men øvigermor hun linder døren
og lytter efter hele søgren.

4.vers.

(Der bor en bager....)
Om Inge Lise jeg nu vil digte,
hun fra sit vindu kan skolen sigte.
Hun sover længe, det kan vi se,
ja, somme tider til kl.9.

5.vers.

Så se nu Jonna, hun kommer kørende
bag på sin sheik, det er no'et så rør'ne.
Hun hopper af i en vældig fart,
for store bøder er ikke rart.

6.vers.

(mel. Katinka, Katinka....)

Når Løjf blir knotten, så blir han konfus
og gir os et hak i trompeten.
Han puster sig op, og det går som et sus:
af vejen! nu kommer "atleten".
Men når det er ovre, og alt bliver fred,
ballonen den brister og Løjf fider ned.
Han trykker på naven og siger "Be-be"
og er ligeså from som profeten.

7.vers.

(mel. Tordenskjold....)

Vi om Svend Erik synge vil,
det er så let og ligetil:
Han er snidig som en mis,
og han glider let på is.

8.vers.

Erik er en prægtig fyr,
har et herligt cyklistyr,
med det styrer han så flot
om i skolen "båb-båt-båt".

9.vers.

Charmetrollden nr.1.
kendt som "Nusser" vidt og bredt.
Med et grin, den snu krabat,
rødme kan som en tomat.

10.vers.

(mel. Jeg er havren...)
Her på nr.16's første bord
siddet der en håndboldspiller stor.
Og hver torsdag aften er hun glad:
spejdermøde efter aftensmad.

11.vers.

Jeg vil digte lidt om Birgit Bang,
for hun pjatter hele dagen lang,
men hun synes selv, det er så sjov,
derfor blir hun heller aldrig fløv.

12.vers.

Ole kører med aviser rundt,
stakkels folk, de må da ha det ondt;
få avisen efter sengetid,
Ole han har aldrig kendt til flid.

13.vers.

På Syranvej og i nr.2
bor en pige, og hun hader ro.
Når en lærer råber rigtig op,
gaber Kirsten højt og strækker krop.

14.vers.

Og når stormen huler barsk og hård,
tenker Sonja: gid det dog var vart
For hun cykler helt fra Vejiby af,
både sent og tidligt, nat og dag.

15.vers.

Her i III.mellems klasse går
lille Althea, som er 14 år.
Hun er altid vaks, når der skal ske
noget, som der er spillopper ve!

16.vers.

Birgit vil vi også synge om,
hendes plads er næsten altid tom,
ned til Jeppe farer hun af sted,
tænderne dem er det dårligt med.

17.vers.

Kurt er spejder, spiller skak og slår,
og til atletik det nøjop går.
Nu der ikke mere er om Kurt,
derfor slutter jeg den lille spurt.

18.vers.

"Lille Bente", ved I, hvem det er?
Det er hende, ja, som sidder der.
Der i hende megen visdom bor,
det er nok, fordi hun er så stor.

19.vers.

Palle han er alles kammerat,
både flink og god og frisk krabat.
Han kan danse vals og swing og hott,
lektier han lider knap så godt.

20.vers.

Klasselærer er hr. Ryttersgård,
han kan skam i bordet for os slå,
hvis vi ikke alle makker ret,
ellers er han både flink og net.

21.vers.

Inspektør hr. Bundgård kan vi li,
mest når han for lektier gir os fri,
grammatikken er hans store fag,
følge med er knap så let en sag.

Her

22.vers

Her i denne klasse findes en,
som til mange ting er ikke sen.
Men til gymnastik hun siger nej:
For det er nu ikke noget for mig!

23.vers.

Vagn Styr "Klokke", bognavn: Rasmussen
fik tilnavnet "Klokke-uden-kny",
men da Palle ham i øjet slog,
var den "klokke" ikke nær så go'.

24.vers.

Bøje spiller back på Bundgårds hold,
alle wings nedlægger han med vold.
Drible godt og nedlægge en mand,
det er lige det, som Bøje kan.

25.vers.

Her i dag vi samlet er til fest,
og i blandt os er en løsehest,
spejder er hun også, ved I nok,
det er Joan med den røde lok.

26.vers.

Hanning spiller fodbold meget godt,
mål dem laver han perfekt og flot,
sparker andre over deres ben,
så at de deraf har lange mén.

27.vers.

(mel. Min onkel fra Minnesota...)
Et vers om Lisa, som I ved, jeg deler bordet med,
hun er ikke stor, men hendes temperament, I ved besked.
Hun bliver no'et så gal, men bliver hurtig god igen,
og så er hun jo vores allesammens glade væn.
Jubi - jubi - jøe
Når jeg skal høres, og det ikke går så flot,
Lisa kan mig ikke hjælpe, for hun hvisker ikke godt.

28.vers.

(mel. Jeg har min hest...)
Vi sunget har en vise
om III-mellem A,
og de er værd at prise,
for klassen den er bra.
De er så gode mod hinanden,
de bruger nemlig kun forstanden,
og hvert et ord det skal nok passe
for det er dog en dejlig klasse. "Alle".

Det var også medens vi gik i 3. Mellem, at elevrådet blev oprettet. Det bestod af en repræsentant valgt i hver af klasserne fra 3. mellem til og med Realen. Elevrådets kontaktlærer var vores engelsklærer, P. E. Jørgensen. Rådets vedtægter er dateret den 8. maj 1959.

Østre Skoles elevråd – oprettet 1959

***** de første 3 år – udvalgte arrangementer *****

Begrebet "elevråd" publiceredes første gang officielt i "Illustreret Dansk Konversations Leksikon 1934", men ordet blev dog først optaget i "Ordbog over det danske Sprog" i et supplementsbind i 1997.

Elevrådstanken vinder gehør i slutningen af 1940'erne i nogle enkelte privatskoler.

Først midt i 1950'erne findes en registrering af et elevråd i en dansk folkeskole, og ikke før op gennem 1960'erne blev elevrådstanken udbredt i de danske folke- og grundskoler.

Østre Skole, Middelfart, blev indviet den 1. april 1952. Allerede efter 4 års ansættelse valgte den først udnævnte skoleinspektør, E. Blaabjerg, at forlade skolen. Ny inspektør blev O. Bundgaard (ansat august 1956), der kom fra en stilling som viceskoleinspektør i Nykøbing F.

Bundgaard var en karismatisk og progressiv skoleleder, der sammen med en stab af forholdsvis unge lærere skabte en skole, hvor nye initiativer var højt prioriteret. I foråret 1959 oprettedes Østre Skoles elevråd med P. E. Jørgensen som kontaktlærer.

Der blev udarbejdet et sæt vedtægter med 7 punkter, der skulle definere elevrådets sammensætning og arbejdsområder (se næste side).

Elevrådet skulle kun bestå af valgte elever fra de ældste klasser, 2 fra hver af klasserne Realen, 4. mellem, 9. klasse og 1 fra hver af klasserne 3. mellem og 8. klasse.

Det er værd at bemærke, at alle beslutninger truffet af elevrådet skulle forelægges skoleinspektøren til godkendelse.



Skoleinspektør O. Bundgaard.



Lærer P. E. Jørgensen.

V e d t æ g t e r f o r Ø s t r e s k o l e s e l e v r å d .

I. Elevrådets formål:

- 1) at tilrettelægge og organisere arrangementer for skolens elever, f.eks. filmsforestillinger, sportsskæmpe, udgivelse af skoleavis, lørdagsaftener ell. lign.
- 2) at yde bistand ved skolens arrangementer, f.eks. skolefester, udflugter, idrætsstævner ell. lign.
- 3) at hjælpe til med at opretholde god orden på skolens område.

II. Elevrådets sammensætning.

Elevrådet består af:

2 repræsentanter (dreng og pige)	fra hver realklasse,
2 do	do fra hver IV.em.kl.
2 do	do fra hver 9.kl.
1 repræsentant	fra hver III.e.m.kl.
1 do	fra hver 8.kl.
1 do	fra lærerpersonalet.

III. Valg af elevrådet.

Der afholdes valg af repræsentanter i ovennævnte klasser første uge i det ny skoleår under ledelse af klasselærerne.

IV. Elevrådets organisation.

- 1) Elevrådet vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer. - Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.
- 2) I slutningen af skoleåret afholdes en generalforsamling, hvortil flg. klasser har adgang: R., IV.e.m., III.e.m., 9.kl., 8.kl., II.e.m. og 7.kl. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og protokollen fremlægges.

V. Elevrådets arbejde.

- 1) Nedsættelse af tremandsudvalg, hvoraf mindst én skal være elevrådsrepræsentant til varetagelse af almindeligt foreliggende opgaver. (jfr. I. pkt. 1 og 2)
- 2) Nedsættelse af et ordensudvalg bestående af elevrådets formand og to elevrådsrepræsentanter med skoleinspektøren som kontakmand. (jfr. I. pkt. 3)

VI. Elevrådets myndighed.

Alle afgørelser, der træffes af elevrådet, skal forelægges skoleinspektøren til godkendelse.

VII. Elevrådets beføjelser.

- 1) Elevrådet kan til enhver tid henvende sig til skolens inspektør eller til repræsentanten for lærerrådet med ønsker eller forslag.
- 2) Elevrådets medlemmer har fri adgang til skolens arrangementer for elever.

Østre skole, Middelfart,
den 8. maj 1959.

Allerede måneden efter elevrådets oprettelse løb første arrangement af stabelen. Elevrådet indbød elever fra 5. klasse og opad samt forældre til **MIDSOMMERFEST** lørdag den 13. juni 1959 i tidsrummet 19.30 – 24.00.



Bemærk: Sluttidspunkt kl. 24.00

Billetpriser – 1,50 kr. for voksne og 50 øre for elever

De lokale aviser, Middelfart Socialdemokrat og Middelfart Venstreblad, bragte i ugen op til arrangementet foromtale af dette nye initiativ:

Midsummerfest i skolegården

På Østre Skole er der, som vi omtalte det for nogen tid siden, startet et elevråd, der arbejder meget energisk. På lørdag indbyrder elevrådet således alle eleverne fra 5. klasse og opefter til en midsummerfest på skolen, og forældrene og andre voksne, der er interesseret i skolen, er også velkomne. Inden festen i skolegården, der for øvrigt nu er smukt pyntet med blomsterarrangementer, foregår der noget på skolens idrætsplads. Der bliver en håndboldkamp mellem pigerne fra 4. mellem og realklassen. Derefter spilles finalen i klasseturneringen i fodbold, hvor realklassen og 3. mellem A mødes, og senere er der gymnastikopvisning af skolens store pigehold på 125 piger. Når dette program er afviklet, bliver der dans i skolegården afvekslende med amatøropræden. Skolegården vil blive illumineret med kulørte lamper, og der vil blive opstillet borde og stole. I forhallen indrettes restaurant, hvor der kan købes is, sodavand, pølser, kaffe og brød. Skolen og elevrådet håber, at rigtig mange forældre vil deltage i festen, så den bliver succes. Bliver det dårligt vejr, hvad man naturligvis ikke håber, holdes festen i skolens festsal

Middelfart Socialdemokrat

Morsom midsummerfest paa Østre skole

Sportsopvisninger og derefter dans og optræden i den illuminerede skolegaard

Østre skoles elevraad arrangerer førstkomne lørdag den 13. ds. en midsummerfest i skolegården for skolens elever fra 5. kl. og opefter samt for elevernes forældre og andre voksne, der er interesseret i skolen.

Programmet for festen, som allerede er udsendt, er undergaaet ændringer, idet pigerne fra Realklassen og IV. m. indleder aftenen med en haandboldkamp. Derefter spilles finalen i en klasseturnering, ogsaa arrangeret af elevraadet, hvor realklassen møder III. mellem. Først derefter kommer gymnastikopvisningen af skolens store pigehold, ialt ca. 125 piger, som deltog i Dansk gymnastikforbunds jubilæumsstævne i Odense grundlovsdag. Der startes allerede 18.45, fodboldfinalen begynder kl. 19.20 og gymnastikopvisningen kl. 20.

Derefter bliver der dans i skolegården afvekslende med amatøropræden. Skolegården vil blive illumineret med kulørte lamper, og der vil blive opstillet borde og stole. I forhallen indrettes en restaurant, hvor der kan købes is, sodavand, pølser, kaffe og brød.

Paa skolen haaber man, at rigtig mange forældre vil deltage i festen og bidrage til, at aftenen faar succes. I tilfælde af daarligt vejr vil festen blive forlagt til kældersalen.

Middelfart Venstreblad

For at gøre forældre ekstra opmærksom på arrangementet bringer Middelfart Venstreblad samme dag (lørdag) den lille notits:

14. 6. d. 1959
**Forældrene er velkommen
paa Østre skole**

Som omtalt forleden har elevraadet paa Østre skole i Middelfart arrangeret en midsommerfest til i aften, og der er her lagt et omfattende program med haandbold, fodbold, gymnastik, dans i skolegaarden og amatøropræden. Skolen gør opmærksom paa, at man ved denne lejlighed meget gerne ser forældrene møde i stort tal, og der bliver reserveret bord til dem, saa de kan sidde i relativ fred og ro og glæde sig over elevernes udfoldelser paa scene og danseareal.

Midsommerfesten bliver en succes, selvom temperaturen i løbet af aftenen falder så meget, at man på et tidspunkt må rykke den resterende del af arrangementet i kældersalen.



Eleвраadet fik en flyvende start

Eleвраadet ved Østre skole i Middelfart har kun eksisteret i 14 dage, men har allerede bevist en temmelig enestaaende livskraft. Det har, som skoleinspektør Bundgaard sagde ved midsommerfesten lørdag aften, faaet en flyvende start. Det har straks iværksat en skole-turnering i fodbold, og den blev spillet

frem til finalen mellem real og 2. mellem, men denne kamp lørdag aften endte uafgjort (realen startede med et handicap paa 0—2) og der skal nu være omkamp tirsdag aften. Ved den velbesøgte og vellykkede midsommerfest spillede yderligere en haandboldkamp mellem pigerne fra real og 4. mellem, og den vandtes af realklassen 1—0. Som det illustreres med ovenstaaende billede gav det store pigehold paa 90 en

flot opvisning med frk. Edith Petersen som leder. Senere var der dans under kulorte lamper i skolegaarden og optræden af en række amatører, men da sommeraftenen var knapt saa lun, som man kunne ønske, flyttedes festen senere til kældersalen. Alle morede sig dejligt, og for elevraadet skete det glædelige, at man fik 650 kr. i overskud, saa det nu har et godt grundlag at arbejde videre paa.

Middelfart Venstreblad, mandag den 15. juni 1959.

Der var dans i skolegården

Festlig aften under blomstrende lindetræer og kulørte lamper



Det er slet ikke så sjovt at være de første på asfalten, når forældre, inspektør og lærere er tilskuere, så de unge så alvorlige ud, da de indledte asfaltballet på Østre skole, men „Maryland“-orkestret fik dem snart til at glemme genertheden.

Skolegården på Østre Skole i Middelfart var lørdag aften rammen om en midsummerfest, som det nystartede elevråd havde arrangeret, og som forældrene også var indbudt til. Det var en smule koldt, men trods det, var der i hvert fald til aftenens indledning mødt flere hundrede forældre. På idrætspladsen blev der spillet håndbold og fodbold. Fodboldkampen skulle have været den sidste i elevrådets turnering, men da kampen mellem realklassen og III em a endte uafgjort, 3—3, skal der omkamp til.

I skolegården gav et stort pigehold under ledelse af lærerinde frk. Edith Petersen en meget smuk opvisning. Pigerne var på mange forskellige alderstrin, men trods det var der harmoni over øvelserne. Samtidig med, at man beundrede pigernes gymnastiske

færdigheder, kunne man ikke lade være med at imponeres over med hvilken overlegenhed de betvang kulden! Fritidsklubbens jazzband »Maryland« spillede op til dans under de blomstrende lindetræer og kulørte lamper, mens forældrene bænked sig ved bordene, hvor unge mænd med fikse serveringsforklæder sørgede for kaffe og andre forfriskninger. Der var ikke særlig stor tilslutning til dansen ligestraks, men da den første generthed havde lagt sig, kom der gang i den, så skomagerne får travlt de kommende dage med at reparere de såler, som asfalten sled i stykker. I pauserne var der solistoptræden.

Skoleinspektør Bundgård, der bød velkommen, sagde tak til elevrådet for dettes initiativ og takkede alle, der havde medvirket ved det store arrangement.

Middelfart Socialdemokrat, mandag den 15. juni 1959.

Som omtalt i aviserne forud for arrangementet blev aftenen indledt med finaler i elevrådets håndbold- og fodboldturnering.

Til håndboldfinalen havde pigerne fra 4. Mellem og Realen kvalificeret sig. Det blev Realen, der vandt kampen med en beskeden 1-0 sejr (usædvanligt resultat af en håndboldkamp).

Drengene fra 3. Mellem havde kvalificeret sig til fodboldfinalen, hvor modstanderen var drengene fra Realklassen. For at udligne den fysiske forskel mellem årgangene var det bestemt, at den ældste klasse skulle starte med et handicap på 1 mål pr. årgang. Det betød, at 3. mellem allerede førte 2-0 ved kampstart. Kampen endte dog 3-3, hvorfor man blev enige om at spille en omkamp den efterfølgende tirsdag aften. Her sejrede Realen 4-2, og kunne således kåres som skolemester 1959.



Finaleholdene i drengenes fodboldturnering. Realklassen til venstre og 3. mellem til højre.



Indmarch til pigernes gymnastikopvisning under ledelse af lærerinde, Edith Petersen.

Flere billeder fra midsommerfesten.



**Medens festen stadig foregik udendørs.
Underholdning med sang-duet.**



**Da vejret blev for køligt - flyglet
bæres retur til kældersalen.**



Midsommerfesten fortsætter i kældersalen med musik og dans.



Mere underholdning – ukendt sangerinde.



Gang i pølsesalget.

Elevrådet var senere på året (1959) sammen med skolens gymnastiklærere initiativtager til en nyere aktivitet på skolen: **Skolemesterskabet i atletik**.

Arrangementet blev afholdt mandag efter efterårsferien (19. oktober).

Aviserne bragte dagen efter en oversigt over vinderne i de forskellige discipliner.

Som det ses af referatet til højre, var det første gang, at pigerne havde mulighed for at deltage i mesterskabet.

Idrætsmesterskaber paa Østre skole *M.V. 20/10 59*

Østre skole holdt i gaar mesterskaber i fri idræt, og aarets mestre blev følgende:

Drengene: Længdespring: Mogens Bøje 5,35 (gl. rekord 5,10), højdespring: Mogens Bøje 1,47, 60 m løb: Kurt Petersen 8,6 sek., 80 m løb: Jørgen Bommersholt 10,0 (gl. rekord 10,4), diskos: Peter Nygaard 25,30, let diskos: Erik Poulsen 32,90, slyngbold: Mogens Bøje 49,90 (gl. rekord 42,10), alm. boldkast: Dennis Rasmussen 69,60, kuglestød: Per Mogens Petersen 10,84 (gl. rekord 10,68), femkamp: Mogens Bøje 5600 points (gl. rekord 5084), nr. 2 Kurt Petersen og nr. 3 Dennis Rasmussen.

Piger: 60 m løb: Birgit Petersen 8,8, længdespring: Birgit Petersen 4,35, boldkast: Ingelise Sørensen 45,00, højdespring: Bente Lis Larsen 1,25, slyngbold: Lis Johansen 36,30, femkamp: Birgit Petersen 4054, nr. 2 Lis Johansen og nr. 3 Inga Poulsen.

S. 20/10-59
Skolemesterskaber i atletik

Mesterskaberne i atletik for Middelfart's skoler er nu afgjort. Der blev nået adskillige fine resultater, hvor iblandt flere lokale skolerekorder. For første gang var der i år også mesterskaber for piger og også her nåedes der mange gode resultater.

Mestre blev: Drengene (gamle mesterskaber) Længdespring: Mogens Bøjsen 5,35 m (5,10). Højdespring: Mogens Bøjsen 1,57 m (1,47). 60 meter løb: Kurt Petersen 8,06 sek. 80 meter løb: Jørgen Bommersholt 10,00 sek. (10,04). Diskoskast: Peder Nygaard 25,30 meter. Let diskos: Erik Poulsen 32,90 meter. Spydkast: Dennis Rasmussen 36,65 meter. Slyngbold: Mogens Bøjsen 49,90 m (42). Boldkast: Dennis Rasmussen 69,60 m. Kuglestød: Per Mogens Pedersen 10,84 m (10,68). Femkamp: Mogens Bøjsen 5600 points (tidl. mester 5084 points), nr. 2 Knud Petersen, nr. 3 Dennis Rasmussen.

Piger: 60 m løb: Birgit Petersen 8,08 sek. Længdespring: Birgit Petersen 4,35 m. Højdespring: Bente Lis Larsen 1,25 m. Boldkast: Ingelise Sørensen 45 m. Slyngbold: Lis Johansen 36,30 m. Femkamp: Birgit Petersen 4064 points, nr. 2 Lis Johansen, nr. 3 Inga Poulsen.

Middelfart Venstreblad, 20. oktober 1959.

Middelfart Socialdemokrat, 20 oktober 1959.

(Vedr. Socialdemokratens artikel: Mogens Bøjsen – korrekte navn: Mogens Bøje)

Billeder fra Østre Skoles atletikmesterskab:



60 m løb, piger.



Slyngbold, piger.



Højdespring, drenge.



Højdespring, drenge.

(Bemærk: Før OL 1968, hvor Dick Fosbury introducerede en ny stil i højdespring, kendte man kun "sakspring" og "væltspring" – som det ses af de 2 billeder)



Længdespring, piger.



Længdespring, drenge.

Hvordan står det så til i dag (2022) med skolens sportsplads med fodboldbane, håndboldbaner og atletikanlæg (løbebane, springgrave, kuglestødsbane)??

Et opslag delt på Østre Skoles facebookside (2022) giver svaret.



Middelfart Vilde Kommune

21. april · 🌐

Østre Skole havde inviteret os fra Middelfart Vilde Kommune til at komme og inspirere et par grupper fra 6. Klasse til, hvordan Skolemarken kunne blive endnu mere sommerfuglevenlig.

Vi var ude og se på herlighederne og fandt både en gammel asfaltplads, en sandgrav til længdespring og den asfalterede bane op til, som det kunne være fedt at få integreret i et sommerfuglevenligt projekt.

Der blev både snakket om sommerfuglebar, solesten, Miyawakov med stier og små hyggepladser i, fuglekasser i lange baner og uklippede arealer med gangstier i.

Og så skulle der selvfølgelig også være plads til fodbold, rundbold, fangeleg og hyggelige kroge.

Der er super mange muligheder for at gøre Skolemarken helt vild lækker for både børn, dyr, insekter, fugle og ikke mindst sommerfugle.



Området har således ikke længere status af "sportsplads" – det kaldes nu "skolemarken".

I stedet for glade sportsudøvere er stedet udset til at blive et eldorado for børn, dyr, insekter, fugle – ikke mindst sommerfugle.

Det er nye tider (fremskridt??? eller tilbageskridt???)

I december måned 1960 var elevrådet arrangør af et kombineret idræts- og julearrangement.

Der var velkomst ved elevrådets formand, Jørgen Larsen, fulgt op af skoleinspektør, O. Bundgaard, der talte om idrættens betydning, og lærer J. Okkels uddelte pokaler og diplomer

Østre skoles årlige atletikmesterskaber var dette år udvidet med deltagere fra Vestre Skole.

Arrangementet indeholdt også den efterhånden traditionelle uddeling af idrætsmærker (diplom + nål) samt svømmebeviser.

Vinderne i de forskellige atletikdiscipliner fik overrakt en pokal og diplom.

Efter den formelle del af aftenens program var der underholdning og musik og dans, musikken leveret af det lokale jazzorkester, "Canal Street Jazzband".

Avisreferatet indeholder navnene på vinderne af de forskellige atletikdiscipliner.

Kombineret idræts- og julefest

Der var fest paa Østre skole i Middelfart lørdag aften, og der blev virkelig festet paa livet løs med ca. 250 elever som deltagere.

Det var elevraadets arrangement helt og holdent — og noget saa usædvanligt som en kombineret idræts- og julefest. Det saa ud til, at det var en udmærket tanke, elevraadet her praktiserede ved at slaa de to fester sammen. Paa skolen har man i aarets løb holdt de sædvanlige mærkeprøver i fri idræt, og 50 har aflagt svømmeprøver. Man plejer at holde en lille sammenkomst, hvor disse mærker udddeles, men i aar fandt man det bedst at afvikle dette samtidig med elevraadets julefest.

Østre skoles kældersal var usædvanlig fint pyntet, og den var udelukkende oplyst ved levende lys.

Elevraadets formand, Jørgen Larsen, realklassen, bød velkommen, og skoleinspektør Bundgaard talte om idrættens betydning for det enkelte menneske og dermed for skolen og samfundet. Det skulle jo gerne være saadan, at man tog med ind i dagligdagen de egenskaber, som opøves paa idrætspladsen, saa som hensyn til medmennesker, energi, viljestyrke og sans for fair play.

Konkurrencerne om skolemesterskaberne har i aar for første gang omfattet begge byens skoler, og lærer Okkels uddelte ved festen pokaler til de elever fra de to skoler, som har kæmpet sig frem i spidsen. Det var blevet følgende:

Piger: 60 meter løb Kirsten Rasmussen, Østre skole. Længdespring Inge Faldager, Vestre. Højdespring samme. Boldkast Lis Faurholt, Østre. Slyngbold samme. Femkamp Inge Faldager med 3768 points. Nr. 2 blev Birthe Hansen, Østre, med 3707.

Drenge: 60 meter løb Bent Outzen, Vestre. 80 meter Ole Jensen, Vestre. Længdespring Mogens Boje, Østre. Boldkast samme. Kuglestød samme. Højdespring Kurt Petersen, Østre. Slyngbold Otto Johansen, Vestre. Spydkast Flemming Rasmussen, Østre. Diskos Thorkild Nielsen, Vestre. Femkamp Mogens Boye, Østre, med 4907 points. Nr.

2 blev Ole Jensen, Vestre, med 4630.

Til dansen havde man skaffet det store Canal Street Jazzband, og det spillede op, saa alle de unge mennesker med megen livsglæde kastede sig ud i fornøjelserne.

Billeder fra arrangementet næste side.



Kældersalen – flot pyntet.



Bundgaard uddeler pokal.



Bundgaard uddeler den store pokal til vindeskolen.



Den store pokalvinder, Mogens Bøje, Østre Skole.



Kurt og Tom underholder.



Canal Street Jazzband.

I tiden op til sommerferien 1961 tog elevrådet et nyt initiativ. Det var badesæson ved Søbadet, men muligheden for badning og den kommende kommunale feriersvømning ville blive stærkt forringet af de mange vand- og brandmænd, der med den stærke strøm i Lillebælt blev ført gennem badeområdet ved Søbadet. Elevrådet havde derfor iværksat en underskriftsindsamling blandt elever på både Østre- og Vestre Skole.

Resultatet blev mere end 700 underskrifter, der af formand, Jørgen Larsen, og næstformand, Bente Nielsen, blev afleveret på borgmesterkontoret den sidste skoledag før sommerferien, 23. juni.

Man opfordrede byrådet til at gøre noget for at forhindre gennemstrømningen af de mange brand- og vandmænd i svømme- og badeområdet.

Initiativet blev omtalt i den lokale presse såvel som i Odense-avisen, Fyens Stiftstidende.

Men mon der nogensinde kom et resultat ud af de mange skoleelevers protestskrivelse? – eller endte initiativet mon blot i den kommunale ”syltekrukke”?

Protest mod vandmænd
23-6-61



Formanden for elevrådet paa Østre skole i Middelfart, Jørgen Larsen, og næstformanden, Bente Nielsen, mødte i formiddags paa borgmesterkontoret i Middelfart og overrakte kammereren en skrivelse, hvorunder 700 elever har sat deres underskrift. Skrivelsen har følgende ordlyd:

»Undertegnede børn i Middelfart kommune, der bader paa Søbadet, anmoder herved byrådet om, at der maa blive opsat et net (eventuelt høfder) for enderne af Søbadet, da brandmænd i høj grad generer os, naar vi bader i bassinerne.»

Vandmænd og brandmænd forekommer i meget stort tal i aar, og det er absolut ikke rart at bade i de farvande, hvor de er saa talrige. Nu haaber de 700 underskrivere saa, at byrådet i sit kommende møde vil tage hensyn til henvedelsen og bevilge de fornødne net.

Middelfart Venstreblad, 23. juni 1961.

Nødråb fra 750 skolebørn: Hjælp os mod »brandmændene«
23-6-61

En højst usædvanlig adresse blev i dag afleveret på Middelfart borgmesterkontor, stilet til borgmester og byråd. Selve adressen tekst er såre kort og klar. Den lyder nemlig:

— Undertegnede børn i Middelfart kommune, som bader på søbadet, anmoder herved byrådet om, at der må blive opsat et net (evt. høfder) for enderne af søbadet, da »brandmændene« i høj grad generer os, når vi bader i bassinerne.

Så mange var ordene, men betydelig mere omfattende er listerne med underskrifter, for de rummer navnene på 750 børn i begge byens skoler, så det må fastslås, at vort byråd her står overfor en appel fra — skal vi sige — vordende vælgere, som vejer til.

— Ja, véd I hvad, kommenterer en flok af de unge underskrivere, nu har vi sådan et dejligt søbad liggende, og så er det næsten ikke til at bruge i lange tider, hvor det er allermest nødvendigt, fordi der somme tider slet ikke er plads til noget vand for bare »brandmænd«. Aviserne skrev godt nok om det i fjor, og vi troede, der var kommet net ved siderne. Det er der altså ikke endnu, og vi kunne godt have fået endnu flere underskrifter, men det haster skam, hvis vi for alvor skal have noget ud af søbadet og skolebadeordningen i sommer.

Middelfart Socialdemokrat. 23. juni 1961.

Elevernes initiativ fandt også vej til Odense-avisen, Fyens Stiftstidende.

700 Middelfart-børn klager til kommunen

Vil have byens badeforhold bedret

Til Middelfart Kommune har formanden for elevrådet ved Østre Skole, Jørgen Larsen, i gaar afleveret en klage med 700 børns underskrifter. De protesterer mod forholdene ved byens Søbad i nærheden af Lillebæltsbroen.

Det er de generende gopler, brandmænd, som er aarsagen til klagen. Allerede sidste aar omtaltes forholdene paa stedet, og bademester Aage Jepsen udtalte da, at en effektiv tætmasket traadafspærring var en rimelig løsning paa spørgsmaalet. Der blev imidlertid intet foretaget, skønt mange børn og voksne maatte til behandling for forbrændinger. De badendes antal da- lede selvsagt stærkt, og efternaanden stundede vinteren til. Da Søbadet blev aabnet i aar, var der endnu intet foretaget til afhjælpning af genen, og da brandmændenes antal ogsaa i aar er paa rekordhøjde, besluttede elevrådet ved Østre Skole at tage sig af sagen.

Skrivelsen med de 700 underskrifter fra skolebørnene har følgende ordlyd:

„Undertegnede børn i Middelfart Kommune, der bader paa Søbadet, anmoder herved byrådet om, at der maa blive opsat et net (eventuelt hælder) for enderne af Søbadet, da brandmænd i høj grad generer os, naar vi bader i bassinerne“.

I borgmester H. Chr. Hansens fravær blev skrivelsen afleveret til kæmner A. Sørensen. Det er muligt, at sagen skal frem i næste byrådsmøde, hvis udvalget, under hvilket Søbadet sorterer, ikke selv mener at kunne afgøre sagen. neu.

Fyens Stiftstidende, 24. juni 1961.

I oktober i det nye skoleår 1961/62 havde Østre Skole fået et skoleblad kaldet "Molekylet". Heri blev der refereret nyt fra elevrådet, bl.a. det nye elevråds sammensætning.

Formand:	Leif Andersen	Øvrige medlemmer:	
Kasserer:	Leif Madsen	Alice Poulsen	Ingrid Hansen
Sekretær:	Kirsten Andersen	Susanne Neumann	John Skjerning
Næstformand:	Lars Petersen	Finn Christensen	Flemming Rasmussen
Lærer repr.:	P. E. Jørgensen	Jacob Lykke Olesen	Jørgen Wendelboe
		Jørgen Elmkjær	

På sit møde behandlede elevrådet en klage fra flere elever over bruserne i gymnastiksalenes omklædningsrum. De var i så ringe stand, at det var umuligt at få et ordentligt bad efter gymnastiktimerne. Klagen blev sendt til skoleinspektøren, der sørgede for, at forholdet blev bragt i orden.

Der berettes om elevrådets kommende årlige klasse-fodbold-turnering, hvor favorit til at vinde pokalen nok er realklassen, med både 4. mellem og 1. real som outsiders (*Ny skolelov: 1. real er nu en betegnelse for den ene del af "8. årgang"*).

På forsøgsbasis suppleres fodboldturneringen med en håndboldturnering for både piger og drenge, med et handicap på 3 mål mellem 2 årgange, således at alle klasser vil have en vindermulighed.

Både fodbold- og håndboldkampe blev spillet lørdag den 14. oktober 1961 (sidste skoledag før efterårsferien).

Drengenes fodboldfinale, hvor der blev kæmpet om elevrådets sølvpokal, blev vundet af outsiderne fra 1. real efter 0 – 0 i ordinær kamp, hvorefter 1. real vandt 4 – 3 i straffesparkkonkurrencen.

Bemærkning: På dette tidspunkt blev der endnu ikke spillet pige-fodbold i Danmark.

Drengenes håndboldfinale blev vundet af real A over 4. mellem A med 8 – 5, efter at sidstnævnte havde begyndt kampen med en føring på 3 mål.

Pigernes håndboldfinale blev vundet af real B over 1. real med 8 – 6 (efter handicap 0 – 6).

Billeder fra finalekampen – fodbold.



Fra straffesparkkonkurrencen mellem realen og 1. real. Bemærk dommerens (Preben Boysen) påklædning.



Endnu et straffespark.



De to finalehold – vinderne, 1. real stående bagest og taberne, realklassen siddende forrest.

Fra finalekampen – drengenes håndbold.



Drengene fra real A i angreb



- og i forsvar.

Fra finalekampen – pigernes håndbold.



Pigerne fra real B i mørke dragter



Det vindende pigehold fra real B stående.



Samme siddende.

Elevrådet ved Østre Skole var også arrangør af det årlige skolemesterskab i atletik, hvor elever fra både Østre Skole og Vestre Skole deltog.

Resultatlisten er fra "Molekylet". Heraf fremgår det endvidere, at mesterskabet for første gang blev afviklet på Middelfart Stadion.

SPORT ☆ SPORT
strålende resultater.

De årligt tilbagevendende skolemesterskaber i atletik afvikledes i år for første gang på stadion.

Trods det kolde, regnfulde vejr, hvilket betød tunge og glatte baner, blev stævnet en sportslig succes, idet der opnåedes en mængde fine resultater.

Skolemestre 1961 blev:

Piger:		
Slyngbold:	Birthe Hansen	32,63 m
Boldkast :	Ingelise Hansen	50,08 m
Højdespring:	Inge Faldager	1,25 m
Længdespring:	Birgit Petersen	4,61 m
80 m løb:	Birgit Petersen	11,00 sek.
Drenge:		
Diskos:	Thorkild Nielsen	30,89 m
Kuglestød:	Ole Jensen	13,41 m
Spydkast:	Mogens Bøje	43,62 m
Boldkast:	Mogens Bøje	77,02 m
Højdespring:	Kurt Petersen	1,60 m
Længdespring:	Mogens Bøje	5,76 m
Femkamp: nr. 1	Mogens Bøje	5651 point
nr. 2	Kurt Petersen	5096,8 point
nr. 3	Ole Jensen	5006,6 point

Disciplinvinderne fra skolemesterskabet i atletik.

Elevrådet havde oprettet en ordning til forvaltning af glemte sager. Udpeget som depotbestyrere var Erik Poulsen og Henning Zederkof. Disse beretter, at der på depotet findes en masse glemte sager, som kan beses i depotets åbningstider, mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 13.00 – 13.15.

Cykelparkering har ofte været årsag til problemer på mange skoler. På Østre Skole havde elevrådet derfor udpeget 2 cykelvagter, John Skjerning og Palle Carstensen. Hvis man flere gange ikke havde placeret sin cykel i stativerne, kan konsekvensen ses på billedet.



lens lærere, og eleverne, der varetager opgaven, er under tilsyn af gaardinspektionen.

De glemte sager

En anden opgave, som ligeledes udføres af to af elevraadet udpegede elever, er at tage sig af alle de mange ting, som glemmes paa skolen. Eleverne har faaet tildelt et skab, hvis eneste nøgle er i deres varetægt. Her indsamles de glemte sager, og eleverne kan saa tre gange om ugen møde de to, der har glemte sager som speciale i forhallen. Det kan ske i dagene mandag, onsdag og fredag, hvor de kan træffes kl. 13 paa fornævnte sted. Denne ordning er uhyre effektiv. Den medfører, at alle glemte sager samles paa et sted, og at lærerne ikkes kal holde styr paa de tabte ting, som de i løbet af en dag bliver præsenteret for.

Udklip fra lokal avis, efteråret 1961.

Elevrådets næste arrangement fandt sted lørdag den 25. november 1961. Atter i år skulle mange idrætsmærker uddeles.

For at selve mærkeuddelingen ikke skulle være eneste punkt på aftenens program, havde man lavet aftale med **"Det danske Ungdomsensemble"**, der også året forinden havde besøgt Østre Skole. Ensemblet turnerede landet rundt og optrådte mod at få lov til at overnatte på skolen.

Til arrangementet var også indbudt elever fra Vestre Skole og forældre.



Middelfart Venstreblad, 24. november 1961.



Det danske Ungdomsensemble.



FESTAFTEN PAA ØSTRE SKOLE. I morgen aften skal der være fest paa Østre skole i Middelfart — og man har inviteret Vestre skoles elever og alle forældre med. Det er eleverne fra 6. klasse og opefter, der fester, og der er flere anledninger dertil. For det første har et stort antal elever i aar taget idrætsmærker, og det skal naturligvis markeres. For det andet faar skolen besøg af Det danske Ungdomsensemble, og den underholdning, som dette kor og orkester kan give, er nok værd at samles om. Det er unge mennesker med smittende humør og megen musikalitet, og de arbejder bl. a. med folkemusik i saa frie bearbejdelser, at de charmerer alle dermed. — Ungdomskorets leder er Ejnar Kampp, som med sit ensemble har besøgt de fleste europæiske lande baade i øst og vest, og baade han og koret har hentet sig megen anerkendelse. Festen paa Østre skole begynder kl. 19,15, og den slutter med dans til midnat.

Middelfart Venstreblad, 24. november 1961.

Stort U-landsshow.

I maj måned 1962 samledes der i hele landet penge ind til fordel for U-landshjælpen. Østre Skoles elevråd var blandt initiativtagerne med henblik på at arrangere et show på skolen, hvor alle indtægter skulle gå til u-landsindsamlingen.

En række lokale ungdomsorganisationer blev indbudt til et møde på Østre Skole, hvor man enedes om rammerne for showet. Der var tilslutning fra en række organisationer/foreninger, ligesom lokale forretninger stillede en række præmier til rådighed for forskellige konkurrencer.

Det blev elevrådet og medlemmer af SIK (*Skolernes Idræts Klub*), der skulle være praktisk arrangør af selve showet, der skulle finde sted i både gymnastiksal og festsalen i kælderen. I begge lokaler skulle der være musik og dans kombineret med

mannequinopvisninger af moderigtigt ungdomstøj og diverse konkurrencer og anden underholdning. Sidstnævnte foregik i kældersalen.

Især forvandlingen af gymnastiksalen til et hyggeligt danselokale var på grund af loftshøjden en krævende, men spændende opgave.

Elevrådets kontaktlærer, P. E. Jørgensen, aflagde kasernen i Fredericia et besøg. Han hjembragte et kæmpestort sløringsnet, der ved hjælp af ståltråd trukket over øverste ribbe i hver af gymnastiksalens sider og holdt oppe ved hjælp af ophejsning i salens ringe og trapez, udgjorde et perfekt forsænket loft i det store lokale.

I gymnastiksalens fjerneste ende var opstillet en scene, hvor jazzorkestrene spillede på skift. I den anden ende havde gymnastiklærer, J. Okkels, indrettet tidens allernyeste "hit" – en "MILK-SHAKE-BAR".

Ungdomsorganisationerne vil indsamle 2000 kr. til u-landshjælpen

Samtlige ungdomsorganisationer i Middelfart og omegn var i aftes forsamlet i lærerværelset paa Østre skole, hvor man drøftede mulighederne for et samlet arrangement til fordel for u-landsindsamlingen. Det var lærer Paul Erik Jørgensen, Østre skole, der havde taget initiativet til at samle foreningerne, og der var repræsentanter fra følgende: Østre skole, KFUM & K, Den kommunale Ungdomsklub, Jazzklubben, Ungdommens Forum og Golden star Popclub i Røjle. Man enedes om at holde et stort arrangement lørdag den 5. maj paa Østre skole. Tanken er at stille et underholdningsprogram paa benene, evt. at lade forskellige orkestre spille til dans, ligesom man paatænker at arrangere mannequinopvisning. Der skal desuden opstilles mælke- og pølsebar, og aftenen vil byde paa forskellig fornøjelig underholdning. Rammerne om det store show bliver Østre skole, og man regner med, at et saadant arrangement skulle

kunne indbringe mindst 2000 kr., som ubeskaaret vil gaa til u-landshjælpen.

Fine præmier til u-landsshowet

Paa lørdag afvikles som tidligere nævnt det første store u-landsarrangement i Middelfart. Østre skole har stillet lokaler til disposition, og de mange arrangører har haft travlt med at tilrettelægge showet.

Det er en righoldig underholdning, man her ønsker at præsentere middelfarterne for, bl. a. skal der danses til ikke mindre end seks orkestre samt optræden af lokale kræfter. Hertil kommer, at de to firmaer Rich. Mikkelsen, og Sjøgren Olsen har udsat nogle store — og kostbare — publikumspræmier, bl. en overfrakke, en duvetinejakke, et jakkesæt, undertøj, skjorter, slips, gramme fonplader og meget mere. Arrangementet begynder kl. 20, og alle er velkomne. Børn fra 6. klasse og nedefter har ligeledes adgang til arrangementet,

Udklip fra den lokale presse.

Stort underholdningsarrangement i Middelfart paa lørdag 1/5-62.

Syv ungdomsorganisationer arrangerer u-landsshow paa Østre skole

Paa lørdag blændes der i Middelfart op for det første store u-landsarrangement. Det sker ved en fest paa Østre skole, der er arrangeret af syv ungdomsorganisationer, nemlig Den kommunale Ungdomsklub, KFUM, Ungdommens Forum, Golden Star Popclub, Røjle, Østre skoles Elevraad og Skolernes Idrætsklub. Det store arrangement er tilrettelagt paa en maade, der gør det muligt at give alle — uanset alder — en hyggelig og morsom aften. Der er saaledes dans til ikke mindre end seks orkestre, underholdning, bortlodning og mannequinopvisning i foraarsmoden for ungdommen. Som arrangører for mannequinopvisningen staar Sjøgren Olsen og Rich. Mikkelsen, og man har herfra stillet en del beklædningsgenstande til disposition. De vil blive bortloddet blandt deltagerne. — Desuden er der arrangeret en mælkebar samt en polæ- og sodavandsbod.

Dansen kommer til at foregaa i to sale, idet Østre skole har stillet saavel gymnastiksalen som kældersalen til disposition. I gymnastiksalen vil alle jazzinteresserede kunne faa deres lyst styret, idet der her vil blive dansant til tre jazzorkestre. Til gengæld er der i kældersalen underholdning af en mere moderat karakter. Her spiller tre pop-orkestre, og samtidig udvikles underholdningen i denne sal. Der optrædes af forskellige lokale kræfter, og det sidste sted vil uden tvivl have det store publikums interesse.

Festkomitéen oplyser, at man ind imellem underholdningen vil faa lejlighed til at aflevere bidrag til u-landshjælpen. Dette sker ved hjælp af den berømte mælkejunge, der stilles op i kældersalen. Alle, der har indsamlet penge til u-landshjælpen, kan saaledes blot henvende sig paa skolen lørdag aften — og for disse gælder det selvfølgelig-

ligt, at entréen er fri. For alle andre — og det vil uden tvivl sige en hel del — er entréen 3 kr. Alle er velkomne til arrangementet, og de indkomne penge gaar ubeskaaret til u-landshjælpen.

Middelfart Venstreblad, 1. maj 1962.

STORT U-LANDSSHOW

paa ØSTRE SKOLE

lørdag den 5. maj kl. 20

Dans i to sale til seks orkestre
Broget underholdning
 Mannequinopvisning i ungdomsmoder.
 Gratis gevinster til deltagerne
Mælkebar - pølser og sodavand

Entre kr, 3,00

Alle er velkomne (for skolebørns vedkommende dog kun fra 7 klasse og opefter)

Announce fra de lokale aviser.



Billeder fra modeopvisning og underholdning.

Pressen beskrev U-landsshowet således:

U-landsshow'et paa Østre skole gav pænt overskud

Næsten 100 skiveglade unge mænsker vilagde show'et besøg

Arrangerelse af det store u-landsshow paa Østre skole i Middelfart havde haft nogle hektiske uger, inden show'et i lørdags kunne løbe af stabelen. Det er ikke saa ligetil at faa et sandt arrangement paa benene, og det maatte man ogsaa sãnde i dette tilfælde. Det gik paa højtryk til det sidste, og først da den sidste gæst havde forladt skolen omkring en time efter midnat, kunne man sãnde lettet op.

At festen blev en succes, var jo dejligt at konstatere efter alt det



Lærer Lindstrøg lukkede øjnene og trillede sammen med sit orkester jazzrytmer ud i Østre skoles gymnastiksal, der var omdannet til »jazztempel».

arbejde, der var lagt i forvejen. Man havde ikke sparet paa nogen områder, bl. s. hvad musik angik. Der var ikke færre end seks orkestre,

der skulle spille, og selv om et meldte forfald i 11. time, saa var der skam musik nok, til at de ca. 400 fremmede kunne faa rørt benene i to sale. Ville man have pop skulle man i kældersalen, og foretrak man jazz, saa skulle man i gymnastiksalen, hvor »Canal Street Jazzband" og »Castle Town Jazzband" spillede. I gymnastiksalen var der ligeledes som noget helt nyt oprettet en milkshake-bar, hvor



Lærer Ohkels havde faaet forklæde paa i aftenens anledning, og han miksede lækre mælkedrikke, der faandt god af sætning.

lærere m. fl. havde en travl aften.

Ved 21-tiden blev der mannequin-opvisning i kældersalen. Firmaer i Middelfart præsenterede de nye møder paa unge modeller, baade herrer og damer, og opvisningen fik stor succes. Der var gratis gevinster at faa, og latteren fik ingen ende, naar en ung mand vandt et par silkestrømper eller en ung dame et par herresokker.

— Og dansen den gik lige til en time over midnat, hvor man kunne gøre resultatet af aftenen op. Der var omkring 1500 kroner i overskud, og selv naar man fraregner nogle forskellige udgifter, saa blev der en paa sum penge tilbage til u-landshjælpen. — Det var en række ungdomsforeninger, Østre skoles elevraad og »sportsklub, der stod for arrangementet.

Kaas.

Middelfart Venstreblad, 7. maj 1962.

Skoleåret i 3. Mellem blev i øvrigt et helt specielt år. Det blev forlænget med 3 måneder, således at vores samlede skoletid på Østre blev 10 1/4 år.

Klassens antal blev (vistnok pr. april – inden de resterende 3 måneder) reduceret, idet Jytte Rasmussen havde forladt klassen.

Omlægningen af skoleåret skyldtes nok hovedsaglig, at skoleårene på landsplan skulle koordineres, så alle skoler fulgte samme skoleår og ferieplan. Det havde også betydning for de afsluttende skriftlige eksamener, hvor det hidtil havde været nødvendigt at udarbejde 2 forskellige sæt prøver – nu kunne man nøjes med 1 sæt.

Bornholmerturen

Efter veloverståede årsprøver i slutningen af 3. Mellem drog klassen i perioden 19. – 24. juni 1960 til Bornholm. Med på turen var klasselærer V. Ryttersgaard og lærerne Møller Sørensen og frk. Møl.

Efter togrejsen, Middelfart – København, blev aftenen tilbragt i Tivoli indtil afgang med bornholmerbåden kl. 23.00.

Vi sejlede med det gode bornholmerskib "Rotna", som år senere led denne triste skæbne: Bygget på B&W i 1940 (plads til 1100 passagerer). Jomfrurejse til Rønne i maj 1940, hvor skibet p.g.a. krigen blev liggende indtil 7. maj 1945, hvor det blev svært beskadiget efter det russiske luftbombardement. Derefter bugseret til reparation på B&W og atter indsat på ruten København-Rønne. I 1964 omdøbt til "Hammershus", men året efter fik det atter navnet "Rotna". I 1969 solgt til et tysk rederi, som året efter videresolgte det til Barcelona, hvor det skulle have fungeret som flydende hotel. Under bugseringen totalforliste skibet dog.

Vel ankommet til Rønne næste morgen kl. 7.00- uden den store søgang og med overnatning i soveposerne på dækket, gik turen med bus til Gudhjem, hvor "basen" var i et par – af vognmand, Holm, indrettede – sovesale i en ældre bagbygning (stedet ville nok i dag blive karakteriseret som en ren brandfælde).

Måltiderne – hvis vi da ikke var på heldagstur med madpakke – blev indtaget i et helt nyt cafeteria ved campingpladsen. Stedet var udstyret med en jukebox, der blev flittigt benyttet.

Turen blev værdifuld for klassens fremtidige sociale liv – det var sandsynligvis tidspunktet, hvor de to køn for alvor fik øjnene op for hinandens eksistens.

Flere af klassens medlemmer fotograferede i løbet af opholdet. På de næste sider bringes et udvalg af billeder i lidt spredt rækkefølge:



Ud af toget – ombord på færgen. Birgit B.



Madpakken deles med mågerne – Ellen Margrethe.



Så er vi klar til Tivoli – Palle, Mogens, Erik, Alice Kurt, Inge-Lise, Ryttersgaard, Kirsten C., Jonna Møller Sørensen, Sonja, Lisa, Joan.



På toppen i pariserhjulet – Tom, Birgit B., Palle, Henning.



På vej til Bornholm- Inge-Lise, Birgit B., Bente, Sonja.



Udflugt på øen – Henning, Kirsten C., Birgit B., Birgit A., Knud, Bente, Mogens, Vagn, Leif, Ole, Lisa, Ole



På "Rytterknægten", Kongemindet fra 1856 for Frederik VII og grevinde Danner - Ole, Henning, Sven-Peter, Birgit A., Bente, Lone, Alice, Leif, Birgit B., Knud, Mogens.



På havnen i Gudhjem - Birgit B., Erik, Ole, Sven-Peter.



Dagens fund i bakkerne (kvindelig beklædningsgenstand) – Birgit B., Bente, Leif.



Dagens Avis studeres, Frk. Møl og Ryttersgaard.



Ryttersgaard og Møller Sørensen spørger "lokal" om vej.



Så nåede jeg toppen – Birgit A.



Hvordan er jeg dog havnet her? – Kirsten N.



Sådan ser vi ud, bag fra – hvem kan mon kende sig selv?



Så går det nedad! – Birgit B., Mogens.



Vandretur i klipperne – Mogens, Kirsten C., Vagn, Alice, Leif, Kirsten N., Sonja.



Tur gennem plantagen – forrest Bente, Sven-Peter.



Solskin ombord – det er trættende at være på lejrskole – Birgit A.



Alle er trætte på vej hjem fra Christiansø – Leif, Palle, Kirsten N.



Så er der gang i "Rokkestenen"! – Tom, Kurt, Birgit B., Mogens, Henning, Ole.



Trappen ved "Rytterknægten" – Birgit B.



Igen opad på snorlige rækker.



Også tid til en "vandtur" – man er vel lidt genert! Tom, Ole, Henning, Kurt.



Stadig gang i "Rokkestenen".



"Georg Stage" ved Christiansø.



Båden til Christiansø – Palle, Tom.



"Feriegården", vores base i Gudhjem.



Farvel til Bornholm – Ryttersgaard og Møller Sørensen i agterstavnen på "Rotna".

Skoleliv (fortsat)

Som tidligere nævnt var skolen ikke bare de daglige fastlagte skematimer.

Skoleårene indeholdt mange supplerende aktiviteter som her kort skal omtales:

Der blev afholdt årlige idrætsdage – enten lokalt på skolen – eller i hvert fald et enkelt år i samarbejde med Vestre Skole. Jeg husker vores årgang spillede fodbold på "Adlerhusbanen" mod tilsvarende årgang fra Vestre Skole.

I 4. Mellem (1960) havde Okkels arrangeret atletikstævne på "Stadion" for en række interesserede fynske skoler.

AMTSSKOLE IDRÆTTSSTÆVNE

Middelfart

FREDAG d. 13. SEP.

KL. 10: Velkomst og åbning af stævne

PIGER		DRENGE	
KL.	Øvelse	KL.	Øvelse
10.15	1A Højskole	10.15	1A Spørgsmål
10.15	1B Langdrenning	10.15	1B 100 m løb
10.45	1C 60 m løb	10.45	1C Langdrenning
10.45	1D Syngeskidkast	10.45	1D Langdrenning
11.15	1E Syngeskidkast	11.15	1E Langdrenning
11.45	1F Langdrenning	11.45	1F 100 m løb
12.15	1G 60 m løb	12.15	1G Spørgsmål
12.15	1H Langdrenning	12.15	1H Spørgsmål

KL. 13: Stafeløb
ca. KL. 13:00 Afslutning

Forsiden af programmet. Startlisterne inde i programmet var stærkt domineret af elever fra vores klasse - Mogens Bøje Andersen, Tom Krautwald, Sven Erik Sørensen, Erik Poulsen, Ole Pedersen – Birgit Bang, Birgit Allis.

De sidste skoleår blev der afholdt en del elevfester i kældersalen. Tom's orkester, "ZLY Quintet" spillede ved nogle af dem.



Skolefest med Quiz-konkurrence.

I de mindre klasser kunne man i perioder "gå til" frivillig gymnastik efter skoletid hos Okkels.

Han arrangerede også gymnastikopvisninger, hvor forældre var indbudt. Det var dog lidt problematisk, for hvor i Middelfart fandtes der et større lokale, hvor en sådan opvisning kunne finde sted?

Et år havde han arrangeret opvisning i "Hotel Melfars" store sal – når man kunne afholde afdansningsballer der, kunne man vel også afvikle en gymnastikopvisning! Han forsøgte sig også med gymnastikopvisning i den nyopførte badmintonhal på Gasværksvej. Det må have været i 4. Mellem, for Tom's orkester spillede bagefter til dans.

Hvert år i august måned blev der i Middelfart afholdt "Børnehjælpsdag". I 1960 var elevrådet i den forbindelse arrangør af en række aktiviteter på skolen med bl.a. gøgl, leg og dans til fordel for børnehjælpsdagen.

Et af initiativerne var at omdanne en række klasseværelser til "Galleri". Elever blev opfordret til at låne nogle af hjemmenes malerier, som derefter blev udstillet weekenden over. Der var næppe "Picasso'er" eller "Rembrandt'er" iblandt, men alligevel skulle der passes godt på de udlånte billeder.

Et antal af os drenge fungerede derfor som nattevagter. Vi overnattede i soveposer i de klasselokaler, hvor billederne var ophængt.

I efteråret 1960 var vi i Fredericia teater, hvor vi så forestillingen, "**Seks kammerater**". Stykket var produceret af "Andels-Teatret" og turneen arrangeret af "Arte". I stykket medvirkede et antal yngre skuespillere – dengang forholdsvis ukendte, - - Jørgen Ryg og Jørgen Buckhøj.

Seks kammerater (The Hasty Heart)



Medvirkende:

Bent Thalmay	Guldgraver, australler
Bodil Sangill	Søster Margaret
Einar Beilm	Øverst
Harald Møller	Sygepasser
Harry Williams / Verner Tholsgaard	Sommerfugl, afrikaner
Jørgen Buckhøj	Kiwi, new zealænder
Jørgen Ryg	Yank, amerikaner
Hogens Pedersen	Tommy, englænder
Ole Wisborg	Lachie, skotte

Fra teatrets arkiv.

I "Fyns Forum" i Odense så vi i januar 1959 storfilmene **"Windjammer"**. Filmen havde haft premiere i Hollywood i 1958. Det var en banebrydende begivenhed, idet filmen blev vist i et helt nyt system, "Widescreen Cinemiracle". Lærredet var halvcirkelformet, og filmen blev projekteret fra 3 fremvisere med den effekt, at publikum "var med i filmen". Som en "Odenseaner" beskrev: "Samaritterne måtte uddele søsygepiller, da mange blev søsyge".

"Windjammer" er en fællesbetegnelse for meget store sejlskibe. Det var en dokumentarfilm om det norske skoleskib "Christian Radich". Turen gik fra Oslo via Madeira, gennem "Det Caribiske Hav" til New York og New Hampshire og retur til Oslo.

Filmene, der var på danmarksturne, blev vist i "Fyns Forum" i perioden 9. – 25. januar. I salen var der opstillet 1143 siddepladser med følgende priser: 147 á 12 kr., 492 á 10 kr., 384 á 8 kr. og 120 á 5 kr. Der var forestillinger kl. 18.30 og 21.15 samt 15.30 lørdage og søndage.

Sådan var prisniveauet i slut-halvtredserne.

Turen til Odense foregik med tog – hvor mange klasser, der var af sted, kan dog ikke erindres.



Plakaten fra "Fyns Forum".



Plan over opstillingen i "Fyns Forum".

Før starten på 4. Mellem, august 1960, – eller måske på et tidspunkt i løbet af skoleåret? – blev antallet af elever i klassen atter reduceret. Jonna forlod skolen, og det var måske også på dette tidspunkt, at Knud forlod os til fordel for en læreplads i familiefirmaet.

Mellemskolen blev afsluttet med "Mellemskoleeksamen". Den bestod af både skriftlige og mundtlige prøver i næsten alle fag.

Skemaer over eksamensafviklingen:

Mellemskoleeksamen 1961 - IV. m a.		
Tidspunkt og fag:	Eksaminator:	Censor:
25. maj kl. 8: latin (Vestre skole)	frk. R. Johansen	fru rektor Lund, Fredericia
26. maj kl. 8: geografi	herr G. Oversø Jensen	herr lærer J. O. Damgård Nielsen, Assens
30. maj kl. 8: regning og matematik	herr V. Ryttersgaard	herr lærer L. Christensen, Ejby
2. juni kl. 8: dansk	herr O. Bundgaard	herr førstelærer S. Thøgersen, Nr. Aaby
6. juni kl. 8: engelsk	herr P. E. Jørgensen	herr forstander H. Milche, Billeshave
9. juni kl. 8: tysk	fru M. Fog Magnus	herr overlærer E. Skov-Petersen, Vejle
14. juni kl. 8: fysik	herr V. Ryttersgaard	herr lærer H. Vorager, Nr. Aaby realskole

Cencor i skrivning: herr førstelærer S. Thøgersen, Nr. Aaby
 Cencor i tegning: herr lærer G. Oversø Jensen, Middelfart
 Cencor i håndarbejde: lærerinde, fru Vera Bennike, Middelfart
 Cencor i sløjd: herr overlærer Th. Birk Kjeldsen, Middelfart

Mellemskoleeksamen 1961 - IV. m b.		
Tidspunkt og fag:	Eksaminator:	Censor:
25. maj kl. 8: latin (Vestre skole)	frk. R. Johansen	fru rektor Lund, Fredericia
26. maj kl. 8: tysk	fru M. Fog Magnus	herr overlærer Th. Andresen, Fredericia
30. maj kl. 8: fysik	herr M. Bøgh Mortensen	herr lærer Laust Gram Thiesen, Assens
2. juni kl. 8,30: naturhistorie	herr Johs. Sommer	herr lærer Jørgen Varn, Fredericia
6. juni kl. 8: regning og matematik	herr P. Boysen	herr overlærer H. Jensen, Brænderup realskole
9. juni kl. 8: engelsk	herr P. E. Jørgensen	herr overlærer O. Haarby, Ejby
14. juni kl. 8: historie	herr P. Boysen	herr lærer Th. Christiansen, Fredericia

Cencor i skrivning: herr lærer P. E. Jørgensen, Middelfart
 Cencor i tegning: herr lærer G. Oversø Jensen, Middelfart
 Cencor i håndarbejde: lærerinde, fru Vera Bennike, Middelfart
 Cencor i sløjd: herr overlærer Th. Birk Kjeldsen, Middelfart

Som det fremgår af de trykte skemaer, er der forskel på prøvefagene i de to mellemskoleklasser. Der har sandsynligvis været tale om en form for lodtrækning, så eksamen for hver enkelt klasse bestod af en mundtlig prøve i 6 fag (ud af 8 mulige). Enkelte elever fra begge klasser havde – som et ekstra fag – valgt latin. Denne undervisning foregik på Vestre Skole sammen med elever derfra og en lokal lærer.

Ifølge skemaerne var der prøver i skriftlig dansk og regning og matematik samt ordenskarakterer i disse fag.

Mundtlige prøver i dansk, engelsk, tysk, regning/matematik, naturlære (fysik) og geografi for A-klassens vedkommende og regning/matematik, engelsk, tysk, fysik, naturhistorie og historie for B-klassen.

Desuden indeholder karakterbogen prøvekarakterer i følgende fag: skrivning, tegning, sløjd/håndarbejde. På hvilket grundlag disse sidste karakterer blev givet findes vist ingen erindring om, men der var ifølge planerne påsat lokale censorer.

Med en mellemskoleeksamen i bagagen fik vi vores navn i avisen – begge mellemskoleklasser – startende med A-klassens navne og derefter B-klassens.

Mellemskoleeksamen
Leif Andersen (fabriksarbejder A.),
Mogens Bøje Andersen (gartner A.),
Kirsten Thor Christensen (værkfører
C.), Lone Djursaa (lærer D.), Ellen M.
J. Gravensen (arbejdsmand G.), Inge
Lise Hansen (vognmand H.), Palle J.
Hansen (tømrer H.), Joan S. Henrich-
sen (arbejdsmand H.), Tom Krautwald
(malermester K.), Bente S. Nielsen
(ingeniør N.), Kirsten Nielsen (fru N.),
Sonja V. Nielsen (arbejdsmand N.),

Sven P. Nygaard (redaktør N.), Lisa
N. Pedersen (kirkebetjent P.), Birgit
A. Pedersen (fabriksarbejder P.), Bir-
git E. B. Pedersen (arbejdsmand P.),
Ole Ø. Pedersen (maskinarbejder P.),
Alice Poulsen (plejer P.), Erik Poulsen
(arbejdsmand P.), Kurt Poulsen (ar-
bejdsmand P.), Vagn S. Rasmussen
(laborant R.), Sven Erik Sørensen
(kontorist S.), Henning S. H. Zederkof
(chauffør Z.), Elisabeth Andersen (fru
A.), Karin Andersen (fru A.), Kirsten
S. Aa. Andersen (marmorsliber A.),
Børge Bargmann (fabriksarbejder B.),
Bodil Bengtson (mekaniker B.), Flem-
ming P. Egholm (maskinarbejder E.),
Tom Eriksen (lagerassistent E.), Jonna
Henriksen (sadelmager H.), Hanne
Skovby Jensen (fabriksarbejder J.),
Karin S. Jensen (sygeplejerske fru J.),
Anne-Grethe Karkov (maskinarbejder
K.), Hanne Klausen (slagter K.), Jonna
Lind (fhv. gaardejer L.), Knud Erik
Madsen (arbejdsmand M.), Ole Marxen
(fuldmægtig M.), Jørgen Mouritsen
(repræsentant M.), Steen P. H. Nielsen
(portner N.), Bente Sjøgren Olsen
(købmand O.), Helle M. Pedersen
(dommerfuldmægtig P.), Jan M. Pe-
dersen (overbetjent P.), Kirsten Peter-
sen (fru P.), Lars C. Petersen (over-
lærer P.), Søren Rasmussen (læge R.)
og Inger Marie Risager (plejer R.).

Middelfart Socialdemokrat, 22. juni 1961.

Med "Mellemskoleeksamen" som baggrund kunne man, hvis erklæret egnet, fortsætte skolegangen i gymnasiet. Der fandtes på dette tidspunkt endnu ikke et gymnasium i Middelfart, og da der i de fleste familier ikke var tradition for videregående uddannelser, var der kun to af A-klassens elever, der valgte denne mulighed, Bente og Sven-Peter. De fortsatte efter sommerferien skolegangen på gymnasiet i Fredericia. Ingen fra B-klassen valgte gymnasiet efter mellemskolen. For de øvrige vedkommende blev karakterbogen forsynet med følgende notat: "Oprykkes i realklassen".

Det var dog ikke alle, der ønskede at benytte sig af denne mulighed. Ellen Margrethe, Joan og Kirsten N. valgte at sige stop for yderligere skolegang. Derefter var vi nu kun 18 elever tilbage til den kommende realklasse A, 8 piger og 10 drenge og 22 elever i B-klassen, 12 piger og 10 drenge.

I Realen fik Tom og Leif den ide, at nu skulle der laves skoleblad. Det blev vist kun til 2 blade – det første spritduplikeret. Bladet kom til at hedde "**Molekylet**".

Da vi forærede viceinspektør, Gram, et eksemplar, troede han, vi ville forære ham en fysikrapport.

Bundgård havde venligst stillet sit kontor til rådighed for produktionen. Under tegnearbejdet på en spritstencil smittede farverne af på hans nyindkøbte skriveborg og efterlod en plamage, som vi ikke kunne fjerne. Det blev således til redaktørernes varige aftryk på kommende inspektørers skrivebord. Det næste nummer blev derfor duplikeret hos et firma, der fremstillede tryksager. Det var en sjov arbejdsopgave, så længe det varede – et fund for 50 øre. Det viste sig dog at være en stor opgave for 2 personer og med mange andre aktiviteter "på bedding", måtte dette projekt droppes.



"Molekylet" nr. 1 og 2, 1. årg., okt./nov. 1961. Østre Skole, elevblad.

Et fantastisk, men desværre kort kapitel i Østre Skoles historie, var idrætsklubben **"S.I.K."**

I sommerperioden havde vi lige fra i hvert fald 4. klasse dyrket en masse atletik i gymnastiktimerne. Interessen var efterhånden blevet så stor, at flere gerne ville dyrke idrætsgrenen i en klub. Der fandtes allerede en atletikklub i Middelfart, (MA&IK), men den var "døende".

Okkels havde opfattet "signalerne", og han indvilgede i at være initiativtager til "en skoleklub". Han indkaldte til en stiftende generalforsamling den 28. marts 1961. Der var stor interesse for sagen blandt flere af vores klassekammerater, og på mødet blev der valgt en bestyrelse på 8 mand, hvoraf de 5 var fra 4. Mellem A., Birgit Allis, Birgit Bang, Ole Pedersen, Sven-Peter Nygaard og Leif Andersen (den sidstnævnte som elevrådets repræsentant).

Klubbens navn blev i første omgang Ø. S.I.K., "**Østre Skoles Idræts Klub**".

Det var fra starten en ren atletikklub, men ret hurtigt blev også håndbold en del af programmet.

Der var misundelse at spore blandt elever på Vestre Skole, hvorfor der kom forespørgsler, om de da ikke også kunne blive medlemmer. Det viste sig, at der var stemning for dette, og med "et snuptag" strøg man "Ø'et" i klubnavnet, så det nu blev **"S.I.K." - "Skolernes Idræts Klub"**

Der blev trænet ihærdigt i både atletik og håndbold på banerne bag skolen.

Klubben blev optaget i både Fyns Atletik Forbund og Fyns Håndbold Forbund, hvilket var en forudsætning for, at klubbens hold kunne starte med at deltage i stævne- og turneringsvirksomhed.

Ved diverse atletikstævner gjorde klubbens medlemmer sig snart synlige, hvilket mange avisudklip vidner om.

Klassens mest fremtrædende atletikudøvere var Mogens Bøje Andersen, hvis specialer var højde- og længdespring og Sven-Peter Nygaard, der satsede på de længere løbedistancer.

På håndboldfronten kneb det mere med resultaterne. Der havde tidligere ikke været håndboldtraditioner i Middelfart, hvorfor de mangeårige traditionelle fynske håndboldklubber ikke var sådan "at bide skeer med".

Den fynske sportspresse fik hurtigt øjnene op for den nye, initiativrige klub i Middelfart. En sportsjournalist fra "Fyns Tidende" meldte sin ankomst og leverede følgende omfangsrige artikel til sin avis. Den blev bragt den 4. juni 1961.

SPORT ★ SPORT ★ SPORT

Middelfarts »patent-løsning« kan redde atletik-interessen

Skoleforening med 100 medlemmer sætter nyt liv i MAIK - Om faa aar kan det første hold sættes over i den »civile« idrætsforening — Gymnastiklærer talte over sig, og det gav stødet til den enestaaende forening

Der har hersket døvande omkring atletikken i Middelfart de sidste aar — et ikke enestaaende fænomen i dansk atletik desværre. Gaar man blot fire—fem aar tilbage, saa det ganske anderledes lovende ud. Dengang var Middelfart formelig centrum for ungdomsarbejdet i fynsk atletik, og det er ikke faa gange, Fyns Atletik Forbund har hentet stammen til sit „fynshold“ blandt de dygtige idrætsfolk i bæltheden. Men en dag rantes ogsaa Middelfart af den nedgangsperiode, som har traadt al atletik-interesse under fode saa mange andre steder, og i de sidste aar har dødvandet i byen været saa fremherskende, at det faktisk har været lig nul med atletikken.

Meget tyder dog paa, at ny tider er i vente. Følger man hovedvejen gennem Middelfart, vil man ikke kunne undgå at bemærke de mange unge, der boltrer

sig paa sportspladsen ved den ny Østre Skole ud til den befærdede færdselsaare. Og gør man et ophold i sine køreplaner og giver sig tid til at høre de unge fortælle deres historie, vil man opdage, at der maaske alligevel er en chance for at genoplive den aftagende atletik-interesse i Danmark.

Det ser nemlig ud til, at Middelfart har fundet en patentløsning paa problemet. De unge paa sportspladsen er nok skoleelever, men ikke i en stramt tilrettelagt gymnastiktimeste. De er drenge og piger og medlemmer af en forening som tusinder af deres kammerater ud over landet. Deres forening er ganske vist en skoleforening, men den har nøjagtig samme formaal og vedtægter som andre idrætsforeninger, og de deltager paa lige fod med de andre i atletikkampene.

— Det er maaske for meget sagt, at det er vor løsning, fortæller manden bag skoleforeningen, lærer Jørgen Okkels, som satte det hele i gang for et par maaneder siden, da han kom til at fortælle sig over for sin inspektør. I dag er han formand for en bestyrelse paa en halv snes medlemmer — ude-

lukkende skoleelever, som deltager i det administrative papirarbejde, enhver større idrætsforenings bestyrelse har at slås med.

I Sverige benytter man sig i vid udstrækning af denne fremgangsmaade: Paa skolerne laver man idrætsforeninger for eleverne, som saa som medlemmer af disse foreninger udelukkende repræsenterer skolen i konkurrencer og lignende. Først den dag, eleverne forlader skolen, gaar de over i de civile idrætsforeninger. Paa den maade undgaar de svenske idrætsforeninger at oppebære store udgifter til ungdomsafdelingerne, og man er sikker paa, at de unge i skolerne undervises af kvalificerede instruktører — et gode, som idrætsforeningerne faar gavn af bag-

etter. Lærer Okkels havde længe tumlet med planerne om at lave en skoleforening i Middelfart. En dag kom han tilfældigt til at ventilere sine tanker lidt rigeligt over for sin idrætsinteresserede inspektør, skoleinspektør Bundgaard, og denne lod sporens trægs eleverne i ældste klasse vide, hvad læreren bryggede paa. Samtidig lod han et ord falde om, at man jo eventuelt, selvfølgelig kun hvis det havde deres interesse, kunne tale med ham om det.

Der blev talt om de planer, og den 28. marts i aar var man naaet saa langt, at der kunne indkaldes til et møde med skolens idrætsinteresserede elever. Der kom 50 den første aften, og da lærer Okkels havde afsløret, hvad han tidligere havde fortalt inspektøren, meldte der sig et lignende antal i den forening, som blev resultatet af det vellykkede møde.

— Foreningen tæller nu omkring 100, og vi optager medlemmer fra begge skoler her i Middelfart, siger lærer Jørgen Okkels. Skolens elevraad har en repræsentant i bestyrelsen for at undgå, at vi modarbejder hinanden her paa skolen. Men det har ogsaa den bagtanke, at vi en dag, hvis det skulle blive nødvendigt, kan henvende os til elevforeningen med haab om økonomisk støtte. Medlemmerne betaler 1,50 kr. i kontingent maanedlig samt et indskud paa 1 kr., og det er naturligvis sat saa højt af hensyn til, at det udelukkende er skoleelever, der er med.

Over i MAIK

Fyns Atletik Forbund har allerede optaget skoleforeningen som medlem af forbundet, og det vil sige, at den faktisk fungerer som enhver anden forening under forbundet. Boldspil er ogsaa med paa programmet, men paa grund af de store kontingenter har man endnu ikke haft raad til at tilslutte sig disse forbund.

— Der lægges adskillige timers arbejde herude paa sportspladsen hver aften, fortsætter lærer Okkels. En del af mine kolleger hjælper til, og uden dem gik det vel sagtens ikke. Men ogsaa bestyrelsen præsterer et stort stykke arbejde, og foruden det rent administrative maa de ogsaa hjælpe til som instruktører ved træningen.

— Naar medlemmerne forlader skolen?

Skoleforeningen opstod udelukkende, fordi MAIK var sandt at sige kun en forening af navn. Da vi startede, kom der et par unge mennesker fra klubben, som ikke havde nogen at træne sammen med, og de spurgte, om de maatte være med. Det fik de lov til. Men det er meningen den dag, det første hold medlemmer gaar ud, at de skal gaa over i MAIK og der fortsætte og forsøge at sætte nyt liv i den døende forening. Holder man sig den svenske ide for øje, er det jo netop tanken, at ele-

verne, naar de forlader skolen, skal fortsætte i idrætsklubberne. For vort vedkommende vil det altsaa sige: sætte liv i foreningen, men naar det er sket, er det jo ikke udelukket, at vi kan hente støtte paa mange maader i MAIK.

Jeg tror, at dette ogsaa er fremtidens løsen for dansk idræt. Især de mindre foreninger har ikke raad til at opretholde store ungdomsafdelinger, og naar man ikke har andre til at tage sig af de unge, faar man ingen tilgang. Blev der rundt om paa landets skoler oprettet skoleforeninger som vor og med det samme formaal for øje, tror jeg, det ville gavn idrætten umaadeligt.

For skolerne har det ogsaa den rent praktiske side, at eleverne slaa meget bedre rustet til de indbyrdes konkurrencer, saasom amtsstævnerne. Østre Skole i Middelfart har saaledes i de sidste par aar været repræsenteret ved saavel skolernes amtsstævne som finalstævnet.

Fra Fyns Atletik Forbunds side ser man med stor glæde paa udviklingen i Middelfart, udtaler FAF's formand, Willy Kowal. Vi tror, at det er den rigtige vej frem, og skulle en og anden skole paa Fyn faa samme ide, som lærer Okkels har ført ud i livet paa Østre Skole i Middelfart, er vi fra FAF's side til enhver tid parat til at træde hjælpende til, enten det nu er rent praktisk eller maaske ved at sende et par af vore instruktører. Skipper.



Skoleforeningens unge bestyrelse med lærer Jørgen Okkels staaende til venstre. De øvrige er Peter Nygaard, Jørgen Bommerholt, Leif Andersen, Birgit A. Petersen, Annegrethe Karkov og Birgit Bang Petersen.



Fyns Tidende, 4. juni 1961.

De to årstal, 1961 og 1962, præsterede Mogens Bøje Andersen at blande sig i toppen af resultatlisterne ved ungdoms DM (kilde DAF-statistik).

1961 – Mandlig ungdom 15-16 år: Højdespring: **1,84 m** (nr. 2)
Længdespring: **6,22 m** (Nr. 2)

1962 – Mandlig ungdom 17-18 år: Højdespring: **1,75 m** (nr. 6)
Længdespring: **6,68 m** (nr. 1)
Trespring: **12,92 m** (nr. 5)



Mogens Bøje Andersen - højdespring og længdespring.



**Atletikstævne – Okkels løfter pokalen.
Forrest Sven-Peter Nygaard.**



**S.I.K.'s løbere – nr. 2 og 3 fra venstre
Mogens Bøje Andersen og Sven-Peter Nygaard.**

Udmærkede resultater af SIK

SIK har i denne weekend haft mange folk i ilden. Saaledes havde klubben 6 af sine medlemmer til de fynske mesterskaber i mangekamp paa Nyborg stadion. Her blev Ole Jensen mester i trekamp i gruppen for 15-16-aarige drenge. Han opnaaede 2325 points. Han vandt 80 m løb med 9,8 sek., spydkast med 39,69 m. I samme gruppe vandt Kurt Petersen længdespring med 5,32 m, Jørgen Bommerholt løb 100 m i tiden 11,6 sek.

Klubben deltog dagen efter i en atletikholdkamp paa Odense stadion. Selv om det var et seniorstævne, opnaaede klubbens unge medlemmer flere udmærkede resultater. Saaledes vandt Kurt Petersen højdespring med 1,65 m, Ole Jensen blev nr. 2 i 100 m løb med 12,0 sek. Endelig vandt SIK 4 gange 100 m stafet i tiden 48,3 sek.

SIK's herrer blev nr. 4 i herrernes konkurrence.

Pigerne klarede sig bedre. De havde en sikker førsteplads, hvis de ikke var blevet diskvalificeret i stafetløbet. De opnaaede dog en tredjeplads, idet de præsterede en række udmærkede individuelle resultater. Saaledes satte Birgit Petersen ny fynsk ungdomsrekord i længdespring for kvinder med et udmærket spring paa 4,93 m, kun 5 cm fra seniorrekorden. Lis Johansen vandt 100 m løbet i tiden 14,2 sek. Dorte Bukh sprang 1,30 m i højlespring.

Skolehaandboldhold i ilden

Den nyoprettede atletik- og idrætsklub for Middelfart-skolerne havde i gaar tre af sine haandboldhold i ilden paa Østre skoles idrætsplads.

Der vistes en del godt spil, men man maatte dog modtage to nederlag, mens en kamp blev vundet og en spillet uafgjort.

SIK lagde ud i den helt store stil, idet herre junior vandt 7—5 over Bolbro. Den næste kamp stod mellem SIKs dame juniors og Stjernen, Odense. Her vandt Stjernen 6—2.

I næste kamp maatte herre juniorholdet modtage et nederlag. Det var Stjernens hold, der vandt med 5—4, efter at Bolbro havde vundet over Stjernen. I den sidste kamp spillede damernes ynglingehold mod Stjernen. Her blev resultatet 2—2 efter en meget jævnbyrdig kamp.

Paa søndag drager alle klubbens hold til Odense. Her skal der afvikles 8 kampe imod OH, SH, Ullerslev, Vester Skerninge samt SH.

Avisklip fra Middelfart Venstreblad, foråret 1962. Atletik og håndbold.

Ved de danske mesterskaber i ungdomsatletik vandt Mogens Bøje Andersen, SIK, Middelfart, søndag den 16. september 1962 det danske mesterskab i længdespring i aldersgruppen 17-18 år med et spring på 6,68 m.

Fyn erobrede tre titler i ungdoms-atletik

Alle fynske piger kom paa sejrsskamlen, og Frejas kvartet satte ny fynsk seniorrekord — Mogens Bøje Andersen nær nægtet start

Søndagen blev en glædelig oprejning for fynsk atletik ved de danske ungdomsmesterskaber. Især pigerne klarede sig fint, og samtlige deltagere kom paa sejrsskamlen, fem af dem som vindere, nemlig Doris Eriksen, Stenstrup, i spydkast, og Frejas kvartet i 4x100 meter, hvor Ella Pedersen, Ingelise Jørgensen, Lene Urban Hansen og Aase Helboe oven i købet satte ny fynsk seniorrekord med 52.7.

En tredje titel fik Fyn i herrernes konkurrencer, hvor Mogens Boje Andersen vandt længdespring med 6.68. Han var i øvrigt nær ikke kommet til start, idet han ikke var opført i

programmerne. OG-lederen Jens Mortensen fik imidlertid overtydet stævneledelsen om, at hans anmeldelse var indgaaet, og Mogens Boje Andersen kvitterede ved at vinde meget sikkert med 14 cm foran sin nærmeste konkurrent.

offer for tyvstart

Fyns store vindersaab Aage Bogh, OG, gik det knap saa godt, idet han blev offer for en tyvstart, som ikke blev registreret, og han endte paa 3. pladsen i 11.2. Derimod blev der en 3. plads til Frejas spydkaster Keld Vilstrup med 32.67, og Henning Hansen, OG, fejede overraskende endnu en tredjeplads til lørdagens, denne gang i 400 meter hæk med 60.6. Endelig blev Preben H. Nielsen, OG, nr. 4 i 3000 meter løb i 2.19.8, ny fynsk ungdomsrekord.

Ikke blot Aage Bogh blev handicappet af arrangementsfej. Det gik ogsaa ud over Doris Eriksen, som maatte dele sin 1. plads i spydkast med Jessie Hansen, AIK 95, idet man havde glemt at maale pigernes næstbedste resultat, og her var den fynske pige bedst.

Desuden placerede Aase Helboe sig paa to tredjepladser, henholdsvis i 80 meter hæk med 13.7 og i 100 meter løb med 12.9. Ella Pedersen blev nr. 2 i diskoskast med 32.06 og Anette Strøm, Stenstrup, nr. 3 i kuglestød med 9.36.

Mesterskaberne betød i øvrigt et straalende gennembrud for den ganske unge Jette Piejdrup, Skive, der i klassen 15-16 aarige erobrede tre mesterskaber. Hun vandt spydkast paa 34.72, sejrede i kuglestød med 11.43 og kom i diskoskast ud paa 35.22.

★ Mesterskabernes absolut bedste resultat opnaaede den 19-aarige Jens Petersen, Randers, i længdespring ★ med 7.23.

Fyns Tidende, 17. september 1962.



Mogens Boje Andersen.

Tre mesterskaber til Fyn

De største triumfer blev hentet paa spindesiden — Mogens Boje Andersen vandt længdespring

80 meter hæk med 13.7 og i 100 meter løb med 12.9. Ella Pedersen blev nr. 2 i diskoskast med 32.06, og Anette Strøm, Stenstrup, nr. 3 i kuglestød med 9.36.

Overskrift fra Fyens Stiftstidende, 17. september 1962.

I december 1961 blev Østre Skole nærmest landskendt i pressen på grund af et nyt initiativ – ”en høflighedskampagne”. Initiativtagere var skoleinspektør Bundgård og lærer Oversø.

”Jyllandsposten” bragte en tegning med tilhørende vers – en anden avis et foto af Bundgård, der pænt hilser på en af skolens elever (næste side).



Jyllandsposten, december 1961.

Diverse avisklip om høflighedskampagnen:

Høflig pige nejer pænt



I går gik høflighedsugen ind på Østre skole i Middelfart. Her ses en af de små elever neje pænt for skoleinspektør Ove Bundgaard, der udtaler, at et af formålene med høflighedskampagnen, der i øvrigt er gensidig mellem lærere og elever, også er at gøre elever-

ne vel skikkede til at klare sig i erhvervslivet. På skolen blev der i går vist film, og opført sketches i tilknytning til kampagnen, og så fortsætter man i øvrigt med at være høflige, lige til det sidste håndtryk, der bliver et ghedelig jul.

Høflighedskampagne i Middelfart

I den sidste uge op til jul arrangerer Østre Skole i Middelfart noget så særpræget som en „høflighedskampagne“, og man går rationelt til værks, så alle klasser på skolen vil blive indviet i problemerne om de almindelige høflighedsregler. Men naturligvis skal dette ikke bare være en hastig lektion med fare for hurtig glemsel, nej, det er meningen, at både elever og lærere i ugens løb skal udvise særlig høflighed — både indbyrdes og overfor hinanden, og det er i den forbindelse ikke helt tilfældigt, at det netop er ugen op til jul, der er valgt til formålet.

Forud for denne høflighedskampagne er der gjort et stort forberedende arbejde. Eleverne i skilteskrivning har fremstillet smukke plakater med forskellige sentensen, som sammen med større humørfyldte plaka-

ter vil blive anbragt rundt omkring på skolen.

Alle skolens elever vil blive inviteret til en times underholdning i festsalen, hvor de ældste klasser skal se en film om „Den uartige pige“, høre en god historie af Soya om „at være udannet“ og overvære en sketch i tre afdelinger om, hvordan man bør og ikke bør opføre sig, når man søger en læreplads. De mindre klasser skal se filmen „En pjækkedag“ og høre en julehistorie. Den nævnte sketch spilles med både lærere og elever i hovedrollerne, og i forbindelse hermed deltager eleverne i en konkurrence, som går ud på at finde et vist antal overtrædelser af god tone og almindelige høflighedsregler.

Det er tilladt at smugtræne, men fra mandag morgen går det løs, fra man samles til morgensangen, idet skoleinspektør O. Bundgaard her giver startsignalet og de nærmere regler for høflighedsugen.

FODNOTE:

Bare det nytter



I en skole i Middelfart gennemfører man for tiden en uges speciel undervisning i høflighed, en dejlig julegave til hjemmene.



En af skolens hjemmelavede plakater, der appellerer til høfligheden med haardkogte midler.

Høflighedsugen i Østre skole blev landskendt

Straks da skoleinspektør Bundgaard havde sat „høflighedsugen“ paa Østre skole i gang, blev han overfaldet af landets presse om dens mening og forløb, og i aftes tog den fynske regionalradio i sin første tre kvarters-udsendelse „høflighedsugen“ op paany, og skoleinspektør Bundgaard forklarede dens forskellige faser.

Naar dette usædvanlige indslag i skolelivet kunne gennemføres, var det ifølge skoleinspektøren, fordi lærerne ved skolen tog saa aktivt del i den. Det gjaldt saaledes de forskellige sketch, af hvilke en i tre akter viste, hvorledes tre drenge, der søgte lærepladser, henholdsvis tabte og vandt efter den grad af høflighed, hvormed de gik til værket. Eller i konkurrencen, hvor der var saa mange deltagere, at der skulle lodtrækning til, inden præmien tilfaldt Bertel Olsen.

Nok kunne „høflighedsøvelserne“, sagde hr. Bundgaard, blive overdrevne og grænse til karrikatur af høflighed, men selv dette kunne medføre, at børnene siden hen i livet genopfrisker „spøgen“, saa den bliver alvor.

I Middelfart man nu i skolen vil ta' sig kærligt af de små. Nu ska' de sidde pænt på stolen og lære smukt at banke på. Samt at man kønt og artigt tier (det gælder drengene som piger), indtil man altså bliver spurgt, hvad ingen af dem før har gjort.

Kort sagt, de strålende manerer, som i en svunden tid blev brugt, man nu forsøgsvis eksercerer og håber fromt, det sætter frugt! I stedet for den fæle unge, der piller næse, rækker tunge, man får et nyt og artigt siv, der knap tør gi' et lille piv.

Det hele varer otte dage, så er det blevet indstuder't, så får man ungerne tilbage, som ikke mer' gør no't forkert. Vist har de lært de nye roller, og gid det så i hvert fald holder til fryd for mor såvel som far til sådan henad januar.

Sylvia

Høflighedskampagne

Østre Skole i Middelfart indleder på mandag en høflighedskampagne, som man håber vil smitte af ikke alene på skolens elever, men på byens befolkning i det hele taget. For fremtiden skal Middelfart være byen med den korrekte optræden. Startskuddet til kampagnen gives af skoleinspektør Ove Bundgaard. Det sker ved morgensangen, og i dagene indtil juleferien skal lærere og elever omgås hinanden med den mest udsøgte høflighed.

Samtlige klasser får lektioner i høflighedslære. Der vises film om god optræden, og endvidere vil nogle lærere og elever spille forskellige

sketches, der er bygget op over manglende høflighed. I forbindelse hermed er der udskrevet en gættekonkurrence med gevinster til de elever, der kan finde frem til de fleste overtrædelser af takt og tone.

Jacob.

En hel skole øver sig i høflighed

Belærende og morsom kampagne i Middelfart. Børnene skal lære nytten af de gode manerer – og se det egentlige – og det uegentlige – i høflighedens væsen



Sjælen i høflighedskampagnen, lærer Gert Oversø, opfører dukketeaterkomedie om hjælpsomhed for de smaa elever — med bistand af to piger fra fjerde mellem.

Lærer Gert Oversø med sit dukketeater.

En »høflighedsuge« paa Østre skole

Østre skole afholder i ugen før jul en høfligheds-kampagne — en høflighedsuge — hvor alle klasser vil blive indviet i problemerne om de almindelige høflighedsregler. — Det er meningen, at baade elever og lærere i denne uge skal udvise særlig høflighed, baade indbyrdes og over for hinanden, og det er i den forbindelse ikke tilfældigt, at det netop er juleugen, der er valgt til formaalet.

Forud for denne høfligheds-kampagne er der gjort et stort forberedende arbejde. Eleverne i skifteskrivning har fremstillet smukke plakater med forskellige sentenser, som sammen med større humorfyldte plakater vil blive anbragt rundt omkring paa skolen. — Alle skolens elever vil blive inviteret til en times underholdning i festsalen, hvor de ældste klasser

skal se en film om »Den uartige pige« — høre en god historie af Sjøya om »at være udannet« og overvære en sketch i tre afdelinger om, hvordan man bør og ikke bør opføre sig, naar man søger en læreplads. — De mindre klasser skal se filmen »En pjækkedag« og høre en julehistorie. — Ovennævnte sketch opføres af skolens lærere og elever, og i forbindelse hermed deltager eleverne i en konkurrence, som gaar ud paa at finde et vist antal overtrædelser af de almindelige høflighedsregler.

Høflighedsugen indledes mandag morgen ved morgensangen med en orientering af skoleinspektør O. B u n d g a a r d.

Middelfart Venstreblad, december 1961.

Sidste skoledag

Skoleåret nærmede sig sin afslutning. Sidste almindelige skoledag var fredag den 4. maj 1962 — derefter var der læseferie indtil onsdag den 16. maj, som var første mundtlige eksamensdag.

Der er mange traditioner forbundet med sidste skoledag. Det er dagen, hvor afgangsklasserne "styrer" (for at bruge et nutidigt udtryk). Det er også dagen, hvor det er legalt "at hænge lærerne ud" — men på kærlig og munter vis. Fælles morgenmad er også en gammel "sidste skoledag tradition", ligesom tidlig morgenvækning og afhentning af klassernes lærere hører til dagens indslag. De 2 realklasser havde entreret med vognmand Ejnar Hansens busselskab (v. Inge-Lises far), der stillede bus til rådighed for klassernes rundtur til lærernes bopæl. Efter at lærerne "var taget på sengen" (eller var de mon forberedt på et eller andet?), måtte de også tage plads i bussen.

Da alle var samlet op, gik turen til cafeen/restauranten på hjørnet af Brovejen og Østre Hougvej, hvor morgenkaffen blev indtaget, og hvor Real A bl.a. underholdt med en sang om klassens lærere.

En liden vise om Østre Skoles pædagoger!

mels: Jeg har min hest.....

Nu har vi drukket kaffe,
og halsen er ej tør,
så derfor vil jeg mene,
en sang vi synge bør.
Om skolen skal dens indhold være
om lærene, som vi har kære,
men som vi dog nu må forlade,
vi ses dog endnu nogle dage.

=====
At x og y er femten,
os forekommer sært.
Bevise det er rigtigt
kan også være svært.
Men Ryttersgård han med os terper,
og tit os op til tavlen verper.
Deroppe skal der være fart på,
som sku' vi hastighedsrekort slå.

=====
Fru Magnus tysk is lærer,
og det så grundigt at
de mange lange remser,
vi kan ved dag og nat.
Der er dog en, hun elsker højest,
vi får den, når vi har det drøjest.
Den " lange ledning " den omhandler,
jeg tror dog ej, den os forvandler.

=====
Herr Bundgård for det meste
er mægtig rar og flink,
men somme tider bli'r han
blot ved det mindste vink,
en smule knotten, sur og gnaven,
så alle vi får ondt i maven.
Dog næste dag da er han atter,
den som i klassen spreder latter.

Herr Sommer stor og mægtig
han præd'ker til os om,
hvordan vi slægten, øger
og kvinden får en vom.
Men al det her med celledeling,
om det jeg sige vil min mening.
Det er døddrist at lytte efter,
derfor vi om no'e andet kæfter.

=====
Med gymnastik vi drenge
i år har haft det let.
Vi har kun lidt bestilt
af og til et lille spjæt.
Vi ville gerne være pige,
ha' frøken Kås, det ku' vi lide.
Til gengæld stryger vi eksamen,
det kan de ej, de som har damen.

=====
Fysik kan være dejlig*
for der vi sove kan,
mens Ryttersgård han anakker
om el og gas og vand,
og flikker apparater sammen,
dog bli'r han tit lidt rød i kammen
for ikke altid vil det virke.
Han gerne med det lidt må lirke.

=====
Hvordan man vælger kongen
og hans ministerflok.
Vi lærer i histor'je,
men det er ikke nok.
Vi også kende skal til Zahle,
I.C., herr Stauning og fremmale,
hvor længe, at de sad ved rullen,
før de blev putted ned i mulden.

At skrive stil på engelsk
er ej så let en sag.
Især da hvis man slet ik-
ke grammatikken ka'
Men Mister Jørn'sen kan den banke,
så grundig ind bag vores manke,
at vi den plinedød ej glemmer
selvom vi mister vores lemmer.

=====
Hvornår at hveden høstes
i Sydamerika,
og teens blade plukkes,
alt det vi vide skal.
Før Oversø ned til os nikker
og spørger om, hvor den by ligger,
som har de flotteste kasketter,
thi hans den savner sig en fætter.

=====
At bøje franske lærber
er en umulighed,
hvor meget end man terper,
de vil ej henge ved.
Fru Hjort fra sin forhøjning lurer,
om nogen ned i bogen skuer,
når grammatikken den fremsiges,
for den skal ud af hjernen vrides.

=====
Nu vil jeg visen slutte,
førend den bli'r for lang.
Jeg håber at I syntes,
det var en munter sang.
Og når I siden skolen mindes,
hvorend i verden nu I findes,
da tag den frem og husk på dagen,
hvor I den sang til morgenmæden.

Udenfor ventede overraskelsen. Lærerne blev – med eleveskorte – ført til en ventende Ford Transit, det lokale "salatfad", som beredvilligt var stillet til rådighed via Jan Mørch's (real B) far, der som betjent ved den lokale politistyrke havde lånt og var chauffør i bilen. Den var foran smykket et skilt med påskriften: "Østre Skoles Underverden".

Derefter gik turen til skolegården, der i dagens anledning var omdannet til retssal, hvor de "forbryderiske lærere" én efter én blev fremstillet for anklageren og idømt en passende straf af jury og dommer. Ingen af "lovovertredelserne" var tilsyneladende af grovere karakter, så alle slap med forholdsvis milde straffe.



Skolens karismatiske og tiltider temperamentsfulde inspektør og realklasse A's dansklærer gennem hele mellemeskolen og realen, O. Bundgård, vækkes i tjenesteboligen ved Østre Skole.

Bundgård ledsages – uden flugtmulighed – til den ventende bus af Erik, Lars og Søren (real B), Tom og Vagn. Lærer Bøgh Mortensen er klar til at optage dagens begivenheder på film. Delegationen føres an af "junior-betjent", Jan Mørk (real B).

Klasse-, regne og matematiklærer, V. Ryttersgaard, har vovet sig uden for døren ved boligen på Finlandsvej med opsmøgede ærmer – klar til dagens fight. Men det var nu (efter 5 år) endelig slut med at terpe tabeller og matematiske formler og læresætninger med realklassens hårdt prøvede elever.



Ved hver ny vækning og afhentning af lærere blæste Sven Erik en morgenreveille.



Tysklærer fru Magnus og inspektør Bundgård må "løbe spidsrod" fra bussen til traktørstedet akkompagneret af tudehorn og buuh råb. Fra real A ses bl. a. Lisa, Birgit B. og Alice.



"Salatfadet" "linet up" klar til at transportere "Banditkongen" og håndlangere fra "Østre Skoles Underverden" til retssalen i skolegården. Biologilærer, J. Sommer, ser betænkelig ud.



"Inspector Revolver Ove" alias O. Bundgård tager plads i "fangetransporten" med Tom og Alice som sikkerhedsvagter.



Lærerne må efter morgenkaffen gå den tunge gang til politiets "salatfad" forsynet med navneskilt på bryst og ryg. Her føres G. Oversø og fru Hjort til deres pladser i mini-bussen – under behørig bevogtning af Kurt.



"Salatfadet" er læsset – klar til afgang mod Østre Skole, hvor retssagerne venter. Den muntre lærer på forsædet må være P. Boysen (B-klassens klasselærer) med frk. Kås på skødet og Okkels ved sin side.



Vognen er fyldt op – klar til afgang – chaufføren er på vej. Det hele overvåget af Erik og Tom.



Så er der afgang fra P-pladsen med kurs mod Østre Skoles skolegård, hvor "pøblen" venter ved retssalen.



Hvad klasselærer Ryttersgaards brøde bestod i kan ingen erindre, men straffen var ganske givet en portion opkvikkende "skarntydesaft" – man skulle vel næppe stå tilbage for Sokrates!



"Revolver Ove" alias skoleinspektør Bundgård lytter med sindsro til juryens votering.



B-klassens klasselærer "Preben Bundprop", Preben Boysen, måtte også stå skoleret for den agtværdige anklager. Dommen uvist.



Gymnastiklærerne, "Whisky Jytte" alias frk. Kås og "Jørgen Mordbrænder", Okkels, blev anklaget for mange års stropeture. Mon ikke straffen var englehop?



Geografiprofessor, "Gert Langfinger", alias Gert Oversø Jensen var i dagens anledning iført nyeste herre-hattemode, "skotskternet cap". Straffen var: - læg hovedet på skrå og sig ""be-be" 10 gange.



Historielærer "Poker Thorvald", hr. Th. Birk Kjeldsen, modtager dommen – "et sidste måltid" – med et smil.



Fra "det sproglige fakultet" ses fru M. Fogh Magnus – dæknavn, "Kvæler Margrethe" – og "Inge Knojern", fru Inge Hjort. Tysklærerinde Magnus blev berømt for udtrykket "den lange ledning". Drengenes valg af og motivation for faget fransk hang vist mest sammen med, at klassen endelig havde stiftet bekendtskab med en yngre kvindelig lærer.



"Kvæler Margrethe" (tysk) og "Inge Knojern" (fransk) – alias fru Magnus og fru Hjort straffes med overhøring (oplæsning) af dagens lektie.



Lærerne, Kjeldsen, Larsen og Bøgh Mortensen (som filmer optrinet) idømmes deres (sikkert) velfortjente straf.



Engelsklærer – den altid piberygende – P. E. Jørgensen skulle selvfølgelig også møde for retten. Han slap selv for straf. Til gengæld blev hans tro følgesvend, piben, idømt dagens strengeste straf – HÆNGNING – her og nu!



Et sidste billede af (næsten hele) "kliquen", Real A, samlet i skolegården. Fra venstre Inge-Lise, Lone, Birgit B., Erik, Alice, Palle, Sonja, Henning, Lisa, Sven Erik og Kirsten. Forrest Birgit A. "Lurende" Mogens og Ole. (mangler: Tom, Leif og Vagn (er sikkert dem, der måtte tage sig af oprydningen efter dagens arrangement). Kurt har taget billedet.



Sådan så det hele ud fra oven. Rettergangen er forbi. Bundgård (ved træet) på vej mod kontoret. Lærerne drøfter forløbet – de sidste elever er på vej mod klasserne, "anklageren" ta´r en snak med Okkels (under galgen).

Efter den "store rettergang" var der i løbet af formiddagen "karamel-kastning" fra klasseværelset på 2. sal.



"Karamel-kastning" – i skolegården eller i de enkelte klasser – er nok den mest traditionsrige "sidste-skoledags-aktivitet" – og den lever stadig mange steder i bedste velgående. Her er forventningsfulde blikke rettet fra skolegården mod vinduerne på 2. sal, hvorfra de opstemte realister kaster karameller i grams.



Paa Østre skole var rejst en galge, og man havde i midten af skolegården gjort plads for nogle borde, der skulle gøre det ud for »retssal«. Lærerne skulle dømmes. Det blev de da ogsaa, som det fremgaar af billedet, og flere af dem endte paa vand og brød. Sodavand og wienerbrød, naturligvis. Nu er turen kommet til eleverne, nu skal de tage sig sammen, forsømme foraaaret til fordel for lektielæsning, og

Middelfart Venstreblad bragte dagen efter dette billede og tekst på forsiden.

Om den skriftlige eksamen blev afholdt før eller efter "sidste skoledag" kan ikke erindres, men den indeholdt tre 4-timers skriftlig prøve i dansk stil, regning og matematik samt en 3-timers prøve i skriftlig engelsk.

I perioden 16. maj til 16. juni afholdtes de mundtlige eksamener i 9 fag jævnt over den nedenunder bragte eksamensplan.

Real A's første eksamensdag var nær "gået i vasken". Den påsatte censor, Østre Skoles tidligere lærer, M. Ramskov Andersen, nu skoleinspektør et sted i det jyske, dukkede ikke op til den aftalte tid om morgenen forud for eksamensstart. Der blev ringet til ham, og det viste sig, at han havde glemt aftalen, hvorefter han skyndsomt satte sig i sin bil med kurs mod Middelfart, så eksamen kunne starte – dog med nogen forsinkelse.

(denne historie er fortalt til Leif Andersen af hans søn, Peter Ramskov).

Eksamensplaner maj/juni 1962 for de to realklasser. Bemærk at der er dage til rådighed mellem de forskellige eksamener, så der var god tid til at repetere eksamensstoffet i hvert enkelt fag (Real B næste side).

Realeksamen 1962 - Real A

Tidspunkt og fag:	Eksaminator:	Censor:
16. maj kl. 8: dansk	herr O. Bundgård	herr skoleinspekt. M. Ramskov Andersen, Give
21. maj kl. 8: historie	herr Th. Birk Kjeldsen	herr lærer Th. Christiansen, Fredericia
24. maj kl. 8: regning og matematik	herr V. Ryttersgård	herr overlærer Ch. Schjøth, Ålborg B
29. maj kl. 8: biologi	herr J. Sommer	herr overlærer W. Beck, Hørsholm B
1. juni kl. 8: geografi	herr G. Oversø Jensen	herr lærer Tage Jensen, Fredericia
6. juni kl. 8: fysik	herr V. Ryttersgård	herr skoleinspektør Elkjær, Strib
8. juni kl. 8 ³⁰ : fransk	fru Inge Hjorth	overlærer, fru Dalgård Jørgensen, Fredericia
13. juni kl. 8: engelsk	herr P. E. Jørgensen	herr overlærer Hårby, Ejby
16. juni kl. 8: tysk	fru M. Fog Magnus	herr overlærer Th. Andresen, Fredericia

B = beskikket censor (udpeget af ministeriet).

Eksamensplanerne viser bl.a. også hvilke lærere, de to klasser havde i de forskellige fag. Klasserne havde samme lærere i de 3 sprogfag, engelsk, tysk og fransk samt i biologi.

Realeksamen 1962 - Real B

Tidspunkt og fag:	Eksaminator:	Censor:
16. maj kl. 8 ³⁰ : tysk	fru M. Fog Magnus	overlærer, frk. E. Munck, Fredericia
21. maj kl. 8: historie	herr J. Larsen	herr overlærer Insellmann, Fredericia
25. maj kl. 8: regning og matematik	herr P. Boysen	herr overlærer, Ch. Schjøth, Ålborg B
29. maj kl. 8: engelsk	herr P. E. Jørgensen	herr skoleinspektør Rosdahl, Virum B
1. juni kl. 8: geografi	herr P. Boysen	herr lærer J. O. Damgård Nielsen, Assens
6. juni kl. 8: biologi	herr J. Sommer	herr overlæge, dr. med. O. Lykke Olesen
8. juni kl. 11: fransk	fru Inge Hjorth	overlærer, fru Dalgård Jørgensen, Fredericia
13. juni kl. 8: dansk	fru Inge Hjorth	herr lærer Jørn Jacobsen, Nr. Aaby
16. juni kl. 8: fysik	herr M. Bøgh Mortensen	herr lærer L. Gram Thiesen, Assens

Efter sidste eksamensdag manglede vi nu kun ét arrangement på Østre Skole: **Skole-afslutnings-festen**, der fandt sted fredag den 22. juni 1962 i skolens gymnastiksal. Referat næste side.



Østre Skole – som vi husker den fra skoletiden.

Østre skole ved overgangen til den nye skoleordning

Der har nu været holdt mellemskoleeksamen for sidste gang — Vi har faaet en fuldgod erstatning, siger skoleinspektøren

Afslutningsfesten paa Østre skole i Middelfart var den tiende i skolens historie, og den betød samtidig punktum for mellemskolen og start paa de nye linier inden for skolevæsenet.

Festligheden havde langt flere forældre og interesserede som deltagere end normalt. Skoleinspektør Bundgaard gjorde i sin tale til forældrene og de afgangselevs opmærksomhed paa, at beretningen om skoleaaret indeholdt langt flere lyspunkter, end man havde kunnet vente. Det, der i første række havde ført til et saa godt arbejdsaar, var dette, at man for første gang i mange aar havde fuldt besat med velkvalificerede lærerkræfter. Det havde betydet overordentligt meget, at man havde været forskaanet for skiftende vikarer. Det var ogsaa indtrykket, at man kunne se det paa resultaterne.

Østre skole er — og vil især i de kommende aar være — en broget institution, sagde inspektøren. Den indeholder alt, hvad saavel den gamle som den nye skolelov kan frembyde. Skoleinspektør Bundgaard paapegede, at man maaske stadig optager for mange i den boglige linie. Paa den anden side skal det ogsaa være saadan, at en elev skal kunne overflyttes fra 6. eller 7. klasse til boglig linie, hvis han eller hun viser anlæg derfor. Man maa fremover være klar over, at realafdelingen skal være beregnet paa elever, som vil læse videre.

I aar førtes for første gang elever fra 9. klasse frem til eksamen efter den nye ordning. For første gang dimitteredes ogsaa til teknisk forberedelseseksamen. Det er gaaet fint takket være et godt og maaltbevidst arbejde. Eleverne er ikke kommet sovende til deres resultat. Der er her tale om en værdifuld nyskabelse.

For sidste gang har der været holdt mellemskoleeksamen. Det er ikke med sorg, vi siger farvel til den skoleform, sagde inspektør Bundgaard. Vi har faaet en fuldgod erstatning i den nye ordning.

Østre skole kan med fortrosthed

se det kommende skoleaar i møde. Undervisningsplanen kan gennemføres uden begrænsning, fordi lærerne er villige til at tage overtimer. Ganske vist er der 27 klasser til 18 normalklasseværelser, men der er mange skoler, der er daarligere stillet.

I en gennemgang af skolens dagbog nævnte inspektøren specielt elevraadets dygtige arbejde og Skolernes Idræts-Klubs udmærkede indsats.

Skolenævnets formand, prokurist Harry Christensen paaminde de elever, som nu forlader skolen, at ganske vist er det materielle i højsædet for øjeblikket, men der er andre værdier, som vejer tungere, og dem har skolen søgt at gaae elevernes øjne for.

Vær kritisk indstillet, sagde Harry Christensen til eleverne. Lær at vide, hvad der er godt og ondt, hvad der er rent og snavset. Vær en god kammerat og altid parat til at samarbejde med andre mennesker. Forøvrigt maa eleverne have opført sig eksemplarisk i det forløbne aar — skolenævnet har i hvert fald ikke haft én eneste sag. Harry Christensen takkede inspektør, lærere og medarbejdere for dygtigt arbejde.

Skoleinspektør Bundgaard nævnte, at man i aar sagde farvel til det hidtil største antal elever — 72. Han lagde dem paa sinde, at selvom de var efterspurgt i erhvervslivet, skulle de opføre sig, saa de kunne være sig selv bekendt.

Der blev uddelt en række præmier til elever, som har udmærket sig særligt: Vends Herreds Sparekasses flidspræmie til Sonja Vibeke Nielsen, Middelfart Banks flidspræmie til Vagn Rasmussen, Middelfart Banks flidspræmie til Inge Marie Risager, JAK-Bankens flidspræmie til Karin Andersen, Fyns Disconto Kasses præmie til Grethe Monika Petersen, Middelfart Sparekasses til Aase Korsgaard Andersen, Middelfart Sparekasses kammeratskabspræmie til Christian Christiansen, Fyns Disconto Kasses kammeratskabspræmie til Irma An-

dersen, en anonym præmie til Elisabeth Andersen, Foreningen Nordens præmie for den bedste eksamen — og det var forøvrigt den hidtil største realeksamen paa skolen og af den hidtil yngste — Lone Djursaa, boghandler Therkildsens flidspræmie til Flemming Rasmussen, boghandler Madsens flidspræmie til Kirsten Løve Hansen, boghandler Madsens kammeratskabspræmie til Kristian Petersen, boghandler Therkildsens flidspræmie til Ole Marxen, og Foreningen Nordens præmie til den dygtigste elev i svensk til Ulla Tholstrup.

Fra Raadet for større Færdsels-sikkerhed var der diplom for god tjeneste til de skolepatruljer, som nu slutter virksomheden. Det var Kurt Petersen, Agnete la Cour, Poul Erritsø Hansen, Per Christensen, Jesper Bundgaard, Christian Petersen og Grethe Monika Petersen.

Lærer Poul Erik Jørgensen takkede elevraadet for frugtbart samarbejde. Det ydede en uvurderlig indsats i skolearbejdet. Det var besluttet i den forbindelse at give Tom Krautwald og Ole Petersen præmier for godt arbejde. Ogsaa til formanden, Leif Andersen, var der en kammeratskabspræmie, og han fik Østre skoles æresplatte. Leif Andersen rejser iøvrigt nu med American Field Service paa et aars ophold i USA.

Paa real a.s vegne takkede Lone Djursaa inspektør Bundgaard og lærer Ryttersgaard for deres indsats, og paa real b.s vegne takkede Jørgen Mouritsen lærerne Boysen og fru Hjorth. Lærerne Ryttersgaard og Boysen kvitterede herfor.

Efter den mere højtidelige del af festen samledes man i skolens andre lokaler, og eleverne fandt deres traditionelt gode humør frem og dansede paa livet i kældersalen.

Som det fremgår af avisens fyldige referat, blev der i forbindelse med afslutningen uddelt en række præmier.

Fra realklasse A blev følgende belønnet:

Vends Herreds Sparekasses flidspræmie: **Sonja Vibeke Nielsen**

Middelfart Banks flidspræmie: **Vagn Rasmussen**

Foreningen Nordens præmie for bedste eksamen: **Lone Djursaa**

Elevrådets præmie for godt arbejde: **Tom Krautwald og Ole Pedersen**

Fra realklasse B blev følgende belønnet:

Middelfart Banks flidspræmie: **Inger Marie Risager**

JAK-Bankens flidspræmie: **Karin Andersen**

Anonym præmie: **Elisabeth Andersen**

Boghandler Therkildsens flidspræmie: **Ole Marxen**

Elevrådets kammeratskabspræmie samt Østre Skoles Æresplatte: **Leif Andersen (realklasse A)**



Østre Skoles Æresplatte.



Følgeskrivelsen til kammeratskabspræmie og æresplatte.

Det sidste, der nu kun manglede, var eksamensbeviset. Det var underskrevet af skoleinspektør, O. Bundgård, og forsynet med et fornemt laksegl.

BEVIS

FOR

REALEKSAMEN

(Eksaminandens fulde navn):

født den

i { købstad
eller
sogn eller herred }

Middelfart

har i eksamensterminen

maj-juni 1962 som elev i

ØSTRE SKOLE, MIDDELFART

bestået realeksamen.

(Sted og dato for underskriften):

ØSTRE SKOLE, MIDDELFART, 20.6.62

(Underskrift af skolens leder):

A. Brindgaard



De af eleven opnåede karakterer findes anført omstændene.

Labe-nr. 27

Un 08,01-41

På side 2 var påskrevet de personlige karakterer, årskarakterer såvel som eksamenskaraktererne, med både bogstavbetegnelse såvel som talværdien.

Den anvendte karakterskala:

Datidens karakterer blev også udtrykt i en talværdi, der blev anvendt, når gennemsnittet skulle udregnes. Karakterskalaen så således ud:

ug = 15, ug- = $14\frac{2}{3}$, mg+ = $14\frac{1}{3}$, mg = 14, mg- = $13\frac{1}{3}$, g+ = $12\frac{2}{3}$, g = 12, g- = $10\frac{2}{3}$, tg+ = $9\frac{1}{3}$, tg = 8, tg- = $5\frac{1}{3}$, mdl+ = $2\frac{2}{3}$, mdl = 0, slet = -16.

En af de sidste skoledage blev Real A fotograferet i klasseværelset i vores "hverdags – skoletøj".



Forrest fra venstre Inge-Lise Hansen, Kirsten Thor Christensen, Anna Lisa Nørum Pedersen, Sonja Vibeke Nielsen, Alice Poulsen, Birgit Allis Pedersen.

Bagest fra venstre Vagn Styr Rasmussen, Ole Ørts Pedersen, Palle Juul Hansen, Tom Krautwald, Sven Erik Sørensen, Leif Andersen, Lone Djurså, Kurt Poulsen, Birgit Elisabeth Bang Pedersen, Erik Poulsen, Henning Skov Hansen Zederkof, Mogens Bøje Andersen og klasselærer V. Ryttersgaard.

Realeksamen 1962, Østre Skole, Middelfart.

ØSTRE SKOLE
 Real A:
 Leif Andersen, Mogens Bøje Andersen, Kirsten Thor Christensen, Lone Djurså, Inge Lise Hansen, Palle Juul Hansen, Tom Krautwald, Sonja Vibeke Nielsen, Anna Lisa Nørum Pedersen, Birgit Allis Pedersen, Birgit Elisabeth Bang Pedersen, Ole Ørts Pedersen, Alice Poulsen, Erik Poulsen, Kurt Poulsen, Vagn Styr Rasmussen, Svend Erik Sørensen, Henning Skov Hansen Zederkof.

REAL B:
 Elisabeth Andersen, Karin Andersen, Kirsten Solveig Aalkjær Andersen, Børge Bargmann, Sonja Bodil Bengtson, Flemming Pultz Egholm, Tom Eriksen, Jonna Henriksen, Karen-Schacht Jensen, Anne Grete Karkov, Hanne Klausen, Jonna Lind, Knud Erik Madsen, Ole Marxen, Jørgen Mouritzen, Sten Preben Hegelund Nielsen, Bente Sjøgren Olsen, Jan Mørck Pedersen, Kirsten Petersen, Lars Christian Petersen, Søren Rasmussen, Inger Marie Risager.

Fyens Stiftstidende, 21. juni 1962.

I forbindelse med skoleafslutningen blev vi atter fotograferet i klassen – denne gang i ”stadstøjet”.

Real A (18 elever – 1 mangler på billedet).



Forrest fra venstre Inge-Lise Hansen, Sonja Vibeke Nielsen, Lone Djursaa, klasselærer V.Ryttersgaard, Birgit Elisabeth Bang Pedersen., Alice Poulsen. Stående i midten Birgit Allis Pedersen, Ole Ørts Pedersen, Leif Andersen, Erik Poulsen, Kurt Poulsen, Mogens Bøje Andersen, Kirsten Thor Christensen. Bagest Palle Juul Hansen, Sven Erik Sørensen, Henning Skov Hansen Zederkof, Tom Krautwald, Vagn Styr Rasmussen.

(mangler – Anna Lisa Nørum Pedersen).

Real B (22 elever – 2 mangler på billedet).



Forrest fra venstre Anne Grete Karkov, Bente Sjøgren Olsen, lærer Fru Hjort, klasselærer P. Boysen, Karin Schacht Jensen, Jonna Lind, Bodil Sonja Bengtson. Stående i midten Inger Marie Risager, Søren Rasmussen, Ole Marxen, Tom Eriksen, Flemming Pultz Egholm, Børge Bargmann, Knud Erik Madsen, Karin Andersen, Kirsten Petersen.

Bagest Elisabeth Andersen, Kirsten Andersen, Hanne Klausen, Steen Preben Hedelund Nielsen, Jonna Henriksen, Jørgen Mouritzen.

(mangler – Jan Mørch Pedersen, Lars Christian Petersen).

De lærere, vi i vores skoletid nok havde tættest kontakt til, var Bundgård, Ryttersgaard, Okkels og Jørgensen.

Kort tid efter vores afgang fra skolen, pr. 1. oktober 1962, sagde både Bundgård og Okkels også farvel. Bundgård søgte tilbage til Falster, hvor han var kommet fra i 1956, og Østre Skole skulle således igen have ny skoleinspektør. Okkels fik en lederstilling i Næsbyhoved Broby v. Odense.

Lærer Okkels forlader Middelfart

Lærer Jørgen Okkels forlader i nær fremtid Østre skole i Middelfart for at overtage embedet førstelærer i Allesø-Næsbyhoved-Broby ved Odense. Lærer Okkels er enstemmigt indstillet som nr. 1 og er dermed sikker paa at faa embedet, der sandsynligvis skal tiltrædes 1. oktober. Han skal overtage en fuldstændig ny skole, der endnu ikke er færdig og kommer dermed til at medvirke ved opbygning fra grunden af kommunens nye skolevæsen. Det er meningen, at skolen i løbet af en meget kort aarrække skal overgaa til at være købstadsordnet, og lærer Okkels bliver dermed inspektør. For øjeblikket er der syv lærere ved skolen, men da der er tale om en omegnskommune, ligger det nært at antage, at der i de kommende aar kan komme en betydelig vækst ogsaa paa det skolemæssige område.

Lærer Jørgen Okkels, som er 35 aar, kom til Middelfart i april 1951 efter nogle faa maaneders vikariat i Aalborg. Han har i de forløbne aar vist sig som en ualmindelig dygtig pædagog, og han er blevet en særdeles afholdt lærer. Lærer Okkels har et ganske særligt tag paa at komme i kontakt med de unge, og han har i Middelfart ydet en anerkendelsesværdig indsats for ungdomsskolen og ungdomsklubben, et arbejde der har betydet meget baade for byens unge og for ham selv. Lærer Okkels har ogsaa været aktiv inden for spejderbevægelsen og bordtennisspillet, og han er nu formand for Skolernes Idrætsklub, formand for lærerkredsens idrætsudvalg og medlem af amsudvalget for skoleidræt.

Middelfarts nye skoleinspektør

Spørgsmaalet om udvælgelsen af en efterfølger efter skoleinspektør Bundgaard paa Østre skole i Middelfart er som bekendt løst ved skolekommissionens enstemmige indstilling af skoleinspektør Erling Klingbech Christensen, Aalborg, til embedet. I undervisningsministeriet har man lovet at fremskynde sagen, saa udnævnelsen kan foreligge hurtigt.



— Forhaabentlig kan det klares paa de 14 dage, der er tilbage af denne maaned, saa jeg kan tiltræde den 1. oktober, siger den nye skoleinspektør. Jeg vil gerne i gang i Middelfart saa hurtigt som muligt for at være med i arbejdet her i det meste af det nye skoleaar.

Erling Klingbech føjer til: — Det har længe været et ønske hos mig at komme til Middelfart, hvilket da ogsaa ses af, at jeg tidligere har søgt her. Dels kan jeg godt lide egnen, som jeg kender udmærket fra mine seminarieaar i Jelling og fra ophold hos mine svigerforældre i Seest ved Kolding. Dels er Østre skole jo en meget levende skole, hvor der er et glimrende forhold mellem lærere, elever og forældre.

Middelfart Venstreblad, september 1962.

V. Ryttersgaard forlod Østre Skole i 1966 for at blive viceinspektør på Vestre Skole. Han overtog her derefter skoleinspektørstillingen fra 1972 – 1993. De 2 sidste år fungerede han desuden som konstitueret skoledirektør i Middelfart Kommune. P. E. Jørgensen afløste J. Gram som viceinspektør engang i 1970'erne, en stilling han bestred til han blev pensioneret.

Jubilæer

I 1968 (6 år efter vi forlod skolen) tog de i Middelfart boende initiativ til at samle klassen igen.

Middelfart den 12. september 1968.

Kære fhv. klassekammerater.

På utallige opfordringer forsøger vi nu at gentage succesen fra flere års samkvem på Østre Skole i Middelfart.

Vi har tænkt os, at vi den 26. oktober det Herrens år 1968 skulle samles, da der nu er gået sex år siden vore veje skiltes

Som foreløbigt program har vi tænkt os, at lade festlighederne foregå på Hotel Vestfyn i Middelfart.

Da festkomiteens kasse p.t. er temmelig slunken, ser den sig desværre nødsaget til at bede om bidrag til fortering m.v.. Foreløbig er dette bidrag sat til kr. 35,00 pro persona excl. drikkevarer.

Vi håber at ovennævnte falder i jeres smag, og vi ser gerne at I sætter alt andet til side den weekend for at vi kan blive fuldtallige.

For at kunne få hotellet den fastsatte dato må vi have besked om I kan komme senest den 20. september 1968.

Nærmere program følger, når vi har samlet styrkerne.

Med venlig hilsen

og på gensyn den 26. oktober 1968.

Festkomiteen.

Svar udbedes til: Tom Krautwald
Teglgårdsvej 88
5500 Middelfart

Indbydelsen.

Arrangementet blev dog aldrig gennemført, da der tilsyneladende ikke var tilstrækkelig tilslutning. Vi var på det tidspunkt ikke "modne" til et gensyn.

Næste forsøg blev taget 25 år efter, vi havde forladt skolen. Det var igen "Middelfarterne", der var initiativtagere.

FESTKOMITEEN
REAL A - 25 ÅRS JUBILÆUM 1987
Alice
Inge-Lise
Henning
Palle
Tom

Kære

Det er nu 25 år siden vi tog realeksamen, og i den anledning synes vi i festkomiteen, at det kunne være hyggeligt at ses igen.

Vi har tænkt os at mødes på Østre Skole i nr. 18 lørdag den 4. april 1987 kl. 14.00.

Fru Magnus vil lægge ud med at høre os i tyske verber, og Ryttersgaard vil gå videre med matematik. Bundgård vil læse højt af en William historie og måske igen forsøge at lære os svensk. Til sidst vil Poul Erik Jørgensen fortsætte, hvor han slap med det engelske.

Senere på dagen vil vi arrangere spising på en af byens restauranter.

Tilmelding senest den 15. januar 1987 til:

Alice Juul Hansen
Postmosevej 83
5500 Middelfart - telefon 412821

Endeligt program for dagen vil tilgå, når vi forhåbentlig har alle meldt til.

Med venlig hilsen

Festkomiteen



Det gik bedre denne gang. 14 af klassens oprindelige 18 elever havde meldt deres ankomst.

Festkomitéen havde lavet aftale med skolen om et besøg og engelsklærer P. E. Jørgensen, der nu var blevet viceskoleinspektør, modtog sammen med tysklærer, fru Magnus, klassen i det gamle klasseværelse nr. 18 på øverste gang. Her blev alle "bænket" på "de gamle pladser", hvorefter hver enkelt blev kaldt til tavlen for kort at berette om, hvad man havde "bedrevet" i den forgangne 25-års periode. Dagen sluttede med spising og hyggeligt samvær i "Restaurant Kobbengryden" i Brogade.



Real A samlet igen 25 år efter afslutningen af skolegangen på Østre Skole. Forrest fra venstre Inge-Lise, Kirsten, Lisa, Sonja, Alice og tysklærer, Fru Magnus. Bagest fra venstre engelsklærer (nu viceinspektør) P. E. Jørgensen, Ole, Palle, Tom, Sven Erik, Leif, Lone, Kurt, Erik og Henning.

Den lokale presse var indbudt, og det resulterede i denne flotte omtale og billede den efterfølgende mandag. Klasseværelset havde fået nye borde og stole, men resten så ud som i gamle dage.



Foto: Niels Mogensen

Hej du gamle

Det er efterhånden blevet meget populært, at gamle skolekammerater mødes 25 år efter, at de har forladt skolen. Traditionen blev holdt i hævd, da realklassen fra Østre Skole i Middelfart mødtes på skolen. 16 af ialt 18 elever fra klassen var mødt frem.

– Det var meget hyggeligt, og specielt var det interessant at få at vide, hvad kammeraterne havde drevet det til i de 25 år, fortæller Tom Krautwald, der sammen med damefrisør Alice Juul Hansen havde taget initiativet til gensynsmødet.

Først blev vi placeret på de pladser i klasselokalet, hvor vi sad for 25 år siden, og så blev vi ellers efter tur kaldt til tavlen for at fortælle om vores meriter. Derefter holdt vi en fest, og så blev der for alvor snakket gamle skoledage. Det var utrolig hyggeligt, og vi aftalte selvfølgelig at mødes igen om fem år, oplyser Tom Krautwald.

Brehm.

Middelfart Venstreblad, 6. april 1987.

Real B fejrede også klassens 25-års jubilæum med et besøg på skolen. Billeder herunder. Klasselærer, Preben Boysen, samt lærerne, P. E. Jørgensen og fru Fogh Magnus deltog i jubilæet.



Flaget hejses i skolegården.



Samling i klasseværelset.



Klassefoto i skolegården.

Hvornår skulle A-klassen så atter samles? En festkomité var etableret, og den udsendte en indbydelse til et arrangement lørdag den 2. november 2002, klassens 40-års jubilæum.

Festkomitéen havde alieret sig med en tidligere elev, der nu selv var lærer på Østre Skole, og han hjalp os med et indledende arrangement på skolen, som venligst bidrog med en gentagelse af "menuen" fra første skoledag i 1952: "wienerbød og rød sodavand".

Tidligere klasse-, regne, matematik og fysiklærer, V. Ryttersgaard var mødt op for at hilse på.

"Klassen fra '52 - '62" - festkomiteen
v. Alice og Palle Juul Hansen
Postmosevej 83
5500 Middelfart

Medio September 2002

Kære klassekammerater.

Næsten alle har nu svaret - og svaret positivt - på indbydelsen til den kombinerede 50 / 40 års jubilæumsfest. Festkomiteen har været samlet - og resultatet er blevet nedenstående program:

Lørdag den 2. november 2002.

- Kl. 15.00** Vi mødes i skolegården på Østre Skole. En af skolens lærere har velvilligt stillet sig til rådighed som vært og rundviser. Vi samles bl.a. i det gamle klasseværelse (alle kan vel huske deres plads ?) og får en kort orientering om Østre Skole 2002. Derefter bydes der på en forfriskning.
- Kl. ca. 16.00** Tom har venligst inviteret os på besøg i sin virksomhed, Bott-Danmark, Mandal Alle 2, hvor vi efter en rundvisning / orientering kan hygge os i mødelokalet og snakke om "gamle dage" (+ hvad kan hver enkelt berette om sig selv, siden vi så hinanden sidst ?)
Mon ikke firmaet gi'r en forfriskning ?
- Kl. 18.30** Festmenu på "**Cafe Frøken Jensen**", Østergade 62 (den tidligere isbar på hjørnet af Østergade / Viaduktvej). Her kan snakken fortsætte, så længe vi ønsker. Festlige samt seriøse indslag er naturligvis velkomne.
- Kl. ????** Mulighed for på eget initiativ at udforske Middelfarts natte-liv anno 2002 (lokal guide ?).

Samlet pris for arrangementet er Kr. 265,- (excl. drikkevarer til maden), som betales i eftermiddagens løb.

Hvis overnatningsmulighed ønskes i Middelfart, kan Motel Lillebælt, Brovej 266, tlf. 64 41 22 23, kontaktes (værelse u. morgenmad kr. 390,- m. morgenmad kr. 415,-)

Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn,
Tom, Henning, Leif, Palle, Alice

Klassen blev denne gang fotograferet foran skolens hovedindgang sammen med det gamle foto af 1. A fra 1952.



**Forrest fra venstre Sven-Peter, Henning, Lone, Bente, Lisa, Kirsten, Ellen Margrethe.
Bagest fra venstre Erik, Vagn, Leif, Ole, Kurt, Tom, Ryttersgaard, Palle, Birgit B., Alice og
Sven Erik.**

Som det fremgik af det udsendte program var der atter rundvisning på skolen. Der var som sædvanlig sket ændringer i perioden siden vores sidste besøg 15 år tidligere.

Efter besøget på skolen samledes vi i et lokale på Tom's virksomhed, Bott-Danmark, hvor vi hyggede os og fortalte historier fra vores nuværende tilværelse.

Senere samledes vi til "Festmenu" på "Cafe Frøken Jensen" i Østergade, indrettet i den gamle isbar, hvor vi ofte kom i vores skoletid.

Her gik snakken tilbage til skoletiden med dens mange oplevelser.

Igen var pressen mødt op og billede om omtale af arrangementet fulgte på den lokale side i den fynske avis.



1. A fra 1952 før og nu. Bagerste række fra venstre: Vagn Styr Rasmussen, Ole Petersen, Kurt Poulsen, Verner Ryttersgaard, (klasselærer), Palle Juul Hansen, Alice Juul Hansen. Midterste række fra venstre: Erik Poulsen, Leif Andersen, Tom Krautwald, Birgit Bang Rasmussen, Svend Erik Sørensen. Forreste række fra venstre: Svend Peter Nygaard, Henning Zederkof, Lone Djursaa, Bente Hilmar, Lisa Nielsen, Kirsten Andersen, Ellen Margrethe Thomsen..

FOTO: RIKKE MADSEN

Som dengang for 50 år siden

Af **Poul Kjærgaard**

pkj@fyens.dk

MIDDELFART: Selv om det efterhånden er en del år siden – 50 for at være helt præcis – så kneb det ikke med at genkalde den første skoledag i 1. A anno 1952.

I går mødtes eleverne, som var med til at indvi Østre Skole, da den nybygget og topmoderne tog imod lærere og elever 1. april 1952.

Mødestedet var skolegården klokken 15, og allerede fra start svirrede minderne i luften mellem de gamle sko-

lekammerater, der sidst mødtes for 15 år siden.

– De ligner jo sig selv, lød det fra Peter Nygaard, da to gråsprængte mænd kom slentrende gennem skolegården.

Trofaste skolekærest

Siden skoletiden er klassen spredt over hele landet. Kun fire fra Østre Skoles 1. A bor i dag i Middelfart. To af dem endda på samme adresse.

I første mellem blev Alice og Palle Hansen kærest. Det er de endnu.

– Det er ikke nogen kunst at være gift i så mange år.

Kunsten er at kunne lide hinanden i lige så mange år, siger Alice Hansen og giver klassekammeraten og gemalen et kærligt klem.

Parret har været med til at arrangere jubilæumsfesten. Og programmet var spækket med nostalgi.

I lighed med første skoledag for 50 år indledte de gamle klasse kammerater dagen med rød sodavand og wienerbrød. Derefter besøgte eleverne deres gamle klasseværelse, inden de besøgte klassekammeraten Tom Kautwalds virksomhed, Bott Dan-

mark.

Festmiddagen fandt sted på Café Frk. Jensen. Og det har også sin egen historie. For 50 år siden lå nemlig byens isbar, hvor Frk. Jensen ligger i dag.

– Der gik vi tit ned for at købe isvaffler. Det var det første sted i byen, man kunen få en softice, husker Palle Hansen.

Dengang kostede en vaffel 50 øre. Så selv om 1. A anno 1952 mener at ligne sig selv, er der alligevel sket ikke så lidt, siden den første skoledag.

Så gik der atter 10 år. 50-års jubilæet skulle naturligvis fejres med "pomp og pragt". Arrangementsudvalget havde udarbejdet følgende program:

Program for 50 års jubilæumsdagen lørdag den 12. maj 2012 i Middelfart.

- Kl. 11.30** Vi mødes foran Middelfart Rådhus og "hilser på".
(der forefindes parkeringshus bag rådhuset)
- Kl. 11.45** Modtagelse i byrådssalen af Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm, der vil orientere om udviklingen i Middelfart gennem de sidste 50 år.
- Kl. 12.45** Spadseretur langs Middelfarts nye havnefront (håber på godt vejr).
- Kl. 13.15** "Let frokost" på Cafe Edsberg. Der serveres en sandwich, Croque Monsieur (baquette med skinke, ost, salat, tomat). Excl. drikkevarer. Klassens "Blå bog" præsenteres.
- Kl. 14.00** Henning fortæller om Middelfart Sparekasses nye domicil, hvori Cafe Edsberg er en integreret del.
- Kl. 15.00** Vi mødes i skolegården på Østre Skole og genser "vores gamle skole". Tidligere skoleinspektør, Leif Starostka, vil være vores vært og berette om skolens udvikling og vise rundt. Vi skal vel også aflægge et besøg i det gamle klasseværelse.
- Kl. 17.00** Resten af dagen tilbringes på Holm's i gågaden. Her får vi serveret en velkomstdrink i gårdhaven – hvis vejret tillader det – ellers indendørs.

Derefter jubilæums-festmiddag i "Marsvinstuen" med følgende menu:

Røget laks med flødestuvet spinat

Fynsk oksesteg med æble, peberrod, tyttebær og portersovs

3 slags hjemmelavet is

Excl. drikkevarer

Med venlig hilsen - arrangementsudvalget

Jubilæumsdagen – 12. maj 2012.

Middelfart viste sig – rent vejrmæssigt – ikke fra den pæne side lørdag den 12. maj 2012, da Real A – årgang 1952/1962 – var samlet for at fejre klassens 50-års skolejubilæum.

Deltagerne i arrangementet blev mødt af en særdeles barsk og kølig vind, da de én efter én troppede op foran Middelfart Rådhus til de første gensynshilsener.

Atmosfæren ændrede sig dog drastisk, da borgmester, Steen Dalstrøm, inviterede indenfor i den varme og hyggelige byrådsal med Danmarks smukkeste udsigt mod Lillebælt og de 2 broer.

En veloplagt borgmester stod for et inspirerende oplæg om udviklingen i Middelfart gennem de sidste 50 år, – og der er sandelig ikke meget genkendeligt i den by, hvor vi sluttede vores skolegang i 1962.

Gæstfrihed var der heller ikke mangel på – drikkevarer og chips var anrettet på bordene, hvor de ærede byrådsmedlemmer til hverdag træffer beslutninger om byens fremtid.

Middelfart Lokal TV var til stede og resultatet kan ses på YouTube.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=5v36LGouiYc>

En planlagt spadseretur langs en vindstille, solbeskinnet og nyrenoveret havnefront blev til "en ilmarch" til næste destination – "Cafe Edsberg" i Middelfart Sparekasses nye imponerende domicil, der strækker sig fra gågade til havnen.

Her ventede tidligere klasselærer, V. Ryttersgaard, der deltog i frokosten og i snakken om de glade skoledage i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Da den overdådige sandwich var sat til livs, præsenterede Kurt klassens "Blå Bog", der sikkert er blevet grundigt studeret de følgende dage.

Herefter gik turen til Østre Skole, hvor tidligere skoleinspektør, Leif Starostka, på skolens vegne havde indvilliget i at være vært og rundviser.

Efter en kort velkomst i forhallen med besigtigelse ad "den berømte radiator", hvor skolegårdens syndere skulle tage opstilling og vente på inspektørens "dommedagsprædiken" – eller det, der var værre – gik turen til det gamle klasseværelse på 2. sal, hvor intet var som i gamle dage (nu udstyret med "smartboard" og "projector" i loftet).

Derefter en tur i kældersalen, hvor vi i tidernes morgen sang morgensang og holdt fester – ak, hvor forandret – nu indrettet til håndarbejde og billedkunst (formning).

Endelig noget genkendeligt – gymnastiksalen – der dog også havde fået et ansigtsløft, men vist stadig havde de gamle klatretove fra vores tid.

Så en tur gennem indskoling (0. – 3. årg.) samt faglokalerne (som alle havde fået en ny placering). Rundvisningen indeholdt også et besøg i det nye musikhus – imponerende.

Rundturen på Østre Skole sluttede på lærerværelset, hvor skolen var vært ved et traktement bestående af portvin og kransekage. Her fortsatte snakken om vores skoletid contra nutidens skole med en særdeles engageret og inspirerende eks-skoleder, der bl. a. fortalte, at han stadig kommer på "sin gamle skole" som historiefortæller i børnehaveklasserne (0.-årg.).

Så gik turen til "Holm's" i gågaden, hvor velkomstdrink og festmiddag ventede. Den planlagte velkomstdrink i gårdhaven måtte dog på grund af vejret indtages indendøre.

Festmiddagen blev "krydret" med sange – akkompagneret af Lone på klaveret. Leif holdt en lille tale, der bl. a. indeholdt hilsener fra de klassekammerater, der ikke kunne deltage i jubilæumsfestlighederne, ligesom der blev udvekslet utallige anekdoter på tværs af bordet.

Efter mange timers hyggeligt samvær sluttede en begivenhedsrig jubilæumsdag.



50-års jubilarene fotograferet i "Cafe Edsberg".

Forrest fra venstre Sven Erik, Lisa, Inge-Lise, Alice, Kurt.

I anden række Kirsten og Vagn. I tredje række Lone, Tom, Sven-Peter, Henning, Leif.

Bagest Palle, Ryttersgaard, Ole, Erik.

Leif havde skrevet en lille sang om skoletiden.

En lille historietime i anledning af Real A's 50 års jubilæum !

Med inspiration fra: "Karl Nielsen – Go' aften i stuen".

Go' aften i aften – på Holm's er vi samlet,
50 år er gået, fra vi i klassen sad.
Først gik vi i første – vor lærer var frøken,
hun hed Åse Olsen – var liden af statur.
Vor navne blev læst op – vi havde alle et,
af nogen var der to – så de fik et bogstav på.
Der forskel nu var på Birgit A og B
af Mogens og af Henning, der var der også to.

Og tra-la-lu-la-la-laj – der var der to !

Vi var 33 elever i klassen,
mon ikke at vi var - en uregerlig flok.
Vi gik kun i skole om eftermiddagen,
om morgenen var der til klassen ikke plads.
Vi mødte kl.1 – til 4 – og gik hjem.
Vi lærte alles navne – og vores A-B-C.
Fra første skoleår – vi kun erindrer lidt,
men tiden hurtigt gik – og det blev igen april.

Og tra-la-lu-la-la-laj – det blev april !

Vi gik så i anden og tredje og fjerde,
i femte kom prøven, som delte klassen op.
Vi knokled' med regning, tabel var der sport i,
hvem kunne dem remse på kortest mulig tid ?
Vi læste og skrev – og biblen blev fortalt
fra Adam og hans Eva – til Jesus på sit kors.
Vi havde gymnastik og sløjd og sang en sang,
men bedst var frikvarteret, der leged' vi tagfat !

Og tra-la-lu-la-la-laj – og leg tag-fat !

Et nyt år begyndte – det hed l. mellem
med nye elever – der kom fra klasse B.
De hed Inge-Lise, Sven-Peter og Alice
og Kirsten – og så var der også et par ny'.
En, Ole, flyttet til – en, Sonja, også kom,
hun cyklede fra Vejlbj – hver dag og hjem igen.
Vi nye lærer fik – de to af dem hed "Gaard",
den ene af dem "Rytters" – den andens navn var "Bund".

Og tra-la-lu-la-la-laj – hans navn var "Bund" !



I skolen vi havde af fag rigtig mange.
Vi lærte fysik, biologi og geometri.
I sløjdsalen saved' og høvled' vi drenge,
mens pigerne kun havde "frikadelle-sløjd".
Vi også rejste ud – til København vi drog,
vi så de rette steder – med sporvogn kom vi rundt.
Et højdepunkt for klassen – var turen til Bornholm
med stop i Tivoli – før en nat på åbent dæk !

Og tra-la-lu-la-la-laj – på åbent dæk !

Vi nærmed' os enden – et 10-år var gået,
vi snart måtte sige til Østre pænt farvel.
"Realen" var travlhed – men også med "highlights",
vi gik nu til fester – og nogen kær'ster fik.
På sidste skoledag – vi endelig fik "hævn",
vi "kosted' rundt med lærerne – de fik det "glatte lag"
og så – så var det slut – vi til eksamen gik,
og nogen rejste ud – andre blev i Middelfart !

Og tra-la-lu-la-la-laj – i Middelfart !

Vi mødtes igen – efter et kvart århundred',
og endnu en gang efter 40 gode år.
Igen er vi samlet – 50 år er gået,
det kan ikke undre, at de har sat sit præg.
Vi sidder nu her – med grånet hår og skæg,
og no'en har skallet isse – og andre "mormor-hud",
og næsen er rød – er blevet portvinstud,
og lemmerne er stive af gigt og meget mer' !

Og tra-la-lu-la-la-laj – og meget mer' !

Men sku' vi så ikke ta' glasset og drikke
en skål for os selv og for alle, som her kom.
Kom så op at stå – nej, da ikke på stolen,
det er så besværligt at komme ned igen.
Så skåler jeg med dig – og dig – og dig – og dig
og siger tak til dig, fordi du krydset har min vej.
En hilsen og en skål – vi også bringe vil
til alle dem, der ikke kom til jubi-fest i dag.

Og tra-la-lu-la-la-laj – til jubifest !

Lørdag den 12. maj 2012 på Holm's i Middelfart.

Forsiden af "Klassens Blå Bog".



Østre Skole Middelfart

Real A

1962 - 2012



50 års jubilæum

Klassens "Blå bog"



Udvalgte billeder fra jubilæumsarrangementet:



Møde ved rådhuset – Lone, Lisa, Palle.



Ole og Erik.



Tom og Palle.



Erik, Lone, Kurt.



I rådhusalen hos borgmesteren.

Henning, Ole ,Leif, Palle, Kurt, Erik, Alice, Kirsten. Lisa, Sven-Peter, Vagn, Tom, Inge-Lise, Lone.



Borgmester Steen Dalstrøm fortæller.



Frokost på "Cafe Edsberg".



Ryttersgaard og Sven-Peter.



Henning og Lone.



Alice og Ole.



Kurt deler "Klassens Blå Bog" ud.



Vagn og tidl. skoleinspektør, Leif Starostka.



Gensyn med gymnastiksalen . Leif, Starostka, Vagn, Tom, Alice.



Rundbordssnak på lærerværelset

Vagn, Tom, Henning, Starostka, Lone, Lisa Inge-Lise, Alice, Kirsten.



Erik, Leif, Vagn, Ole, Tom.



Velkomstdrinks på "Holm's" – Alice, Lisa Sven Erik, Kirsten, Inge-Lise.



Bordet flot pyntet – Ole, Kirsten, Vagn.



Henning og Kurt fremviser deres fortjenstmedalje fra dronningen.

Også **Real B** fejrede 50-års jubilæum. Det foregik på "Kulturøen", hvor klassebilledet er taget med "Den nye Lillebæltsbro" i baggrunden. Elever, der forlod klassen før realeksamen, var også inviteret med.



Fra venstre Jørgen Mouritzen, Lars Christian Petersen, Kirsten Andersen, Anne Grete Karkov, Steen Nielsen, Hanne Klausen, Tom Eriksen, Inge Lise Sørensen, Bente Sjøgren Olsen, Helle M. Petersen, Jan Mørch Pedersen, Jonna Henriksen, Karin Andersen, Børge Bargmann, Elisabeth Andersen, Bodil Bengtson, Knud Erik Madsen, Søren Rasmussen, Jonna Lind, Karin Schacht, Preben Boysen (klasselærer), Mogens Hansen

Så gik der atter 5 år. Vores 55-års jubilæum stod for døren. Arrangementsudvalget udsendte en invitation til "en re-union" lørdag den 20. maj 2017 på Hindsgavl Slot. Efter frokosten var indlagt en guidet rundtur i Hindsgavls park og dyrehave med naturvejleder, Rikke Vesterlund.

Kære klassekammerater

Tiden nærmer sig for vores 55-års "reunion" lørdag den 20. maj 2017.

Som tidligere meddelt finder arrangementet sted på Hindsgavl Slot.

Kl. 11.45 – 12.00	Vi mødes foran slottet og hilser på
Kl. 12.00 – ca. 13.45	Frokost i restaurant "Den hvide dame"
Kl. 14.00 – 15.00	Guidet rundtur i Hindsgavl Dyrepark med naturvejleder Rikke Vesterlund
	Husk: påklædning i overensstemmelse med vejruddisigten
Kl. 15.00 - ??	Kaffe og kage i "Den hvide dame"

Den samlede pris for arrangementet er kr. 325,00. Beløbet bedes venligst indsat på konto [redacted] senest torsdag den 11. maj, som bekræftelse på jeres deltagelse (husk navn). (ønskes anden betalingsmåde bedes man kontakte Leif A.)

Beløbet dækker frokost (excl. drikkevarer), kaffe/kage og honorar til naturvejleder.

Evt. spørgsmål til Leif A. (findandersen@oncable.dk)

Venlig hilsen og på gensyn
Arrangementsudvalget

Vi var 11 fra den gamle klasse, der deltog i arrangementet.

Udvalgte billeder næste side.



Frokost i restaurant "Den Hvide Dame".



Ole og Alice.



Erik og Palle.



Lone og Henning.



Tom og Leif.



Lisa og Sven Erik.



Sven-Peter.



Spadserertur i parken med naturvejleder.



Hele holdet, Sven Erik, Tom, Lisa, Lone, Alice, Sven-Peter, Palle, Ole, Henning, Erik, Leif.

Kaffe efter spadsereturen i park og dyrehave.



Tom, Sven-Peter, Ole, Lisa, Palle.



Lone, Erik, Leif



Lisa, Palle, Lone.



Tom, Sven-Peter, Ole, Lisa

Fredag den 17. juni 2022 samledes A-klassen igen i Middelfart for at fejre klassens 60-års jubilæum. Nedenstående orienteringskrivelse var udsendt:

Kære klassekammerater

1. januar 2022

Så nåede vi år 2022 – et helt særligt år for os.

Den 1. april 2022 er det 70 år siden, vi som små forsagte piger og drenge spadserede hjemmefra til et godt og vel 10 års langt bekendtskab med Østre Skole. *Nogle få kom først til i skoleforløbet, men blev et frisk pust og bestemt en berigelse for klassen, ligesom et par stykker forlod os et år før klokken ringede ud for sidste gang.*

Den 22. juni 2022 er det 60 år siden vi sagde farvel til hinanden, skolen og lærerne.

Det blev dog ikke et endeligt farvel – vi har mødtes i forbindelse med 4 jubilæer – 25 år- 40 år – 50 år og 55 år – og nu skal vi vel atter ses?

Vi har valgt at satse på:

Fredag den 17. juni 2022

Det er tæt på vores endelige afslutningsdag – efter konfirmationsdagene og før den egentlige sommerferiesæson starter.

Det endelige program for dagen er endnu ikke fastlagt, men det vil selvfølgelig indeholde frokost, kaffe med tid til snak – måske et besøg på skolen og lidt ”memory” oplevelser om skoletidens Middelfart.

Vi vil gerne have en foreløbig tilkendegivelse, om I har lyst til at deltage (svar på mailen). Endelig tilmeldelse senere.

Mange hilsener – godt nytår – og et forhåbentlig gensyn!

Tom, Ole, Leif



Der fulgte senere en egentlige indbydelse.

Real A 1962

Kære klassekammerater

Den 1. april 1952 – 70 år siden - startede vi i 1. klasse på Østre Skole – i juni 1962
- 10 1/4 år senere – sluttede vi vores skolegang.

Derfor kan vi nu fejre 60-års skolejubilæum.

Nogle få af 1962-realisterne blev indsluset i klassen på et senere tidspunkt i skoleforløbet – nogle var overflyttere fra B- klassen, og andre kom til udefra. Et par stykker forlod os efter 4. mellem, men alle har bidraget til et godt skoleforløb.

Vi vil fejre vores jubilæum **fredag den 17. juni** i Middelfart.

Dagens program:

- Kl. 11.00 Vi mødes på **Middelfart Torv** til en velkomstdrink.
Efter lidt "gensynssnak" tager vi på en "**Memory walk and talk tour**" fra torvet gennem Algade og dele af Østergade (hvad vi nu kan nå) og retur.
Hvordan så vores barndoms Middelfart ud i 1950'erne?
Kan vi overhovedet genkende nogle af datidens butikker/bygninger?
Turen "krydres" med beretninger om datidens butiksliv og arrangementer m.v. Alle er velkomne med supplerende indslag.
(Husk overtøj, hvis vejret er køligt).
- Kl. 13.00 Let frokost med efterfølgende kaffe på "**Restaurant Guldkronen**".
Under og efter frokosten vil der være rig mulighed for, at alle kan bidrage med indslag om episoder fra skoletiden, man har bevaret en erindring om.
- Kl. 15.00 Vi sætter kurs mod Østre Skole.
- Kl. 15.15 Ankomst til skolen, hvor vi får en rundvisning og en orientering om Østre Skole anno 2022 (som er meget forskellig fra den skole vi forlod i 1962).

Kl. 16.30 Besøg i Middelfart Kirke som i ca. 2 år har været lukket p.g.a. en større reovering. Vi har alle en eller flere relationer til kirken. Alle blev konfirmeret i kirken – dog på forskellige tidspunkter. De fleste af os blev døbt i kirken – nogle indgik også ægteskab i Middelfart Kirke.

Tilmelding sker ved betaling af 275,- kr. senest **mandag den 30. maj 2022**.

MobilePay (til Tom)

Husk at angive navn ved overførslen.

Beløbet dækker velkomstdrink, frokost og kaffe. Individuel betaling af drikkevarer ved frokost.

Praktiske oplysninger:

Ved ankomst i bil kan det anbefales at parkere ved "Gammel Havn". Her er fri parkering uden tidsbegrænsning.

På det tidspunkt vi ankommer til Østre Skole formodes det, at der her er ledige parkeringspladser.

Mange hilsener og på gensyn - **Tom, Ole, Leif**

Østre Skole - dengang!!



Østre Skole – i dag!! (se næste side)



Østre Skole med ny indkørsel og vendeplads.



Luftfoto af det nuværende samlede bygningskompleks.

Billeder fra jubilæumssammenkomsten den 17. juni 2022 i Middelfart.



Velkomstdrink ved "Guldkronen"



Erik Poulsen, Leif Andersen, Ole Pedersen.



På gågaden i Middelfart.

Palle Juul Hanse , Lone Djursaa, Leif Andersen, Lisa Nielsen, Henning Zederkof, Ole Pedersen, Alice Juul Hansen, Erik Poulsen, Tom Krautwald. Foto: Sven Erik Sørensen.

Også Real B samledes til 60-års jubilæum tirsdag den 13. september 2022 i Middelfart.

Klassen spiste frokost på "Cafe Clay", efter en tur til Østre Skole, hvor man havde aftalt at besøge en 2.-klasse.

Foto af klassen i parken ved "Clay-museet": (næste side)



Forrest fra venster Kirsten Andersen, Jonna Henriksen, Lisbeth Andersen, Jørgen Mouritzen, Karin Andersen, Bodil Bengtson, Hanne Klausen. Bagest fra venstre Steen Hegerslund, Mogens Hansen, Flemming Egholm, Jan Mørk Pedersen, Bente Sjøgren, Karin Schacht, Anne Grethe Karkov.

9 70 ÅR SIDEN FØRSTE SKOLE-DAG

Da Østre Skole blev indviet for 70 år siden, var det den gang, da eleverne - når det ringede ind - stillede sig op på to rækker med hinanden i skolegården, inden de blev sluppet ind på gangen ud for deres klasseværelse.

Først når de stod, som lærerinden ønskede det, blev de lukket ind i klassen og fik besked på at stille sig ved deres bord... bag deres stole. Når klasselæreren var tilfreds med elevernes aktivitets- og støjniveau blev der sagt "vær så god" og så kunne eleverne sætte sig. Arbejdsdagen kunne begynde.

Den rutine demonstrerede 14 drenge og piger på 77 år for en 2. klasse i indskoling, da de besøgte Østre Skole 70 år efter deres skolegang startede. De havde røde sodavand og wienerbrød med til 2. klassen, sådan som de selv fik det ved indvielsen af skolen på deres første skoledag.

"Den gamle" 1.b hyggede sig en times tid med "de nye børn" bl.a. med at synge gamle sange og fortælle om, hvordan en ørefigen eller en sveder var helt almindelige foreteelser den gang, lige som udenadslære af f.eks. salmevers - et ukendt begreb for dagens børn - hørte til dagens orden i starten af 50'erne.

Da hyggetimen sluttede, bar "de nye børn" flotte og hjemmelavede gaver frem til "de gamle", som sluttede dagen et forlænget frikvarter omkring frokostbordet på Cafe Clays ved Grimmerhus.

Melfar Posten, 28. september 2022.

Karin Eriksen (Andersen) skrev følgende om besøget på Østre Skole.

Vi mødtes kl. 11 ved flagstangen på Østre Skole – og flaget var hejst i dagens anledning. Vi 14 skolekammerater stillede op i 2 rækker i skolegården, ligesom vi gjorde i vores skoletid, og viceskoleleder Jens fulgte os hen til 2. A's klasseværelse, hvor lærerinde Evy smilende tog imod os. Evy fortalte, at hun har været lærer på Østre Skole i 16 år. Vi havde wienerbrød og rød sodavand med til børnene, ligesom vi selv fik, da vi begyndte i 1. klasse på den nybyggede Østre Skole den 1. april 1952. Vi startede med, at både 2. A og os 14 "gamle" på 77 år sang "Jeg ved en lærkerede". Derefter sang børnene en af deres sange for os. Og så blev wienerbrød og røde sodavand delt ud til børnene.

Børnene og lærerinde Evy havde gjort meget ud af at forberede sig på, at vi skulle komme på besøg. Klasseværelset var pyntet med blomster og flag sat i en vase på bordene, og børnene havde lavet flotte gaver til os: "Blomster" i flotte farver klippet ud af silkepapir og sat på en grøn piberenser, og så havde de på farvet papir skrevet: "Stort til lykke med 70 års jubilæum på Østre Skole", og så havde de tegnet et flag og et hjerte og skrevet deres navn. Papiret var foldet sammen, en "glad smiley" var sat på.

Nogle af drengene fra vores klasse fortalte om, hvordan det var at gå i skole, dengang vi gik på Østre Skole.

Efter ca. 1 time sammen med børnene sagde vi tak, fordi vi måtte komme på besøg, og vi kørte til Café Clay, hvor der var bestilt frokost.

Det blev en dejlig dag og et herligt gensyn på Grimmerhus, hvor klassen mødtes første gang i 1987, 25 år efter vi tog realeksamen og gik ud af Østre Skole. Det er 35 år siden i år.



2. klasse på Østre Skole fik besøg af dem, der gik i 2. klasse for 70 år siden. Foto: Jørgen Mouritzen

Østre Skole har gennem den tid, den har eksisteret, fejret en række jubilæer. Første større fejring fandt sted i 1992, hvor man fejrede skolens 40 års fødselsdag. Middelfart Venstreblad bragte denne for-omtale.

Østre Skole bliver 40 år ung 1. april

Tidligere og nuværende elever, lærere og forældre forbereder festlige dage i forbindelse med skolejubilæet. Nyt logo én af overraskelserne.

Af
CLAUS WARNCKE

Østre Skole på Viaduktvej i Middelfart er hverken en »ensom dame på 40 år« eller »40, fed og færdig«. Folkeskolen er derimod et levende og ungdommeligt lære- og udviklingssted for de omkring 350 elever, deres lærere og forældre, der i dag har deres gang på stedet. Brugerne forbereder nu fest, halløj og markering af skolen, der bliver 40 år ung onsdag 1. april.

Det såkaldt »bløde hjørne«, der rundes om knap to uger, sætter naturligt nok tankerne igang hos dem, der er tilknyttet stedet, og det kommer tydeligt til udtryk ved det første jubilæumsarrangement 1. april. Denne dag er det primært skolens

elever der sammen med lærerne fejrer dagen, men også forældre, byens borgere og gamle elever og deres forældre er velkomne til at være med. Både når der kaldes til opstilling i skolegården, til morgenkaffen og til det videre program.

Nostalgi

Fra morgenstunden spilles der nemlig på de nostalgiske strenge med række- og klassevis samling i skolegården ligesom »dengang« i starten af 50'erne. Den yngste elev af i dag hejser flaget sammen med den yngste elev fra 40 år siden, Tom Eriksen, Kolding. Herefter går klasserne ind i aulaen til fælles morgensang og dagens videre program.

Leif Starostka, skoleinspektør siden 1979, fortæller begejstret, at der fra skolens side er gjort et stort forarbejde for at gøre noget helt særligt ud af jubilæet 1. april. – Ja, de enkelte lærere har sammen med klasserne forbedret forskellige ting og tilbageblik, der viser noget om den udvikling, skolen har været igennem. Og samme dag afslører vi skolens nye logo og

nye trøjer til vores blokfløjtehold. Og så serverer røde sodavand og wienerbrød ligesom ved den første skoledag for 40 år siden.

Fest

Mens dagen afsluttes med underholdning og fortælling fra skolens barndom ved forhenværende borgmester Herman Jensen, der sad med i det daværende byggeudvalg, kan skolens personale se frem til personalefesten fredag 3. april. Og 8. maj har skolen lejet sig ind i Lillebæltshallen hvor »skoleskemaet« lægger op til en festlig aften med spisning, jubilæumsforestilling og dans.

– Denne aften er for forældrene, byens borgere og tidligere elever, mens skolens nuværende elever ser forestillingen om dagen. Vi opfører en moderne musical med børne- og voksenkor og nuværende og tidligere elever, der er bygget over den gamle historie om Søren Spille. Musiklærer Jens Honoré har her ydet en fantastisk stor indsats, forklarer Leif Starostka.

Støtte

Netop musicalen resul-

terer også i et musikbånd samt et genoptryk af Søren Spille, udgivelser som sammen med skolens nye bomærke/logo og et flot jubilæumsskrift, redigeret af viceskoleinspektør Poul Erik Jørgensen, gerne skulle give kontante håndører til skolens nye fond. Sidstnævnte startede som en jubilæumsfond, men det er nu meningen, at den permanent skal stå for økonomisk støtte til skolen.

Om selve skolens udvikling de første 40 år siger dens førstemand:

– De første år frem til 1975 var præget af træghed i Folkeskolens forandringer og af stærk styring fra Undervisningsministeriet. Siden er forandringerne kommet hurtigere sammen med større forældre-indflydelse.

Om selve undervisningen siger han:

– Den lykkes bedst, når der undervises med eksempelvis matematik. Eleverne skal se et formål med undervisningen, at det ikke er uden grund, de skal lære 2. grads ligninger. Det er nok én af de største forandringer i de seneste ti år sammen med en større sammenkædning af fagene.

Skole så frem og tilbage

Nuværende og gamle elever, lærere, forældre og øvrige med tilknytning til Østre Skole i Middelfart hyldede onsdag stedets 40 års jubilæum.

Af
CLAUS WARNCKE
Foto:
HANS ØSTERGAARD

Lige fra den grå og råkølde morgenstund onsdag var der festlige og glade miner hos både store og små på Østre Skole i Middelfart. Skolens 330 elever, lærere og øvrige personale havde i forbindelse med stedets 40 års jubilæumsdag besøg af gamle ansigter med tilknytning til stedet.

Dagen startede som for 40 år siden med fælles opstilling i skolegården, hvor den yngste elev sammen med lærer Klaus Jøppe - selv elev for 40 år siden - hejste Dannebrog i gårdens flagstang, efter at skoleinspektør Leif Starostka havde budt velkommen.

Efter morgensang i aulaen, fælles Fader Vor og meddelelser, ligeledes som i tiden efter skolens start, mødtes skolens ledelse på lærerværelset til

en hyggelig sammenkomst med tidligere lærere og ansatte, gamle elever samt tidligere og nuværende repræsentanter for kommunen. Over morgenkaffen gik snakken her over udviklingen på stedet de første 40 år, en udvikling som en ældre pensioneret lærer kaldte både naturlig og uundgåelig på både godt og ondt.

Dagens hovedpersoner, eleverne, brugte dagen på forskellige aktiviteter, der viste noget om stedet i fortid og nutid. Lige fra en autentisk skrive-time med blæk og papir til gymnastik a la Kaptajn Jespersen. Efter afsløring af skolens nye logo, lavet af 3. klasse-eleven Agnes Rugaard, sluttede dagen med røde sodavand, wienerbrød, underholdning og fortælling om skolens ungdom ved tidligere borgmester Herman Jensen.



Mens skoleinspektør Leif Starostka, til venstre for flagstangen, bød velkommen i skolegården, hejste yngste elev Christina Nielsen Dannebrog-flaget sammen med lærer Klaus Jøppe og Karin Eriksen, gift med skolens yngste elev i 1952.

Middelfart Venstreblad, 2. april 1992.



Skoleinspektør Leif Starostka



Karin Eriksen assisterer ved flaghejsning.

Næste fejring fandt sted i anledning af 50-års fødselsdagen.

Østre Skole fylder 50

Af **Bodil Reimers**

bre@fyens.dk

MIDDELFART: Den 20. juli 1949 blev arkitekterne Chr. Holst, Erik Holst og Aage Holst bedt om at udarbejde et skitseprojekt til en ny skole i Middelfart.

1. april tre år senere kunne byens borgere indvi Østre Skole, og 50 års jubilæet bliver fejret efter påske, dels med en reception, dels med fest for gamle elever og forældre 6. april.

Det var ikke af storhed, Middelfart fik sin anden kommuneskole i 1952. Vestre Skole kunne ikke rumme de mange børn, og der blev på et tidspunkt undervist seks forskellige steder i byen.

Der var gang i skolen fra otte morgen til 17 aften, og klassestørrelserne svingede fra 30 til 36 elever.

Oprindeligt skulle skolen have været større, men mange borgere så ikke nytten i skolebyggeri, så der blev beskåret noget i projektet, så prisen kom ned på godt to mio. kroner.

Trods dårligt vejr i byggeperioden kunne skolens yng-



Der er bygget til og om på Østre Skole mange gange. Her kan skoleinspektør Leif Starostka slå ud med armene efter renovering af gangene i midten af 1980'erne.

FOTO: JENS BAAGØ

ste elev, Tom Eriksen, hejse flaget for de 450 elever den 1. april.

I 1974 blev Østre Skole udvidet med 1700 kvadratmeter, og det kom til at koste mere end skolebyggeriet i 1952. Prisen blev 2,7 mio. kroner.

Senere er der udvidet med skolefritidsordning, som også blev for lille, for to år siden kunne skoleinspektør Leif Starostka indvie en helt ny bygning og senest har Østre Skole fået tildelt Friluftss-

rådets grønne flag.

Festen for skolen begynder på tirsdag med en jubilæumsreception i aulaen efter skoletid. Her er elever, forældre, samarbejdspartnere og venner inviteret til at deltage.

Tidligere elever og forældre kan ved at købe adgangskort på skolens kontor, deltage i jubilæumsfesten 6. april. Der er spisning og underholdning ved blandt andet Sigurd Barret – ham med ulvetimen.

Fyens Stiftstidende, 31. marts 2002.

Skolens 60-års fødselsdag blev også fejret – dog ikke på den egentlige dato, 1. april. Den faldt dette år på en søndag. Derfor fejrede man skolens fødselsdag allerede fredag den 30. marts, så begivenheden kunne omtales i avisen den 31. marts 2012.

Middelfart



HabenGoods underholdte eleverne på Østre Skole i to omgange med deres stomp show. Foto: René Aunsbjerg Nielsen

Skolefødselsdag for fulde drøn

Middelfart: I omegnen af 500 elever på Østre Skole i Middelfart var i går med til at fejre skolens 60-års fødselsdag.

Egentlig er det først i morgen, 1. april, skolen fylder år, men dagen blev alligevel fejret for fulde drøn.

Mange af de drøn kom fra showgruppen HabenGoods' stomp show i skolens aula, hvor der blev trommet og spillet på diverse unormale ting. Det vakte stor glæde hos børnene, der også fik brunsvigerkage og juice i dagens anledning.

Som afslutning på dagen blev der i fælleskab råbt hurra og sunget fødselsdags-sang i skolegården, hvor også borgmester Steen Dahlstrøm (S) holdt en tale.

Til allersidst blev dagen markeret med en større ballonopsending, hvor i alt 550 balloner i grøn, hvid, orange, blå, røde, lyserøde og gule farver blev sendt til vejs over skolen. Især de mindste børn blev ellevilde over ballonshowet, og mange forsøgte ivrigt at få fat i en af ballonerne, inden de nåede uden for rækkevidde.

Den 1. april 2022 fyldte Østre Skole 70 år. Skolen havde besluttet, at fejringen fortrinsvis skulle afholdes internt på skolen – og at "krudtet" skulle gemmes til 75-års fødselsdagen.

Den eneste omtale fandtes derfor på skolens facebook-side, hvor man kunne læse følgende:



Et mindre antal deltagere fra skolens første 1.-klasser mødte op og fik et par hyggelige timer på skolen afsluttende med kaffedrikning på cafe "Mauritz" ved Middelfarts "Nytorv".



Vi mødtes i skolegården – Claus Høyer, Henning Zederkof, Ole Pedersen, Leif Andersen.



Som en særlig gestus fik vi lov til at tage flaget ned efter skolens 70-års fødselsdag.



Fra skolen – Tom Krautwald med skoleleder Frank H. P. som holder tale til os.



På "Cafe Mauritz" – Alice Juul Hansen, Palle Juul Hansen, Karin Eriksen.



"Cafe Mauritz" – Claus Høyer, Mogens Hansen, Ole Pedersen, Henning Zederkof.



Karin Eriksen, Leif Andersen, Tom Krautwald.

Denne beretnings indhold er nedskrevet i form af flere selvstændige beretninger gennem årene. Disse har jeg nu sammenskrevet, og meget nyt indhold er tilføjet.

December 2022 – Leif Andersen – revideret februar 2024.