

# ***Gymnastiklæreren fra Skårup Seminarium***

## **Løjtnant Hans Peter Langkilde**

- \*\*\* "Headhunted" til den engelske hærs gymnastikskole med henblik på at uddanne hærens gymnastiklærere i nordisk rationel gymnastik.**
- \*\*\* blev modtaget i audiens hos den engelske konge, Edward VII, som overrakte ham "The Royal Victorian Order" for sin indsats i den engelske hær.**
- \*\*\* blev senere ansat som gymnastikinspektør i West Riding, Yorkshire, England.**
- \*\*\* blev ved krigsudbruddet i 1914 hjemkaldt til tjeneste i den danske hær.**
- \*\*\* blev udnævnt til kaptajn og senere til oberstløjtnant af reserven.**
- \*\*\* fik tildelt "Ridderkorset af Dannebrog".**
- \*\*\* sluttede karrieren som gymnastikinspektør i Københavns Kommune.**



**Billeder af Hans Peter Langkilde.**

## Historien om Gymnastiklæreren fra Skårup Seminarium.

**Hans Peter Langkilde** blev født den 25. marts 1879 på **Kroghenlund**, Stenstrup sogn. Han var søn af forpagter på Kroghenlund **Rasmus Theodor Langkilde** født 10. januar 1841 i Stenstrup og hustru **Regine Benedicte Octavia Elfride**, født Petersen den 28. juni 1842 på Ulriksholm, Kølstrup sogn.

Kroghenlund er en hovedgård etableret i 1798 på en udskilt parcel fra Løjtved Gods. Gården var i perioden 1825 – 1853 ejet af **Rasmus Langkilde** født 26. oktober 1807 i Lunde sogn, og ved hans død den 6. december 1853 overtaget af hans enke **Dorthea Helene**, født **Lollesgaard** født den 16. oktober 1807 i Bøstrup sogn, Langeland indtil hendes død den 19. marts 1884.



Luftfoto af hovedgården "Kroghenlund" 1939.

**Hans Peter Langkildes** far er således forpagter af sin mors gård, da **Hans Peter Langkilde** bliver født i 1879. Ved moderens død overtager **Rasmus Theodor Langkilde** ejerskabet af gården, men kun i en 4-års periode, da han sælger den i 1888 til **Ivar Alexander Munck Hviid** (der er ejer indtil 1902, hvor Kroghenlund overtages af kreditforeningen) og i stedet for køber en gård i Odder sogn, Århus amt.

I folketællingen 1890 er familien således registreret bosat på en gård i Tvenstrup, Odder sogn:  
(se næste side).

R. Langkilde	49	Guld	Ja	Neudrup	Hedegaard	Jernvær
Otavia Langkilde	47	Ja	Ja	København	Husm.	Husm.
Dorte Helene Langkilde	16	Sølv	Ja	Neudrup	Datter	---
Gustav Langkilde	13	---	---	Ja	Søn	---
Hans Peter Langkilde	10	---	---	Ja	Ja	---
Thyre Langkilde	19	Sølv	Ja	Hellerød	Revedalen	---
Christian Vilhelm Langkilde	42	Ja	Ja	Neudrup	Partikulær	---
Rasmus Peter Rasmussen	29	Ja	Ja	Fugløse	Lynløse	Karl

Folketælling 1890, Odder. Personer bosat på gården: Forældrene R. Langkilde, gårdejer og Otavia Langkilde, kone, 1 datter, Dorte Helene Langkilde, 2 sønner, Gustav Langkilde og Hans Peter Langkilde, Thyre Langkilde, plejedatter, Christian Vilhelm Langkilde, partikulier (particulier – person der lever af sin formue), Rasmus Peter Rasmussen, tjenestetyende, karl.

Hans Peter Langkilde bliver konfirmeret i Odder Kirke søndag den 9. april 1893. Efter endt skolegang flytter han til København, hvor han er registreret i politiets registerblade med ankomst den 1. november 1896.

Registerblad. Udfærdiget den 1/11 96

Fulde Navn		Langkilde Hans Peter	
Livsstilling <small>Konstlig, Handl. Stand, Bødder, For Handværkere, og Møbler, Støber eller Lærning. For Tjenende: i hvilken Bivestkab de tjene.</small>			
Fødested		Neudrup	Alder 25/2/79
Ægteskabelig Stilling			
Hustruens	Fulde Navn og Fødested		
	Altidværende Vidskab		
Børn			
Meldt Bopæl		For hoiere og lavere Tjenende: i hvis Tjeneste de ere. For Logerende: hos hvem de have Logis.	
År	Dag	Gade, Nr., Etage m. m.	
1896	1/11	Jagtvej 2, 3. sal.	

Registerblad oprettet den 1. november 1896. Bopæl: Jagtvej 2, 3. sal. Stemplet: Udtrukket 1/5 97 (d.v.s. fraflyttet adressen denne dato)

Den 25. marts 1997 er Hans Peter Langkilde fyldt 18 år, hvilket betyder, at han skal indskrives i lægdsrullen, 1. udskrivningskreds, lægd 1, København. I lægd nr. 1 (København) indskrives i 1997 i alt 5.276 18-årige.

136	Hans Peter Langkilde	Fødemægling Skårup	1879	15 Ball.	d. 10/4 97.	d.
Vedtegninger:		Skib. 4. 1898; 67" - EK2 = 2250				
		10/6 98 Skiltat 4 Rgt 11/4 98 Ukorp 6/98				
		4/98				
3-47-Y-37						

Hans Peter Langkildes lægds-notits: 136 – løbenummer. Navn, faders navn, fødesogn, fødselsdato. Udskrives til – 15. bataljon. Mødedato – 10/4 1997.  
 Ekst. (udsat til) 1898, 67" ?? – EK2 = Fodfolket – løbenummer 2250.  
 10/6 98 Skiltat (Sekondløjtnant) 4 Rgt (regiment) 11/4 98 Ukorp (værnepligtig befalingsmand) 6/98 til 11/98.  
 3. 47. Y 37 – flyttes til 3. udskrivningskreds, lægd 37 (Skårup) Y= år 1899, 37=nye løbenummer.

Registerblad. Udfærdiget den 5/1 99.	
Fulde Navn	Langkilde Hans Peter
Livsstilling <small>Næringsvej, Stand, Rangs, For Haandværkere: om Mester, Øved eller Lærling. For Tjenende: i hvilken Egenskab de tjene.</small>	Lieutenant.
Fødested	Wragelunda nær Skårup Alder 25/3 79.
Ægteskabelig Stilling	
Hustruens	Fulde Navn og Fødested Alder
Børn <small>mellem 10 – 14 Aar, der ere tilføje. Fulde Navn og Alder.</small>	1 2 3 4
Meldt Bopæl	For hære og lavere Tjenende: i hvis Tjeneste de ere. For Logerende: hos hvem de have Logi.
Aar Dag Gade, Nr., Etage m. m.	
99 5/1	Kong Georgsvej 81 Sølvgade 103 3 Udtrukket 1/11 99.
	Kil Sæl hos Kumpel.

Registerblad oprettet den 5. januar 1899. Ud fra ovenstående oplysninger må det formodes, at Hans Peter Langkilde i den seneste tid af sin tjenesteperiode er fraflyttet sit militære indkvarteringssted til fordel for en privat bopæl på Kong Georgsvej og senere Sølvgade. Kortet er udtrukket den 1. november 1899, men ifølge FT 1901, er han allerede tilflyttet Skårup sogn den 20. august 1899.  
 Hans Peter Langkildes militærtjeneste slutter i første omgang den 10. juni 1899.

**Hans Peter Langkilde** har besluttet at påbegynde en læreruddannelse på Skårup Seminarium.

Hvorfor er valget mon faldet på Skårup Seminarium? Har han haft et ønske om "at vende tilbage til rødderne" – Sydfyn? Eller har det været muligheden for at kunne bo under mere komfortable forhold end de fleste andre seminarister?

Ved folketællingen 1. februar 1901 (ca. 5 måneder efter hans ankomst til Skårup) er han således registreret som pensionær på Herregården Gl. Klingstrup, hvor en slægtning, **Henrik Langkilde Lauesen**, er forpagter og en slægtning yderligere, **Marie Dorthea Langkilde Lauesen**, er husbestyrerinde (de 2 nævnte er søskende – **Marie Dorthea Langkilde Lauesen** bliver i øvrigt senere gift med sognepræsten i Skårup, **Søren Martin Sørensen**, hvilket er årsag til stor bestyrtelse i hele landet og genstand for en større avispolemik, der varer flere år).

1	Hans Peter Langkilde Lauesen	1877	U	Pensionær	Gl. Klingstrup	1901	12. febr.	Skårup	Herregården	610
2	Marie Dorthea Langkilde Lauesen	1879	U	Husbestyrerinde	Gl. Klingstrup	1901	12. febr.	Skårup	Seminariedet	3

Klip af folketællingskemaet, Gl. Klingstrup, Skårup sogn, 1. februar 1901. Skemaet omfatter i alt 20 personer ansat på herregården. Her: Marie Dorthea Langkilde Lauesen angivet som husbestyrerinde og Hans Peter Langkilde angivet som pensionær og seminarieelev.

Sammen med flytningen til Skårup følger **Hans Peter Langkildes** lægdsnotits til "Omskrivningslisten" 1899, lægd Skårup.

37.	Hans Peter Langkilde.	Fjeldmarskalf Kasimirus Langkilde.	Skårup	1879	25. April	d. 1904	d.	
Vedtegninger:							1/4 97	d.
U. S. 1898. (Sekstenaers.) Sekondløjtnant 1/6 98.							1/6 98	1/6 98.
1906 Forst.							1/6 98.	1/6 99.
							(22/9 02.	18/10 02.)
<b>Afsked 1919!</b>								

Hans Peter Langkildes lægds-notits 1899. Y= år 1899. Her er anført hans tjenesteperioder, indkaldt 1/1 98 – 10/6 98, Sekondløjtnant 10/6 98 – 10/6 99. Senere kort indkaldelse 22/9 02 – 18/10 02. 1906 overført til forstærkningen. Stemplet: Afsked 1919.

**Hans Peter Langkilde** starter sin 3-årige læreruddannelse den 1. september 1899 på Skårup Seminarium og dimitteres juni 1902.

**1902.**

1796. Bondesen, Peter Nicolai, Magleby, Langeland. *Mg.* → (109 $\frac{3}{4}$ ).  
\*  $\frac{2}{2}$  1881 i Ellested, Fyen. Vikar og Org. i Tved v. Svendborg.  
1797. Brøndum-Nielsen, Johannes, Brudager, Fyen. *Ug.* → (138).  
\*  $\frac{2}{12}$  1881 i Hejlskov v. Viborg. Vikar i Agrtrup. L. v. Forberedelses-  
kursus i Skaarup. Tillægsks. i Sprog.  
1798. Christiansen, Laurids Marius, Skaarup, Fyen. *Godt* × (106).  
\*  $\frac{19}{10}$  1880. Vikar i Sandholts-Lyndelse.  
1799. Danielsen, Hans Peder, Vaalse, Falster. *Mg.* (120 $\frac{1}{4}$ ). \*  $\frac{20}{5}$   
1881 i Lundo v. Skive. L. ved Realsk. i Fjerritslev.  
1800. Jensen, Jens Peder Christian, Uggerslev, Fyen. *Mg.* (122).  
\*  $\frac{21}{10}$  1881. L. v. Froken Knuthsens Realsk. i Holbæk.  
1801. Langkilde, Hans Peter, Stenstrup, Fyen. *Mg.* × (130). \*  $\frac{23}{3}$   
1879. Sekondlojtnant. Etaarigt Kursus i Gymnastik m. m.  
1802. Mortensen, Carl, Tranekær, Langeland. *Mg.* (125 $\frac{3}{4}$ ). \*  $\frac{9}{5}$   
1881. Vikar i Kolstrup v. Kerteminde.  
1803. Nielsen, Kristen, Fjaltring, Jylland. *Godt* × (107 $\frac{1}{4}$ ). \*  $\frac{12}{12}$   
1879. Vakancel. i Faarvang og i Tvilum. 1903 Vikar i Hemmet pr.  
Tarm.  
1804. Nielsen, Soren, Vorde v. Viborg. *Mg.* (124 $\frac{3}{4}$ ). \*  $\frac{12}{2}$  1881.  
Hjælpe. i Karise ved Køge.  
1805. Petersen, Jørgen Peter, Skalbjerger, Vissenbjerg S., Fyen. *Mg.* →  
(113 $\frac{3}{4}$ ). \*  $\frac{4}{5}$  1879. Hjælpe. i Bollesager, 1903 i Ubberrud ved  
Odense.  
1806. Poulsen, Johannes Andreas, Svindinge, Fyen. *Mg.* → (117).  
\*  $\frac{21}{5}$  1880 i Hejninge v. Slagelse. Vikar i Vinkel v. Viborg.  
1807. Rasmussen, Johannes, S. Højrup ved Odense. *Mg.* (123 $\frac{3}{4}$ ).  
\*  $\frac{17}{11}$  1880. Andenl. i Hillerslev pr. Højrup.  
1808. Rasmussen, Rasmus Hansen, Lundby, Taasinge. *Mg.* (122 $\frac{3}{4}$ ).  
\*  $\frac{5}{7}$  1881. Vikar i Næsbyhoved-Broby. Hjælpe. i Sorbymagle. 1903  
L. v. vestre Kommunesk. i Horsens.  
1809. Schmidt, Hjalmar, Helletofte, Bødstrup S., Langeland. *Mg.* ×  
(131 $\frac{1}{4}$ ). \*  $\frac{19}{6}$  1881. 1902 L. v. Realsk. i Hobro.  
1810. Thomsen, Niels Jakob, Vittrup, Lindknud S., Jylland. *Mg.*  
(125). \*  $\frac{21}{12}$  1875.  
1811. Vilhelmsen, Vilhelm Rasmus, Bregninge, Taasinge. *Mg.* (127 $\frac{1}{4}$ ).  
\*  $\frac{23}{2}$  1881. 1902 Hjælpe. i Jyllinge pr. Ølstykke.

Skårup Seminarium – dimittender årgang 1902. Nr. 6 på listen, Hans Peter Langkilde. Tallet 1801 indikerer, at han er dimittend nr. 1801 fra Skårup Seminarium.

Hans Peter Langkilde har i løbet af sin seminarietid fattet stor interesse for gymnastikken. Derfor er der næppe tvivl om, at han er deltager på seminariets gymnastikhold, som hvert år afholder en "Præsentation i gymnastik" (svarende til nuværende betegnelse: Gymnastikopvisning).

**Skaarup Seminarium.**  
**Præsentation i Gymnastik**  
og **Hugning** afholdes i Gymna-  
stiksalen **Søndagen den 17.**  
**Februar Kl. 4.**  
Entre 35 Øre.

*Hugning: fægning med kårde/sværd.*

Svendborg Avis, 14. februar 1901.

Referat af gymnastikpræsentationen næste side:

**I Skaarup Seminariums  
Gymnastiksal afholdt de 12 raskeste  
„Skorpioner“ i Gaar Eftermiddags  
en smuk Gymnastik-Præsentation for  
et talrigt Publikum.**

**I flotte Sportsdragter marcherede  
de velbyggede vordende Pædagoger  
ind i Salen under Gymnastiklærer  
Vald. Hansens Ledelse. De frit-  
staaende Øvelser efter det ny System  
udførtes efter Musik. Mellem de al-  
mindelige Øvelser, Højdespring, Vol-  
tigering, Ringe og Trapez, Barre og  
Smidighedsøvelser, var indskudt Vaa-  
benøvelser og en ret vellykket Menuet.**

**Holdet marcherede ud under stærkt  
Bifald.**

**Forstander Klingemann, der  
tilligemed Stationsforstander Knud-  
sen var Dommer, uddelte 3 Præ-  
mier samt 2 Opmuntrings- og 1 Ekstra-  
præmie, og udtalte samtidig en Tak  
til Lærer og Elever med Haabet om,  
at det gode Eksempel maatte virke  
(Hør!).**

Svendborg Avis, 18. februar 1901.

**I Skaarup Seminariums  
Gymnastiksal afholdt de 12 raskeste  
„Skorpioner“ i Gaar Eftermiddags  
en smuk Gymnastik-Præsentation for  
et talrigt Publikum.**

**I flotte Sportsdragter marcherede  
de velbyggede vordende Pædagoger  
ind i Salen under Gymnastiklærer  
Vald. Hansens Ledelse. De frit-  
staaende Øvelser efter det ny System  
udførtes efter Musik. Mellem de al-  
mindelige Øvelser, Højdespring, Vol-  
tigering, Ringe og Trapez, Barre og  
Smidighedsøvelser, var indskudt Vaa-  
benøvelser og en ret vellykket Menuet.**

**Holdet marcherede ud under stærkt  
Bifald.**

**Forstander Klingemann, der  
tilligemed Stationsforstander Knud-  
sen var Dommer, uddelte 3 Præ-  
mier samt 2 Opmuntrings- og 1 Ekstra-  
præmie, og udtalte samtidig en Tak  
til Lærer og Elever med haabet om,  
at det gode Eksempel maatte virke  
(Hør!).**

*(Voltigering = oprindelig akrobatik på hesteryg, i nyere  
gymnastikterminologi = bensving på hest)*

**Hans Peter Langkildes** gymnastikinteresse resulterer i, at han tilmelder sig ”Statens 1-årige kursus i gymnastik” (København), hvorfor han flytter retur til hovedstaden og bliver gen-registreret i politiets register.

Det 1-årige kursus til uddannelse af lærere og lærerinder i gymnastik blev oprettet i 1898 som en afdeling ved Statens Lærerhøjskole.

Instituttet blev i 1911 skilt fra Lærerhøjskolen og oprettet som en selvstændig institution under navnet ”Statens Gymnastikinstitution”.

Registerblad. Udkædet den 1/11 1902

Fulde Navn		Langkilde Hans Peter	
Livsstilling		Læringsvej	
Fødested		Krogsholmsvej pr. København	
Ægteskabelig Stilling		Gift	
Hustruens	Fulde Navn og Fødselsdato	Else Møller	29/9/1882
	Fødselsdato	Køge	
	Personlige Bemærkninger		
Børn			
Meldt Bopæl		For hære og lærere Tjeneste: i hvis Tjeneste de er. For Legestadi: hos hvem de have Logi.	
Aar	Dag	Gade, Nr., Etage m. m.	
1903	11/5	Vendersgade 23, 2	
		Nansensgade 53, 4	hos Svendborg
05	11/9	Nordfarimagsgade 33, 2	Køge

Registerblad oprettet den 1. november 1902. I løbet af kursustiden bor Hans Peter Langkilde på 2 forskellige adresser i København, Vendersgade 23,2 og Nansensgade 53,4 ((fra 11/5 1903). (ang. 3. adresse – se senere).

Stillingerne som gymnastiklærer på seminarierne havde gennem en længere årrække været besat af sergenter fra hæren, men denne ordning ophørte endeligt i 1903. Hans Peter Langkilde ansættes efter endt videreuddannelse i København som ny gymnastiklærer ved Skårup Seminarium, hvorfra han selv var dimitteret et år tidligere. Her er han ansat i perioden 1903 – 1911 med afbrydelser (beskrevet senere).

Hans Peter Langkilde har mødt sin kommende hustru (i København??). Parret bliver gift i Sct. Nicolaj Kirke i Køge den 14. september 1904.

<p>Ungkarl, Løjtnant, Hans Peter Langkilde, Skaarup pr. Svendborg, født 25. Marts 1877, søn af Lotterikollektor Caspar og Løjtnant og Lotterikollektor Pasmus Theodor Langkilde og Hustru Octavia Elfrida Regine Benedicte, f. Petersen, Svendborg</p>	<p>Pige, Else Møller, Køge, født i Køge 29. September 1882, datter af Tobaksfabrikant Christian Emil Møller og Hustru Henriette Frederikke Dorothea Heickendorff, Køge</p>	<p>Brudeparrets Bred a. 27. August gammelsomt Fæd. d. 28. August 4. og 11. September</p>	<p>14. September Køge</p>	<p>C. F. Møller Nørre Aaby i Kirken</p>
--	--	--	-----------------------------------	---

Vielsesnotits i Sct. Nicolaj sogns kirkebog, Køge. Ungkarl Seminarielærer Hans Peter Langkilde, (også tilføjet: Konst.(abel), Løjtnant) Skaarup pr. Svendborg samt følgende oplysninger: fødselsdato, fødested, forældre ( faderen har forladt landbruget og er nu lotterikollektor i Svendborg). Pige Else Møller, Køge, fødselsoplysninger og forældre (faderen er tobaksfabrikant). Vidner er brudeparrets fædre. Lysninger 27. og 28. august samt 4. og 11. september. Vielsesdato 14. september (Køge). Vielsen foretaget af Provst O. F. Møller, Nørre Aaby, i kirken (sandsynligvis familie til brudens forældre).



**Hans Peter Langkilde** er nu leder af seminariets årlige gymnastikpræsentation.

I Skaarup Seminariums  
Gymnastiksal holdtes i Gaar Efter-  
middag den aarlige offentlige Præ-  
sentation i Gymnastik.  
14 Mand udførte under den ele-  
gante Lærer Langkildes Ledelse  
en kort — vel kort, forekommer det os  
Dagsøvelse under talrige Tilskuers  
livlige Bifald. Vi har før set flottere  
og sværere Øvelser i denne Sal; men  
Holdet udmærkede sig ved en kvik og  
ensartet Optræden, netop det bedste  
og smukkeste Resultat af Gymnastik-  
undervisningen.

Svendborg Avis 15. februar 1904.

I Skaarup Seminariums  
Gymnastiksal holdtes i Gaar Efter-  
middag den aarlige offentlige Præ-  
sentation i Gymnastik.

14 Mand udførte under den ele-  
gante Lærer Langkildes Ledelse  
en kort — vel kørt, forekommer det os  
Dagsøvelse under talrige Tilskuers  
livlige Bifald. Vi har før set flottere  
og sværere Øvelser i denne Sal; men  
Holdet udmærkede sig ved en kvik  
og ensartet Optræden, netop det bedste  
og smukkeste Resultat af Gymnastik-  
undervisningen.

**Hans Peter Langkilde** bliver fastansat ved seminariet. Han skal foruden i gymnastik undervise i sløjd (kvalifikationer??) og sundhedslære.

Svendborg, d. 17. Marts.  
**Ansættelse.** Kultusministeriet  
har konstitueret Gymnastiklærer ved  
Skaarup Seminarium Løjtnant H. P.  
Langkilde i det i Henhold til  
Lov af 13. Novbr. 1903 oprettede  
Femtelærerembede ved nævnte Semi-  
narium med Undervisningsfag: Gym-  
nastik, Sløjd og Sundhedslære.

Svendborg Avis, 17. marts 1904.

Svendborg, d. 17. Marts.  
**Ansættelse.** Kultusministeriet  
har konstitueret Gymnastiklærer ved  
Skaarup Seminarium Løjtnant H. P.  
Langkilde i det i Henhold til  
Lov af 13. Novbr. 1903 oprettede  
Femtelærerembede ved nævnte Semi-  
narium med Undervisningsfag: Gym-  
nastik, Sløjd og Sundhedslære.

Efter 2 års ansættelse på Skårup Seminarium får **Hans Peter Langkilde** bevilget et nyt kursus i København. Hans tidligere registreringskort hos Københavns politi eksisterer stadig, hvorfor han opholdsadresse fra 16. september 1905, Nørrefarimagsgade 33,4, tilføres kortet. Hans hustru flytter med til København, hvorfor hun tilføjes registreringskortet (se kort forrige side).



I Aar har Hæren besluttet at følge Flaadens Eksempel. Den engelske Gymnastikinspektør, Oberst Fox, der har været paa et tre Ugers Besøg her sidste Eftersaar, har foreslaaet Chefen for den britiske Armés Gymnastikskole i Aldershot (tæt ved London) at faa en dansk Gymnastiklærer til Skolen et Aar. Den engelske Regering har nu henvendt sig til vort Kultusministerium med Anmodning om at faa Gymnastiklæreren fra Skaarup Seminarium, Lærer og Løjtnant Langkilde til Aldershot et Aar fra 1ste August, hvad Ministeriet er gaaet ind paa.

I Aar har Hæren besluttet at følge Flaadens Eksempel. Den engelske Gymnastikinspektør, Oberst Fox, der har været paa et tre Ugers Besøg her sidste Eftersaar, har foreslaaet Chefen for den britiske Armés Gymnastikskole i Aldershot (tæt ved London) at faa en dansk Gymnastiklærer til skolen et Aar. Den engelske Regering har nu henvendt sig til vort Kultusministerium med Anmodning om at faa Gymnastiklæreren fra Skaarup Seminarium, Lærer og Løjtnant Langkilde til Aldershot et Aar fra 1ste August, hvad Ministeriet er gaaet ind paa.

Svendborg Avis, 27. juli 1906.

»Dannebrog«  
meddeler, at to unge danske Mænd, nemlig Assistent hos Gymnastikinspektøren, Lærer H. G. Juncker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant H. P. Langkilde, i den nærmeste Fremtid med Kultusministeriets Billigelse afrejser til England for efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering at indføre Gymnastik efter dansk Mønster henholdsvis i Grevskabet York og i den britiske Armé.

Pressen, København 27. juli 1906.

Hans Peter Langkildes "udlån" til den engelske hær omtales i landets aviser.

**Dansk Gymnastik**  
**skal indføres i England.**  
Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Juncker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde rejser ifl. "Dnbr." i en nær Fremtid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering skal indføre Dansk Gymnastik henholdsvis i Grevskabet Yorkshire og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

### Dansk Gymnastik skal indføres i England.

Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Juncker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde rejser ifl. "Dnbr." i en nær Fremtid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering skal indføre Dansk Gymnastik henholdsvis i Grevskabet Yorkshire og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

Randers Amts Avis, 27. juli 1906.

### Dansk Gymnastik i England.

To unge danske Mænd, Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Junker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant H. P. Langkilde, afrejser i Fl. „Dannebrog“ i den nærmeste Tid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og af den engelske Regering skal indføre Gymnastik henholdsvis i Grevskabet York og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

Svendborg Avis, 28. juli 1906.

### Dansk Gymnastik i England.

To unge danske Mænd, Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Junker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant H. P. Langkilde, afrejser i Fl. "Dannebrog" i den nærmeste Tid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering skal indføre Gymnastik henholdsvis i Grevskabet York og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

### Dansk Gymnastik i England.

Det er ikke saa ganske lidt, Engländerne mellem Aar og Dag har faaet fra Danmark. Hidtil har det særlig været Landbrugsprodukter, vi har forsynet dem med, men nu synes de ogsaa at have Brug for dansk Assistance for at faa indført rationel Gymnastik i Skolerne.

Sidste Aar skrev Skoleautoriteterne i det store, nordengelske Distrikt Yorkshire til Gymnastikinspektør Knudsen og spurgte ham, om de ikke kunde faa en dansk Gymnastiklærer derover for at undervise Skolelærerne i den Gymnastik, vi brugte herhjemme.

Tidligere havde Gymnastiken i de engelske Skoler nemlig været højst ufuldkommen. Den bestod kun i, at Børnene foretog nogle forberedende Øvelser inde i selve Skolelokalet, men Redskaber og lign. fandtes der intet af.

### Dansk Gymnastik i England

Det er ikke saa ganske lidt, Engländerne mellem Aar og Dag har faaet fra Danmark. Hidtil har det særlig været Landbrugsprodukter, vi har forsynet dem med, men nu synes de ogsaa at have Brug for dansk Assistance for at faa indført rationel Gymnastik i Skolerne.

Sidste Aar skrev Skoleautoriteterne i det store nordengelske Distrikt Yorkshire til Gymnastikinspektør Knudsen og spurgte ham, om de ikke kunde faa en dansk Gymnastiklærer derover for at undervise Skolelærerne i den Gymnastik, vi brugte herhjemme.

Tidligere havde Gymnastikken i de engelske Skoler nemlig været højst ufuldkommen. Den bestod kun i, at Børnene foretog nogle forberedende Øvelser inde i selve Skolelokalet, men Redskaber og lign. fandtes der intet af.

Fortsættes>>>>>>>>>>

Paa Autoriteternes Anmodning rejste da Gymnastiklærer Junker i Vejle til Yorkshire, og der blev oprettet et helaarligt Kursus for Distriktets Skolelærere. Den Gymnastik, de fik Undervisning i, er den rationelle Lingske Gymnastik, som vi bruger herhjemme. Danskerne har ganske vist tilføjet enkelte Øvelser, men i alt væsentligt falder den dog sammen med den svenske.

I Foraaret blev Hr. Junker syg og maatte rejse hjem, men i August Maaned har han atter været derovre og givet et Feriekursus.

Englænderne er meget begejstrede for Gymnastiken, hvilket har givet sig Udslag i, at de har bedt Hr. Junker om at komme derover igen. Han har imødekommet Anmodningen og rejser til Yorkshire igen den 1. November for at oprette nye Kursus.

Med Tiden er det Mening, at der skal oprettes lignende Kursus hele Landet over.

Ogsaa Hæren har fulgt Skoleautoriteternes Eksempel.

Samtidig med at Junker rejste til Yorkshire, drog Løjtnant Langkilde fra Skaarup Seminarium til London, hvor han har givet Hærens Gymnastiklærere et Kursus. Her var man ligeledes meget tilfreds med Tanken.

Det synes da, at dansk Gymnastik har de bedste Udsigter til at erobre England.

Paa Autoriteternes Anmodning rejste da Gymnastiklærer Junker i Vejle til Yorkshire, og der blev oprettet et helaarligt Kursus for Distriktets Skolelærere. Den Gymnastik, de fik Undervisning i, er den rationelle Lingske Gymnastik, som vi bruger herhjemme. Danskerne har ganske vist tilføjet enkelte Øvelser, men i alt væsentligt falder den dog sammen med den svenske.

I Foraaret blev Hr. Junker syg og maatte rejse hjem, men i August Maaned har han atter været derovre og givet et Feriekursus.

Englænderne er meget begejstrede for Gymnastikken, hvilket har givet sig Udslag i, at de har bedt Hr. Junker om at komme derover igen. Han har imødekommet Anmodningen og rejser til Yorkshire igen den 1. November for at oprette nye Kursus.

Med Tiden er det Mening, at der skal oprettes lignende Kursus hele Landet over.

Ogsaa Hæren har fulgt Skoleautoriteternes Eksempel.

Samtidig med at Junker rejste til Yorkshire drog Løjtnant Langkilde fra Skaarup Seminarium til London, hvor han har givet Hærens Gymnastiklærere et Kursus. Her var man ligeledes meget tilfreds med Tanken.

Det synes da, at dansk Gymnastik har de bedste Udsigter til at erobre England.

I julen 1906 er **Hans Peter Langkilde** hjemme i Danmark på besøg.

**Dansk Gymnastiklærer i England.** Gymnastiklærer ved Skaarup Statsseminarium Løjtnant Langkilde aflagde os i Dag — sin sidste Juleferiedag — en lille Visit. Der er nu gaaet en Trediedel af det Aar, Hr. Langkilde har ladet sig engagere til i Farnburgh — en lille By i Nærheden af det største engelske Garnisonssted i det sydlige England — at uddanne Lærere i Gymnastik ved Hæren. I den Retning staar Englænderne ligesaa meget tilbage, som de er foran i al Slags Sport og fri Idrætter. Hr. Langkilde er godt tilfreds med sin engelske Tilværelse og er i sit Ydre blevet adskilligt angliseret, som man vil se, naar han efter Sommerferien kommer tilbage til Skaarup.

**Dansk Gymnastiklærer i England.** Gymnastiklærer ved Skaarup Statsseminarium Løjtnant Langkilde aflagde os i Dag - sin sidste Juleferiedag - en lille Visit. Der er nu gaaet en Trediedel af det Aar, Hr. Langkilde har ladet sig engagere til i Farnburgh – en lille By i Nærheden af det største engelske Garnisonssted i det sydlige England - at uddanne Lærere i Gymnastik ved Hæren. I den Retning staar Englænderne ligesaa meget tilbage, som de er foran i al Slags Sport og fri Idrætter.

Hr. Langkilde er godt tilfreds med sin engelske Tilværelse og er i sit Ydre blevet adskilligt angliseret, som man vil se, naar han efter Sommerferien kommer tilbage til Skaarup.

Svendborg Avis, 3. januar 1907.

Englænderne har tilsyneladende sat stor pris på **H. P. Langkildes** arbejde med den engelske hærs gymnastiklærere. Rygtet om ham er nået helt til de kongelige paladser. Han er i juli 1907 blevet modtaget i audiens hos den engelske monark, **kong Edward VII**, der var søn af **dronning Victoria** (død 1901).

Han var allerede i 1863 blevet gift med den danske prinsesse **Alexandra**, der var datter af den danske konge **Christian IX**.

**Edward VII** fik dog ikke nogen lang periode som regent. Han døde allerede i 1910.



Edward VII (1901 – 1910).

**I Audiens.** Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde, der i et Aars Tid har været attacheret det engelske Hovedkvarterets Skolestab i Aldershot for at sætte engelske Officerer ind i vort System, blev i Forgaars modtaget i Audiens af Kong Edward.

Svendborg Avis, 24. juli 1907.

**Dansk Officer i England.** Løjtnant i den danske Hær H. P. Langkilde, som er attacheret Hovedkvarterets Skolestab i Aldershot, er i Mandags bleven modtagen i Audiens af Kong Edward. (Løjtnant Langkilde er Svigersøn af Tobaksfabrikant Møller i Kjøge.)

Østsjællands Avis (Køge) 24. juli 1907.

**Medaille.** Løjtnant Langkilde, Skaarup, fik Victoria-Medailen, da han var i Audiens hos Kong Edward.

Svendborg Avis, 5. august 1907.

**I Avdiens.** Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde, der i et Aars Tid har været attacheret det engelske Hovedkvarterets Skolestab i Aldershot for at sætte engelske Officerer ind i vort System, blev i Forgaars modtaget i Avdiens af Kong Edward.

**Dansk Officer i England.** Løjtnant i den danske Hær H. P. Langkilde, som er attacheret Hovedkvarterets Skolestab i Aldershot, er i Mandags bleven modtagen i Audiens af Kong Edward. (Løjtnant Langkilde er Svigersøn af Tobaksfabrikant Møller i Kjøge).

**Medaille.** Løjtnant Langkilde, Skaarup., fik Victoria-Medailen, da han var i Audiens hos Kong Edward.

Victoriamedaljen uddeles i flere forskellige kategorier efter modtageren stilling og rang, ligesom den findes i flere forskellige udformninger.

Hvilken type Løjtnant **Hans Peter Langkilde** har modtaget vides ikke, men det kunne være denne?

Se næste side.



**Royal Victorian Order ("Victoria-medaljen").**



**Aldershot Command and Headquarter Building.**





### Løjtnant Langkilde

er nu i Følge „Fikbl.“ vendt tilbage til Danmark for paany at overtage sin Stilling som fast Gymnastiklærer ved Skaarup Statsseminarium, efter at han i et Aar har virket som Gymnastiklærer ved den engelske Militærskole i Aldershot.

Inden Afrejsen fra England har Løjtnant Langkilde været i Audiens baade hos Dronning Alexandra og hos Kong Edward, og Kongen overrakte ham egenhændigt Victoriamkorset, — en meget sjælden Udmærkelse. Fra Officererne i Aldershot fik han overrakt en overordentlig værdifuld, kunstnerisk forarbejdet Sølvbakke med alle Givernes Navne i Faksimile. Ogsaa fra Underofficererne modtog han en smuk Erindringsgave. Det stærkeste Vidnesbyrd om, at Løjtnant Langkildes Virksomhed i England er blevet anerkendt, er dog dette, at han indtrængende blev opfordret til at modtage fast Ansættelse. Han mente dog ikke at kunne modtage dette ærefulde Tilbud.

### Løjtnant Langkilde

Er nu ifølge ”Fikbl.” vendt tilbage til Danmark for paany at overtage sin Stilling som Gymnastiklærer ved Skaarup Statsseminarium, efter at han i et Aar har virket som Gymnastiklærer ved den engelske Militærskole i Aldershot.

Inden Afrejsen fra England har Løjtnant Langkilde været i Audiens baade hos Dronning Alexandra og hos Kong Edward, og Kongen overrakte ham egenhændigt Victoriamkorset, — en meget sjælden Udmærkelse. Fra Officererne i Aldershot fik han overrakt en overordentlig værdifuld, kunstnerisk forarbejdet Sølvbakke med alle Givernes Navne i Faksimile. Ogsaa fra Underofficererne modtog han en smuk Erindringsgave. Det stærkeste Vidnesbyrd om, at Løjtnant Langkildes Virksomhed i England er blevet anerkendt, er dog dette, at han indtrængende blev opfordret til at modtage fast Ansættelse. Han mente dog ikke at kunne modtage dette ærefulde Tilbud.

Aarhus Amtstidende, 7. august 1907.

Ved officielle lejligheder i Danmark kan man åbenbart ikke bære en udenlandsk orden uden speciel tilladelse. Den er herved tildelt **Løjtnant H. P. Langkilde**.

Under 22. August er det tilladt Lærer ved Statsseminariet i Skaarup, **Løjtnant H. P. Langkilde**, at anlægge og bære den ham af Kongen af Storbritannien og Irland tildelte Dekoration som Ridder af Victoria Ordenen.

Morgenbladet Adresse-Avisen, 31. august 1907.

## Dansk Gymnastiklærer i England.

Da jeg har set, at „Nationaltidende“ har bragt en kort Meddelelse om, at en dansk Gymnastiklærer har været med til at indføre rationel Gymnastik i den engelske Hær, kan det maaske interessere Bladets Læsere at høre lidt nærmere herom.

For godt et Aar siden henvendte den engelske Regering sig til vor om at faa en dansk Gymnastiklærer til Aldershot for der paa den engelske Hærs Gymnastikskole at være de militære Autoriteter behjælpelige med at indføre rationel d. e. Lings Gymnastik. Dette ansvarsfulde Hverv blev overdraget Seminarielærer, Løjtnant H. P. Langkilde, Skaarup. Han blev antaget paa eet Aar fra 1. August 1906.

Det var et vanskeligt Arbejde, Langkilde blev stillet overfor. Man var ikke klar over Rækkevidden af den tagne Beslutning at indføre rationel Gymnastik; man troede snarest, at det blot drejede sig om nogle nye Øvelser, der kunde puttes ind blandt dem, man i Forvejen havde. Da man saa forstod, at der her var Tale om helt nye Principper og i det hele en gennemgribende Forandring, var der dem, der blev betænkelige og helst var bleven staaende ved det gamle, saa meget mere som der tillige fra visse Sider rejste sig en kraftig Modstand mod det nye. Den første Tid var derfor ret kritisk; men snart lykkedes det dog Løjtnant Langkilde at give de ledende et saa godt Indtryk af den nye Gymnastik og saa megen Forståelse af dens Principper, at de bestemte sig for at tage Skridtet fuldt ud og uden Vaklen at gennemføre den rationelle Gymnastik. Dette var paa en vis Maade forholdsvis let; thi Chefen for Gymnastikskolen er ogsaa Inspektør for al Gymnastikken i den britiske Hær og har som saadan under sig en Stab af Officerer og Underofficerer, der ikke har anden Militærtjeneste end deres Arbejde med Gymnastikken, og som derfor helt staaer under Chefens Kommando. Han indkaldte dem alle, ca. 15 Officerer, og ca. 170 Underofficerer, i Aarets Løb i forskellige Hold til at gennemgaa Kursus paa 2 Maaneder under Langkilde.

### Dansk Gymnastiklærer i England.

Da jeg har set, at „Nationaltidende“ har bragt en kort Meddelelse om, at en dansk Gymnastiklærer har været med til at indføre rationel Gymnastik i den engelske Hær, kan det maaske interessere Bladets Læsere at høre lidt nærmere herom.

For godt et Aar siden henvendte den engelske Regering sig til vor om at faa en dansk Gymnastiklærer til Aldershot for der paa den engelske Hærs Gymnastikskole at være de militære Autoriteter behjælpelige med at indføre rationel d. e. Lings Gymnastik. Dette ansvarsfulde Hverv blev overdraget Seminarielærer, Løjtnant H. P. Langkilde, Skaarup. Han blev antaget paa eet Aar fra 1. August 1906.

Det var et vanskeligt Arbejde, Langkilde blev stillet overfor. Man var ikke klar over Rækkevidden af den tagne Beslutning at indføre rationel Gymnastik; man troede snarest, at det blot drejede sig om nogle nye Øvelser, der kunde puttes ind blandt dem, man i Forvejen havde. Da man forstod, at der her var Tale om helt nye Principper og i det hele en gennemgribende Forandring, var der dem, der blev betænkelige og helst var bleven ved det gamle, saa meget mere som der tillige fra visse Sider rejste sig en kraftig Modstand mod det nye. Den første Tid var derfor ret kritisk; men snart lykkedes det dog Løjtnant Langkilde at give de ledende et saa godt Indtryk af den nye Gymnastik og saa megen Forståelse af dens Principper, at de bestemte sig for at tage Skridtet fuldt ud og uden Vaklen at gennemføre den rationelle Gymnastik. Dette var paa en vis Maade forholdsvis let; thi Chefen for Gymnastikskolen er ogsaa Inspektør for al Gymnastikken i den britiske Hær og har som saadan under sig en Stab af Officerer og Underofficerer, der ikke har anden Militærtjeneste end deres Arbejde med Gymnastikken, og som derfor helt staaer under Chefens Kommando. Han indkaldte dem alle, ca. 15 Officerer, og ca. 170 Underofficerer, i Aarets Løb i forskellige hold til at gennemgaa Kursus paa 2 Maaneder under Langkilde.

Fortsættes>>>>>

Gymnastikskolens Lærere deltog i det første af disse Kursus, og fra Nytaar 1907 foregik al Undervisning af Skolens almindelige Elevklasser efter det nye System under Langkildes Tilsyn og Vejledning. Efterhaanden som de indkaldte Lærere vendte tilbage til deres Garnisoner, har ogsaa de begyndt at undervise deres Mandskab i den rationelle Gymnastik, og Arbejdet med at indføre den i hele den engelske Hær er saaledes hurtigt kommet i Gang.

Da Chefen for Gymnastikskolen vidste, at jeg skulde til England, indbød han mig til at se Resultatet af Langkildes Arbejde. Det var med en vis Spænding, at jeg kom til Aldershot. Var det virkelig lykkedes at lægge en solid Grund for denne gennemgribende Forandring i Løbet af eet Aar? Var man ikke gaaet saa hurtigt i Bredden, at man ikke i tilsvarende Grad ogsaa var gaaet i Dybden? Jeg havde dog ikke set ret meget af Arbejdet, før jeg indsaa, at her var gjort en særdeles lovende Begyndelse. Man viste mig først Skolens Elever, ca. 100 Underofficerer, der undervistes i Troppe af dens forskellige Lærere. Derpaa saa jeg et Hold Rekrutter, saa et Hold af Underofficerer som Løjtnant Langkilde selv ledede, og endelig gennemgik alle Eleverne i et samlet Hold en Dagsøvelse under Ledelse af den øverste Stabsinstruktør. Det, som slog mig og glædeligt overraskede mig, var den gode Forstaaelse af Øvelserne og den Korrekthed, hvormed der arbejdedes helt ud i alle de Enkeltheder, som Begyndere ellers gerne glemmer, og tillige den overordentlige Fart og Iver, der prægede Arbejdet baade fra Lærernes og Elevernes Side.

Rekrutholdet bestod af unge Knøse paa 17—18 Aar, kommende fra de laveste Lag af Befolkningen, forsømte baade legemligt og sjæleligt under deres Opvært og derfor daarligt Emne at arbejde med. Ikke desto mindre var Resultatet, at de kunde staa ved Siden af en god dansk Skyttekreds. Et saadant Resultat er kun muligt, naar baade det System, hvorefter der arbejdes, er rationelt og Undervisningen vel tilrettelagt,

Gymnastikskolens Lærere deltog i det første af disse Kursus, og fra Nytaar 1907 foregik al Undervisning af Skolens almindelige Elevklasser efter det nye System under Langkildes Tilsyn og Vejledning. Efterhaanden som de indkaldte Lærere vendte tilbage til deres Garnisoner, har ogsaa de begyndt at undervise deres Mandskab i den rationelle Gymnastik, og Arbejdet med at indføre den i hele den engelske Hær er saaledes hurtigt kommet i Gang.

Da Chefen for Gymnastikskolen vidste, at jeg skulde til England, indbød han mig til at se Resultatet af Langkildes Arbejde. Det var med en vis Spænding, at jeg kom til Aldershot. Var det virkelig lykkedes at lægge en solid Grund for denne gennemgribende Forandring i Løbet af eet Aar? Var man ikke gaaet saa hurtigt i bredden, at man ikke i tilsvarende Grad ogsaa var gaaet i Dybden? Jeg havde dog ikke set ret meget af Arbejdet, før jeg indsaa, at her var gjort en særdeles lovende Begyndelse. Man viste mig først Skolens Elever, ca. 100 Underofficerer, der undervistes i Troppe af dens forskellige Lærere. Derpaa saa jeg et Hold Rekrutter, saa et Hold Underofficerer som Løjtnant Langkilde selv ledede, og endelig gennemgik alle Eleverne i et samlet Hold en Dagsøvelse under Ledelse af den øverste Stabsinstruktør. Det, som slog mig og glædeligt overraskede mig, var den gode Forstaaelse af Øvelserne og den Korrekthed, hvormed der arbejdedes helt ud i alle de Enkeltheder, som Begyndere ellers gerne glemmer, og tillige den overordentlige Fart og Iver, der prægede Arbejdet baade fra Lærernes og Elevernes side.

Rekrutholdet bestod af Unge Knøse paa 17—18 Aar, kommende fra de laveste Lag af Befolkningen, forsømte baade legemligt og sjæleligt under deres Opvært og derfor daarligt Emne at arbejde med. Ikke desto mindre var Resultatet, at de kunde staa ved Siden af en god dansk Skyttekreds. Et saadant Resultat er kun muligt, naar baade det System, hvorefter de arbejdes, er rationelt og Undervisningen vel tilrettelagt,

Fortsættes>>>>>

og naar Læreren forstaaer at give Eleverne Lyst til Arbejdet. Hvad det sidste angaar, lignede Arbejdet her paafaldende den frivillige Gymnastik i vore Skytteforeninger; disse Rekrutter, der til at begynde med var træge, slappe og ligegyldige, arbejdede nu med en saadan Lyst, at det lyste ud af deres Øjne. Hvad Underofficererne, Skolens egentlige Elever, angaar, fik man intet Øjeblik Indtryk af, at de var Begyndere, saa sikkert, saa korrekt og kraftigt udførte de deres Øvelser, det var øjensynligt, at de havde arbejdet med Lyst.

Fra Skolens faste Lærere hørte vi saadanne Udtryk, som at det nu var umuligt at tænke sig at gaa tilbage til den gamle Gymnastik, og Skolens Forstander, Major Moore, sagde, at Lings Gymnastik nu var kommen saadan ind i Hæren, at den næppe nogensinde vilde komme ud igen.

Major Moore har været Langkildes bedste Støtte. Han har klarest forstaaet den nye Gymnastik; og med en beundringsværdig Energi har han og Langkilde først udarbejdet en Række Dagsøvelser, der var bleven autoriserede for Hæren og derefter et Gymnastikreglement ligesaa fyldigt som det danske af 1905. Det har en Mængde gode Illustrationer, der bærer umiskendeligt Præg af Slægtstabet med det danske Reglements Billeder.

Det maa siges, at Løjtnant Langkilde paa en overordentlig smuk Maade har løst den ingenlunde lette Opgave, der her blev ham stillet. Baade hans overordnede og hans Elever var fulde af Ros over ham. Paaskønnelsen af hans Arbejde fik officielt sit stærkeste Udtryk i, at Kong Edward, som gentagne Gange havde set hans Arbejde, lod ham kalde til sig i privat Audienz og egenhændig gav ham Victoriaordenen.

Officererne, som hørte til Gymnastikstaben, overrakte ham ved en Middag til Ære for ham et antikt Sølvfad med alle deres Navne indgraverede i Haandskrift. Underofficererne gav ham en Sølvopsats.

Den Hæder, der saaledes i rigt Maal er vist ham, kommer ogsaa hans Land til Gode, og Danmark har gennem ham med England knyttet en Forbindelse, der ikke er uden Betydning.

K. A. Knudsen,  
Gymnastikinspektør.

og naar læreren forstaaer at give Eleverne Lyst til Arbejdet. Hvad det sidste angaar, lignede Arbejdet her paafaldende den frivillige Gymnastik i vore Skytteforeninger; disse Rekrutter, der til at begynde med var træge, slappe og ligegyldige, arbejdede nu med en saadan Lyst, at det lyste ud af deres Øjne. Hvad Underofficererne, Skolens egentlige elever, angaar, fik man intet Øjeblik Indtryk af, at de var Begyndere, så sikkert, saa korrekt og kraftigt udførte de deres Øvelser, det var øjensynligt, at de havde arbejdet med Lyst.

Fra Skolens faste Lærere hørte vi saadanne Udtryk, som at det nu var umuligt at tænke sig at gaa tilbage til den gamle Gymnastik, og Skolens Forstander, Major Moore, sagde, at Lings Gymnastik nu var kommen saadan ind i Hæren, at den næppe nogensinde vilde komme ud igen.

Major Moore har været Langkildes bedste Støtte. Han har klarest forstaaet den nye Gymnastik; og med en beundringsværdig Energi har han og Langkilde først udarbejdet en Række Dagsøvelser, der var bleven autoriserede for Hæren og derefter et Gymnastikreglement ligesaa fyldigt som det danske af 1905. Det har en Mængde gode Illustrationer, der bærer umiskendeligt Præg af Slægtsskabet med det danske Reglements Billeder.

Det maa siges, at Løjtnant Langkilde paa en overordentlig smuk Maade har løst den ingenlunde lette Opgave, der her blev ham stillet. Baade hans overordnede og hans Elever var fulde af Ros over ham. Paaskønnelsen af hans Arbejde fik officielt sit stærkeste Udtryk i, at Kong Edward, som gentagne Gange havde set hans Arbejde, lod ham kalde til sig i privat Audienz og egenhændig gav ham Victoriaordenen.

Officererne som hørte til Gymnastikstaben, overrakte ham ved en Middag til Ære for ham et antikt Sølvfad med alle deres Navne indgraverede i Haandskrift. Underofficererne gav ham en Sølvopsats.

Den Hæder, der saaledes i rigt Maal er vist ham, kommer ogsaa hans Land til Gode, og Danmark har gennem ham med England knyttet en Forbindelse, der ikke er uden Betydning.

K. A. Knudsen  
Gymnastikinspektør.

Efter sin hjemkomst til Danmark holder **Hans Peter Langkilde** foredrag i Odense om sit ophold i England og arbejdet med at indføre rationel gymnastik i den engelske hær.

**Gymnastisk  
Selskab.**

Foredrag af Hr. Seminarlærer  
**Langkilde** om **»Rationel  
Gymnastik i England.»** i Fyens  
Forsamlingshus Torsdag den 31te  
Oktbr., Kl. 5½ præc.

Fyens Stiftstidende, 25. oktober 1907.

**Gymnastisk Selskab.**

Igaar Eftermiddags holdt Seminarlærer, Løjtnant *H. P. Langkilde*, Skaarup, i Fyens Forsamlingshus et meget fornøjeligt og livfuldt Foredrag om den engelske Gymnastikundervisning i Fortid og Nutid.

Det vil være vore Læsere bekendt, at Løjtnanten, efter Anmodning fra England, i et Aar har givet Undervisning ved den engelske Hærs Gymnastikskole i Aldershot og her uddannet Gymnastiklærere.

Fortiden er forøvrigt en dansk Gymnastiker *Junker* i Yorkshire i samme Øjemed.

Fyens Stiftstidende, 1, november 1907.

Efter hjemkomsten til Danmark efter sit etårige ophold i England er det tilsyneladende **Hans Peter Langkildes** intention at fortsætte i sin stilling som gymnastiklærer ved Skårup Seminarium, hvorfor han tager initiativ til at skaffe en passende bolig til sig selv og sin familie.

Nedenstående klip er fra "Realregister til Skøde- og Panteprotokol, Sunds-Gudme Herredsfoged", matrikel nr. 69b.

Ifølge punkt 4 køber **Hans Peter Langkilde** skødet på matriklen den 14/11 1907. Af afsnittet "Hæftelser" fremgår det, at købet delvis finansieres af en obligation udstedt af fabrikant C. E. Møller på 5000 kr. (**Hans Peter Langkildes** svigerfar).



Skøde- og Panteprotokol for matrikel 69b, Skaarup By.

Matrikel 69b er ejendommen Østergade 59, Skårup – det nuværende lægehus. Da bygningen ifølge BBR-registret er opført i 1908, må det formodes, at det er **Hans Peter Langkilde**, der har fået ejendommen opført (måske i engelsk stil??).



Luftfoto 1959 af ejendommen Østergade 59 opført af Hans Peter Langkilde 1908.

På seminariet fortsætter man den årlige "Gymnastikpræsentation" i februar måned.



Svendborg Avis, 13. februar 1908.

**Gymnastikpræsentationen** paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes Ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke raaet Gymnasterne under Forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Svendborg Avis, 17. februar 1908.

Gymnastikpræsentationen paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes Ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke raaet Gymnasterne under forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Den 30. april 1908 fødes ægteparrets søn nr. 2, **Ole Arvid Langkilde**. Igen har **Else Møller Langkilde** tilsyneladende under graviditeten opholdt sig hos moderen i Køge, for sønnens fødsel er indskrevet i Skt. Nikolaj sogns kirkebog, Køge.

30. April	Køge Brogade 5	Ole Arvid Langkilde	Seminaris lærer Hans Peter Langkildes og Hustru Else Møllers 25. år, Skårup Se- minarium.	1908 17. Maj	Pastor Hallenbach-Jedens J. A. Jensen	Tobaksfabrikant C. Møllers Hustru Henriette Møller, bar. Lotterikollektor R. T. Langkilde de, Svendborg og Bodil Møller, Køge.	Fødsel 1908 I Skårup Se- minarium forældrene i Skårup Se- minarium af R. T. Langkilde
--------------	----------------------	------------------------	---	--------------------	---	--	---

**Ole Arvid Langkildes fødsels- og dåbsnotits i Skt. Nikolaj sogns kirkebog, Køge. Fødselsdato 30. april 1908. Dåbsdato 17. maj 1908 i kirken i Køge. Faddere: Tobaksfabrikant C. Møllers hustru, Henriette, Køge, bar (Else Langkildes mor). Lotterikollektor R. T. Langkilde, Svendborg (Hans Peter Langkildes far) samt familiemedlem fra Køge, pige Bodil Møller. Oplysningerne er desuden fremsendt til Skårup sogn, hvor forældrene er hjemmehørende.**

Sommeren 1908 betyder et gensyn med England for **Hans Peter Langkilde**. Som næste avisclip beretter om, er han blevet tilknyttet de danske atleter, som skal deltage i OL i London 1908 som vejleder og tolk. Der har næppe blandt de danske OL-deltagere været mange, der har mestret det engelske sprog. OL 1908 i London var 4. gang man afholdt OL i den nyere tid (1. gang 1896 i Grækenland).

Det danske hold bestod af 78 deltagere, der deltog i følgende 8 discipliner: atletik, boksning, brydning, fodbold, fægtning, gymnastik, skydning, svømning.

**Gymnastiklæreren ved Skaarup Seminarium, Løjtnant H. P. Langkilde, rejste i Gaar til England for at vejlede og være Tolk for Olympierne.**  
Hr. Langkilde er godt kendt i London fra den Tid, han opholdt sig der for at føre Tilsyn med Indførelsen af dansk Gymnastik i den engelske Hær.

**Gymnastiklæreren ved Skaarup Seminarium, Løjtnant H. P. Langkilde, rejste I gaar til England for at vejlede og være Tolk for Olympierne.**  
Hr. Langkilde er godt kendt i London fra den Tid, han opholdt sig der for at føre Tilsyn med Indførelsen af dansk Gymnastik i den Engelske Hær.

Svendborg Avis, 13. juli 1908.



Skaarup Seminariums gymnastikhold 1909:



Hans Peter Langkildes gymnastikhold 1909. Gymnastikpræsentationen 1909 er ikke annonceret i avisen som tidligere år, men det må formodes, at billedet stammer herfra. Hans Peter Langkilde helt i hvidt i bageste række.

Englænderne og den danske Gymnastik.  
I Søndags gæstedes Skaarup Seminarium af Major Chr. Moore, Chef for Hærens Gymnastikskole i Aldershot i England, og af Skoleinspektør Weyley fra London, som i den nærmeste Tid vil aflægge en Række Besøg paa forskellige danske Skoler og Højskoler for at studere Gymnastikkens Stilling her i Landet.  
Det var i Aldershot, at Løjtnant Langkilde opholdt sig i et Aar for at indføre den her til Lands bestående Gymnastik.

Englænderne og den danske Gymnastik.

I Søndags gæstedes Skaarup Seminarium af Major Chr. Moore, Chef for Hærens Gymnastikskole i Aldershot i England, og af Skoleinspektør Weyley fra London, som i den nærmeste tid vil aflægge en Række Besøg paa forskellige danske Skoler og Højskoler for at studere Gymnastikkens Stilling her i Landet.

Det var i Aldershot, at Løjtnant Langkilde opholdt sig i et Aar for at indføre den her til Lands herskende Gymnastik.

Nationaltidende, 16. februar 1909.

Det er sandsynligt, at det er i forbindelse med dette besøg, at **Hans Peter Langkilde** bliver inviteret til England i den kommende sommerferie for at forestå en række lærerkurser i gymnastik. Det er tilsyneladende en succes, for kursusvirksomheden fortsætter også de næste 2 sommerferier, således at han 3 år i træk, i sommerferierne 1909, 1910 og 1911, er kursislærer i Scarborough, England.

Løjtnant H. P. Langkildes gymnastikopvisning i Svendborg afsluttende med dans til midnat og derefter kaffebord (på en hverdag!!).

### **Gymnastik.**

Skaarup Seminariums Gymnastikhold holdt Onsdag Eftermiddag

en lille fin Opvisning for Borger-skolens Dreng og disses Lærere i den ny Gymnastiksal.

I Aftes gentog de Opvisningen for Gymnastikforeningens aktive og passive Medlemmer og enkelte andre. I en ny fiks af Holdets dygtige Leder, Løjtnant Langkilde, komponeret Opstilling, udførte de en Række kvikke, afvekslende sammensat fritstaaende Øvelser. Der fortsattes med Højdespring, Sidespring, Smidighedsøvelser og nogle vældige Spring over Plint og Hest. Den lille mønsterværdige Præsentation viste foruden den Styrke, Smidighed og Elegance, Gymnastikken udvikler, tillige den udmærkede Disciplin og Ensartethed, hvormed den kan præge et Hold.

Et stærkt Bifald kaldte de 12 flinke Gymnaster frem til en Æresrunde.

Efter Opvisningen samledes Foreningens Medlemmer med Seminaristerne til en Dansesammenkomst i Borgerforeningens lille Sal. Dansen gik livlig til Midnat, da man samledes om Kaffebord og ved en nøjagtig minutlang Klapsalve takkede Seminaristerne, og lod hinanden leve!

### **Gymnastik.**

Skaarup Seminariums Gymnastikhold holdt Onsdag Eftermiddag en lille fin Opvisning for Borger-skolens Dreng og disses Lærere i den ny Gymnastiksal.

I Aftes gentog de Opvisningen for Gymnastikforeningens aktive og passive Medlemmer og enkelte andre. I en ny fiks af Holdets dygtige Leder, Løjtnant Langkilde, komponeret Opstilling, udførte de en Række kvikke, afvekslende sammensat fritstaaende Øvelser. Der fortsattes med Højdespring, Sidespring, Smidighedsøvelser og nogle vældige Spring over Plint og Hest. Den lille mønsterværdige Præsentation viste foruden den Styrke, Smidighed og Elegance, Gymnastikken udvikler, tillige den udmærkede Disciplin og Ensartethed, hvormed den kan præge et Hold.

Et stærkt Bifald kaldte de 12 flinke Gymnaster frem til en Æresrunde.

Efter Opvisningen samledes Foreningens Medlemmer med Seminaristerne til en Dansesammenkomst i Borgerforeningens lille Sal. Dansen gik livlig til Midnat, da man samledes om Kaffebord og ved en nøjagtig minutlang Klapsalve takkede Seminaristerne, og lod hinanden leve!

Svendborg Avis, 11. februar 1910.

Her er Løjtnant H. P. Langkildes gymnastikhold 1910.



Foto fra Skårup Seminariums gymnastiksal sandsynligvis fra årets offentlige gymnastikpræsentation. Gymnasterne poserer foran seminariets fane med sloganet "Kundskab er Magt" flankeret af 2 dannebrogflag. H. P. Langkilde ses i midten i bageste række i mørkt tøj.

**Hans Peter Langkilde** udnævnes i 1910 til løjtnant af reserven ved 35. Bataillon.

**Løjtnanter i Reserven.**  
Følgende Officerer udnævnes fra 1ste Oktober til Løjtnanter i Reserven (aarlig Lønning 200 Kr.) og ansættes som angivet:  
Løjtnanterne A. S. M. Nielsen, 35. Bataillon, ved 14. Regiment, O. S. V. Henriksen, 36. Batl., ved 14. Reg., H. P. Langkilde, 35. Batl., ved 15. Reg., L. Petersen, 36. Batl., ved 15. Reg., og Sekondløjtnant M. C. Mikkelsen, 26. Batl., ved 14. Reg.

Fyens Stiftstidende, 30. september 1910.



Hvert år er dimissionsholdet (ovenstående er 1911) fra Skårup Seminarium blevet fotograferet sammen med deres lærere.

Lærerne har indtaget forreste række med forstander, J. F. L. Klingemann nr. 3 fra venstre. En person skiller sig markant ud – læreren på højre fløj, gymnastiklærer H. P. Langkilde. Han er efter sit ophold i England klædt som en "rigtig engelsk gentleman". "Et stort kulturskred" blandt lærerne ved landsbyseminariet i Skårup.

Denne dimission blev i øvrigt den sidste for H. P. Langkildes vedkommende på Skårup Seminarium.

Løjtnant **Hans Peter Langkilde** tilbyder undervisning i fægtning:

**Fægtning.**  
Gymnastikforeningen begynder nu et kursus i Fægtning under Ledelse af Løjtnant Langkilde, Skaarup. De, der vil lære en Parade eller gaa paa i en Kontra, kan henvende sig i Gymnastiksalen Tirsdag eller Fredag Aften.

**Fægtning.**

Gymnastikforeningen begynder nu et kursus i Fægtning under Ledelse af Løjtnant Langkilde, Skaarup. De, der vil lære en Parade eller gaa paa i en Kontra, kan henvende sig i Gymnastiksalen Tirsdag eller Fredag Aften.

Svendborg Avis, 23. november 1910.

Ved folketællingen 1. februar 1911 er **Hans Peter Langkilde** med familien, hustru og 2 sønner samt en tjenestepige, registreret bosat i villaen matr. 69b i Skårup.

Matr. Nr.	Navn	Alder	Sex	Relig.	Profession	År	Sted	Andet
1	Hans Peter Langkilde	1879	M.	v.	Skolelærer	1900	Skårup	Seminarlærer
2	Elise Møller	1882	K.	-	Hjælp	1904	Skårup	022
3	Hans Erling Langkilde	1907	M.	v.	Skolelærer	1909	Skårup	022
4	Oluf Arvid Langkilde	1909	M.	-	Hjælp	1909	Skårup	022
5	Johanne Johanne	1889	K.	v.	Tjenestepige	1909	Skårup	700

### Klip af folketællingsskema 1. februar 1911, Skårup By.

**Hans Peter Langkilde** har ikke sluppet kontakten til England. Ifølge næste avisclip (12. oktober 1911) har han indgået en aftale om at tilbringe vinteren i England for at udbrede dansk gymnastik, og ifølge de næste klip fortsætter han sit virke fra april måned, og denne gang medbringer han sin familie.

Skårup Seminarium har derfor været nødsaget til at ansætte en vikar i stillingen som gymnastiklærer.

Det er dog ikke længere den engelske hær, han skal arbejde for.

Han bliver nu ansat af skolevæsenet i West Riding, Yorkshire, i en stilling som gymnastikinspektør (organiseringsinspektør).

Han forbliver i denne stilling indtil krigsudbruddet i 1914 (1. Verdenskrig), hvor han kaldes hjem til den danske hær for at indgå i sikringsstyrken.

**Skaarup Seminarium. Lærer J. Kr. Jensen, "Højholm", Pedersborg", der har virket en Tid som Gymnastiklærer i Skotland, har faaet midlertidig Ansættelse ved Skaarup Seminarium som Lærer i Gymnastik og Sløjd i Stedet for Løjtnant Langkilde, der i Vinter skal opholde sig i England for at virke for Indførelsen af den danske Gymnastik der.**

**Skaarup Seminarium. Lærer J. Kr. Jensen, "Højholm" Pedersborg, der har virket en Tid som Gymnastiklærer i Skotland, har faaet midlertidig Ansættelse ved Skaarup Seminarium som Lærer i Gymnastik og Sløjd i Stedet for Løjtnant Langkilde, der i Vinter skal opholde sig i England for at virke for Indførelsen af den danske Gymnastik der.**

Ringsted Folketidende. 12. oktober 1911.

**Dansk Gymnastiklærer til England.** Gymnastiklærer Langkilde, Skaarup Seminarium, der tidligere har været Lærer ved Hærens Gymnastikskole i Aldershot i England, rejser den 1. April atter dertil med sin Familie for at udbedre det danske Gymnastiksystem i den engelske Folkeskole i Distriktet Yorkshire.

Middelfart Venstreblad, 24. oktober 1911.

**Ved Skaarup Seminarium**  
er Lærer J. K. Jensen, demitteret fra Vordingborg Seminarium, ansat som Gymnastiklærer i det halve Aar, Løjtnant Langkilde, som tidligere meddelt, opholder sig i Leed for at indføre dansk Gymnastik i den engelske Folkeskole.

Svendborg Avis, 26. oktober 1911.

**Dansk Gymnastiklærer til England.** Gymnastiklærer Langkilde Skaarup Seminarium, der tidligere har været Lærer ved Hærens Gymnastikskole i Aldershot i England, rejser den 1. April atter dertil med sin Familie for at udbedre det danske Gymnastiksystem i den engelske Folkeskole i Distriktet Yorkshire.

**Ved Skaarup Seminarium**

Er Lærer J. K. Jensen demitteret fra Vordingborg Seminarium, ansat som Gymnastiklærer i det halve Aar, Løjtnant Langkilde, som tidligere meddelt, opholder sig i Leed(?) for at indføre dansk Gymnastik i den engelske Folkeskole.

Da det ikke forventes, at **Hans Peter Langkilde** vender tilbage til Skårup Seminarium, har man nu fastansat en afløser, **P. M. Trap**, i hans stilling. Kilde: seminariets årsberetning 1913.

Seminariets Lærere er foruden Forstanderen H. Tofte, C. C. Krogsgaard, F. V. Olsen, Chr. Knudsen og P. M. Trap.

Sidstnævnte har afløst Løjtnant Langkilde, der fratraadte i September ifjor for at overtage en Stilling som Gymnastikinspektør i England.

Fyens Stiftstidende, 8. august 1913,

I efteråret 1913 sælger **Hans Peter Langkilde** sin villa i Skårup.

**Ejendomshandel.**  
Fhv. Gymnastiklærer, Løjtnant  
*Langkilde* ved Skaarup Stats-  
seminarium har i disse Dage solgt  
sin Villa i Skaarup til Boghandler  
*Jørgensen*, Aalborg, for 10,000 Kr.

Ærø Avis, 22. oktober 1913.

Kort efter at 1. Verdenskrig er brudt ud, kaldes **H. P. Langkilde** hjem fra England til tjeneste i sikringsstyrken i den danske hær.

**Gymnastisk Selskab**  
holder Fredag Aften Møde i Højskolehjemmets Sal. Løjtnant *Langkilde*, der for Tiden er indkaldt, her ved Garnisonen, men til Hverdags er Gymnastikinspektør i England, hvor han for en Landsdels Vedkommende skal lede Indførelsen af den her anvendte Form for svensk Gymnastik, taler.

#### Gymnastisk Selskab

Holder Fredag Aften Møde i Højskolehjemmets Sal. Løjtnant *Langkilde*, der for Tiden er indkaldt, her ved Garnisonen, men til Hverdags er Gymnastikinspektør i England, hvor han for en Landsdels Vedkommende skal lede Indførelsen af den her anvendte Form for svensk Gymnastik, taler.

Nordjyllands Social-Demokrat, 8. september 1914.

**Hans Peter Langkildes** nye tilværelse som medlem af den danske sikringsstyrke ved 35. Bat. i det Nørrejske er sandsynligvis lidt for trivielt, hvorfor han har tilbudt at holde et foredrag om den engelske hær, som han gennem sit arbejde har fået stor indsigt i.

**Foredrag om den engelske Hær.**  
Om dette Emne taler den danske Løjtnant *Langkilde* (engelsk Gymnastikinspektør) i Højskolehjemmets Sal **Fredag den 11. ds.** Kl. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Adgang 25 Øre. Medlemmer af Gymnastisk Selskab gratis Adgang. 9310

Nordjysk Social-Demokrat, 10. september 1914.

Under sit ophold bliver han i 1915 forfremmet fra "Løjtnant i reserven" til "Kaptajn i reserven".

**Hæren.**  
Løjtnanterne af Reserven *Chr. E. Stendrup, N. J. Nielskov, H. P. Langkilde, P. Buhl* og *O. Chr. Vingaard Henriksen* er udnævnte til **Kaptajner af Reserven i Fodfolket.**

Nationaltidende, 25. januar 1915.

**Hans Peter Langkilde** ønsker at genoptage sin beskæftigelse som underviser – ikke retur til Skårup Seminarium, hvor hans tidligere stilling som gymnastiklærer i 1913 blev besat til anden side.

Han har søgt job ved Roskilde Katedralskole, hvor han ifølge næste avisclip er ansat som timelærer fra den 19. august 1915.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har D. D. meddelt Kaptajn **H. P. Langkilde** Ansættelse som Timelærer ved Roskilde Katedralskole fra den 19de August d. A. at regne.

Berlingske Aften, 31. juli 1915.

Hans ansættelse omtales i en række aviser. Bemærk overskriften i det følgende "De lærde Skoler".

**De lærde Skoler.**  
Kaptajn *H. P. Langkilde* har faaet Ansættelse som Timelærer ved Roskilde Kathedralskole fra 19. August.

Nationaltidende, 2. august 1915.



I forbindelse med **Hans Peter Langkildes** ansættelse i Roskilde flytter hans familie hertil. Ved folketællingen 1. februar 1916 er hans hustru, **Else Langkilde**, hendes mor, **Henriette Møller** (angivet som gæst) og hans 2 sønner registreret bosat i Roskilde på en adresse i Lille Højbrøndstræde på 1. sal i forhuset (ingen husnummer oplyst).

Henriette Møller	3	Henriette Møller	20/1. 1886	6.	afg.	Gæst	Fabriksvej
Else Langkilde		Else Langkilde	27/9. 1892	6	afg.	Hustru	
Hans Peter Langkilde		Hans Peter Langkilde	27/9. 1914	0		Barn	
Hans Arvid Langkilde		Hans Arvid Langkilde	30/1. 1916	0		Barn	

Klip fra folketællingskema, Roskilde 1916.

**Hans Peter Langkilde** kan dog – på trods af sin ansættelse ved Roskilde Katedralskole – ikke slippe for sit engagement i hæren. Han skal nu være til rådighed for 8. Regiment i stedet for 6. Regiment. Det må betyde, at den praktiske ansættelse på katedralskolen udskydes.



Fyens Stiftstidende, 15. juli 1916.

Med lidt mere ro og stabilitet for familien, fører dette til familieudvidelse – søn nr. 3.

1917	Roskilde	Jørgen Langkilde	Kaptajn Hans Peter Langkilde og Hustru Else f. Møller Borgerdigt 25	24 Juni 1917	Domprovst Martensen Larsen i Roskilde	Barnets Forældre Frk. Hulda Heuckendorff Næstved Frk. Helene Langkilde, Svendborg	Meddel. No. 4 d. 24.
------	----------	------------------	---	--------------	---------------------------------------	---	----------------------

**Jørgen Langkildes** fødsels- og dåbsnotits i Roskilde Dom sogns kirkebog. Fødselsdag 24. januar 1917, Døbt 24. juni 1917. Adresse: Borgerdiget 25. Domprovst Martensen Larsen. Faddere: Barnets forældre, Frk. Hulda Heuckendorff, Næstved, Frk. Helene Langkilde, Svendborg.

**Hans Peter Langkilde**, nu med titel af "Kaptajn af Reserven", skriver i den kommende tid nogle kronikker til diverse aviser. Her er overskriften til en kronik bragt den 15. marts 1917. Den kan læses i "Mediestream".



Berlinske Aften, 15. marts 1917.

Her overskriften på en ny kronik om en tjenesterejse til England og til fronten i Frankrig/Belgien. Kan ligeledes læses i "Mediestream".



Roskilde Dagblad, 7. november 1917.

På trods af Hans Peter Langkildes fortsatte engagement i hæren bliver han pr. 1. april 1917 forfremmet fra timelærer til adjunkt.



Fyens Stiftstidende, 15. april 1917.

## Roskilde Katedralskole.

Under 29. Juli 1915 meddelte Ministeriet Kaptajn i Reserven H. P. Langkilde Ansættelse som Timelærer ved Roskilde Katedralskole fra 19. August f. M. Efter at der paa Finansloven for 1916-17 var givet den fornødne Bevilling til Embedets Omdannelse fra et Gymnastiklærerembede til et Adjunktembede, konstitueredes han som Adjunkt fra 1. April 1916, og han har nu erholdt kgl. Udnævnelse som Adjunkt fra 1. April 1917. Kaptajn Langkilde har allerede tidligere haft Ansættelse som kgl. Embedsmand, idet han, der i August 1903 blev ansat ved Skaarup Seminarium, den 29de Maj 1905 fik kgl. Udnævnelse i Embedet, som fra 1. April 1904 var oprettet som et egentligt Seminarielærerembede. Fra 1ste September 1912 erholdt han efter Ansøgning Afsked fra dette Embede, idet han i England havde faaet en Stilling som Gymnastikinspektør. Den i Seminarielærerembedet erhvervede Lønningsanciennitet (8 Aar 5 Maaneder) foreslaas tillagt hans Anciennitet ved Roskilde Katedralskole, der regnes fra 1. September 1915, - saaledes at han faar Lønningsanciennitet fra 1. April 1907, hvilket i Finanssaaret 1918-19 vil medføre en Merudgift af 600 Kr.

## Roskilde Katedralskole.

Under 29. Juli 1915 meddelte Ministeriet Kaptajn i Reserven H. P. Langkilde Ansættelse som Timelærer ved Roskilde Katedralskole fra 19. August f. M. Efter at der på Finansloven for 1916-17 var givet den fornødne Bevilling til Embedets Omdannelse fra et Gymnastiklærerembede til et Adjunktembede, konstitueredes han som Adjunkt fra 1. April 1916, og han har nu erholdt kgl. Udnævnelse som Adjunkt fra 1. April 1917. Kaptajn Langkilde har allerede tidligere haft Ansættelse som kgl. Embedsmand, idet han der i August 1903 blev ansat ved Skaarup Seminarium, den 29de Maj 1905 fik kgl. Udnævnelse i Embedet, som fra 1. April 1904 var oprettet som et egentligt Seminarielærerembede. Fra 1ste September 1912 erholdt han efter Ansøgning Afsked fra dette Embede, idet han i England havde faaet en Stilling som Gymnastikinspektør. Den i Seminarielærerembedet erhvervede Lønningsanciennitet (8 Aar 5 Maaneder) foreslaas tillagt hans Anciennitet ved Roskilde Katedralskole, der regnes fra 1. September 1915, - saaledes at han faar Lønningsanciennitet fra 1. April 1907, hvilket i Finanssaaret 1918-19 vil medføre en Merudgift af 600 Kr.

Roskilde Avis, 2. oktober 1917.

**Hans Peter Langkilde** bliver atter forfremmet inden for hæren. Denne gang til chef for 41. Bataillon, 2. kompagni.



Fyens Stiftstidende, 1. marts 1918.

Han skriver flere kronikker – denne i 2 dele. Læses i "Mediestream".



Berlingske, 29. oktober 1918.

Læsere af Roskilde Avis får også indsigt i, hvordan det er at være i tysk krigsfangenskab. Kan læses i "Mediestream".



Roskilde Avis, 2. november 1918.

Imellem **Hans Peter Langkildes** skrivelser får ægteparret **Langkilde** deres 4. barn – en datter.



**Else Vivian Langkildes** fødsels- og dåbsnotits i Roskilde Dom sogns kirkebog. Fødselsdato 17. oktober 1918. Døbt 11. maj 1919. Pastor Askholm i Domkirken. Faddere: Grosserer William Jespersen, København og hustru Mathilde. Købmand Svend Møller og hustru Johanne M. Odense, Premierløjtnant G. von Scholten og hustru Bodil, København, Læge K. Bølling, Ørbæk, frk Heuchendorff, Næstved.

**Hans Peter Langkilde** melder sig som deltager i en politisk diskussion, der åbenbart er blusset op her ved afslutningen af 1. Verdenskrig. Der er fremsat forslag om at afskaffe værnepligten, og fra "Gymnastisk Selskab" rejses spørgsmålet om, hvorledes ungdommens udvikling vil kunne formes i fremtiden uden den almindelige værnepligt.



København, 12. maj 1919.

Hvor længe **Hans Peter Langkilde** har nået at fungere i sin stilling ved Roskilde Katedralskole, er ukendt.

Den 5. juli 1919 kan landets dagblade berette, at **Hans Peter Langkilde** er ansat i en stilling ved Københavns Skolevæsen som **Gymnastikinspektør** (for drengegygnastik). Ligeledes er ansat en kvindelig lærer i en tilsvarende stilling for pige-gygnastik.

Under Københavns Skolevæsen er sket følgende Ansættelser: Som Skoleinspektør: Kommunelærerinde Frk. *Sofie Rasmussen*, som Gymnastikinspektører: Gymnastiklærer ved Roskilde Katedralskole, Adjunkt *H. P. Langkilde* og Kommunelærerinde Frk. *Else Thomsen*.

Fyens Stiftstidende, 5. juli 1919.

### **De to Gymnastikinspektører.**

Til Gymnastikinspektører er udnævnt Adjunkt ved Roskilde Katedralskole *Hans Peter Langkilde* og Frk. *Else Thomsen*.

*H. P. Langkilde*, Søn af Inspektør L., er født i 1879 paa Krogønlund i Steenstrup Sogn og blev Seminarist 1902. Han fik en grundig Uddannelse som Gymnastiklærer, virkede en Tid ved Skaarup Statsseminarium, ledede i 1910 et Kursus for Gymnastiklærere i Scarborough og fik siden Ansættelse som Gymnastikinspektør under Skolevæsenet for Yorkshire. Ved Verdenskrigens Udbrud forlod Hr. Langkilde England. Herhjemme blev han Kaptajn i Reserven. I 1916 fik han Ansættelse ved Roskilde Katedralskole som Gymnastiklærer, efter at han Aaret forud havde studeret nye Uddannelsesmetoder i Frankrig og England.

Nationaltidende, 5. juli 1919.



**Hans Peter Langkilde** kan i juni måned 1923 fejre 25-års jubilæum som officer i hæren.



**Kaptajn H. P. Langkilde,**  
der under Sikringsstyrken gjorde Tjeneste ved 11. og 28. Bataillon, og som var ansat som Gymnastiklærer ved Roskilde Latinskole, kan paa Søndag fejre sit 25 Aars Jubilæum som Officer i Hæren. Kaptajn Langkilde, der er Kompagnichef ved 41. Bataillon (11.Regiment), København, er for Tiden Gymnastikinspektør paa en københavnsk Skole.

Roskilde Dagblad, 7. juni 1923.

Avisen "København" meddeler, at gymnastikinspektøren sammen med en fægter, kaptajn **K. Sander**, er rejst til Czekoslovakiet på en formodentlig studietur.



**U d o g h j e m:**  
Gymnastikinspektør H. P. Langkilde og Fægteren, Kaptajn H. Sander er rejst til Czekoslovakiet, Dr. phil. Erik Schou til Tyskland og Direktør C. J. Becker til Italien.

København, 29. maj 1925.

På folketællingsdagen den 5. november 1925 er familien **Langkilde** registreret bosat på Brønshøjvej 1 st., København.

Mellem 1925 og 1930 flytter familien til rækkehuset Egernvej 17. Frederiksberg, hvor den er registreret ved folketællingen både den 5. november 1930 og 1940.

Huset købt af Hans Peter Langkilde den 7. juli 1928.

(Det var i øvrigt i samme husrække – længere nede af gaden – at statsminister J. O. Krag og hustru Helle Virkner boede nogle år senere).



I København planlægger man at fejre 100-året for indførelsen af obligatorisk gymnastik i de danske folkeskoler med et stort "Folkeskole-idrætsstævne" i juni 1928. Initiativtagere er gymnastikinspektørerne, **Else Thomsen** og **H. P. Langkilde**. Bl.a. for at skabe et økonomisk grundlag for jubilæets afholdelse, benyttes året forud til afholdelse af mindre gymnastikarrangementer, hvor der skabes økonomi f.eks. gennem opkrævning af entreer.

## Kommuneskolernes Gymnastikopvisning i Morgen.

### En Forberedelse til 100-Aars-Jubilæet.

I Morgen Onsdag Aften Kl. 7 $\frac{1}{2}$  afholdes i Idrætshuset en Gymnastikopvisning, der vil samle fuldt Hus. Den er arrangeret af Gymnastikinspektørerne ved de københavnske Kommuneskoler Else Thomsen og H. P. Langkilde og omfatter Pige- og Dregegymnastik, Lege, Folkedanse og Haandbold, saadan som dette Spil udøves efter Skolernes egne Regler. Billetterne er ganske billige, idet de kun koster 1,50 og 2 Kr. De faas paa Skoledirektionens Ekspeditionskontor paa Raadhuset fra Kl. 10—3. Hvad der indkommer ved Morgendagens morsomme og interessante Stævne skal anvendes til Forberedelse af et Jubilæums-Idrætsstævne, hvorved man højtideligholder 100 Aarsdagen for Gymnastikens Indførelse i Skolen.

### Danmark — et Foregangsland.

Herom fortæller Gymnastikinspektørerne bl. a.: Danmark var det første af alle Lande, der indførte Legemsøvelser som fast Led i sin Folkeskoles Arbejdsplan. Det skete ved Plakat af 25. Juni 1828, og det er

danne Begivenhed, man vil mindes paa en smuk og festlig Maade, naar 100 Aars Dagen oprinder. Gymnastikinspektørerne har i den Anledning, i Samarbejde med Skolernes Gymnastiklærere og Lærereinder, og med Skoledirektionens Billigelse og Støtte, paabegyndt Forberedelserne til et Folkeskole-Idrætsstævne i Juni 1928, hvortil Folkeskoler fra hele Landet vil blive indbudt. Dette Stævne skal give et Billede af Legemsøvelsernes Stilling og Kaar i vore Folkeskoler 100 Aar efter deres Indførelse. Ogsaa Svømning vil blive fremvist.

For at gøre det muligt at paabegynde de ret omfattende Forarbejder, som Planens Gennemførelse kræver, har den københavnske Gymnastiklærerstand paataget sig gennem en Række Gymnastikopvisninger at skaffe de nødvendige Midler tilveje. Der finder i denne Maaned en Række Smaaopvisninger Sted ved de enkelte Skoler, og den Interesse hos Børnene og Forældrene, som man derigennem har paakaldt, har vist sig at være til Stede i ganske overvældende Grad.

Vore Læsere vil ikke være de mindst interesserede.

*Jumbo.*

I slutningen af 1920'erne belønnes gymnastikinspektør **Hans Peter Langkilde** for sin store indsats inden for gymnastikken og hans rolle i den danske hær. Han modtager i 1927 "Ridderkorset af Dannebrog", hvilket for offentligheden fremgår af nedenstående avis-klip.

*(Kaptajn af reserven H. P. Langkilde – 7. linje fra neden)*



Fyens Stiftstidende, 20. april 1927.

Om alle modtagere af "Ridderkorset af Dannebrog" (og samtlige andre ordener og medaljer) findes en levnedsskildelse i værkerne:

"DE KGL. DANSKE RIDDERORDENER og MEDAILLER"



*Langkilde, Hans Peter, f. 25. Marts 1879 paa Kroghenlund v. Svendborg (Proprietær Rasm. Theod. L. og Octavia Petersen), Sekondlt. 98, Lærereksamen fra Skaarup Seminar. 02, gennemgik Statens Gymnastikkursus 02—03, Lærer v. Skaarup Statsseminar. 03—11, midlertid. Lærer v. d. engelske Hærs Gymnastikskole i Aldershot 06—07, Leder af Feriekursus for engelske Lærere i Scarborough 09—11, Lt. af Reserven 10, Gymnastikinspektør i West Riding 11—14, hjemkaldt til Tjen. v. Sikringsstyrken, Kpt. i Reserven 15, Adjunkt v. Roskilde Katedralskole 16, Gymnastikinspektør v. Kbh.s kommunale Skolevæsen 19, Oberstlt. 29, har sam. m. Hans Kyrre skr. Byens Skole, R.\* 18. April 27. G. 14. Sept. 04 Else Møller, f. 29. Sept. 82 i Kjøge.*

Hans Peter Langkildes levnedsskildelse fra ovennævnte værk.

**Folkeskolens Store Idrætsstævne** er planlagt til afholdelse i perioden 29. juni til 2. juli 1928 i København. Der deltager ca. 10.000 elever fra hele landet samt inviterede skoler fra Sverige og Norge.

Det er som tidligere beskrevet, de 2 københavnske gymnastikinspektører, **H. P. Langkilde** og **Else Thomsen**, der er initiativtagere og "primus motor" i idrætsstævnet, der afholdes i 100-året for indførelsen af den obligatoriske gymnastikundervisning i de danske folkeskoler.

Sandsynligvis foranlediget af det kommende idrætsstævne, der både "koster" flere skoledage og en del økonomiske ressourcer, opstår en debat om idrættens stilling/begrundelse i skolen.

Det må naturligvis være gymnastikinspektør **H. P. Langkilde**, der er den mest kompetente person til at besvare den fra militæret (v. General Castenschiold) foreslåede styrkelse af skolens idrætsundervisning (*denne debat er i øvrigt fortsat helt op til vor tid og er evig aktuel*).

## „INGEN SKOLEDAG UDEN LEGEMS- ØVELSER“ ER IKKE ET ØJEBLIKKELIGT KRAV

GYMNASTIKINSPEKTØR, KAPTAJN H. P. LANGKILDE OM SKOLEN  
OG IDRÆTTEN.

Om Spørgsmaalet Skolen og Idrætten, som General Castenschiold og Viceskoledirektør Svane i MORGENBLADET har taget en Dyst om, havde vi i Aftes en Samtale med Gymnastikinspektør, Kaptajn H. P. Langkilde, der sammen med Hr. Svane er Medlem af Centraludvalget for Folkeskolens Idrætsstævne.

Han udtalte:

— Jeg maa først sige, at jeg i Viceskoledirektør Svane altid har fundet en velvillig Mand overfor Spørgsmaalet Skolen og Legemsøvelserne. Og naar han derfor udtaler sig, som han har gjort, maa det formodentlig skyldes, at han betragter de opstillede Krav som øjeblikkelige og som en Kritik af Skolens Standpunkt. Men det er de ikke. De Krav, General Castenschiold har opstillet, og som jeg selv slutter mig til, skal ikke gennemføres i Løbet af næste Uge; det er Krav, vi stjer imod, fordi vi finder

dem ideelle, og engang ad Aare haaber at faa dem opfyldt.

Vi gaar ud fra Devisen: Ingen Skoledag uden Legemsøvelser, fordi den uomtvisteligt er rigtig. Og vi vil dermed sige, at det vilde være ideelt, om det kunde indrettes saaledes, at intet Barn nogen Dag fik Lov til at sidde seks Timer stille i Skolen, men at der i Løbet af de seks Timer blev afset mere eller mindre Tid til Legemsøvelser, som er saa uendelig vigtige for hele Barnets Udvikling. Jeg haaber af Hjerteret, at vi naar dertil engang — og jeg venter det forresten ogsaa.

— Men De vil altsaa gerne have mere Idræt i Skolen?

— Ja! Som bekendt er alting i Verden relativt, og det er derfor for saa vidt rigtigt, naar Viceskoledirektør Svane paastaar, at Idrætsøvelser i Skolen nu har flere Timer end før. Dette Fags Timeantal er nemlig ganske rigtigt vokset fra tre til fire.

Morgenbladet, 15. juni 1928.

Træningen er i gang til det store idrætsstævne.



**Ærø Avis, 19. juni 1928.**



I anledning af skole-idrætsstævnet fremstilles et brevkort med de to stævneledere, gymnastikinspektørerne Else Thomsen H. P. Langkilde, i aktion under træningsforberedelserne.

Arrangementet omtales med begejstring i den samlede danske presse.

## Folkeskolens store Idrætsstævne.

*Aabningshøjtideligheden  
fandt Sted idag, og der bliver  
tre Dages Opvisninger.*

**6000 BØRN DELTAGER**

Det i lange Tider planlagte store „Folkeskolens Idrætsstævne“ lagde som tidligere omtalt ud idag Kl. 9½ ved en Aabningshøjtidelighed paa Stadion. Der var først Indmarch af de deltagende Skolehold, ialt 6000 Børn. Efter at et Børnekor havde sunget, og et Orkester spillet, sang man en Festsang, forfattet af Holger Rützebeck, og Borgmester Kaper bød Velkommen.

Saa tog man fat paa Øvelserne, der fortsættes hele Dagen, Lørdag og Søndag, dels paa Stadion, dels paa Idrætsparkens Fodboldbane. Et Hold fra Gøteborg og fra Malmø deltager fra Stævnets anden Dag, og et Par Hold fra Helsingborg kommer hertil om Søndagen. Fra Nabolandene kommer endvidere en Række særlig indbudte Enkeltpersoner, deriblandt Stockholms og Oslos Skoledirektører og Gymnastikinspektører.

Der er under Stævnet Lejlighed for de tilrejsende Hold til at besøge Byens Seværdigheder. De fleste har ønsket at se Zoologisk Have eller Christiansborg Slot med følgende Sejltur i Havnen. Turene er planlagt og ledes af Kommuelærer Dhenke.

Iaftes kom de sidste Børnehold fra Provinserne. De blev paa Banegaarden modtaget af Indkvarteringsværterne, der i de fleste Tilfælde selv har Børn med ved Stævnet. De smaa Provinsboere blev modtaget med stor Jubel af de københavnske Børn, der i nogle Dage faar nye Legekammerater.

Det bliver tre begivenhedsrige Dage for Børnene, og man maa beundre det store Forarbejde, der er gjort for at tilrettelægge Stævnet og Aabningshøjtideligheden som et malerisk og storslaaet Skue over dansk Skoleungdom og dens legemlige Udvikling.

Fyens Stiftstidende, 29. juni 1928.

## FOLKESKOLENS STORE IDRÆTTSSTÆVNE



Folkeskolens store Idrætsstævne aabnedes, som omtalt, igaar i København paa Stadion, der i den Anledning var festlig smykket. Heved 10,000 Skolebørn fra hele Landet og nogle norske og svenske Gæstetropper deltog i Stævnet. Børnenes Opmarsch varede 40 Minutter. Derefter bød Borgmester *Kaper* Velkommen og mindedes bl. a. Folkeskolegymnastikens Grundlægger i Danmark, *Nachtigall*.

Et Hold fra nogle københavnske Skoler, et Hold fra Duborgskolen i Flensborg samt et blandet Hold fra Provinsen og København sluttede Aabningshøjtideligheden med Gymnastik-Opvisning. — Den store Masseopvisning i Gymnastik foregaar iaften.

Vore Billeder viser foroven danske, norske og svenske Børns Indmarsch paa Stadion og det jubilerende Opfostringshus' Drenges. — Nederst ses Duborgskolens Hold dansende Folkedanse.

Fyens Stiftstidende, 30. juni 1928.

Folkeskolens store Idrætsstævne aabnedes, som omtalt, igaar i København paa Stadion, der i den Anledning var festlig smykket. Heved 10,000 Skolebørn fra hele Landet og nogle norske og svenske Gæstetropper deltog i Stævnet. Børnenes Opmarsch varede 40 Minutter. Derefter bød Borgmester *Kaper* Velkommen og mindedes bl. a. Folkeskolegymnastikens Grundlægger i Danmark, *Nachtigall*.

Et Hold fra nogle københavnske Skoler, et Hold fra Duborgskolen i Flensborg samt et blandet Hold fra Provinsen og København sluttede Aabningshøjtideligheden med Gymnastik-Opvisning. — Den store Masseopvisning i Gymnastik foregaar iaften.

Vore Billeder viser foroven danske, norske og svenske Børns Indmarsch paa Stadion og det jubilerende Opfostringshus' Drenges. — Nederst ses Duborgskolens Hold dansende Folkedanse.

Tekst fra ovenstående avis-klip forstørret (lettere læseligt).

## Det store Skole-Idrætsstævne.

Kongen og Dronningen overværede den  
pompøse Afslutning paa det  
imponerende Stævne.

København, Søndag.

Det store Skolestævne er forbi.

Begivenhedsrige Dage er endt, og de mange Børn fra Provinsen er, naar disse Linier læses, paa Vej hjem fra et uforglemmeligt Stævne, beriget med en Serie Indtryk, som de vil kunne tære paa i mange Aar.

Ikke mindst Afslutningen vil staa prentet i Børnenes Bevidsthed med

Flammeskift, thi den foregik i *Kongens og Dronningens Overværelse* — Kongen og Dronningen, som vel sagtens de færreste af Byens unge Gæster har set før, endsige raabt Hurra for.

Afslutningen formede sig som en storslaaet Højtidelighed. Atter var Fodboldbanen i Idrætsparken taget i Brug, og ind gennem den interimistiske „Port“ i Tribunen mod B 93s Bane vældede Børnene ind i velordnede Kolonner før derpaa uden mærkbart Signal at rykke ud, saaledes at de fyldte hele det store Rektangel. Det var en imponerende Oplevelse. Tog Drengene i deres hvide Dragter sig bedst ud mod den grønne Bane, gjorde Pigerne til Gengæld smukkeste og morsomst Gymnastik.

Drengene var først fremme, afløstes af Pigerne og da disse var lærde, kom Drengene ind igen og overværede, at Borgmester *Kaper* holdt den afsluttende Tale, i hvilken han takkede Majestæterne for deres Nærværelse og bad Forsamlingen raabe et ni-foldigt Leve for dem.

Medens Drengene og Pigerne rykkede sammen i tætte Kolonner og marcherede ud, tømtes Tilskuerpladserne lidt efter lidt.

Nogle Timer senere læssede flag-smykkede Sporvognstog Tusindvis af glade Børn af i Omegnen af Raadhuspladsen, hvorfra Turen gik til Tivoli, hvor den sidste Københavns-Aften skulde tilbringes — endnu en Oplevelse for de mange Børn fra Provinsen.

>>>>>

Fyens Stiftstidende, 2. juli 1928.



Efter afslutningen af "Det Store Skoleidrætsstævne" udtaler gymnastikinspektør, H. P. Langkilde:

**„Jeg maatte være et stort  
Skarn — —“**

**Interview med en tilfreds  
Mand.**



*Kaptajn H. P. Langkilde.*

Ude paa Hovedbanegaarden træffer vi det nu overstaende Skole-Idrætsstævnes primus motor, Gymnastikinspektør, Kaptajn Langkilde, der lige har konstateret, at den sidste Sending af udenbys Gæster velbeholdne er rullet hjemefter.

Kaptajnen, der ser lidt træt ud oven paa de mange Dages intensive Anspændelse, kan paa Forhaand læse vort Spørgsmaal paa vore Læber og gaar straks til Sagen.

— Jeg maatte være et stort Skarn, hvis jeg ikke var tilfreds med Forløbet af Stævnet — baade i det store og hele og i enhver Enkelthed.

— Det er gledet uden nogen Misstemning?

— Ubetinget. Alt har klappet, som det skulde, og alle har været glade og tilfredse.

*(Kun første del af artiklen bringes – kan læses i hele sit omfang på "Mediestream".)*

Nationaltidende, 3. juli 1928.

Også på den militære front sker der ændringer for **Hans Peter Langkilde**. Han bliver i 1929 forfremmet fra "Kaptajn af reserven" til "Oberstløjtnant af reserven" og ansættes som chef for 24. Bataillon fra den 1. juli.

Oberstløjtnant af Reserven *P. A. Hei-  
berg-Jørgensen*, Chef for 24. Bataillon,  
afskediges paa Grund af Alder i Naade  
af Krigstjenesten fra Udgangen af Juni.  
Kaptajn af Reserven *H. P. Langkilde*,  
Kompagnichef ved 24. Mataillon, ud-  
nævnes til Oberstløjtnant af Reserven  
og ansættes som Chef for 24. Bataillon  
fra 1. Juli.

Fyens Stiftstidende, 11. juni 1929.

**Gymnastikinspektør  
Langkilde udnævnes  
til Oberstløjtnant.**



Nationaltidende, 11. juni 1929

Op gennem både 1920'erne og 1930'erne er **Hans Peter Langkilde** en særdeles produktiv skribent.

Det er især til "Nationaltidende" han skriver mange indlæg om alt, hvad der rører sig i samfundet, dog især om idræt, ungdom og militæret.

Han skriver også artikler til Skårup Seminariums elevblad "Skorpionen", ligesom han er medlem af elevforeningens bestyrelse.

Også på bogfronten er han aktiv. Her er et udvalg af hans udgivelser:

**Gymnastikkens indførelse i københavnske skoler – 1922**

**Byens Skole – Københavns kommunale Skoles Historie (medforfatter Hans Kyrre) – 1926**

**I sportens århundrede – 1930**

**Gymnastik for drenge i kommunale skoler – 1932**

**Færdslæring i skolen – 1932**

**Legemsøvelsernes historie 1500-1800 – 1932**

**Skolen og flaget – 1941**

**Brug af kort og kompas – 1946**



**"Byens Skole".**



**"Skolen og Flaget".**

Svømmeundervisning var også en del af gymnastikinspektøernes arbejdsområde. En artikel fra august 1927 beretter om en svømmeopvisning med elever fra de københavnske skoler, der har modtaget svømmeundervisning i sommerferien på de 2 kommunale badeanstalter ved Langebro og Gasværkshavnen samt fra Sønderstrand.

Allerede fra sidst i 1920'erne bliver man opmærksom på forureningen af badevandet langs den københavnske kyststrækning, hvilket får gymnastikinspektør **H. P.**

**Langkilde** til at stille spørgsmålet – skal skolebadning opgives? Spørgsmålet bringes i en artikel i Nationaltidende (kan læses i mediestream).

Det relevante udsagn der fremføres: "Kommunen ofrer mange penge, men forgifter vandet"!

Den fremførte problematik – fremsat i 1930 – er der vel stadig i dag ikke fundet en læsning på??

**Kommuneskolebørnene paa „Sønderstrand“.**

Søndag Kl. 2 afholdes paa Badeanstalten „Sønderstrand“ en Svømmeopvisning, arrangeret af de to Gymnastikinspektører ved vore kommunale Skoler: Else Thomsen og H. P. Langkilde. Samtlige deltagende Børn, omkring 600 Dreng og Piger, er undervist paa de to kommunale Badeanstalter ved Langebro og i Gasværkshavnen, desuden deltager et Hold Piger fra Valby og et Hold Dreng fra Vigerslev, hvilke Børn ved Skoledirektionens Medvirkning har gaaet til Svømning paa „Sønderstrand“ i Sommerferien. Billetterne koster 50 Øre, og Indtægten gaar til Afholdelse af det store Folkeskole-Idrætsstævne i 1928, hvormed man vil fejre 100-Aaret for den organiserede Legemevoises Ophøjelse til Folkeskolefag.

**Maa en halv Million Skolebade opgives?**

Gymnastikinspektør H. P. Langkilde ser med stigende Frygt paa Øresunds Kloaker, som truer hele Undervisningen i Svømning.

**Kommunen ofrer mange Penge, men forgifter Vandet.**

Socialdemokraten, 20. august 1927.

Nationaltidende, 13. juli 1930.

I den københavnske skoleverden tages initiativ til afholdelse af årlige idrætsdage for at fremme idrætslivet i hovedstadens skoler.

De 2 gymnastikinspektører, **H. P. Langkilde** og **Else Thomsen** er naturligvis medlemmer af den nedsatte komite. Der skitseres nogle krav, så der tages hensyn til alle elever, men når man kigger på oversigten over discipliner, er alle trods alt konkurrenceprægede.

# De københavnske Skolebørns Idræts-Dag.

**En Komité af Skolefolk vil fremme Idrætslivet i Hovedstadens Skoler.**

Efter Forhandlinger med Undervisningsministeriet og Københavns Skoledirektion er en Kreds af idrætsinteresserede Skolefolk traadt sammen i en Komité, hvis Formaal er at fremme Interessen for Idræt i Hovedstadens Skoler ved Afholdelsen af aarlige Opvisninger og Kampe mellem Børnene af Idrætlig Art.

Komiteen har tilrettelagt disse Opvisninger og Kampe paa en saadan Maade, at de kommer ind under Pædagogikens strengeste Krav, saaledes at Skolen fuldt ud skal kunne vedkende sig dem, og saaledes at der tages Hensyn til alle Skolens Elever. Der er arbejdet paa at skabe Enhed og Plan i de københavnske Skolers frivillige Idræt og de bedst mulige Vilkaar for den.

Komiteen bestaar af Rektor Einer Andersen, Kommuneleærer M. V. Andersen, Skoleinspektør Frk. V. Battaglia, Rektor Frk. A. Dickmeiss, Skoleinspektør Thorkild Jensen, Gymnastikinspektør H. P. Langkilde, Gymnastiklærerinde Frk. Magdalene

Paul-Petersen, Gymnastikinspektør Frk. Else Thomsen og Adjunkt C. F. Vorbeck.

**Idrætsdagen paa Fredag  
den 25. September.**

Opvisningerne og Kampene agtes i Aar afholdt paa Stadion Fredag den 25. September, der saledes bliver de københavnske Skolers Idrætsdag 1931, og Indbydelserne er spredt over Skolerne umiddelbart efter Sommerferiens Afslutning.

Der holdes Kampe i fri Idræt for Drengene, Fodbold for Drengene, Kurvbold for Piger, Langbold og Haandbold baade for Drengene og Piger.

I fri Idræt konkurrerer Drengene i 60 m, 80 m og 100 m Løb, Længdespring, Højdespring, Stangspring, Boldkast med lille Bold og Kriketbold, Spydkast, Kuglestød og Stafetløb, der nok saa dansk er benævnt Budstikkeløb. De deltagende Hold er af ensartet fysisk Alder og enten paa 5 eller 10 Deltagere.

Socialdemokraten, 23. september 1931.

Gymnastikken får plads i Danmarks radio – også her er **H. P. Langkilde** involveret. Det er nok fortrinsvis "**Kaptajn Jespersen**", der af ældre generationer huskes fra radioens morgengymnastik.

Kaptajn Jesper Peter Jespersen, der i 1927 skulle blive kendt for sin radio-morgengymnastik, holdt allerede den 11. juni 1926 et radioforedrag om 'Hudens hygiejne og det daglige Bad'. Men også andre idrætskyndige blev inviteret i studiet. Kaptajn Hans Peter Langkilde, der var uddannet gymnastiklærer og fra 1919 gymnastikinspektør, holdt for eksempel også et radioforedrag den 12. juli 1926 om 'Samfundet og Idrætten'.

Gymnastikinspektør, **H. P. Langkildes**, programmer blev sendt som en del af "Skoleradioen" – både programmer for eleverne og orientering for lærerne. Senere fik pigegymnastikken sine egne programmer ved gymnastikinspektør **Else Thomsen**.

**Torsdag**  
19. November 1936.  
**Danmarks Radio**

11,45—11,55.  
**Skoleudsendelse** for Elever i 10—12 Aars Alderen.  
Gymnastik.  
Gymnastikinspektør **H. P. Langkilde.**

14,15—14,35.  
**Skoleudsendelse.**  
Gymnastikinstruktion for Lærere.  
Gennemgang af Udsendelserne for den kommende Maaned.  
Gymnastikinspektør **H. P. Langkilde.**



Gymnastikinspektør  
**H. P. Langkilde.**

Endnu en aktivitet, **H. P. Langkilde**, tog initiativ til, skal omtales:

På initiativ af gymnastikinspektør ved Københavns Skolevæsen H.P. Langkilde indsamledes i 1946 beretninger fra københavnske skolefolk om besættelsen. Beretningerne blev afleveret til Københavns Stadsarkiv, hvor de skulle være utilgængelige i 25 år.

Det tema, der fylder mest i beretningerne, er den omvæltning som beslaglæggelsen af skoler afstedkom, i enkelte tilfælde til kasernebrug eller internering af politi og militær i krigens tidligere år, i de fleste tilfælde til indkvartering af tyske flygtninge og sårede i 1945-46.

**Hans Peter Langkilde** dør den 20. august 1948 under et ophold på "Odense Ny Missionshotel", Odense.

1948 - 26. August Odense ny Missionshotel, Odense. Sct. Hans Sogn. Bopæl: Ordrup Sogn, Kongeledet 1.	1948 - 26. August Mariebjerg Krematorium, København-Vangede Sogn.	Hans Peter Langkilde	Oberstløjtnant, pens. Gymnastikinspektør, Konge- ledet 1, Ordrup, Gentofte Kommune. Født 1879 - 25. Marts i Sct. Hans Sogn, Vangede Sogn. Søn af fru Gyne og Kongeløjtnant Peder Langkilde og hustru Olovina Stefania Regina De- rentholm, fød Petersen. Gift med Else Møller. Bløde pastor Bopæl: Kongeledet 1, Ordrup.	69 Aar (1879-25 Marts)	Provst M. N. Neiiendam, København	*) Dødsårsag: Blodmangel 5-11-48. Med Gyltningssygdom fra x) (Familien, da det ikke trods gentagne Henvendelser har været muligt at få dem andere Steder.) Liget brændt 26-8-48 og Urnen nedsat paa Ordrup Kgd. 18-9-48.
--	---	-------------------------	---	------------------------------	--	---

**Hans Peter Langkildes dødsnotits i Sct. Hans sogns kirkebog, Odense.**

1948 – 20. August, Odense ny Missionshotel, Odense Sct. Hans Sogn. Bopæl Ordrup Sogn, Kongeledet 1. 1948 – 26. August, Mariebjerg Krematorium, København. Vangede Sogn. Hans Peter Langkilde. Oberstløjtnant, pens. Gymnastikinspektør, Kongeledet 1, Ordrup, Gentofte Kommune. Forældrenes navne. Gift med Else Møller. Sidste fælles Bopæl: Kongeledet 1, Ordrup. 69 Aar (1879 – 25. Marts). Provst M. N. Neiiendam, København. x) Vangede Sogn, Kbhn. 5-11-48. Mdt. Ollysningerne fra x). Familien, da det trods gentagne Henvendelser har været umuligt at faa dem andre Steder. Liget brændt 26-8-48 og urnen nedsat på Ordrup Kgd. 18-9-48.



Nationaltidende 22. august 1948.

## Gymnastikinspektør H. P. Langkilde død

Faa har betydet saa meget for Slægtleds rent legemlige ranke Holdning som fhv. Gymnastikinspektør, Oberstløjtnant Hans Peter Langkilde, som nu er død. Selv havde Gymnastikinspektør Langkilde som Personlighed en ualmindelig rank Ryg. Han henvendte sig meget ofte til Offentligheden, og selv om det oftest var om den danske Ungdoms Legemspleje, der laa ham saa stærkt paa Sinde, hvæssede han ogsaa ved flere Lejligheder sin Pen for at skrive om andre Ting. Intet kunde bringe ham i Harnisk, som naar han syntes, der blev gjort en Skolemand Uret.

Roskilde Avis, 23. august 1948.

## Dødsfald

*Gymnastikinspektør  
H. P. Langkilde*

Gymnastikinspektør H. P. Langkilde er afgaaet ved Døden 69 Aar gammel.

Oberstløjtnant Langkildes Navn er sikker paa en Plads i dansk Gymnastiks Historie. Overalt, hvor han kunde komme til det, talte han Legemskulturens Sag, og han har øvet en betydelig Indsats i Skolegymnastiken. H. P. Langkilde har skrevet en Del Bøger om Lejrliv og Sport.

Socialdemokraten, 24. august 1948.

**DØDSFALD.** Gymnastikinspektør, Oberstløjtnant H. P. Langkilde er afgaaet ved Døden, 69 Aar g. Gymnastikinspektør Langkilde virkede som Lærer ved Skaarup Seminarium 1903—11. Under et fleraarigt Ophold i England gjorde han Tjeneste ved den militære Gymnastikskole i Aldershot, og 1911—14 var han Gymnastikinspektør i Yorkshire. Efter sin Hjemkomst var han Adjunkt i Roskilde og blev i 1919 udnævnt til Gymnastikinspektør ved Københavns Skolevæsen.

☆

Fyens Stiftstidende 24. august 1948.

*Research/script – Leif Andersen, august/september 2023.*