

Seminarielev på Skaarup Statsseminarium Holger Christian Petersen Langmack, dimitteret 1910.



Skaarup Statsseminarium – dimissionsholdet 1910. Forreste række seminariets 12 lærere.
De 2 bageste rækker – de 20 afgangsseminarister – alle mandlige. Længst til højre i midterste
række – med den ”prangende” hat ses Holger C. P. Langmack.
Holdet fotograferet foran mindestenen for seminariets forstander 1851 – 1891, professor,
dr. theol. J. C. Schurmann.

Genealogy Library, USA:

“Holger Christian Petersen Langmack was an author, scientist, philosopher,
educator, and humanitarian. He did advanced work”.

Et lidt usædvanligt billede af seminarieelever fra "Skaarup Seminarium" dateret 1910 - fundet i en bog - satte fantasien i gang. Måden, de er fotograferet på, syntes at være meget afvigende fra den tids ellers så "stilfulde" billeder. En af eleverne er kravlet op i flagstangen og tre andre gemmer sig i buskene. Det kunne tyde på, at der blandt dem fandtes kreative og initiativrige personer og med et særligt talent for humor.

***Kunne jeg måske finde en spændende historie om en eller flere af dem?
Mine forventninger blev ikke skuffet!***



Skårup Statsseminarium 1910. Seminaristerne drev åbenbart gæk med fotografen. Bemærk de unge mænd i flagstangen og bag buskene. Det kgl. Biblioteks Billedsamling.

Ved en gennemgang af listen over dimittender 1910 "faldt" jeg over følgende elev:

*Langmack, Holger Christian Petersen, Frederiksberg,
f. 19/10 1884.*

*1910—13 Dalsgaards realskole, Kolding; 1913— gymnastik-
lærer ved forskellige skoler og universiteter i U. S. A., fra
1929 gym. direktør i U. S. A.*

(oplysningen "1910-13 Dalsgaards realskole, Kolding" viste sig dog efter en række fundne dokumenter og avisartikler ikke at være helt korrekt)

(Jeg forestiller mig, at det er Holger Langmack i flagstangen. Det passer både med hans udseende og med hans initiativrigdom og temperament).

Efter hvert års lærereksamen på "Skaarup Seminarium" blev dimittendernes navne med opnåede karakterer offentliggjort i "Svendborg Avis" (dette ville være utænkeligt i dag). Af de 25 elever opnåede de 20 "1. karakter", mens de resterende 5 bestod, men med "2. karakter".

Af oversigten fremgår det desuden, at der også tilbage i 1910 fandtes "brummere", d. v. s. elever, der var fritaget for sang og musik.

Holger Langmack bestod eksamen med et mg, 126 points, hvilket rakte til en placering blandt den øverste tredjedel.

Lærereksamen paa Skaarup Statsseminarium		
afsluttedes i Dag og fik følgende Udfald:		
A. Boesen	g x	106 ¹ / ₃
C. Clausen	mg x	129
T. Eghoff	g x	103
J. Hermansen	mg ÷	109 ² / ₃
A. Jensen	mg ÷	111
J. B. Jensen	mg	121
(Uden Sang og Musik).		
A. Johansen	mg ÷	113
R. Jørgensen	mg ÷	110
R. Kaffke	mg ÷	108
C. Krogsgaard	mg ÷	109 ² / ₃
H. Langmack	mg	126
A. Nissen	mg x	130 ¹ / ₃
J. C. Nørrebro	g x	106 ² / ₃
A. Olsen	mg	121
J. A. Pedersen	mg ÷	114 ¹ / ₃
P. V. G. Pedersen	mg x	130 ¹ / ₃
A. Petersen	mg	126 ¹ / ₃
A. Poulsen	mg	118 ¹ / ₃
H. Rasmussen	mg x	129 ¹ / ₃
J. Rasmussen	mg x	129 ¹ / ₃
(Uden Sang og Musik).		
R. Rasmussen	mg	120
J. Schmidt	mg	123 ¹ / ₃
(Uden Sang og Musik).		
A. Simonen	g x	105
F. Torup	mg	122 ¹ / ₃
(Uden Sang og Musik).		
H. Vejbæk	g x	103 ² / ₃
Til 1. Karakter kræves 108 Points.		
Til 2. — — 96 —		

Lærereksamen paa Skaarup Statsseminarium	
Afsluttedes i Dag og fik følgende Udfald:	
A. Boesen	g x 106 ¹ / ₃
C. Clausen	mg x 129
A. Eghoff	g x 103
J. Hermansen	mg - 109 ² / ₃
F. Jensen	mg - 111
J. V. Jensen	mg 121
(uden Sang og Musik)	
A. Johansen	mg - 113
K. Jørgensen	mg - 110
C. Kaffke	mg - 108
C. Krogsgaard	mg - 109 ² / ₃
H. Langmack	mg 126
A. Nissen	mg x 130 ¹ / ₃
J. Nørrebro	g x 106 ² / ₃
O. Olsen	mg 121
J. A. Pedersen	mg - 114 ¹ / ₃
P. V. G. Pedersen	mg x 130 ¹ / ₃
A. Petersen	mg 126 ¹ / ₃
A. Poulsen	mg - 118 ¹ / ₃
H. Rasmussen	mg x 129 ¹ / ₃
J. Rasmussen	mg x 129 ¹ / ₃
(uden Sang og Musik)	
R. Rasmussen	mg 120
J. Schmidt	mg 123 ¹ / ₃
(uden Sang og Musik)	
A. Simonen	g x 105
L. Torup	mg 122 ¹ / ₃
(uden Sang og Musik)	
H. Vejbæk	g x 103 ² / ₃
Til 1. Karakter kræves 108 Points	
Til 2. Karakter kræves 96 Points	

Svendborg Avis, 17. juni 1910.

Renskrift.

Foto fra 1909 af 2 seminarister. Til højre: **Holger Christian Petersen Langmack**.
 Personen til venstre – ukendt.



Holger Christian Petersen var født på Frederiksberg den 19. oktober 1884.
 I 1904 tilføjes ”**Langmack**” som nyt efternavn (se notat under udskrift af kirkebog).

Han er søn af inspektør og beregner ved Kgl. Landøkonomisk Forsøgslaboratorium,
Peter Valdemar Frederik Petersen, født den 5. marts 1856 i **Kalleby, Schlesvig** og
 hustru **Clara Helene Petersen, f. Christensen** den 7. december 1853 i **Hjørring**.



Kopi af udskrift af kirkebog, Frederiksberg sogn. Født: **Holger Christian Petersen**. Han får ved Kgl.
 Bevilling af 21. maj 1904 tilføjet efternavnet, **Langmack**. Som så mange andre danskere fik han
 godkendt et nyt efternavn, før en ny dansk navnelov trådte i kraft i 1905.

Ifølge oplysninger i et amerikansk værk "Genealogy Library" afsluttede han sin skolegang (gymnasium?) i 1901 og tog eksamen fra "Polyteknisk Lærestalt" i 1903.

Som alle unge danske mænd har han som 18-årig været på session (1902).



Kopi af Holger Christian Petersen Langmacks lægdsrullenotat. Lægdsruller indeholder mange forkortelser, bogstaver og tal. Ek 2: egentlig krigstjeneste, fodfolket.

Den røde påskrift 3 – 47 – g – 33 betyder overflytning til 3. udskrivningskreds, lægd nr. 47 (Skaarup), g er bogstavbetegnelsen for år 1909 – 33, hans løbenummer. Hans lægdsnotat overflyttedes til Skaarup, da han efter aftjent værnepligt stadig skal være opført i lægdsrullen indtil sit 38. leveår. Senere tilføjelse: 10/6 04 Sekltnt 3Rgmt 13/04 (se senere).



Lægdsrullenotat 1909, lægd 47, Skaarup. Vedtegninger: Fra 1 - 5 - Ø. 194, 1. udskrivningskreds – 5. lægd – år Ø (1902), 194, løbenummer.

U. A. , udskrivningsår 1904 Ekstrasession Sekundløjtnant 10/6 04.

(14/4 03.(ligner en fejl) Indkaldelsesperiode 1/1 04 til 10/6 04, genindkaldt 14/9 til 10/10 08.)

Registerblad.		Udfærdiget den 16/6 06	
Fulde Navn		Langmack Holger Christian Peter	
Livsstilling Næringsvei, Stand, Rang. For Haandværkere: om Mester, Svend eller Lærling. For Tjenende: i hvilken Egenskab de tjene.		Leutnant	Nr. 9/32.
Fødested		Frederiksberg	Alder 19/10 84
Ægteskabelig Stilling			
Hustruens	Fulde Navn og Pigeavn		
	Fødested	Alder	
	selvstændig Virksomhed		
Børn			
mellom 10-14 Aar, der ere tilhuse. Fulde Navn og Alder.			
Meldt Bopæl		For hoiere og lavere Tjenende: i hvis Tjeneste de ere. For Logerende: hos hvem de have Logis.	
Aar	Dag	Gade, Nr., Etage m. m.	
1906	16/6	Sølvgadens Kaserne Dosseringen No 3.	
		Udtrukket	

Københavns Politis registerblad over Holger Langmack, oprettet 16. juni 1906. Det fremgår af bladet, at han stadig har rang af Leutnant med bopæl på Sølvgadens Kaserne, Dosseringen 3. Udtrukket = har forladt København.

Holger C. P. Langmack beslutter at blive lærer. Hvorfor han vælger "Skaarup Seminarium" kan der næppe findes en forklaring på. Uddannelsen er treårig, så han er startet august/september 1907 og dimitteret juli 1910.

Det viser sig snart, at han er en initiativrig ung mand. Det må have være i hans tid som soldat, at gymnastikken har fanget hans store interesse. Den er blevet videreudviklet på seminariet under gymnastiklærer, H. P. Langkilde, der efter en periode - ligeledes som løjtnant i hæren - selv blev dimitteret fra seminariet i 1902 og derefter ansat som gymnastiklærer i perioden 1903-1911.

Seminariet var i disse år kendt for sine gymnastikhold, der om foråret gav opvisning for byens beboere og andre interesserede.



Skaarup Seminariums gymnastikhold fotograferet i 1909. Gymnastiklærer H. P. Langkilde ses i bageste række nr. 4 fra venstre: Billedet er uden gymnasternes navne, men det må bestemt antages, at Holger Langmack er iblandt (måske nr. 2 fra højre i forreste række). **SSS (på brystet) = Skaarup StatsSeminarium.**

Gymnastikopvisningerne blev omtalt i "**Svendborg Avis**". Årets influenzaepidemi havde dog i 1908 påvirket forberedelserne.

Gymnastikpræsentationen paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes Ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke raaet Gymnasterne under Forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Svendborg Avis, 17. februar 1908.

Gymnastikpræsentationen paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke skaanet Gymnasterne under Forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Renskrift.

På et helt andet område er han foregangsmand. Den internationale spejderbevægelse er under **Baden-Powells** ledelse startet i England i 1907. Det må **Holger Langmack** have hørt om, for allerede året efter, 1908, starter han en spejdertrop for drenge i **Skaarup**, som således må anses for Danmarks første spejdertrop. Under et besøg i **Danmark** i 1957 medbragte **Holger Langmack** en beskrivelse (et dokument) af oprettelsen af spejdertroppen og det blev verificeret af 3 af de første deltagere.

Ved et senere besøg i **Danmark** af **Holger Langmacks** enke, **Ida J. Langmack**, overrakte hun troppe "Pionererne" i **Skaarup** en gave.



Holger Langmacks enke overrakte en gave fra indianerne i USA. En ægte tomahawk og en fredspibe.

Historie

Træk fra Pionerernes historie i mere end 100 år

- **1908:** Holger Langmack starter en trop med drenge fra Skårup skole. her en afskrift fra dokumentet, som beviser det:

"In 1908 as student at Skårup Seminarium I organized and led a Scout troop consisting of the older boys of Skaarup Village School. This historical fact was established in the summer 1957 by an official document signed by three of those scouts:

Judge E. G. Strobeck, Kolding, Dr. Svend Krogsgaard, Korinth, Dr. Paul Krogsgaard, Faaborg

Holger Langmack bliver dimitteret fra **"Skaarup Seminarium"** i 1910. Derefter bliver han ansat ved den private **"Dalsgaards Realskole"** i Kolding.



Lærer Holger Christian Langmack i midten nederst med en afgangsklasse på Dalsgaards Realskole.

Billedet må være fra eksamen i foråret 1911, da Holger Langmark allerede fra august 1911 etablerede sin egen nye realskole.



"Den gamle portindgang" til Dalsgaards Realskole.

Der går ikke lang tid, før han også i **Kolding** vil oprette et spejderkorps. Allerede i november måned 1910 sender han et indlæg til "**Kolding Folkeblad**", hvor han beskriver sine ideer. Den gang fik hans "spejderkorps" dog mere karakter af en militær-national bevægelse.

Baden-Powells engelske spejderbevægelse var nok i starten tænkt som en slags "forskole" til den engelske hær. Derfor anvendte man mange ord og udtryk fra hæren.

Det er denne terminologi, **Holger Langmack** forsøger at overføre til sin spejderbevægelse.

Til Kolding Ungdom.

For at vække Interesje for Danmarks Forsvar og dygtiggøre den danske Ungdom dertil, er det min Agt først. Sommer at forsøge at starte en militær, national Bevægelse, der skal gaa ud paa at samle danske Drenge for at uddanne dem til Spejder- og Patrouilletjeneste.

Forinden denne Bevægelse skal tage sin Begyndelse, agter jeg i den nærmeste Fremtid at oprette en lille Befalingsmandsskole, bestaaende af jærlig kvikke og raske unge Mennesker. Disse vil jeg da i Vinterens og Foraarets Løb uddanne om muligt til Befalingsmænd. Naar Sommeren da kommer, vil de bedst bestaaende af Befalingsmandselverne blive udnævnte til Halvdelings- og Sektionsførere, ved hvis Hjælp jeg endelig forsøger at begynde ovennævnte militære, nationale Bevægelse.

Til Koldings Ungdom.

For at vække interesse for Danmarks Forsvar og dygtiggøre den danske Ungdom dertil, er det min Agt først. Sommer at forsøge at starte en militær, national Bevægelse, der skal gaa ud paa at samle danske Drenge for at uddanne dem til Spejder- og Patrouilletjeneste.

Forinden denne Bevægelse skal tage sin Begyndelse, agter jeg i den nærmeste Fremtid at oprette en lille Befalingsmandsskole, bestaaende af særlig kvikke og raske unge Mennesker. Disse vil jeg da i Vinterens og Foraarets Løb uddanne om muligt til Befalingsmænd. Naar Sommeren da kommer, vil de bedst bestaaende af Befalingsmandseleverne blive udnævnte til Halvdelings- og Sektionsførere, ved hvis hjælp jeg endelig forsøger at begynde ovennævnte militære, nationale Bevægelse.

Fortsættes>>

Da jeg gjerne vilde have de bedst mulige Kræfter at arbejde med, henvender jeg mig herved offentlig til Ungdommen i Kolding By. Jeg opfordrer herved unge Mennesker (over 14 Aar), der har Lyst og Evner til at arbejde for Danmarks Forsvar, til at melde sig som Elever til den Befalingsmandsskole, jeg snarest agter at oprette.

Da jeg endelig kun kan bruge et meget begrænset Antal, gælder det selvfølgelig om, at man snarest henvender sig hos undertegnede paa Dalsgaards Realskole.

For at orientere eventuelle Elever, skal jeg gøre opmærksom paa, at Uddannelsen vil falde i 3 Hovedgrupper: Eksercits, Skydning og Felttjeneste, samt at der for Befalingsmandseleverne saa godt som slet ingen Udgifter vil blive.

Jeg er aldeles overbevist om, at Sagen er en Sag, som kvikke danske Drengene kan gribe og forstaa; thi da Drengene er upolitiske, er Forsvarssagen for dem ikke en politisk Sag, men en ren national Sag.

H. C. Langmack,
Lærer og fast Adjutant ved 39. Infanteri-Bataillon.

Da jeg gerne vilde have de bedst mulige Kræfter at arbejde med, henvender jeg mig herved offentlig til Ungdommen i Kolding By. Jeg opfordrer herved unge Mennesker (over 11 aar), der har Lyst og Evner til at arbejde for Danmarks Forsvar, til at melde sig som Elever til den Befalingsmandsskole, jeg snarest agter at oprette.

Da jeg endelig kun kan bruge et meget begrænset Antal, gælder det selvfølgelig om, at man snarest henvender sig hos undertegnede paa Dalsgaards Realskole.

For at orientere eventuelle Elever, skal jeg gøre opmærksom paa, at Uddannelsen vil falde i 3 Hovedgrupper: Eksercits, Skydning og Felttjeneste, samt at der for Befalingsmandseleverne saa godt som slet ingen Udgifter vil blive.

Jeg er aldeles overbevist om, at Sagen er en Sag, som kvikke danske Drengene kan gribe og forstaa; thi da Drengene er upolitiske, er Forsvarssagen for dem ikke en politisk Sag, men en ren national Sag.

H. C. Langmack,
Lærer og fast Adjutant ved 39. Infanteri-Bataillon.

Kolding Folkeblad. 19. november 1910.

Renskrift.

Hans ideer falder bestemt ikke i god jord hos en del koldingensere.

Især er "Kolding Social-Demokrat" "ude med riven".

Avisen bringer, hvad der mest minder om "et selvkonstrueret interview", hvor **Holger Langmack** allerede i overskriften kaldes "gal" og senere benyttes udtrykkene "en skrue løs", "ikke rigtig i nøden", "forskruede ideer", "passer vist bedst til at blive røverhøvding".



Mon han ikke er gal ?

- Hør! Tror De ikke, den her Lærer Langmark, der vil lave Spejderkorps i Kolding, er gal ? spurgte en Borger, som vi i Dag mødte paa Gaden.
- Jo, det kunne jo nok se ud til, at han har en Skrue løs, svarede vi.
- Det maa De s,gu nok sige. Men er Manden ikke rigtig i Nøden, saa er det jo værst for ham selv og de Folk, der skal plages med hans forskruede Ideer. Hvad jeg derimod ikke kan forstaa, er, at de kan bruge saadan en Plante paa en Skole. Han gør jo Drengene skrupgale.
- Han vil jo frelse Fædrelandet, kan de ikke forstaa det.
- Puh, ja, det skal De pinedød have Ret i. Forskruede Mandfolk og hysteriske Kvind-



folk har vi nok af. Skal Ungdommen nu ogsaa gøres skørhovedet.

- De har ingen Respekt for hans militære nationale Bevægelse.
- Nej, den Slags nationale Skabbalse gi'r jeg mintro ikke en sur Sild for. De har nærmest hjemme paa Galeanstalter. Der er da ingen fornuftige Mennesker, der vil bilde Folk ind, at Danmark kan væрге sig mod Tyskland i en Krig.
- Selvfølgelig ikke!

Fortsættes>>

— Naa, men hvad skal saa dette her Gøgl til? Det ender jo bare med, at hver Knægt kommer til at rende med Pistol eller en Stump Bøsse. Mordere og Røvere bliver i'gu Nationens Helte. Hveranden Dreng render jo minsandten om med en Pistol i Lommen. Det er jo næsten ikke mulig at tage en Avis i Haanden, uden at der staar om Vaadeskud. Nu er der 3 Knægte her i Byen, der er kommen galt af Sted med Bøsse og Pistol i de sidste 8 Dage. Og jeg ser jo af Deres Blad, at der ogsaa er en Pige i Vonsild, der er kommen til Skade, fordi hun rendte med en ladt Revolver i Lommen. Kan han, Langtarm, eller hvad det nu er, han hedder, faa Lov til at boltre sig, som han vil, saa skal De se, hvor mange Balotti'er han kan lave.

— De sværmer ikke for Langmark.

— Nej, lad os sende den Karl ned til de vilde. Han passer vist bedst til at blive Rø-verhøvding.

— Ja, der kan han aabenbart faa Lov at lave Spejderkorps, svarede vi, idet vi afbrød Passiaren og sagde Farvel.

- Naa, men hvad skal saa dette her Gøgl til? Det ender jo bare med, at hver Knægt kommer til at rende med Pistol eller en Stump Bøsse. Mordere og Røvere bliver s'gu Nationens Helte. Hveranden Dreng render jo minsandten om med en Pistol i Lommen. Det er jo næsten ikke mulig at tage en Avis i haanden, uden at der staar om Vaadeskud. Nu er der 3 Knægte her i Byen, der er kommen galt af Sted med Bøsse og Pistol i de sidste 8 Dage. Og jeg ser jo af Deres Blad, at der ogsaa er en Pige i Vonsild, der er kommen til Skade, fordi hun rendte med en ladt Revolver i Lommen. Kan han Langkarm, eller hvad det nu er, han hedder, faa Lov til at boltre sig, som han vil. Saa skal De se, hvor mange Balotti'er han kan lave.

- De sværmer ikke for Langmark.

- Nej, lad os sende den Karl ned til de vilde. Han passer vist bedst til at blive Rø-verhøvding.

- Ja, der kan han aabenbart faa lov at lave Spejderkorps, svarede vi, idet vi afbrød Passiaren og sagde Farvel.

Kolding Social-Demokrat, 26. november 1910.

Renskrift.

Holger Langmack arbejder dog på trods af den hårde kritik videre med sit spejderprojekt. Han har sendt et andragende til **Kolding Byråd** om lån af drengeskolens gymnastiksal hver søndag formiddag.

Han har i ansøgningen begrundet sit ønske med en forklaring om at ville uddanne kommende ledere – på forskellige niveauer – til spejderkorpset.

”**Kolding Folkeblad**” refererer i detaljer fra byrådets behandling af andragendet. Der er indlæg både for og imod, men andragendet vedtages af et flertal, medens socialisterne ”en bloc” stemmer imod. Et medlem undlader at stemme.

Referatet bringes på de næste sider.

Et Spejderkorps i Kolding.

Til Behandling i Byraadet.

Et Andragende om Tilladelse til at benytte Skolens Gymnastiksal. — Til Krigsministeriets Disposition i Krig og Fred! — „Nogle forvildede Ideer“. — Vil Ruud Hansen være Formynder for Drengene? — Byraadet giver den ansøgte Tilladelse.

I Byraadets Møde i Gaar Aftes forelaa Andragende fra Realskolelærer H. C. Langmack om Tilladelse til en Gang ugentlig (hver Søndag Formiddag) at benytte Drengeskolens Gymnastiksal. „Det er min Hensigt“ — hedder det i Andragendet — „til Foraaret at søge startet et militært Spejderkorps i Lighed med den engelske „boy-scout“-Bevægelse“. Foreløbig er det Hensigten at uddanne 25 Drengene (i Alderen 14–17 Aar) til Sections-, Halvdelings- og Delingsførere. Videre hedder det i Andragendet: „Spejderkorpsset skal i Krig og Fred staa til Krigsministeriets Disposition. Korpssets Formaal skal være rent nationalt: At vække Interessen for Danmarks Forsvar og at dygtiggøre danske Drengene dertil“. Øvelserne skal bestaa i: Kommandoøvelser, Evokering samt Ekserstis med Trægeværer og Gymnastik.

Et Spejderkorps i Kolding.

Til Behandling i Byraadet.

Et Andragende om Tilladelse til at benytte Skolens Gymnastiksal. — Til Krigsministeriets Disposition i Krig og Fred! — „Nogle forvildede Ideer“.

- Vil Ruud Hansen være Formynder for Drengene? — Byraadet giver den ansøgte Tilladelse.

I Byraadets Møde i Gaar Aftes forelaa Andragende fra Realskolelærer H. C. Langmack om Tilladelse til en Gang ugentlig (hver Søndag Formiddag) at benytte Drengeskolens Gymnastiksal. „Det er min hensigt“ — hedder det i Andragendet — „til Foraaret at søge startet et militært Spejderkorps i Lighed med den engelske „boy-scout“-Bevægelse“. Foreløbig er det Hensigten at uddanne 25 Drengene (i Alderen 14–17 Aar) til Sections-, Halvdelings- og Delingsførere. Videre hedder det i Andragendet: „Spejderkorpsset skal i Krig og Fred staa til Krigsministeriets Disposition. Korpssets Formaal skal være rent nationalt: At vække Interessen for Danmarks Forsvar og at dygtiggøre danske Drengene dertil“. Øvelserne skal bestaa i: Kommandoøvelser, Evokering samt Ekserstis med Trægeværer og Gymnastik.

Fortsættes>>

Forslaget fik følgende Behandling i By-
raadet:

Lau: Selve Udvalgsbehandlingen er foregaaet her i Raadet for lukkede Døre. Hr. Langmack har bedt mig sige i By-
raadet, at det militære Tilsnit vil han have bort — han vil arbejde i Samklang med Foreningerne i København. De Drengene vil jo have godt af det, og da der jo ikke er Tale om nogen pekuniær Fordel fra Lederens Side, mener jeg ikke der er nogen Grund til at nægte det.

Knud Hansen: Jeg kender ikke, hvad Hr. Langmack har meddelt Hr. Lau. Men der staar jo i Andragendet, at han vil stille sig til Krigsministeriets Disposition i Krig og Fred. Fordi en ung Mand faar nogle forvildede Ideer, bør vi ikke gaa ind paa at støtte ham. Jeg vil foreslaa at nægte Andragendet.

Bech: Jeg vil i Modsætning til Hr. Knud Hansen anbefale Sagen. Det er en god og sund Sag — alene det, at han vil opøve unge Drengene i Sport og vække de nationale Følelser, anbefaler den.

Konstantin Hansen: Vi har en Gang vedtaget at stille Skolernes Gymnastiksale til Disposition for Sportsøvelser. Jeg mener saa, at det er urigtigt at tage Hensyn til, hvilken politisk Opfattelse, Andragerne har. Det bør bevilges lige saa godt i det ene, som i det andet Tilfælde — naar Betingelserne overholdes.

Forslaget fik følgende Behandling i By-
raadet:

Lau: Selve Udvalgsbehandlingen er foregaaet her i Raadet for lukkede Døre. Hr. Langmack har bedt mig sige i By-
raadet, at det militære Tilsnit vil han have bort - han vil arbejde i Samklang med Foreningerne i København. De Drengene vil jo have godt af det, og da der jo ikke er Tale om nogen pekuniær Fordel fra Lederens Side, mener jeg ikke Der er nogen Grund til at nægte det.

Knud Hansen: Jeg kender ikke, hvad Hr. Langmack har meddelt Hr. Lau. Men der staar jo i Andragendet, at han vil stille sig til Krigsministeriets Disposition i Krig og Fred. Fordi en ung Mand faar nogle forvildede Ideer, bør vi ikke gaa ind paa at støtte ham. Jeg vil foreslaa at nægte Andragendet.

Bech: Jeg vil i Modsætning til Hr. Knud Hansen anbefale Sagen. Det er en god og sund Sag - alene det, at han vil opøve unge Drengene i Sport og vække de nationale Følelser, anbefaler den.

Konstantin Hansen: Vi har en Gang vedtaget at stille Skolernes Gymnastiksale til Disposition for Sportsøvelser. Jeg mener saa, at det er urigtigt at tage Hensyn til, hvilken politisk Opfattelse, Andragerne har. Det bør bevilges lige saa godt i det ene, som i det andet Tilfælde - naar Betingelserne overholdes.

Fortsættes>>

Knud Hansen: Jeg mener, det er noget usundt han vil, han vil bidrage til at forvirre Drengenes Begreber om, hvad Danmark evner. Jeg mener, at det er urigtigt at overgive Drengene til denne unge Mand.

Konstantin-Hansen: Ja, men Knud Hansen skal jo ikke være Formynder for Drengene — det bliver jo Forældrenes Sag!

Lau: Ja, det mener jeg ogsaa!

J. P. Jensen: Plejer man ikke kun at overgive Salene til Foreninger og ikke til Enkeltmand?

Lau: De almindelige Fordringer, der der stilles fra Udvalgets Side, skal nok blive overholdt.

Knud Hansen: Hvem har lavet Træbøsserne, som de skal gøre Eksersits med?

Lau: Ja, det ved jeg ikke. De har vel ikke lavet nogen af dem?

Saa stemte man.

Det blev med 9 St. mod 6 vedtaget at overlade Hr. Langmack Salen.

For stemte: Bech, Lau, Brandorff, Jens Madsen, Ludv. Petersen, Hempel, Fru Dalsgaard, Formanden og Konstantin-Hansen.

Imod: Socialisterne en bloc.

Stemmer ikke: Aug. Poulsen.

Knud Hansen: Jeg mener, det er noget usundt han vil, han vil bidrage til at forvirre Drengenes Begreber om, hvad Danmark evner. Jeg mener, at det er urigtigt at overgive Drengene til denne unge Mand.

Konstantin Hansen: Ja, men Knud Hansen skal jo ikke være Formynder for Drengene — det bliver jo Forældrenes Sag!

Lau: Ja, det mener jeg ogsaa!

J. P. Jensen: Plejer man ikke kun at overgive Salene til Foreninger og ikke til Enkeltmand?

Lau: De almindelige Fordringer, der stilles fra Udvalgets Side, skal nok blive overholdt.

Knud Hansen: Hvem har lavet Træbøsserne, som de skal gøre Eksersits med?

Lau: Ja, det ved jeg ikke. De har vel ikke lavet nogen af dem?

Saa stemte man.

Det blev med 9 St. mod 6 vedtaget at overlade Hr. Langmack Salen.

For stemte: Bech, Lau, Brandorff, Jens Madsen, Ludv. Petersen, Hempel, Fru Dalsgaard, Formanden og Konstantin Hansen.

Imod: Socialisterne en bloc.

Stemmer ikke: Aug. Poulsen.

Kolding Folkeblad, 20. januar 1911.

Renskrift.

Ideen til spejderkorpset bliver tilsyneladende godt modtaget af byens drenge, hvilket foranlediger **Holger Langmack** til at indrykke følgende notits i "Kolding Folkeblad":

Til vordende Spejdere!

Da Tilslutningen til Kolding nyoprettede Spejderkorps har været ualmindelig stor, ser jeg mig nødsaget til foreløbig at standse Oprettelsen af ny Patrouiller. Jeg skal imidlertid anstrænge mig til det yderste for at skaffe jer Tropsførere. Patrouiller, der eventuelt skulde ønske at blive oprettede, kan godt foreløbig indtegne sig hos mig. De skal da efterhaanden blive oprettede, eftersom der kan skaffes Tropsførere.

H. C. Langmack,
Lærer.

Kolding Folkeblad, 25. januar 1911.

Til Vordende Spejdere!

Da Tilslutningen til Kolding nyoprettede Spejderkorps har været ualmindelig stor, ser jeg mig nødsaget til foreløbig af standse Oprettelsen af ny Patrouiller. Jeg skal imidlertid anstrænge mig til det yderste for at skaffe jer Tropsførere. Patrouiller, der eventuelt skulde ønske at blive oprettede, kan godt foreløbig indtegne sig hos mig. De skal da efterhaanden blive oprettede, eftersom der kan skaffes Tropsførere.

H. C. Langmack,
Lærer.

Renskrift.

Indlægget i "Kolding Folkeblad" resulterer i en længere artikel på forsiden af den opponerende lokale avis, "Kolding Social-Demokrat".

Skribenten gør sig til talsmand for en særdeles kritisk holdning til **Holger Langmacks** projekt.

Han mener for det første, at spejderne begår ulovligheder i kommunens skov, og at medlemmerne ligefrem uddannes i det rene røverhåndværk.

Han mener ligeledes, at spejderkorpset er en håndsækning til kampen mod den internationale fredsbevægelse, socialismen.

Endelig konkluderer han, at drabsmanden fra en nylig sag i **Århus** kunne være blevet en fortræffelig fører i et spejderkorps.

I vore dage tales meget om "mobning" – også "voksen-mobning".

Når man læser følgende avisartikel, kan man konstatere, at begrebet "mobning" bestemt ikke er af nyere dato. Det var man mindst lige så god til for mere end 100 år siden som i dag.

Hr. Langmacks Spejderkorps.

Spejderkorpsset, hvis Medlemmer er udstyret med tykke Stave og Knive i Bælterne lig et Røverkorps, har allerede begyndt at lave Skanser og Løbegrave ude i Kolding Skov.

Længe varer det næppe, før disse Fyre ligesom de rigtige Røverkorps bygger sig Jordhytter, hvor de kan slaa sig ned, og hvorfra de kan lave deres Togter.

Naturligvis har de ikke spurgt om Tilladelse til at grave Huller i Kommunens Skov.

De Fyre skal jo agere som rigtige Krigere, der er i Felten. Og en rigtig Krigsmand spørger som bekendt ikke om Forlov til nogen Ting. Hvor han kommer frem, tager han, hvad der behager ham.

Nægter nogen at give Krigsmanden, hvad han forlanger, saa sætter han en Bajonet eller en Pistol for Brystet af de paagældende, som ikke straks falder til Føje.

Krigens inderste Kerne er Mord og Røveri. De Folk, der overgiver deres Børn til en militaristisk Opdragelse a la Langmacks, faar den i egentlig Forstand uddannet i Røverhaandværket. Slagsbrodermanden bliver dem indpodet. Moralen er den, at den Mand, der uden Ængstelse for sit eget Liv dræber de flest mulige Mennesker, er den største Helt.

Hr. Langmacks Spejderkorps.

Spejderkorpsset, hvis Medlemmer er udstyret med tykke Stave og Knive i Bælterne lig et Røverkorps, har allerede begyndt at lave Skanser og Løbegrave ude i Kolding Skov.

Længe varer det næppe, før disse Fyre ligesom det rigtige Røverkorps bygger sig Jordhytter, hvor de kan slaa sig ned, og hvorfra de kan lave deres Togter.

Naturligvis har de ikke spurgt om Tilladelse til at grave Huller i Kommunens Skov.

De Fyre skal jo agere som rigtige Krigere, der er i Felten. Og en rigtig Krigsmand spørger som bekendt ikke om Forlov til nogen Ting. Hvor han kommer frem, tager han, hvad der behager ham.

Nægter nogen at give Krigsmanden, hvad han forlanger, saa sætter han en Bajonet eller en Riffel for Brystet af de paagældende, som ikke straks falder til Føje.

Krigens inderste Kerne er Mord og Røveri. De Folk, der overgiver deres Børn til en militaristisk Opdragelse a la Langmacks, faar dem i egentlig Forstand uddannet i Røverhaandværket. Slagsbrodermanden bliver dem indpodet. Moralen er den, at den Mand, der uden ængstelse for sit eget Liv dræber de flest mulige Mennesker, er den største Helt.

Fortsættes>>

I Krigsromanerne finder de Forbilde-
leder i den Mand, der saasnart en
Hindring møder ham, trækker sin Re-
volver og skyder den Person ned, der
stiller sig i Vejen for ham. De Børn,
der sluger en Mængde Krigslitteratur,
bliver Tid efter anden hypnotiseret af
denne Mord- og Røvermoral, som slige
Bøger indeholder. En skøn Dag kom-
mer Eventyrlysten op i ham. Han
hugger nogle Penge fra Fa'r, Mo'r
eller andre, forsyner sig med en lang
Dolk og en Browning-Revolver, og saa
gaar han paa Røvertogt.

Robert Mouritzen fra Aarhus, der
har skudt den gamle Kone i Badskær,
og som senere forøvede Overfald paa
et Par Kvinder i Aarhus, er et Barn
af vor militaristiske Tid, hvor man søger
at rive Ungdommen med sig ind i den
militaristiske Krigsdans. Militaristerne
er ikke tilfreds med først at faa de unge
Mennesker i deres Garn, naar disse er
voksne og skal „i Trøjen“.

Nej, Børnene vil de have fat i. De
skal præpareres og indpodes Begejstring
for den bloddryppende Militarisme.

I Krigsromanerne finder de Forbil-
leder i den Mand, der saasnart en
Hindring møder ham, trækker sin Re-
volver og skyder den Person ned, der
stiller sig i Vejen for ham. De Børn,
der sluger en Mængde Krigslitteratur,
bliver Tid efter anden hypnotiseret af
denne Mord- og Røvermoral, som slige
Bøger indeholder. En skøn Dag kom-
mer Eventyrlysten op i ham. Han
hugger nogle Penge fra Fa'r, Mo'r
eller andre, forsyner sig med en lang
Dolk og en Browning-Revolver, og saa
gaar han paa Røvertogt.

Robert Mouritsen fra Aarhus, der
har skudt den gamle Kone i Badskær,
og som senere forøvede Overfald paa
et Par Kvinder i Aarhus, er et Barn
af vor militaristiske Tid, hvor man søger
at rive Ungdommen med sig ind i den
militaristiske Krigsdans. Militaristerne
er ikke tilfreds med først at faa de unge
Mennesker i deres Garn, naar disse er
voksne og skal „i Trøjen“.

Nej, Børnene vil de have fat i. De
skal præpareres og indpodes Begejstring
for den bloddryppende Militarisme.

Fortsættes>>

Det sker under den Maske, at man vil lære Børnene Fædrelandskærlighed. Humbug og Gøgl!

En stor Del af de ivrigste Militarister er de mest fjendtlige mod Landets egne Børn.

Præsterne og Lærerne ser paa, at Militaristerne forraaer Børnene, uden at tage Afstand derfra. Ja, der gives endog Præster og Lærere, der rækker Militaristerne Haanden til Kamp mod den internationale Fredsbevægelse, Socialismen.

Skal den militaristiske Paavirkning af Børnene fortsættes, saa maa man ikke undres over, om der sker flere lignende Begivenheder som den i Badskær.

Havde Robert ikke begaaet Mordet i Badskær og Røverierne i Aarhus, saa vilde han aabenbart være bleven en fortræffelig Fører i et Spejderkorps.

Kolding Social-Demokrat, 2. februar 1911.

Det sker under den Maske, at man vil lære Børnene Fædrelandskærlighed.

Humbug og Gøgl !

En stor Del af de ivrigste Militarister er de mest fjendtlige mod Landets egne Børn.

Præsterne og Lærerne ser paa, at Militaristerne forraaer Børnene, uden at tage Afstand derfra. Ja, der gives endog Præster og Lærere, der rækker Militaristerne Haanden til Kamp mod den internationale Fredsbevægelse, Socialismen.

Skal den militaristiske Paavirkning af Børnene fortsættes, saa maa man ikke undres over, om der sker flere lignende Begivenheder som den i Badskær.

Havde Robert ikke begaaet Mordet i Badskær og Røverierne i Aarhus, saa vilde han aabenbart være bleven en fortræffelig Fører i et Spejderkorps.

Renskrift.

I løbet af den resterende februar måned 1911 bringer både ”**Kolding Folkeblad**” og ”**Kolding Social-Demokrat**” adskillige nye artikler og indlæg om byens nye spejderkorps og om spejderbevægelsen i almindelighed.

Holger Langmack har dog andre og større ambitioner. Han er tilsyneladende ikke tilfreds med arbejdet på ”**Dalsgaards Realskole**”. Han vil gerne oprette sin egen skole og har fået mulighed for at overtage en allerede eksisterende skolebygning, hvorfor han den 29. maj 1911 (i slutningen af sit første skoleår som lærer) indsætter nedenstående annonce i ”**Kolding Folkeblad**”. Den følges op af en ny annoncering kort før starten af det nye skoleår.

Ny Realskole.

Da det er min Hensigt at forsøge at oparbejde en ny Realskole her i Byen, overtager jeg nu efter Sommerferien Frøken Skovmands Skole (tidligere Frk. Richters) i „K. F. U. M.“s tidligere Ejendom i Søndergade 27.

Indmeldelse af Elever modtages daglig mellem Kl. 4 og 6 Eftm. i min Bopæl, Blæsbjærggade Nr. 13, 1. Sal.

H. C. Langmack,
Lærer, Løjtnant.

Kolding Folkeblad, 29. maj 1911.

Ny Realskole.

Tirsdag den 22. Aug. begynder jeg Skolevirksomhed i Frk. Skovmands Skoles tidl. Lokaler (Søndergade 27). Samtidig agter jeg at oprette en Forberedelsesklasse for Børn i ca. 5—6 Aars Alderen. Udenfor Skoletiden giver jeg Privatundervisning i de matematiske Fag. Indmeldelser af Elever modtages hver Dag paa Skolen.

H. C. Langmack.

Kolding Folkeblad, 21. august 1911.

Spejderkorpset i Kolding.

Vi har modtaget følgende:

Fra Dags Dato udtræder Spejderkorpset i Kolding af Premierløjtnant Lembches Korps og antager herefter Navnet: Kolding Væbnerkorps.

For Fremtiden er vi da ikke mere under Spejderreglementets Forrifter.

Vi agter snarest selv at udarbejde et Reglement, hvorefter et rent nationalt Korps kan arbejde.

Paa Programmet vil Skydning (kun for Drengene over 14 Aar), Vaabenøvelser og Eksercits blive optaget foruden de bedste af Spejderøvelserne.

Optagelse i Korpsen vil kun kunne finde Sted efter en meget lang og vanskelig Prøvetid.

I Begyndelsen af næste Maaned agter vi at udgive vort eget Blad: „Væbneren“.

H. C. Langmack.

Spejderkorpset i Kolding.

Vi har modtaget følgende:

Fra Dags Dato udtræder Spejderkorpset i Kolding af Premierløjtnant Lembches Korps og antager herefter Navnet: Kolding Væbnerkorps.

For Fremtiden er vi da ikke mere under Spejderreglementets Forskrifter.

Vi agter snarest selv at udarbejde et Reglement, hvorefter et rent nationalt Korps kan arbejde.

Paa Programmet vil Skydning (kun for Drengene over 14 Aar), Vaabenøvelser og Eksercits blive optaget foruden de bedste af Spejderøvelserne.

Optagelse i Korpsen vil kun kunne finde sted efter en meget lang og vanskelig Prøvetid.

I Begyndelsen af næste Maaned agter vi at udgive vort eget Blad: „Væbneren“,

H. C. Langmack.

Fortsættes>>

”Social-Demokratens” skribent er atter på banen med et svar, der ender med følgende konklusion: ”Væbnerkorpset er dødfødt – Hr. Langmack gør bedst i at jorde det i stilhed”!

Nu skal Spejderkorpset altsaa om-
døbes og have et rigtig militaristisk
Navn. Vi indrømmer, at der er mere
militær Klang i Ordet „Væbner” end
i det meningsløse Ord „Spejder”. Men
det er i Grunden ligegyldigt med Nav-
net. Man sætter Ølse for eller Ølse
bag, Pølsen beholder dog sin Smag.
Spejderbevægelsen er nu engang Udslag
af en forrykt Ide, der kun kan bidrage
til at forkvakle og forvirre al sund
Tankegang hos de Børn, der kommer
med til disse gale Streger. Hvis ikke
det latterlige og forrykte havde klæbet
ved Spejderbevægelsen, saa havde Hr.
Langmack næppe søgt Navneforandring
for sit Korps. Enten Hr. Langmack
kalder sit Korps — der iøvrigt forlængst
er gaaet i Hundene — for „Væbner-

korps”, „Holger Danske” eller „Blod-
koppen”, saa klæber Militarismens Raa-
hed dog ved det.

Vi er derfor ogsaa overbevist om, at
„Væbnerkorpset” er en dødfødt Stif-
ting, som Hr. Langmack gør bedst i at
jorde i Stilhed.

Nu skal Spejderkorpset altsaa om-
døbes og have et rigtig militaristisk
Navn. Vi indrømmer, at der er mere
militær Klang i Ordet ”Væbner” end
i det meningsløse ord ”Spejder”. Men
det er i Grunden ligegyldigt med Nav-
net. Man sætter Ølse for eller Ølse
bag, Pølsen beholder dog sin Smag.
Spejderbevægelsen er nu engang Udslag
af en forrykt Ide, der kun kan bidrage
til at forkvakle og forvirre al sund
Tankegang hos de Børn, der kommer
med til disse gale Streger. Hvis ikke
det latterlige og forrykte havde klæbet
ved Spejderbevægelsen, saa havde Hr.
Langmack næppe søgt Navneforandring
for sit Korps. Enten Hr. Langmack
kalder sit Korps - der iøvrigt forlængst
er gaaet i Hundene - for ”Væbner-

korps”, ”Holger Danske” eller ”Blod-
koppen”, saa klæber Militarismens Raa-
hed dog ved det.

Vi er derfor ogsaa overbevist om, at
”Væbnerkorpset” er en dødfødt Stif-
ting, som Hr. Langmack gør bedst i at
jorde i Stilhed.

Kolding Social-Demokrat, 1. november 1911.

Renskrift.

I januar måned 1912 indrykker **H. C. Langmack** nedenstående annonce i ”**Kolding Folkeblad**”. Måske kniber det med elever i skolen, så der skal skaffes supplerende indtægter.

**Aftenskole i Kolding ny
Realskole.**

Kursus i Matematik, Regning og Skrivning Tirsdag og Fredag Aften. Hvert Fag koster 2 Kr. mdl.

H. C. Langmack.

Kolding Folkeblad, 9. januar 1912.

Forud for det nye skoleår annonceres efter nye elever:

Kolding ny Realskole
(Søndergade 27)

forbereder Drengene og Piger i alle Aldre til Præliminæreksamen.

Indmeldelse kan ske saavel skriftlig som mundtlig.

Kontortid Kl. 1—2 Efterm.

H. C. Langmack.

Kolding Folkeblad, 11. juli 1912.

I juli måned 1912 har **Holger Langmack** på grund af sin store interesse for gymnastik taget turen til "**OL i Stockholm**". Her møder han – (eller måske kendte han hende allerede hjemme fra **Kolding**?) – sin kommende kone, **Ida Jepperine Hansen**, født 15. august 1893 i **Kolding**. Hun er deltager på et af de kvindelige danske gymnastikhold (**Vejle Amt**), der deltager med opvisning ved OL.



Ida Jepperine Hansens fødsels- og dåbsnotits i Kolding sogns kirkebog.

Til Stockholm. 10 unge Damer, som skal repræsentere Vejle Amt ved de olympiske Lege i Stockholm, gav i Aftes Opvisning i Drengeskolens Gymnastiksal.

Der bliver i alt 12 Repræsentanter fra Vejle Amt. Af disse er de 6 her fra Kolding, nemlig Lærerinde ved Døtreskolen, Frk. Johannsen, Frk. Marie Petersen, Datter af Kbm. Jul. Petersen, Lærerinde, Frk. Johanne Naalebjerg, Frk. Marie Bomholt, Datter af afd. Obr. Damkjær, Bramdrup, Frk. v. Mehren, Datter af afd. Mægler v. Mehren, Frk. Ida Hansen hos P. Blicher.

Rejsen foretages i Dagene fra 5 – 12 Juli.

Kolding Folkeblad, 19. juni 1912.

Til Stockholm. 10 unge Damer, som skal repræsentere Vejle Amt ved de olympiske Lege i Stockholm, gav i Aftes Opvisning i Drengeskolens Gymnastiksal.

Der bliver i alt 12 Repræsentanter fra Vejle Amt. Af disse er de 6 her fra Kolding, nemlig Lærerinde ved Døtreskolen, Frk. Johannsen, Frk. Marie Petersen, Datter af Kbm. (købmand) Jul. Petersen, Lærerinde, Frk. Johanne Naalebjerg, Frk. Marie Bomholt, Datter af afd. (afdøde) Gdr. (gaard ejer) Damkjær, Bramdrup, Frk. v. Mehren, Datter af afd. Mægler v. Mehren, Frk. Ida Hansen hos P. Blicher.

Rejsen foretages i Dagene fra 5. – 12. Juli.

Renskrift.

I en amerikansk nekrolog (se denne senere) står der at læse, at **Holger Langmacks** kone, **Ida J. Langmack**, født **Hansen**, repræsenterede **Danmark** ved "**OL i Stockholm**", hvor hun placerede sig som nr. 2 i gymnastik. Dette er næppe korrekt. De danske kvindelige gymnastikhold deltog ikke i selve OL-konkurrencerne, men kun som opvisningshold.

OL-konkurrencerne var stadig meget mandsdominerede, således bestod det danske hold af 165 mænd og kun en kvinde (*Sofie Castenschiold – som vandt sølv i tennis*).

Også i **Kolding** arrangeres – efter "**OL i Stockholm**" - et internationalt idrætsstævne. Det afvikles i weekenden 27. og 28. juli.

"**Kolding Folkeblad**" bringer en artikel og billeder fra stævnet, bl. a. et foto af stævnets marathon-løbere. I billedet poserer de mest kendte løbere, og billedteksten slutter med at nævne kendte koldingensere som deltager – heriblandt **skolebestyrer Langmack**.



Marathonløbet's Start.

Deltagerne er fra venstre til højre: N. P. Møller, Bjen, Alfr. Jensen, Viborg, Johs. Christensen, København, N. P. Jensen, Viborg, E. Schmidt, København, Alfred Buche, Hamborg og Max Wils, Berlin. Af kendte Koldingenser vil man finde: Grosferer Dujen, Ludvig Petersen, Herred foged Nielsen, Vanddirektor Vech, Telegrafist Garder, Oberstløjtnant Romeling, Skolebestyrer Langmack og Borgmester Valler.

Kolding Folkeblad, 29. juli 1912. Nederste linje, nr. 2 fra højre: "Skolebestyrer Langmack".

Holger Langmack har nu i løbet af en periode på kun 2 år i **Kolding** etableret en ny privatskole samt startet en spejdertrop.

Der må være sket et eller andet – hans navn og navnet på hans skole figurerer ikke i avisernes spalter i det resterende halvår af 1912.

Af den tidligere omtalte nekrolog fremgår det, at han er blevet gift med **Ida Jepperine Hansen** den 20.(21.) december 1912, men det har ikke været muligt at finde et vielsesnotat hverken i kirkebøgerne eller i registret over borgerlige vielser. Nekrologen nævner endvidere, at han kom til **USA** i 1912, mens det af de amerikanske folketællinger fremgår, at han er emigreret i 1913. At han ikke længere er leder af "**Kolding Ny Privatskole**" fremgår af en annonce bragt i "**Kolding Folkeblad**" den 2. januar 1913. Skolen styres nu af **V. Asmussen** og **J. Asmussen** (formodentlig et ægtepar).



Kolding Folkeblad, 2. januar 1913.

Hvornår og hvorledes **Hr. og Fru Langmack** er ankommet til **USA**, har det ikke været muligt at finde. Deres emigrationsoplysninger findes mærkeligt nok ikke i de tilgængelige arkiver.

Stadig ifølge nekrologen er **Holger Langmacks** første job i en lille by, **Hutchinson**, vest for **Minneapolis/St. Paul** i staten **Minnesota**. Her er han blevet ansat som lærer i "**Physical Education**" (idræt), hvor han praktiserer undervisning i dansk gymnastik.

I 1917/18 – under 1. Verdenskrig – bliver alle unge våbenføre mænd i **USA** registreret med henblik på evt. indkaldelse til den amerikanske hær.

Det er dog de færreste, der når at blive indkaldt, men hans registreringspapirer indeholder interessante oplysninger.

De amerikanske folketællinger anvender desværre ikke begrebet, fødselsdato, men angiver kun alder. **Tvillingernes** alder er opgivet som 4 2/12, d.v.s. 4 år og 2 måneder. **Svend Aages** alder opgiver som 3 2/12.

I "**Normal State School's**" rapport 1919/20 ("Chances in the faculty") kan man læse følgende:

Mr. Holger C. Langmack, a graduate of the University of Copenhagen and of Teachers College, Denmark, succeeds Dr. Boice as head of the physical training department. He served in the army as a lieutenant, has had charge of junior high school work in Minnesota, and comes to the position here from a similar one in the Normal School at Moorehead, Minn.

At **Holger Langmack** skulle besidde en uddannelse fra "**Københavns Universitet**" er ikke en korrekt beskrivelse af hans uddannelsesmæssige kvalifikationer. I en senere omtale af ham oplyses det, at han har en eksamen fra "**Polyteknisk Lærestanstalt**". I løbet af sit USA-ophold som lærer i "**physical education**" stifter han bekendtskab med en sportsgren, som man næppe på det tidspunkt nogensinde havde hørt om i Danmark: "**American football**".

Til den fysiske træning af spillerne, anvender han med held dele af "**dansk gymnastik**". Sine træningsmetoder beskriver han i en bog, der udkommer i 1926.



Coveret af H. C. Langmacks bog, "**Football Conditioning**".



Anmeldelse af bogen i Boston Globe.

Ved folketællingen 1930 er familien, **Langmack**, atter flyttet. De er nu bosat i **Washington City, District of Columbia** (USA's hovedstad).

Form 154
DEPARTMENT OF COMMERCE—BUREAU OF THE CENSUS
FIFTEENTH CENSUS OF THE UNITED STATES: 1930
POPULATION SCHEDULE

State *District of Columbia* Incorporated place *Washington City* Enumeration District No. *386* Sheet No. *15A*
County *District of Columbia* Ward of city *7* Block No. *1970* Supervisor's District No. *1*
Towship or other division of county *Place District of Columbia* Disincorporated place *(Check name of city, village, or town, and indicate the date on which the name was made. See instructions.)* Institution *(List 270- numbers 169 and 21625)* Enumerated by me on *April 14, 1930* *Edward A. Langman*

LINE NO.	PLACE OF BIRTH	NAME	RELATION	HOME DATA	PERSONAL DESCRIPTION	EDUCATION	PLACE OF BIRTH	MOTHER TONGUE OR NATIVE LANGUAGE OF FOREIGN BORN	CITIZENSHIP, ETC.	OCCUPATION AND INDUSTRY	EMPLOYMENT	VETERAN					
													Married	Single	Widow		
15	Denmark	Langmack, <i>Edgar C.</i>	Head	R 45 R 20	W 35 44 20	HS	Denmark	Denmark	07 07	1912	Yes	Teacher	<i>Public School</i>	94 94	Yes	Yes	
16	Denmark	<i>John</i>	Wife		W 36 44 20	HS	Denmark	Denmark	07 07	1912	Yes	None					
17	Denmark	<i>Carl</i>	Son		W 15 15 8	HS	Denmark	Denmark	07 07			None					
18	Denmark	<i>Betty</i>	Daughter		W 13 13 8	HS	Denmark	Denmark	07 07			None					
19	Denmark	<i>Robert</i>	Son		W 3 3 8	HS	Denmark	Denmark	07 07			None					
20	Denmark	<i>Robert</i>	Son		W 1 1 8	HS	Denmark	Denmark	07 07			None					

Efter kortvarige ansættelser ved flere undervisningsinstitutionen (fremgår af senere nekrolog) er **Holger Langmack** nu fra 1928 til 1954 blevet ansat ved **"Paul Junior High School", Washington DC.**, som specialist in **"physical culture and character education"**. I denne periode holder han endvidere forelæsninger på flere universiteter og bl. a. på hærens faldskærmsskole i **Georgia**.

Familien har fået yderligere 2 børn, **Betty Nina**, 3 6/12, født under ophold i **Michigan** og **Robert**, 1 6/12, født i **District of Columbia (Washington)**.

Flere aviser bringer en lille artikel om en undersøgelse, som **H. C. Langmack** har lavet med sine elever. Teksten taler vist for sig selv.



Kun 35 af 575 elever indrømmede, at de ikke bandede. De øvrige ville forsøge at forbedre sig.

Holger og Ida Langmack foretager flere rejser hjem til Danmark – sandsynligvis for at besøge familie.

Følgende registreringer er fundet (returrejser til USA):

Med "**S/S Oscar II**" – Afgang fra Copenhagen 26. august 1921

Ankomst til New York 6. september 1921

I rejsen deltager endvidere de 3 ældste børn.

Med "**S/S Belgenland**" – Afgang fra Southampton 7. september 1929

Ankomst til New York 15. september 1929

Med "**M/S Gripsholm**" – Afgang fra Gothenburg (Gøteborg) 12. august 1950

Ankomst til New York 23. august 1950

Desuden fremgår det af en avisartikel i "**Kolding Folkeblad**", at ægteparret **Langmack** både i 1957 og 1960 besøger **Danmark** (bl.a. **Kolding** – se artikler senere).

Af en "**spejderhistorie**" (side 8) fremgår, at **Ida Langmack** efter sin mands død forærer "**spejdetroppen i Skårup**" en gave (mon ikke hun selv på det tidspunkt har besøgt **Danmark**).

I løbet af årene blev **Holger Langmack** mere og mere optaget af forholdet mellem religion og videnskab. Han bliver medlem af organisationen ASA, "**American Scientific Affiliation**".

Holger C. Langmack skrev således også flere bøger om forholdet mellem religion og videnskab, bl. a.:

Langmack, Holger Christian:

1. *Social revelation through the unity of science and religion.* 1946.
2. *Time and space revealed by mathematical relativity.* 1947.
3. *God and the universe.* 1953.
4. *Scientific faith substantiated by a logical science.* 1965.

Anmeldelse af "God and the universe":

"GOD IN THE UNIVERSE." Holger Christian Langmack. Philosophical Library, 15 East 40th St., New York 16, N. Y. Price \$4.75.

"God In the Universe" presents the story of Creation as a dimensional, progression of: physics, biology, psychology, learning in psychiatry, substantiated by the newly discovered Simple Mathematical Relativity. Thus science and religion become united in scientific faith. This work is highly technical and would be of interest only to persons trained in advanced science, and mathematics.

Anmeldelse af bogen: "God in the Universe".

Holger Langmack og hans kone Ida Langmack skrev desuden over hundrede religiøse sange og salmer. Her et eksempel:

LANGMACK, HOLGER CHRISTIAN, 1884-

Christmas bells . . . words . . . by H. C. Langmack. [Washington, D. C., Educational world brotherhood] © 18Dec45; Ida Langmack, Washington, D C.; EP7602.

For voice and piano.

— A sweetheart's prayer; [words by H. C. Langmack] [Washington, D. C., Educational world brotherhood] © 3Jun46; Ida Langmack, Washington, D. C.; EP7601.

For voice and piano; chords in ukulele tablature and symbols.

Når amerikanere er forsamlet ved offentlige begivenheder indledes disse som oftest med, at alle deltagere med front mod det amerikanske flag og med højre på hjertet i kor fremsiger **"The Pledge of Allegiance"** ("faneeden").

"Recitationen" stammer tilbage fra 1892, men er i flere omgange blevet revideret.

Også her har **Holder Langmack** "haft en finger med i spillet".

Her er uddrag af 3 forskellige dokumenter, der nævner **Holger Langmack**.

As noted above, the Francis Bellamy's pledge was intentionally a secular work, as it was part of a movement to dislodge the parochial schools which were predominant at the time, and replace them with secular and nationalized schools. Louis A. Bowman was the first to initiate the addition of "under God" to the Pledge. This was documented by John W. Baer in his 2007 book "The Pledge of Allegiance: A Revised History and Analysis." Baer documents that the words "under God" came from Lincoln's Gettysburg Address. Though not all manuscript versions of the Gettysburg Address contain the words "under God", all the reporters' transcripts of the speech as delivered do, as perhaps Lincoln may have deviated from his prepared text and inserted the phrase when he said "that the nation shall, under God, have a new birth of freedom." In 1952, Holger Christian Langmack wrote a letter to President Truman suggesting the inclusion of "under God" in the Pledge of Allegiance. President Truman met with him along with several others to discuss the inclusion of "under God" and also "love" just before "liberty and justice." At the suggestion of a correspondent, Representative Louis C. Rabaut of Michigan sponsored a resolution to add the words "under God" to the Pledge in 1953. The salute as prescribed by the United States Flag Code was also a modification from the original. Marc Leepson, author of the 2006 book, *Flag: An American Biography* by Macmillan. The early version of the salute required in the reciting of the Pledge was adopted in 1892 and was known as the Bellamy salute:



"Pledge of Allegians" i en amerikansk skole.

- Original pledge was written in the late 1800s by Baptist Minister and Christian Socialist Francis Julius Bellamy. It read: “I pledge allegiance to my Flag and the Republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all.”
- Bellamy had wanted to throw the phrase “equality and fraternity” before “for all” as well, but knew it would never fly because the nation didn’t want to give equality to women and African Americans.
- The pledge got changed from “my Flag and the Republic” to “the flag of the United States of America, and to the republic” in 1923 because the government feared new immigrants would be confused by the general “my flag” language.
- Eisenhower didn’t come up with the “under God” thing himself. Cardinal Louis A. Howman proposed it first as an extension of Lincoln’s pledge in the Gettysburg address “that the nation shall, under God, have a new birth of freedom.”
- But it was Holger Christian Langmack, a Danish philosopher and educator, who met with Eisenhower to try and convince him to add both “under God” and also “love” before “liberty and justice.”
- Eisenhower signed a law to change the pledge after attending Lincoln’s old church in 1954. Pastor George MacPherson Docherty used the opportunity to call for “under God” to be added to the pledge citing Lincoln’s address and a Divine providence that set the U.S. apart.

In the USA, after WW2, people were generally very war-weary. The sense of patriotism and unity that had dominated the general public during WW2 was quickly waning, and many leading figures of the country wanted to unify the country again to oppose the rising dominance of Communism. A Catholic fraternity had already adopted the words “under god” into the Pledge of Allegiance, and a Danish philosopher, scientist and educator named Holger Christian Langmack suggested it to President Harry S. Truman as a permanent addition to the Pledge of Allegiance. In an attempt to motivate the public to unify against Communism, and to create a clearer division between the Christian USA and the atheist Soviet Union, Harry S. Truman added “under god” to the Pledge of Allegiance.

Later, Holger Christian Langmack contacted the US president again and suggested he add “love” to the Pledge of Allegiance as well (to make it “Love, Liberty and Justice for all”), but that suggestion wasn’t adopted.

“Pledge of Allegiance” - næste side >>



I 1957 besøger **Holger** og **Ida Langmack** igen Danmark. Turen går bl. a. til **Kolding**, hvor Holger Langmack mødes med nogle af sine tidligere spejdere.

Her opstår en diskussion om den første spejdertrop i **Danmark**. Blev den startet i **København** (på "Gl. Hellerup Gymnasium" - hvilket nævnes i flere kilder?), i **Kolding** eller i **Skårup**.

Holger Langmack har oprettet et dokument, der beskriver oprettelsen af spejderkorpset i **Kolding**.

Han har dog ligeledes oprette et dokument omhandlende spejdertroppen i **Skårup** (se side 8).

Spørgsmålet er derfor: Hvilken af de 3 nævnte spejdertroppe er den første "**officielle**"??

Det er der næppe et entydigt svar på, da den overordnede organisation, "**Det Danske Spejderkorps**" først blev etableret i 1910, hvorefter man derefter med rette kan tale om officielle spejdertroppe.

Men det kan fastslås, at **Holger Langmacks** spejderinitiativer både i **Skårup** og i **Kolding** hører til nogle af de absolut første.

"Kolding Folkeblad" bringer nedenstående artikel om Holger Langmacks besøg i Kolding 1957:

Man vokser fra korte bukser, men spejdersindet bliver . . .

Et hjertevarmt gensyn, da Koldings første spejderfører, dansk-amerikaneren Holger C. Langmack, mødtes med sine gamle drenge

— Det kan nok knibe med stadig at passe de korte bukser — men spejdersindet har I vel endnu i behold?, sagde den 72-aarige dansk-amerikaner Holger C. Langmack — stifteren af Koldings og dermed landets første spejdertrop — da han lørdag ved en sammenkomst paa Saxildhus mødtes med tre af sine gamle tropsmedlemmer og repræsentanter for Sct. Georgsgilderne.

De tre — dr. phil. Chr. Schiørring, Christiansfeld, eksportør W. Christensen, Strandhuse, og fabrikant K. R. Kris, Kolding — kunne berolige deres tidligere tropsførere, som i parentes bemærket dog ikke havde været i tvivl. Spejdersindet bliver, selv om man vokser fra de korte bukser.....

Ide og maal de samme

At det blev et gensyn, præget af den rette spejderatmosfære og hjertevarme fra begge parter, er vist overflødig at nævne, og mange var de oplevelser og fælles minder, der blev draget frem, mens man slüdrede om gamle dages spejderliv i Kolding.

Som optakt til sammenkomsten havde Holger C. Langmack og hustru lejlighed til at aflægge et besøg i Sct. Georgsgildernes ferielejr i Frydensborg, hvor søgteparret fik et lille indblik i det arbejde, som nutidens spejderungdom beskæftiger sig med.



Holger C. Langmack

Den hyggelige sammenkomst paa Saxildhus indledtes med velkomst ved stadsgildemester Paul Stigaard, der samlede alle gamle koldingspejders hyldest til Langmack i en tak for det lykkelige initiativ, som i 1910 resulterede i starten af en trop i Kolding — Danmarks første.

Paul Stigaard betonedede, at selvom spejderbevægelsen i dag drives under andre former, er ide og maal de

samme, som man havde for øje ved begyndelsen. Det ideal, Holger C. Langmack lagde til grund for sin pionertrop, bestaar uanset tidens omskiftelser.

Starten af den første trop

— Kolding staaer skrevet med store bogstaver i mit hjerte, sagde Langmack i sin tale. Jeg har uendelig meget at takke byen for, — baade fordi jeg fandt mit livs smykke — min kone — her, og dernæst for den venlighed, jeg mødte under lærergerningen paa Kolding Realskole og i spejdertroppens første svære aar. I denne forbindelse vil jeg rette en særlig tak til Kolding Folkeblad, som var mig en trofast støtte mod de angreb, der i begyndelsen blev rettet mod spejderideen.

Holger C. Langmack kom ind paa den diskussion, der fornylig har været ført om tid og sted for den første spejdertrops oprettelse, som visse mener har fundet sted i København. Maaske er dette tilfældet, men under alle omstændigheder har det kun været ganske uofficielt, sagde Langmack. En kendsgerning, som ingen kan se bort fra, er denne, at der i 1910 i Kolding blev stiftet den første officielle spejdertrop. Hermed skulle al tvivl være udryddet.

For at skabe endelig klarhed om sagen havde Langmack til mødet udfærdiget et dokument, hvori han gav en redegørelse for starten og det arbejde, der var gaaet forud. Dokumentet blev efter oplæsningen underskrevet af de gamle spejdere, som havde været med i troppen.

Ved sammenkomsten blev der endvidere talt af dr. phil. Chr. Schiørring, divisionsassistent Sv. Eriksen, akkvisitionschef Hans Krog og fabrikant K. R. Kria.


abra.

Kolding Folkeblad, 29. juli 1957.

Igen i 1960 besøger **Holger Langmack, Danmark**, hvor han atter er gæst på **"Kolding Folkeblad"**. Her fortæller han om sine initiativer med spejderbevægelsen i **USA**. Scanningen af denne artikel er desværre ikke let læselig, hvorfor den er renskrevet. (bemærk: Kolding Folkeblad er i 1960 endnu ikke gået over til at anvende "bolle å")

Koldings første spejder har ikke glemt sin by —

Den 76-årige dansk-amerikaner Holger C. Langmack, der startede Danmarks første spejdertrup, blev med smuk gave til Koldinghuskolonnen



Holger C. Langmack

Koldingsspejderens gode ven, den 76-årige dansk-amerikaner Holger C. Langmack — der i 1918, mens han var lærer i Kolding, startede Danmarks første gruppe, har stadig sin gamle lys-spejderly i taskerne. I disse dage er han hjemme på sommerferie, og han har medbragt en gave til de gamle spejdere i Koldinghuskolonnen, en smuk bronsespejder, en smuk bronsespejder af "den internationale spejder". Denne plaque findes i de fleste amerikanske frøplantede til nutid om 50-året for spejderbevægelsen i USA.

Gaven blev overrakt ved en lille sammenkomst i aften på Koldinghus, hvor repræsentanter for de gamle spejdere og Det Georgiske derno i Kolding var til stede, og ved hvilken lejlighed (divisionsassistent) H. C. Langmack på spejderens vegne kitterede for gaven, der vil få sin placering i den kommende nye spejderhytte på Voldvej.

Spejderidéen — middel mod lærermangel

Holger C. Langmack, der bor i Plainfield, New Jersey, har i egen skab af sin stilling som universitetslærer udført et passioneret, pædagogisk arbejde, samtidig med at han har udgivet adskillige bøger om videnskabelige emner. Skønt stærkt engageret i sit arbejde fandt han dog stadig afstod tid til at hjælpe

spejderbevægelsen, der i USA har en stor og hurtig vækst.

Et resultat af hans bestrebelser på at gøre Baden Powell's tanker videre er dette, at spejderidéen som sådant er ved at vinde indpas i de amerikanske skoler. Det pågår allerede i Washington, hvor der på flere skoler er indført en disciplin, der hedder "scoutmaster system", et slags præfekt-system, hvor eleverne i vid udstrækning selv tager ansvar for, at der holdes en og orden i klasserne og udviser en smule disciplin.

Samtidig har eleverne bare lært for den måde, hvorpå de omgås deres kammerater. Allerede i dag, der bygger på Baden Powell's idé med spejderbevægelsen — og som tjener til styrkelse af elevernes karakter og praktiske formåen, at de til en vis grad indtager den lærerrolle, der i USA — som i mange andre lande — gør sig gældende.

Også i den i Det Georgiske derno foresøger Langmack at overføre på amerikanske forhold, og der er ingen tvivl, at bestrebelserne her vil have en stor betydning.

Renskrift næste side >>

Kolding Folkeblad, 20. juni 1960.

Koldingspejdernes gode ven, den 75-årige dansk-amerikaner Holger C. Langmack – der i 1910, mens han var lærer i Kolding, startede Danmarks første trop – har stadig sin gamle bys spejderliv i tankerne. I disse dage er han hjemme på sommerferie, og han har medbragt en gave til de gule spejders Koldinghus-kolonne, en smuk bronze-plaquette af "Den internationale spejder". Denne plaquette findes i de fleste amerikanske tropslokaler til minde om 50-året for spejderbevægelsens indførelse i USA.

Gaven blev overrakt ved en lille sammenkomst lørdag på Saxildhus, hvor repræsentanter for de gule spejdere og Sct. Georgsgilderne i Kolding var til stede, og ved hvilken lejlighed divisionsassistent Sv. Eriksen på spejdernes vegne kvitterede for gaven, der vil faa sin plads i den kommende ny spejderhytte paa Volvevej.

Spejderideen — middel mod lærermangel

Holger C. Langmack, der bor i Plainfield, New Jersey, har i egenkab af sin stilling som universitetslektor udført et paaskønnet pædagogisk arbejde, samtidig med at han har udgivet adskillige bøger om videnskabelige emner. Skønt stærkt engageret i sit arbejde faar han dog stadig afset tid til at hjer-

Koldingspejdernes gode ven, den 75-årige dansk-amerikaner – Holger C. Langmack – der i 1910, mens han var lærer i Kolding, startede Danmarks første trop – har stadig sin gamle bys spejderliv i tankerne. I disse dage er han hjemme på sommerferie, og han har medbragt en gave til de gule spejders Koldinghus-kolonne, en smuk bronze-plaquette af "Den internationale spejder". Denne plaquette findes i de fleste amerikanske tropslokaler til minde om 50-året for spejderbevægelsens indførelse i USA.

Gaven blev overrakt ved en lille sammenkomst lørdag på Saxildhus, hvor repræsentanter for de gule spejdere og Sct. Georgsgilderne i Kolding var til stede, og ved hvilken lejlighed divisionsassistent Sv. Eriksen paa spejdernes vegne kvitterede for gaven, der vil faa sin plads i den kommende ny spejderhytte paa Volvevej.

Spejderideen -- middel mod lærermangel

Holger C. Langmack, der bor i Plainfield, New Jersey, har i egenkab af sin stilling som universitetslektor udført et paaskønnet pædagogisk arbejde, samtidig med at han har udgivet adskillige bøger om videnskabelige emner. Skønt stærkt engageret i sit arbejde faar han dog stadig afset tid til at hjer-

ledet af spejderbevægelsen, der i ham har en energisk og hjertevarm forkæmper.

Et resultat af hans bestræbelser paa at føre Baden-Powells tanker videre er dette, at spejderideen ogsaa er ved at vinde indpas i de amerikanske skoler. Det gælder saaledes i Washington, hvor der paa flere skoler er indført en disciplin, der hedder "sportsmanship", et slags præfekt-system, hvor eleverne i vid udstrækning selv faar ansvaret for, at der holdes ro og orden i klasserne og tilvises sømmelig disciplin.

Samtidig faar eleverne karakter for den maade, hvorpaa de omgaas deres kammerater. Alt sammen ting, der bygger paa Baden-Powells ide med spejderbevægelsen - og som tjener bestræbelserne - ydermere det praktiske formaal, at de til en vis grad imødegaar den lærermangel, der i USA - som i mange andre lande - gør sig gældende.

Ogsaa ideen i Sct. Georgsgilderne forsøger Langmack at overføre paa amerikanske forhold, og der er tegn paa, at bestræbelserne krones med held.

tebarnet – spejderbevægelsen, der i ham har en energisk og hjertevarm forkæmper.

Et resultat af hans bestræbelser paa at føre Baden-Powells tanker videre er dette, at spejderideen ogsaa er ved at vinde indpas i de amerikanske skoler. Det gælder saaledes i Washington, hvor der paa flere skoler er indført en disciplin, der hedder "sportsmanship"; et slags præfekt-system, hvor eleverne i vid udstrækning selv faar ansvaret for, at der holdes ro og orden i klasserne og udvises sømmelig disciplin.

Samtidig faar eleverne karakter for den maade, hvorpaa de omgaas deres kammerater. Alt sammen ting, der bygger paa Baden-Powells ide med spejderbevægelsen - og saa tjener bestræbelserne - ydermere det praktiske formaal, at de til en vis grad imødegaar den lærermangel, der i USA - som i mange andre lande - gør sig gældende.

Ogsaa ideen i Sct. Georgsgilderne forsøger Langmack at overføre paa amerikanske forhold, og der er tegn på, at bestræbelserne krones med held.

Sbra.

Holder Langmack dør den 16. marts 1962 under et ophold i **Plainfield, New Jersey**, 77 år gammel.

Dødsårsagen formodes at være et hjertestop.

Nedenstående nekrolog er fra ASA's arkiv med nekrologer over afdøde medlemmer.

Holger Christian Landmack (1884-1962), physical fitness

Died in Plainfield, N.J. of an apparent heart attack. Born 19 October 1884 28 30 Frederiksberg Denmark. Death: 16 March 1962 Plainfield, New Jersey. A native of Denmark who came to the U.S. in 1912. Married Ida Jepperine Hansen 20 December 1912.

Langmack taught physical education., physics., mathematics and character building in such institutions as Minnesota State Teachers, College, University of Minnesota, New Jersey State Teachers College, Battle Creek and the Naval Academy at Annapolis. After his retirement, Dr. Langmack devoted his time to philosophical research, particularly the unification of science and religion through a concept of mathematical relativity. His publications include: "*God and the Universe*", "*Let There Be Light*", "*God's World and Science*", and "*Scientific Faith and Logical Science*", and to be published "*Science By The Way of The Cross*".

He founded and directed the Kolding Ny Realskole before immigrating to the United States with his recently-married wife, who like himself was a skilled gymnast and whom he met at the 1912 Olympics where, as a representative of Denmark, she placed second in gymnastics. His American career began with the teaching of Danish gymnastics and physical education in Hutchinson, Minnesota (1913-1915). This was followed by physical education teaching positions and professorships at Seward Junior High School in Minneapolis, Minnesota State Teachers College, the University of Minnesota Summer School, New Jersey State Teachers College in Trenton, Savage College in New York City, and briefer appointments at such institutions as Cornell and Temple Universities. He also served as physical culture specialist at Battle Creek College (1926-1928). From 1928 to 1954 he was specialist in physical culture and character education at Paul Junior High School in Washington, DC, during which period he also lectured at the University of Maryland, George Washington University, and the U.S. Army Parachute School at Ft. Benning, Georgia. After his retirement in 1954, he devoted much time to his life-long interest in the unification of science, philosophy, and Christianity.

The most prominent publications of Mr. Langmack are his books entitled *Football Conditioning* (NY: A. S. Barnes Co., 1921), which presents a progressive exercise program based upon Danish gymnastics and carries an introduction by Knut Rockne, the famous football coach at Notre Dame University, and *God and the Universe* (NY: Philosophical Library, 1953) which outlines the story of creation using mathematical symbolism and concepts of relativity and absoluteness from the fields of physics and biology. The following statements from the tribute to his memory presented by his friend, Dr. Spencer Miller, Jr., former Undersecretary of Labor (under Eisenhower), at his funeral indicate the great respect in which he was held by his friends: When I first met Holger Christian Langmack I was immediately attracted to him by his dynamic energy, the catholicity of his interests, the spiritual depth of his thought, and his utter dedication to the service of Almighty God. As our acquaintance developed into a loving friendship I came to value his intellectual integrity and his moral courage in addition to the four other qualities of his sterling character No movement for human betterment was alien to his spirit. Our last such pilgrimage together was the Annual Presidential Prayer Breakfast in Washington and the Annual Conference of International Christian Leadership. What an inspiration it was to him and Ida and what a joy for him to meet so many Christian leaders the world around. They recognized in him one of their own. When I introduced him to Billy Graham and Abraham Vereide his eyes sparkled as he met these two great spiritual leaders and outstanding examples of God-guided lives.

To Washington he carried a draft letter to the President of the United States which outlined a plan to meet the threat of atheistic communism by the establishment of an Academy of International Freedom under God. It was a unique and profound conception. It would have heartened President Kennedy and Holger had he been able to present this inspired idea in person to the President On the lapel of his coat he wore a gold yoke-fellow button ♦ the symbol of the universal ministry as developed by Dr. Elton Trueblood. He could subscribe whole-heartedly to the six-fold discipline of this ministry because it was the pattern of his life. When Our lord said, "take my yoke upon you," it was a symbol of our shared Burden. The yoke is not an extra weight to bear but is actually a means of support to ease the load. His life was Christ centered. He never seemed so truly himself as when he was praising and thanking God by song or the spoken word. In all he has written over a hundred songs of praise At the close of his book, *God and the Universe*, are two lines of his which are the testament of his faith and his belief in the Victory of Christ: *Newsletter, JASA*, June 1963, pp. 65-66 *

Også "Kolding Folkeblad" bringer en nekrolog:

Første danske spejderleder død 77 aar gl. i Amerika

Realskolelæreren i Kolding, der 1910 fik sendt 40 spejderuniformer fra Lord Baden-Powell



Universitetslektor Holger C.
Langmack

Universitetslektor Holger C. Langmack, der i 1910, mens han var realskolelærer i Kolding, startede den første danske spejdertrop, er død i sit hjem i Plainfield i staten New Jersey i USA, 77 aar.

Lektor Holger C. Langmack var født i København, hvor faderen havde en ledende stilling ved Landbohøjskolen. Han fik en grundig skoleuddannelse og var en tid paa officersskolen. I 1910 tog han lærerksamen fra Skaarup Seminarium og samme aar kom han til Kolding som realskolelærer. Paa Skaarup Seminarium havde han beskæftiget sig med det begyndende spejderarbejde, og i Kolding stiftede han den første danske spejdertrop, der havde officiel tilknytning til Powellbevægelsen i England. Lektor Langmack stod i forbindelse med lord Baden-Powell og denne sendte ham

i 1910 fyrrer spejderuniformer. I Kolding traf lektor Langmack sin hustru, og i 1912 drog parret paa bryllupsrejse til USA. Begge syntes saa godt om forholdene, at de valgte at blive i USA. Opholdet paa officersskolen havde gjort Holger Langmack levende interesseret i gymnastik, og han fik ansættelse paa en skole i Minnesota som gymnastiklærer. Senere blev han universitetslærer i Plainfield.

Ofte i Danmark

Parret besøgte ofte Danmark, og Langmack var sidst i Kolding i 1960. Han medbragte da en gave til de gule spejderes Koldinghuskolonne, en smuk bronzeplaquette af „Den internationale spejder“. Ved den lejlighed samledes de gule spejdere og Sct. Georgsgildet med byens ældste spejder paa Saxildhus, og her fortalte lektor Langmack, hvorledes Danmarks første spejdertrop blev til.

Foruden spejderarbejdet var lektor Langmack interesseret i gymnastikøvelser, der kunne udvikle kroppen paa en sund maade. Han var i flere aar tilknyttet en kadet-skole i Washington DC, og i mange aar stod han i forbindelse med afdøde forstander Niels Bukh, Ollerup Gymnastikhøjskole. Han skrev flere bøger om gymnastik, og da han besøgte Kolding i 1960, kunne saavel han som hans hustru, der havde deltaget som gymnast i en af de olympiske lege, slaa flik-flak. Holger Langmack var da 76 aar.

I det sidste par aar havde ægteparret ophold hos en søn i Plainfield. Foruden sin hustru efterlader lektor Langmack fem born, der alle er bosiddende i USA, samt en søster, seminarielærerinde frk. Anna Langmack, Ribe. Bogtrykker K. Halvorsen, Laasbygade, Kolding, er nevo til afdøde.

Chauffør lokket ind i hjem og overfaldet

Tre mænd slog chaufføren, der slap fri og kaldte paa hjælp over hyre-

Kolding Folkeblad, 26. marts 1962.

Ida Jepperine Langmack, født Hansen, dør den 25. januar 1980 i New York, 86 år gammel.

Nedenstående nekrolog bragt i "The Washington Post" den 27. januar 1980.

The Washington Post

Ida Langmack, Teacher, Olympic Gymnast, Dies

Ida J. Langmack, 86, a former physical education instructor in D.C. public schools for 25 years, died Friday in New York City. She had a heart ailment.

Mrs. Langmack taught at Paul Junior High School, Wilson High School and Deal Junior High School before her retirement in 1955.

Her husband Holger Christian Langmack, had taught physical education at Paul Junior High School for 25 years. He died in 1962.

After his death, Mrs. Langmack lived at Manor Country Club and Rossmore Leisure World in Silver Spring until moving to New York City about five years ago.

She was born Ida Hansen in Kolding, Denmark. In 1912, she was a member of the Danish gymnastics team at the Olympic games in Stockholm. She won honors in the balance beam and high jump.

The Langmacks, who had met at the Olympic games, married and came to this country in 1913. They lived in Minneapolis until coming to Washington in 1930.

Mrs Langmack was an active member of the Danish Club of Washington. She had attended the First Presbyterian Church of the Covenant and later the Sixth Presbyterian Church.

She is survived by two daughters, Betty-Nina Rote of New York City, and Clara Griffin of Ventura, Calif.; three sons, Sven, of Gates Mill, Ohio, Robert, of Los Angeles, and Holger Christian, of Snow Hill, Md.; 25 grandchildren and nine great-grandchildren.

Ægteparret **Langmack** er begravet på.

National Memorial Park, Falls Church, Virginia.



Gravminde med inskription.

I et værk, **“Genealogy Library”** (som kræver abonnement for fuld læsning), er **Holger Langmack** omtalt med følgende ”stikord”:

Holger Christian Petersen Langmack was an author, scientist, philosopher, educator and humanitarian. He did advanced work.

21.12 1912 Hans Christian Langmack married Ida Jepperine Hansen and came to the United States with his bride.

Holger Christian Langmack graduated from High School in 1901 – in 1903 from Polytecnic Institute in Copenhagen.

Mr. Langmack was founder of “Worldwide Educational Brotherhood” with headquarter in New York.

As a student of Skaarup Teachers College he started the first Boy Scout Troop in Denmark, the second in the world.

Mr. Langmack had made a proposal to add the word “love” to The Pledge of Allegiance.

It was Mr. Langmack who was responsible for the insertion of the phrase “under God” in The Pledge of Allegiance. He never claimed public credit for his part in the change.



**Udarbejdet september/oktober 2019
af Leif Andersen**