

Da gymnastikken på Skårup Seminarium havde høj status.



Skårup Seminariums gymnastikhold 1910 fotograferet i seminariets gymnastiksal med baggrund af to dannebrogflag omkransende seminariets flag med logo, kongekrone og løver samt seminariets motto: *"Kundskab er Magt"*.

Læs bl.a.:

- * Fra 1836 blev svømmeundervisning ved Skårupøre en del af gymnastikundervisningen.
- * Seminariet fik sit første "gymnastikhus" i 1841. Det havde lerstampet gulv.
- * Et nyt og større "gymnastikhus" afløste i 1879 det oprindelige.
- * Først i 1896 fik det en lille tilbygning med en styrtebadsindretning.
- * Englænderne ville have Skårup Seminariums gymnastiklærer, H. P. Langkilde.
- * Langkilde blev så populær, at han i 1907 kom i audiens hos kong Edward VII.

Om gymnastikken på Skårup Seminarium.

I **P. A. Wedels** (*Peter August*) første plan fra 1803 om undervisningens indhold på det nyoprettede seminarium i Skårup er faget gymnastik ikke nævnt.



P. A. Wedel.

I et andragende fra **Wedel** i 1807 om en række ændringer, ønsker han en hjælpelærer ansat (han har hidtil selv undervist i alle fag), og valget fandt på en tidligere seminarist, **Mathias Holm**, der selv var dimitteret fra seminariet året før og allerede havde hjulpet med undervisningen i flere fag.

Wedel ansøgte ligeledes om tilladelse til at sende et dueligt ungt menneske til det gymnastiske institut i København, for der at blive undervist i et tidsrum af 4 måneder i de for pædagogen mest vigtige gymnastiske øvelser.

Kurset foregik hos gymnastikpædagogen, **Franz Nachtegall**.

Franz Nachtegall, *Franciscus Nachtegall*, 1777-1847, dansk gymnastikpædagog. Han stiftede i 1798 Gymnastisk Selskab og oprettede i 1799 et privat gymnastikinstitut med den målsætning at opdrage ungdommen fysisk. Nachtegall stod bag gymnastikkens institutionalisering i Danmark i såvel skole som militær og ønskede at føre legemsøvelserne ud også til børn af de jævne befolkningslag. Se også gymnastik (historie).

Kilde: Else Trangbæk

Det blev den allerede omtalte **Mathias Holm**, der blev udset til denne opgave. På grund af Københavns bombardement 1807 og de deraf urolige forhold i hovedstaden, blev uddannelsen i denne omgang ikke færdiggjort.



Hos **Wedel** i Skårup blev et stykke af præstegårdens have afsat til en gymnastikplads.

Hs. Majestæt, der allerede havde tilkendegivet sin tilfredshed med seminariets virksomhed, bifaldt **Wedels** indstilling, men "gymnastikvæsenet" modtog dog først sin nærmere ordning ved en kongelig resolution af 28. oktober 1811. Heri blev det ligeledes bestemt, at ansatte skolelærere i amtet kunne indkaldes til seminariet på belejligt tidspunkter for at undervise i gymnastik.

Lærer **Mathias Holm** genoptog sit kursus med en udvidelse ved "Det Gymnastiske Institut" i København i perioden juni 1810 – marts 1811.

Den 2. marts 1814 udgik der en kongelig befaling til kammerherre, **generalmajor Juel**, om at tiltræde seminariedirektionen med hensyn til de militære og gymnastiske øvelser.

I et nyt seminarireglement af 10. februar 1818 opremses alle de fag, hvori der skal holdes eksamen – heriblandt gymnastik.

I en oversigt fra 1824 om fagenes placering i løbet af dagen kan læses, at undervisningen i perioden marts til november begynder kl. 7 morgen og afsluttes kl. 8 aften. Gymnastiske øvelser foregår i dagens sidste undervisningstime fra kl. 7 til 8.

Seminariets elevtal havde gennem de første 30 år været konstant stigende, hvorfor der ved en kongelig resolution af 9. juni 1835 bestemtes, at Skårup Seminarium gives en passende udvidelse. Forstanderen (**P. A. Wedel**) afskediges i nåde, så han fremover kun skulle passe sit embede som sognepræst.

Der konstitueres en ny forstander, **D. A. Holberg** (*Diderik August*), og en førstelærer samt endnu 2 lærere. Der anskaffes en byggeplads med have og gymnastikplads tæt ved præstegården, da embederne som forstander og sognepræst stadig fremover skal besørges af samme person, når **Wedel** ikke længere kan bestride sit præsteembede.

En ny seminariebygning opføres på det erhvervede jordareal i løbet af det næste år, hvorefter den nye bygning kunne tages i brug og officielt indvies den 9. juni 1837.

I haven blev senere (1841), øst for hovedbygningen, opført et rummeligt gymnastikhus, omtrent hvor den senere gymnastiksal blev opført. Gymnastikhuset var 20 alen langt og 10 alen bredt og 5 alen højt (12,6 m x 6,3 m x 3,15 m). Det havde et lerstampet gulv og var kun forsynet med tarveligt inventar. Men nu kunne gymnastik drives hele året uden hensyn til vejret. Uden for gymnastikhuset indrettedes en rummelig gymnastikplads. "Klavreværket", var forsynet med træstige, rebstige, ujævn stang, glatstang, knudetov, glattov og skråstang. Desuden anvendtes en "springmaskine" (springstøtter og snor). Dertil kom de særlige redskaber til svømmeøvelserne ved Skaarupøre og geværer til de militære øvelser. "Klavreværket" forblev foreløbig i haven, men flyttedes ind i salen i 1860.

Næsten fra begyndelsen fik gymnastikken på seminarierne et vist militært tilsnit, idet man håbede, at almueungdommen gennem militære øvelser skulle blive bedre skikket til soldatertjeneste. Dette blev endnu mere fremtrædende, da officeren, **N. la Cour** (*Niels*) senere (1847) blev **Nachtegalls** efterfølger som gymnastikdirektør. Han fik ansat militære lærere ved seminarierne.

I 1877 blev seminariets gymnastikhus forsynet med et bræddegulv.

Et resultat af **Mathias Holms** deltagelse i kurset på "Det Gymnastiske Institut" i København var derfor bl.a. oprettelse af et "Jægerkorps", "smukt munderet, armeret med rifler og forsynet med god musik og vel ekserceret".

Forstanderen kunne dog ikke i længden klare korpsets omkostninger, og det måtte derfor ophøre, skønt forstanderen senere fik lyst til dets reorganisation.

Mathias Holm blev i 1835 pensioneret som seminarielærer. Han fortsatte dog som almindelig skolelærer indtil 1851.

I sommeren 1836 fik seminariet besøg af selve direktøren for gymnastikinstituttet i København, **Franz Nachtegall**, der kom for at inspicere seminariet.

I 1804 var **Nachtegall** blevet sat i spidsen for et militært gymnastikinstitut, der skulle uddanne gymnastiklærere til militæret. Fra 1808 fik civile også adgang, så de kunne uddanne sig til gymnastiklærere i de almindelige skoler. Senere fik han oprettet en særlig gymnastiklærerskole for lærere fra hele landet.

Besøget resulterede i, at seminariet blev forsynet med apparater til svømning.

(De omtalte "apparater", der nævnes, kunne være "korkbælter", som Nachtegall opfandt som et fortrinligt hjælpemiddel ved svømmeundervisningen).

Ligeledes blev der anbragt en svømmeflåde samt et badehus ved Skårupøre.

Der var temmelig langt til dette svømmested for seminarieeleverne, men autoriteterne havde ønsket, at der blev givet undervisning i svømning tre timer ugentligt i 10 uger af sommerperioden på ubestemte dage, idet man rettede sig ind efter vejret. Da der var ca. en halv mil til stranden fra seminariet, har disse svømmelektioner taget lang tid (turen frem og tilbage må have været foregået til fods).

Forstander, **Holberg**, foreslog i 1850, at svømmeundervisningen skulle bortfalde, men den blev alligevel fortsat mange år endnu.

Seminariets lærere var underlagt en bestemt rangforordning. "Forstander", "Førstelærer", "Andenlærer" og "Tredjelærer".

Andenlærerens undervisningsopgaver var historie, geografi, kalligrafi (*skønskrift*), sang, koralspil og gymnastik ("*en ordentlig mundfuld*").

Efterfølger som gymnastiklærer på seminariet blev **Ditlev Petersen**.



Han havde været underviser på Vesterborg Seminarium, som imidlertid blev nedlagt. Derefter virkede han som en slags privat medhjælper hos **Wedel**, før han i 1835 blev ansat af kancelliet som "Andenlærer" og gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium.

Ved **Nachtegalls** inspektion i 1836 (*tidligere omtalt*) konstaterede denne, at der forefandt betydelige mangler, hvorfor **Ditlev Pedersen** sammen med 3 kolleger fra andre seminarier fik pålæg om at gennemgå et kursus i København. Dette fandt sted i juni måned 1837 og gav de deltagende lærere "*lejlighed til at blive nøje bekendt med de fremskridt, den gymnastiske undervisning havde gjort*".

I 1847 var der igen inspektion, denne gang ved **N. la Cour**, der anbefalede, at **Ditlev Petersen** fik et nyt kursus for at gøre sig bekendt med de nye metoder, der var bragt i anvendelse i gymnastikundervisningen. Dette kursus fandt sted i november 1847. **Ditlev Petersen** deltog derefter som frivillig i Treårskrigen (1848-50) og døde i 1850, 48 år gammel.

I forbindelse med krigen i 1848 var der en del afbrydelser i undervisningen, da flere elever og en lærer ønskede at deltage i kampen, hvorfor forstander, **Holberg**, skrev til direktionen og anmodede om, at undervisningen standsede i nogen tid.

I samme skrivelse foreslog han, at de geværer, der fandtes på seminariet, blev gjort brugbare (*der må være tale om geværerne fra jægerkorpsets tid*), men det blev heldigvis ikke nødvendigt at benytte Skårup Seminariums krigsmateriel.

I 1850 ansattes **J. H. Trahn** (*Jürgen Hinrich*) som "Tredjelærer" og efterfølger for **Ditlev Petersen**.



Han overtog bl.a. også undervisningen i gymnastik. Skønt han var en dygtig lærer, formåede han ikke at opfylde de krav, som **N. la Cour** stillede.

Da det heller ikke stod bedre til på de andre seminarier, foreslog **N. la Cour** i 1853 at man ansatte underofficerer som gymnastiklærere ved seminarierne. Dette var forstander **J. C. Schurmann** (*Jens Christoffer*) stærkt imod, fordi det ville blive for kostbart, idet disse lærere ikke kunne undervise i andre fag. **Schurmann** ønskede heller ikke, at den militære dressur skulle holde sit indtog ved seminarierne. I en ny lov om læreruddannelsen fra 1857 fastsattes, hvilke fag der nu skulle undervises i. På listen optrådte bl.a. gymnastik derunder indbefattet svømning.

N. la Cour overtalte krigsministeriet til, at en tjenestegørende sergent og gymnastiklærer for tre år ad gangen blev udlånt til seminarierne for at overtage gymnastikundervisningen. De beholdt deres aflønning som underofficerer og skulle derfor kun have et ringe vederlag fra seminarierne, hvilket for disse ville betyde en billig ordning.

I 1860 blev **Sergent Lassen** ansat ved Skårup Seminarium for en 3-års periode, men fik lov til at blive der 4 år.

Der var dog også en ikke ubetydelig gene ved denne ordning. Da krigen brød ud i 1864 blev seminariernes gymnastiklærere kaldt tilbage til deres afdelinger og var væk i et års tid. I denne periode måtte musiklærer **J. H. M. Tofte** (*Jens Henrik Marius*) besørge gymnastikundervisningen.

Efter krigsafslutningen blev en ny hærlov vedtaget, og det var vanskeligt for hæren at fortsætte med at afgive lærere til seminarierne. Efter lange forhandlinger lykkedes det dog for **N. la Cour** at bevare de militære lærere ved seminarierne.

I alt nåede Skårup Seminarium at have 14 militære lærere ansat.

Denne ordning fortsatte de næste 43 år, hvorefter der blev ansat en fast gymnastiklærer. Seminarierne havde ellers udtrykt stor tilfredshed med, at hærens dygtige gymnastiklærere havde ledet undervisningen, som særlig i den praktiske gymnastik havde været fortræffelig, og man mindedes med taknemmelighed det dygtige arbejde, der i mange år havde været udført af hærens underofficerer, der i reglen havde haft let ved at vække interesse for faget hos seminarieeleverne og som gennemgående altid havde stået på god fod med både elever og seminarierne lærere.

Med en fast – ikke militær – gymnastiklærer indførtes ”den Lingske gymnastik”, hvor pædagogiske og fysiologiske hensyn blev højt prioriteret.

Grundlaget for undervisningsindholdet var ”*Amsinchs Lærebog i Gymnastik*”, og i årene efter den var udkommet bredte denne gymnastikform sig til højskoler, friskoler og skytteforeninger. Hvor gymnastikken tidligere lagde vægt på opøvelse i visse færdigheder havde ”*den Lingske Gymnastik*” et mere menneskeligt præg. Om den kunne alle samles.

I 1899 udkom ”*Haandbog i Gymnastik*”. Den blev autoriseret til brug i alle landets skoler og dermed blev ”*den Lingske gymnastik*” også indført på seminarierne, men det kneb med kvalificerede lærere, hvorfor der blev oprettet et et-årigt kursus i gymnastik, så civile seminarielærere kunne afløse de militære.

Pehr Henrik Ling, 1776-1839, svensk gymnastikpædagog, digter og dramatiker. Ling skabte svensk gymnastik, også kaldet den lingske gymnastik, som opnåede meget stor udbredelse over hele verden, især i skolen og militæret (se [gymnastik](#)).

Lings inspiration kom fra mange sider. 1799-1804 boede han i København, hvor han bl.a. fulgte forelæsninger om den tyske romantik, gik til fægteundervisning og stiftede bekendtskab med danskeren [Franz Nachtegalls](#) gymnastikinstitut.

Han arbejdede derefter som fægtemester på Lunds Universitet og udviklede sit specielle system af rationelle og ordnede legemsøvelser inspireret af medicinsk-fysiologisk tankegang. I 1813 blev Ling leder af det nyoprettede Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm (nu Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm).

Kilde: Anne-Sofie Ringling

De forandrede forhold og det nye syn på gymnastikken med større vægt på den pædagogiske og teoretiske side af faget havde dog gjort det ønskeligt med en forandring.

Fra 1867 var sang, musik og gymnastik stillet uden for rækken af de fag, der havde indflydelse på hovedkarakteren. Ministeriet fortolkede i en bekendtgørelse af 24. december 1868 loven således, at der for fremtiden ikke ville blive givet karakter i sang og musik samt gymnastik. Forstander J. C. Schurmann var uenig i dette og argumenterede kraftigt for en ny fortolkning, idet han fremhævede de overordentlige uheldige konsekvenser, ministeriets afgørelse ville få for de tre fag.

Ved en bekendtgørelse af 20. september 1875 fastsattes atter, at karaktererne i de omtalte fag skulle medregnes: én karakter for sang og musik og én karakter for gymnastik.

Allerede i 1869 havde formanden for eksamenskommissionen udtalt, at enkelte eksaminander ved indeværende års skolelærereksamen lagde en sådan mangel på teoretisk kundskab og praktisk dygtighed for dagen, at udfaldet af deres prøver i faget på deres eksamensvidnesbyrd blev betegnet med "*kan ikke forestå gymnastikundervisning*".

I efteråret 1879 opførtes ved Skårup Seminarium et nyt grundmuret og skiferdækket gymnastikhus, 24 alen langt, 12 alen dybt og 9 alen højt til hanebjælkerne (ca. 15,1 m x 7,55 m x 5,7 m). Det omtales i få kilder fortrinsvis i forbindelse med vedtagelse af de fornødne bevillinger. Det synes nødvendigt at opføre et nyt gymnastikhus, da det gamle er i fare for at styrte sammen.

Til Vedligeholdelsen af Skaarup Seminarium er foreslaaet 312 *R.*, til Hovedreparationer 5,898 *R.*. Hovedbeløbet af Summen, nemlig 5528 *R.*, anslaaes at ville medgaa til Opførelsen af et nyt Gymnastikhus. Bygningsinspektøren har om det gamle erklæret, at det er meget skrøbeligt, naar det ikke var afstivet paa den ene Side, vilde der være stor Sandsynlighed for, at det vilde styrte sammen, og hvorlænge det vil holde sammen i sin nuværende Tilstand, er det umuligt at forudse.

Til vedligeholdelsen af Skaarup Seminarium er foreslaaet 312 Kr. til Hovedreparationer 5,898 Kr. Hovedbeløbet af Summen, nemlig 5528 kr. anslaaes at ville medgaa til Opførelsen af et nyt Gymnastikhus. Bygningsinspektøren har om det gamle erklæret, at det er meget skrøbeligt, naar det ikke var afstivet paa den ene Side, vilde der være stor Sandsynlighed for, at det vilde styrte sammen, og hvorlænge det vil holde sammen i sin nuværende Tilstand, er det umuligt at forudse.

Svendborg Avis, 26. oktober 1878.

Den ekstraordinære bevilling til det nye gymnastikhus skal naturligvis godkendes som en del af de årlige finanslovsforhandlinger. Ministeren opfordres til i forbindelse med godkendelsen at drage omsorg for, at skytteforeningerne også skal have lov til at anvende seminariets gymnastikhus til gymnastiske øvelser.

Gymnastikøvelser. Udvalget vil ikke modsætte sig en forlangt Bevilling af 5528 Kr. til et nyt Gymnastikhus ved Skaarup Seminarium, men det ønsker at benytte denne Leilighed til at henstille til Ministeren, om Seminariernes Gymnastikhuse ikke uden Skade for deres egenlige Øiemed kunde tillades benyttede til gymnastiske Øvelser af Omegnens Skytteforeninger.

Udvalget vil ikke modsætte sig en forlangt Bevilling af 5528 Kr. til et nyt Gymnastikhus ved Skaarup Seminarium, men det ønsker at benytte denne Leilighed til at henstille til Ministeren, om Seminariernes Gymnastikhuse ikke uden Skade for deres egenlige Øiemed kunde tillades benyttede til gymnastiske Øvelser af Omegnens Skytteforeninger.

Nationaltidende, 28. marts 1879.

Intet skal gå til spilde. Efter nedbrydningen af det gamle gymnastikhus afholdes auktion over alle nedbrydningsmaterialerne. Annonceres i Svendborg Avis.

Fredagen den 12. ds., Form. Kl. 11,
bliver afholdt offentlig Auktion i Skaarup
over Bygningsmaterialer af Seminariets
nedbrudte Gymnastikhus, nemlig: Bjælker,
Spær, Stolper, Brædder, Tagsten, Mursten,
6 Fag Vinduer, 2 Portfløje m. m.
Auktionen afholdes paa Seminariets
Gymnastikplads.
Sunds Gudme Herreders Kontor den 4.
Septbr. 1879. **R. Tvede.**

Fredagen den 12. ds. Form. Kl. 11,
bliver afholdt offentlig Auktion i Skaarup
over Bygningsmaterialer af Seminariets
nedbrudte Gymnastikhus, nemlig: Bjælker,
Spær, Stolper, Brædder, Tagsten, Mursten
6 Fag Vinduer, 2 Portfløje m. m.

Auktionen afholdes paa Seminariets
Gymnastikplads.

Sunds Gudme Herreders Kontor den 4.
Sept. 1879. **R. Tvede.**

Svendborg Avis, 5. september 1879.

Skårup Seminarium udarbejdede hvert år en årsberetning. Dette ønskes også i fremtiden fra de øvrige seminarier. Af Skårup Seminariums beretning fremgår, at udgiften til det nye gymnastikhus har været på ca. 5000 kr. og statens samlede årsudgift til seminariet beløber sig til godt 22.000 kr.

Skaarup Seminarium. Af Seminarierne har hidtil kun det i Skaarup regelmæssig udgivet en Aarsberetning, men af dette Seminariums Beretning for Undervisningsaaret 1879—80 ses det, at Undervisningsministeriet har foranlediget, at samtlige kongelige Seminarier for Fremtiden udgive en saadan Beretning. Af den nu foreliggende for Skaarup Seminarium ses, at der i det sidst forløbne Skoleaar ved denne Lærestanstalt er opført et nyt Gymnastikhus, som har kostet ca. 5000 *Kr.*, og at Lærestanstaltens ordinære Udgift har været 22,072 *Kr.* 90 *Ør.*

Skaarup Seminarium. Af Seminarierne har hidtil kun det i Skaarup regelmæssig udgivet en Aarsberetning, men af dette Seminariums Beretning for Undervisningsaaret 1879-80 ses det, at Undervisningsministeriet har foranlediget, at samtlige kongelige Seminarier for Fremtiden udgive en saadan Beretning. Af den nu foreliggende for Skaarup Seminarium ses, at der i det sidst forløbne Skoleaar ved denne Lærestanstalt er opført et nyt Gymnastikhus, som har kostet ca. 5000 *Kr.* og at Lærestanstaltens ordinære Udgift har været 22,072 *Kr.* 90 *Ør.*

Svendborg Avis, 22. juni 1880.

Det har ikke været muligt at finde billeder hverken af det første (1841) eller det næste (1879) gymnastikhus. På næste sides billede af seminariet fra begyndelsen af 1850'erne anes dog en bygning bag træerne til venstre (i cirklen). Stedet indikerer, at der kan være tale om det ældste gymnastikhus.



Skårup Seminarium ca. 1853.

I 1896 fik gymnastikhuset en mindre tilbygning med styrtebadsindretning med adgang fra omklædningsværelset.

På dette tidspunkt var det endnu ikke lykkedes for seminariet at erhverve en egen boldplads, men boldspil havde gennem flere år været dyrket på en lejet plads.

I slutningen af 1800-tallet dukkede nye former for fysisk aktivitet op - fortrinsvis med inspiration fra England. Det medførte en begyndende folkelig kultur, hvor man sluttede sig sammen i foreninger for at dyrke en specifik idrætsgren, hvoraf cricket og fodbold var blandt de første.

Pressen begyndte at få øjnene op for de nye "folkeforlystelser", og den lokale presse fokuserede nu på de idrætslige aktiviteter på seminariet.

Som tidligere beskrevet var det indtil århundredskiftet stadig personer med tilknytning til militæret, der fungerede som gymnastiklærere ved seminariet. Svendborg Avis kunne således berette, at en ny sergent, **H. Nielsen**, pr. 1. april var beordret til at overtage gymnastiklærerembedet efter sergent, **P. O. Breum**.

Svendborg, den 19. Februar.

Skaarup Seminarium. Sergent H. Nielsen ved 7de Bataillon er beordret til paa sædvanlige Vilkaar at overtage Posten som Gymnastiklærer ved Statsseminarlet i Skaarup den 1. April i Stedet for nuværende Gymnastiklærer, Sergent P. O. Breum som samtidigt afgaar.

Svendborg, den 19. Februar.

Skaarup Seminarium. Sergent H. Nielsen ved 7de Bataillon er beordret til paa sædvanlige Vilkaar at overtage Posten som Gymnastiklærer ved Statsseminarlet i Skaarup den 1. April i stedet for nuværende Gymnastiklærer, Sergent P. O. Breum som samtidigt afgaar.

Svendborg Avis, 19. februar 1892.

Sergent, **Breum**, havde været en særdeles populær gymnastiklærer, hvilket fremgår af avisens beskrivelse af hans afgang, der fejredes med en sidste gymnastikpræstation (*gymnastikopvisning*) og en efterfølgende fest på gæstgivergården (*Skårup Kro*), hvor hans "disciple" overrakte ham en smuk gave.

Gymnastikpræstation. Fastelavns Søndag gav 21 Elever af Skaarup Seminariums 1ste, 2den og 3die Klasse en Præstation i Gymnastik under Ledelse af Gymnastiklærer Breum og for en indbudt Kreds af Damer og Herrer.

Efter at man havde gennemgaaet de vigtigste forberedende Øvelser, der alle blev udførte med en mageløs Præcision og Dygtighed, gik man over til Højdespring som blev foretaget uden Brug af Springbræt indtil en Højde af 2 Alen, af samtlige Gymnastikere, Schipning, Skraastangsøvelser, Voltigering, Klavring og Trapezøvelser. Vi vil ikke her omtale de enkelte udmærkede udførte Øvelser, dog vil vi fremhæve at Nedspringene var overordentlig fortrinlige; i det hele var Præstationen særdeles vellykket. Denne Udtalelse turde vel ogsaa støtte sig til de tilstedeværendes livlige Bifald.

Gymnastikpræstation. Fastelavns Søndag gav 21 Elever af Skaarup Seminariums 1ste, 2den og 3die Klasse en Præstation i Gymnastik under Ledelse af Gymnastiklærer Breum og for en indbudt Kreds af Damer og Herrer.

Efter at man havde gennemgaaet de vigtigste forberedende Øvelser, der alle blev udførte med en mageløs Præcision og Dygtighed, gik man over til Højdespring som blev foretaget uden Brug af Springbræt indtil en Højde af 2 Alen, af samtlige Gymnastikere, Schipning, Skraastangsøvelser, Voltigering, Klavring og Trapezøvelser. Vi vil ikke her omtale de enkelte udmærkede udførte Øvelser, dog vil vi fremhæve at Nedspringene var overordentlig fortrinlige; i det hele var Præstationen særdeles vellykket. Denne Udtalelse turde vel ogsaa støtte sig til de tilstedeværendes livlige Bifald.

(2 alen = 1,25 m)

(Voltigering – se senere)

Fortsættes>>>

I Anledning af, at Hr. Breum nu om kort Tid forlader Skaarup Seminarium for at vende tilbage til sin Gjerning som Sergent i Kjøbenhavn, havde Seminaristerne nævnte Dags Aften arrangeret et Festmaal paa Gjæstgivergaarden til Ære for de es udmærket dygtige og samvittighedsfulde Lærere, og ved hvilken Lejlighed man overrakte ham et nydeligt Regulatoruhr som et synligt Vidnesbyrd om den Agtelse og Hengivenhed samtlige Elever nærer for ham. Ved Bordet herskede en munter Stemning, Taler fulgte Slag i Slag, og de bedste Ønsker for Hr. Breums Fremtid blev udtalte. Naar han nu rejser bort, vil dette ogsaa blive et Tab for Seminariet, som kun vanskeligt lader sig erstatte.

I Anledning af, at Hr. Breum nu om kort Tid forlader Skaarup Seminarium for at vende tilbage til sin Gjerning som Sergent i Kjøbenhavn, havde Seminaristerne nævnte Dags Aften arrangeret et Festmaal paa Gjæstgivergaarden til Ære for deres udmærkede dygtige og samvittighedsfulde Lærer, og ved hvilken Lejlighed man overrakte ham et nydeligt Regulatoruhr som et synligt Vidnesbyrd om den Agtelse og Hengivenhed samtlige Elever nærer for ham. Ved Bordet herskede en munter Stemning, Taler fulgte Slag i Slag, og de bedste Ønsker for Hr. Breums Fremtid blev udtalte. Naar han nu rejser bort, vil dette ogsaa blive et Tab for Seminariet, som kun vanskeligt lader sig erstatte.

Svendborg Avis, 1. marts 1892.

Det var blevet en tradition, at der hvert år i februar måned afholdtes en gymnastikopvisning på seminariet (*kaldet en gymnastikpræsentation*). Det var nu den før omtalte sergent **Nielsen**, der leder gymnasterne. Arrangementet havde også trukket tilskuere fra Svendborg. I årene fremover fungerede flere af seminariets gymnastiklærere også som gymnastikledere i Svendborg.

Gymnastikpræsentation i Skaarup.
 Elever paa Skaarup Seminarium afholdt i Gaar under Gymnastiklærer Nielsens Ledelse en lille smuk Præsentation for en interesseret Tilskuerkreds, hvoriblandt mange Medlemmer af Svendborg Sportsklub.
 Af Øvelserne gik de forberedende med størst Præcision. I de øvrige Afdelinger var det nærmest enkelte af Deltagerne, der tog Interessen fangen. Der er Anledning til ogsaa at fremhæve Højdespringene, som udførtes uden Springbrædt. Publikum sparede ikke paa Haandklap.

Gymnastikpræsentation i Skaarup.
 Elever paa Skaarup Seminarium afholdt i Gaar under Gymnastiklærer Nielsens Ledelse en lille smuk Præsentation for en interesseret Tilskuerkreds, hvoriblandt mange Medlemmer af Svendborg Sportsklub.

Af Øvelserne gik de forberedende med størst Præcision. I de øvrige Afdelinger var det nærmest enkelte af Deltagerne, der tog Interessen fangen. Der er Anledning til ogsaa at fremhæve Højdespringene, som udførtes uden Springbrædt. Publikum sparede ikke paa Haandklap.

Svendborg Avis, 26. februar 1894.

Efter den obligatoriske 3-års ansættelse afløses sergent **Nielsen** af en ny ”sergent Nielsen” (**R. V. Nielsen**).

Svendborg, den 20. Februar.
Gymnastiklæreren ved Skaarup Seminarium. Sergeant R. V. Nielsen af 19. Bataillon er beordret til at overtage Posten som Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium fra 1. April d. A., til hvilken Tid den nuværende Gymnastiklærer, Sergeant Nielsen, bliver indkaldt til Tjeneste ved 7. Bataillon i Ryborg.

Svendborg, den 20. Februar.
Gymnastiklæreren ved Skaarup Seminarium. Sergeant R. V. Nielsen af 19. Bataillon er beordret til at overtage Posten som Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium fra 1. April d. A. til hvilken Tid den nuværende Gymnastiklærer, Sergeant Nielsen, bliver indkaldt til Tjeneste ved 7. Bataillon i Nyborg.

Svendborg Avis, 20. februar 1895.

Seminariets gymnastikundervisning er nu suppleret af en ny disciplin, cricket. I 1898 beretter avisen om en cricket-kamp mellem seminariet og Ringe Cricketklub. Seminaristerne vinder, og det bemærkelsesværdige er, at forstanderen har udsat en præmie på ikke mindre end 10 kr. til seminaristen, der scorer det højeste antal points.

Ifølge inflationsomregneren svarer de 10 kr. til ca. 700 kr. i 2019.

Her er vist en forløber for den senere ”elitedyrkelse”.

Kricketkamp i Skaarup. I Gaar afholdtes Kricketkamp mellem Skaarup Seminariums og Ringes Kricketklub. I første Halvleg vandt Skaarup med 17 Points, i anden Halvleg med 61 Point. Skaarup vandt saaledes med ialt 78 Points. Forstanderen havde udsat en Præmie af 10 Kr. til den Seminarist, der opnaede det højeste Pointsantal; den lykkelige blev H. D. Nielsen (Sønderup).

Kricketkamp i Skaarup. I Gaar afholdtes Kricketkamp mellem Skaarup Seminariums og Ringes Kricketklub. I første Halvleg vandt Skaarup med 17 Points, i anden Halvleg med 61 Points. Skaarup vandt saaledes med i alt 78 Points. Forstanderen havde udsat en Præmie af 10 Kr. til den Seminarist, der opnaede det højeste Pointsantal; den lykkelige blev H. O. Nielsen (Sønderup).

Svendborg Avis, 10. oktober 1898.

I 1899 beretter avisen lidt om aktiviteter på seminariet. Ovennævnte cricketkamp er spillet på en halvanden tønder land stor boldplads, som er lejet af gårdejereren på den

nærliggende "Rødegård". Der har været afholdt offentlig musikalsk underholdning samt den sædvanlige årlige gymnastik præsentation.

Foruden den egentlige Undervisning har der været holdt forskellige Foredrag for Eleverne. En Boldplads paa halvanden Td. Land er lejet, og paa denne har Eleverne vunden en kolossal Sejr over Ringe Boldklub. Desuden har der været afholdt en offentlig musikalsk Underholdning og Præsentation og en Gymnastikpræsentation.

Foruden den egentlige Undervisning har der været holdt forskellige Foredrag for Eleverne. En Boldplads paa halvanden Td. Land er lejet, og paa denne har Eleverne vunden en kolossal Sejr over Ringe Boldklub. Desuden har der været afholdt en offentlig musikalsk Underholdning og Præsentation og en Gymnastikpræsentation.

Svendborg Avis, 7. juni 1899.

Seminarister på udveksling - idræt og socialt samvær. Jelling Seminarium på besøg.

Paa Visit. 70 Elever fra Jelling Seminarium besøgte i Gaar deres Kolleger i Skaarup. Under 3 Læreres Ledelse kom de i Gaar Middags med Dampskibet „Skjold“ fra Vejle her til Byen, hvor de modtoges af Skorpionernes Komitee, der ledsagede dem med Toget til Bestemmelsesstedet. Forstander Klingemann bød i Gymnastikskolen Gæsterne velkommen, hvorpaa de fordeltes mellem Værterne rundt i Pensionaterne til veldækkede Borde.

Næpee var Middagen fordøjet, før man samledes til ædel Kappelstrid i Idræt. De 2 Seminariers Krickethold kæmpede drabeligen mod hinanden under Ledelse af hver sin ny Lærer, Nyborg-Sergenterne Fritz Hansen, Jelling, og Vald. Hansen, Skaarup. Resultatet blev, at Skorpionerne vandt med 55 Points, medens Jellingerne fik 52 P. Der spillede kun en Halvleg.

Paa Visit. 70 Elever fra Jelling Seminarium besøgte i Gaar deres Kolleger i Skaarup. Under 3 Læreres Ledelse kom de i Gaar Middags med Dampskibet "Skjold" fra Vejle her til Byen, hvor de modtoges af Skorpionernes Komitee, der ledsagede dem med Toget til Bestemmelsesstedet. Forstander Klingemann bød i Gymnastikskolen Gæsterne velkommen, hvorpaa de fordeltes mellem Værterne rundt i Pensionaterne til veldækkede Borde.

Næpee var Middagen fordøjet, før man samledes til ædel Kappelstrid i Idræt. De 2 Seminariers Krickethold kæmpede drabeligen mod hinanden under Ledelse af hver sin ny Lærer, Nyborg-Sergenterne Fritz Hansen, Jelling og Vald. Hansen, Skaarup. Resultatet blev, at Skorpionerne vandt med 55 Points, medens Jellingerne fik 52 P. Der spillede kun en Halvleg.

Fortsættes>>>

Nu samledes man atter i Gymnastikhuset til Sang og Taler. Under Punschefoldet steg Gemytligheden fra 8—11. Der blev talt for Fædrelandet og alt hvad af godt og skønt, Alvor og Gammen, der her i findes. Ikke for intet er de 2 Seminarier anbragt i de 2 skønneste Pletter af Danmark. Lærer Tofte, Skaarup, fremdrog Minder fra Jelling. I morsomme Vendinger fortalte han bl. a. om, hvordan det gik til, da han som Seminarieelev var paa Æresvagt for Frederik VII, der meget aarle om Morgenen i Slobrok kom ned i Gaarden, hvor man ikke kendte ham, og derfor ikke raabte Vagt i Gevær! Der blev talt for den ny Gymnastiklærer, Sergent Hansen, og hans unge Brud og for den ligeledes ny ansatte Lærer, Læge Schmidt, Skaarup.

Nu samledes man atter i Gymnastikhuset – til Sang og Taler. Under Punschefoldet steg Gemytligheden fra 8—11. Der blev talt for Fædrelandet og alt hvad er godt og skønt, Alvor og Gammen, der her i findes. Ikke for intet er de 2 Seminarier anbragt i de 2 skønneste Pletter af Danmark. Lærer Tofte, Skaarup, fremdrog Minder fra Jelling. I morsomme Vendinger fortalte han bl. a. om, hvordan det gik til, da han som Seminarieelev var paa Æresvagt for Frederik VII, der meget aarle om Morgenen i Slobrok kom ned i Gaarden, hvor man ikke kendte ham, og derfor ikke raabte vagt i Gevær! Der blev talt for den ny Gymnastiklærer, Sergent Hansen, og hans unge Brud og for den ligeledes ny ansatte Lærer, Læge Schmidt, Skaarup.

En Skorpion ektemporerede over Temaet: Wein, Weib und Gesang, og Jellingernes Kvartet henrev deres Kammerater til stærkt Bifald.

Kl. 11 drog Værterne med hver sin Gæst eller to til deres respektive Hybeler, hvor adskillige Spørgsmaal om Slægtens Fremtid endnu drøftedes til en lang Pibe Tobak.

I Formiddags har de vordende Endepiskere taget en rørende Afsked med hinanden paa Dampskibsbroen. Jellingerne skal endnu i Aften holde Dugilde i Vejle, inden de i Morgen atter tager fat paa den betydningsfulde Gerning at uddanne sig til den unge Slægts Lærdomsmeddelere.

En Skorpion ektemporerede over Temaet: Wein, Weib und Gesang, og Jellingernes Kvartet henrev deres Kammerater til stærkt Bifald.

Kl. 11 drog Værterne med hver sin Gæst eller to til deres respektive Hybeler, hvor adskillige Spørgsmaal om Slægtens Fremtid endnu drøftedes til en lang Pibe Tobak.

I Formiddags har de vordende Endepiskere taget en rørende Afsked med hinanden paa Dampskibsbroen. Jellingerne skal endnu i Aften holde Dugilde i Vejle, inden de i Morgen atter tager fat paa den betydningsfulde Gerning at uddanne sig til den unge Slægts Lærdomsmeddelere.

Svendborg Avis, 8. september 1900.

I Skårup by og sogn findes ikke mange forlystelser, så aktiviteterne på seminariet er også tilgængelige for byens borgere. Det drejer sig om den årlige julekomedie, der er et trækplaster samt om gymnastikpræsentationerne og musikalske arrangementer. I avisen reklameres for den årlige gymnastikpræsentation. Der er dog fastsat en entre på 35 øre.

Skaarup Seminarium.
Præsentation i Gymnastik
og Hugning afholdes i Gymna-
 stiksalen **Søndagen den 17.**
Februar Kl. 4.
 Entre 35 Øre.

(Hugning: fægtning med sværd)

Svendborg Avis, 14. februar 1901.

I Skaarup Seminariums
Gymnastiksal afholdt de 12 raskeste
 "Skorpioner" i Gaar Eftermiddags
 en smuk Gymnastik-Præsentation for
 et talrigt Publikum.
 I flotte Sportsdragter marscherede
 de velbyggede vordende Pædagoger
 ind i Salen under Gymnastiklærer
 Vald. Hansens Ledelse. De frit-
 staaende Øvelser efter det ny System
 udførtes efter Musik. Mellem de al-
 mindelige Øvelser, Højdespring, Vol-
 tivering, Ringe og Trapez, Barre og
 Smidighedsøvelser, var indskudt Vaa-
 benøvelser og en ret vellykket Menuet.

Holdet marscherede ud under stærkt
 Bifald.

Forstander Klingemann, der
 tilligemed Stationsforstander Knud-
 sen var Dommer, uddelte 3 Præ-
 mier samt 2 Opmuntrings- og 1 Ekstra-
 præmie, og udtalte samtidig en Tak
 til Lærer og Elever med Haabet om,
 at det gode Eksempel maatte virke
 (Hør!).

Svendborg Avis, 18. februar 1901.

I Skaarup Seminariums
 Gymnastiksal afholdt de 12 raskeste
 "Skorpioner" i Gaar Eftermiddags
 en smuk Gymnastik-Præsentation for
 et talrigt Publikum.

I flotte Sportsdragter marcherede
 de velbyggede vordende Pædagoger
 ind i Salen under Gymnastiklærer
 Vald. Hansens Ledelse. De frit-
 staaende Øvelser efter det ny System
 udførtes efter Musik. Mellem de al-
 mindelige Øvelser, Højdespring, Vol-
 tivering, Ringe og Trapez, Barre og
 Smidighedsøvelser, var indskudt Vaa-
 benøvelser og en ret vellykket Menuet.
 Holdet marcherede ud under stærkt
 Bifald.

Forstander Klingemann, der
 tilligemed Stationsforstander Knud-
 sen var Dommer, uddelte 3 Præ-
 mier samt 2 Opmuntrings- og 1 Ekstra-
 præmie, og udtalte samtidig en Tak
 til Lærer og Elever med haabet om,
 at det gode Eksempel maatte virke
 (Hør!).

(Voltivering = oprindelig akrobatik på hesteryg, i nyere
 gymnastikterminologi = bensving på hest)

Skårup Seminarium får fint besøg. Gymnastikinspektøren på inspektion.

Svendborg, den 16. April.
Gymnastikinspektør Oberstløjtnant Ramsing inspicerede i Gaar paa Skaarup Seminarium.

Svendborg, den 16. April.
Gymnastikinspektør Oberstløjtnant Ramsing inspicerede i Gaar paa Skaarup Seminarium.

Svendborg Avis, 16. april 1901.

Så er seminariets elever også klar til fodboldkampe. Der spilles mod "Falsters" hold. Er der mon tale om et udvalgt hold fra Falster?

Fodboldkamp. Paa Søndag vil "Falster"s Hold paa Videbæltet prøve Kræfter med Eleverne fra Skaarup Seminarium.

Fodboldkamp. Paa Søndag vil "Falster"s Hold paa Videbæltet prøve Kræfter med Eleverne fra Skaarup Seminarium.

Svendborg Avis, 17. juni 1902.

Efter overstået sommerferie 1903 genoptages fodboldkampene – i september mod Svendborg Boldklub.

Ved Fodboldkampen i Gaar i Skaarup mellem Svendborg Boldklub og Elever fra Skaarup Seminarium fejrede de sidste med 2 Maal mod 1.

Ved Fodboldkampen i gaar i Skaarup mellem Svendborg Boldklub og Elever fra Skaarup Seminarium sejrede de Sidste med 2 Maal mod 1.

Svendborg Avis, 21. september 1903.

Fodboldkamp. I Gaar kæmpede "Hold II" fra Skaarup Seminarium med Svendborg Boldklub paa Videbæltet. Skaarupperne vandt med 2 Maal mod 1. Svendborgerne klarede sig pænt; men at de straks efter Kampen lod Harmen over Tabet, i Form af Klø, gaa ud over et Par Tilskuere taler ikke til deres Fordel.

Fodboldkamp. I Gaar kæmpede "Hold II" fra Skaarup Seminarium med Svendborg Boldklub paa Videbæltet. Skaarupperne vandt med 2 Maal mod 1. Svendborgerne klarede sig pænt; men at de straks efter Kampen lod Harmen over Tabet, i Form af Klø, gaa ud over et Par Tilskuere taler ikke til deres Fordel.

Svendborg Avis, 26. oktober 1903.

Ordringen fra 1860 med sergenter som gymnastiklærere i 3-års perioder ophørte som tidligere omtalt i 1903, hvor seminariet ansatte **H. P. Langkilde** (*Hans Peter*) som gymnastiklærer.

Langkilde var født i Stenstrup i 1879. Han satsede oprindeligt på en militær karriere, og blev i 1898 sekondløjtnant, men ønskede i stedet for at blive lærer og startede på Skårup Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1902.

Efter at have gennemgået statens 1-årige kursus i gymnastik, blev han ansat som gymnastiklærer ved seminariet. Her var han ansat indtil 1911, dog afbrudt af flere orlovsperioder.

I 1905-06 deltog han i et 1-årigt kursus for yderligere at uddanne sig i gymnastik og anatomi.

De følgende år havde han ligeledes orlov, da han efter henvendelse fra det engelske krigsministerium i 1906-07 blev stillet til disposition for uddannelse af gymnastiklærere til den engelske hær. **Langkilde** vendte tilbage til Skårup og virkede ved seminariet de næste 3-4 år. Men i sommerferierne 1909, 1910 og 1911 var han tilbage i England, hvor han afholdt kurser for engelske gymnastiklærere. Gennem disse fik han gode kontakter til engelske skolemyndigheder, hvilket resulterede i, at han i 1911 fik tilbudt en stilling som gymnastikinspektør i West Riding, en stilling han bestred indtil krigsudbruddet i 1914.

Hjemvendt til Danmark gjorde han tjeneste i den danske sikringsstyrke, hvor han udnævntes til kaptajn. I 1916 blev han ansat som adjunkt ved Roskilde Katedralskole, og i 1919 udnævntes han til gymnastikinspektør i København, en stilling han fortsatte i indtil 1946.



I Skaarup Seminariums

Gymnastiksal holdtes i Gaar Eftermiddag den aarlige offentlige Præsentation i Gymnastik.

14 Mand udførte under den elegante Lærer Langkildes Ledelse en kort -- vel kørt, forekommer det os Dagsøvelse under talrige Tilskuernes livlige Bifald. Vi har før set flottere og sværere Øvelser i denne Sal; men Holdet udmærkede sig ved en kvik og ensartet Optræden, netop det bedste og smukkeste Resultat af Gymnastikundervisningen.

Svendborg Avis, 15. februar 1904.

Året efter sin ansættelse blev **H. P. Langkildes** stilling opgraderet, idet der blev oprettet et officielt "Femtelærerembede" ved seminariet. Hans fagområde blev nu foruden gymnastikken også sløjd og sundhedslære.

Svendborg, d. 17. Marts.
Ansættelse. Kultusministeriet har konstitueret Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium Løjtnant H. P. Langkilde i det i Henhold til Lov af 13. Novbr. 1903 oprettede Femtelærerembede ved nævnte Seminarium med Undervisningsfag: Gymnastik, Sløjd og Sundhedslære.

Svendborg, d. 17. Marts.
Ansættelse. Kultusministeriet har konstitueret Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium Løjtnant H. P. Langkilde i det i Henhold til Lov af 13. Novbr. 1903 oprettede Femtelærerembede ved nævnte Seminarium med Undervisningsfag: Gymnastik, Sløjd og Sundhedslære.

Svendborg Avis, 17. marts 1904.

Resultatet af Fodboldkampen mellem Svendborg Realskole og Skaarup Seminariums 3die Hold blev, at S. S.' 3die Hold sejrede med 4 Maal mod 2. Det blev altsaa ikke denne Gang, Realskolens Elever „tampede“ de dygtige Skaarupelever.

Resultatet af Fodboldkampen mellem Svendborg Realskole og Skaarup Seminariums 3die Hold blev, at S. S.' 3die Hold sejrede med 4 Maal mod 2. Det blev altsaa ikke denne Gang, Realskolens Elever "tampede" de dygtige Skaarupelever.

Svendborg Avis, 21. maj 1906

I en længere artikel om den engelske hær, findes dette afsnit, der omtaler **Langkildes** ansættelse ved den engelske armés gymnastikskole i Aldershot med det danske kultusministeriums tilladelse.

I Aar har Hæren besluttet at følge Flaadens Eksempel. Den engelske Gymnastikinspektør, Oberst Fox, der har været paa et tre Ugers Besøg her sidste Efteraar, har foreslaaet Chefen for den britiske Armés Gymnastikskole i Aldershot (tæt ved London) at faa en dansk Gymnastiklærer til Skolen et Aar. Den engelske Regering har nu henvendt sig til vort Kultusministerium med Anmodning om at faa Gymnastiklæreren fra Skaarup Seminarium, Lærer og Løjtnant Langkilde til Aldershot et Aar fra 1ste August, hvad Ministeriet er gaaet ind paa.

I Aar har Hæren besluttet at følge Flaadens Eksempel. Den engelske Gymnastikinspektør, Oberst Fox, der har været paa et tre Ugers Besøg her sidste Efteraar, har foreslaaet Chefen for den britiske Armés Gymnastikskole i Aldershot (tæt ved London) at faa en dansk Gymnastiklærer til skolen et Aar. Den engelske Regering har nu henvendt sig til vort Kultusministerium med Anmodning om at faa Gymnastiklæreren fra Skaarup Seminarium, Lærer og Løjtnant Langkilde til Aldershot et Aar fra 1ste August, hvad Ministeriet er gaaet ind paa.

Svendborg Avis, 27. juli 1906.

Dansk Gymnastik

skal indføres i England.

Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Juncker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde rejser ifl. „Dnbr.“ i en nær Fremtid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering skal indføre Dansk Gymnastik henholdsvis i Grevskaabet Yorkshire og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

Dansk Gymnastik

skal indføres i England.

Assistent hos Gymnastikinspektøren H. G. Juncker og Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde rejser ifl. „Dnbr.“ i en nær Fremtid med Kultusministeriets Billigelse til England, hvor de efter Opfordring af Yorkshire Skoleraad og den engelske Regering skal indføre Dansk Gymnastik henholdsvis i Grevskaabet Yorkshire og i den engelske Hærs Elevskole i Aldershot.

Randers Amts Avis, 27. juli 1906.

Dansk Gymnastik i England.

Det er ikke saa ganske lidt, Engländerne mellem Aar og Dag har faaet fra Danmark. Hidtil har det særlig været Landbrugsprodukter, vi har forsynet dem med, men nu synes de ogsaa at have Brug for dansk Assistance for at faa indført rationel Gymnastik i Skolerne.

Sidste Aar skrev Skoleautoriteterne i det store, nordengelske Distrikt Yorkshire til Gymnastikinspektør Knudsen og spurgte ham, om de ikke kunde faa en dansk Gymnastiklærer derover for at undervise Skolelærerne i den Gymnastik, vi brugte herhjemme.

Tidligere havde Gymnastiken i de engelske Skoler nemlig været højst ufuldkommen. Den bestod kun i, at Børnene foretog nogle forberedende Øvelser inde i selve Skolelokalet, men Redskaber og lign. fandtes der intet af.

Paa Autoriteternes Anmodning rejste da Gymnastiklærer Juncker i Vejle til Yorkshire, og der blev oprettet et helaarligt Kursus for Distriktets Skolelærere. Den Gymnastik, de fik Undervisning i, er den rationelle Lingske Gymnastik, som vi bruger herhjemme. Danskerne har ganske vist tilføjet enkelte Øvelser, men i alt væsentligt falder den dog sammen med den svenske.

Dansk Gymnastik i

England

Det er ikke saa ganske lidt, Engländerne mellem Aar og Dag har faaet fra Danmark. Hidtil har det særlig været Landbrugsprodukter, vi har forsynet dem med, men nu synes de ogsaa at have Brug for dansk Assistance for at faa indført rationel Gymnastik i Skolerne.

Sidste Aar skrev Skoleautoriteterne i det store nordengelske Distrikt Yorkshire til Gymnastikinspektør Knudsen og spurgte ham, om de ikke kunde faa en dansk Gymnastiklærer derover for at undervise Skolelærerne i den Gymnastik, vi brugte herhjemme.

Tidligere havde Gymnastikken i de engelske Skoler nemlig været højst ufuldkommen. Den bestod kun i, at Børnene foretog nogle forberedende Øvelser inde i selve Skolelokalet, men Redskaber og lign. fandtes der intet af.

Paa Autoriteternes Anmodning rejste da Gymnastiklærer Juncker i Vejle til Yorkshire, og der blev oprettet et helaarligt Kursus for Distriktets Skolelærere. Den Gymnastik, de fik Undervisning i, er den rationelle Lingske Gymnastik, som vi bruger herhjemme. Danskerne har ganske vist tilføjet enkelte Øvelser, men i alt væsentligt falder den dog sammen med den svenske.

Fortsættes>>>

I Foraaret blev Hr. Junker syg og maatte rejse hjem, men i August Maaned har han atter været derovre og givet et Feriekursus.

Englænderne er meget begejstrede for Gymnastiken, hvilket har givet sig Udslag i, at de har bedt Hr. Junker om at komme derover igen. Han har imødekomet Anmodningen og rejser til Yorkshire igen den 1. November for at oprette nye Kursus.

Med Tiden er det Mening, at der skal oprettes lignende Kursus hele Landet over.

Ogsaa Hæren har fulgt Skoleautoriteternes Eksempel.

Samtidig med at Junker rejste til Yorkshire, drog Løjtnant Langkilde fra Skaarup Seminarium til London, hvor han har givet Hærens Gymnastiklærere et Kursus. Her var man ligeledes meget tilfreds med Tanken.

Det synes da, at dansk Gymnastik har de bedste Udsigter til at erobre England.

I Foraaret blev Hr. Junker syg og maatte rejse hjem, men i August Maaned har han atter været derovre og givet et Feriekursus.

Englænderne er meget begejstrede for Gymnastikken, hvilket har givet sig Udslag i, at de har bedt Hr. Junker om at komme derover igen. Han har imødekomet Anmodningen og rejser til Yorkshire igen den 1. November for at oprette nye Kursus.

Med Tiden er det Mening, at der skal oprettes lignende Kursus hele Landet over.

Ogsaa Hæren har fulgt Skoleautoriteternes Eksempel.

Samtidig med at Junker rejste til Yorkshire drog Løjtnant Langkilde fra Skaarup Seminarium til London, hvor han har givet Hærens Gymnastiklærere et Kursus. Her var man ligeledes meget tilfreds med Tanken.

Det synes da, at dansk Gymnastik har de bedste Udsigter til at erobre England.

Viborg Stifts-Tidende, 6. september 1907.

Englænderne har tilsyneladende sat stor pris på **H. P. Langkildes** arbejde med den engelske hærs gymnastiklærere. Rygtet om ham er nået helt til de kongelige paladser. Han er i juli 1907 blevet modtaget i audiens hos den engelske monark, **kong Edward VII** (søn af dronning Victoria og gift med den danske prinsesse Alexandra).

I Avdiens. Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde, der i et Aars Tid har været attacheret det engelske Hovedkvarters Skolestab i Aldershot for at sætte engelske Officerer ind i vort System, blev i Forgaars modtaget i Avdiens af Kong Edward.

I Avdiens. Gymnastiklærer ved Skaarup Seminarium, Løjtnant Langkilde, der i et Aars Tid har været attacheret det engelske Hovedkvarters Skolestab i Aldershot for at sætte engelske Officerer ind i vort System, blev i Forgaars modtaget i Avdiens af Kong Edward.

Svendborg Avis, 24. juli 1907.

Efter hjemkomsten til Danmark fortsætter Langkilde i sit embede som gymnastiklærer på Skårup Seminarium.

Han fortsætter seminariets traditionelle februar-gymnastikpræsentationer for et velfornøjet publikum.

Artiklen informerer om, at der dette år har floreret en influenzaepidemi, der har forstyrret holdets forberedelser.

Gymnastikpræsentationen paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes Ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke skaarøet Gymnasterne under Forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Gymnastikpræsentationen paa Skaarup Seminarium var som sædvanlig pæn og vellykket under Langkildes Ledelse. Den allestedsnærværende Influenza havde heller ikke skaarøet Gymnasterne under forberedelserne, men Programmet gennemførtes dog smukt og med Præcision til de mange Tilskueres velfornøjede Bifald.

Svendborg Avis, 17. februar 1908.



Seminariets gymnastikhold 1909 i flotte gymnastikdragter med SSS-emblemet på brystet. I bageste række iført elegant hvid jakke ses gymnastiklærer, løjtnant H. P. Langkilde.

Som tidligere beskrevet var gymnastik også et eksamensfag. I en kortere årrække skulle eksamenskarakteren ikke medregnes i den samlede karakter, men det blev igen ændret, da nogle elever tilsyneladende ikke tog gymnastikeksamen alvorligt, da karakteren ikke talte med.

Gymnastikopgaven var skriftlig (der har sandsynligvis også været en praktisk prøve, men det har ikke været muligt at finde oplysninger om en sådan).

**Skriftlig Opgave
i Gymnastik.**

Skriv en Timeseddel for en Klasse paa 30 Børn i 14 Aars Alderen (de mandlige Eksaminander for Drengene, de kvindelige for Piger). Børnene, der har haft to Timers Undervisning om Ugen gennem hele deres Skoletid, er undervist godt og er derfor gennemgaaende dygtige. Til Hæveøvelser, Spring og Behændighedsøvelser deles de i 2 Troppe efter Dygtighed; den ene Trop skal derfor have sværere Øvelser end den anden.

Der lægges en Leg ind paa et passende Sted i Timesedlen, og det bemærkes, hvor mange Minutter den agtes øvet.

Det angives ved et Tal bag efter hver Øvelse, hvor mange Gange den tænkes udført i en Time, f. Eks. Fletbredst. Sidebøjn. (3 Gange).

Timen er paa 50 Minutter.

Salen er stor og velforsynet med Redskaber.

**Skriftlig Opgave
i Gymnastik.**

Skriv en Timeseddel for en Klasse på 30 Børn i 14 Aars Alderen (de mandlige Eksaminander for Drengene, de kvindelige for Piger). Børnene, der har haft to Timers Undervisning om Ugen gennem hele deres Skoletid, er undervist godt og er derfor gennemgaaende dygtige. Til Hæveøvelser, Spring og Behændighedsøvelser deles de i 2 Troppe efter Dygtighed; Den ene Trop skal derfor have sværere Øvelser end den anden.

Der lægges en Leg ind paa et passende Sted i Timesedlen, og det bemærkes, hvor mange Minutter der agtes øvet.

Det angives ved et Tal bag efter hver Øvelse, hvor mange Gange den tænkes udført i en Time, f. Eks. Fletbredst. Sidebøjn. (3 Gange).

Timen er paa 50 Minutter.

Salen er stor og velforsynet med Redskaber.

Svendborg Avis, 4. maj 1910

Som tidligere omtalt forlod **H. P. Langkilde** Skårup Seminarium i 1911 til fordel for en stilling som gymnastikkonsulent i England. Der bliver ansat en vikar for det næste halve år, indtil stillingen kan besættes med en ny varig gymnastiklærer.

Det bliver lærer, **J. K. Jensen**, dimitteret fra Vordingborg Seminarium, der det næste halve år skal føre Skårup Seminariums gymnastiktraditioner videre.

Ved Skaarup Seminarium

er Lærer J. K. Jensen, demitteret fra Vordingborg Seminarium, ansat som Gymnastiklærer i det halve Aar, Løjtnant Langkilde, som tidligere meddelt, opholder sig i Leed for at indføre dansk Gymnastik i den engelske Folkeskole.

Ved Skaarup Seminarium

er Lærer J. K. Jensen, demitteret fra Vordingborg Seminarium, ansat som Gymnastiklærer i det halve Aar, Løjtnant Langkilde, som tidligere meddelt, opholder sig i Leed for at indføre dansk Gymnastik i den engelske Folkeskole.

Svendborg Avis, 26. oktober 1911.

Der er stadig gang i idrætsaktiviteterne. To fodboldhold har spillet kampe i Vester Skerninge mod de lokale hold med et nederlag og en sejr som resultat.

Fodbold.

Ved en Kamp i Søndags paa Vester-skerninge Boldklubs Bane mellem 2 Hold fra Skaarup Seminarium og 2 Hold fra Vester-skerninge, blev Resultatet følgende: Af 1ste Holdene sejrede Vester-skerninge med 1 Maal mod 0, og af 2det Holdene sejrede Skaarup Seminarium med 3 Maal mod 1.

Fodbold.

Ved en kamp i Søndags paa Vester-skerninge Boldklubs Bane mellem 2 Hold fra Skaarup Seminarium og 2 Hold fra Vester-skerninge, blev Resultatet følgende: Af 1ste holdene sejrede Vester-skerninge med 1 Maal mod 0, og af 2det Holdene sejrede Skaarup Seminarium med 3 Maal mod 1.

Svendborg Avis, 20. september 1911.

Seminarieret deltager også i aktiviteter udenfor Fyn. Et hold gymnaster drager til Vordingborg for at deltage i et gymnastikstævne på det lokale seminarium.

Et Hold Seminarieelever

afrejste i Gaar fra Skaarup med Morgentoget til Vordingborg for paa det derværende Seminarium at deltage i en Gymnastikopvisning.

Et hold Seminarieelever

afrejste i Gaar fra Skaarup med Morgentoget til Vordingborg for paa det derværende Seminarium at deltage i en Gymnastikopvisning.

Svendborg Avis, 4. marts 1912.

Langkildes afløser blev **P. M. Trap** (*Peder Marius*), der konstitueredes i oktober 1912 og blev kongelig udnævnt i 1914.

Skaarup Seminarium.
I Stedet for Løjtnant Langkilde, der som før meddelt har faaet Ansættelse i England, er ansat Gymnastiklærer Trap, Randers.

Skaarup Seminarium.

I stedet for Løjtnant Langkilde, der som før meddelt har faaet Ansættelse i England, er ansat Gymnastiklærer Trap, Randers.

Svendborg Avis, 15. oktober 1912.

Den nye gymnastiklærer, **P. M. Trap**, fortsætter gymnastikopvisningerne i samme spor og høster stor ros fra den af avisen udsendte medarbejder.

(betegnelsen "gymnastikpræsentation" er nu afløst af den nye betegnelse "gymnastikopvisning").

Paa Skaarup Seminarium
var der i Gaar Gymnastikopvisning. Under Gymnastiklærer P. M. Traps udmærkede Ledelse gennemgik et Hold Seminarister en Timeseddel, hvis enkelte Øvelser blev forevist i en saa udmærket Form, som man ikke ofte har haft Lejlighed til at se. Gymnasternes gode Holdning lagde man Mærke til, hvad enten man iagttog dem under de svære staaende Øvelser eller i Redskabsøvelserne. Saa mange Tilskuere, som der var Plads til, gav da ogsaa gentagne Gange deres Bifald til Kende under Opvisningen. — I Aftes svang Seminaristerne sig i Dansen.

Paa Skaarup Seminarium

var der i Gaar Gymnastikopvisning. Under Gymnastiklærer P. M. Traps udmærkede Ledelse gennemgik et Hold Seminarister en Timeseddel, hvis enkelte Øvelser blev forevist i en saa udmærket Form, som man ikke ofte har haft Lejlighed til at se. Gymnasternes gode Holdning lagde man Mærke til, hvad enten man iagttog dem under de svære staaende Øvelser eller i Redskabsøvelserne. Saa mange Tilskuere, som der var Plads til, gav da ogsaa gentagne Gange deres Bifald til Kende under Opvisningen. — I Aftes svang Seminaristerne sig i Dansen.

Svendborg Avis, 23. februar 1914.

Avisens interesse for at bringe omtale af fremtidige gymnastikopvisninger og resultater af andre sportsskammer er i årene fremover stort set ikke eksisterende. Skårup Seminarium bliver dog særdeles hyppigt omtalt – også i den landsdækkende presse – de kommende år, men mest på grund af den store polemik omkring ansættelsen af den nye forstander, **Dr. Eduard Larsen**.

I marts 1916 bringer Svendborg Avis dog et fyldigt referat af en gymnastikfest afholdt på Skårup Seminarium.

Gymnastikfest
paa
Skaarup Seminarium.

Skaarup Statsseminarium har i de sidste Dage haft Besøg af Lærere og Elever fra Statens Gymnastikinstitut under Ledelse af Gymnastikinspektør cand. theol. Knudsen. Gymnastikerne afrejste fra København med Morgentoget Lørdag og rejste direkte til Svendborg, hvorfra man i Biler og Vogne foretog en rask lille Tur til Ollerup Højskole, hvor man fik set Niels Buch's Gymnaster. Kl. 6 for de fremmede atter Ollerup og ankom med 7½-Toget til Skaarup, hvor de modtoges paa Stationen af Seminariets Elever. Den egentlige Modtagelse fandt Sted umiddelbart efter paa Seminariet, hvor Dr. Larsen bød Gæsterne velkommen og udtalte Ønsket om, at det maatte blive lærerige og fornøjelige Dage, man skulde tilbringe sammen i Skaarup. Herefter fulgtes Gæsterne med Seminarieelever som Vejvisere ud til deres Kvarterværtter.

Gymnastikfest

paa

Skaarup Seminarium.

Skaarup Seminarium har i de sidste Dage haft Besøg af Lærere og Elever fra Statens Gymnastikinstitut under Ledelse af Gymnastikinspektør, cand. theol. Knudsen. Gymnasterne afrejste fra København med Morgentoget Lørdag og rejste direkte til Svendborg, hvorfra man i Biler og Vogne foretog en rask lille Tur til Ollerup Højskole, hvor man fik set Niels Buch's Gymnaster. Kl. 6 forlod de fremmede atter Ollerup og ankom med 7½ Toget til Skaarup, hvor de modtoges paa Stationen af Seminariets Elever. Den egentlige Modtagelse fandt Sted umiddelbart efter paa Seminariet, hvor Dr. Larsen bød Gæsterne velkommen og udtalte Ønsket om, at det maatte blive lærerige og fornøjelige Dage, man skulde tilbringe sammen i Skaarup. Herefter fulgtes Gæsterne med Seminarieelever som Vejvisere ud til deres Kvarterværtter.

Fortsættes>>>

Søndag Formiddag samledes man i Musiksalen, hvor Dr. Larsen holdt et Foredrag, hvori han understregede Gymnastikkens store Betydning som en af de Ting, der samler og højner vort Folk i en Tid, da det kan se trist og mørkt nok ud. Dr. Larsen sluttede sit Foredrag med at bede Forsamlingen synge "Der er et yndigt Land".

Der var nu Middagshvil til Kl. 3, da man samledes i Gymnastiksalen, hvor først Damerne fra Institutet havde Opvisning under Ledelse af Fru Lønborg, dernæst Herrerne fra Institutet under Ledelse af Hr. Ottar og endelig et Hold af Seminariets Elever under Ledelse af Hr. Trap. Alle tre Hold klarede sig smukt, og det var

Søndag Formiddag samledes man i Musiksalen, hvor Dr. Larsen holdt et Foredrag, hvori han understregede Gymnastikkens store Betydning som en af de Ting, der samler og højner vort Folk i en Tid, da det kan se trist og mørkt nok ud. Dr. Larsen sluttede sit Foredrag med at bede Forsamlingen synge "Der er et yndigt Land".

Der var nu Middagshvil til Kl. 3, da man samledes i Gymnastiksalen, hvor først Damerne fra Institutet havde Opvisning under Ledelse af Fru Lønborg, dernæst Herrerne fra Institutet under Ledelse af Hr. Ottar og endelig et hold af Seminariets Elever under Ledelse af Hr. Trap. Alle tre Hold klarede sig smukt, og det var

en Fornøjelse at se, hvor megen Vægt der for alles Vedkommende var lagt paa Formskønhed. Gymnastikopvisningen var overværet af godt 150 Mennesker, som lønnede Gymnaster og Lærere med kraftigt Bifald.

Om Aftenen samledes Gæster, Seminarieelever, Seminarielærere og enkelte indbudte til et livligt Bal paa Gæstgivergaarden, som varede til den lyse Morgen. Midt paa Aftenen havde man fælles Kaffe-bord, hvor der holdtes forskellige Taler, bl. a. af Hr. Trap for Gymnastikinspektøren, Gymnastikinspektøren for Skaarup Seminarium, Seminarist Galarius for Hr. Trap, og Seminarist Sigvard for Hr. Dr. Larsen.

en Fornøjelse at se, hvor megen Vægt der for alles Vedkommende var lagt paa Formskønhed. Gymnastikopvisningen var overværet af godt 150 Mennesker, som lønnede Gymnaster og Lærere med kraftigt Bifald.

Om Aftenen samledes Gæster, Seminarieelever, Seminarielærere og enkelte indbudte til et livligt Bal paa Gæstgivergaarden, som varede til den lyse Morgen. Midt paa Aftenen havde man fælles Kaffe-bord, hvor der holdtes forskellige Taler, bl.a. af Hr Trap for Gymnastikinspektøren, Gymnastikinspektøren for Skaarup Seminarium, Seminarist Galarius for Hr. Trap, og Seminarist Sigvard for Dr. Larsen.

Fortsættes>>

I Formiddags kl. 11 samledes man paa Gymnastisalen til en Underholdning, som bestod af Sang, Musik og Oplæsning af Seminariets Elever.

Dr. Larsen holdt derefter en lille Afskedstale til Gæsterne, og Gymnastikinspektørens Assistent, Hr. Illeris takkede hjerteligt paa Gæsternes Vegne for det fornøjelige og lærerige Samvær i Skaarup.

Kl. 3 forlod Gymnasterne Skaarup. Der var stor Afsked paa Stationen. Dr. Larsen holdt Tale og udbragte et Leve for Gymnasterne.

Den vellykkede Gymnastikfest var hermed til Ende, og Livet paa Skaarup Seminarium skal igen til at gaa i sin daglige Gænge, men man vil længe mindes de fornøjelige Fastelavnsdage og ikke mindst vil man mindes den Velvilie, Befolkningen med Sognefogden i Spidsen har vist overfor Seminariet ved at modtage dets Gæster.

—fteen.

I Formiddags kl. 11 samledes man paa Gymnastisalen til en Underholdning, som bestod af Sang, Musik og Oplæsning af Seminariets Elever.

Dr. Larsen holdt derefter en lille Afskedstale til Gæsterne, og Gymnastikinspektørens Assistent Hr. Illeris takkede hjerteligt paa Gæsternes Vegne for det fornøjelige og lærerige Samvær i Skaarup.

Kl. 3 forlod Gymnasterne Skaarup. Der var stor Afsked paa Stationen. Dr. Larsen holdt Tale og udbragte et Leve for Gymnasterne.

Den vellykkede Gymnastikfest var hermed til Ende, og Livet paa Skaarup Seminarium skal igen til at gaa i sin daglige Gænge, men man vil længe mindes de fornøjelige Fastelavnsdage og ikke mindst vil man mindes den Velvilie, Befolkningen med Sognefogden i Spidsen har vist overfor Seminariet ved at modtage dets Gæster.

Svendborg Avis, 6. marts 1916.

Alle seminariets 3 klasser fik nu foruden gymnastikundervisning også undervisning i boldspil, idet der blev spillet både cricket, fodbold og langbold på en lejet plads, der senere blev permanent overtaget af seminariet via et køb fra gårdejer **Jens Møller**, "Rødegård".

På den del af sportspladsen, der lå nærmest ved skolens legeplads, blev der indrettet en gymnastikplads med de af ministeriet normerede redskaber, således at børnene kunne dyrke gymnastik i sommertiden, når vejret tillod det – ellers benyttedes seminariets gymnastiksal.

Der blev gennem en årrække fortsat afviklet fodbold- og cricketkampe mod forskellige boldklubber og regelmæssigt (februar/marts måned) præsenteredes stadigt et udvalgt gymnastikhold af seminarieelever for en stor forsamling.

Ved seminariet gennemførtes i 1932 en større ud- og ombygning. Af økonomiske grunde måtte man dog udskyde forbedringerne af gymnastiksalforholdene.

I 1940 lykkedes det dog at få opført en ny gymnastiksal. Det var en lys, venlig, velindrettet og veludrustet sal, der havde en størrelse af 20m x 10 m. Den blev opført vinkelret på den gamle sals sydside, således at den gamle sal kunne indrettes som forhal, omklædningsrum, baderum og tørrerum.

Ligeledes i 1940 afsluttedes en hårdt tiltrængt regulering af sportspladsen.



Den "nye" gymnastiksal bygget i 1940. Den er opført vinkelret på den "gamle", således at der i denne kunne indrettes forhal, omklædnings- og baderum.

Et lille kapitel i gymnastiksalens historie udspandt sig i december 1944, hvor ca. 160 SS-soldater, som havde marcheret fra Nordkap til Oslo på vej mod Tyskland blev indkvarteret på øvelsesskolen og benyttede seminariets omklædnings- og baderum. Den 31. december brød de op, og efter en grundig rengøring af øvelsesskolen, omklædningsrum og baderum, kunne disse igen tages i brug efter juleferien.

I 1934 forlod **P. M. Trap** seminariet efter 22 års ansættelse for at overtage et job som undervisningsministeriets gymnastikinspektør.

Den nye Gymnastikinspektør.
Seminarielærer P. M. Trap, Skaarup.
Ved kgl. Resolution af 16. September er Lærer ved Skaarup Statsseminarium P. M. Trap udnævnt til Gymnastikinspektør fra den 1. Oktober.

— — —

Den nye Gymnastikinspektør, der er født i 1885, begyndte sin Lærergerning ved Randers kommunale Skolevæsen. Fra 1912 har han været Lærer ved Skaarup Statsseminarium, hvor hans Hovedfag har været Gymnastik.

Han er bl. a. Formand for Statstjenestemændenes Seminarigruppe.

Fyens Stiftstidende, 18. september 1934.

I forbindelse med sin ansættelse som gymnastikinspektør bliver han udnævnt til "Ridder af Dannebrog".

Ordensdekorationer.
Seminarielærer P. M. Trap, Skaarup, Direktør for Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn C. T. A. Tuxen og Formand for Aarhus Orkesterforening, Koncertmester C. Overgaard er udnævnte til Riddere af Dannebrog.

Fyens Stiftstidende, 3. oktober 1934.

Ny gymnastiklærer blev **Henning Nørregaard**, men han døde allerede af svær sygdom i 1943.

Pr. 1. februar 1944 ansattes **Søren Hebsgaard** ved seminariet med fagene matematik, geografi og gymnastik.

Yderligere fundne informationer om **H. P. Langkilde**:

Som gymnastikinspektør i København var en del af hans arbejdsområde også at være gymnastikunderviser via radioen. Her er uddrag af Danmarks Radios program:

Torsdag
19. November 1936.
Danmarks Radio

11,45—11,55.

Skoleudsendelse for Elever i 10—12 Aars Alderen.

Gymnastik.

Gymnastikinspektør **H. P. Langkilde**.

14,15—14,35.

Skoleudsendelse.

Gymnastikinstruktion for Lærere.

Gennemgang af Udsendelserne for den kommende Maaned.

Gymnastikinspektør **H. P. Langkilde**.



**Gymnastikinspektør
H. P. Langkilde.**

Som afslutning – som på første side – bringes et billede af et ”Skårup Seminariumhold” – fodboldholdet fra 1913.

De er opstillet på den mangeårige traditionelle vis – 5 angribere, 3 halfbacks, 2 backs og en målmand (*mon han havde glemt sit spillertøj derhjemme??*).



Skårup Seminariums fodboldhold 1913

Kilder:

J. Schurmann: Historiske Efterretninger om det kongelige Skolelærer – Seminarium i Skaarup i Fyen.

G. Schmidt Nielsen: Skårup Seminarium 1803-1953

Aviser fra: ”Mediestream.dk”

Billeder fra: ”Arkiv.dk”, ”Google”, ”Danmark set fra luften”

Gyldendal: ”Den Store Danske”

Peder M. Trap: Gymnastikundervisningen ved Skaarup Seminarium

**Fakta historie – Leif Andersen
februar/marts 2020 – revideret 2023**