

Jørgen Peder Andersen (1909 – 1981)

og hustru

Mary Sofie Andersen, født Nielsen (1919 – 1996)



Mary Sofie Nielsen og Jørgen Peder Andersen forlovet sommeren 1937.

Jørgen Peder Andersen er født den 12.04.1909 i Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt som søn af husmand og landpost **Jens Sivert Pugdal Andersen** og hustru **Ellen Kristine Andersen, f. Pedersen**. Han er nummer 2 i en søskendeflok på i alt 9 søskende, 5 drenge og 4 piger.

1909 12 ^{te} April.	Fødselsbøger Vinding Sogn Ulfborg Herred.	Jørgen Peder Andersen.	Landpostbrev Hvi- mend Jens Sivert Pugdal Andersen af Fødselsbøger og Hvi- mend Ellen Kristine Andersen f. Pedersen. 27. Nov.	1909 15 ^{de} April.	Hjemmedøbt af Sogneprest for Vinding Sogn af P. Jensen. Fremstillet i Kirken d. 20 ^{de} Maj 1909.	Barnets Forældre. Husmand Jørgen Pedersen og Hustru Ellen Kristine født Lauritsen af Nr. Felding.
------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------------------------	---	---

Jørgen Peder Andersens dåbsnotits i Vinding sogns kirkebog. Det fremgår, at han er blevet hjemmedøbt den 15.04.1909 og derefter fremstillet i kirken den 20.05.1909. Som faddere er anført forældrene samt husmand Jørgen Pedersen og hustru Ellen Kirstine, f. Lauritsen af Nr. Felding (moderens forældre).

1130580

Daabsattest

for *Jørgen Peder Andersen.*

Fødeby og Sogn	<i>Vinding Sogn.</i>
Fødselsaar og -Dag	<i>1909. 12. April.</i>
Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab	<i>Vinding.</i>
Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet er hjemmedøbt — Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken	<i>1909. Hjemmedøbt d. 15. April. Fremstillet d. 20. May.</i>
Forældrenes fulde Navn og Stilling	<i>Husm. Jens Sivert Pugdal Andersen og Hustr. Ellen Kristine Pedersen.</i>

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

Vinding Præstegd. den *24. 11.* 19 *23.*
F. Fangel.

Nr. 56. Olaf O. Barfoed & Co.s Forlag. Statens kontr. Papir. Stofkl. I, Styrkekl. II.

Daabsattest, Jørgen Peder Andersen. Tidligere blev en dåbsattest ikke automatisk skrevet og udleveret efter dåben. Den blev typisk først rekvireret af forældrene i forbindelse med starten af konfirmationsforberedelsen, hvis konfirmationen skulle foregå i en anden kirke end dåben.

Jørgen Peder Andersens forældre:



Landpost Jens Sivert Pugdal Andersen
1879 – 1940



Ellen Kristine Andersen, f. Pedersen
1881 - 1960



Vinding Kirke, Viborg Stift.

Forældrene er bosat på husmandsstedet "**Fælleslykke**" i Vinding sogn, som de selv har ladet opføre. De er blevet gift den 23.11.1906 i Nr. Felding Kirke. Samme år bliver **Jens Sivert Pugdal Andersen** ansat som landpost i sognet.



"Fælleslykke" ca. 1910. Foran huset ses forældrene, Jens Sivert Pugdal Andersen og Ellen Kristine Andersen med de 2 førstefødte sønner, Laurits Severin Andersen, f. 15.12.1907 og Jørgen Peder Andersen, f. 12.04.1909.



"Fælleslykke", foto fra 2012. Nuværende Ramskovvej 22, 7550 Sørvad. Ejendommen er totalrenoveret. Facaden pudset op – nyt tag – nye vinduer og indgangsdør.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 er følgende registreret i "Fælleslykke", Vinding sogn:

7	Jens Sivert Pugdøl Andersen	M	23/77	L	"	Viborg	1900	Viborg	Husfader	Landpost og Landbrug
7	Ellen Kristine Pedersen	K	13/81	L	"	Rødding	1906	Lyng	Husmoder	Landbrug
7	Laurits Severin Andersen	M	4/2 07	U	"	Vinding			Barn	
7	Jørgen Peder Andersen	M	13/08	U	"	Vinding			Barn	60-4
7	Ejnar Kristian Andersen	M	8/2 10	U	"	Vinding			Barn	
7	Karen Kjerstine Andersen	K	23/79	U	"	Viborg	1905	Viborg	Slægting	Nyder Fattighjælp

Jens Sivert Pugdøl Andersen (Husfader, Landpost og Landbrug), Ellen Kristine Pedersen (Husmoder, Landbrug), Laurits Severin Andersen (Barn), Jørgen Peder Andersen (Barn), Ejnar Kristian Andersen (Barn), Karen Kjerstine Andersen (Slægting, Nyder Fattighjælp).



Jørgen Peder Andersen, ca. 2 år (1910-11?).

Fælleslykke	1	Jens Sivert Pugdøl Andersen	M	23/79	L	"	"	"	Husfader	Landbrug og Landpost X
	2	Ellen Kristine Andersen	K	13/81	L	"	"	"	Husmoder	Landbrug
	3	Laurits Severin Andersen	M	4/2 07	U	"	"	"	Barn	
	4	Jørgen Peder Andersen	M	13/08	U	"	"	"	do	
	5	Ejnar Kristian Andersen	M	8/2 10	U	"	"	"	do	
	6	Dagny Augusta Andersen	K	4/5 12	U	"	"	"	do	
	7	Viggo Theodor Andersen	M	19/6 14	U	"	"	"	do	
	8	Karen Kjerstine Andersen	K	23/79	U	for	Aandssvag	Slægting		Fattighjælp

Folketælling 1. februar 1916, Vinding sogn, "Fælleslykke". Familien er i perioden 1911 – 1916 forøget med 2 børn (søskende til Jørgen Peder Andersen) Dagny Augusta Andersen og Viggo Theodor Andersen. Karen Kirstine Andersen har fået påtegningen "aandssvag", slægting samt fattighjælp. Husstanden består således af i alt 8 personer.



Familiebillede fra ca. 1919. Jørgen Peder Andersen (ca. 10 år) ses til venstre for sin far. Familien har på dette tidspunkt kun 7 børn. De 2 yngste endnu ikke født.

Ved folketællingen den 1. februar 1921 er **Jørgen Peder Andersen** ikke registreret som boende hos familien på "Fælleslykke" sammen med forældrene og de øvrige søskende. Han er på dette tidspunkt kun 11 år gammel.

Forklaringen er, at han er registreret som patient på "Epidemisygehuset" i Holstebro. Epidemisygehuse blev oprettet efter en række store epidemier i 1800-tallet. Der blev oprettet i alt 8 af disse specialsygehuse i Ringkøbing amt – i Holstebro i 1884. Hvert af sygehusene havde op til 20 sengepladser. Det har ikke været muligt at fremskaffe **Jørgen Peder Andersens** journal, da disse fra enkelte perioder ikke er bevaret – herunder journalerne fra 1921. Ved en henvendelse til "Museion", Medicinsk Historisk Museum i København blev det oplyst, at hans indlæggelse ikke skyldtes tuberkulose, da der allerede i Holstebro fandtes et selvstændigt TB-Sanatorium. De almindeligste epidemiske sygdomme på den tid var difteri, skarlagensfeber, tyfus og influenza, så hans indlæggelse skyldtes sandsynligvis en af disse. Under indlæggelsesforløbet måtte patienterne ikke modtage besøg af pårørende. Disse var henvist til at få et kig på patienten gennem dørvinduet ud mod gangen.

Epidemisygehuset, Fuglsangvej 2 (senere nr. 8) blev i 1958 nedlagt, og i stedet for blev bygningen indrettet til revalideringsværksted. Senere blev det klubhus for motorcykelklubben "MC Dragerne" (se dørskiltet på billede 2).



Epidemisygehuset på Fuglsangsvej.



36. Fuglsangsvej 8, det gamle epidemisygehus. Nedrevet i 1974. I baggrunden Vesterport.

Bygningen blev revet ned i 1974.

Bedstemor (Ellen Kristine Andersen) havde en yngre søster, Hilda Johanne Pedersen, der var indlagt på epidemisygehuset i 1904. Her døde hun den 2. februar.

Fælleslykke	1	Andersen Jense Pajdal	M.	27	1877	52	Vogod	48	1900	Vilby	Folketælling	Kæpade	1	Handpost	5	2/0-2
	2	Andersen Gyssine	K.	24	1881	52	Felding	48	1906	Felding	Kæpade	2	Stuegering	5	2/0-2	
	3	Andersen Laurits	M.	4	1907	21	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	4	Andersen Esmer	M.	19	1900	20	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	5	Andersen Pajny	K.	4	1912	21	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	6	Andersen Viggo	M.	14	1914	21	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	7	Andersen Hilde	K.	4	1916	20	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	8	Andersen Tage	M.	23	1918	21	Vinding	xx	xx	x	Barn	2		5	2/0-2	
	9	Andersen Gyssine	K.	25	1874	26	Vilby	48	1908	Vilby	Gyde	7	Stuegering	7	0-2	

Folketælling 1921, Vinding sogn, "Fælleslykke". Bemærk fraværet af Jørgen Peder Andersen.

Flere familier i Vinding bryder med den lokale folkekirke på grund af en meget kontroversiel indremissionsk præst. I første omgang tilslutter man sig frimenigheden i Holstebro, men familier i Aulum, Vind og Vinding sogne opretter en fælles valgmenighed, som også **Jens Sivert Pugdal Andersen** og familie tilslutter sig. **Jørgen Peder Andersen** bliver således konfirmeret i Aulum Kirke den 8. april 1923 af valgmenighedspræst **Hans Peder Juul Nyholm**.



Jørgen Peder Andersen – sandsynligvis hans konfirmationsbillede (1923?).

Ved folketællingen den 5. november 1925 har **Jørgen Peder Andersen** forladt familien i "Fælleslykke". Han er nu registreret hos gårdejer **Søren Pedersen**, ejendommen "St. Horslund" (person nr. 10). Han er nu 16 år og angivet som U (ugift), fodermester og medhjælper.

St. Horslund 3.	1	Pedersen Søren	M.	29/10	1881	Vinding	Danmark	G	Hjælpfar	Landsmand	Horslund Vinding
	2	do Kristiane Johanne	H.	24	1889	Kandbjerg	do	G	Hjælmøder	do	do
	3	do Elisabeth Horsbømer	H.	25	1900	Vinding	do	U	Barn	do	do
	4	do Harene	H.	26	1906	do	do	"	do	do	do
	5	do Johannes	M.	24	1907	do	do	"	do	do	do
	6	do Jens Peter	M.	26	1908	do	do	"	do	do	do
	7	do Fruen	M.	24	1908	do	do	"	do	do	do
	8	Sandberg Søren	M.	24	1902	Kandbjerg	do	H	Hjælpfar	Hjælpfar	Vinding
	9	Søren Niels Søren	M.	23	1905	Perrus	do	H	Hjælpfar	Hjælpfar	Vinding
	10	Andersen Søren	M.	24	1902	Vinding	do	H	Hjælpfar	Hjælpfar	do
	11	Andersen Søren	M.	24	1904	Selby	Danmark	H	Hjælpfar	Hjælpfar	Vinding

Folketælling 1925 – "St. Horslund", Vinding sogn.

I 1927 indskrives **Jørgen Peder Andersen** i lægdsrullen (indskrives ved fyldte 18 år).

Bogstav.	Den Værnepligtiges fulde Navn.	Faderens eller Moderens Stilling og Navn.	Fødested.	Fødselsaar og Fødselsdag.	Afdeling.	Mødt.	Hjem sendt
Æ	9 Jørgen Peder Andersen	Soms. og Landpost Jens S. P. A.	Vinding, Ringh. Amt	1909 d. 12/14		d.	d.
Vedtegninger:							
1930 Udygtighedspas							

Lægdsrullenotits, Vinding lægd. Æ er koden for årstal 1927. Han er nr. 9 fra lægdet, der indskrives i 1927. Derefter fulde navn, faderens navn og stilling og fødselsdato. Resten af rubrikkerne (Afdeling, Mødt, Hjemsendt) udfyldes aldrig, da han i 1930 tildeles betegnelsen: "Udygtighedspas", der betyder, at han fritages for aftjening af værnepligten.

Jørgen Peder Andersen bliver senere ansat hos gårdejer **Peder Fonager** i Vinding sogn.

Men ved folketællingen den 5. november 1930 har han forladt Vestjylland og er nu registreret som tjenestekarl hos gårdejer **Anton Christian Andersen** på gården "Bækkely" i Melby sogn, Odense amt (Nordvestfyn), hvor han er blevet ansat den 1. maj 1930.

5	Andersen, Peder	v	Ja		47	1907	08	08	Land	210	Spandeb.	1600,3				
5	Andersen, Jørgen Peder	v/1/2	Ja		47	1907	29	29	Land	200	Spandeb.	1500,3				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	06	29	Land	210	Spandeb.	1300,3				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	29	29	Land	210	Spandeb.	1700,3				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	13	29	Land	200	Spandeb.	1700,3				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	25	29	Land	200	Spandeb.	1100,0				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	21	0	Land	200	Spandeb.	1100,0				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	13	1	Land	200	Spandeb.	1100,0				
5	Andersen, Jørgen Peder	v	Ja		47	1907	14	29	Land	200	Spandeb.	1100,0				

Folketælling 1930, Melby sogn. Jørgen Peder Andersen nr. 2 på listen.

Bemærk at husfader (gårdejeren) og husmoder står nederst på listen, hvilket er usædvanligt, da husejeren normalt er anført som den første person i husstanden.



"Bækkely", luftfoto 1939. Nuværende adresse: Bække 5, 5471 Søndersø.

Som det fremgår af billedet, var "Bækkely" en af egnens større gårde. Personalet omfattede, som det kan ses af folketællingskemaet, 2 tjenestekarle, 1 fodermester samt 2 husassistenter foruden gårdmanden og hans kone.

Det er sandsynligt, at det er **Jørgens Peder Andersens** ældre broder, **Laurits Severin Andersen**, der har overtalt sin yngre broder til at komme til Fyn. Han er også pr. 1. maj 1930 ansat som tjenestekarl i Melby sogn hos gårdejer **Anders Jacobsen** på gården "Lille Ullerup". De 2 gårdes jorder støder op mod hinanden.

Laurits Severin Andersen er på et tidligere tidspunkt ankommet til Fyn, hvor han har tjent på en gård i Søndersø.

Jørgen Peder Andersen er i sin tid (sandsynligvis 2½ år) i Melby meget aktiv i sognets foreninger. Han deltager bl. a. på Melby idrætsforenings gymnastikhold.



Melby Gymnastikforening. "Karle" og "Piger". Foto sandsynligvis fra opvisning i forsamlingshuset, 1930-32?. Jørgen Peder Andersen nr. 3 i bageste række fra højre (under fanen).



Melby Gymnastikforenings "karlehold", 1930-32?. Foto i forbindelse med udendørs gymnastikstævne. Jørgen Peder Andersen nr. 3 i midterste række fra højre.

Der er flere gengangere på de 2 billeder, bl.a. holdets leder, der på forrige sides billede ses yderst til højre i tredje række fra neden og på det nederste billede yderst til højre i bageste række.

Jørgen Peder Andersen forlader Melby og bliver ansat på herregården "Harritslevgaard" den 1. november 1932. Herregården hører under godset "Gyldensteen", der bliver **Jørgen Peder Andersens** næste arbejdsplads i en længere årrække (indtil 1944).



Luffoto af "Harritslevgaard" (1948). Slottet var på dette tidspunkt hvidkalket. Murene er senere blevet rensed af, så bygningen i dag fremtræder i røde sten.



Luftfoto af "Gyldensteen" (1948). I dag er der stort set kun slottet og 2 porthuse tilbage, idet avlsbygningerne nedbrændte i 1960.

Fra **Jørgen Peder Andersens** tidlige arbejdsperiode på "Gyldensteen" eksisterer flere billeder:



Ansatte på "Gyldensteen" med skjorte og slips – "måske i en særlig anledning".
Yderst til højre Jørgen Peder Andersen.



Her i arbejdstøjet. Nr. 3 og 4 fra højre er Jørgen Peder Andersen og hans ældre bror Laurits Severin Andersen.



Jørgen Peder Andersen i "stadstøjet".



"Parade" af godsets arbejdsheste foran stalden. Jørgen Peder Andersen til hest som nr. 6 fra højre.



Ansatte på godset "Gyldensteen" sandsynligvis 1933-34. Jørgen Peder Andersen ses som nr. 2 fra højre (med hatten). Nr. 6 fra højre er Jørgen Peder Andersens ældre broder, Laurits Severin Andersen.

Mary Sofie Nielsen er født den 29.03.1919 i Ronæs, Udby sogn, Vends herred, Odense amt som datter af fodermester **Peter Knud Nielsen** og hustru **Martha Nielsen, f. Pedersen**.

Hun er nr. 5 af i alt 8 søskende, 6 piger og 2 drenge, hvoraf de 4 dog dør som helt små.

2	1919	Ronæs Udby Sogn Vends Herred	Mary Sofie Nielsen	Fodermester Peter Knud Nielsen (30.04.1861) og hustru Martha Pedersen (27.08.1862) Ronæs, Udby Sogn Kirke 27. Oktober 1919	25. Maj	Sognepræst Hagerup i Kirken.	Andersen, Pedersen, Ungkarl Johan Valdemar Nielsen, Bellinge Sogn, Hund. Sogn Christen Pedersen Hansen, Marie Hansen, Ronæs.
---	------	------------------------------------	-----------------------	---	---------	---------------------------------	--

Mary Sofie Niensens døbsnotits i Udby sogns kirkebog. Hun bliver døbt i kirken den 25. maj 1919 af sognepræst Hagerup. Faddere er Moderen, Faderen, ungarl Johan Valdemar Nielsen (faderens broder) Bellinge sogn og husmand Anders Christian Pedersens hustru, Marie Kirstine Hansen, Ronæs.



Daabsattest, Mary Sofie Andersen. Dåbsattesten er sandsynligvis rekvireret af forældrene på grund af flytning til et andet sogn.

Mary Sofie Nielsens forældre:



Peter Knud Nielsen
1888 – 1963



Martha Nielsen, f. Pedersen
1891 - 1976



Udby Kirke, Udby sogn, Vends Herred, Odense amt.

Forældrene er blevet gift i Ringe Kirke den 27.10.1912. De første år af deres ægteskab er de beskæftiget som "fodermesterpar" på forskellige fynske gårde. Senere lader de opføre eget statshusmandsbrug i Ronæs, som de imidlertid må forlade efter få år på grund af faderens sygdom samt de økonomiske krisetider. Ved folketællingen den 1. februar 1921 bor **Mary Sofie Nielsens** familie i et hus i Udby.

HOVED LISTE																
Familiens Lid- nummer	Samtlige Personers Navn (Søges Personer)	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	Barnets fødsels- nr.	
																1
1	1. Hans Niels Nielsen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Marie Sofie Nielsen															
	3. Hans Niels Nielsen															
	4. Marie Sofie Nielsen															
	5. Hans Niels Nielsen															
	6. Marie Sofie Nielsen															
	7. Hans Niels Nielsen															
	8. Marie Sofie Nielsen															
	9. Hans Niels Nielsen															
	10. Marie Sofie Nielsen															

Folketælling 1921, Udby sogn. Faderens erhverv er angivet som "Landbrug", men arbejdssted er ikke opgivet, hvorfor det må formodes, at han er daglejer ved landbruget.

Ved folketællingen den 5. november 1925 er familien flyttet til en ejendom på Mosegaard Mark, Balslev sogn. Her har familien overtaget et husmandssted, sandsynligvis på lejebasis.



Mary Sofie Nielsen, øverst til højre, fotograferet sammen med sine 3 søstre ca. 1923. Øverst til venstre Sigrid Johanne Marie Nielsen. Nederst fra venstre Ingeborg Margrethe Nielsen og Karen Elise Nielsen.



Mary Sofie Nielsen (til højre) med 2 veninder.



Mary Sofie Nielsen (til venstre) med søsteren Ingeborg Margrethe Nielsen.

36	Nielsen	Peter Knud	06/11/1888	Horsbølsgaard	—	4	Husfader	Husmand
		Martha	04/24/1891	Norre Lyngslev	—	4	Husmoder	
	Nielsen	Pegard Johanna	28/2/1913	Allerup S. Odense	datter	11	Barn	
		Kyngelung Margrethe	28/2/1915	Horby	—	11		
		Kaasen Elise	28/4/1917	Norby	—	11		
		Mary Sofie	28/3/1919	—	—	11		
		Gerda Elsie	06/5/1925	Balslev	—	11		

Folketælling 1925, Balslev sogn. Faderen er nu angivet som husmand. Datteren, Gerda Elsie Nielsen, er født den 06.05.1925. Hun dør den 11.05.1926, 1 år og 5 dage gammel.

I foråret 1927 etablerer familien sig på et nyoprettet statshusmandsbrug i Ronæs. Her bor de ved folketællingen den 5. november 1930.

1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ronæs	1	Nielsen Peter Knud Nielsen Martha Nielsen Kaasen Elise Nielsen Mary Sofie	✓ ✓ ✓ ✓	ja ja ja ja		Udby		3/11/1888 4/24/1891 28/2/1913 28/3/1919	Horsbølsgaard Norre Lyngslev Allerup S. Odense Udby	Datter — — —	4 4 11 11	Husfader Husmoder Barn Barn	12000 12000 12000 12000	Landmand — — —

Folketælling 1930, Ronæs, Udby sogn. Faderen nu angivet som "Landmand" (husmand). Kun de 2 yngste døtre er hjemmeboende. De 2 ældste er "ude at tjene".



Luftfoto (1949) af statshusmandsbruget i Ronæs opført af Mary Sofie Niensens far, Peter Knud Nielsen, i 1927.

Om **Mary Sofie Nielsen** har påbegyndt sin skolegang i Balslev før flytningen er uvist. Men efter flytningen i 1927 foregår hendes skolegang i Roulund Hovedskole.



Foto fra Roulund Hovedskole ca. 1929-30. Mary Sofie Nielsen sidder i forreste række længst til venstre. Søsteren, Karen Elise Nielsen, ses stående i tredje række til højre for skolens førstelærer, Laurits Søren Jacobsen. Det er læreren på billedet, Laurits Søren Jacobsen, der har udskrevet kopien af Mary Sofie Niensens dåbsattest.



Roulund Hovedskole. Luftfoto fra 1939. Mon ikke det er lærer Jacobsens bolig længst til venstre?

På et tidspunkt (*ukendt*) deltager **Mary Sofie Nielsen** i en skoleudflugt til Sønderborg.



Mary Sofie Nielsen, til venstre, og en skoleveninde ved mindestenen for genforeningen i 1920.
 Inskription: GENFORENINGEN 1920. VI ER DANSKE OG VI VEDBLIVER AT VÆRE DANSKE.

Mary Sofie Andersen bliver konfirmeret den 9. april 1933 i Indslev Kirke af sognepræst **Kr. Andersen**.

1.	1933. 9de April.	Mary Sofie Nielsen Grunnede.	Fathers of Mission: Grundelste Fides Niels Nielsen Kerthe Andersen	Født: Rosmar, Nelly Hogn 8/3 1919 og død: Nelly Hogn 28/5 1919.	Sognepræst Kr. Andersen Ludvig Hogn
----	------------------------	------------------------------------	--	---	---

Konfirmationsnotitsen i Indslev kirkebog.



Mary Sofie Nielsen fotograferet med sit konfirmationsforberedeshold.



Mary Sofie Nielsen konfirmeret den 9. april 1933 i Indslev Kirke.

Efter sin konfirmation og 7 års skolegang bliver **Mary Sofie Nielsen** sendt "ud at tjene". I den næste 4-års periode er hun sandsynligvis tjenestepige 2 – 3 forskellige steder bl. a. på en gård i det nordvestfynske område (stedet ukendt). Hun har dog fortalt en del om "sin plads" på Kustrup Bageri, hvor hun var beskæftiget i en periode.



Luffoto af Kustrup Bageri (Vejlby sogn) 1948.



Mary Sofie Nielsen

Hvor og hvornår **Jørgen Peder Andersen** og **Mary Sofie Andersen** møder hinanden kan der kun gisnes om, men mon ikke det er til et bal et eller andet sted i det nordvestfynske område i efteråret 1936 eller tidligt i 1937. **Mary Sofie Andersen** bliver gravid (i en alder af 17 år), og parret bliver derefter gift i Brenderup Kirke søndag den 1. august 1937.

Ægte- viede.				184	
<p>A) Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabattest eller ved Efterryn i Kirkebog, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl.</p> <p>(Brudgommen betegnes som Ungkar, Ekkemaal eller fraskilt; i de to sidste Tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen for hendes Død og for den Doms eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er opløst.)</p>	<p>Brudens fulde Navn efter forevist Daabattest eller ved Efterryn i Kirkebog, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl.</p> <p>(Bruden betegnes som Pige, Ekte eller fraskilt; i de to sidste Tilfælde anføres tillige hendes sidste Mandes fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl samt respektive Datoen for hans Død og for den Doms eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er opløst.)</p>	<p>b) Naar blev Lyngingen kastet og hvilken Myndighed har foretaget den? (Er Lynging sket uafstedt, anføres tillige Lyngingsdatoens Maa).</p> <p>c) Naar blev Meddelelsen om Lyngingens Foretagelse tilfjældt den borgerlige Myndighed?</p> <p>d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lynging har fundet Sted m. v., udfærdiget?</p> <p>e) Hvis Lynging ej har fundet Sted, angives Hjemmetts herfor.</p> <p>f) Dato for Kandestøpsen i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den fastsatte Frist.</p>	<p>Vielsens Aar og Dato samt Stedet (Sognet), hvor den foregik.</p>	<p>a. Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller uafstedt (Hjemmetts herfor maa da anføres).</p> <p>b. Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.</p> <p>c. Vidnerens fulde Navn, Stilling og Bopæl.</p>	<p>a. Den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attest om, at Beringelseserne er i Orden, samt Attestens Dato.</p> <p>b. Dato for eventuel Meddelelse til Lyngingsmyndet om den stedfærdige Vielse.</p> <p>c. Dato for eventuel Erklæring om, i hvilken Tros Bærerne skal opdrages, med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførelser", hvor Grønsæt af Erklæringen er indført.</p> <p>d. Anmærkninger.</p>
<p>8</p> <p><i>Ugift, Avlsmedhjælper Jørgen Peder Andersen af Gyldensteen, Nørregade Sogn, født i Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, 18. April 1909, Søn af Niemand Jens Lindert og hustru, hustru Ellen Kristine Pedersen, Vinding.</i></p>	<p><i>Ugift, Husassistent Mary Sofie Nielsen af Brenderup Sogn, født i Vdbj Sogn, Brenderup Amt, 29. Marts 1919, Datter af Forældrene Peder Knud Nielsen og hustru Mathilde Nielsen, Brenderup.</i></p>	<p><i>a) 17. Juli 1937. b) 18. Juli 1937 i Kirken c) Sognepræsten c. 19. Juli 1937.</i></p>	<p><i>1937 1 August Brenderup</i></p>	<p><i>a og b) Sognepræst Frans i Kirken c) Avlsmand Laurits Nielsen, Nørregade, Brenderup Brenderup Sogn</i></p>	<p><i>d) Sognepræsten af 17. Juli 1937</i></p>

Ægteskabsnotitsen fra Brenderup sogns kirkebog. Heraf fremgår det, at **Jørgen Peder Andersen** af "Gyldensteen" har titel af "avlsmedhjælper", **Mary Sofie Andersen** af Brenderup, "husassistent". Vielsen foretaget af sognepræst Tranæs. Vidner er arbejdsmand Laurits Andersen, Nørregade, Odense (bror til Jørgen Peder Andersen) og brudens far (Peter Knud Nielsen).



Jørgen Peder Andersens og Mary Sofie Nielsens vielsesattest fra Brænderup Pastorat.



Brudeparret, Mary Sofie Andersen og Jørgen Peder Andersen, ved huset i Bro (hos Mary Sofie Andersens forældre).



Brudeparret sammen med brudens forældre, Martha og Peter Knud Nielsen.



Bryllupsgæsterne ankom alle på cykel. Fra venstre brudgommens bror, Laurits Severin Andersen og hans forlovede, Elisa Agnete Nielsen, brudens far, Peter Knud Nielsen, bruden, Mary Sofie (nu) Andersen, brudens søster, Sigrid Johanne Marie Schønberg Nielsen og mand, Karl Schønberg Nielsen, brudens søster, Ingeborg Margrethe Nielsen og brudens søster, Karen Elise Nielsen med sin forlovede, Jens Karlo Nielsen Christensen.
Foto foran "Bro Handelshus" – nabo til forældrenes hus i Bro.

Jørgen Peder Andersen forlader bopælen på "Gyldensteen", og det nygifte par flytter til en lille lejlighed i landsbyen Guldbjerg, hvor de bor, da datteren **Gurli Andersen** bliver født den 3. december 1937.

4	1937. 3. December.	Guldbjerg By og Sogn, Skovby Herred, Odense Amt.	Gurli Andersen.	Arbejdsmand Jørgen Peder Andersen, født 13. April 1909 og Hustru Mary Sofie Nielsen født 29. Marts 1919 af Guldbjerg By og Sogn. Både i Brendstrup Kirke 1937 den 1. August	1937. 23. Decem- ber.	Sognepræst Harald Vilstrup i Hjemmet. Fremstillet i Nørre Sandager Kirke 1938 den 26. Juni.	1. Moderen. 2. Husmoder Magda Pedersen, født Barsen, gift med. 3. Arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen, Harald- Ale, Skovby Sogn. 4. Faderen.
---	-----------------------	---	--------------------	---	--------------------------------	--	---

Gurli Andersens fødsels- og dåbsnotits i Guldbjerg kirkebog. Heraf fremgår det, at hun er hjemmedøbt den 23. december 1937 af sognepræst Harald Vilstrup og fremstillet i Nørre Sandager Kirke den 26. juni 1938. Faddere er moderen, husmoder Magda Pedersen og hendes mand, Hans Jørgen Pedersen (faderens fætter) og faderen.

Opholdet i Guldbjerg bliver af kortere varighed. I foråret 1938 køber ægteparret en mindre ejendom i landsbyen Smidstrup (opført 1850). Sælger er godset "Gyldensteen", hvor **Jørgen Peder Andersen** stadig er beskæftiget.



Huset i Smidstrup 1938. På billedet ses Mary Sofie Andersen med datteren, Gurli Andersen, samt Jørgen Peder Andersens bror, Laurits Severin Andersen.



Luftfoto af ejendommen 1990, nuværende Smidstrupvej 41.



Huset som det ser ud i dag (2014) – flot nyrenoveret.



Gurlis barnedåb, 26. juni 1938.



Gurli Andersen, ca. 5 – 6 år gammel.

Landsbyen, Smidstrup, er beliggende tæt ved godset "Gyldensteen", så **Jørgen Peder Andersen** arbejder efter sit bryllup - og selv om han er flyttet i egen bolig - fortsat på godset, og **Mary Sofie Andersen** udfører lejlighedsvis også arbejdsopgaver samme sted, bl.a. i roehakningsperioden, hvor barnevognen med **Gurli Andersen** parkeres ved enden af de lange roerækker, der skal udtyndes og renses for ukrudt.



Jørgen Peder Andersen (til venstre) og arbejdskammerat i gang med roehøsten på "Gyldensteen".



Den 1. august 1939 kunne greveparret på "Gyldensteen" fejre deres sølvbryllup. I den anledning blev hele personalet med ægtefæller samt andre løsere ansatte inviteret til "eftergilde". Her ses de foran slottets hovedindgang med sølvbrudeparret, Erik Adolph, lensgreve Bernstorff Gyldensteen og Agnes Louise Krag Juel Vind Friis øverst på trappen. Mary Sofie Andersen (med frakke) og Jørgen Peder Andersen ses lidt til venstre for midten i forreste række.

Til huset i Smidstrup hører en stor have, hvor der dyrkes grøntsager, frugt og bær, ligesom der holdes høns, gæs og kaniner, således at familien er delvis selvforsynende.

Skønt familiens økonomiske formåen var sparsom, blev der dog alligevel overskud til små fornøjelser.



Mary Sofie Andersen og Jørgen Peder Andersen på udflugt med venner til Skyttehuset i Vejle. Her ses de foran musikpavillonen.

At økonomien var stram ses af følgende eksempel. **Jørgen Peder Andersen** vil omkring 1940 - efter en årrække på Fyn - gerne gense sin familie i Vestjylland. Økonomien rækker ikke til togbilletter, så for at realisere ønsket, må familien cykle til Sørvad i Vinding sogn, Vestjylland. Gurli, der er 3-4 år gammel skal sidde på en lille sadel, som er påmonteret stangen på faderens cykel. Første dag cykles til Middelfart, hvor der overnattes hos **Mary Sofie Andersens** søster, **Ingeborg Margrete Kristiansen**. Næste morgen fortsættes turen til Sørvad, en strækning på omkring 120 km. Turen er særdeles hård for familien, så **Jørgen Peder Andersens** brødre bliver enige om "at skillinge sammen" til billetter, så familien kan tage toget hjem fra Sørvad Station.



Luffoto af Sørvad Station 1947.

Under krigen, 1940 – 1945, kunne civilbefolkningen ikke færdes frit omkring uden at medbringe deres legitimationskort, som man derfor skulle anskaffe sig.

Kortene blev udstedt af det stedlige sogns folkeregister. De indeholdt følgende oplysninger: navn, stilling, bopæl, fødselsdato og sted, indehaverens underskrift samt udstedende myndighed og dato. Desuden skulle det være udstyret med et personligt foto.

Kravet om legitimationskort blev indført i maj-juni 1941 i første omgang for personer med ophold i militært vigtige områder i Jylland. Senere blev kravene udvidet. Fra 12. april 1944 skulle det f. eks. fremvises af alle, der krydsede Lillebæltsbroen.

Som det fremgår nederst på kortet, skulle det i øvrigt altid medføres, så man var i stand til at identificere sig selv, hvis man f. eks. blev standset af en tysk patrulje.



Legitimationskort, Jørgen Peder Andersen.

Legitimationskort, Mary Sofie Andersen.

I 1944 beslutter **Jørgen Peder Andersen** og **Mary Sofie Andersen** at sige farvel til tilværelsen på landet. Huset i Smidstrup sælges tilbage til godset "Gyldensteen", og familien flytter til Middelfart i håb om bedre jobmuligheder fremover i byen.

*Huset i Smidstrup udlejes til en af **Jørgen Peder Andersens** arbejdskammerater fra Gyldensteen.*

*Han køber senere ejendommen. Den overtages i 1992 af hans søn, **Keld Nielsen**, der stadig (2014) ejer og bor i huset*

I Middelfart har familien erhvervet et mindre byhus, Nygade 17, Matr. Nr. 360a af Middelfart Købstads Bygrunde. Huset er opført i 1899. Det købes for 8.000 kr., hvoraf halvdelen, 4000 kr., betales kontant. Resten finansieres gennem 2 prioritetslån i Middelfart Sparekasse på henholdsvis 3000 kr. og 1000 kr. Huset overtages pr. 1. maj 1944. Sælger er arbejdsmand, **Peter Vilfred Gøttsche**. Kopi af betinget skøde findes på de sidste sider af denne beretning.



Ejendommen Nygade 17, Middelfart. Købt pr. 1. maj 1944 for 8.000 kr.

Tidligt på året 1944 er **Mary Sofie Andersen** blevet gravid, og knap 5 måneder efter flytningen til Middelfart bliver sønnen, **Leif Andersen**, født den 26. september 1944.

1944 26. Septemb	Kvædeforb Anders sygehus Bopæl: Nygade 17.	Leif Andersen	Arbejdsmand Jørgen Peder Andersen, f. d. 12. April 1889 i Lundby Mary Sofie Nielsen, f. d. 29. April 1919, f. d. i Prædikep. d. 1. Juni 1937.	1944 17. Septemb	Sognepræst Steffen Nielsen	Moderen. Fru Agnete Andersen, Boulevard 208, Odense. Faderen. Arbejdsmand Laurits Andersen, Boulevards 208, Odense.	11v.
------------------------	---	------------------	---	------------------------	----------------------------------	---	------

Leif Andersens fødsels- og dåbsnotits i Middelfart sogns kirkebog. Fødslen skete på Middelfart Bys og Assens Amts sygehus. Faddere ved dåben var: Moderen, Faderen, Fru Agnete Andersen og arbejdsmand Laurits Andersen, Sdr. Boulevard 208, Odense (Jørgen Peder Andersens broder og hustru).



Leif Andersen, ca. 1 år gammel.

Det viser sig dog ikke at være let at få arbejde i Middelfart i slutningen af krigsårene, en periode præget af stor arbejdsløshed. **Jørgen Peder Andersen** får en overgang job som skovarbejder, og han bliver også havemand på "Grimmerhus" efter befrielsen. "Grimmerhus" var tyskernes hovedkvarter på Vestfyn under besættelsen. Under sit havearbejde finder han bl. a. en ske med indgraveret hagekors.



**"Grimmerhus" (tidligere enkesæde til Hindsgavl Slot).
Luftfoto fra sidst i 1940'erne.**



**Skeen med hagekors
inskriftionen.**

Den 1. april 1945 (*godt en måned før befrielsen*) skulle **Gurli Andersen** have startet sin skolegang på Kommuneskolen i Middelfart. Skolen og al skolegang i Middelfart er dog stærkt præget af besættelsestiden, så skolestarten udsættes til efter sommerferien. Skolen er i månederne efter befrielsen afspærret og anvendt til indkvartering af tyske flygtninge. Bygningerne bliver dog rømmet og istandsat, så hele skolen kan anvendes efter sommerferien.



Middelfart Kommuneskole. Luftfoto fra 1939.

Skolen var på dette tidspunkt og indtil 1952 Middelfart kommunes eneste folkeskole.

I slutningen af 1940'erne får **Jørgen Peder Andersen** endelig fast ansættelse på Middelfarts største industrivirksomhed, NKT, Nordiske Kabel- og Traadfabriker, hvor der produceres ståltråd, kæder samt søm og skruer. Han får job på "pladsen", hvor arbejdet især består af af- og pålæsning af råvarer samt færdige produkter i togvogne, der fra Middelfart Station – via et sidespor – rangeres ind på fabrikkens område.

Senere får også **Mary Sofie Andersen** ansættelse på NKT, hvor hun arbejder i sømpakkeriet ("pakkestuen").



Luftfoto fra 1939 af Middelfarts største virksomhed, Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S.



"Plads-sjakket" på NKT. Jørgen Peder Andersen ses længst til venstre i forreste række.



Jørgen Peder Andersens "Truck-kørekort", 1975.



Arbejdsstyrken i "Pakkestuen", NKT 1952. Mary Sofie Andersen ses til venstre.

I 1950 afhændes huset i Nygade. Det sælges til sygeplejerske fru **Birthe Rasmussen** for 13.500 kr. med skødeoverdragelse den 16.10.1950.

Landbrugsministeriets Skrivelse af:		Mtr. Nr.	Hartkorn	Bemærkninger	Nr.	Lyst (Ejendomsret)	I. Ejendomsret	Købssum (Ejendomsret)	Bemærkninger
Landbrugsministeriets Skrivelse af:		Nr.	Td. Sk. Fk. Ad.						
Matr. Nr. 360a									
Ejerlav: Middelfart Bygrunde									
gldg. Fol. 373		360a	145 ⁰⁰ 0 0 0 0 ²		1	1947	Skøde til Arlejdsmænd		
					2	16/10	Skøde fra J. P. Andersen	13.500	
						1950	Skøde til sygeplejerske fru Birthe Rasmussen	(5.000)	
						(2563)	Rasmussen		

Uddrag af Middelfart Retskreds tingbog, Matr. No. 360a, Middelfart Bygrunde, Nygade 17.

Familien køber i stedet for ejendommen Odensevej 92, matr. Nr. 3h, Middelfart markjorder, for 30.000 kr. Der findes desværre ikke bevaret skøde eller oplysninger i tingbogen for denne handel. Sælger er **Christian Frydensberg**, som har opført huset i 1933.

Huset havde 1. sal og fuld kælder. I stueetagen fandtes en kamin, som var eneste varmekilde. I det ene af 3 værelse på 1. sal var der installeret en mindre kakkelovn. I køkkenet fandtes 2 gasblus ("bygas" med gasmåler). Køkkenet blev efter husovertagelsen forsynet med et brændefyret komfur. I kælderen var installeret et vandskyllende toilet, men ingen badeværelse.

1. salen var i den første periode lejet ud til en enlig dame med et lille barn, senere til et nygift ægtepar i et par måneder, før den på et tidspunkt kunne inddrages til familiens brug.

Den 1. april 1952 er det blevet **Leif Andersens** tur til at påbegynde skolegangen.

De "store årgange" – født under og efter besættelsen – betyder, at Middelfart kommune har opført en ny kommunal folkeskole i den østlige bydel, hvorfor den får navnet, Østre Skole. Den bliver indviet samme dag, som **Leif Andersen** starter sin skolegang i 1. klasse. Skolen er dog ved starten ikke færdigudbygget, så pladsen er trang for de nye 1. klasser og de "overflyttede klasser" fra Vestre Skole, hvilket betyder, at 1. klassernes skolegang bliver dagligt fra kl. 13.00 – 16.00, dog ikke lørdag, hvor det lykkedes at få plads til alle klasser om formiddagen.

(NB! Datidens skoleår gik fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år).



Østre Skole, Middelfart. Luftfoto fra 1960. Sådan fremstod skolen i Leif Andersens skoletid. Senere har den gennemgået flere om- og udbygninger, ligesom den er blevet renoveret.



Skolefoto, Leif Andersen, 5. klasse, 1956.



Huset, Odensevej 92, Middelfart. Foto fra midt i 1950'erne. Bemærk valnøddetræet til højre i billedet (det eksisterer endnu, 2014). Se endvidere mælkeflasken på trappestenen. Denne del af Odensevej var endnu ikke forsynet med fortov, men foran husene fandtes et bredt grusbelagt område før den asfalterede vej. Standeren til højre havde en markering for jernbaneoverskæringen lidt længere ude af vejen til venstre.

I 1952 foregik endnu en begivenhed i familien, **Gurli Andersens** konfirmation. Konfirmationen fandt sted søndag den 12. oktober i Middelfart Kirke med efterfølgende familiefest i hjemmet på Odensevej.

1952 12. oktober	Gurli Andersen Odensevej 92	fabriksarbejder foreren Peder Andersen og hustru Mary Sofie Kähler	Gjællkjørg- 1937-3. december hjemmildt 1937-23. " fremstillet i St. Søndags kirke 1938-26. juni	Sognepast E. Staffeldt Middelfart kirke
------------------------	--------------------------------	--	--	---

Kirkebogsnotits for Gurli Andersens konfirmation i Middelfart Kirke den 12. oktober 1952. Notitsen omfatter konfirmandens navn, adresse, forældrenes navne, faderens titel, konfirmandens fødselsdag og sted (sogn) samt oplysning om hjemmedøb og fremstilling i kirken med datoer og sognepræstens navn, E. Staffeldt.



Gurli Andersens konfirmationsfoto, 1952.

Gurli Andersen bliver den første i både faderens- og moderens familier, der i 1955 afslutter skolegangen med en realeksamen. At **Gurli Andersen** skulle gå 10 år i skole, var ikke helt i overensstemmelse med faderens ønsker, idet han var opdraget i et miljø, hvor man efter de 7 obligatoriske skoleår skulle have sig et job og derved være medvirkende til familiens underhold. Straks efter realeksamen får **Gurli Andersen** en elevplads i Brenderup Bank (*filial af Bogense Bank*).



Gurli Andersens realklasse med lærere (18 elever og 9 lærere) ved skoleafslutningen i marts 1955. Gurli Andersen ses som nr. 3 fra venstre i den midterste række.

I 1955 er der kongeligt besøg i Middelfart. Den samlede kongefamilie får en rundvisning på NKT.



Frederik den IX på rundvisning på NKT, her i "pakkestuen" ledsaget af fabrikkens driftsleder. Til venstre for ham (*for hans hoved*) ses Mary Sofie Andersen i færd med at pakke søm i papkartoner. I 1950'erne foregik pakningen stadig pr. håndkraft. Kartonerne blev enkeltvis foldet af et stykke karton, derefter fyldt med søm, blev vejjet for så at blive lukket med et søm, der blev slået gennem toppen af pakken, hvorefter de færdige pakker fik påsat en etiket og blev læsset på en vogn og kørt til lageret. Hvert pakkebord havde 4 medarbejdere. På billedet ses dog kun de 3.



Her ses dronning Ingrid og de 3 prinsesser på vej over "Pladsen".

Søndag den 11. oktober 1959 bliver **Leif Andersen** konfirmeret i Middelfart Kirke sammen med sine klassekammerater fra Østre Skole. Konfirmationen foretages af sognepræst N. E. Jensen, der fungerer som præst for den østlige del af Middelfart sogn.

1959	Leif Andersen	Fabrikarbejder Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie Nielsen	a) 26. september 1944 b) 17. december 1944	her
11. oktober	Odensevej 92.			

Kirkebogsnotits for Leif Andersens konfirmation i Middelfart Kirke den 11. oktober 1959. Notitsen omfatter konfirmandens navn, bopælsadresse, faderens titel og navn, moderens navn samt konfirmandens fødsels- og dåbsdato. "her" betyder: Middelfart Kirke.

Gurli Andersen bliver den 16. april 1960 gift i Middelfart Kirke med **Ib Nyhave Petersen**. Han er født den 31. marts 1938 i Sct. Michaelis sogn, Fredericia.

Ugift reservepostbud <u>Ib Nyhave Petersen</u> Blichersvej 9, Fredericia, født den 31. marts 1938 i Fredericia, Sct. Michaelis Sogn, søn af afdøde former Peter Jensen Petersen og efterlevende hustru Ingeborg Nyhave, f. Kristiansen Blichersvej 9, Fredericia	Ugift bankassistent <u>Gurli Andersen</u> Odensevej 92, Middelfart, født den 3. december 1937 i Gållebjerg Sogn, Odense Amt, datter af arbejdsmand Jørgen Peder Andersen og hustru Mary Sofie, f. Nielsen, Odensevej 92.	a) 24. marts 1960 b) 27. marts 1960 i Middelfart Kirke. c) 28. marts 1960	1960 16. april i Middelfart	a) Sct. Nicolai Kirke b) Pastor N. E. Jensen c) Brudens forældre.	a) Borgm. i Middelfart, den 19. marts 1960. Nr. 19/60 b) 19/4-1960 - Vesterbrogade 44, Fredericia
--	--	---	---	---	--

Gurli Andersens og Ib Nyhave Petersens vielsesnotits i Middelfart kirkebog. Det fremgår, at **Ib Nyhave Petersen** er ugift reservepostbud, boende Blichersvej 9, Fredericia, søn af afdøde former Peter Jensen Petersen og efterlevende hustru Ingeborg Nyhave Petersen, f. Kristiansen. **Gurli Andersen** anføres som ugift bankassistent.

Datoerne i 3. rubrik står for følgende: a) 24. marts 1960 – lysningen bestilt. b) 27. marts 1960 i Middelfart Kirke – lysningen meddelt. c) 28. marts 1960 – lysning meddelt til den borgerlige myndighed.

4. rubrik: dato og sted for vielsen.

5. rubrik: a) hvor vielsen fandt sted (Sct. Nicolai Kirke, Middelfart). b) præstens navn (N. E. Jensen). c) vidner (brudens forældre).

6. rubrik: a) dato (19. marts 1960) for attest fra borgerlig myndighed (borgmesteren i Middelfart) at bevislighederne er i orden. e) de viedes folkeregisteradresse (19/4 1960, Vesterbrogade 44, Fredericia).



Fra Gurli Andersens og Ib Nyhave Petersens bryllup den 16. april 1960. Brudeparret og bruden under æresporten, Odensevej 92, hvor bryllupsfesten blev afholdt.



Sankt Nicolai Kirke, Middelfart, som har dannet ramme om de kirkelige handlinger, familien har været involveret i.

Den 22. juni 1962 afslutter **Leif Andersen** sin skolegang på Østre Skole, Middelfart med realeksamen.

I august rejser han derefter til USA, hvor han påbegynder et års skolegang på Washington High School, St. Paul, Minnesota.



Leif Andersens realklasse. Foto fra skoleafslutningen den 22. juni 1962. Klassen bestod af 18 elever (1 fraværende på dagen), 10 drenge og 8 piger. Forrest i midten klasselærer, V. Ryttersgaard. Leif Andersen ses som nr. 3 fra venstre i den midterste række.

Onsdag den 1. august 1962 kan **Jørgen Peder Andersen** og **Mary Sofie Andersen** fejre deres sølvbryllup. NKT's orkester møder op og spiller for sølvbrudeparret i haven.

I dagens fest deltager sølvbrudeparrets 2 familier.



Sølvbrudeparret fra Odensevej 92.



NKT's "blæsere" underholder i haven.

Jørgen Peder Andersen fastholdt gennem hele livet det princip, at man ikke anskaffede sig noget, før man kunne betale det kontant (*undtaget var dog de 3 hushandler*).

I en relativ sen alder (54 år), ville han gerne købe en bil. Først skulle køreprøven overstås, hvilket for ham ikke var nogen let sag – der skulle adskillige køretimer til. Da det omsider lykkedes – kørekortet erhvervet den 12. juni 1964 – købte han en orange Ford Taunus (*sandsynligvis model 1960*) mod kontant betaling. Den blev de næste ca. 20 år benyttet til utallige søndagsture i det fynske landskab.



Jørgen Peder Andersen på sin "Diesella- knallert".



Jørgen Peder Andersens "Ford Taunus" parkeret på Ludvig Stormsvej. I baggrunden til venstre Odensevej 92.

Huset på Odensevej blev også gennem årene – når det nødvendige beløb var blevet sparet sammen – renoveret. Sidst i 1950'erne fik huset således installeret et koksfyret centralvarmeanlæg, der nogle år senere blev udskiftet med et oliefyr. I 1966 gennemførtes følgende renoveringsarbejder: Et mindre badeværelse i kælderen til en pris af 3.300 kr. samt nye vinduer og døre til en pris af 9.250 kr. Også husets veranda og kældernedgang bliver ombygget. Endelig trængte huset også til et nyt tag. Udskiftningen foregik i sommeren 1980 og kostede i alt 70.500 kr.

Jørgen Peder Andersen og Mary Sofie Andersen fik i perioden 1966 – 1977 fire børnebørn – alle piger.

Anette Nyhave Petersen, født den 27. juli 1966, og **Tina Nyhave Petersen**, født den 29. januar 1970, døtre af **Ib Nyhave Petersen** og **Gurli Nyhave Petersen**.

Mette Find Andersen, og **Rikke Find Andersen** (tvillinger), født den 28. november 1977, døtre af **Leif Andersen** og **Merete Find**.

Både **Jørgen Peder Andersen** og **Mary Sofie Andersen** lider deres sidste år af et svigtende helbred efter mange års arbejde på en industrivirksomhed i en tid, hvor man endnu ikke var opmærksom på de mange skadelige stoffer, der var indeholdt i flere af de materialer, man anvendte i de forskellige produktionsprocesser.

I sommeren 1981 indlægges **Jørgen Peder Andersen** på Middelfart Sygehus, hvor han dør lørdag den 18. juli 1981, 72 år gammel. Han bliver begravet på Middelfart Vestre Kirkegård onsdag den 22. juli 1981.



Bekendtgørelse om Jørgen Peder Andersens død i Melfar Posten.



Fra Jørgen Peder Andersens begravelse på Middelfart Vestre Kirkegård.

Mary Sofie Andersen bliver boende i huset på Odensevej ca. 1 år efter ægtemandens død. Hun sælger huset til et yngre par, **Trine Kreutzfeldt** og **Ole Ølholm Jørgensen** for 315.000 kr. med overtagelse pr. 1. juni 1982 (2 år senere sælges huset igen til de nuværende – 2014 – ejere).

Hun køber derefter et mindre byhus, Matr. Nr. 11dt Middelfart Markjorder, Meyersgade 3, Middelfart, opført i 1913 for en købesum på 296.000 kr. med overtagelse pr. 1. juni 1982.



Huset, Meyersgade 3, Middelfart (vinter), hvor Mary Sofie Andersen boede fra 1982 til 1990.

Her bor **Mary Sofie Andersen** indtil kræfterne svigter, så hun ikke længere kan vedligeholde hus og især have.

Hun sælger huset til tømrer **Frank Hansen** for 385.000 kr. med overtagelsen den 1. januar 1991.

Hun har gennem nogen tid haft kig på nogle nybyggede andelsboliger beliggende på Hans Bangs Vej, Middelfart. Det lykkedes hende – efter anvisning fra Middelfart Kommune – at overtage andelsboligen, Hans Bangs Vej 8, med et indskudsbeløb på 12.800 kr. og en månedlig boligafgift på 3.130 kr.



Andelsboligen, Hans Bangs Vej 8, hvor Mary Sofie Andersen boede fra januar 1991.

I sine sidste leveår er **Mary Sofie Andersen** plaget af sygdom med flere sygehusindlæggelser til følge. Sidst på foråret 1996 er hun indlagt på intensivafdelingen på Middelfart Sygehus med svære vejrtrækningsproblemer.

Hun bliver efter nogen tid med en svag bedring overflyttet til en medicinsk afdeling, hvorfra hun udskrives og hjemsendes. Få dage senere bliver hun overflyttet til Skovgades Plejehjem, hvor hun dør lørdag den 15. juni 1996.

Hun bliver bisat fra Middelfart Kirke lørdag den 22. juni, og på et senere tidspunkt nedsættes hendes urne i **Jørgen Peder Andersens** gravsted på Vestre Kirkegård i Middelfart.



**Bekendtgørelse om Mary Sofie
Andersens død i Fyens Stiftetidende.**

Blomsterne fra bisættelsen på gravstedet.



Jørgen Peder Andersens og Mary Sofie Andersens gravsten på Middelfart Vestre Kirkegård.

2.

Skatter og Afgifter af Ejendommen betaler Køberen fremtidigt med den 1. Maj d.A. som Skæringsdag.

3.

Omkostningerne ved nærværende Skøde med Stempel, Tinglysning og Udfærdigelse betaler Køber og Sælger med Halvdelen til hver, medens Køberen ene udreder Omkostningerne ved Optagelsen af de nedenfor nævnte Sparekasselaan herunder Kurstab, og Sælgeren udreder ene Kommissionsalæret.

4.

Købesummen er fastsat til 8.000 Kr., hvilke OTTE TUSINDE KRONER Køberen afgør og berigtiger saaledes:

a. Han udsteder Pantebreve til Middelfart Sparekasse for de af denne i Ejendommen bevilgede Laan, nemlig:

1. Prioritetslaan stort Kr. 3.000,00
til Rente 4½% p.a. Afdrag 30 Kr. aarlig og Kurs 99 %.

2. Prioritetslaan stort " 1.000,00
til Rente 5 % p.a. Afdrag 70 Kr. aarlig og Kurs 99,
og udbetaler disse 2 Laan til Sælgeren.

b. Køberen betaler kontant senest 1. Maj d.A. Resten " 4.000,00

Ialt Købesum: Kr. 8.000,00

5.

Saasnart Købesummen er berigtiget, er Sælgeren pligtig til at meddele Køberen endeligt Skøde paa den solgte Ejendom, hvorved denne skal overdrages Køberen fri for anden Gæld og Besvær end foran nævnt og med Hjemmelspligt for Sælgeren efter Loven.

-----ooOoo-----

I foranstaaende betingede Skødes Bestemmelser er jeg,
Arbejdsmand J ø r g e n P e d e r A n d e r s e n som Køber
enig.

Til Bekræftelse med vore vidnesfaste Underskrifter,
idet Salgerens Hustru M a r i e G ø t t s c h e ved sin
Underskrift herpaa meddeler sit Samtykke til den skete Afhandelse.

M i d d e l f a r t , den 11. April 1944.

Som Køber:

Som Selger:

Som Salgerens Hustru:

Underskrevne bevidner herved, at foranstaaende Underskrifter er ægte,
at Dateringen er rigtig, samt at Underskriverne er myndige:

Landsretssagfører, Middelfart.



Samlet og redigeret af Leif Andersen 2014 – revideret 2023.