

Min skolegang på Østre Skole i Middelfart 1952 – 1962.

- samt lidt om børnehave, fritidsaktiviteter og skolejubilæer.



1949



1952



1958



1959



1962



1987

Min skolegang på Østre Skole i Middelfart 1952 – 1962.

DOG!! - før jeg begyndte i skolen, gik jeg i børnehave. Mine forældre arbejdede heltids på NKT (Middelfarts største arbejdsplads), hvorfor jeg først blev sat i en form for privat pleje hos to forskellige "plejemødre", før mine forældre fik en plads til mig i den kommunale børnehave i Nygade.



Foto fra børnehaven i Nygade i anledning af skorstensfejerens besøg. Skorstensfejeren, som ses til venstre i billedet, er i øvrigt den senere mangeårige borgmester i Middelfart, Herman Jensen. Den lille "tykhovedet" dreng, der "hænger" på stakittet længst til højre af de 2 drenge, er undertegnede.



Endnu et foto fra børnehaven. Mon ikke der er krybbespil i forbindelse med juleafslutningen. Jeg ses i midten af de 3 stående bagest i billedet til højre.

MEN – tirsdag den 1. april 1952 ventede skolegangen.

Den 1. april var også dagen, hvor den nyopførte Østre Skole i Middelfart blev indviet, hvilket blev fejret med rød sodavand og wienerbrød til alle elever. Skolen var langt fra færdigudbygget fra starten, hvilket betød, at 1. klasserne gik i skole hver dag fra kl. 13 – 16, om lørdagen dog fra kl. 8 – 12.

Jeg skulle således klare mig selv hver formiddag, hvorfor jeg i en lang periode - fra morgenstunden af - hjalp den lokale mælkeemand, der belønnede formiddagens arbejdsindsats med 1 krone.

Skolen startede med 3 nye 1. klasser, der var sammensat på en – set med dagens øjne – meget speciel måde. Den ældste 1/3 af de nye elever blev placeret i A- klassen, den næste 1/3 i B- klassen og den sidste 1/3 i C- klassen.

Resten af skolens samlede elevtal bestod af ”overflytterklasser” fra Vestre Skole. Da jeg hørte til blandt de ældste, blev jeg elev i A- klassen. Denne bestod af i alt 33 elever, 15 piger og 18 drenge – en stor og meget uregerlig flok. Af disse 33 fulgtes de 13 ad i samme klasse til og med realklassen (10. årg.).



1. A, Østre Skole - fotograferet kort efter skolestarten i april 1952. Klassen havde 33 elever (én fraværende). Yderst til venstre ses klasselærer, frk. Aase Olsen. Jeg står i midterste række nr. 7 fra højre.

Klasselæreren, frk. Aase Olsen, fik det utaknemmelige job at forsøge at holde styr på os samt bibringe os de forventede kundskaber i dansk og bibelhistorie.

Regnelæreren hed de første par år frk. Sørensen, indtil hun valgte at flytte skole.

Skønt Danmark havde fået en retskrivningsreform allerede i 1948, var vore lærebøger stadig præget af "den gamle retstavning". De strenge økonomiske tider efter 2. Verdenskrig betød, at man ikke blot kunne kassere skolebøger og indkøbe nye. Til vores læsebog kan jeg dog huske, at vi fik udleveret et tillæg, hvor de almindelige navneord var skrevet med lille begyndelsesbogstav, hvor Å ("bolleå'et") var taget i brug, samt at "kunde, skulde, vilde" var erstattet af den ny stavemåde – kunne, skulle, ville.

Et væsentligt indhold i regnetimerne var "remse-indlæring" af de små tabeller samt senere de store, så de den dag i dag stadig er lagret et sted i hjernen.

Vores skolegang var baseret på skoleloven af 1935, der foreskrev en 5-årig grundskole samt en 4-årig overbygning – delt i eksamensmellemskolen samt den frie mellemskole. Da der imidlertid i Danmark kun var 7 års undervisningspligt, forlod mange af eleverne i den frie mellemskole allerede skolen efter 7 års skolegang. Eksamensmellemskolen havde desuden en 1-årig overbygning, realklassen.

Om mine første skoleår har jeg ikke mange erindringer. Skoledagen var dog noget anderledes sammensat, end vi kender i dag. Vi havde hver dag en længere frokostpause, hvor vi tog hjem og spiste – vistnok fra kl. 11.55 til 13.15. Skolen fulgte således mønstret fra industriarbejdspladserne i byen. Arbejderne holdt middagspause på fabrikkerne og tog hjem for at spise.

Fra og med 4. klasse fik vi karakterer indført i en karakterbog, der i øvrigt fulgte os i resten af skoleårene fremover. Vi fik i 4. klasse karakterer i: skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig regning, mundtlig regning og orden med skriftlige arbejder. Desuden fik vi en skriftlig udtalelse efter hvert skoleår.

4. grundskoleklasse		1955 - 1956					
Fag	Karakterer						
	1 ^o / ₆	2 ^o / ₁₀	3 ^o / ₁₂	4 ^o / ₂	Årsk.	Årspr.	
Skriftlig dansk	-	ugj	ugj	mgt	ugj	ugj	
Mundtlig dansk	-	mgt	mg	mg	mgt	mgt	
Skriftlig regning	-	mgt	ugj	ugj	ugj	ugj	
Mundtlig regning	-	mgt	mg	ugj	mgt	ugj	
Orden med skriftlige arbejder	-	mg	mgt	ugj	ugj	ugj	
Forsømmelser på grund af sygdom eller anden grund ialt / dage							

Udtalelser til hjemmet:

Leif har udmærkede evner; han kunne være lidt mere omhyggelig med sit arbejde. Hans opførsel er ret god.

Kopi af side fra min karakterbog – 4. grundskoleklasse.-

Fra og med 5. klasse blev karaktergivningen udvidet til også at omfatte fagene: historie, geografi og naturhistorie.

De få afbræk fra den ensformige skolegang var den årlige skoleudflugt, hvor hele skolen med togtransport tilbragte en dag på et af de dengang benyttede udflugtssteder, af hvilke jeg husker, Zoologisk Have i Odense, Fredsskoven i Bogense, Himmelbjerget, Hotel Munkebjerg ved Vejle, Fanø og Vrads Sande. Desuden afholdtes en årlig idrætsdag i Middelfart for elever fra både Østre og Vestre Skole.



Mit første skolebillede – vistnok fra 5. klasse.

I slutningen af 5. klasse blev der afholdt en prøve i disciplinerne diktat, genfortælling og regning. Prøvens resultat dannede grundlag for næste års klasseinddeling. Hvert hjem modtog et brev, hvori det meddeltes, om de næste skoleår skulle tilbringes i mellemskolen eller i den frie mellem. Det var dengang alene en afgørelse, som skolen traf. Senere blev denne bestemmelse "mere udvandet", så det blev skolens og forældrenes fælles beslutning og senere kun forældrenes og den enkelte elevs afgørelse, hvilke "gren" man efter grundskolen ville fortsætte i.



Brevet fra skolen med resultatet af optagelsesprøven til mellemskolen.

Jeg husker, at jeg på dette tidspunkt i skoleforløbet ikke var voldsomt motiveret for at gå i skole, men jeg tog (heldigvis) skolens afgørelse til efterretning.

1. mellemskoleklasse med start den 1. april 1957 bød på en ny klassesammensætning. Skolen fik 2 mellemskoleklasser, hvorfor eleverne fra grundskolens B-klasse, der skulle i mellemskolen, blev delt mellem de 2 oprettede klasser, medens eleverne fra A- klassen og C- klassen, der skulle i mellemskolen, fortsatte sammen. Desuden kom enkelte nye elever til udefra.

Mellemskolen var ensbetydende med nye skolefag, bl. a. engelsk. Desuden var der allerede fra 1. mellem karaktergivning i følgende fag: skriftlig dansk, mundtlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig regning og matematik, mundtlig regning og matematik, naturlære (fysik), historie, geografi, naturhistorie, skrivning, tegning, gymnastik og sløjd. Desuden ordenskarakterer i både dansk og regning/matematik. Karakterer blev givet 3 gange årligt suppleret med en årskarakter samt en årsprøvekarakter i de fag, hvor en karakter er anført.

I. a klasse		1957 - 1958.					
Fag	Karakterer						
	10/6	10/10	10/12	10/2	Årsk.	Årspr.	
Dansk, skriftlig	mg	mg	mg		mg	mg	
" mundtlig	mg	mg	mg		ug	mg	
Engelsk, skriftlig							
" mundtlig	mg	mg	mg		mg		
Tysk, skriftlig							
" mundtlig							
Regning og matematik, skriftlig	mg	mg	mg		ug	ug	
" " mundtlig	mg	mg	mg		ug	ug	
Naturlære	mg	mg	mg		mg		
Historie	mg	mg	mg		mg	ug	
Geografi	mg	mg	mg		ug	ug	
Naturhistorie	mg	mg	mg		mg		
Skrivning	mg	mg	mg		ug		
Tegning		mg			mg		
Gymnastik			mg				
Fransk							
Latin							
Sløjd (håndarbejde)					mg		
Husgerning							
Orden med skriftlige arbejder	i dansk	mg	mg	mg		mg	
	i regn. og matem.	mg	mg	mg		mg	
	i tysk						
	i engelsk						
Sang							
Forsømmelser					ialt	dage	
Klasselærer:	<i>O. Brønner</i>						
Forevist:	<i>M. Andersen</i>						
	<i>M. Andersen</i>						
	<i>M. Andersen</i>						

Karakterbladet fra 1. mellemskoleklasse (I. a). Som det fremgår af ovenstående blev der givet karakterer 3 gange i løbet af skoleåret samt en årskarakter. Der afholdtes hvert år desuden en årsprøve i de fag, hvor der er anført en karakter på ovenstående side.

Nyt fag i 2. mellem var tysk og i realklassen endnu et fremmedsprog, fransk. Mellemskolen betød nye og store udfordringer, men også spændende afbræk fra den travle skolehverdag.



**På vej mod København – drengegruppen fotograferet på Storebæltsfærgen.
Jeg sidder forrest til venstre.**

I eftersommeren 1958 – i 2. mellem – drog klassen på lejrskole i København. Det var en stor oplevelse – meget få af os, havde før været så langt væk hjemmefra. Vi boede på institutionen "Provinsbørns Ferieophold" – et sted med meget stram disciplin især i spisesalen og på sovesalene.



2. mellem A i København – fotograferet på trappen foran "Provinsbørns Ferieophold".

Vi besøgte naturligvis de mest kendte af hovedstadens seværdigheder bl. a. Rosenborg Slot, Københavns Rådhus og Rundetårn. Vi var på kanalrundfart og på besøg i Daells Varehus ("Dalle-Valle"). Transporten rundt i byen foregik med sporvogn, også en ny oplevelse for os "provinsbørn".



Klassen på havnerundfart. Det er mig, der vinker bagest i båden.



Efter rundvisning i "Daells Varehus" blev klassen fotograferet på taget. Jeg ses i forreste række, nr. 2 fra venstre. I baggrunden tårnet på Skt. Petri Kirke.

I begyndelsen af 3. mellem tog klassen - med klasselærer – på weekendudflugt til Føns Strand, hvor "Juletræskomiteen" havde et feriehjem. Transporten foregik pr. cykel. Den slags arrangementer – udenfor skoletid – var ikke almindelige på den tid.



3. mellem A klar på "jernhestene" til hjemturen fra "Juletræskomiteens Feriehjem" i Føns. Yders til venstre klasselærer V. Ryttersgaard. Jeg er bageste mand i midten.

Det skal her indskydes, at foruden skolegangen havde jeg også tid til – gennem en årrække – at være spejder, først "ulveunge" og derefter "storspejder" i 1. Middelfart Søtrop "Sundet".



Ulveungerne opfører sketch ved spejderfest. Jeg ses længst til venstre.



Foto fra natløb (hvor vi vist har bagt pandekager over bål). Jeg står med "patruljestanderen".

Jeg forsøgte mig også som fodboldspiller (talentet rakte dog ikke), ligesom jeg i 5 år var bydreng i en lokal butik – ja, i en sommerferie afløste jeg desuden et par andre bydreng, så jeg en overgang var bydreng i 3 butikker samtidig.

Østre Skole havde ved min start i 1. mellem fået en ny, initiativrig inspektør, ligesom de fleste af mine lærere hørte til de yngre årgange.

I 3. mellem blev der således på skolen oprettet et elevråd, hvortil jeg blev valgt som klassens repræsentant. Elevrådet var de kommende år arrangør af en række spændende elevarrangementer, bl.a. skolefester og sportsturneringer.

Der var dans i skolegården

Festlig aften under blomstrende lindetræer og kulørte lamper



Det er slet ikke så svært at være de første på asfalten, når forældre, inspektør og lærere er tilskuer, så de unge så alvorlige ud, da de indledte asfaltballet på Østre skole, men „Maryland“-orkestret fik dem snart til at glemme generheden.

Skolegården på Østre Skole i Middelfart var lørdag aften rammen om en midsommerfest, som det nystartede elevråd havde arrangeret, og som forældrene også var indbudt til. Det var en smule koldt, men trods det, var der i hvert fald til aftenens indledning mødt flere hundrede forældre. På idrætspladsen blev der spillet håndbold og fodbold. Fodboldkampen skulle have været den sidste i elevrådets turnering, men da kampen mellem realklassen og III em a endte uafgjort, 3—3, skal der omkamp til.

I skolegården gav et stort pigehold under ledelse af lærerinde frk. Edith Petersen en meget smuk opvisning. Pigerne var på mange forskellige alderstrin, men trods det var der harmoni over øvelserne. Samtidig med, at man beundrede pigernes gymnastiske

færdigheder, kunne man ikke lade være med at imponeres over med hvilken overlegenhed de betvang kulden! Fritidsklubbens jazzband »Maryland« spillede op til dans under de blomstrende lindetræer og kulørte lamper, mens forældrene bænked sig ved bordene, hvor unge mænd med fikse serveringsforklæder sørgede for kaffe og andre forfriskninger. Der var ikke særlig stor tilslutning til dansen ligestraks, men da den første generthed havde lagt sig, kom der gang i den, så skomagerne får travlt de kommende dage med at reparere de såler, som asfalten sled i stykker. I pauserne var der solistoptreden.

Skoleinspektør Bundgård, der bød velkommen, sagde tak til elevrådet for dettes initiativ og takkede alle, der havde medvirket ved det store arrangement.

Avisudklip omhandlende elevrådets første arrangement – en "midsommerfest" i skolegården.



I dagene før "Midsommerfesten" havde drengene fra de ældste klasser afviklet en fodboldturnering. Finalen blev spillet mellem 3. mellem (holdet til højre – jeg ses nederst til venstre i forreste række) og realklassen. Kampen endte uafgjort, hvorfor en omkamp blev spillet et par dage senere med realklassen som vinder.

I juni 1960 – i ugen før sommerferien – tog klassen, der nu hed 4. mellem, på lejrskole på Bornholm. Sejlturen fra København til Rønne foregik om natten med Bornholmstrafikkens skib "Rotna", efter at eftermiddag og aften var tilbragt i Tivoli. Overnatningsstedet i Gudhjem hed "Feriegården" – et lidt primitivt indrettet sted i en gammel købmandsgård – drevet af den lokale busvognmand. I dag ville stedet nok blive karakteriseret som en ren brandfælde. Måltiderne blev indtaget i cafeteriet på campingpladsen i Gudhjem.



"Feriegården" i Gudhjem juni 1960.



Samling ved stentårnet på "Rytterknægten".



Afslapning på båden til Christiansø.

Et populært skolefag var "gymnastik" – som det hed dengang – ikke mindst på grund af drengenes gymnastiklærer, Jørgen Okkels. Han havde allerede gennem flere år tilbudt frivillig deltagelse i forskellige former for idræt efter skoletid. Dette førte den 28. marts 1961 til en stiftende generalforsamling af en ny idrætsforening for skolens elever.

Skoleforening med 100 medlemmer sætter nyt liv i MAIK - Om faa aar kan det første hold sættes over i den «civile» idrætsforening - Gymnastiklærer talte over sig, og det gav stødet til den eneste forening

Der har hersket dødvande omkring atletikken i Middelfart de sidste aar — et ikke enestaaende faenomen i dansk atletik desværre. Gaar man blot fire—fem aar tilbage, saa det ganske anderledes lovende ud. Dengang var Middelfart formelig centrum for ungdomsarbejdet i fysisk atletik, og det er ikke faa gange. Fyens Atletik Forbund har hevet stammen til sit „fynshold“ blandt de dygtige idrætsfolk i helbyen. Men en dag rammes ogsaa Middelfart af den nedgangsperiode, som har traadt til atletik-interesse under fode saa mange andre steder, og i de sidste aar har dødvandet i byen været saa fremherskende, at det faktisk har været lig nul med atletikken.

Meget tyder dog paa, at ny lide er i vente. Følger man hovedvejen gennem Middelfart, vil man ikke kunne undgaa et bemærke de mange unge, der holdt sig paa sportspladsen ved den ny Østre Skole ud til den befærdede færdselsaare. Og got man et ophold i sine koveplaner og giver sig tid til at høre de unge fortælle deres historie, vil man optage, at der maaske alligevel er en chance for at genoplive den aftagende atletik-interesse i Danmark.

Det ser nemlig ud til, at Middelfart har fundet en løsning paa problemet. De unge paa sportspladsen er nok skoleelever, men ikke i en stramt tilrettelagt gymnastiktime. De er drenge og piger og medlemmer af en forening som tusinder af deres kammerater ud over landet. Deres forening er ganske vist en skoleforening, men den har nådt sig samme formaal og vedtægter som andre idrætsforeninger, og de deltager paa lige fod med de andre i atletikturneringer.

— Det er maaske for meget sagt, at det er vor løsning, fortæller manden bag skoleforeningen, lærer Jørgen Okkels, som satte det hele i gang for et par maaneder siden, da han kom til at fortælle sig over for sin inspektør. I dag er han formand for en bestyrelse paa en halv snes medlemmer — udelukkende skoleelever, som deltager i det administrative papirarbejde, enhver større idrætsforenings bestyrelse har at slås med.

I Sverige benytter man sig i vid udstrækning af denne fremgangsmaade: Paa skolerne laver man idrætsforeninger for eleverne, som saa som medlemmer af disse foreninger udelukkende repræsenterer skolen i konkurrencer og lignende. Først den dag, eleverne forlader skolen, gaar de over i de civile idrætsforeninger. Paa den maade undgaar de svenske idrætsforeninger at oppebære store udgifter til ungdomsafdelingerne, og man er sikker paa, at de unge i skolerne undervises af kvalificerede instruktører — et gode, som idrætsforeningerne faar gavn af bagefter.

Lærer Okkels havde længe tumlet med planerne om at lave en skoleforening i Middelfart. En dag kom han tilfældigt til at ventilere sine tanker lidt rigeligt over for sin idrætsinteresserede inspektør, skoleinspektør Bundgaard, og denne lod sporensregte eleverne i sidste klasse vide, hvad læreren bryggede paa. Samtidig lod han et ord falde om, at man jo eventuelt, selvfølgelig kun hvis det havde deres interesse, kunne tale med ham om det.

Der blev talt om de planer, og den 28. marts i aar var man naet saa langt, at der kunne indkaldes til et møde med skolens idrætsinteresserede elever. Der kom 50 den første aften, og da lærer Okkels havde afslæret, hvad han tidligere havde fortalt inspektøren, meldte der sig et lignende antal i den forening, som blev resultatet af det vellykkede møde.

— Foreningen tæller nu omkring 100, og vi opgaer medlemmer fra begge skoler her i Middelfart, siger lærer Jørgen Okkels. Skolens elevraad har en repræsentant i bestyrelsen for at undgaa, at vi modarbejder hinanden her paa skolen. Men det har ogsaa den baktanke, at vi en dag, hvis det skulle blive nødvendigt, kan henvende os til elevforeningen med haab om økonomisk støtte. Medlemmerne betaler 1,50 kr. i kontingent maanedlig samt et indskud paa 1 kr., og det er naturligvis sat saa lavt af hensyn til, at det udelukkende er skoleelever, der er med.

Skoleforeningens unge bestyrelse med lærer Jørgen Okkels staaende til venstre. De øvrige er Peter Nygaard, Jørgen Bannerrah, Leif Andersen, Birgit A. Petersen, Annegrethe Karkop og Birgit Bang Petersen.

Udklip fra "Fyns Tidende" med omtale af skolernes nye idrætsklub. I billedet ses bestyrelsen. Jeg står i bageste række nr. 2 fra venstre.

Navnet blev fra starten Ø.S.I.K. (Østre Skoles Idræts Klub). Ret hurtigt fik den nye forening mange forespørgsler fra elever på Vestre Skole, som også gerne ville være med, hvorfor foreningen "strøg" Ø'et, og fremtidig blot hed S.I.K. (Skolernes Idrætsklub). Foreningen startede op som en ren atletikklub, men ret hurtigt kom også håndbold på programmet. Foreningen nåede – i sin forholdsvis korte levetid – at sætte sit præg på ungdomsatletikken på Fyn, men også ved ungdomsmesterskaberne på landsplan markerede klubben sig med flotte resultater.

Efter 4. mellem, der afsluttedes med eksamen i næsten alle klassens fag, forlod 2 elever klassen for at fortsætte skolegangen på gymnasiet i Fredericia. Der var på det tidspunkt ikke den store tradition for at tage en gymnasial videreuddannelse. 25 år senere ville nok mindst 75% af klassens elever have fortsat i gymnasiet.

De elever, der havde klaret mellemskoleeksamen på tilfredsstillende vis, fik følgende notat i karakterbogen: "Oprykkes i realklassen".

I mit sidste skoleår blev jeg formand for elevrådet, der blandt flere arrangementer også var arrangør af "Årets Fest" på skolen, hvor overskuddet blev doneret til den landsdækkende U-landsindsamling.

STORT U-LANDSSHOW
paa ØSTRE SKOLE
lørdag den 5. maj kl. 20
Dans i to sale til seks orkestre
Broget underholdning
Mannequinopvisning i ungdomsmøder.
Gratis gevinster til deltagerne
Mælkebar - pølser og sodavand
Entree kr. 3,00
Alle er velkomne (for skolebørns vedkommende dog kun fra 7 klasse og opletter)

Announce i "Middelfart Venstreblad" for U-landsshowet arrangeret af elevrådet på Østre Skole.

U-landsshow'et paa Østre skole gav pænt overskud

Næsten 400 danseglade unge mennesker aflagde show'et besøg

Arrangørerne af det store u-landsshow paa Østre skole i Middelfart havde haft nogle hektiske uger, inden show'et i lørdags kunne løbe af stabelen. Det er ikke saa ligetil at faa et saadant arrangement paa benene, og det maatte man ogsaa sande i dette tilfælde. Det gik paa højtryk til det sidste, og først da den sidste gæst havde forladt skolen omkring en time efter midnat, kunne man aande lettet op.

At festen blev en succes, var jo dejligt at konstatere efter alt det



Lærer Lindskrog lukkede øjnene og truttede sammen med sit orkester jazzrymer ud i Østre skoles gymnastiksal, der var omdannet til »jazztempel«.

arbejde, der var lagt i forvejen. Man havde ikke sparet paa nogen omraader, bl. a. hvad musik angik. Der var ikke færre end seks orkestre,

der skulle spille, og selv om et meldte forfald i 11. time, saa var der skam musik nok, til at de ca. 400 fremmedte kunne faa rørt benene i to sale. Ville man have pop skulle man i kældersalen, og foretrak man jazz, saa skulle man i gymnastiksalen, hvor »Canal Street Jazzband« og »Castle Town Jazzband« spillede. I gymnastiksalen var der ligeledes som noget helt nyt oprettet en milkshake-bar, hvor



Lærer Okkels havde faaet forkløde paa i aftenens anledning, og han miksede lækre mælkedrikke, der fandt god afsætning.

lærere m. fl. havde en travl aften.

Ved 21-tiden blev der mannequinopvisning i kældersalen. Firmaer i Middelfart præsenterede de nye modeller paa unge modeller, baade herrer og damer, og opvisningen fik stor succes. Der var gratis gevinster at faa, og latteren fik ingen ende, naar en ung mand vandt et par silkestrømper eller en ung dame et par herresokker.

— Og dansen den gik lige til en time over midnat, hvor man kunne gøre resultatet af aftenen op. Der var omkring 1500 kroner i overskud, og selv naar man fraregner nogle forskellige udgifter, saa blev der en pæn sum penge tilbage til u-landshjælpen. — Det var en række ungdomsforeninger, Østre skoles elevraad og -sportsklub, der stod for arrangementet.

Kaas.

MOLEKYLET.



"Molekylet" nr. 2, novbr. 1961.

"Molekylet" var ikke en fysikrapport (som skolens viceskoleinspektør fejlagtigt troede, da vi overrakte ham 1. nummer), men et skoleblad, som jeg sammen med min klassekammerat, Tom Krautwald, tog initiativet til i realklassen – vi skrev i øvrigt selv hele indholdet.

Det var dog vanskeligt at holde gang i produktionen – ressourcerne var små – og slutningen på skoleåret var forude – men det var sjovt, så længe det varede. Initiativet blev desværre ikke fulgt op af andre, da vi havde forladt skolen.

Skoleåret – og dermed den samlede skolegang – lakkede mod enden. Sidste skoledag (fredag den 4. maj 1962) skulle naturligvis fejres på traditionel vis, men arrangementet skulle jo helst overgå tidligere års "sidste skoledag". Samtlige lærere fra de 2 afgangsklasser blev vækket tidligt på deres bopæl og i bus transporteret til en lokal cafe, hvor morgenkaffen blev indtaget.



Skoleinspektør Bundgård vækkes i privaten.



Lærerne læsset i "salatfadet" – klar til afgang mod skolegården.



Lærerne lytter til dommerens (mig) anklager – parat til at modtage den idømte straf.



Ved hjælp af en alliance med det lokale politi (en forælder var politibetjent) stillede ordensmagten det lokale "salatfad" til rådighed.

Lærerne blev læsset ind og med udrykning kørt til skolegården, hvor de – én efter én – i en interimistisk retssal blev anklaget for de "forbrydelser", de gennem årene

havde påført eleverne, hvorefter de blev idømt behørig straffe, som skulle "afsnes" på stedet foran alle skolens elever.

Efter sidste skoledag var der "læseferie" før den endelige eksamen, der bød på mundtlige prøver i fagene: dansk, regning og matematik, historie, biologi, geografi, fysik, engelsk, tysk og fransk – en periode der strakte sig fra 16. maj til 16. juni.

Realeksamen 1962 - Real A

Tidspunkt og fag:	Eksaminator:	Censor:
16. maj kl. 8: dansk	herr O. Bundgård	herr skoleinspekt. M. Ramskov Andersen, Give
21. maj kl. 8: historie	herr Th. Birk Kjeldsen	herr lærer Th. Christiansen, Fredericia
24. maj kl. 8: regning og matematik	herr V. Ryttersgård	herr overlærer Ch. Schjøth, Ålborg B
29. maj kl. 8: biologi	herr J. Sommer	herr overlærer W. Beck, Hørsholm B
1. juni kl. 8: geografi	herr G. Oversø Jensen	herr lærer Tage Jensen, Fredericia
6. juni kl. 8: fysik	herr V. Ryttersgård	herr skoleinspektør Elkjær, Strib
8. juni kl. 8 ³⁰ : fransk	fru Inge Hjorth	overlærer, fru Dalgård Jørgensen, Fredericia
13. juni kl. 8: engelsk	herr P. E. Jørgensen	herr overlærer Hårby, Ejby
16. juni kl. 8: tysk	fru M. Fog Magnus	herr overlærer Th. Andresen, Fredericia

Plan over realeksamen 1962. De store B'er ved regning og matematik og biologi betyder "Beskikket censor", d.v.s. censorer udpeget og påsat af undervisningsministeriet.

Fredag den 22. juni 1962 foregik den endelige skoleafslutning med uddeling af eksamensbeviser, flidspræmier, taler af inspektør, lærere og elever. Jeg fik overrakt Østre Skoles "Æresplatte" samt en mindre pengegave.



Østre Skoles "Æresplatte".

ØSTRE SKOLE MIDDELFART



Journal nr.

Den 22. juni 1962.

Telefon 1067

Elevrådet

Ved skoleårets slutning 1962 tildeler Elevrådet, Østre skole, sin formand

Leif Andersen, Real a,
en kammeratskabspræmie
for dygtig og skabende ledelse i skoleåret 1961 - 62.

P e. v.

Skrivelsen der fulgte med "Æresplatten" og pengebeløbet (som jeg ikke husker størrelsen af).



**Realklasse A fotograferet den 22. juni 1962 i forbindelse med skoleafslutningen.
Jeg står i midterste række nr. 3 fra venstre.**

Efter skoleafslutningen spredtes klassen "for alle vinde". Men dermed var samværet ikke slut.

I 1987 var antallet af klassekammerater, der stadig boede i Middelfart "skrumpet" til 5, Alice, Inge-Lise, Henning, Palle og Tom. Disse tog initiativ til at samle "den gamle klasse" til en 25-års jubilæumsfest. Lørdag den 4. april 1987 mødtes vi på Østre Skole, hvor også 2 af vores tidligere lærere mødte op. Vi blev fotograferet i vores gamle klasseværelse.



Real A – 25 år senere – 1987. Bagest til venstre engelsklærer P. E. Jørgensen og forrest til højre tysklærer fru Magnus. Jeg ses midt i bageste række.

Kære *Heif*

Det er nu 25 år siden vi tog realeksamen, og i den anledning synes vi i festkomiteen, at det kunne være hyggeligt at ses igen.

Vi har tænkt os at mødes på Østre Skole i nr. 18 lørdag den 4. april 1987 kl. 14.00.

Fru Magnus vil lægge ud med at høre os i tyske verber, og Ryttersgaard vil gå videre med matematik. Bundgård vil læse højt af en William historie og måske igen forsøge at lære os svensk. Til sidst vil Poul Erik Jørgensen fortsætte, hvor han slap med det engelske.

Senere på dagen vil vi arrangere spisning på en af byens restauranter.

Tilmelding senest den 15. januar 1987 til:

Alice Juul Hansen
Postmosevej 83
5500 Middelfart - telefon 412821

Endeligt program for dagen vil tilgå, når vi forhåbentlig har alle meldt til.

Med venlig hilsen

Festkomiteen

Alice

Indbydelsen til 25-års jubilæet.



Middelfart Venstreblad mødte op på skolen og bragte mandag den 6. april dette billede og tekst.

Som ellers oplyst i ovenstående artikel blev der ikke tale om et gensyn 5 år senere. Der skulle gå 15 år før klassen atter samledes for at fejre sit 40 års realeksamens-jubilæum.

Dette skete lørdag den 2. november 2002, hvor mødestedet atter var Østre Skole. Den lokale presse var igen på pletten, og fotograferede jubilæumsdeltagerne foran skolen med et foto af klassen fra 1. klasse. Det var således 50 år siden, vi startede i 1. klasse.

Skolen var vært ved et traktement, der bestod af rød sodavand og wienerbrød – det samme, som vi blev beværtet med 50 år tidligere, ved skolegangens start.

Resten af eftermiddagen blev tilbragt i kantinen på Toms lokale virksomhed "Bott", hvor alle berettede om, hvad de havde "bedrevet" de sidste 15 år. Derefter var der aftenfest på en lokal restaurant.



1. A fra 1952 før og nu. Bagerste række fra venstre: Vagn Styr Rasmussen, Ole Petersen, Kurt Poulsen, Verner Ryttersgaard, (klasselærer), Palle Juul Hansen, Alice Juul Hansen. Midterste række fra venstre: Erik Poulsen, Leif Andersen, Tom Krautwald, Birgit Bang Rasmussen, Svend Erik Sørensen. Forreste række fra venstre: Svend Peter Nygaard, Henning Zederkof, Lone Djursaa, Bente Hilmar, Lisa Nielsen, Kirsten Andersen, Ellen Margrethe Thomsen..

FOTO: RIKKE MADSEN

Som dengang for 50 år siden

Af **Poul Kjærgaard**

pkj@fyens.dk

MIDDELFART: Selv om det efterhånden er en del år siden – 50 for at være helt præcis – så kneb det ikke med at genkalde den første skoledag i 1. A anno 1952.

I går mødtes eleverne, som var med til at indvi Østre Skole, da den nybygget og topmoderne tog imod lærere og elever 1. april 1952.

Mødestedet var skolegården klokken 15, og allerede fra start svirrede minderne i luften mellem de gamle sko-

lekammerater, der sidst mødtes for 15 år siden.

– De ligner jo sig selv, lød det fra Peter Nygaard, da to gråsprængte mænd kom slentrende gennem skolegården.

Trofaste skolekærest

Siden skoletiden er klassen spredt over hele landet. Kun fire fra Østre Skoles 1. A bor i dag i Middelfart. To af dem endda på samme adresse.

I første mellem blev Alice og Palle Hansen kærest. Det er de endnu.

– Det er ikke nogen kunst at være gift i så mange år.

Kunsten er at kunne lide hinanden i lige så mange år, siger Alice Hansen og giver klassekammeraten og gemalen et kærligt klem.

Parret har været med til at arrangere jubilæumsfesten. Og programmet var spækket med nostalgi.

I lighed med første skoledag for 50 år indledte de gamle klassekammerater dagen med rød sodavand og wienerbrød. Derefter besøgte eleverne deres gamle klasseværelse, inden de besøgte klassekammeraten Tom Kautwalds virksomhed, Bott Dan-

mark.

Festmiddagen fandt sted på Café Frk. Jensen. Og det har også sin egen historie. For 50 år siden lå nemlig byens isbar, hvor Frk. Jensen ligger i dag.

– Der gik vi tit ned for at købe isvaffer. Det var det første sted i byen, man kunne få en softice, husker Palle Hansen.

Dengang kostede en vaffel 50 øre. Så selv om 1. A anno 1952 mener at ligne sig selv, er der alligevel sket ikke så lidt, siden den første skoledag.

Fyens Stiftstidendes lokale "Middelfart-side" bragte denne omtale af klassens jubilæum.

Lørdag den 12. maj 2012 mødtes klassen igen – **50 år** efter afslutningen af skolegangen på Østre Skole – og 60 år efter skolestarten samme sted.

Mødestedet var denne gang Middelfart Rådhus, hvor Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm (søn af vores engelsklærer, P. E. Jørgensen), modtog os i byrådssalen, hvor han fortalte om udviklingen i Middelfart gennem den sidste 50-års periode.



Borgmester Steen Dahlstrøm bladrer i klassens "Blå Bog", medens jubilarene indtager deres pladser i byrådssalen.

Efter besøget på rådhuset blev frokosten indtaget på en lokal cafe, hvor tidligere klasselærer V. Ryttersgaard også mødte op.



Frokosten indtages på "Cafe Edsberg" i selskab med klassens tidligere klasselærer V. Ryttersgaard.

Derefter gik turen til Østre Skole, hvor tidligere skoleinspektør, Leif Starostka, viste rundt.

På Østre Skole var meget genkendeligt – men endnu mere forandret.



Samling på lærerværelset hvor der koncentreret lyttes til tidligere inspektør Leif Starostka.
Jeg ses midt i billedet.



Her er så A klassen – 60 år efter skolestarten – og 50 år efter afslutningen af skoleforløbet.

I forbindelse med 50-års jubilæet blev der fremstillet en hjemmeside på nettet med en samling af billeder og beretninger fra klassens 10-årige historie. På "Middelfart Lokalhistoriske Arkiv" blev der i udgaverne af Middelfart Venstreblad fra 1962 fundet en del artikler om skolens opstart samt om diverse arrangementer i skoleforløbet. Disse blev kopieret og ligeledes lagt på klassens netside. Det lykkedes også at samle oplysninger til "Klassens Blå Bog", der blev uddelt til alle deltagere i forbindelse med jubilæumsarrangementet.



Østre Skole Middelfart

Real A

1962 - 2012



50 års jubilæum

Klassens "Blå bog"



Forsiden af "Klassens Blå Bog".

