

Jens Pedersen og Johanne Kirstine Pedersen, f. Hansen

samt biologiske forældre, plejeforældre, børn og børnebørn.

”Skrædderfamilien i Nørre Lyndelse”.



Familien foran ejendommen ”Altona” i Nørre Lyndelse.

(Samme billede kan ses senere med angivelse af navne)

Jens Pedersen (1845 – 1933) og hustru Johanne Kirstine Pedersen f. Hansen (1852 – 1898) og familie.

Jens Pedersen (født den 28.10.1845, døbt den 2. november i Vor Frue sogn, Odense) var resultatet af en affære mellem en staldkarl, **Peder Jensen**, 21 år, og en kokkepige, **Mette Povelsdatter**, 30 år, på Erholm Gods, Rørup Sogn (ved Gelsted).



Erholm Gods ca. 1870.



Jens Pedersens fødsels- og dåbsnotits i Vor Frue sogns (Odense) kirkebog.

28. Oct. 1845 – Jens Petersen – 2. Nov. 1845 – Mette Poulsdatter i Skræppestrædet (nu: Ridehusgade) hos Dagl. Jacob Chr. Hendriksen og udl. Bfd. (udlagt barnefader) Peter Jensen paa Erholm – Arbejdsmand J. Jørgensens kone, Pigen Anne Maren Hansen, Gaardskarl Chr. Johansen, Gaardskarl P. Jensen (faddere) – Besvangret paa Erholm i Gjeldsted sogn (Krag) (sognepræst) tilskr. (tilskrevet) 20. Nov. 1845 Besv. (Besvaret) 26. Nov. 1845.

Drenge født før 1849 skulle indskrives i lægdsrullen (potentielle soldater) efter fødslen, hvorfor Jens Pedersen indskrives i lægd 111, Odense Købstad.

Ønsket Lede Nr.	Ret Lede Nr.	Hansfædrens og Mandkabets Navne.	Fødsels.	Alter Aar.	Øvrige Bemær.	Expeditions.	Anmærkninger.
		Jens Petersen og Mette Povelsdatter	28. Oct. 1845				

En samlet oversigt over **Jens Pedersens** lægdsrullenotater og værnepligtsperioder findes på side 36-38.

Jens Pedersens biologiske forældre.

Mette Povelsdatter (Jens Pedersens mor) blev født den 07.05.1815 i "Höierup" sogn (Sdr. Højrup) som datter af husmand og hjulmand, **Povel Pedersen**, og hustru, **Karen Rasmusdatter**.

I det følgende staves hendes navn på flere forskellige måder afhængig af hvem, der nedskriver navnet efter mundtligt referat. F. eks. *Mette Poulsdatter, Mette Paulsdatter, Mette Poulsen, Mette Paulsen*. Også Jens Petersens navn staves både *Jens Petersen* og *Jens Pedersen*.



Mette Poveldatters fødsel- og dåbsnotat ("Höjerup" sogn, Sønder Højrup sogn). 1815, 7. Mai – Mette – 1815 4 Juni – Fader Povel Pedersen husmand og hjulmand – Moder Karen Rasmusdatter - + faddere.

Bemærk: Tidligere fik man ved dåben kun et fornavn. Det var derefter en selvfølge, at man sammen med fornavnet anvendte et patronym, - efternavn afledt af faderens fornavn.

Hun bliver konfirmeret *Quasimodogeniti* 1830, hvilket er betegnelsen for søndag efter påske – i 1830 den 18. april (*notat fra kirkebog: hjemme hos forældrene*).

Ifølge **afgangslisten** i sognets kirkebog forlader hun hjemmet den 1. november 1830, hvor hun bliver tjenestepige i Killerup (del af Vor Frue landsogn, Odense).

I 1843 er hun opført på **tilgangslisten**, Rørup sogn, Odense amt. Hun har pr. 1. maj skiftet plads fra **Anders Mortensen**, Sct. Knudsgade i Odense, til **Cederfeld** på Erholm gods. Her bliver hun tilsyneladende gravid med staldkarlen, **Peter Jensen**, i starten af 1845. På **afgangslisten** er hun anført som forladende sognet pr. 1. maj 1845 ("*tjente kammerjunker Cederholm på Erholm*"), hvor hun skifter tjeneste til **Hans Pedersen**, Sct. Jørgens Port i Odense.

Ifølge kirkebogens dåbsnotits opholder hun sig dog i forbindelse med fødslen hos daglejer, **Jacob Chr. Hendriksen**, i Skræppestrædet (nu: Ridehusgade) i Vor Frue sogn. Hun er imidlertid ikke indskrevet i nogen af **tilgangs- eller afgangslisterne** i Odenses sogne.

Omstændighederne omkring hendes søns anbringelse i pleje (se senere) kendes ikke. Ved folketællingen 1850 opholder hun sig stadig i Odense. Hun er registreret som tjenestepige i en ejendom "uden for Vesterport", Odense Købstad (*Vesterport lå på det tidspunkt ved krydset Vestergade/Søndergade*).



Folketælling 1850 Odense Købstad:

- H. Madsen, 37, Ugift, Fraugde Sg, Odense Amt, Bageriforpagter**
- J. Hansen, 29, Gift, Haarslev, Assens Amt, Klodsemager***
- M. Paulsen, 34, Ugift, Aarslev Sg*, Svbg Amt, Tjenestepige**
- P. Hansen, 1, (ugift) Odense, Hendes søn**

*Klodsemager= træskomager - *Aarslev= fælles sogn med "Höjerup" (Sønder Højrup)

Folketællingen afslører, at **Mette Paulsen** (Mette Poulsdatter) har fået en søn, **P. Hansen** (Peder Hansen), som er 1 år gammel.



Fødsels- og dåbsnotits, Sct. Knuds Domsogn, Odense, 1849. 27. Novbr. Peder Hansen, 19 Jan hjemmed. (dåb) 21 Apr i Kirken (dåb). Ugift frt. (fruentimmer) Mette Poulsdatter af ?? og udl. Bfd. (udlagt barnefader)Bageriforpagter Hans Madsen + faddere. (efternavnet ,Hansen, efter faderens fornavn).

Mette Poulsdatter bliver i 1851 mor til endnu et barn, **Eleonore Cathrine Hansen**.



Fødsels- og dåbsnotits, Sct. Knuds Domsogn, Odense, 1851. 11. Sept Eleonora Cathrine Hansen, 30 Nov. I Kirken (dåb). Ugift fruent. (fruentimmer) Mette Poulsd, 36 Aar af ??? og udl. Bfr. (udlagt barnefader) Bager Hans Madsen i Odense +faddere.

I 1853 følger endnu en barnefødsel, **Thor Peter Julius Madsen**.



Fødsels- og dåbsnotits, Sct. Hans Landsogn, Odense, 1853. 17. September. Thor Peter Julius Madsen. Hjemme 5. Novbr, I Kirken 11. 1854. Moderen Mette Poulsdatter (38 Aar) paa Nørrebro. Udl. Barnefader Arbmd. (Arbejdsmand) Hans Madsen Ibdm (samme sted) + faddere. Moderen er en datter af Hjulmand Poul Pedersen i Aarslev-Højerup. Faderens tilladelse til at bære hans navn.

Faderen til de 3 børn er **Hans Madsen**, født den 19. december 1815 i Fraugde sogn. Ved 1. barnefødsel er hans stilling angivet som, *bageriforpagter*. Ved næste fødsel blot, *bager*.



Hans Madsens fødsels- og dåbsnotits i Fraugde sogns kirkebog. 19 December (fødsel), Hans Madsen – 20 December (hjemmedøb), 21 Januar 1816 (fremstilling i kirken) – Husmand Mads Hansen og Hustru Karen Nielsdatter af Kiærbye (forældre) + faddere.

Parrets 3. barn døbes således med faderens efternavn, **Madsen**, hvor de første 2 døbes med faderens "patronym", d. v. s. efternavn afledt af faderens fornavn. Faderen er nu ikke længere angivet som bager, men arbejdsmand.

De 2 førstefødte dør i en tidlig alder:



Dødsnotits, Sct. Knuds Domsogn, Odense, 1852 – 15 februar (dødsdag), 20 Februar (begravet) Peder Hansen, søn af Rugbrødsbager H. Madsen, 2 Aar – Krampe (dødsårsag).



Dødsnotits, Sct. Hans Landsogn, Odense, 1858 – 23 September (dødsdag), 27 September (begravet) Eleonore Cathrine Hansen – Datter af ugift fruentimmer Mette Poulsen, boende hos Arbejdsmand Emil Petersen paa Nørrebro – 7 Aar – Skarlagensfeber (dødsårsag).

Af dødsnotitsen fremgår, at **Eleonora Cathrine Hansen er datter af Mette Poulsen**, hvorimod barnefaderen, **Hans Madsen**, ikke er nævnt. Han er imidlertid død året før.



Dødsnotits, Sct. Hans Landsogn, Odense, 1857 – 10 December (dødsdag) 15 December (begravet) – Hans Madsen – Ugift Arbejdsmand paa Nørrebro – 44 Aar.

Som det fremgår af de 3 børns fødselsnotitser samt datterens dødsnotits er **Mette Poulsdatter** ugift. Alligevel er hun i flere efterfølgende folketællinger samt i sin dødsnotits angivet som enke.

Folketælling 1. februar 1860 – Odense III, Nørrebro 48?

Mette Poulsdatter, 45, ugift, vadsker (vaskekone)

Thor Peter Julius, 7, ugift, hendes søn

Hans Pedersen, 35, ugift, arbejdskarl

Anders Nielsen, 34, ugift, arbejdskarl

Folketælling 1. februar 1870 – Sct. Hans Landsogn, Odense – Ved sidebanen

Mette Poulsen, 54, enke, husmoder, lever af tilfældigt arbejde

Thor Peter Julius Madsen, 16, ugift, søn, arbejder på et uldspinderi

Folketælling 1. februar 1880 – Sct. Hans Landsogn, Aalykkegaards grund, Trækbanen

Hus No. 8 Mette Poulsen, Kv, 74, E (enke), Vadskerkone (vaskekone)

NB! Alderen er forkert opgivet – korrekte alder: 64 år.

Folketælling 1. februar 1890 – Odense Købstad, Jens Benzonsgade 46

Thor Peter Julius Madsen, 36, G (gift), Fader, Drager

Johanne Marie Kristine Madsen, 29, G, Moder

Hans Peter Madsen, 8, barn

Marius Andreas Madsen, 5, barn

Valdemar Nikolai Madsen, 2, barn

Mette Poulsdatter, 76, E (enke)

Thor Peter Julius Madsen er blevet gift den 2. juli 1880 i Sct. Hans Kirke med **Johanne Marie Christine Pedersen**, født i Rønninge sogn den 15. december 1860. Familien er i 10-års perioden 1880-90 blevet forøget med 3 børn.



Johanne Marie Christine Pedersens fødsels- og dåbsnotits i Rønninge sogns kirkebog. 15. December (fødsel) Johanne Marie Christine Petersen – I kirken 20. Januar 1861, 2. Søndag efter Hellig Tre Kongers Dag. Moderens navn, Marie Christensen, samt hendes opholdssted samt faderens navn, Ungkarl Søren Pedersen paa Davinde Mark – faddere.



Vielsesnotits, 2. juli 1881 Sct. Hans Kirke. Ungkarl og Møllersvend Thor Peter Julius Madsen Paa Trækbanen No. 8, 26 ³/₄ Aar - Jomfru Johanne Marie Christine Petersen paa Trækbanen No. 8, 19¹/₂ Aar + forlovere - Fredag den 2. Juli 1880 I Kirken.

1½ år efter folketællingen 1890 dør **Mette Poulsdatter**, den 27. december 1891.



Dødsnotits, Sct. Knuds Kirke, 27 December (dødsdag), 31 December (begravet), Mette Madsen f. Poulsdatter, Enke efter Arbejdsmand H. Madsen, Jens Benzonsgade 45, 77½ Aar.

Navneangivelsen (**Mette Madsen**) er tvivlsom, da der ikke findes belæg for, at hun på noget tidspunkt blev gift med faderen til sine børn. Tværtimod er det ved **Hans Madsens** død angivet, at han er ugift.

Dødsattest, udstedt af en Læge.

Ann. Det bemærkes, at Aftenen skal stutte med en **skriftlig Erklæring**, indeholdende, skrevet med **Lægens egen Haand**: "ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede."

Fulde Navn: *Mette Madsen f. Poulsdatter*
 Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *77 1/2*
 Ugift; gift; Enkemand; Enke: *Enke efter Arbejdsmand*
 Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *fik Alderdomsforstøttelse*

Bopæl (o: Stedet hvor den Aflode sidst har haft fast Ophold): *Kjøbstad: Gade: Hus Nr.: Etage: København, i Benzonsgade 45, 1*
 Dødssted: *København*
 Dødsdag: *d. 27^{de} December 1891*

Dødsårsag (o: Hovedsygdom, med dens væsentligste Komplikation)
 a) Hvor Lægen selv har behandlet den Syge: *Influenza, Bronchopneumonia*
 b) Hvor Lægen ikke selv har behandlet den Syge: *B*

Hovedsygdommens Varighed: *12 Dage*
 Er Forraadnelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstejn ere tilstede?
Dødsbetændelse

Undertegnede, som *selv* har behandlet *Mette Madsen* under *hendes* sidste Sygdom, erklærer herved, at jeg den *26^{de} Decbr. 1891* selv har synet Liget af *hendes* og at *ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede*

H. K. K.
 autoriseret Læge.
 Vend om.

Receptionen er sat til Torshøj d. 31^{de} Decbr. Kl. 12¹/₂ E. K. K.

Mette Poulsdatters dødsattest. Dødsårsag angives som influenza og bronchitis. Det fremgår i øvrigt, at hun fik alderdomsunderstøttelse.

Folketælling 1. februar 1901 – Odense, Gartnergade 13 st.

Thor Peter Julius Madsen, 1853, G, husfader, Kontorbud, Dalum
Papirfabrik

Johanne Marie Kristine Madsen, 1860, G, husmoder

Hans Peter Madsen, 1881, U, former

Marius Andreas Madsen, 1884, U, cigarmagerlærling

Valdemar Nikolai Madsen, 1887, U

Laura Johanne Madsen, 1893, U,

Meta Marie Madsen, 1895, U,

Magdalene Hedevig Madsen, 1900, U,

Af folketællingsskemaet fremgår det, at familien indtil 1901 har fået i alt 10 børn, hvoraf de 4 er døde.



”Gartnergade”, Odense, hedder i dag **Reventlowsvej**.

Folketælling 1. februar 1906 – Odense, Gartnergade 13.

Thor Peter Julius Madsen, G, husfader, Kontorbud

Johanne Marie Kristine Madsen, G, husmoder

Laura Johanne Madsen, U, barn

Meta Marie Madsen, U, ditto

Magdalene Hedevig Madsen, U, ditto

Thor Peter Julius Madsen dør den 26. august 1907, 53 år gammel.

26. August 1907 Odense, St. Knuds Sogn	1 September 1907 Assistens Kirkegaard	Thor Peter Julius Madsen	Kontorbud Født i Odense. Gift med Johanne Marie Kristine f. Petersen. Gartnergade 13.	53 Aar	Lützhoft
---	--	-----------------------------	--	--------	----------

Thor Peter Julius Madsens dødsnotits i Sct. Knuds Kirkes kirkebog. 26. August 1907 (dødsdag) – Odense, St. Knuds Sogn – 1 September 1907 (begravet) Assistens Kirkegaard – Thor Peter Julius Madsen – Kontorbud Født i Odense - Gift med Johanne Marie Kristine f. Petersen - Gartnergade 13 – 53 Aar -Lützhoft (navnet på underskriveren af dødsattesten).

+

Herren har i Dag bortkaldt vor kære Mand og Fader, **Thor Peter Julius Madsen**, Kontorbud paa Dalum Papirfabrik, 53 Aar gl., hvilket herved bekendtgøres for Slægt og Venner. 66597
 Paa egne og Børns Vegne
Kristine Madsen, f. Petersen,
 Gartnergade 13, St.
 Begravelsen finder Sted Søndag den 1. August Kl. 1 fra St. Knuds Kirke.

Herren har i Dag bortkaldt vor kære Mand og Fader, **Thor Peter Julius Madsen**, Kontorbud paa Dalum Papirfabrik, 53 Aar gl., hvilket herved bekendtgøres for Slægt og Venner.
 Paa egne og Børns Vegne
Kristine Madsen, f. Petersen
 Gartnergade 13, St.
 Begravelsen finder sted Søndag den 1. August Kl. 1 fra St. Knuds Kirke.

Fyns Social-Demokrat, 28. august 1907.

Renskrift

Form. Nr. 18.

Dødsattest, udstedt af en Læge.

Fulde Navn: *Thor Peter Julius Madsen*
 Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *53 Aar*
 Ugift; Gift; ~~Englæmet; Blinde~~:
 Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Kontorbud*

Købstad: Gade: Hus-Nr.: Etage:

Bopæl (o: Stedet, hvor den Afdøde sidst har haft fast Ophold): *Odense, Gartnergade 13, 1. etage til venstre*
 Dødssted: *Sammesteds*
 Dødsdag: *26-8-1907*

Dødsårsag (o: Hovedsygdom med dens væsentligste Komplikation)

16 a) Hvis Lægen selv har behandlet den Syge: *Bekendt af Hospitalet, Kastrup St.*
Tuberculosa acuta. uterinæ. Virg. Madsen
 b) Hvis Lægen ikke selv har behandlet den Syge: *Tuberculosis pulmonum*

Hovedsygdommens Varighed: *c. 2 Aar*
 Er Forraadnelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstegn ere tilstede? *Dødsstighed, Hæmning af ånd og Respiration*

Undertegnede, som ~~ikke~~ har behandlet *T.P.J. Madsen* under *hans* sidste Sygdom, erklærer herved, at jeg den *27-8-1907* selv har synet Liget af *ham* og at ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede.

Besegnet 1/9 Kl. 1.
L. Madsen

Læge
 Autoriseret Læge.
 Vend om.

Thor Peter Julius Madsens dødsattest. Det fremgår heraf, at dødsårsagen er tuberkulose.

Peder Jensen (**Jens Pedersens** far) blev født den 28.05.1824 i Rørup Sogn som søn af husmand **Jens Pedersen** og hustru **Kirsten Larsdatter**.



Peder Jensens fødsels- og dåbsnotits i Rørup sogns kirkebog. Født den 28. Maj 1824 – Peder Jensen – hjemmedøbt den 28. Maj 1824 – Kirken publ. (*publiceret*) 4. Juli 1824 – Faderen Husmand Jens Pedersen i Østerskovhuus, Moderen Kirsten Larsdatter + faddere.

Han bliver konfirmeret den første søndag efter Påske (den 22.04.1838) i Gelsted Kirke.

Peder Jensen bliver ansat som tjenestekarl på Erholm gods (i fødesognet), som han igen forlader pr. 1. maj 1847, hvor det i sognets **afgangsliste** oplyses, at han flytter til købmand **Jørgensen**, Sct. Jørgensstræde, Sct. Knuds sogn, Odense.

Her er han opført på sognets **tilgangsliste** ("**Peder Jensen fra Gelsted til købmand Jørgensen**").

Jens Pedersens "udlagte barnefader" (som må formodes at være **Jens Pedersens** biologiske far) er herefter registreret i folketællingen 1850, Odense købstad.

Folketælling 1. februar 1850 – Odense Købstad, Vestergade
Christian Jantzen, M, 34, G, Husfader, købmand
+ ægtefælle og 4 børn
+ 2 lærlinge, 2 tjenestepiger
Peder Jensen, M, 25, U, tjenestekarl

(M=mand, K=kvinde, G=gift, U=ugift, tal=alder)

I den næste 10-års periode – indtil folketællingen 1860 – bosætter han sig i ejendommen Klingenberg 5 (ejer?).



Parti fra Klingenberg – perioden 1890 – 1900.

Peder Jensen er blevet gift den 26.11.1853 i Allested kirke med **Maren Jørgensdatter**, født den 03.07.1822 i Allested.



Peder Jensens og Maren Jørgensdatters vielsesnotits i Allested sogns kirkebog. Ung karl Peder Jensen fra Odense 29 Aar – Pigen Maren Jørgensdatter af Allested 31 Aar + forlovere – Den 26 November 1853 – I Kirken

Peder Jensen er i folketællingen 1860 angivet som værende 36 år og daglejer, hans kone 38 år. Ejer af Klingenberg 5.

Folketælling 1. februar 1860, Odense Købstad, Klingenberg 5.

Peder Jensen, M, 36, G, husfader, daglejer
Maren Jørgensdatter, K, 38, G, hans kone
Rasmus Christian Jensen, M, 2, U, deres søn
Lars Larsen, M, 25, U, tømmersvend
Peter Rasmussen, M, 26, U, klodsemager

Ægteparret har den 20.04.1858 fået en søn (døbt i Sct. Knuds kirke) **Rasmus Christian Jensen** (halvbror til **Jens Pedersen**).



Rasmus Christian Jensens fødsels- og dåbsnotits i Sct. Knuds Kirkes kirkebog. 20 April – Rasmus Christian Jensen – 29 Juni i hjemmet. 29 Aug i Kirken (dåb) – Arbejdsmand. Peder Jensen og hustru Maren Jørgensdatter 36 paa Klingenberg - + faddere.

Maren Jørgensdatter dør den 05.11.1864, 42 år gammel.



Maren Jørgensdatters dødsnotits i Sct. Knuds Kirke kirkebog. 5. Novb (dødsdag) – 11 Novb begravet) – Maren Jørgensdatter, Arbejdsmand P. Jensens hustru paa Klingenberg – 42 Aar.

† † †

Det er blevet min tunge Lod at bekendtgjøre for Slægt og Venner, at den alvise Gud har bortkaldt min kjære Hustru, **Maren Jørgensen**, i en Alder af 42 Aar, efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab.

Odense den 5te November 1864.

Peter Jensen.

Begravelsen finder Sted fra St. Knuds Kirkes Capel Fredagen den 11te November Kl. 12^{1/2}.

Det er blevet min tunge Lod at bekendtgjøre for Slægt og Venner, at den alvise Gud har bortkaldt min kjære Hustru, **Maren Jørgensen**, i en Alder af 42 Aar, efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab.

Odense den 5te November 1864.

Peter Jensen

Begravelsen finder Sted fra St. Knuds Kirkes Capel Fredagen den 11te November Kl. 12^{1/2}.

Fyens Stiftstidende, 8. november 1864

Renskrift

Ved folketællingen i 1870 bor **Peder Jensen** stadig på Klingenberg 5, nu angivet som arbejdsmand, 45 år.

Folketælling 1. februar 1870 – Odense Købstad, Klingenberg 5.
Peder Jensen, M, 45, G, husfader, arbejdsmand
Jensine Frederikke Jensen, K, 34, G, husmoder
Rasmus Chr. Jensen, M, 11, U, søn
Udøbt pigebarn, K, 0, U, datter

Peder Jensen er atter blevet gift. Hans nye hustru hedder **Jensine Frederikke Hauschou**, 34 år, født i Vissenbjerg sogn den 17.03.1835.

Jensine Frederikke Hauschoua fødsels- og dåbsnotits i Vissenbjerg sogns kirkebog. 1835 17. Marts – Jensine Frederikke Hauschou – Døbt i Kirken den 5. April 1834 – Indf. (indfæster) og snedker Terkel Hauschou i Grøfteberg huus og Hustru Mette Cathrine Frederiksen + faddere.

Peder Jensens og Jensine Frederikke Hauschous vielsesnotits i Sect. Knuds Kirkes kirkebog. Enkemand, Arbejdsmand. Peder Jensen af Odense – Pigen Jensine Frederikke Hauschou, datter af Snedker T. Hauschou i Grøfteberghuus + forlovere – 6. Mai – i Kirken.

Ægteparret får den 12. november 1869 datteren, **Petrine Marie Jensen**.



Fyens Stiftstidende, 19. december 1883

At min kjære Hustru **Jensine Frederikke Jensen**, født Hauskou, efter et længere Sygeleje er afgaaet ved Døden, bekendtgjøres sørgeligt for Slægt og Venner af hendes efterladte Mand og Børn.
Odense den 17de December 1883
P. Jensen
Begravelsen foregaaer fra St. Knuds Kirkes Kapel Løvedag Middag Kl. 12.

Renskrift

Ved folketællingen 1890 er **Peder Jensen** angivet som boende Klingenberg 9, stuen, anført som ejer (*må have solgt den oprindelige ejendom – eller nye husnumre*). Han er angivet som enkemand, 66 år og arbejdsmand. Boende på adressen desuden **Rasmus Christian Jensen**, 31 år, ugift, tobaksarbejder og **Marie Petrine Jensen**, 20 år, ugift.

Folketælling 1. februar 1890 – Odense Købstad, Klingenberg 9, matr. nr. 363.
Pedersen, M, 66, E, Arbejdsmand
Rasmus Christian Jensen, M, 31, U, Barn, Tobaksarbejder
Petrine Marie Jensen, K, 20, U, Barn

Rasmus Christian Jensen dør den 25. juni 1896 på Odense Sygehus, 37 år gammel.



Rasmus Christian Jensens dødsnotits i Sct. Knuds sogns kirkebog. 25 Juni 1896 Odense St. Knuds Sogn (dødsdag) – Odense Assistens Kirkegaard 30 Juni (begravet) Cigararbejder, Odense, Klingenberg 9, født i Odense St. Knuds Sogn. Søn af Arbejdsmand Peder Jensen og Hustru. Ugift. Død paa Sygehuset i Odense. – 37 Aar – (underskriveren af dødsattest). Desuden hans oplysninger fra lægdsrullen, hvoraf det fremgår, at han i 1880 er tildelt ”udygtighedspas” (d.v.s. fritaget for tjeneste).



Sct. Knuds Kirke, Odense.

At Cigararbejder **Christian Jensen** er afgaaet ved Døden meddeles herved fraværende Slægt og Venner af hans efterladte Fader og Søster.
 Odense den 25de Juni 1896.
Peder Jensen. Marie Jensen.
 Begravelsen foregaaer fra Sygehuset
 Tirsdagen den 30te Juni, Kl. 12.

At Cigararbejder **Christian Jensen** er afgaaet ved Døden meddeles herved fraværende Slægt og Venner af hans efterladte Fader og Søster.

Odense den 25de Juni 1896.

Peder Jensen. Marie Jensen.

Begravelsen foregaaer fra Sygehuset
 Tirsdagen den 30te Juni, kl. 12 ¾.

Fyens Stiftstidende, 27. juni 1896

Renskrift

156

382

Dødsattest, udstedt af en Læge.

Ann. Det bemærkes, at Attesten skal slutte med en skriftlig Erklæring, indeholdende, skrevet med Lægens egen Haand: „ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere til Stede“.

Fulde Navn: *Christian Jensen*
 Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *37 Aar*
 Ugift; Gift; Enkemand; Enke: *ugift*
 Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Cigararbejder*
 Købstad: _____ Gade: _____ Hus-Nr.: _____ Etage: _____
 Bopæl (o: Stedet hvor den afdøde sidst har haft fast Ophold): *Odense Klungeborg N. 9*
 Dødssted: *Sygehuset o: cause Albanigade 23*
 Dødsdag: *den 25 Juni 1896*
 Dødsårsag (o: Hovedsygdom med dens væsentligste Komplikation) *28*
 a) Hvor Lægen selv har behandlet den syge: *Nephritis chronica (Dilatatio cordis)*
 b) Hvor Lægen ikke selv har behandlet den syge: _____
 Hovedsygdommens Varighed: *Etter det oplyste er 2 Aar.*
 Er Forraadnelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstegn ere til Stede? *Rig og Livet er tørt.*
 Undertegnede, som selv har behandlet *Christian Jensen* under hans sidste Sygdom, erklærer herved, at jeg den *25 - 6* 1896 selv har synet Liget af *ham* og at *ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere til Stede*
L. W. Rasmussen
 autoriseret Læge.
 Vend om.
Begaaet Tirsdag d 30de Juni 1896

Rasmus Christian Jensens dødsattest (*Rasmus udeladt*). Dødsårsagen angives som nyrebetændelse. Død på sygehuset i Albanigade 23.

Peder Jensen dør den 22.02.1900, 76 år gammel. Adressen er i kirkebogens dødsnotits angivet som Klingenberg 8.

22 Februar 1900 ^d Odense, St. Knuds Sogn.	Odense Assistens Kirkegaard. 28 Februar 1900	Peter Jensen	Arbejdsmand, Odense, Klingenberg 8 sidd: Alder, Søn af Arbejdsmand paa Erholm - Enkemand.	76 Aar.
---	---	--------------	---	---------

Peder Jensens dødsnotits i Sct. Knuds Kirkes kirkebog. 22 Februar 1900 (dødsdag) – Odense St. Knuds Sogn – Odense Assistens Kirkegaard, 28 Februar 1900 (begravet) Peter Jensen – Arbejdsmand, Odense, Klingenberg 8 – Født i Rørup, Søn af Arbejdsmand paa Erholm – Enkemand. – 76 Aar.

35- Form. Nr. 15.

Dødsattest, udstedt af en Læge. 48

Ann. Det bemærkes, at Attesten skal stilles med en skriftlig Erklæring, indeholdende, skrevet med Lægens egen Haand: „Opmærksomme Tegn paa virkelig Død ere til Stede“.

Fulde Navn: *Peter Jensen*

Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *76 Aar*

Ugift; Gift; Enkemand; Enke:

Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Alderssvækkelse f. h. Vedbud hos Købmand.*

Bopæl (o: Stedet hvor den Afdøde sidst har haft fast Ophold): Købstad: *Odense* Gade: *Klingebjerg* Hus-Nr.: *8* Etage: *2. et*

Dødssted: *Od.*

Dødsdag: *Den 22. Februar 1900*

Dødsårsag (o: Hovedsygdom med dens væsentligste Komplikation)

a) Hvor Lægen selv har behandlet den Syge:

b) Hvor Lægen ikke selv har behandlet den Syge: *Apopleksi i Cerebr. 22*

Hovedsygdommens Varighed: *2 Uger.*

Er Forraadelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstegn ere tilstede? *Ug: Kuld, Doge, Ligeblaa*

Toniserende og Indvirkende Paa Hjærtslag og Søjler.

Undertegnede, som *ikke* har behandlet *Peter Jensen* under sidste Sygdom, erklærer herved, at jeg den *23. 2. 1900* selv har synet Liget af *Peter* og at *Arbejdsmand Søn af Arbejdsmand Peder paa Erholm Død i Stilling*

Præstent's attest forsvik.

Magasinchef er bestemt til Odsby 23 Febr. Kl. 8 fra Rørdun.

L. A. Pedersen

avtoriseret Læge.

Vend om.

Peder Jensens dødsattest. Dødsårsag ikke tydet. Følgende fremgår af ”Egen næringsvej”:
Aldersdomsunderstøttelse fhv. bybud hos købmand.

Folketælling 1. februar 1901 – Odense, Ny Vestergade 13.

Petrine Marie Jensen, K, U, Husbestyrerinde

hos Christian Pedersen, Hunderupvej 45

Petrine Marie Jensens videre livsforløb er ikke udforsket.

Peder Jensen var – trods ringe social status – husejer på et af byens fineste strøg, Klingenberg. Hans bolig var dog nok det mindste hus i gaden (*se billede*). I et antal optegnelser angives Klingenberg 5 som adressen, senere er adressen angivet som Klingenberg 8.

Med hjælp fra Odense Stadsarkiv er huset på billedet udpeget som den korrekte bolig tilhørende **Peder Jensen**, ligesom det er oplyst, at man på et tidspunkt ændrede husnumre i gaden.



Klingenberg ca. 1925. Pilen viser Peder Jensens bolig (ca. 25 år efter hans død). Hele husrækken er nedrevet og ”Magasin” fylder i dag matriklerne.



Klingenberg ca. 1933. Her fornemmes husets liden størrelse. Der er nu etableret barbersalon i ejendommen.

Jens Pedersens plejeforældre.

Jens Pedersen sættes i pleje tidligt efter fødslen. Ifølge lægdsrullenotatet først i Aarslev – senere i Odense. I folketællingen den 1. februar 1850 er han registreret som plejebarn hos bagermester **Carl Pedersen**, 40 år (født i Vor Frue sogn, Svendborg 25.05.1810) og hustru **Else Hansdatter**, 39 år (født i Orte sogn 05.04.1811) samt endnu et plejebarn, 2 år ældre end **Jens Pedersen**.

Folketælling, 1. februar 1850 – Odense (uden for Møllebroen).

Et hus *Carl Petersen, 40, gift, bagermester*
 Else Hansen, 39, gift, hans kone
 Peter Hansen, 7, ung, deres plejebørn
 Jens Pedersen, 5, ung, - -

Familiens bopæl er angivet som ”udenfor Møllebroen”. (*Møllebroen - med broport over Odense å var udgangsvejen fra byen mod både Nyborg og Svendborg. Den blev i 1844 erstattet af ”Frederiksbroen”, Danmarks første støbejernsbro.*)

Ved folketællingen, 1. februar 1855, består husstanden foruden bagermesterparret af 3 plejebørn, **Niels Madsen** 12 år, **Jens Pedersen** 10 år, **Klara Pedersen** 2 år og **Karen Jensen** 29 år, tjenestepige. Bopælen er nu anført som ”Frederiksgade”, da gadenavnet tilsyneladende er ført videre på den anden side af broen.

Folketælling, 1. februar 1855 – Odense (Frederiksgade).

Carl Pedersen, G, bagermester
Else Hansdatter, G, hans kone
Niels Madsen, 12, U
Jens Pedersen, 10, U
Karen Jensen, 29, U, tjenestepige



Frederiksbroen, som erstattede ”Møllebroen” (tidl. ”Møglebroen”) i 1844. Det har omtrent været denne udsigt Jens Pedersen i barneårene har haft fra sine plejeforældres bopæl.

3½ måned senere, den 10. april 1855, dør **Carl Pedersen**. Enken, **Else Hansdatter**, flytter til Nr. Lyndelse, hvor hun den 13. juni 1856 bliver gift med bager **Jørgen Hansen** (født i Nr. Søby 28.11.1827), ligeledes tilflytter fra Odense, opført på

Nr. Lyndelse sogns tilgangsliste 1856. **Else Hansdatter** er ved ægteskabets indgåelse 46 år, mens **Jørgen Hansens** alder er 29 år (parret kan have kendt hinanden fra Odense).

Ved folketællingen 1860 er de registreret boende i et hus i Nr. Lyndelse, **Jørgen Hansen**, 33 år, husmand, bager, **Else Hansen** 50 år, hans kone.

Folketælling, 1. februar 1860 – Nr. Lyndelse sogn.

Huus **Jørgen Hansen, 33, gift, husmand, bager, husfader**
 Else Hansen, 50, gift, hans kone
 Lisbeth Hansdatter, 59, enke, inderste, aftægtskone
 Johanne Pedersen, ugift, hendes datter, sy pige

Jens Pedersen blev konfirmeret den 2. oktober 1859 i Heden Kirke af sognepræst, **Briand**. I kirkebogen er bager **Jørgen Hansen** og hustru **Else Hansen** angivet som plejeforældre. Det er også oplyst, at konfirmanden opholder sig i Odense.



Jens Pedersens konfirmationsnotits i Nr. Lyndelse sogns kirkebog (Jens Pedersen af Lumby Mark). *Det fremgår endvidere, at han i forbindelse med konfirmationsforberedelsen har opnået karakteren mg i både kundskab og opførsel samt at han er vaccineret den 2 – 7- 59 af Hern? (lægens navn).*

Hvad der sker med **Jens Pedersen** efter plejefaderens død er ret usikkert. Men i folketællingen 1860 findes en person, **Jens Petersen**, 17 år, boende hos skræddermester **Hans Peter Petersen** og hustru **Birte Kirstine Nielsen**, Claregade 13, Odense Købstad.

Jens Pedersen er angivet som ”contorist”.

Stillingsbetegnelsen er påført med en anden skrift end de øvrige påtegninger, hvorfor den kan være ukorrekt (kan have været i skrædderlære), ligesom aldersbetegnelsen, 17 år, ikke svarer helt til **Jens Pedersens** reelle alder – efternavnet også stavet med ”t” i stedet for ”d”. Sådanne uoverensstemmelser er dog særdeles almindelige i folketællingsskemaerne.

Tællingskommisærerne nedskrev efter mundtlige udsagn, hvorfor der tit forekommer afvigende stavemåder fra det korrekte døbenavn – ligesom mange mennesker tidligere ikke kendte deres egentlige alder og fødselsdato, da der ikke udstedtes dåbsattester, som vi kender det i dag.

Folketælling, 1. februar 1860 – Odense (Claregade 13).

Hans Peter Petersen, 54, gift, Skrædder Mester
Birte Kirstine Nielsen, 54, gift, hans kone
Hanne Sofie Petersen, 20, ugift, hans datter
Jens Petersen, 17, ugift, Contorist ??
Niels Jørgensen, 22, ugift, logerende, Contorist
Frederik Wilhelm Olsen, 26, ugift, Guldsmed Mester

Ved folketællingen 1870, Nr. Lyndelse Sogn, er **Jens Pedersen** (hjemvendt efter militærtjeneste) registreret som boende hos ægteparret **Else Hansen** (58 år) og **Jørgen Hansen** (42 år), bager, hvor han er registreret som plejebarn.

Folketælling, 1. februar 1870 – Nr. Lyndelse sogn.

1 huus **Jørgen Hansen, 42, G, husfader, jordbrug**
 Else Hansen, 58, G, husmoder, hans kone
 Jens Pedersen, 24, U, plejebarn i søns sted
 Lisbeth Hansdatter, 69, E, husmoder, lever af aftægt
 Johanne Marie Pedersen, 48, U, hendes datter
G = gift, U = ugift, E = enke/enkemand

Jørgen Hansen er senere angivet som forlover ved **Jens Pedersens** bryllup i 1875.



Skrædder Jens Pedersen 1845 – 1933 (87 år)

Johanne Kirstine Pedersen f. Hansen blev født i Herringe Sogn, Svendborg Amt, den 23.12.1852, døbt den 6. februar 1853 som datter af ægteparret **Hans Andersen** (29 år ved J.K.P. 's fødsel) og **Petronella Andersdatter** (24 år ved J.K.P. 's fødsel), begge født i Herringe sogn.



Johanne Kirstine Hansens fødsels- og dåbsnotits i Herringe sogns kirkebog.

Folketælling, 1. februar 1855 – Herringe sogn.

Et hus **Hans Andersen, 32, G, husmand, husfader**
 Petronella Andersen, 28, G, hans kone
 Johanne Kirstine Hansen, 3, U, deres datter
 Jens Knudsen, 57, enkemand, aftægtsmand

Ægteparret får yderligere 3 børn, hvoraf det ene dør kort efter fødslen.

Folketælling, 1. februar 1860 – Herringe sogn.

Hans Andersen, 37, G, husmand, hufader
Petronella Andersdatter, 33, G, hans kone
Johanne Kirstine Hansen, 8, ugift, deres børn
Anders Hansen, 3, ugift,

Johanne Kirstine Hansen bliver konfirmeret i Herringe Kirke den 14. april 1867.



Johanne Kirstine Hansens konfirmationsnotits i Herringe sogns kirkebog. *I forbindelse med sin konfirmationsforberedelse har hun fået karakteren mg. Det er endvidere anført, at hun er vaccineret (jo).*

Faderen, **Hans Andersen**, dør ung den 22.10.1867 (44 år) (J.K.P. er 14 år).

Moderen, **Petronelle Andersdatter**, gifter sig igen et år senere med **Anders Jensen**, men hun dør selv allerede næste år (30.11.1869) kun 41 år gammel.

Ved folketællingen 1870, Herringe Sogn, bor **Johanne Kirstine Hansen** (nu 17 år) hos stedfaderen, **Anders Jensen**, sammen med sine 2 yngre søskende, **Anders Hansen** (12 år) og **Karen Marie Hansen** (9 år).

Folketælling, 1. februar 1870 – Herringe sogn.

Huus **Anders Jensen, 36, E, husfader, jordbruger**
 Johanne Kirstine Hansen, 17, U, datter
 Anders Hansen, 12, U, søn
 Karen Marie Hansen, 9, U, datter

Det må formodes, at hun holder hus for stedfaderen og tager sig af sine 2 yngre søskende.

Johanne Kirstines Hansens færden indtil ægteskabet med **Jens Pedersen** kan følges gennem diverse kirkebøgers ”**Til- og Afgangslister**” (en slags forløber for det senere ”folkeregister”).

I 1871 forlader hun Herringe sogn og bliver pr. 6. november tjenestepige hos gårdejer **Jørgen Christensen**, Fjeldsted sogn. Her tjener hun indtil den 5. maj 1874, hvor hun bliver tyende hos gårdejer **Rasmus Larsen**, Nr. Søby sogn. Allerede efter et halvt år skifter hun atter plads og kommer den 31. oktober til Lumby, Nr. Lyndelse sogn, hos gårdejer **Hans Jensen**.



Johanne Kirstine Pedersen f. Hansen 1852 – 1898 (45 år)



Herringe Kirke. Her blev Johanne Kirstine Hansen døbt, konfirmeret og gift med ægtemanden Jens Pedersen

Jens Pedersen og Johanne Kirstine Hansens ægteskab.

Det er i Nr. Lyndelse **Johanne Kirstine Hansen** møder sin kommende mand, **Jens Pedersen**. Under hvilke omstændigheder, de har truffet hinanden, er dog nok umuligt at finde en forklaring på, men de har begge opholdt sig i sognet indtil giftermålet. De bliver gift i Herringe Kirke den 23. december 1875. Forlovere er de 2 stedfædre **Anders Jensen** og **Jørgen Hansen**.



Jens Pedersen og Johanne Kirstines vielsesnotits i Herringe sogns kirkebog. Det er som i konfirmationsnotitserne også her anført, at begge personer er vaccinerede, hvilket var en forudsætning for at indgå ægteskab.

De bosætter sig i Nr. Lyndelse, hvor den ældste søn, **Hans Peder Pedersen**, fødes den 24. juni 1876. D.v.s., at moderen har været gravid ved giftermålet.

Familien flytter til Vantinge (uvist hvorfor), hvor næste barn, datteren **Elsine Petrine Pedersen**, fødes den 4. september 1879.

Ved folketællingen den 1. februar 1880, Vantinge sogn, er **Jens Pedersen** og hustru samt 2 børn opført på tillægsliste B.

Folketælling, 1. februar 1880 – Vantinge sogn.

Tillægsliste B - for de af stedernes beboere, der midlertidig ere fraværende fra sognet.

Hus **Jens Pedersen, G, skrædder**
 Stine Pedersen, G, hans hustru
 2 børn

Børnenes Kjøen ses ikke af denne Liste men i det sammenviste Overslag staar **1 Dreng, 1 Pige** saa dette maa lægges til Grund.

Fraværende i Anledning af Begravelse i Nørre Lyndelse, Odense Amt.

Jens Pedersen og Hustru og begge Børnenes Alder og Fødested samt Børnenes Navne kunde ikke opgives.

Som ovenstående angiver skyldes familiens fravær deltagelse i en begravelse i Nr. Lyndelse. På denne dato (1. februar 1880) begravnes bager **Jørgen Hansen**, død den 25. januar (52 år) – **Jens Pedersens** plejefar nr. 2 - som også var forlover ved hans bryllup i 1875.

Ved folketællingen i Nr. Lyndelse sogn er familien derfor opført på "Tillægsliste A.

Folketælling, 1. februar 1880 – Nørre Lyndelse sogn.

Huus **Else Hansen, 68, E, husmoder, lever af agerjordlod**
 Elisabeth Hansen, 78, E, aftægtskone, forsørges af husmoderen

Tillægsliste A-for de af stedernes Beboere, hvis ophold i sognet kun er midlertidigt.

Jens Pedersen, 34, G, husfader, skræder
Johanne Kirstine Hansen, 27, G, hans kone
Hans Peder Pedersen, 3, U, deres barn
Stine Pedertrine Pedersen, under 1 år, deres barn

Ved folketællingen 1890 bor familien stadig i Nr. Lyndelse.

I den forløbne 10-års periode er familien blevet forøget med yderligere 4 børn.

Jørgen Pedersen, født 25.07.1882, **Karl Pedersen**, født 05.02.1885, **Julie Elisabeth Pedersen**, født 24.12.1886 og **Marie Kirstine Pedersen**, født 31.03.1889.

Familien har købt og er flyttet ind i huset tidligere ejet af **Else Hansdatter (Hansen)**, der angives som aftægtskone.

Folketælling, 1. februar 1890 – Nørre Lyndelse sogn.

Jens Pedersen, 45, G, husfader, husejer og skræder
Johanne Kirstine Hansen, 36, G, husmoder
Hans Peder Pedersen, 13, U, barn
Elsine Petrine Pedersen, 10, U, barn
Jørgen Pedersen, 7, U, barn
Karl Pedersen, 4, U, barn
Julie Elisabeth Pedersen, 3, U, barn
Marie Kirstine Pedersen, under 1 aar
Else Hansdatter, 78, E, aftægtskone

Det 7. barn, **Martha Pedersen**, bliver født den 24.08.1891. **Jens Pedersen** er i dåbsnotitsen angivet som husfader, husmand og skræder.

Huset, som **Else Hansdatter** bor i, angives i kirkebogens notat ved hendes død den 02.07.1899, som **"Altona"**.

"Altona" var et husmandssted med Matr. nr. 20a beliggende som sidste hus i sognet (Lumby Mark) helt ud til landevejen (Odense – Fåborg) og nabohus til **Carl Niensens** barndomshjem – kaldet **"Petersborg"** (opkaldt efter zar **Peter den Store**), og som faktisk var beliggende på den anden side af sognegrænsen (i Nr. Søby sogn).

Navnet **"Altona"** går mindst tilbage til midten af 1800 tallet, hvor det er nævnt på et landkort (Geodætisk Instituts kort fra 1865).

I 1956 blev både **"Altona"** og **"Petersborg"** revet ned på grund af en vejudretning. **"Petersborg"** blev genopbygget 17 meter tilbage på grunden og åbnet som museum (**"Carl Niensens barndomshjem"**).

Et nyt hus er opført på grunden, hvor **"Altona"** lå med adressen Albanivej 126.



Skrædder, Jens Pedersen med familie foran huset i Nr. Lyndelse. Bagest fra venstre Julie Elisabeth Pedersen, Johanne Kirstine Pedersen (mor), Elsine Petrine Pedersen, Jens Pedersen (far), Hans Peder Pedersen, Else Hansdatter (aftægtskone), Jørgen Pedersen. Forrest Martha Pedersen, Karl Pedersen og Marie Kirstine Pedersen. Billedet er fra 1894.

Familien flytter til Volstrup.

Af ukendte årsager flytter familien i 1896 til Volstrup ved Ringe. Året efter, den 25. juni 1897, dør sønnen, **Karl Pedersen**, 12 år gammel.

Familien forøges med et 8. barn, **Kamilla Pedersen**, der fødes den 12.03.1898.

Nøjagtig 4 måneder senere, den 12. juli 1898 dør **Johanne Kirstine Pedersen** kun 45 år gammel (moderen døde 41 år gammel). Hun begravnes på Ringe Kirkegård den 19. juli.



Johanne Kirstine Hansens dødsnotits i Ringe sogns kirkebog.

I efteråret 1900 opholder den ældste datter, **Elsine Petrine Pedersen**, sig hos faderen, hvor hun dør (af sygdom) den 15. november – 21 år gammel (angivet som tjenestepige og ugift).

Ved folketællingen 1901 bor **Jens Pedersen** (enkemand) i Volstrup, Ringe Sogn, sammen med døtrene **Julie Elisabeth Pedersen** (f. 1886), **Martha Pedersen** (f. 1891) og **Kamilla Pedersen** (f. 1898).

Folketælling, 1. februar 1901 – Ringe sogn (Volstrup).

Nuværende adresse: Rudmevej 136, 5750 Ringe.

Matr. nr. 7e Jens Pedersen, E, husfader, skrædder

Julie Pedersen, U, barn

Marta Pedersen, U, barn

Kamilla Pedersen, U, barn

Det er endvidere på tællingsskemaet anført, at familien består af 6 levende og 2 døde børn.

Den yngste af døtrene, **Kamilla Pedersen**, dør den 22. juli 1901 – 3 ¼ år gammel.

Efter flytningen fra Nr. Lyndelse til Volstrup bliver familien således hårdt ramt af ikke mindre end 4 dødsfald i løbet af 4 år – mor og 3 børn.

På grund af bopælen langt fra Ringe (Volstrup) har de syge familiemedlemmer næppe været tilset af en læge. Det er, som det ses, ikke en læge, der har udfærdiget dødsattesterne men lokale ”ligsynsmænd”.

De har beset de afdøde og afkrydset (skrevet ja) alle de sikre dødstegn, ligesom de har gengivet disse i deres egne skriftlige indberetninger, der er næsten ens formuleret ord for ord.

Renskrift af Johanne Kirstine født Hansens dødsattest (næste side):

Undertegnede erklære herved at vi selv have synet Liget af Johanne Kirstine Hansen og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa at virkelig død er tilstødt, nemlig: Liglugt, brystne Øjne, Ligpletter, grøn farvning af Underlivet og temmelig fremskreden forraadnelse.

Lungesyge: formentlig lungebetændelse, evt. tuberkulose

Kærtelsyge: svuldne (hævede) lymfekirtler især på halsen

Kirtler i maven: hævede lymfeknuder i maven efter f. eks. svær forkølelse eller halsbetændelse.
Måske blindtarmsbetændelse.

Dødsattest, udstedt af Eigjynsmænd.

Stavn. Det bemærkes at skriften skal være med en fristilig Erklæring færdig forud, at vi selv have synet Liget af N. N. og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død tilstede, nemlig:

Fulde Navn: *Karl Pedersen*
 Alder (·: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Måneeder eller Uger): *12 Aar.*
 Ugift; gift; Enkemand; Enke:
 Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Søn af Skræder Jens Pedersen*
 Bopæl, *Ringe Sogn, Voldstrup By;*
 Dødssted: *Hjemmet.*
 Dødsdag: *den 20 Juni.*
 Formodet Dødsårsag: *Kirtler i Maven).*

Svar paa Spørgsmaal med Hensyn til Dødsstegnene:

- 1) Er der Liglugt tilstede? *ja!*
- 2) Er der Dødsstivhed? *nej!*
- 3) Ere Øjnene brustne? *ja!*
- 4) Er der Ligpletter? *ja!*
- 5) Er der grøn Farvning af Underlivet? *ja!*
- 6) Er der Tegn paa videre fremskreden Forraadnelse? *ja!*

Voldstrup den *23 Juni* 18 *97*

Underskrevne noklovs forud at vi selv have synet Liget af Karl Pedersen og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa at virkelig Død er tilstede, nemlig: Liglugt, brustne Øjne, Ligpletter, grøn Farvning af Underlivet og Rød fremskreden Forraadnelse.

Nasme Hansen. Eigjynsmand. *Jens Nielsen* Eigjynsmand. vend om.

Dødsattest 1897 – Karl Pedersen.

Anm. Det bemærkes, at Attesten skal slutte med en skriftlig Erklæring saalydende: Underlegtede erklære herved, at vi selv have synet Liget af N. N. og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død tilstede, nemlig:

Dødsattest, udstedt af Ligsynsmænd.

Fulde Navn: *Johanne Kirstine født Hansen*
Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger). *44 Aar*
Ugift; gift; Enkemand; Enke: *gift*
Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Skræder Jens Pedersens*
Bopæl: *Ringø* Sogn, *Voldstrup* By; *Herlufsholm*
Dødssted: *Hjemmet*
Dødsdag: *den 12 Juli*
Formodet Dødsarsag: *Lingesyge*

Svar paa Spørgsmaal med Hensyn til Dødstegnene:

- 1) Er der Liglugt tilstede? *ja!*
- 2) Er der Dødsstivhed? *nej!*
- 3) Ere Øjnene brustne? *ja!*
- 4) Er der Ligpletter? *ja!*
- 5) Er der grøn Farvning af Underlivet? *ja!*
- 6) Er der Tegn paa videre fremskreden Forraadnelse? *ja!*

Voldstrup den *15 Juli* 1898

*Underleguede villore frøndt at vi
jaly faaa synet Liget af Johanne Kirstine
Hansen og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa
at virkelig Død er tilstede, nemlig: Liglugt, brustne
Øjne, Ligpletter, grøn Farvning af Underlivet og
sæmnelig fremskreden Forraadnelse.*

Nasmus Hansen
Ligsynsmand.

Hans Nielsen
Ligsynsmand.

vend om.

Dødsattest 1898 – Johanne Kirstine Pedersen, født Hansen.

Dødsattest, udstedt af Ligsynsmænd.

Fulde Navn: *Elsine Petrine Pedersen*
Alder (a: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *21 Aar*
Ugift; gift; Enkemand; Enke: *Ugift*
Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Datter af Skovfoged Jens Pedersen*
Waldstrup
Bopæl: *Ringes* Sogn, *Waldstrup* By;
Dødssted: *Hjemmet*
Dødsdag: *15 November*
Formodet Dødsarsag: *Hæstetoyge*

Svar paa Spørgsmaal med Hensyn til Dødstegnene:

- 1) Er der Liglugt til Stede? *Ja*
- 2) Er der Dødsstivhed? *Nei*
- 3) Ere Øjnene brustne? *Ja*
- 4) Er der Ligpletter? *Ja*
- 5) Er der grøn Farvning af Underlivet? *Ja*
- 6) Er der Tegn paa videre fremskreden Forraadnelse? *Nei*

Waldstrup den *18 November* 1900

Undertegnede erklærer herved at vi selv
have sygnet liget af *Elsine Petrine Pedersen*
og fundet sikre og utvivlsomme tegn paa
at virkelig Død er tilstede nemlig liglugt
brustne Øjne ligpletter og grønlig farvning
af Underlivet.

Hans Fr. Nielsen

Ligsynsmand.

Rasmus Hansen

Ligsynsmand.

vend om.

Anm. Det bemærkes, at Attesten skal slutte med en skriftlig Erklæring saalydende: Undertegnede erklære herved, at vi selv have sygnet Liget af N. N. og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død til Stede, nemlig:

Dødsattest 1900 – Elsin Petrine Pedersen.

Dødsattest, udstedt af Ligsynsmænd.

Fulde Navn: *Kamilla Pedersen*

Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger). *3 Aar*

Ugift; gift; Enkemand; Enke:

Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Datter af Skroder Pedersen*

Bopæl: *Ringe* Sogn, *Valdstrøg* By;

Dødssted: *Gjemmet*

Dødsdag: *22 Juli*

Formodet Dødsårsag: *Hættelsyge*

Svar paa Spørgsmaal med Hensyn til Dødstegnene:

- 1) Er der Liglugt til Stede? *Ja*
- 2) Er der Dødsstivhed? *Nei*
- 3) Ere Øjnene brustne? *ja*
- 4) Er der Ligpletter? *ja*
- 5) Er der grøn Farvning af Underlivet? *ja*
- 6) Er der Tegn paa videre fremskreden Forraadnelse? *Nei*

Valdstrøg den *25 Juli* 18*91*

Undertegnede erklærer herved at vi selv have synet Liget af *Kamilla Pedersen* og fundet sikre og utvivlsomme Tegn, paa at virkelig Død er til stede, nemlig: Liglugt, Brustne Øjne, Ligpletter og grønlig Farvning af Underlivet.

Hans Fr. Nielsen

Ligsynsmand.

Rasmus Hansen

Ligsynsmand.

vend om.

Anm. Det bemærkes, at Attesten skal slutte med en skriftlig Erklæring saalydende: Undertegnede erklære herved, at vi selv have synet Liget af N. N. og fundet sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død til Stede, nemlig:

Dødsattest 1901 – Kamilla Pedersen.

Ved næste folketælling 1906 bor **Jens Pedersen** alene i sit hus angivet som Matr. nr. 7.e. Hans titel er nu - Skrædermester.

Folketælling, 1. februar 1906 – Ringe sogn (Volstrup).
Matr. nr. 7e Jens Pedersen, E, husfader, Skrædermester



Luftfoto fra 1957 af ejendommen matr. nr. 7e (opført 1873), Volstrup, Ringe sogn, hvor Jens Pedersen med familie var bosat ved folketællingerne 1901 og 1906.
Nuværende adresse: Rudmevej 136, 5750 Ringe.

5 år senere – ved folketællingen 1911 – bor **Jens Pedersen** stadig alene. Han har tilsyneladende solgt sin ejendom, matr. nr. 7e og bor nu (sandsynligvis til leje) i et hus angivet som matr. nr. 18a. Matriklen findes ikke i ejerlav, Voldstrup By, men i naboejerlavet: Lørup By



Luftfoto 1959 af ejendommen matr. nr. 18a (opført 1854), Lørup By, Ringe sogn, hvor Jens Pedersen tilsyneladende er lejer hos ejendommens ejerfamilie, indtil han før næste folketælling (1916) flytter til Ryslinge.

Folketælling, 1. februar 1911 – Ringe sogn (Volstrup), Lørup By.
Matr. nr. 18a *Kristen Rasmussen, G, husfader, arbejdsmand*
Karen Marie Petersen, G, husmoder
Helga Katrine Holm, U, barn
Robert V. H. Skou Rasmussen, U, barn
Anna Kirstine H. Skou Rasmussen, U, barn
Jens Pedersen, E, husfader, skrædermester

Jens Pedersen forlader Volstrup.

I perioden mellem 1914 -1915 forlader **Jens Pedersen** Volstrup og flytter til Ryslinge, hvor datteren **Marie Kirstine Pedersen** (f. 1889) den 25. oktober 1913 er blevet gift i Ringe Kirke med skomager, **Hans Peter Kr. Hansen**. Han er født den 19. oktober 1886 på Brangstrup Mark, Ringe sogn – ikke langt fra Voldstrup.



Ejendommen på Brangstrup Mark, hvor Hans Peter Kristian Hansen er født. Han blev udlært som skomager i Ringe, virkede som svend et par steder og drev skomagervirksomhed i forældrenes hjem en overgang, før han købte hus med værksted og butik i Ryslinge i 1913. På billedet (formodentlig 1912) ses fra højre Hans P. K. Hansen, hans mor og søster, i døren søsterens søn. Over søsterens hoved ses et skilt med påskriften, H. P. Hansen, Skomager. Til venstre for døren endnu et skilt, der oplyser om, at der fra huset sælges brød. Ejendommen har i dag adressen, Lillemarksvej 3, 5750 Ringe, og huset bebos stadig af familie til Hans Peter Kristian Hansen.

Jens Pedersen er i folketællingen 1916 angivet som enkemand, slægtning og f.h.v. skrædder.

Folketælling, 1. februar 1916 – Ryslinge sogn.
Ingen matr. nr. angivet
Hans Peder Kr. Hansen, G, husfader, skomagermester
Maren Kirstine Pedersen, G, husmoder
Jens Pedersen, E, f. h. v. skræder
Kresten Krestensen, U, logerende, musiker
Maren Hansen, E, husmoder, husejerske

Ved folketælling 1921 bor **Jens Pedersen** stadig hos datteren og svigersønnen – angives nu som enkemand, svigerfader og skræder.

Folketælling, 1. februar 1921 – Ryslinge sogn.

Hans P. Hansen, G, hufader, skomager
Marie Hansen, G, husmoder
Jens Pedersen, E, svigerfader, skræder
Jens Larsen, U, svend
Erik Hansen, U, barn
Povl Hansen, U, barn

Ved folketælling 1925 – bor han stadig i Ryslinge – og modtager aldersrente.

Folketælling, 5. november 1925 – Ryslinge sogn.

Matr. nr. 40i Hans Peter Kristian Hansen, G, hufader, skomager
Marie Kirstine Hansen, G, husmoder
Jens Erik Hansen, barn
Povl Marius Hansen, barn
Ella Hansen, barn
Jens Pedersen, E, aldersrente

Ved folketællingen 1930 er bopælen ligeledes i Ryslinge hos sin datter og svigersøn sammen med deres 4 børn. **Jens Pedersen** angives som – ”rentier”.

Folketælling, 5. november 1930 – Ryslinge sogn.

Matr. nr. 40i Hansen, Hans Peder Kr., G, hufader, skomager
- , Marie Kirstine, G, husmoder
- , Jens Erik, U, barn
- , Povl, U, barn
- , Ella, U, barn
- , Svend Henry, U, barn
Pedersen, Jens, E, Rentier

Jens Pedersen dør den 28. januar 1933 som aldersrentenyder, 87 år gammel.

Han begravnes den 2. februar på Ringe Kirkegård, hvor hans hustru blev begravet 34 år tidligere.



Jens Pedersens dødsnotits i Ryslinge sogns kirkebog – Forhenværende Skrådermester af Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, født i Odense, Frue Sogn 1845, den 28. Oktober. Søn af ugift Mette Poulsdatter og udlagt Barnefader Ungkarl Peter Jensen. Afdøde Ægtefælle Johanne Kirstine Hansen, sidste fælles Bopæl: Rudme Ringe Sogn. 87 Aar

Jens Pedersens nekrolog og dødsannonce i "Fyns Venstreblad" tirsdag den 31. januar 1933.

Dødsfald.

Ihv. Skræder Jens Petersen, Ryslinge, er afgaaet ved Døden, 87 Aar gl. Jens Petersen, der var født i Odense, drev i nogle Aar Skræderforretning i Lumby, hvortil hans Forældre flyttede medens han var Dreng. Senere flyttede han til Voldstrup, hvor han drev sin Forretning i mange Aar. Nu boede han hos sin Datter og Svigersøn, Skomagermester H. P. Hansen, Ryslinge, hvor han nød en velfortjent Pleje. Jens Petersen var rask lige indtil for faa Dage siden, og han var en meget ivrig Læser, der fulgte godt med i alt, hvad der kom frem, ogsaa indenfor Litteraturen. Han kunde indtil for ganske faa Aar siden arbejde ved sit Fag, som han var meget interesseret i. I det hele var han en af den rigtige gode gamle Haandværkertype med et sprudlende Humør, og han var afholdt af alle.

Dårlig avisscanning af nekrolog.

Dødsfald.

Fhv. Skræder Jens Petersen, Ryslinge er afgaaet ved Døden 87 Aar gl. Jens Petersen, der var født i Odense, drev i nogle Aar Skræderforretning i Lumby, hvortil hans Forældre flyttede medens han var Dreng. Senere flyttede han til Voldstrup, hvor han drev sin Forretning i mange Aar. Nu boede han hos sin Datter og Svigersøn, Skomagermester H. P. Hansen, Ryslinge, hvor han nød en velfortjent Pleje. Jens Petersen var rask lige indtil for faa Dage siden, og han var en meget ivrig læser, der fulgte godt med i alt, hvad der kom frem, ogsaa indenfor Litteraturen. Han kunde indtil for ganske faa Aar siden arbejde ved sit fag, som han var meget interesseret i. I det hele var han en af den rigtige gode gamle Haandværkertype med et sprudlende Humør, og han var afholdt af alle.

Renskrift af samme.

+

Vor kære Pader, Svigerfader og Bedstefader, ihv. Skræder **Jens Pedersen**, døde i Dag, Ryslinge, d. 28 Jan 1933. Marie og H. P. Hansen, Skomager. Begravelsen foregaar torsdag den 2. Februar Kl. 1 fra Hjemmet og Kl. 3 fra Ringe Kirke.

Jens Pedersens dødsannonce.

B.1

Dødsattest udstedt af en Læge.

(Denne Blanket maa ikke benyttes til Børn under 1 Aar, ejheller i Tilfælde af Selvmord eller Død ved uheldig Hændelse — jfr. Lov af 4. Maj 1875.)

012

1) Fulde Navn (for gift Kvinde, Enke, separeret eller fraskilt tillige Pige-navn). Ugift, gift, Enkemand, Enke, separeret eller fraskilt.	Jens Pedersen. Enkemand.	
2) Født.	Fødselsdag og Aar. 28. Okt. 1845	Fødested. (For Landet: 1) By eller Sogn 2) Amt). Odense By, Odense Amt.
3) Stilling og Næringsvej (egen, Mandens, Forældrenes eller deres, hos hvem afdøde havde Ophold; eventuelt om under offentlig Forsorg; for udenfor Ægteskab fødte Børn Moderens Navn og Stilling).	Aldersrenteninder for. Moderen.	
4) Bopæl (sidste faste Opholdssted), Folkeregisterkommune.	Adresse: Ryplinge	Folkeregisterkomm., Amt: Ryplinge, Svendborg
5) Dødsdag.	d. 28. Jan. 1933 Kl. 13.	
6) Dødsstedet (har Dødsfaldet fundet Sted paa Sygehus eller Klinik, anføres det).	Købstad: (Handelsplads): Gade, Husnummer, Etage. — Landet: 1) By eller Sogn 2) Amt. Ryplinge, Ryplinge, Svendborg	
7) Hovedsygdommen (paa Latin) og de væsentligste Komplikationer ... (paa Latin).	Arteriosclerosis cord. 405 Bronchitis 22	
8) Den umiddelbare Dødsårsag (baade paa Dansk og Latin)	1) paa Dansk: Hjertelammelse	2) paa Latin: Paralyt. cord.
9) Hvilke sikre Dødstegn (Dødsstivhed, Dødspletter, Forraadnelse) konstateres ved Ligsynet.	Rigor.	
10) Den behandelende Læges Navn og Bopæl (ved Lødsfald uden Lægetilkaldelse skrives: „Ingen“).	Skovgaard, Ringe	

Undertegnede Læge har d. 28-1-1933 Kl. 2 1/2 synet Liget af

Jens Pedersen og forefundet

ovennævnte sikre og utvivlsomme Dødstegn.

Ryplinge d. 28/1 1933.

Skovgaard
Ringe
(Lægens Navn og Adresse tydeligt skrevet.)

Indført i Ryplinge Sogns Kirkebog d. 24/1 33

Jordpaakastelse Ringe Sogns Kirkegaard 24/1 33

I Tilfælde af Ligbrænding skal Attesten ogsaa paategnes paa Bagsiden.

Se Anmærkninger paa Bagsiden.

Dødsattest 1933 – Jens Pedersen. Dødsårsag: Hjertelammelse.

Jens Pedersen har på et tidspunkt fået fremstillet et portrætfoto af sig selv og sin ægtefælle, **Johanne Kirstine Pedersen, født Hansen.**

Det er et specielt billede, idet det er sammensat af 2 portrætter fra hver sin tidsperiode (hovedernes størrelse matcher ikke).

Der er ingen tvivl om, at **Johanne Kirstine Pedersens** del af billedet stammer fra ("er et udsnit af") familiebilledet fotograferet foran ejendommen i Nr. Lyndelse, hvor familien var bosat i 1894.

Det er vanskeligt at bedømme **Jens Pedersens** alder på tidspunktet, hvor billedet er fotograferet, men det er sandsynligvis mellem 20 – 30 år ældre end billedet af hans ægtefælle.

Billedet har hængt i hjemmet hos datteren **Julie Elisabeth Terkelsen** (og muligvis hos andre af ægteparrets børn).



Johanne Kirstine og Jens Pedersens (sammensatte)portrætfoto.

Billedet afslører en hidtil ukendt detalje. **Jens Pedersen** bærer på venstre bryst 2 medaljer. Ingen fra familien har tilsyneladende kendskab til disse medaljers eksistens, oprindelse eller medaljernes art.

En henvendelse til "Ordenskapitlet, Det Gule Palæ, Amalienborg" har ikke givet svar på medaljernes art, ligesom et studium af et større værk: "**Kongeriget Danmarks Ordener, Medaljer og Hæderstegn**" heller ikke har givet brugbare resultater.

Jens Pedersen i lægdsrullerne.

Indtil 1849 skulle alle nyfødte drengebørn indskrives i lægdsrullen umiddelbart efter fødslen (de var alle potentielle kommende soldater).

Jens Pedersen indskrives i 1845 i lægdsrullen, lægd 111, Odense købstad.

Gamle Løbe N ^o	Nyt Løbe N ^o	Huusfædrenes og Mandskabets Navne.	Fødested.	Alder Aar.	Hoide Tommer.	Opholdssted.	Anmærkninger.
		Mette Poulsdatter Jens Pedersen	Odense				Født 28 Octbr 1845, den 21 Dcbr (December) meddelt flyttebevis til SV. A. (Svendborg Amt) 65 Lægd. Tilført Sv: 65 U 178: flytte bevis modtaget.

1845:

Jens Pedersens lægdsrullenotat fra tilgangsrulle 1845, Odense Købstad (U = år 1845), løbenr. 1197. Huusfædrenes og Mandskabets Navne: Mette Poulsdatter - Jens Pedersen (Jens Pedersen er født "uægte, hvorfor moderes navn er anvendt som "Huusfader", skønt han har fået faderens patronym (efternavn) efter den udlagte barnefaders fornavn. Fødested: Odense. Alder – Aar: ikke angivet, da Jens Pedersen er nyfødt. Højde Tommer: (udfyldes først ved indkaldelse). Opholdssted: samme. Anmærkninger: Født 28 Octbr 1845, den 21 Dcbr (December) meddelt flyttebevis til SV. A. (Svendborg Amt) 65 Lægd. Tilført Sv: 65 U 178: flytte bevis modtaget.

Anmærkningerne på lægdsrullenotatet betyder, at han pr. 21. december 1845 er sat i pleje i lægd 65, Aarslev sogn, Svendborg amt, hvor han bliver indskrevet i den lokale lægdsrulle.

Gamle Løbe N ^o	Nyt Løbe N ^o	Huusfædrenes og Mandskabets Navne.	Fødested.	Alder Aar.	Hoide Tommer.	Opholdssted.	Anmærkninger.
		Mette Poulsdatter Jens Pedersen	Odense				Født 28 Octbr 1845, den 21 Dcbr (December) meddelt flyttebevis til SV. A. (Svendborg Amt) 65 Lægd. Tilført Sv: 65 U 178: flytte bevis modtaget.

Jens Pedersens lægdsrullenotat fra tilgangsrulle 1845, Svendborg amt, lægd 65, Aarslev sogn.

Gamle Løbe No. U = år 1845. Nyt Løbe No. 178. Mors og søns navn. Fødested: Odense. Opholdssted: Aarslev. Anmærkninger: fødselsdato/år. 4/1 48 T. B. (tilbage til Od 111 6/48 samt hans tidligere tildelte løbenummer 1197 Od.

Fra 1848-49 ændres lægdsrullernes indskrivningsregler. Alle drenge, der er født før 1848 og indskrevet efter "de gamle" regler, skal nu genindskrives i lægdsrullen i 14-15 års alderen (i praksis efter deres konfirmation).

Jens Pedersen er blevet konfirmeret den 2. oktober 1859, hvor han opholder sig hos plejeforældrene i Nr. Lyndelse. Han indskrives derfor her (Tilgangsrulle, lægd 20 – Nr. Lyndelse sogn).



Jens Pedersens "nye" lægdsrullenotat fra tilgangsrulle J = år 1859, Løbe No. 250, lægd 20, Nr. Lyndelse.

Notatet indeholder stadig moderens navn, Mette Poulsdatter og Jens Pedersen samt fødested, Vor Frue Sogn, Odense, 13 (hans alder), 61¹/₄ = hans højde i tommer (ca. 160 cm), 1868 (indkaldelsesår), fødselsdato/år samt påskrift:

E. K. 5 Ny 47 Aart 1868, 7. Batl – 6/68 (6 måneder 1968)

E. K. betyder: Egentlig krigstjeneste. 5 tallet angiver, at han ikke er egnet til tjenester listet under E. K. 1 – 4, men til infanteriet (fodfolket). Tjenestested: Nyborg(47 ?), årstal 1868, 7. batallion 6/68.

I 1863 overflyttes **Jens Pedersen** til Hovedrullen, lægd 20, Nr. Lyndelse sogn. Han har nu deltaget i "sessionen", hvor han har fået meddelt sin indkaldelsesperiode.



Jens Pedersens omskrevne lægdsrullenotat i Hovedrullen, 1863, lægd 20, Nr. Lyndelse sogn. Anmærkninger: "de sædvanlige data" samt: 1868 Sold (soldat) 7 Bateria 25/4 – 28/10 68.

Jens Pedersens lægdsrullenotat omskrives til Hovedrulle N Odense 1859 – 1872.

J. 250.	Jens Pedersen	Math. forl. Odense	1845	6/4	d. 25/4.68.	d. 28/10.68.
Vedtegninger:					14/6.69.	30/7.69.
1868 Sold. 7 Batl.					14/6.71.	30/7.71.
Overført til 25 Batl.					24/9.73.	25/10.73.
1/76 35 Batl.			83		16/73.	24/73.
Afsk 1/83						

Under Vedtegninger er anført: 1868 Soldat 7 Batl – Overført til 25 Batl – Fs (forstærkningen) 1/76 35 Batl – Afsk 1/83.

Yderst til højre er anført hans indkaldelsesperioder: 25/4 68 – 28/10 68 (6 måneder), 14/6 69 – 30/7 69 (1½ måned), 14/6 71 – 30/7 71 (1½ måned), 24/9 73 – 25/10 73 (1 måned), 16/73 – 24/73 (måned ikke angivet, men sandsynligvis kun 1 uge).



**Vagtskifte ved garnisonen i Nyborg.
Garnisonen i Nyborg blev nedlagt i 1913.**

Med sin afsked pr. januar 1883 har **Jens Pedersen** således været opført i lægdsrullen de 38 år, som daværende lov foreskrev.

Jens Pedersen og Johanne Kirstine Pedersens børn.

Af ægteparrets i alt 8 børn dør de 3 (**Elsine Petrine Pedersen, Karl Pedersen, Kamilla Pedersen**) i en tidlig alder (er beskrevet).

Hans Peder Pedersen tjener i sine unge år på gårde i mange forskellige sogne. Hans færden kan følges gennem lægsrullenotaterne. Han bliver i sit 18. leveår (1894) første gang indskrevet i lægdsrullen. Han opholder sig på dette tidspunkt i Nørre Søby sogn (læg 121). NB! I lægdsrullerne anvendes bogstaver i stedet for årstal.

A handwritten record on a form with columns for name, father, mother, year, and date. The text is written in cursive. Below the main entry, there is a section for 'Vedtegninger' (parishes) with the handwritten number '185-26-45'.

S 7	Hans Peder Pedersen	Skræder Jens Pedersen	N. Lyndelie	1894 d. 24/6	d.	d.
Vedtegninger: 185-26-45						

1894:

S = 1894, 7 = løbenummer, navn, far, fødesogn, fødselsdato.

Vedtegninger: 185 (hans næste lægd=sogn) – U (år 1896) – 45 (nyt løbenummer).

Lægd 185 er Flemløse sogn.

A handwritten record on a form similar to the one above. The text is written in cursive. Below the main entry, there is a section for 'Vedtegninger' with the handwritten text '3-121-S. 7.' and '1899: No. 410.' Below that, the handwritten text '41a-X-38' is visible.

N 45	Hans Peder Pedersen	Skræder Jens Pedersen	N. Lyndelie	1896 d. 24/6	d.	d.
Vedtegninger: 3-121-S. 7. 1899: No. 410.						
41a-X-38						

1896:

Vedtegninger: kommet fra: 3 (3. udskrivningskreds) – 121 (Nørre Søby) – S (1894) 7 (løbenummer).

1899: M 2 – 410. (Forplejningskorpsets mandskab). Indkaldes 31/3 99.

41a – X – 38 (næste lægd, 1898, løbenummer).

Lægd 41a er en del af Ringe sogn.

X 38.	Kaus Peder Pedersen.	Skræder Kaus Pedersen.	N. Lydelse	1876 d. 24/6	K. Sk. Sog. Lep.	d. 31/3 99.	d.
Vedtegninger: 3-185-N. 45.							
1899 Tjsth. 61½", M 2, Sk 410.							
1899 M.							
79 - Y - 115							

1898:

Vedtegninger: kommet fra: 3 (U3. udskrivningskreds) – 185 (Flemløse) – U (1896) - 45 (løbenummer).

1899 Tjsth. 61½", M 2, Sk 410 = tjenstlig indkaldelse – 61½" er hans højde i tommer.

Der er nu påført, at han skal udøver tjeneste i depot med indkaldelse den 31/3 99.

79 – Y – 115 (næste lægd, 1899, løbenummer)

Lægd 79 er Nyborg Købstad.

Y 115	Kaus Peder Pedersen	Skræder Kaus Pedersen	N. Lydelse	1876 d. 24/6	K. Sk. Sog. Lep.	d. 4/4 99	d. 2/11 99.
Vedtegninger: Fra 3-413 - N. 38							
1899 M.							
4 - 24 - Z - 26.							

1899:

Der kommenteres ikke længere på vedtegninger: "Fra lægd".

Indkaldelsen er nu ændret til 4/4 99 til 2/11 99 (7. måneder).

4 – 24 – Z – 26 (4. udskrivningskreds, næste lægd, 1900, løbenummer)

4. udskrivningskreds, lægd 24 er Malt sogn (*i nærheden af Vejen*).

Z	26	Hans Peder Pedersen	Skrædder Jens Pedersen	Norre Lyndelse	1876 d. 24/6	M. A. Dep.	d. 4/4 99	d. 2/11 99
Vedtegninger: tilflyttet 20/2 1900 fra 3. 79 af 115. Fl. Dep. 22/1 1900 1899 M. A. Dep.								
tilflyttet 21/7 1900. 3. 79 Z 113.								

1900:

Vedtegninger: tilflyttet 20/2 1900 fra Nyborg – flyttebevis af 22/1 1900

1899 M. A. Dep. (Militær Arbejder Depot)

Tilflyttet 21/7 1900.

3. – 79 – Z – 113 (3. udskrivningskreds – lægd 79 – 1900 – løbenummer)

3. udskrivningskreds lægd 79 er Nyborg Købstad.

Bogstav.	Nr.	Den Værnepligtiges fulde Navn.	Faderens eller Moderens Navn og Stilling.	Fødested.	Fødselsaar og Fødselsdag.	Afdeling.	Modt.	Hjemsendt.
Z	113.	Hans Peder Pedersen	Skrædder Jens Pedersen	N. Lyndelse	1876 d. 24/6	M. A. Dep.	d. 4/4 99	d. 2/11 99
Vedtegninger: Fra 4-74 - Z. 26. 1899 M.								
23. Ø. 28								

1900:

Fra Nyborg går turen videre til 23 – Ø – 28

Lægd 23 er Svanninge sogn. Ø = år 1902

Ø	28.	Hans Peder Pedersen	Skrædder Jens Pedersen	N. Lyndelse	1876 d. 24/6	M. A. Dep.	d. 4/4 99	d. 2/11 99
Vedtegninger: Fra 3-79 - Z. 113. 1899 M.								
3-79-Ø. 90.								

1902:

Lægdsrullenotaterne indeholder stadig foruden navn og fødselsdag oplysninger om tjenestested/funktion (M. A. Dep.) og tjenesteperiode (4/4 99 – 2/11 99).
Fra Svanninge videre til 3 – 79 – Ø – 90

Lægd 79 er Nyborg, hvortil han vender tilbage. Ø = 1902.

Q. 90.	Hans Peder Pedersen	Skvadde Jens Pedersen	N. Nyndelse	1876 d. 24/6	M. A. Dep. d. 4/4 99	d. 2/11 99
Vedtegninger: Fra 3-23-Q. 28.				Forst. 1907.		
1899, 16.				75-E-41 5		

1902:

Det nye lægdsrullenotet er nu stemplet "Forst. 1907." Det betyder, at han er overflyttet til "forstærkningen" ("reserven") fra og med 1907.

Turen går nu videre til 75 – E – 41 (lægd 75 – 1907 – løbenummer)

Lægd 75 er Aunslev sogn – E = 1907.

Bogstav.	Nr.	Den Værnepligtiges fulde Navn.	Faderens eller Moderens Navn og Stilling.	Fødested.	Fødselsaar og Fødselsdag.	Afdeling.	Mødt.	Hjemsendt.
Q.	41	Hans Peder Pedersen	Skvadde Jens Pedersen	N. Nyndelse	1876 d. 24/6	M. A. Dep.	d. 4/4 99	d. 2/11 99
Vedtegninger: Fra 3-79-Q. 90								
1899 16. 1907 Forst.				23-K-31 5				

1907:

Fra Aunslev sogn videre til 23 – K – 31 (5-tallet betyder muligvis at opholdet i dette lægd har varet 5 år).

Lægd 23 er Svanninge sogn, som han atter flytter til. K = 1912.

L. 31.	Hans Peder Pedersen.	Skredder Jens Pedersen.	N. Lyndelse	1876 d. 24/6	Arb. Topp.	d. 4/4 99	d. 2/11 99.
Vedtegninger: Fra 3 - 75 - G. 41.							
N. A. 1899. 1907 Forsk.							
62 - L - 24							

1912:

Under vedtegninger er angivet tjenestear (1899) samt forstærkningen 1907.
Videre til 62 - L - 24

Lægd 62 er Ørbæk sogn. L = 1913.

L. 24.	Hans Peder Pedersen.	Skredder Jens Pedersen.	N. Lyndelse	1876 d. 24/6	Arb. Topp.	d. 4/4 99	d. 2/11 99.
Vedtegninger: Fra 3 - 23 - H. 31.							
N. A. 1899. 1907 Forsk.							
3 - 51 - L. 37.							

1913:

Opholdet i Ørbæk er af kortere varighed. Videre til 3 - 51 - L - 37.

Lægd 51 er Gudme sogn. L = 1913.

L. 37.	Jens Peder Pedersen.	Skredder Jens Pedersen.	N. Lyndelse	1876 d. 24/6	Arb. Topp.	d. 4/4 99	d. 2/11 99.
Vedtegninger: Fra 3 - 62 - L. 24.							
N. A. 1899. 1907 Forsk.							
3 - 34 - N - 47							

1913:

Nyt notat sender ham videre til 3 - 34 - N - 47. (NB! Fornavn, *Jens*, er ukorrekt)

Lægd 34 er Egense sogn. N = 1915.



1915:

Dette er Hans Peder Pedersens sidste lægdsrullenotat, idet han ifølge folketællingerne 1916 og 1921 er bosat i Egense sogn. Her bliver notatet påstemplet "Afsked 1920" (endelig sletning af lægdsrullen).

Hans Peder Pedersen bliver konfirmeret den 5. oktober 1890 i Nr. Lyndelse Kirke. Derefter må han nødvendigvis have været tjenestedreng – sikkert på forskellige gårde i nærheden af hjemmet. Hvor han mere præcist har opholdt sig kan ikke spores, før han i sit 18. leveår indskrives i lægdsrullen, hvor hans ophold er Nørre Søby. Hans "tur" rundt på Fyn medens han er opført i lægdsrullen (med en enkelt afstikker til Jylland) ser således ud:

1894	Nørre Søby
1896	Flemløse
1898	Ringe
1899	Nyborg (her aftjenes værnepligten ved garnisonen i Nyborg)
1900	Malt (Jylland)
1900	Nyborg
1902	Svanninge
1902	Nyborg
1907	Aunslev
1912	Svanninge
1913	Ørbæk
1913	Gudme
1915	Egense

Under sit ophold i Nyborg har **Hans Peder Pedersen** mødt sin kommende hustru, **Mette Marie Pedersen (født Pedersen)**. Hun er født i Sønder Draaby sogn på Mors, Thisted amt den 16. februar 1869, så man må formode, at hun har været tjenestepige i Nyborg eller omegn. **Mette Marie Pedersen** har i forvejen en datter født uden for ægteskab, **Else Rasmine Pedersen**, født den 30. december 1896 i Nyborg - udlagt barnefader, **Julius Christian August**.

Hans Peder Pedersen og **Mette Marie Pedersen** bliver gift i Nyborg Kirke den 26. juli 1902, og den 12. april 1903 fødes i Nyborg datteren, **Johanne Elsin Pedersen**,

”Johanne” efter Hans Peder Pedersens mor og Elsine efter hans søster. Begge er døde få år forinden”.

Den 12. juli 1911 får ægteparret sønnen, **Jens Pedersen**, født i Sct. Hans Landsogn, Odense.

Opholdet i Egense sogn bliver af længere varighed. Både i folketællingerne 1916 og 1921 er parret registreret som arbejdere på Hvidkilde Gods. **Hans Peder Pedersen** er i 1916 angivet som ”jordarbejdsmand” – i 1921 som ”landarbejder” og hans hustru som ”malkepige”.

Ved næste folketælling, den 5. november 1925 bor familien ikke længere i Egense. Sønnen, **Jens Pedersens** konfirmation er registreret den 4. oktober 1925 i Vor Frue sogn, Svendborg, hvortil familien er flyttet på et ukendt tidspunkt efter den 1. februar 1921 (dato for registrering i FT i Egense sogn).

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor ægteparret på Rødeledsvej 93 i Svendborg. **Hans Peder Pedersen** er angivet som, arbejdsmand, jordarbejder. Sønnen, **Jens Pedersen**, er opført på tællingslisten som sømand på ”Petra” af Kerteminde.

Hans Peder Pedersen dør den 25. september 1951 på alderdomshjem i Svendborg. Hvornår hans hustru, **Mette Marie Pedersen**, dør er uvist, da hendes død ikke – ligesom mandens – er registreret i Vor Frue sogns kirkebog.

Jørgen Pedersen bliver konfirmeret den 4. oktober 1896 i Nørre Lyndelse Kirke. (det fremgår af konfirmationsnotatet, at han opholder sig på ”Lumbygaard”).

Han bliver – i året hvor han fylder 18 – indskrevet i lægdsrullen i Ryslinge sogn:



1900:

Af notatet frem går, at indskrivningen allerede har fundet sted i december 1899. Han flytter videre til 111 – Æ – 8.

Lægd 111 er Birkende sogn. Æ = 1901.



1901:

Jørgen Pedersens "ophold" i lægdsrullen bliver – modsat broderens – af kort varighed. Allerede i 1903 får han påskriften UP = Udskrivningspas (slettet af lægdsrullen).

Jørgen Pedersen bliver den 28. april 1907 gift i Hesselager Kirke med **Karen Kirstine Hansen**, født 06. maj 1882 i Hesselager sogn.

Den 10. september 1907 fødes datteren, **Elna Jensine Johanne Pedersen** i Hesselager.

Hans Harald Elmo Pedersen (søn) bliver født den 18. februar 1911 i Nyborg. **Ella Margrethe Dagny Pedersen** (datter) bliver født den 11. november 1913 i Nyborg.

Ruth Inga Emilie Pedersen (datter) bliver født den 13. juni 1915 ligeledes i Nyborg, og **Alfred Ejvind Pedersen** (søn) bliver født den 20. juli 1920 i Vejstrup. Familien flytter tilsyneladende en del rundt, og er i 1924 bosat i Kirkeby Sand, hvor endnu en datter bliver født – **Elly Kristine Margurt Pedersen**, født den 15. april 1924.

Ved folketællingen 5. november 1930 er hele familien bosat i Møllergade 116, Svendborg, undtagen den ældste datter.

Jørgen Pedersen dør den 19. juni 1945 på amtssygehuset i Svendborg, 62 år gammel. Hans bopæl er nu angivet som Møllergade 65, og han er i kirkebogens dødsnotits betegnet som arbejdsmand.

Julie Elisabeth Pedersen bliver den 21. september 1909 gift i Serridslev Kirke, Hjørring amt med husmand og murer, senere vurderingsmand, **Terkel Lassen Terkelsen**, født 28. februar 1889 i Dronninglund sogn.

Ægteparret får sønnen, **Øjvind Larsen Terkildsen**, født 30. november 1909 i Serridslev sogn. Præsten indskrifter han navn i kirkebogen efter mundtligt referat.

Lassen bliver således til "**Larsen**" og **Terkelsen** bliver til "**Terkildsen**"

Familien gør tilsyneladende ikke indsigelse mod dette, hvorfor hans navn fremover afviger fra familienavnet.

Karl Julius Terkelsen bliver født 11. september 1911 og **Frede Terkelsen** bliver født 17. oktober 1918, begge i Serridslev sogn.



Julie Elisabeth og Terkel Lassen Terkelsen.



Øjvind Lassen Terkildsen



Karl Julius Terkelsen



Frede Terkelsen

Frede Terkelsen og hustru bliver forældre til sønnen, **Ulf Erik Terkelsen**, der bliver et kendt navn i det ålborgensiske boksemiljø. Han vinder bl. a. jyske mesterskaber, et dansk mesterskab i 1979 i 71 kg.- klassen. Deltager ved EM i Køln samme år, hvor han dog taber i første runde.



Billeder af Ulf Erik Terkelsen (i pressen benævnes han: Ulf Therkildsen)



Hele Terkelsen-familien samlet (forældre, børn med hustruer og børnebørn).

Forrest fra venstre: Ulf Erik Terkelsen, Tove Helen Molly Terkelsen med Agnete Terkelsen på skødet, Julie Elisabeth Terkelsen, Terkel Lassen Terkelsen, Winnie Terkildsen, Mogens Herold Terkelsen.

Bagest fra venstre: Frede Terkelsen, Karl Julius Terkelsen, Anne Grethe Herold Terkelsen, Ellen Herold Terkelsen, Øjvind Terkildsen, Karen Kirstine Terkildsen.

Julie Elisabeth Terkelsen dør i 1968 i Brønderslev, 81 år gammel – 3 år før sin mand, Terkel Lassen Terkelsen, der dør 28. maj 1971.

Dødsfald
 Enev. herredsværtinspektør i Husmandskreditforeningen Terkel L. Terkelsen, Solvangsvej 9, Brønderslev, er efter længere tids svagelidelse død, 82 år gammel.
 Terkel Terkelsen, der var fra Hjeltnæs i Serritslev, havde levet det meste af sin tid der. Efter sit giftemål drev han og hustruen en mindre landejendom, men foruden at passe ejendommen virkede han som murer og havde mange andre gerninger.
 Terkel Terkelsen blev i Serritslev en kendt mand, idet han der havde deltaget meget aktivt i offentligt arbejde, som han havde stor indsigt i og interesse for, bl. a. sad han i Serritslev sogneråd i søkketiden. Gennem en lang række var han i bestyrelsen og formand for Brønderslev bymandsforsamling, i bestyrelsen og formand for Serritslev bymandsforsamling og formand for Serritslev byggeselskab samt medlem af Serritslev menighedsråd. Desuden virkede han, som lokal vurdere i kredsløbet i kredsløbet for herredsværtinspektør i Husmandskreditforeningen.

en stilling, han bestred indtil for få år siden.
 De mange børn, Terkel Terkelsen havde, var medvirkende til, at han skaffede sit livsbrug og byggede et hus i Serritslev by. For ca. 22 år siden kom ægteparret til Brønderslev, hvor det først boede på Thistedvej i nogle år, inden det købte huset på Solvangsvej.
 Terkel Terkelsen fik, skam han var en meget optaget mand, også tid til familielivet i hjemmet, hvor han var en god mand og far.
 For ca. tre år siden døde Terkel Terkelsens hustru, og han overlevede af to sønner, der begge er gift. Denældste søn er murermester i Randers, og den yngste er murer og bosat i Aalborg. En søn, der også var gift og bosat i Aalborg, døde for fire år siden.

↑
 Vor kære far, svigerfar, bedste far og oidefar,
 fæhrv. herredsværtinspektør
Therkel L. Terkelsen,
 Statshospitalet, tidl. Solvangsvej 9, Brønderslev, er afgaaet ved døden den 28. maj 1971.
 Børn og svigerbørn.
 Begravelsen finder sted torsdag den 3. juni kl. 14 fra Brønderslev gamle kirke.

Terkel Lassen Terkelsens nekrolog og dødsannonce i lokal avis (renskrift næste side).

Dødsfald

Fhv. herredsvurderingsmand i Husmandskreditforeningen Terkel L. Terkelsen, Solvangsvej 9, Brønderslev, er efter længere tids svagelighed død, 82 aar gammel.

Terkel Terkelsen, der var fra Hjelmsted i Serritslev, havde levet det meste af sin tid dér. Efter sit giftermaal drev han og hustruen en mindre landejendom, men foruden at passe ejendommen virkede han som murer og havde mange andre gøremål.

Terkel Terkelsen blev i Serritslev en kendt mand, idet han dér havde deltaget meget aktivt i offentligt arbejde, som han havde stor indsigt i og interesse for, bl. a. sad han i Serritslev sogneraad i seks perioder. Gennem en lang aarrække var han i bestyrelsen og formand for Serritslev husmandsforening, i bestyrelsen og formand for Serritslev brugsforening og formand for Serritslev sygekasse samt medlem af Serritslev menighedsraad. Desuden virkede han som lokal vurderingsmand i kreditforeningen for Børglum herred og blev senere herredsvurderingsmand i Husmandskreditforeningen,

en stilling han bestred indtil for faa aar siden.

De mange hverv, Terkel Terkelsen havde, var medvirkende til, at han afstod sit landbrug og byggede et hus i Serritslev by. For ca. 15 aar siden kom ægteparret til Brønderslev, hvor det først boede paa Tolstrupvej i nogle aar, inden det købte huset på Solvangsvej.

Terkel Terkelsen fik, skønt han var en meget optaget mand ogsaa tid til familielivet i hjemmet, hvor han var en god mand og far.

For ca. tre aar siden døde Terkel Terkelsens hustru, og han overleves af to sønner, der begge er gift. Den ældste søn er murermester i Randers, og den yngste er murer og bosat i Aalborg. En søn, der ogsaa var gift og bosat i Aalborg døde for fire aar siden.

Marie Kirstine Pedersen bliver gift i Ringe Kirke den 25. oktober 1913 med skomagermester **Hans Peter Kristian Hansen**. Ægteparret får 4 børn, 3 sønner og 1 pige. **Jens Erik Hansen**, født 15. april 1917, **Povl Marius Hansen**, født 9. september 1920, **Ella Hansen**, født 22. maj 1922 og **Svend Henry Hansen**, født 4. marts 1929.

Hans Peter Kristian Hansen er udlært skomager. Han arbejder først som svend hos forskellige skomagermestre og etablerer senere eget skomagerværksted og skotøjsforretning i Ryslinge, hvor han opnår at fejre sit 50-års jubilæum som skomagermester.



Skomagerfamilien i Ryslinge. Forrest fra venstre Marie Kirstine Hansen, Svend Henry Hansen, Ella Hansen og Hans Peter Kristian Hansen. Bagest fra venstre Jens Erik Hansen og Povl Marius Hansen.

Marie Kirstine Hansen (f. Pedersen) dør 25. oktober 1980 i Ryslinge, 91 år gammel.

Hendes mand, **Hans Peter Kristian Hansen**, er død 14 år tidligere den 28. august 1966.



”Skomagerhuset” i Ryslinge – nabo til Ryslinge Kro. Ryslinge Kro nedbrændte i februar år 2000, hvorefter brandtomt samt ”skomagerhuset” blev nedrevet. Ingen ny bygning er endnu opført på grunden (2016).

I anledning af **Hans Peter Kristian Hansens** 50-års jubilæum som skomagermester bringes et interview med ham i avisen. Hans målsætning om at blive ved til han fylder 100 år blev dog ikke opfyldt, idet han dør 3 år efter interviewet, 79 år gammel.

Vil blive paa værkstedet til han fylder 100 aar...

Skomagermester H. P. Hansen, Ryslinge, fejrer 50 aars mesterjubilæum



Skomagermester H. P. Hansen

50 aars mesterjubilæum er ikke nogen dagligdags begivenhed, men skomagermester H. P. Hansen, Ryslinge, der runder dette jubilæum paa tirsdag, mener ikke det er noget at snakke om. For øvrigt agter han at fortsætte, til han fylder 100 aar, og da han aldrig har været syg, er der gode udsigter til, at han faar sit ønske opfyldt.

H. P. Hansen er født i Brangstrup, hvor hans far var tækkemand. Selv ønskede han at blive urmager, og urmager Faber i Ringe ville ogsaa gerne have ham, men da der skulle bruges ca. 1000 kr. til værktøj i læretiden, var der ikke raad til det. Drengen ville nødig ud at tjene paa landet, og saa sagde faderen til ham, at han kunne blive skomagermester.

Det fandt drengen helt i orden. Han kom i lære hos skomagermester Jørgensen i Ringe. Efter endt læretid arbejdede han som svend i Svendborg, Gestelev, Sødinge og Sd. Lyndelse, hvorefter han vendte tilbage til sin læremester. Her arbejdede han til 1. oktober 1913, da han af en tidligere arbejdskollega købte forretningen og ejendommen ved Ryslinge Hotel.

— Det har jeg aldrig haft grund til at fortryde, siger H. P. Hansen. Vi bor det bedste sted i byen, lige over for anlægget og højskolen. Vi har altid kunnet faa føden, og der har været arbejde nok. I nogle aar var vi tre skomagermestre her i Ryslinge, og gennem mange aar havde jeg to svende paa værkstedet. I dag er jeg alene paa pladsen og ene om arbejdet.

— Hvad er aarsagen til denne udvikling?

— Gummistøvlerne — og vel ogsaa den højere levestandard, der med-

fører, at folk hurtigere kasserer det gamle fodtøj og køber nyt. Endelig er faget jo ogsaa blevet industrialiseret.

— Er det haandsyede fodtøj forsvundet?

— Jeg holdt op med at sy fodtøj for en halv snes aar siden. Tidligere syede jeg laksko, træskostøvleskafter, sko og støvler, men det kan jeg simpelthen ikke overkomme mere.

— Der er arbejde nok alligevel?

— Jeg har nok at bestille, men havde vi ikke højskolen og de to store virksomheder i Ryslinge, kunne her ikke leve en skomagermester.

— Er det da ikke en god forretning?

— Jeg kunne ikke leve uden at have folkepensionen til hjælp. Visse dage kan jeg tjene en 10-12 kr., men tiderne har forandret sig, og det er ikke nok til at leve af i dag. Maaske arbejder jeg ogsaa for billigt.

— Hvor lang er arbejdsdagen?

— Jeg begynder kl. 7,00 og holder gerne op, saa jeg kan naa at se Aktuelt kl. 20,00. Men jeg er godt tilfreds med at sidde her, og jeg haaber at kunne fortsætte, til jeg bliver 100 aar. Paa den anden side, jeg skal jo ikke have noget med herfra.

— Med en saadan arbejdsdag bliver der vel ikke tid til andre interesser?

— Det er da ikke værre, end jeg kan tage fri, hvis jeg vil. Min kone kan nok passe butikken. Nu har jeg sagt forskellige ting fra mig, men jeg har da været formand for haandværkerforeningen, i bestyrelsen for sygekassen og medlem af menighedsraadet.

H. P. Hansen hører til den gamle skole, for hvem et godt stykke arbejde giver tilfredsheden. Han har en trofast medhjælper i sin hustru, der trods flere svære sygdomsperioder fortsat kan passe butikken, mens Hansen klarer værkstedet.

I slutningen af oktober kan ægteparret fejre guldbryllup.

gs.

Ægteparrets yngste søn, **Svend Henry Hansen**, følger i faderens fodspor og nedsætter sig som skomager i Nr. Lyndelse. I forbindelse med sit påtænkte otium bringes denne artikel:



Skomageren der ikke måtte lukke

Svend Hansen ved sin Singer symaskine fra 1929. Den er ikke til at slide ned, og skulle noget alligevel gå i stykker, har han skaffet sig én magen til, som leverer reservedele.

FOTO: ROBERT WENGLER

HÅNDVÆRK:
Svend Hansen ville på pension, men så skrev præsten et digt

Af **Hans Faarup**
hfa@fyens.dk

NR. LYNDELSE: Skomager Svend Hansen, Albanivej 8, holdt ophørsudsalg i december for at gå på pension... troede han da.

– Der blev ved med at komme kunder, som sagde, at de også ville have lavet sko, når nu præsten kunne. Så var det

at jeg læste kirkebladet... og ja, jeg blev helt rørt, fortæller Svend Hansen, 72.

I decembernummeret af Nr. Lyndelse Sogns kirkeblad havde præsten, *Torkild Thanning*, nemlig skrevet et hyldestdigt på en hel side, hvor han takkede for den omhu, hans sko var blevet behandlet med gennem årene. Men især de sidste fire linjer satte gang i skobutikken:

"Luther har tænkt på Svend Hansen som den, der som en mester dog altid var svend, tjente os tro, men nu lukker sin dør - jeg lister bagom og håber som før."

Lige siden har skomagerens dør – og især bagdøren – ikke stået stille.

– Ja, det er s'gu blevet læst af mange. Så til jul tog jeg præsten i kraven og sagde: Hør min ven, du kan ikke få lavet andet end sorte sko. "Jamen, det er jo også det, jeg skal bruge", svarede han, og nåja, siger Svend Hansen.

Butik siden 1955

Skiltet med "SKO TRÆ-SKO" har hængt på butikken på Albanivej siden 1955.

Dengang arbejdede Svend Hansen hos en skomager i Odense om formiddagen og med sin egen forretning om eftermiddagen. I 1966 åbnede han også en forretning i Ryslinge, men den holdt kun seks år. Siden 1972 har Svend Hansen udelukkende været skomager i Nr. Lyndelse.

Ud over sko i alle størrelser

har han repareret kilometervis af lynlåse, sat nye håndtag på skoletasker, ordnet seletøj og tegneböjer og sågar en ridesadel. For ikke at snakke om de mange specialsko til folk, der er blevet opereret.

– Jeg har aldrig manglet arbejde, men vi kunne ikke leve af det, hvis ikke Edel havde arbejdet på plejehjemmet, konstaterer Svend Hansen.

– Der er mange, der har været henne at spørge om jeg rydder værkstedet, lige som butikken, og det gør jeg altså ikke. Men jeg vil ikke være afhængig af det, siger skomageren, som kunderne ikke vil give slip på.

Og lige for en ordens skyld: Skomageren i Nr. Lyndelse er altså lukket.

Martha Pedersen bliver 27. oktober 1912 gift i Ringe Kirke med fodermester **Peter Knud Nielsen**, født 5. oktober 1888 i Garnisons sogn, København. Ægteparret er i en årrække fodermesterpar på en række forskellige fynske gårde. I 1927 opfører de et statshusmandsbrug i Ronæs, Udby sogn. De må dog forlade det allerede i 1931 på grund af sygdom og deraf følgende økonomiske problemer. De er gennem en 20 års periode bosat i landsbyen Bro ved Brenderup, før de i 1955 køber et hus i Åhøjrup (også ved Brenderup).

Familien får 8 børn, hvoraf de 4 dør som små. **Jens Ejnar Nielsen**, født 9. marts 1912 – død 26. juli 1912 (139 dage), **Sigrid Johanne Marie Nielsen**, født 23. august 1913, **Ingeborg Margrethe Nielsen**, født 14. oktober 1915, **Karen Elise Nielsen**, født 6. juni 1917, **Mary Sofie Nielsen**, født 29. marts 1919, **Gerda Elsinie Nielsen**, født 6. maj 1925 – død 11. maj 1926 (1 år 5 dage), **Ejnar Nielsen**, født 15. februar 1929 – død 23. marts 1929 (36 dage), **Gerda Nielsen**, født 15. februar 1929 – død 14. marts 1929 (27 dage). De 2 sidstnævnte tvillinger.



Martha- og Peter Knud Niensens fire døtre fotograferet først i 1920'erne. Bagest Sigrid Johanne Marie Nielsen, Mary Sofie Nielsen, forrest Karen Elise Nielsen, Ingeborg Margrethe Nielsen.



De samme 4 fotograferet 1989. Fra venstre Sigrid Johanne Marie Schønberg, Ingeborg Margrethe Kristiansen, Karen Elise Christensen, Mary Sofie Andersen

Peter Knud Nielsen dør 15. september 1963 og **Martha Nielsen** dør 12½ år senere, den 21. januar 1976. Hun bor efter sin mands død i en lejlighed i Middelfart.

Der henvises til selvstændig beretning om **Peter Knud Nielsen og Martha Nielsen, f. Pedersen**. Åben dette link.

<http://leifogmerete.dk/onewebmedia/pdf/06-Peter-Knud-Martha-Nielsen.pdf>



Familien i haven i Bro. Forrest Peter Knud Nielsen og Martha Nielsen. Bagest fra venstre Sigrid Johanne Marie Nielsen, Ingeborg Margrethe Nielsen, Karen Elise Nielsen og Mary Sofie Nielsen.



Luftfoto 1962 af ejendommen i Åhøjrup, Brenderup sogn, købt af Martha Nielsen og Peter Knud Nielsen i 1955. Nuværende adresse: Middelfartvej 249, 5464 Brenderup. Her boede ægteparret indtil Peter Knud Niensens død den 15. september 1963, 74 år gammel. Martha Nielsen bliver boende i huset til august 1964, hvor hun flytter til en lejlighed i Middelfart. Hun dør den 21. januar 1976, 84 år gammel.

Martha- og Peter Knud Nielsens ældste datter, **Sigrid Johanne Marie Schønberg**, kunne fejre sin 100-års fødselsdag den 23. august 2013. De sidste år boede hun i en beskyttet bolig ved Brenderup Dagcenter.

I maj måned – 3 måneder før fødselsdagen – fortalte hun sin historie til en lokal fotograf/forfatter, Peder Fredskil, der også tog hende med på tur til et gensyn med Ejby, hvor hun havde boet hele sit voksenliv.

100-års fødselsdagen blev fejret sammen med familie og beboere på dagcentret i Brenderup.

Middelfart Kommunes viceborgmester aflagde fødselaren et besøg med en gave fra kommunen. **Sigrid** modtog også – som traditionen foreskriver – et lykønskningstelegram fra dronningen.

Sigrid

Da Sigrid Nielsen blev født den 23. august 1913, betalte Sigrids far jordemoderen for at hjælpe ved fødslen.

- Dengang var jordemoderhjælp ikke gratis. Til gengæld fik jeg en lykkemønt af jordemoderen, fortæller Sigrid.

Sigrid er den ældste af 4 piger. Hun husker, at den næste i rækken også fik en lykkemønt, men de to yngste fik ikke nogen. Da var skikken holdt op. Sigrid er den eneste i børneflokken, der lever endnu.

Mønten er præget med portræt af dronningen og teksten ALEXANDRINE DANMARKS DRONNING på den ene side og ordet LYKKE sammen med en stjerne og ornamentik på den anden side.

Lykkemønten har Sigrid passet godt på gennem hele livet. Nu som næsten 100-årig er hun klar i tanken og hjælper sig selv i en beskyttet bolig.

Sigrid er født i Allerup ved Odense, hvor forældrene var fodermesterfolk på Allerupgård. Familien flyttede til Balslev ved Ejby, hvor hun gik 7 år i Balslev Skole og blev konfirmeret i Balslev Kirke.

- Jeg har aldrig været på efterskole og har ikke fået nogen anden uddannelse. Jeg ville gerne have været lærerinde, men til det sagde min far: "Tror du, vi har råd til det?" Dengang var faderen murerarbejdsmand i Ejby, fortæller hun.

Sigrid kom ud som tjenestepige på gårde i Rolund og Akkerup, hvorfra hun fik fine anbefalinger.

- Jeg var indepige i huset på gårdene. Arbejdet ude i marken var ikke noget for mig.

Min sidste plads havde jeg i en bagerforretning i Ejby. I bagerforretningen lærte jeg at føre regnskab.

Jeg var forlovet, og blev gift Schønberg i efteråret 1936. Manden var 7 år ældre end Sigrid.

Der var ingen lejebolig at få for det nygifte par i Ejby. Derfor måtte de bygge hus.

- Vi havde penge til en grund på Kingstrupvej, og vi kunne låne til huset i Sparekassen, for vores familie havde altid været kunder der.

Min mand havde fået arbejde på savværket i Ejby, hvor de lavede skolemøbler. Det var skråt overfor, hvor vi boede, så han kom hjem og spiste i middagspausen. Han arbejdede i 37 år på savværket, fortæller Sigrid.

På Kingstrupvej, der går langs banen, kendte beboerne hinanden, og de fleste arbejde enten på savværket eller på skotøjsfabrikken, der lå på Jernbanevej på den anden side af banen.

- Nabokonen syede sko, og hendes mand arbejdede på skotøjsfabrikken. Sådan kom jeg også i gang med at sy derhjemme. Vi syede sandaler om sommeren og snøresko om vintere-

Fortsættes næste side

ren. Læderet fik vi færdigklippet fra fabrikken. Når jeg var færdig med en portion, trak jeg skoene på en snor, så jeg kunne have dem på cyklen, når jeg skulle om på fabrikken med dem.

Jeg syede meget – tit til klokken ti om aftenen. Det var jeg nødt til for at få nok ud af det, fortæller Sigrid.

Det var småt med penge. Der var kakkelovn og sort komfur i det nye hus, og de fyrede med savsmuld fra savværket.

- Det var svært at fyre med, så vi skulle lære hvordan, for at røgen ikke slog ud.

Manden tjente 36 kr. om ugen for 6 dages arbejde. Han overlod økonomien til Sigrid, og hun passede på pengene.

- Vi måtte ikke bruge mere, end vi havde. Jeg skrev alt op, hvad vi brugte penge til. Regnskab havde jeg lært i bagerforretningen.

Familien har aldrig haft bil, men rejste med tog og rutebil, når de skulle nogen steder. Der var heller ikke megen fritid. Sigrid havde nok at gøre med at sy – og passe hus og børn.

Sigrid syede sko indtil 1943, hvor de fik en søn. De havde også en ældre datter. Datteren blev uddannet syerske. Hun er nu død af kræft. Sønnen blev uddannet boghandler og kommer jævnligt på besøg.

Senere kom Sigrid i gang med at sy børnetøj til en forretning.

- Jeg tog et kursus i at lægge mønstre på og klippe, så jeg lavede tøjet helt fra bunden til det var færdigt.

Min morfar var skrædder i Nørre Lyndelse, så måske har det ligget i blodet, tænker Sigrid.

Det sidste Sigrid har syet var tøj til Barbie-dukker. Det var en forretningsmand, der kom med stoffet klippet i kasser.

- Det var småt at sidde med, men jeg gjorde det for at få lidt penge ud af det, siger Sigrid.

Som hjemmesyerske havde Sigrid ingen pension, fagforening eller anden sikkerhed. Da Sigrids syarbejde stoppede, måtte manden arbejde til han var næsten 70, indtil hun kunne få folkepension.

- Der var ikke længere arbejde i Ejby, så han måtte tage toget tidligt om morgenen til Tommerup Træindustri de sidste år.

I 2007 flyttede de til en andelsbolig i Ejby, hvor manden døde. Nu bor Sigrid i en beskyttet bolig ved Brenderup Dagcenter.

- Vi har haft et godt liv, og vi har haft både sølvbryllup og guldbryllup, inden min mand døde.

Den historie fortalte Sigrid i maj 2013.



Fødselsdagsnotits i Fyens Stiftstidende.



Telegrammet fra dronningen.

Sigrid Johanne Marie Schønberg, født Nielsen døde den 30. april 2014.

Om familiens evt. relationer til Carl Nielsens familie:

At kalde ejendommen ”Petersborg” for **Carl Nielsens** barndomshjem er egentlig noget af en tilsnigelse. **Carl Nielsen** er født den 09.06.1865 i et hus i Sortelung – beliggende i den modsatte ende af Nr. Lyndelse i forhold til ”barndomshjemmet”. Først i marts 1878 købte familien huset ”Petersborg”, der egentlig ligger i Nr. Søby sogn, lige efter sognegrænsen til Nr. Lyndelse.

Carl Nielsen blev konfirmeret i Heden Kirke 1. søndag efter påske (23.04.1879). Han kom derefter i tjeneste hos en købmand i Ellinge ved Nyborg. Købmanden var imidlertid syg og blev erklæret fallit i løbet af sommeren, hvorfor **Carl** vendte tilbage til forældrene, som han igen forlod i november 1879 for at tiltræde en stilling som regimentsmusiker i Odense. D.v.s., at **Carl Nielsen** i første omgang kun boede i huset ca. 1 år og senere 3 – 4 måneder indtil flytningen til Odense.

I den periode var kun **Jens** og **Johanne Kirstine Pedersens** ældste søn, **Hans Peder Pedersen**, født (1876).

Carl Nielsens forældre solgte atter huset i september 1891, hvor de emigrerede til USA, hvortil flere af deres børn allerede var rejst.

Carl Nielsen har naturligvis i løbet af 1880’erne besøgt sine forældre, men et nærmere kendskab til nabofamilien har der næppe have været tale om, da kun de 2 ældste børn, **Hans Peder Pedersen** og **Elsine Petrine Pedersen**, var født (i forbindelse med sidstnævntes fødsel boede familien desuden i Vantinge), da **Carl Nielsen** flyttede til Odense. Min bedstemor, **Martha Pedersen** (født 24.08.1891), blev således først født lige omkring det tidspunkt, hvor **Carl Nielsens** forældre forlod ”Petersborg”.

I sin erindringsbog: ”Min fynske barndom” fortæller **Carl Nielsen** om et stort antal navngivne personer fra og omkring Nr. Lyndelse – men intet om **Jens Pedersen** og hans familie.



Carl Nielsens barndomshjem ”Petersborg”, nabohus til ”Altona”, hvor skrædder **Jens Pedersen** boede med sin familie i en ca. 20 – års periode.

I forbindelse med navngivning af veje i en ny udstykning i Nr. Lyndelse, er her en kommentar fra Nr. Lyndelse lokalhistoriske Arkiv v/ arkivleder Jens B. Willumsen, dateret den 27. november 2012:

Mange tak for din orientering om jeres indstilling til de ny gadenavne. Det glæder os, at I har kunnet bruge nogle af de forslag, som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv har sendt til jer. Det er helt fint, at I har fordelt navnene således, at de placeres nær steder, hvor de oprindeligt hører til.

Stednavnet "Petersborg" er mindst lige så godt som stednavnet "Altona". Petersborg er fra gammel tid navnet på Carl Niensens Barndomshjem, det nuværende museum. Huset eller nok nærmere dets forgænger skulle være opkaldt efter zar Peter den Store, som i oktober 1716 drog tilbage til Rusland via Odense-Faaborg landevejen med sin hær efter at have opholdt sig på Sjælland og i København hele sommeren. Dengang sejlede man over Lillebælt ved Assens. På denne rejse gjorde han ifølge overleveringen holdt i et hus, som lå ud til landevejen ved sogneskillet mellem Nørre Lyndelse og Nørre Søby. Dette hus blev efterfølgende kaldt Petersborg, og navnet fik med tiden status som et stednavn – se nederst i vedhæftede annoncering (B1107), hvor Carl Niensens far Niels Maler, dvs. N. Jørgensen, står nævnt med bopæl i Pedersborg. Dengang tog man det ikke så højtideligt, om man stavede Peter med t eller d.

Blot dette.

Kilder:

Kirkebøger, folketællinger, dødsattester fra arkivalieronline.dk

Lægdsruller

Oplysninger fra Nr. Lyndelse lokalarkiv

Danmarks kirker

Carl Nielsen: "Min fynske barndom"

Familiefotos og oplysninger fra diverse familiemedlemmer

"Danmark set fra luften"

Artikler fra "Google"

Mediestream.dk

Samlet og redigeret af Leif Andersen i perioden 2012 – 2016. Revideret 2017 og 2018.

