

Hanne Heldina Rasmussen (1875 – 1967).



**Hanne Heldina Rasmussens (født Hanne Pedersen) hus i Oure.
Personerne på billedet må formodes at være hendes forældre.**

**Hanne Heldina Rasmussen, født 10.10.1875 i Oure sogn.
Hun er navngivet Hanne Pedersen. "Heldina" er tilføjet i forbindelse
med hendes dåb i Oure Kirke den 14.07.1904.**

Desuden indeholder denne beretning oplysninger om diverse slægtninge.



Hanne Heldina Rasmussen, 1875 – 1967.

Hanne Heldinas forældre.

Hanne Pedersen er datter af "indflytter" **Rasmus Pedersen** (f. 02.02.1841 i Gudbjerg) og hustru **Sophie Frederikke Holding Christensen** (f. 06.12.1841 i Oure) af Oure sogn.

Rasmus Pedersens forældre:

Peder Rasmussen, født 17.05.1795 i Stenstrup – død 22.11.1865 i Gudbjerg

Ane Christiansdatter, født 29.09.1811 i Nyborg – død 29.06.1890 i Gudbjerg

Sophie Frederikke Holding Christensens forældre:

Lars Christensen, født 30.05.1811 i Ryslinge – død 30.03.1898 i Svendborg

Maren Rasmusdatter, født 11.06.1819 i Skaarup – død 27.03.1904 i Svendborg

Ægteparret, **Rasmus Pedersen / Sophie Frederikke Holding Christensen** er blevet borgerligt viet i Svendborg den 11.05.1866. Årsagen til den borgerlige vielse er sandsynlig vis, at hustruen er medlem af det baptistiske trossamfund, som hendes mor på et tidspunkt har tilsluttet sig. Da hendes mor dør den 27.03.1904 i Svendborg og begravnes i Oure, er der ved dødsnotitsen i kirkebogen tilføjet følgende note: "Nedsænket i graven uden jordpaakastelse. Tilhørte den Baptistiske trosretning".

Ægteparret får i alt 7 børn, hvoraf de 3 dør som små. **Maren Pedersen**, f. 31.12.1865, **Hanne Pedersen**, f. 06.03.1869, d. 20.10.1874 (5 år gammel), **Lars Peder Pedersen**, f. 15.09.1872, **Hanne Pedersen** (senere med mellemnavnet ”**Heldina**”) f. 10.10.1875, **Thorvald Pedersen**, f. 02.12.1878, **Christen Pedersen**, f. 07.03.1882, d. 02.05.1884 (2 år gammel – note i kirkebog: *død af halsbetændelse*) og **Christen Pedersen**, f. 14.03.1885, d. 19.03.1888 (3 år gammel – note fra kirkebog: *død af strubehoste*).

Det bemærkes, at familien følger datidens tradition, at når et barn dør, får det næstfødte af samme køn det døde barns navn. (2 x Hanne og Christen).

Ingen af ovennævnte børn døbes i kirken, men navngives efter fødslen, da moderen, **Sophie Frederikke Holding Christensen**, som sin moder er medlem af det baptistiske trossamfund, medens faderen i folketællingerne betegnes som ”Lutheraner”.



Rasmus Pedersen (1841 – 1917)



Sofie Frederikke Holding Christensen (1841 – 1917)

Baptistmenigheden i Oure.

Den 30. oktober 1855 stiftedes Oure Baptistmenighed (i øvrigt tæt ved den spirende grundtvigske valgmenighed i nabobyen Vejstrup).

Allerede i 1841 var den første baptist blevet døbt på Sydfyn og i 1848 var der 8 baptister i det sydfynske område. Baptisterne går ind for voksendåb, hvor hele

kroppen nedsænkes i et stort dåbskar, og de er tilhængere af en adskillelse mellem religion og stat. Med grundlovens indførelse i 1849 blev der samtidig indført religionsfrihed i Danmark, hvilket fik antallet af baptister til at vokse.

Samme dag som menigheden blev stiftet, valgtes kredsens hidtidige prædikant, **Jens Andreas Petersen**, til forstander. I 1857 kunne menigheden i Oure indvie Danmarks anden Baptistkirke, som nu – da den første kirke er nedlagt – er Danmarks ældste. Baptisterne fik et stærkt greb om store dele af befolkningen i Oure. Man kan således i de forskellige folketællinger konstatere, at mange er anført som ”baptister”.



Baptistkirken i Oure, indviet 1857 (kilde: Svendborg historie).

Dåb i folkekirken.

Hanne Pedersen bliver således først døbt den 14.07.1904, men i folkekirken (Oure Kirke) - efter sin mors død, hvor mellemnavnet ”**Heldina**” er tilføjet den oprindelige fødselsnotits, og hvor følgende note er tilføjet i kirkebogen: ”*Daaben foretaget i henhold til Biskoppens bemyndigelse 13. maj 1904. Moderen baptist*”. Hvorfor **Hanne Pedersen** har ønsket at tilføje mellemnavnet ”**Heldina**” er noget af en gåde. Kan det være præsten, som ved indskrivningen i kirkebogen har lavet en skrivefejl? Moderens mellemnavn er ”**Helding**”. Det er også dette mellemnavn hun giver sin

datter i dåben. Har præsten mon afsluttet navnet med et "a" i stedet for et "g"? Er dette tilfældet, er navnet "**Heldina**" dog blevet accepteret (Heldina findes ikke på listen over anerkendte danske pigenavne – ligesom "en googling" af ordet ikke giver noget resultat). Er navnet "**Heldina**" bevidst valgt, er det uden tvivl en form for "afledning" af mellemnavnet "**Helding**".

Broderen, **Lars Peder Pedersen**, døbes først den 27.10.1959 på Københavns Militærhospital – godt 3 måneder før sin død (d. 10.02.1960).

Folketællingerne i Oure 1870, 1880, 1890 og 1901.

Folketælling, 1. februar 1870 – Oure sogn.

Huus Rasmus Pedersen, 29, G, Lutheraner, hufader, daglejer
Sofie Frederikke, 28, G, Lutheraner, husmoder, forannævntes hustru
Maren Pedersen, 4, U, Lutheraner, deres børn
Hanne Pedersen, under 1, U, Lutheraner, deres børn

Folketælling, 1. februar 1880 – Oure sogn.

Huus Rasmus Pedersen, 39, G, Lutheraner, hufader, yderste daglejer i agerbruget
Sofie Frederikke H. Pedersen f. Kristensen, 39, G, Baptist, hans hustru
Lars Peder Pedersen, 7, U, udøbt, deres børn
Hanne Pedersen, 4, U, udøbt, deres børn
Thorvald Pedersen, 1, U, udøbt, deres børn

Folketælling, 1. februar 1890 – Oure sogn.

Huus Rasmus Pedersen, 49, G, Lutheraner, hufader, daglejer ved gaardbruget
Sofie Frederikke Pedersen, 48, G, Baptist, husmoder
Thorvald Pedersen, 11, U, udøbt, barn

Folketælling, 1. februar 1890 – Oure sogn.

Gaard *Hans Larsen, 44, G, hufader, gaardejer*
Hanne Pedersen, 14, U, tyende
(yderligere 6 personer registreret på matriklen)

Folketælling, 1. februar 1901 - Oure sogn.

Matr. nr. 31b Rasmus Pedersen, G, Folkekirken, hufader, Stenhuggermester – Husejer
Sofie Frederikke Holding Christensen, G, Folkekirken, husmoder, husgerning
Hanne Pedersen, U, Folkekirken, datter, husgerning
Sofie Frederikke Holding Pedersen, U, Folkekirken, barn
Anne Hansen, U, f. 1827, Norge, husmoder, syerske

Bemærkninger: I folketællingen 1870 er Sofie Frederikke H. Pedersen betegnet som lutheraner. I folketællingerne 1880 og 1890 er hun registreret som baptist, men i 1901 registreret som tilhørende folkekirken.

Rasmus Pedersen har nu titel af stenhuggermester. Han har i perioden efter sidste folketælling (1890) købt det hus i Oure, hvor familien gennem en årrække har boet til leje. 1901-folketællingen er den første, hvor der er anført husenes matrikelnumre. Husets matrikel er 31b, og det er her, at **Hanne Heldina Rasmussen** bor indtil sin død i 1967 (dog afbrudt af en årrække, hvor hun med sin ægtemand, **Rasmus**

Rasmussen, boede på en ejendom i Lundeborg samt sin sidste tid på plejehjem (se senere).

Alle familiemedlemmer er nu registreret som tilhørende folkekirken. Det må dog være en fejl, idet **Sofie Frederikke Holding Pedersen** igen er registreret som baptist i folketællingen 1911, men da hun i 1917 bliver hun begravet fra Oure kirke af sognepræsten uden den påtegning, der tyder på medlemskab af baptistmenigheden, kan det formodes, at hun har forladt den baptistiske menighed (den næstfølgende der begravnes på kirkegården har f. eks. påtegningen: *"Begravet uden jordpåkastelse – er baptist"*).

Af folketællingsskemaet 1901 fremgår det desuden, at familien "består" af 4 levende og 3 døde børn, hvilket stemmer overens med de tidligere fundne oplysninger.

Hanne Pedersen er i sommeren 1895 flyttet hjem til forældrene. Hun er blevet gravid og føder den 23.11.1895 en datter, der opkaldes efter **Hanne Pedersens** mor, **Sofie Frederikke Holding Pedersen**. Barnet betegnes i kirkebogen som "uægte". Note fra kirkebog: *"Moderen Hanne Holding (hedder ikke Holding, men Heldina) Pedersen 20 år af Oure by – tjente fire månedersdagen før fødslen på Albjerg mark i Oure sogn og udlagt (selvangiven) barnefader tjenestekart Mads Pedersen af Ellerup Mark i Gudbjerg sogn"*.

Datteren bliver døbt i Oure kirke den 16.02.1896.

Barnefaderen, Mads Pedersen.

Mads Pedersen er ligesom **Hanne Pedersen** født i Oure. Deres fædre har samme for- og efternavn. **Mads** er søn af kusk på Hesselagergaard, **Rasmus Pedersen** (f. 05.06.1838 i Hesselager) og hustru **Anne Dorte Hansen** (f. 12.06.1849 i Svindinge).

Mads Pedersen har 2 ældre søskende, **Hans Peter Hansen** (født udenfor ægteskab) og **Mette Kirstine Pedersen**. Forældrene er blevet gift den 20.10.1875 i Svindinge kirke. Moderen angivet som tjenestepige på Glorup og faderen som kusk på Hesselagergaard. Familien flytter til Oure, hvor **Mads Pedersen** bliver født den 21.05.1878.

Ved folketællingen 1890 bor **Mads**, nu 11 år gammel, stadig hos forældrene i Oure.

Hvorfor **Hanne Pedersen** og **Mads Pedersen** ikke bliver gift efter **Hanne Pedersens** graviditet er uvist – rent "standsmæssigt" var der i hvert fald ingen hindring for et ægteskab.

Mads Pedersen bliver i stedet for gift i Gudbjerg kirke den 24.02.1900 med pigen **Karen Rasmussen** (f.08.07.1877 i Gudme sogn). Han er på det tidspunkt tjenestekarl hos gårdmand **Hans Peder Sohnesen** på Lakkendrup mark.

Karen Rasmussen opholder sig under graviditeten i Ebberup. **Mads Pedersens** tid hos **Hans Peder Sohnesen** har åbenbart haft stor betydning for ham, for 4 af hans senere 5 børn døbes med mellemnavnet ”**Sohne**”.

Mads og **Karen Pedersen** får 5 børn, **Rasmus Marius Pedersen**, (f. 17.05.1900 i Gudbjerg) **Karl Albert Sohne Pedersen**, (f. 04.07.1901 i Gudbjerg), **Peder Sohne Pedersen**, (f. 30.07.1908 i Ellested), **Hans Sohne Pedersen**, (f. 02.06.1912 i Ellested) og **Elna Sohne Pedersen**, (f. 25.12.1917 i Ellested).

Disse børn er således ”halvsøskende” til **Sofie Frederikke Holding Jensen Find, f. Pedersen**.

Mads Pedersen bliver ansat hos Nyborg-Svendborg banen. I folketællingen 1906 er han angivet som ”banearbejder” med bopæl i Lindeskov vogterhus. I 1911 angivet som ”banevogter”. I 1916 som ”banemand”. I 1921 er han anført som ”banevogter” og **Karen** som ”banekone”. I folketællingen 1925 er han igen angivet som ”banearbejder”.

Folketællingerne i Oure 1906, 1911 og 1916.

Folketælling, 1. februar 1906 – Oure sogn.

Matr. nr. 31a Rasmus Pedersen, G, hufader, alderdomsunderstøttelse, dræningsmester

(ikke korrekt) Sofie Pedersen, G, husmoder

31b Hanne Pedersen, U, barn, husholderske

Sofie Pedersen, U, barnebarn

(ingen trosretning angivet i denne folketælling)

Hanne (Heldina) Pedersen bor nu tilsyneladende fast med sin datter hos forældrene, der begge er blevet 65 år gamle, og fungerer som husholderske.

Folketælling, 1. februar 1911 – Oure sogn.

Matr. nr. 31b Rasmus Pedersen, G, folkekirken, hufader, alderdomsunderstøttelse
dræningsmester

Sophie Pedersen, G, baptist, husmoder

Johanne Pedersen, U, folkekirken, datter (korrekt navn er Hanne)

Sophie Pedersen, U, folkekirken, slægting

Niels Nielsen, G, folkekirken, hufader, landpost

Laurine Nielsen, G, folkekirken, husmoder, ingen

Folketælling, 1. februar 1916 – Oure sogn.

Matr. nr. 31b Rasmus Pedersen, G, hufader, arbejde og alderdomsunderstøttelse

Sofie F. H. Pedersen, G, husmoder

Hanne Heldina Pedersen, U, barn, husbestyrerinde

Sofie F. H. Pedersen, U, barnebarn, uden beskæftigelse

Dreng, U, barnebarns barn

(ingen trosretning angivet i denne folketælling)

Den nævnte dreng, som er født 2½ uge før folketællingen, er **Tage Theodor Find** (f. 18.01.1916) (*Meretes far*). Moderen er **Hanne Heldina Pedersens** datter, **Sofie Frederikke Holding Pedersen**, som i foråret 1915 er blevet gravid. Udlagt barnefader er bagersvend **Jens Theodor Jensen Find** af Skaarup. Forældrene bliver

gift i Oure kirke den 12.03.1916 – samtidig døbes sønnen, **Tage Theodor Find** (den første person i Find-familien, der blot døbes ”**Find**” og ikke som tidligere familiemedlemmer ”**Jensen Find**”).

Begge **Hanne Heldinas** forældre dør året efter, **Rasmus Pedersen** den 09.06.1917 (76 år gammel) og **Sofie Frederikke Holding Pedersen** den 06.12.1917 (ligeledes 76 år gammel).

Sofie Frederikke og **Jens Theodor Jensen Find** bosætter sig i huset, hvor familien forøges med endnu 2 børn. **Eskild Find** (f. 28.03.1917) og **Rosa Lissy Find** (f. 28.02.1919). Derefter flytter familien til Jylland.

Hanne Heldina bor fortsat i huset i Oure.

I 1920 ansættes **Hanne Heldina Pedersen** som husbestyrerinde hos skovarbejder **Rasmus Rasmussen** (f. 11.09.1865 i Skaarup sogn) i Lundeborg. Han er blevet enkemand, da hans hustru, **Anne Andersen** (f. 18.09.1858 i Hesselager sogn), dør den 18. juni 1920 (60 år gammel).

Folketællingerne i Oure 1921, 1925 og 1930.

Folketælling, 1. februar 1921 – Oure sogn.

Matr. nr. 7b Grønneskov

Rasmus Rasmussen, E, folkekirken, husfader, skovarbejder, Baron B-Finecke

Kirstine Hansen, U, plejedatter

Hanne Heldina Pedersen, U, folkekirken, husbestyrerinde

Boligen tilhører Hesselagergaard, matriklen har adressen Hesselagergårdsvej 23. Bopælen nuværende Stenmurevej 4, Lundeborg, 5874 Hesselager.

Rasmus Rasmussen gifter sig den 06.12.1921 med sin husbestyrerinde, **Hanne Heldina Pedersen**. Præsten fra Oure Kirke, sognepræst Stub, foretager - ifølge vielsesnotitsen i kirkebogen - vielsen i hjemmet (vielsesbrev af 16. juni 1921).

<i>Enkemand efter 2. og 3. hustru Rasmus Rasmussen, født i Skaarup Sogn den 11. April 1865. Søn af Rasmus og Petrine, søn af Lars Rasmussen, Fjerritslev. Medgift i Skaarup, Oure Sogn. Gift i Oure Sogn, Oure Kirke den 12. Juni 1921.</i>	<i>Ung Hanne Heldina Pedersen, født i Oure Sogn den 12. April 1895. Datter af Jørgen Rasmussen og Hustru Sophie Forstén. Hølling. Christen. Husbestyrerinde i Skaarup Sogn. Oure Sogn.</i>	<i>Herred. Oure. Borg Herred. Jylland. Botvedsk. Hesselager Herred. Hesselager. Hesselager.</i>	<i>1921. den 6. December i Oure.</i>	<i>o. Sognepræst Stub.</i>
---	--	---	--------------------------------------	----------------------------

Rasmus Rasmussen og Hanne Heldina Pedersens vielsesnotits i Oure sogns kirkebog.

I februar 1922 modtager **Hanne Heldina Rasmussen** nedenstående brev, hvori det oplyses, at hun er testamenteret kr. 50,- fra en afdød enkepastorinde, **Olivia Berg**, født **Bohr** (død 25.12.1921). Det er tilsyneladende en sagfører, **Christian Winther**, - der på foranledning af fru professorinde **Ellen Bohr** – fremsender beløbet. Historien er interessant, fordi den nævnte professorinde er gift med professor, **Christian Bohr**, far til Danmarks mest internationalt kendte videnskabsmand, **Niels Bohr**. **Olivia Berg**, født **Bohr** er søster til **Christian Bohr** og således faster til **Niels Bohr**. Hun var gift med pastor, **Michael Andreas Berg**, der i perioden 1884 - 1911 var præst ved Oure kirke.

Bekendskabet mellem **Olivia Berg** og **Hanne Heldina** må stamme fra denne periode.



Kopi af brevet der er arkiveret i Gudme lokalhistoriske arkiv.



Ægteparret Hanne Heldina og Rasmus Rasmussen

**Folketælling, 5. november 1925 – Oure sogn.
Grønneskov, Lundeborg**

Rasmussen, Rasmus, G, husfader, skovfoged

Rasmussen, Hanne Heldina, G, husmode

Christensen, Hansine, U



Luftfoto 1950 af ejendommen Stenmurevej 4, Grønneskov, Lundeborg.

Efter at **Sofie Frederikke** og **Jens Theodor Jensen Find** i en kort årrække har haft bagerier i henholdsvis Nimtofte og Filskov, hvor barn nr. 4, **Hans Oscar Find** fødes den 08.09.1923, vender familien (med 4 børn) hjem til Fyn. De bosætter sig først i Langaa, hvor familien forøges med endnu en søn, **Frede Svend Find** født den 06.08.1926. Derfra går turen atter til Oure, hvor de igen flytter ind i **Hanne Heldinas** ejendom, hvor **Sonja Viola Find** bliver født den 09.02.1928 og **Erik Leif Find** den 20.10.1929. I 1930 flytter familien derefter til Skårup, hvor **Irene Hansine Find** bliver født den 15.02.1932.

Ægteparret **Hanne Heldina** og **Rasmus Rasmussen** modtager på et tidspunkt hvert sit gækkebrev.



Gækkebrev adresseret til: Fru Heldina Rasmussen



Gækkebrev adresseret til: Hr. Rasmus Rasmussen

Afsenderen har ”sløret” sit navn ved brug af initialer og prikker.

T... T..... F... (se næste side)

Der er næppe tvivl om, at afsenderen er **Tage Theodor Find**.

Brevet er sandsynligvis skrevet i foråret 1927 eller 1928, hvor **Tage Theodor Find** er 11-12 år gammel, og hvor hans familie er flyttet fra Langaa tilbage til huset i Oure, og hvor **Hanne Heldina** og **Rasmus Rasmussen** stadig bor i ejendommen i Grønneskov.

I perioden før folketællingen i 1930, hvor **Jens Theodor Jensen Find** med familie er flyttet til Skaarup, forlader **Rasmus Rasmussen** og hustru Lundeborg. Han er stoppet som skovfoged og ægteparret returnerer til **Hanne Heldina Rasmussens** hus i Oure.

Folketælling, 5. november 1930 – Oure sogn.

Matr. nr. 31b Rasmussen, Rasmus, G, hufader, aldersrente, arbejdsmand
Rasmussen, Hanne Heldina, G, husmoder

Folketælling, 5. november 1940 – Oure sogn.

Matr. nr. 33 b Rasmussen, Rasmus, G, hufader, husejer, aldersrente
(ikke korrekt) Rasmussen, Hanne Heldina, G, husmoder
31b

Rasmus Rasmussen dør den 25.10.1951 (efter 30 års ægteskab med **Hanne Heldina**) 86 år gammel.



Hanne Heldina i haven i Oure.



Hanne Heldina med barnebarnet Frede Svend Find foran huset i Oure.

I forbindelse med **Hanne Heldina Rasmussens** forestående 90-års fødselsdag den 10. oktober 1965 har en journalist fra "Svendborg Avis" været på besøg hos hende i huset i Oure. Her er artiklen bragt i avisen forud for fødselsdatoen.

Jeg kan bedst lide at passe mig selv -

*siger fru Heldina Rasmussen, Oure, der på
søndag fylder 90 år*



Fru Haldina Rasmussen.

I et lille hus i Oure, godt tilbagetrukket fra landevejens støj, bor fru Heldina Rasmussen, der på søndag den 10. oktober fylder 90 år.

Fru Rasmussen er usædvanlig åndsfrisk og livlig, så man tror næsten ikke, det kan passe, at hun er nær de 90. Da vi besøgte hende, var hun ifærd med at læse en bog, og det var ikke første gang, den blev læst, kunne vi forstå. Den havde de for unge i dag så svært læselige gotiske bogstaver, men disse generer selvsagt ikke fru Rasmussen, der derimod oplyser, at det kniber lidt med at læse de moderne ofte ret små bogstaver.

- Værst er det med min hørelse; siger fru Rasmussen, - og mit høreapparat har været i stykker og virker tilsyneladende ikke helt, som det skal efter reparationen.

- Det generer mig, for jeg kan ikke døje, at folk skal gentage for mig, hvad der blev sagt.

Denne bemærkning røber meget om fru Rasmussens stolte natur, der også mærkes på mange andre områder.

Hun passer alene sit hus og sin have, hvor hun graver og planter og pusler med stor glæde, og både hus og have bærer præg af den omsorg, hvormed arbejdet bliver gjort.

Fortsættes næste side >

Værst at hente mælk

- Er det ikke strengt at grave haven?

- Jo, det er det godt nok, men har jeg arbejdet for hårdt, kan jeg jo gå og lægge mig lidt.

Selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg er kommet op i årene, men uden viljen til hele tiden at tage fat, ville det hurtigt gå ned ad bakke med helbredet. Nok har jeg gift, men ikke i forhold til så mange ældre, der ligesom har givet op. Jeg kan da selv komme ud af sengen, og det er en stor fordel. Det der er værst for mig er faktisk at komme op til landevejen efter mælk om vinteren, hvis der ligger sne. Men det er da også gået, og i det store og hele er mit helbred fint.-

- Hvor er De født?

- Jeg er født her i Oure. Vi var 7 børn, og fader gik på arbejde som drænsmeister. Han tjente ca. 2 kr. om dagen, og han begyndte ofte kl. halvtre om morgenen. Han gik nemlig for det meste til arbejde, og det var ofte så langt væk som i Tårup. Sit værktøj medførte han på en lille trækvogn. Men han var altid i godt humør trods den lange arbejdsdag.

Fader lagde også tørv op i Sortemoosen, og den tid husker jeg, hvor glade vi børn var, når vi skulle med. Vi skulle ganske vist hjælpe med arbejdet, men det var børn jo vant til dengang, og det var jo altid en oplevelse at komme ud.

For mor var det strengt. Hun skulle dels passe på, at vi ikke faldt i graven, dels se til, at vi gjorde arbejdet med at vende tørvene rigtigt.

Mor og vi børn hjalp også til i roerne, men for mor blev arbejdet for strengt og hun blev tidligt meget gigtsvag.

Ene de sidste 14 år

- Som gift har jeg boet i Lunde-borg, fortæller fru Rasmussen videre. Min mand var skovfoged under Hesselagergård, men ved vort eget hjem havde vi både køer, grise og fjerkræ, som jeg skulle passe, så jeg havde det ofte ret strengt med arbejde dengang.

Da min mand ikke kunne holde til at tage til Hesselagergård mere, flyttede vi til dette hus, som jeg havde efter mine forældre. Men nu er det 14 år siden min mand døde, og siden har jeg boet alene.

- Har De slet ingen familie?

- Jo, jeg har nogle dejlige børnebørn, der ikke ved alt det gode, de skal gøre for mig. Jeg har også fået tilbud om at komme og bo, men så siger jeg:

»Husk hvor galhovedet jeg er, og I kan jo have det lidt på samme måde til tider, så det går slet ikke.«

- Jeg kan nu bedst lide at passe mig selv. Så kan jeg tage på besøg en gang imellem, og det er langt bedre. Økonomisk har jeg det også godt, når man alle dage

har været vant til at spare, klarer man sig fint med pensionen.

Det værste er reparationer på huset, for det kan jeg ikke selv klare.

- Har De stadig husdyr?

- Nej, dem solgte vi kort efter, at vi flyttede herop, for kornpriserne blev så høje.

- Hvordan skal den store dag fejres?

- Den skal fejres med en fest på Skårup Kro. Det har børnebørnene insisteret på, at de ville holde for mig. Jeg syntes, det var alt for meget, men de har altså fået deres vilje. Jeg glæder mig da i øvrigt også meget til festen, slutter fru Rasmussen. Puk.

1965

"Svendborg Avis" – fødselsdagsinterview med Hanne Heldina Rasmussen

Hanne Heldina lever som enke i 16 år i bindingsværkshuset i Oure. Hun får ofte besøg af sin efterhånden store familie. Hendes eneste barn, datteren **Sofie Frederikke Holding Jensen Find** (født Pedersen) dør allerede den 17.03.1939 kun 43 år gammel efterladende sig 9 børn og mange børnebørn følger. Især i forbindelse med hendes fødselsdage inviteres hele familien til sammenkomst, hvor hun selv står for madlavning m. v.

Den sidste tid tilbringes på plejehjemmet i Hesselager, hvor hun dør juleaften den 24.12.1967, 92 år gammel. Hun begravnes på Oure kirkegård.

Huset (Matr. nr. 31b) i Oure sælges i 1968 til lærer **Peder Hansen**, Skolehjemmet Vejstrup.

Det får atter en ny ejer, før det fredag den 1. juli 1988 nedbrænder.



Udklip fra "Svendborg Avis" mandag den 4. juli 1988,
(Gudme lokalhistoriske arkiv)

Et nyt hus (i samme stil som det gamle) opføres på grunden i 1989, men placeres i en anden ”længderetning” end det gamle.



**Luftfoto 1991 af den nyopførte ejendompå matrikel 31b i Oure.
Nuværende adresse Landevejen 164, 5883 Oure.**

Sonja Find fortæller, at hendes mor, **Sofie Frederikke Helding Pedersen (Jensen Find)** opretholdt kontakten til sin biologiske far, **Mads Pedersen**. Således kan hun erindre, at moderen og hendes ældre søster, **Rosa Find**, var på besøg hos **Mads Pedersen**.

Da **Sofie Frederikke** dør i 1939 var **Mads Pedersen** til stede ved begravelsen – dog i diskret afstand fra familien.



Kirken i Oure.

Hanne Heldinas søskende.

Hanne Heldina er barn nr. 4 i en søskendeflok på i alt 7. Heraf dør de 3 (2 drenge og 1 pige som små).

Den ældste datter, **Maren Pedersen**, bliver født godt 5 måneder før forældrene bliver gift. Hendes videre skæbne er ukendt.



Lars Peder Pedersen

Broderen, **Lars Peder Pedersen**, bosætter sig i København. Her bliver han den 11.04.1906 gift på Københavns Rådhus med **Ane Marie Petrine Pedersen**. Hun er født i Skårup den 04.01.1886, datter af sømand **Lars Pedersen** og **Ane Kirstine Poulsen**, Vængemosen i Skårup sogn. Faderen, **Lars Pedersen** angives som druknet under sejlads i 1895, 48 år gammel. **Lars Peder Pedersen** og **Ane Marie Petrine Pedersen** bliver forældre til 4 børn, 2 drenge og 2 piger. **Gunhild Holding Pedersen**, **Alf Laurits Nicolej Pedersen**, **Frode Richard Nicolej Pedersen** og **Ruth Holding Pedersen**.

Lars Peder Pedersen arbejder som bryggeriarbejder på Tuborg. Han dør den 10.02.1960 på Øresundshospitalet, 87 år gammel. Godt 3 måneder før sin død bliver han døbt på Københavns Militærhospital (nøddåb).

Hans kone, **Ane Marie Petrine Pedersen**, dør den 15.06. 1961. Begge er begravet på Bispebjerg kirkegård.

Lars Peder Pedersen er registreret på 3 forskellige registerkort hos Københavns
 Politi.

Registerblad. Udfærdiget den 4/04

Fulde Navn: *Lars Peder Pedersen*

Livsstilling: *Arbm*

Fødested: *Cure* Alder: *5-9-72*

Ægteskabelig Stilling: *Single*

Børn: *ingen*

Meldt Bopæl:

År	Dag	Gade, Nr., Stue m. m.	For hvem og hvem Tjenende i hvis Tjeneste de er.
04	04	Kildevældsgade 3	L. Pedersen
04	05	Larsbjørnsstræde 12	Olsen
05	05	Sønder Boulevard 50	H. P. Pedersen

Lars Peder Pedersen, Station 5

Renskrift af påtegninger:

Registreret Station 5 (Vesterbro).

Livsstilling: Arbm (*arbejdsmand*)

8 – 4 – 1904 Fra Frederiksberg til Kildevældsgade 3, stuen hos Petersen

7 – 5 1904 Larsbjørnsstræde 12, 2 hos Olsen

6 – 5 – 1905 Sønder Boulevard 50, 2 hos H. P. Pedersen

1 – 5 – 1906

Registerblad. Udfærdiget den 7/05

Fulde Navn: *Lars Peder Pedersen*

Livsstilling: *Arbm*

Fødested: *Cure* Alder: *0-9-72*

Ægteskabelig Stilling: *Single*

Børn: *ingen*

Meldt Bopæl:

År	Dag	Gade, Nr., Stue m. m.	For hvem og hvem Tjenende i hvis Tjeneste de er.
04	04	Kildevældsgade 3	L. Pedersen
05	05	Sønder Boulevard 50	H. P. Pedersen

Lars Peder Pedersen, Station 1.

Renskrift af påtegninger:

Registreret Station 1 (Indre By)

Livsstilling: Tjk. (*tjenestekarl*)

11 – 11 – 1905 Fra Frederiksberg, Adilsvej 12 til Farvergade 8 hos Mortensen
Udgaar

Registerblad. Udfærdiget den 1/5 16		Indr. (Stad)
Fulde Navn	Pedersen, Lars Peder	
Livsstilling	Arbm.	
Fødested	Osene, Sj.	Alder 15-9-72
Egteskabelig Stilling	Gift	
Hustruens fulde Navn og Fødested	Anne Marie Cathrine	
	København	
Børn	Gunhild Helsing 20/9 06, Alf Nicolaj 23/7 11, Richard Frode Nicolai 19/11 12	
Meldt Bopæl		For huse og huse Tjeneste: i huse Tjeneste de ans. For Lagerende: hos huse de huse Lige
Aar	Dag	Dato, St. St. St. St.
1915	11	Hornemandsvej 7
12	11	H. C. Lumbyesgade 46
14	11	Engelstedsgade 27,2
15	11	Wedelsborggade 64
18	11	Udtrukket
20	11	Mariegade 25,2

Lars Peder Pedersen, Station 7

Renskrift af påtegninger:

Registreret Station 7 (Østerbro)

Livsstilling: Arbm. (*arbejdsmand*)

Gift: Anne Marie Cathrine (*korrekte navn er Petrine*)

Børn: Gunhild Helsing 20/9 06

Alf Nicolaj 23/7 11

Richard Frode Nicolai 19/11 12

1 – 5 – 1906 Fra Frederiksberg til Hornemandsgade 7. Stuen

1 – 11 – 1908 H. C. Lumbyes Gade 46, stuen

1 – 11 – 1912 Engelstedsgade 27,2

11 – 11 – 1914 Wedelsborggade 64, stuen

1 – 5 – 1915 Wedelborgsgade 62,1

1 – 5 – 1918 Udtrukket

1 – 5 – 1920 Mariegade 25,2



Thorvald Pedersen

Hanne Heldinas yngre broder, **Thorvald Pedersen**, flytter ligesom broderen, **Lars Peder Pedersen**, til København. Her er han involveret i et forhold til **Marie Alfrida Andersen**, født i Odense den 30.03.1877. Det resulterer i 2 børn uden at parret bliver gift. En datter, født 19.10.1907, er først indskrevet i kirkebogen under navnet **Else Jensine Andersen**, men navnet er senere rettet i kirkebogen til **Else Holding Pedersen**. Parret bliver også forældre til en søn, **Thorvald Henry Andersen**, født 18.06.1909.

I en note vedhæftet politiets registerblade antydes det, at han har uafsluttede fadderskabssager, og dette er måske grunden til, at han emigrerer til **USA** i 1910.

Registerblad.		Udfærdiget den 2/5-1908.	
Fulde Navn		Pedersen Thorvald	
Livsstilling		Jrk.	
Fødested		Ciire Sjy	Alder 2/12-78
Ægteskabelig Stilling		Marie Alfrida	
Hustruens	Fulde Navn og Fødested	Odense	Alder 30/3 77
	Ægteskabelig Stilling		
Børn			
Meldt Bopæl			
År	Dag	Gade, Nr., Etage m. m.	For huser og lavere Tjeneste: i hvis Tjeneste de ere. For Logernde: hos hvem de have Logis.
1908	2/5	for Tjærbæn	
		ke Raadhusstræde	59 Gjørtgjørgie Skuapohjgane
"	1/2	Lørdenskytdeg 32	Milke. Tjærbæn
1904	1/3	for Milti	
05	2/6	Khierogade 13-4	Johanne
06	1/1	Lungade 22-4	
07	1/5	Mabingade 33-L	
07.1-11-Udtrukket			

Thorvald Pedersens registerblad hos Københavns politi.

Renskrift af påtegninger:

Registreret, Station 7 (Østerbro)

Livsstilling: Tjk. (tjenestekarl)

- 2 – 5 – 1902 Fra Taarbæk til Gjæstgiveriet Knapstedgaard Raadhuspladsen 59
- 1 – 11 – 1902 Tordenskjoldsgade 32, Urtekr. (Urtekræmmer) Lebahn
- 1 – 5 – 1904 Frameldt
- 9 – 6 – 1905 Murergade 13,4 Johansen
- 1 – 11 – 1906 Stengade 22,4
- 1 – 5 – 1907 Mariegade 33, stuen
- 1 – 11 – 1907 Frameldt



Notatet på bagsiden af Thorvald Pedersens registerblad. Heraf fremgår det, at han er efterlyst som "Alimentant" (person der betaler underholdsbidrag til barn født udenfor ægteskab)

Efter en kort hjemtur til Danmark, rejser han atter til USA - denne gang også til **Harrisburg** i **Nebraska**, hvor han den 07.11.1912 bliver gift med **Anna M. Jensen**, født den 28.03.1889 i Harrisburg, datter af de danske emigranter, **Niels Peter Jensen** og **Kirstine Karen Marie Mortensdatter**.

Thorvald Pedersen og **Anna Jensen** får 3 børn, **Josephine Pedersen**, født 19.02.1921, men død samme dag. Dernæst **Leo Holding Pedersen**, født 24.08.1924. Han vokser op og stifter selv familie (kone og 3 børn). I 1930 fødes **Alfred Holding Pedersen**, men han dør kun et år gammel den 22.06.1931.

Thorvald Pedersen var ifølge ”World War I Draft Registrations Abstractions for Banner County Nebraska” indkaldt til amerikansk tjeneste i 1. verdenskrig. Om han nåede at deltage vides ikke.

Ægteparret køber på et tidspunkt et ”homestead” (en mindre gård) af **Annas** tante, hvor de bor indtil 1940, hvor de flytter til **Minatare**, ligeledes Nebraska.

Anna Jensen dør den 17.11.1966 i Ventura California, 77 år gammel. **Thorvald Pedersen** dør den 23.07.1972 i Provo, Utah, 93 år gammel.

De er begge begravet på kirkegården, **Sunset Memorial i Scottsbluff, Nebraska.**



Kirkegården, ” Sunset Memorial” i Scottsbluff, Nebraska,
hvor Thorvald Pedersen er begravet

Oplysningerne om Hanne Heldinas brødre er hentet fra: ”Familie og aner til Peter Haagen” (Peter Haagen er dattersøn af Lars Peder Pedersen).

Beretningen om Thorvald Petersen og hustru, Anna M. Jensen/ Johnson Petersen stammer fra den amerikanske slægtsside: www.findagrave.com,

Samlet og redigeret af:

Leif Andersen – februar 2013 – revideret januar 2016.

Bilag næste side:

Thorvald Petersen og Anna M Jensen / Johnson Petersen

Thorvald Petersen

MemorialPhotosFlowersShareEdit


[Learn about upgrading this memorial...](#)

Birth: Dec. 2, 1878, Denmark
Death: Jul. 23, 1972
Provo
Utah County
Utah, USA


Thorvald was born on the 2 of December of 1878 in Oure, Svendborg, Denmark, to Rasmus and Pedersen and Sophia Frederikke Holding Christensen.
He was a chauffeur in Copenhagen, Denmark, and his family still has his license.
In 1910 he came to the US and lived with his sister Ane in Chicago, but went back to Denmark. Then in 1912, he came back to the US and to Banner County, in Western Nebraska, where he married Anna Jensen/Johnson on the 7 of November of 1912. After Anna's Aunt Andrea, wife of Lars Thoger Jensen died, Thorvald and Anna bought Lars' homestead and lived there until the 1940's when they sold it and moved to Minatare. Anna's mother Mary lived with them after Anna's father Niels Peter died in 1915. Thorvald was quite an entrepreneur and was always interested in trying new things, and was quite an inventor. Thorvald and Anna are buried in Sunset Memorial Cemetery in Scottsbluff, Nebraska.

Burial:
[Sunset Memorial Park](#)
Scottsbluff
Scotts Bluff County
Nebraska, USA

Created by: [Carole Jensen Tucker](#)
Record added: Dec 03, 2007
Find A Grave Memorial# 23233858



Added by: [Carole Jensen Tucker](#)



Cemetery Photo
Added by: [Michael Gompert](#)

Anna M Jensen/Johnson Petersen

[Memorial](#)

[Photos](#)

[Flowers](#)

[Share](#)

[Ed](#)

[Learn about upgrading this memorial...](#)

Birth: Mar. 28, 1889
Banner County
Nebraska, USA
Death: Nov. 17, 1966
Ventura County
California, USA

Anna M Jensen/Johnson was born on March 28 of 1889 on her parents homestead west of Harrisburg, in Banner County, in Western Nebraska, to Niels Peter Jensen/Johnson and Kisten Karen Marie Mortensdatter. They had emigrated in 1883 first to Cloud County, Kansas and then in 1886 to Banner County.

Anna was the youngest of the three children that lived to adulthood.

Anna had been married to James Jones in Montana and divorced and on November 7 of 1912, she married Thorvald Petersen in Banner County.

They lived in Banner County until about 1942 when they moved to Minatare, later moving to California, where Anna died in 1966. She is buried at Sunset Memorial Park Cemetery in Scottsbluff, Nebraska.

She was the mother of 3 children with James Jones, and three with Thorvald Petersen. One son, Leo survives her.

Burial:
[Sunset Memorial Park](#)
Scottsbluff
Scotts Bluff County
Nebraska, USA

Created by: [Carole Jensen Tucker](#)
Record added: Dec 03, 2007
Find A Grave Memorial# 23234008



Cemetery Photo

Added by: [Michael Gompert](#)

