

## **- En levnedsskildring -**



**Find Jensen (1839 – 1923)**

**Husmand, Arbejdsmand, Tækkemand**

**og**

**Veteran fra 1864-krigen**

## Dette var starten på Find-slægten fra Skaarup.

Find-slægtens ”indtog” i Skaarup daterer sig til 1869. Tilflytteren hed godt nok ikke ”**Find**” til efternavn, men til fornavn. Hans fulde navn var enkelt: **Find Jensen**. Han kan med rette betragtes som ”**Find-dynastiets**” stamfader.

**Find Jensen** var et resultat af en affære mellem en 29-årig tjenestepige i Gislev. **Anna Dorthea Findsdatter**, født den 29. august 1810 i Gislev sogn og en jævnaldrende tjenestekarl på Hannesborg i Flødstrup sogn, **Thomas Jensen**, født den 24. juni 1811 i Refsvindinge-Kullerup sogn. Han er i hvert fald udlagt som barnefader i kirkebogen.

I Gislev sogns kirkebogs tilgangsliste er **Anna Dorthea** opført med ankomst til sognet den 1. maj 1839 fra Refsvindinge, - beskæftigelse: tjenestepige.

**Anna Dorthea** var datter af husmand og fisker, **Find Jørgensen**, Fiskerhuus i Ellested og hustru **Anne Cathrine Madsdatter**. **Find Jørgensen** var i øvrigt født i Longelse på Langeland. **Anne Cathrine Madsdatter** var født i Ellested.

**Find Jensen** bliver født den 3. august 1839 i Gislev og bliver døbt i Gislev Kirke den 18. august samme år. I kirkebogen betegnes han som ”**uægte**”. Han får sin (udlagte) fars efternavn, ”**Jensen**” (ny dåbsforordning blev i 1828 udsendt af Frederik 6. hvori det blev pålagt, at børn skulle videreføre slægtsefternavnet, faderens, og ikke blot få et efternavn afledt af faderens fornavn). Med hensyn til fornavnet er han ganske givet opkaldt efter barnemoderens far.

Fødsle			
No.	År og Datum.	Barnets fulde Navn.	Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme.
	11. August 39	Find Jensen	Hjemmedøbt (Hjemme) 18. Aug. 1839

Døbelse			
Forældrenes Navn, Stand og Bopæl.	Jobbendes Navn, Stand og Opfødssted.	Især anført i det almindelige Lovens Art. 10.	Anmærkninger.
Find Jørgensen, Fiskerhuus i Ellested	Anna Dorthea Findsdatter, Fiskerhuus i Ellested	1839	18. Aug. 1839

**Find Jensens fødsels- og dåbsnotits i Gislev sogns kirkebog. Bemærk betegnelsen ”uægte” under navnet. Om dåben: ”Hjemmedøbt formedelst svaghed 14. Aug. Daaben publiceret i kirken den 18. Aug.” Om forældrene: Tjenestekarl Thomas Jensen på Hannesborg i Flødstrup sogn og Anna Dorthea Findsd. i Fiskerhuus. Faddere: Pigen Karen Findsd af Gislev, gmd (gaardmand) Peder Niensens hustru i Æble, tjenestekarl Knud Madsen og Salomon Madsen i Holme, huusmand Niels Larsen i Kullerup.**

**Find Jensen** bliver fra fødslen plejebarn hos bedsteforældrene. Ved folketællingen den 1. februar 1840 er han således registreret hos bedsteforældrene, **Find Jørgensen**, 60 år og **Anne Catrine Madsdatter**, 60 år. Han er angivet som værende 1 år og dattersøn.

**Folketælling, 1. februar 1840 - Ellested sogn.**

**et huus** Find Jørgensen, 60, gift, husmand, fisker  
Anne Cathrine Madsdatter, 60, gift, hans kone  
Find Jensen, 1, hans dattersøn  
Dorthea Findsdatter, 25, hans datter  
Anne Marie Madsdatter, 40, ugift, konens slægt

Indtil 1849 skulle alle drenge, der var omfattet af værnepligten (mange undtagelser) indskrives i lægdsrullen i fødselsåret (potentielle kommende soldater). Da han tidligt kommer i pleje hos sine bedsteforældre i Ellested, er det her han indskrives i lægdsrullen.

The image shows a handwritten entry from a 1840 census document. The table has the following columns: Gamle Løbe N<sup>o</sup>, Dyt Løbe N<sup>o</sup>, Husfædrenes og Mandskabets Navne, Fødested, Alder Aar, Høide Tommer, Opholdssted, and Anmærkninger. The entry is for Find Jensen, born 3 Aug 1839, living at home. The notes mention that the mother, Anna Dorthea Findsdatter, was punished for not reporting the son's birth to the local parish priest in Gislev, as he had fled to Weistrup (Vejstrup).

Gamle Løbe N <sup>o</sup>	Dyt Løbe N <sup>o</sup>	Husfædrenes og Mandskabets Navne.	Fødested.	Alder Aar.	Høide Tommer	Opholdssted.	Anmærkninger.
		Find Jørgensen	Fiskerhuus	1		Hjemme	Moderen er straffet for ikke at have anmeldt sønnens fødsel til den lokale lægdsmand i Gislev, hvorfor hun er tildelt en straf, der er angivet under anmærkninger på Find Jensens næste lægdsrullenotat efter hans flytning til Weistrup (Vejstrup).

**Find Jensens lægdsrullenotat, lægd 52, Ellested, 1840.** Under "Husfædrenes og Mandskabets Navne" er angivet moderens navn, Anna Dorthea Findsdatter og Find Jensen. Fødestedet er angivet som "Fiskerhuus". Opholdssted: hjemme. Under anmærkninger: født 3 Aug: 1839. Moderen er straffet for ikke at have anmeldt sønnens fødsel.

**Anna Dorthea Findsdatter** har tilsyneladende ikke fået anmeldt sønnens fødsel til den lokale lægdsmand i Gislev, hvorfor hun er tildelt en straf, der er angivet under anmærkninger på **Find Jensens** næste lægdsrullenotat efter hans flytning til Weistrup (Vejstrup).

Ved næste folketælling, den 1. februar 1845, bor **Find Jensen** stadig hos bedsteforældrene og er nu angivet som plejesøn.

**Folketælling, 1. februar 1845 – Ellested sogn.**

**et huus** Find Jørgensen, 66, gift, fisker  
Anne Cathrine Madsdatter, 69, gift, hans kone  
Find Jensen, 6, ugift, plejesøn  
Bodil Hansdatter, 24, ugift, tjenestepige  
Hans Christensen, 1, ugift, hendes søn

I 1847 flytter han bopæl til Weistrup (Vejstrup), hvilket fremgår af lægdsrullenotits på næste side.



**Find Jensens lægdsrullenotat, tilgangsrullen, lægd 72, Weistrup 1847. Notatet indeholder moderens og sønnens navn, ligesom det er angivet, at Find Jensen nu er 8 år. Under anmærkninger kan nu læses: "Har været straffet med 4 dages simpelt fængsel" (om moderen).**

### **Om Find Jensens biologiske forældre.**

**Find Jensens biologiske mor, Anna Dorthea Findsdatter bliver den 30. januar 1842 gift i Refsvindinge Kirke med ungkarl, Rasmus Hansen, 34 år.**



**Rasmus Hansen og Anna Dorthea Findsdatters vielsesnotits i Refsvindinge sogns kirkebog. Ungkarl Rasmus Hansen 34 Aar Søn af afdøde Indsidder Hans Frederiksen i Refsvindinge i tjeneste hos Gaardmand Peter Nielsen i Refsvindinge. Vac. 30 Mai 1810. Pigen Ane (Anna) Dorthea Findsdatter 30 Aar Datter af Skovfoged Find Jørgensen, Lykkesholm og hun tjener Gaardmand Peter Nielsen i Refsvindinge. Vac. 7 Sept 1813 af (lægens navn).**

*(ifølge en kongelig forordning af 1810 skulle man være vaccineret(mod kopper) for at blive gift. Derfor tilføjes med vaccinationsdato ved vielsesnotatet)*

Parret bosætter sig i Maareskov, Herrested sogn, hvor de bliver forældre til 5 børn, 3 piger og 2 drenge, født i perioden 1842 til 1857. **Christiane Rasmussen**, født 15. juli 1842, **Ane Catherine Rasmussen**, født 25. december 1844, **Hans Rasmussen**, født 21. november 1847, **Rasmus Rasmussen**, født 31. januar 1851, **Johanne Marie Rasmussen**, født 3. september 1853 og **Jens Peter Rasmussen**, født 28. september 1857, alle i Herrested sogn. Faderen angives som indsidder og daglejer. Ægteparret bor stadig i Herrested ved folketællingen i 1880, men ikke ved næste folketælling i 1890, hvor de har forladt sognet for at flytte til Give sogn, Vejle amt, hvor de er aftægtsfolk hos sønnen, **Hans Rasmussen**.

**Find Jensen** har således 5 halvsøskende på moderens side, men der er intet, der tyder på, at han har haft nogen form for samvær med moderen eller sine halvsøskende gennem årene.

**Find Jensens biologiske mor, Anna Dorthea Findsdatter dør den 30. august 1893 83 år gammel i Give sogn - 5 måneder efter sin mands død samme sted.**



**Anna Dorthea Findsdatters dødsnotits i Give sogns kirkebog. Aftægtskone af Grønborg Mark, Give Sogn, Nørvang Herred, Enke efter Aftægtsmand Rasmus Hansen samme Steds (sidste fælles bopæl) (+ fødsel og forældre) 83 Aar.**

**Find Jensens biologiske far (han er i hvert fald udlagt som fader I kirkebogen), Thomas Jensen, bliver atter far til en "uægte" søn. Moderen er Johanne Henriksdatter, født 30. april 1824 i Krarup sogn. Sønnen bliver født 3. april 1850 i Gislew sogn og døbes, Jens Thomsen.**  
 Forældrene har tilsyneladende stadig en form for samkvem, for 21. december 1855 fødes i Herrested sogn endnu en "uægte" søn, der døbes **Henrik Thomsen**.  
 Forældrene til de to drenge bliver på et senere tidspunkt endelig gift 9. januar 1858 i Lunde Kirke.

G o p u:		I e r e d e.			
No.	Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.	Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.	Hvem Brevdøcten ere.	Bispestaden.	Om Bispen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Brevdøctens Datum.
1858	Johanne Henriksdatter 46 Aar gammel Murer, opholder sig i Refsvindinge Sogn.	Thomas Jensen 33 Aar gammel Murer, opholder sig i Refsvindinge Sogn.	Johanne Henriksdatter og Thomas Jensen	9 <sup>de</sup> januar	1858

**Vielsesnotits i Lunde sogns kirkebog, 9. januar 1858. Thomas Jensen 46 Aar gml (gammel), Murer, opholder sig i Refsvindinge S (sogn). Johanne Henriksen, 33 Aar tjen. (tjener) i Rosendalhus ved Høje.**

Ægteparret **Thomas Jensen / Johanne Henriksdatter** bosætter sig derefter i Refsvindinge sogn.

**Thomas Jensen** dør den 30. april 1890, 78 år gammel, i Refsvindinge.

3	30 April	6 Mai	Thomas Jensen	Kend paa Refsvindinge Torve Løng. Født i Refsvindinge 78	Begravet ved 1. Maj Lijpne - - - 4 - -
---	----------	-------	---------------	--	--

**Thomas Jensens dødsnotits i Refsvindinge sogns kirkebog. 30 April (dødsdag) 6. Mai (begravelse) Husm (Husmand) paa Refsvindinge Tørvelong, 78 (år).**

**Find Jensen** har således på sin biologiske fars side 2 halvbrødre.

Hverken hans halvsøskende på såvel moderens som faderens side (7 børn i alt) synes der at have været familiære relationer til.

Ved folketællingen i 1850 har **Find Jensen**, som angivet under lægdsrullenotatet, flyttet bopæl. Han er nu 11 år gammel og bor hos sin mors ældre søster, **Karen Findsdatter**, i Weistrup (Vejstrup). Hun er født i Gislev sogn den 5. februar 1808. **Karen Findsdatter** er den 14. december 1839 blevet gift med husmand og bødker **Ole Nielsen Lærke** i Weistrup, som hun tjente hos. Han er enkemand, 57 år gammel, hun er 29 år. **Ole Nielsen** dør få år senere, den 16. maj 1844, og **Karen Findsdatter** bliver samme år, den 28. september, gift med **Hans Jensen** af Weistrup, som til gengæld er 6 år yngre end hende. **Hans Jensen**, der også anføres som værende bødker, havde ligeledes været i tjeneste hos **Ole Nielsen**.

Ved folketællingen i 1845 angives **Hans Jensen** til at være 31 år og **Karen Findsdatter** 37 år. Det anføres endvidere, at de lever af deres jordlod.

**Folketælling, 1. februar 1850 – Weistrup sogn (Vejstrup)**

**Huus** Hans Jensen, 36, gift, lever af sin jordlod, husfader  
Karen Findsdatter, 43, gift, hans kone  
Find Jensen, 11, plejebarn

Af Weistrup sogns kirkebog, tilgangslisten, fremgår det, at **Karen Findsdatters** forældre (**Find Jensens** bedsteforældre), **Find Jørgensen** og **Anne Catrine Madsdatter** pr. 2. september 1850 flytter fra Ellested til Weistrup, hvor de bor som aftægtsfolk hos datteren. **Find Jørgensen** dør den 4. juli 1853. **Anne Catrine Madsdatter** dør den 3. oktober 1856.

Det er hos ægteparret, **Karen Findsdatter / Hans Jensen**, at **Find Jensen** har bopæl, da han den 2. oktober 1853 bliver konfirmeret i Weistrup Kirke.



**Find Jensens konfirmationsnotits i Weistrup kirkebog. Teksten i midterrubrikken:**  
”Plejeforældrene landmand Hans Jensen Weistrup og hustru Karen Findsd: Moderen Anna Dorthea Findsdtr og tjenestekarl Thomas Jensen.” født 3/8 39.

På et tidspunkt før næste folketælling (1855) bliver han tjenestekarl hos gårdmand **Morten Rasmussen** og hustru **Karen Hansdatter** (Hansen) i Weistrup. Han er nu 16 år og angives som en af 3 tjenestefolk på gården.

**Folketælling, 1. februar 1855 – Weistrup sogn (Vejstrup)**

**en gaard** Morten Rasmussen, 32, gift, gaardmand, husfader  
Karen Hansdatter, 27, gift, hans kone  
Hans Peter Mortensen, 4, deres børn  
Anne Mortensen, 2, - -  
Find Jensen, 16, tjenestefolk  
Marius Hansen, 19 -  
Johanne Christoffersdatter -  
Hans Christensen, 75, gift, husmoderens forældre,  
Anne Nielsdatter, 74, gift, forsørges af husfaderen

Ved folketællingen i 1860 er **Find Jensen** nu 21 år og angivet som ugift.  
Han stadig i tjeneste hos gårdmand **Morten Rasmussen** i Weistrup.

**Folketælling, 1. februar 1860 – Weistrup sogn (Vejstrup)**

**En gaard** Morten Rasmussen, 37, gift, gaardmand og husfader  
Karen Hansen, 32, gift, hans kone  
Hans Peter Mortensen, 9, deres børn  
Anne Mortensen, 7 -  
Marie Mortensen, 4 -  
Rasmus Johannes Mortensen, 2 -  
Find Jensen, 21, ugift, tjenestefolk  
Christoffer Hansen, 18, ugift -  
Barbara Rasmussen, 25, ugift -  
Johanne Marie Hansen, 14, ugift -  
Hans Christensen, 80, gift, moderens forældre  
Anne Nielsdatter, 79, gift, lever af husfaderens forsørgelse

Derefter sker der store forandringer i hans liv.

I perioden 1849-1869 var danske mænd (undtaget var dog: adelige, gejstlige og verdslige embedsmænd, degne, skolelærere, i muligt omfang gifte værnepligtige over 24 år samt ”eneste-sønner” – skulle arve gården) værnepligtige (d.v.s. stod opført i lægsrullen) fra 14-15 årsalderen (fra konfirmationen) til det 38. leveår. Hvis man var født tidligere end 1849, blev man som tidligere omtalt indskrevet i lægdsrullen efter fødslen. Efter ændringen i 1849 blev man gen-indskrevet som 14-15 årig (efter konfirmationen).



**Find Jensen** – genindskrevet i lægdsrullen, lægd 72, Weistrup 1853. Hvor det tidligere var moderen, Anna Dorthe Findsdatter, der var påskrevet som ”husfader”, er det nu den udlagte barnefader, Thomas Jensen.



Sandsynligvis på grund af **Find Jensens** erfaring med heste fra hans hidtidige arbejde i landbruget, modtager han i slutningen af 1860 sit *"Udskrivningspas"* til militærtjeneste ved **6. Dragonregiment**.

Regimentet var oprindeligt fynsk med hjemsted i Odense, men blev i 1852 flyttet til **Itzehoe** i Holsten. Den danske hærledelse ønskede et regiment placeret i den sydlige del af hertugdømmet Holsten på grund af den begyndende konflikt omkring hertugdømmernes fremtidige status.

Her skulle **Find Jensen** (sammen med et stort antal andre "fynske bønderkarle") møde til tjeneste den 5. januar 1861.



### Udskrivningspas for en soldat

Find Jensen født i Ellested

**af Svendborg Amts 72. Lægd, Løbe Nr. 69, 64 tommer høj, født Aaret 1839, der er behandlet til Udskrivning ved Landsessionen for Aaret 1861 og erholdt Lodtrækningsnummer 170 og Indkaldelsesnummer 72, meddeles dette Pas til Bevis for, at han er udkreven paa 8 Aar til Dragon ved 6te Dragon Regiment.**

**Den 5te Januar 1861 bør han møde til tjeneste ved Regimentet i Itzehoe**

**Sessionen for Svendborg Amt den 7. December 1860.**



NB! Det er anført, at **Find Jensen** er født i Ellested, hvilket ikke er korrekt, men han boede der hos sine bedsteforældre fra fødslen af. I tjenesten blev man tituleret med stednavnet på sit fødesogn. **Find Jensen** kaldtes derfor "Ellested".

*En anden fynbo, Rasmus Nielsen, fra Bolteskov ved Ringe, som blev indkaldt sammen med Find Jensen, har beskrevet sin tid ved regimentet i en bog udgivet i 1960 af hans søn med titlen "Itzehoe-dragonen fortæller". Bogen er i 2004 genudgivet i en af Klaus Veltze revideret udgave med titlen "Bonden fra Ringe – Helten fra Torsted".*

*Bogen giver en detaljeret skildring af den besværlige rejse fra Fyn til Itzehoe midt i en streng isvinter, om livet som dragon i Itzehoe samt af krigen mod Prøjsen/Østrig i 1864.*

*Uddrag herunder:*

*"En rejse til Itzehoe fra Fyn ville på det omtalte tidspunkt under normale omstændigheder foregå således: Fra Nyborg til Korsør med båd – fra Korsør til Kiel ligeledes med båd – med jernbane fra Kiel over Neumünster til Itzehoe, MEN – på grund af en længere periode med hård frost var al skibsfart fra Nyborg indstillet, da fjorden var frosset til. Derfor var det nødvendigt at blive transporteret i hestevogn til Assens sammen med andre indkaldte fra egnen. Herfra kunne man sejle til Årøsund og videre med dagvogn med overnatning i Haderslev – videre over Slesvig til Kiel, hvorfra der var jernbaneforbindelse til Itzehoe.*

*Efter ankomsten til rekrutskolen blev de nye dragonelever budt velkommen af skolens chef, **Ritmester Torp**, der bl. a. sagde: "Det er et vanskeligt Arbejde, I gaar ind til, og Grunden er den, at her uddanner vi nogle af Verdens fineste Dragoner. I vil blive behandlet som et Faar, alle vil klippe; men I skal være kloge og ikke lade jer klippe. I maa gaa til Arbejdet med Lyst og Humør, for vi har et Fædreland, og det Fædreland skylder vi alt, om det saa er Døden paa Valpladsen".*

*Gennem det første halve år på dragonskolen i Itzehoe gennemgår det nye dragonhold en særdeles hård grunduddannelse. De indkvarteres ikke på en egentlig kaserne, men bor enkeltvis eller to sammen hos private familier i byen, hvor de dog stort set kun opholder sig, mens de sover.*

*Arbejdsdagen starter kl. 5 om morgenen, hvor de møder i den af 3 store stalde (den største rummer 400 heste), hvor deres hest er opstallet. Her fodres og strigles hestene. Resten af dagen går med træning i forskellige discipliner, hvoraf ridning gymnastik, skydning og fægtetræning ("hugning") både til fods og ridende, teori og militæranstand udgør den største del.*

*Middagsmaden indtages på skolen. Morgen og aftensmad var rekrutterne selv ansvarlige for. Lønnen var 22 skilling pr. dag, hvoraf de 12 skilling skulle betales for middagsmaden, således at de resterende 10 skilling skulle dække indkøb af morgen- og aftensmad, brød blev dog udleveret. Forsyninger hjemmefra af ost, smør og pålæg var derfor et nødvendigt supplement til den daglige kost.*

*Arbejdsdagen sluttede med fodring af hestene kl. 9 om aftenen, hvorefter det forventedes, at rekrutterne var i seng kl. 10”.*

*Efter det første halve år er rekrutterne til ”eksamen”, og kun hvis de består, kan de fortsætte som dragoner i en eskadron. De, der ikke består, skal gå rekrutskolen om sammen med det nye hold rekrutter”.*

Tjenestetiden ved regimentet var normalt 3 år, men blev i løbet af **Find Jensens** tjenesteperiode nedsat til 2½ år. Dette blev dog igen ændret på grund af den forestående krig i 1864.

Som dragon blev ens dåbsnavn - som tidligere nævnt - ikke anvendt. I stedet for blev man tiltalt med navnet på ens fødested. **Find Jensen** hed således i daglig tale **”Ellested”** efter sognet, hvor han voksede op de første leveår hos sine bedsteforældre, skønt han var født og døbt i Gislev sogn.



**Til venstre - Find Jensens originale blækhus (lavet af en hård træsort), som fulgte ham i dragontiden og i krigsperioden i 1864. Til højre - hans nyere blækhus, der også stammer fra hans dragontid.**

**Blækhusene er gået i arv til henholdsvis Johannes Preben Find og Birgit Guldborg Find (oldebørn af Find Jensen).**



**Seddel indsat i blækhus: Dette blækhus har tilhørt bedstefar (Find Jensen), der som dragon havde det med i krigen 1864 Kai(sønnesøn)**

Efter et års tjeneste ved dragonregimentet i Itzehoe er **Find Jensen** på juleorlov hos sine plejeforældre i Vejstrup. Efter tilbagekomsten til regimentet skriver han et brev hjem:

*Brevet er sammen med de øvrige dokumenter fra **Find Jensens** dragonperiode bevaret af hans datter og igen videregivet til hendes datter, der har samlet materialet i en udklipsbog.*







Itzehoe d. 5. januar 1862

Kære plejeforældre!

Da der i dag gives tid og lejlighed for mig så vil jeg tage til pennen for at skrive eder til og lade eder vide hvorledes min rejse den stod af vi kom her til Itzehoe den anden om formiddagen klokken 10. Vi var særdeles heldig da det var så godt vejr da vi sejlede over da det jo ellers kunne have bleven en strenge tur men jeg er gudskelov rask og godt tilpas ovenpå min rejse så det var ret en morsom rejse for mig. Jeg er nu snart kommet i min gamle stilling igen. Jeg kan lade eder vide at jeg har fået mig en hvid hest, jeg har nu to hvide heste den ene er min ridehest og den anden er en trompeterhest som jeg har at passe og den kan jeg sagtens holde varm. Sligt[?] er her ellers ikke passeret noget siden jeg rejste uden det som I nok ved at obersten har taget sin afsked og vores ritmester han er blevet regimentskommandør i stedet for obersten men det bliver han nok ikke længere indtil der bliver ansat en anden jeg tænker nok at major Bauditz han bliver og så vil der vistnok ske en forandring her i regimentet; og andet nyt ved jeg ikke at fortælle eder denne gang. Og nu kære plejeforældre være I takket mange gange for al eders store godhed I beviste imod mig da jeg var hjemme hos eder; og nu ligeledes da jeg rejste bort fra eder igen min madpose den fik jeg frit med her op så jeg kan sagtens være glad med sådan en rejse at jeg der kunne hente så meget med mig herop og så tillige at kunne more mig så godt hjemme. Og nu til slutning vil jeg ønske eder et glædeligt nytår og at held og lykke og at Herren må være med eder såvel i de tilkommende år som i det forbigangne og nu beder jeg eder at hilse alle gode venner fra mig, men I tilsidst være hilset og takket kære plejeforældre på det hjerteligste og venskabeligste fra mig eders plejesøn

Dragon Find Jensen Ellested nr. 131.

Itzehoe.



**Dragon Find Jensen i uniform i 1860'erne.**



Den politiske situation i hertugdømmerne (især i Holsten) var i begyndelsen af 1860'erne meget anspændt, men på trods af dette blev de ældste dragoner hjemsendt i foråret 1863. Friheden varede dog ikke længe. Allerede i begyndelsen af maj kom der besked fra rytterkasernen i Itzehoe, at de hjemsendte dragoner skulle møde på kasernen igen uopholdeligt. Truslen om krig var tiltaget.

Efter en lang række af diplomatiske forviklinger brød krigen ud i januar 1864 med katastrofale følger for det danske rige – tabet af hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Detaljer om sin deltagelse i krigen har **Find Jensens** tilsyneladende ikke efterladt nogen beretninger om, men følgende er en beskrivelse af 6. Dragonregiments medvirken i krigshandlingerne.

Ved en gennemgang af værket, "Den dansk-tydske Krig 1864" udgivet af Generalstaben i 1890 er det muligt at følge 6. Dragonregiments deltagelse i krigsforløbet:

*I december 1863 modtager den danske hær underretninger om, at den preussiske hær vil foretage en fremrykning nordpå. For at imødegå dette flyttes en stor del af dragonregimentet fra Itzehoe sydpå til en stilling nord for Altona (ved Hamborg).*

*Den danske regering fik en 7-dages frist til at rømme Holsten og Lauenborg, før disse områder ville blive besat af preussiske, sachsiske og østrigske styrker.*

*6. dragonregiment blev derefter trukket tilbage til stillinger i Slesvig, hvor hæren blev mobiliseret omkring "Dannevirkestillingen".*

*Situationen i 6. Dragonregiment var således: I maj 1863 var styrken forøget med 200 mand, så den omfattede 480 mand i alt. I januar modtog man 250 heste, som mandskabet havde hentet på Fyn.*

*Derefter rådede hver eskadron over 40 "rå heste" og 90 "tilredne", men mange af stamhestene var gamle og udslidte, og af de u-dresserede var mange ikke egnede til ridebrug.*

*6. Dragonregiment havde alarmplads vest for "Lille Dannevirke" og afgav dagligt 2 eskadroner til forposttjeneste.*

*Presset fra de fjendtlige styrker syd fra øgedes dag for dag, hvorfor hærledelsen i begyndelsen af februar besluttede at rømme "Dannevirke".*

*Rømningen får et panikagtigt forløb. Dele af hæren (med Dragonregimentet) trækker nordpå mod Haderslev, hvor mandskabet bespises og hestene fodres, og derfra går turen mod Kolding, hvor en enkelt af eskadronerne bliver, mens resten fortsætter mod Vejle. Der hersker tilsyneladende en del forvirring, hvad den videre opgave indebærer, men hærens 4. division (inkl. 6. Dragonregiment) dirigeres mod det nordlige Jylland, hvor opgaven ville være at forhindre fjenden i at trænge op i Jylland med en mindre styrke. Hvor langt man skulle bevæge sig nordpå afhang af fjendens bevægelser.*

*Til danskernes fordel opstod der uenigheden mellem de preussiske og østrigske styrker om den videre krigsindsats. Preusserne ville fortsætte fremrykningen nordpå med henblik på at besætte hele Jylland, men østrigerne ville koncentrere indsatsen om et angreb på Dybbølstillingen og fæstningen i Fredericia.*

*I den følgende tid forekom en del sammenstød mellem de danske og de preussiske/østrigske patruljer.*

*Situationen udviklede sig kritisk for den omtalte styrke i Jylland – der var mangel på heste, en stor del af mandskabet var syge efter tilbagetrækningen fra Dannevirke i hård kulde og snestorm, og man manglede stort set alt udstyr og materiel.*



Der er kampe ved Fredericia og i områderne ved Vejle. Overmagten bliver for stor for den danske styrke, så man foretager et tilbagemod mod Horsens. Der var planer om at udske styrkerne fra Århus, men strategien blev ændret til, at styrken skulle deles i 4 kolonner, der skulle søge mod 4 overgangssteder ved Limfjorden, så fjenden ikke kunne "opdrive" hele den danske styrke.

De tilgængelige færgemidler viste sig at være helt utilstrækkelige, men en del af styrken nåede at blive overført, før en stærk tiltagende storm gjorde al videre overfart umulig, og man frygtede, at det ville komme til kamp mod en overlegen fjendtlig styrke med Limfjorden i ryggen. Man skulle endvidere besætte overgangsstederne for at vanskeliggøre en videre forfølgelse.

Mens man ventede på flere både til overførsel, blev det rapporteret, at fjenden havde stoppet sin forfølgelse op gennem Jylland, hvorfor en forceret overførsel ikke længere syntes nødvendig.

Der var planer om, at dele af den danske styrke skulle overføres til Ålborg og derfra med skib til Båring Vig, og derefter indsættes som forstærkning af Fredericia, hvor man forventede et angreb. En del af styrken nåede til Fredericia, men blev straks overflyttet til Als.

6. Dragonregiment krydsede igen Limfjorden og gik i stilling omkring Skive. Planer om at sende styrken videre udenom Fredericia til forstærkning ved Dybbøl, nåede man ikke, for Dybbølstillingen faldt, inden planerne kunne realiseres.

Det blev nu til flere træfninger med fjenden, hvor medlemmer af 1. Eskadron måtte kæmpe (hugge) sig igennem en overlegen fjendtlig styrke (Find Jensen deltog måske i dette). Den danske styrke måtte igen retirere nordpå, da fjenden atter var i fremrykning. Efter ankomst til Ålborg blev styrken overført til Nørresundby. Her forberedte man sig på at gøre modstand mod en fjendtlig overførsel med 6. Dragonregiment placeret nord og nordøst for Nørresundby.

Nu fremkom rygter om en snarlig våbenhvile, hvorfor det var vigtigt, at man genbesatte så stort et område af Jylland som muligt syd for Limfjorden, men der kom besked om, at en våbenhvile var indgået med varighed af én måned. I denne periode måtte man ikke foretage større omplaceringer af styrkerne.

Efter udløbet af våbenhvileperioden besluttede man at indskibe det meste af styrken i Nordjylland og sejle den til Nyborg.

Den danske regering ikke var indstillet på at acceptere et forslag til afslutning af krigshandlingerne, da forslaget indeholdt en deling af Slesvig. Derfor blev krigen genoptaget.

6. Dragonregiment opholdt sig stadig i Nordjylland, Planen var, at det skulle overflyttes til Sjælland, men beslutningen blev ændret, fordi man ønskede et talrigt rytteri til bevogtning af de fynske kyster. 6. Dragonregiment blev udskebet til Nyborg og gik i stilling i Flemløse, Voldtofte og Hårby.

Den danske hær havde lidt nederlag på Als, og man forventede derefter et angreb mod Fyn, hvorfor kystbevogtningen blev intensiveret.

6. Dragonregiment blev indsat til bevogtning af området fra Tybrind Vig til Fåborg Fjord, så fodfolket kunne indsættes på Nord- og Vestfyn, hvor et evt. angreb kunne forventes at finde sted.

6. Dragonregiment fik senere tildelt ansvaret for bevogtning af hele den sydfynske kyst.

Fjenden arbejdede nu stærkt henimod et angreb mod Fyn, for at udøve det dødbringende stød, som kunne slutte krigshandlingerne.

Preussernes mål var at fuldføre det afgørende angreb hurtigt efter våbenhvilens afslutning, men da man erfarede, at de danske styrker ikke var overflyttet til Sjælland som formodet, men opholdt sig på Fyn, hvilket betød, at næsten den samlede styrke var klar til et forsvar af øen, aflyste man angrebsplanerne.

Der kom nu atter gang i fredsforhandlingerne, men betingelserne var nu blevet skærpet, således at den danske krone skulle give afkald på alle rettigheder til landsdele syd for Kongeåen

Ingen af stormagterne og heller ikke nabolandene følte sig presset til at støtte Danmark med våbenmagt, og stillet overfor disse kendsgerninger måtte de danske forhandlere acceptere de stillede krav.

Fredsbetingelserne blev underskrevet i Wien den 30. oktober 1864. Hæren blev omorganiseret og det meste af mandskabet i 6. Dragonregiment, der lå i kvarter på en række større fynske gårde, blev hjemsendt efter den 9. december 1864.

Dette gjaldt også dragon **Find Jensen**, der formodentlig er vendt tilbage som tjenestekarl i Weistrup.

Dragonerne blev ikke – modsat soldaterne fra krigen 1848-50 – modtaget som helte. De havde tabt krigen og blev derfor udsat for hån og fornedrelse - især af veteraner fra "Treårskrigen" (1848-50).

Udviklingen af mere effektive skydevåben betød endvidere, at de sabelfægtende ryttersoldaters tid nu var et levn fra fortiden.



**Kamp mellem østrigske og danske dragoner i 1864. Det er sandsynligvis "træfninger" af denne art dragon Find Jensen har været involveret i.**

*(Fra bogen: "Bonden fra Ringe – Helten fra Torsted")*

Sandsynligvis under indflydelse af det spændte forhold mellem Tyskland og Frankrig, der resulterer i den "Fransk-Tyske Krig i 1870, mobiliseres den danske hær

med henblik på evt. at indtræde i konflikten på fransk side. I tilfælde af en fransk sejr over Tyskland, øjnede de danske politikere muligheden for at få hertugdømmerne helt eller delvis tilbage. Krigens udfald blev dog helt anderledes, end hvad de danske forhåbninger gik ud på.

I slutningen af 1868 modtager **Find Jensen** således sit "**Forstærkningspas**", der betyder, at han skal være til rådighed for forstærkningen ("reserven").



### **Forstærkningspas**

Find Jensen (Ellested)

af Lægdsrullen for Svendborg Amts 72. Lægd, Litra Løbe Nr. 69, født i Aaret 1839, er i henhold til Lov om Værnepligt for Kongeriget Danmark af 2den Marts 1861 § 32,1 ansat i Forstærkningen fra den 1ste Januar 1869 at regne.

Udstedt uden betaling.

4de Udskrivningsdistrikt, den 7ende November 1868.

En eventuel genindkaldelse bliver heldigvis for **Find Jensen** ikke aktuel, da Danmark ikke fremover bliver involveret i flere krigsepisoder.







## Himmelbrev

Held, Lykke, Velsignelse

Der var engang en greve, som havde en tjener, han ville lade henrette for KGM. Da dette nu skulle ske, kunne skarpreteren ikke få hovedet af ham. Da greven så dette, spurgte han, hvorledes dette kunne gå til, at ingen sværd kunne beskadige ham. Derpå viste tjeneren ham dette brev med følgende bogstaver BGFHHRKVK. Efter at greven havde set brevet, befalede han enhver på gården skulle bære et sådant hos sig, når hans næse bløder, eller når han har blodige sår, hvor blodet ikke kan stilles. Hvem, som ikke kan skrive disse bogstaver på en sabel eller på siden af et gevær og stiller sig på en plads, så vil han nok forundre sig. Hver, som bærer dette brev hos sig, kan ikke blive forhekset, hans fjender kan ingen skade gøre. Dette brev er det hellige 5 vunder den Kristus HKFGK. Så er den vis på, der ingen falsk dom bliver talt over HHSS. Hvem, som bærer dette brev hos sig, kan hverken træffe lyn eller torden, vand eller ild kan heller ingen skade tilføje ham. Dette brev er bedre end penge. I vor Gud Fader Gud Søn og Gud hellige ånd. Såsom Kristus stod i oliehaven, så skal også alt giftskyts stå stille. Hvem, som bærer dette brev hos sig, vil ikke blive beskadiget af fjendtligt giftskyts, og våben vil ikke træffe ham, men stå stille. Gud vil bevare ham fra tyve og mordere. Ingen ting kan beskadige ham. Han må ikke frygte for pistoler eller andre geværer, men stå stille alle synlige og usynlige når ved Jesu befaling og død stå stille. Den må stå stille eller synlige og usynlige gevær mod ... befaling. I navnet Gud Fader Gud Søn og Gud den hellige ånd Gud være med dig. Hvem som har denne velsignelse hos sig mod fjender, den vil blive bevaret for geværer og giftskyts. Hvem som ikke vil tro dette kan skrive af og hænge ... om halsen og skyde derpå. Så sandt skal han få at se, at dette er sendt. Hvem som har dette brev hos sig kan ikke blive taget til fange eller blive såret af fjendtlig våben amen. SSSD så sandt som det er, at Jesus Kristus er død og sendt til himlen, så sandt som han har vandret her på jorden, kan jeg ikke blive såret i kød, og indvolde skal blive ubeskadiget. Jeg sparer alle våben og gevær på denne jord under den levende Gud Fader søns og hellig ånds, jeg beder i vor herres Jesu Christi navn og blod ingen kugler kan træffe mig de være guld sølv eller bly. Gud søn og Gud den hellige ånd dette brev er sendt fra himlen og fundet i Holsten i året 1791. Det var skrevet med gyldne bogstaver og svævende over dybe steder .... Da man ville gribe det veg det sig tilbage til året 1794 fik en det indfald at skrive det af og gøre det bekendt for verden. Den ... sig videre stod deri, den som arbejder om søndagen må gå til kirken og bede med andagt, eders rigdom skal I give de fattige. I skal som de ufornuftige dyr, jeg befaler seks dage til arbejde og den syvende dag skal I høre Guds ord. Vil I ikke dette, så vil jeg straffe eder med pest og dyrtid og krig. Jeg beder, at I ikke arbejder for sildig om lørdag aften enhver ind I unge og gamle skal bede for sine synder, at de bliver forladt, sværgeren ikke ved Guds navn, begære ikke guld eller sølv, skammer eder for menneskelyst og begærlighed. Såsom jeg haver kaldet eder, så kan jeg også bortrykke eder. Ære far og mor, sig ingen falsk vidnesbyrd imod jeres næste, den giver jeg sundhed og fred, og hvo som ikke gør dette, er af mig forladt og vil hverken få fuld lykke eller velsignelse. Jeg siger eder, at Jesus Kristus har skrevet dette brev. Hvem som modsiger dette brev han skal ingen hjælp få, hvem, som har dette brev og ikke åbenbarer det, er forbrudt den kristelige kirke. Dette brev skal den ene lade den anden skrive, og om I har så mange synder som sand i havet og løv på træerne skulle de forlade eder. Hvem som ikke vil dette den dag omvender eder eller ville blive straffet på den yderste dag, når ingen svar kan gives mig. Hvem som har dette brev hos sig kan ingen jordejer straffe, kalder mine bud, som jeg haver sendt med min engel

Navnet Jesu navn.

*(Brevet er renskrevet af Karin og Peter Ramskov)*

**Find Jensen** har gjort en pige gravid. Pigens navn er **Christiane Pedersen** (navnet er i kirkebogen stavet med **Ch** – men senere benyttes oftest stavemåden, ”**Kristiane**”). Hun er født den 14. juni 1845 på Tvede Mark, Tved sogn. Hun er datter af skrædderen i Tved, **Peder Sørensen**, og hustru **Johanne Hansdatter**, der er forældre til i alt 11 børn.

**Christiane Pedersen** er blevet gravid i forsommeren 1866, og den 24. februar 1867 fødes sønnen, **Hans Peder Jensen**. Han bliver døbt den 22. april 1867 i Tved Kirke. I kirkebogen er noteret: ”*Moderen **Christiane Pedersen** til huse hos moderen skrædder **Peder Sørensens** enke i Tved. Som barnefader meldte sig, ungkarl **Find Jensen** af Veistrup*”.

**Find Jensen** og **Christiane Pedersen** bliver gift i Tved Kirke den 6. februar 1869.



**Find Jensen** og **Christiane Pedersens** bryllupsnotits i Tved sogns kirkebog. **Find Jensen** 29½ Aar Tjenestekarl i Veistrup vacc. D 8/9 1840 af Finck. **Christiane Pedersen** 23½ Aar sypige tilhuse hos moderen skrædder **Peder Sørensens** enke i Tved. Vacc. D. 19/7 49 af ?enner. Ingen forlovere er påskrevet.

I Vejstrup kirkebogs afgangsliste er anført, at **Find Jensen**, husmand, forlader sognet den 5. april 1869 med kone og barn og flytter til Skaarup.



Notat i **Find Jensens** skudsmålsbog.

**Heranførte Find Jensen med sin familie melder Afgang fra Vejstrup, Gudme H Svendborg A (amt) for at flytte Til Skaarup, Sunds H (herred) Svendborg A.**  
**Afgangsliste side 186, 34**  
**Litra**  
**Oure Præstegaard**  
**5. April 1869**  
**R. J. Baggesen**

(**Renskrift**)



## Find Jensen i Skaarup

I Skaarup har han erhvervet en ejendom, matrikel nr. 14b (nuværende Åbyvejen 56, opført år 1827).

Ved folketællingen 1870 er **Find Jensen**, 30 år, registreret som husfader og jordbruger. Øvrige beboere er hans kone, **Christiane Pedersen**, 24 år, husmoder, samt sønnen **Hans Peder Jensen**, 3 år, endnu en søn, **Rasmus Johannes Jensen**, født den 8. juni 1869 samt **Johanne Hansdatter**, 55 år, slægtning (Christianes mor). Hendes mand, **Peder Sørensen**, er død den 12. januar 1865, hvorefter hun (som aftægtskone) er flyttet ind hos datteren og svigersønnen.

### Folketælling, 1. februar 1870 – Skaarup sogn.

**Huus.** Find Jensen, husfader, jordbruger  
Christiane Pedersen, husmoder  
Hans Peder Jensen, barn  
Rasmus Johannes Jensen, barn  
Johanne Hansdatter, slægtning



Ældre foto af huset på Aabyvej i Skaarup



Åbyvejen 56 som det ser ud 2013.



Åbyvejen 56 med tidligere staldlænge – nu renoveret til beboelse. Her boede Find Jensen med familie og skiftende logerende fra 1869 – 1923.

I den næste 10 års periode forøges familien med flere børn. En datter, **Karen Dorthea Jensen** bliver født den 8. marts 1871, men dør kun 5 år gammel, den 14. januar 1877.



**Karen Dorthea Jensens dødsnotits i Skaarup sogns kirkebog. Dødsdato: 14. januar. Begravelsesdato: 20. januar. Note: Humd. Find Jensens Barn i Ø. Aaby, Skaarup, 5 (aar).**



**Dødsannonce for Karen Dorthea Jensen**

**Sophie Petra Jensen** bliver født den 27. november 1872. **Christian Valdemar Jensen** kommer til verden den 18. august 1874, men dør allerede næste forår, den 4. marts 1875, ½ år gammel. Derefter følger endnu en datter, **Dagmar Marie Jensen**, født den 26. november 1875 og to sønner, **Carl Valdemar Jensen**, født den 23. juli 1878 og **Jens Christian Thorvald Jensen**, født den 23. november 1881.

**Find Jensen og Christiane Pedersens børn – Fødsels- og døbsnotitser fra kirkebogen. Bemærk tilføjelserne i kirkebogen hos de 4 sønner, der i 1905 fik bevilget navneændring så deres navn fremdeles var fornavn + **Jensen Find**.**



**Tved sogns kirkebog. Hans Peder Jensen, født 24. februar 1867.**



**Skårup sogns kirkebog. Rasmus Johannes Jensen, født 8. juni 1869.**



**Skårup sogns kirkebog. Karen Dorthea Jensen, født 8. marts 1871.  
Død 14. januar 1877 (5 år gammel).**



**Skårup sogns kirkebog. Sophie Petra Jensen. Født 27. november 1872.**



**Skårup sogns kirkebog. Christian Valdemar Jensen. Født 18. august 1874.  
Død 4. marts 1875 (6½ måned gammel).**



**Skårup sogns kirkebog. Dagmar Marie Jensen. Født 26. december 1875.**



**Skårup sogns kirkebog. Carl Valdemar Jensen. Født 23. juli 1878.**



**Skårup sogns kirkebog. Jens Christian Thorvald Jensen. Født 23. november 1881.**



**Find Jensen (1839-1923) og hustru Christiane Pedersen (1845-1915).**

I 1872 ansøgte en komite fra **"Våbenbrødreforeningen"** om en erindringsmedalje for deltagelse i krigene 1848-50 og 1864. Det blev vedtaget i 1875 og i februar 1877 blev de uddelt.





**Find Jensens bevis for tildeling af erindringsmedaljen**

**Husmand Find Jensen af Skaarup**

**erkjendes herved berettiget til den af**

**Hans Majestæt Kongen**

**allerhøist indstiftede Erindringsmedaille for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864.**

**Medaillen bæres på venstre Bryst i rødt Baand med hvide Striber. Baandet maa ikke bæres uden i forbindelse med Medaillen.**

**Krigsministeriet i October 1876**

Nedenstående er en kopi af **Find Jensens** ansøgning om tildeling af erindringsmedaljen for deltagelse i krigen 1864. Ansøgningerne opbevares i **Rigsarkivet** ordnet alfabetisk (der er i alt 58.000). Kopien af **Find Jensens** ansøgning er rekvireret fra **Rigsarkivet**.

Spørgsmaal.	Svar.
Hvad er Deres fulde Navn?	Find Jensen
Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?	24 <sup>de</sup> Marts 1839
I hvilket Aar har De deltaget i Krigen?	1864
Bed hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?	1 <sup>ste</sup> Regimentskompagni
Bed hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?	1 <sup>ste</sup> Compagni
Hvilket Numer havde De?	124
Fra og til hvilken Dag var De tjenestgjørende?	fra 9 <sup>de</sup> Mai 1864 til 9 <sup>de</sup> Decbr 1864
Tjente De som Menig eller som Befalingsmand?	Menig
Bliv De saaret i Krigen Naar?	Nei
Har de ligget paa Lazareth? Paa hvilket?	Ja, paa Hændergaard paa Sjælland
Bliv De fangen i Krigen Naar og hvor?	Nei
Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket Numer har Deres Pensionsbrev?	Nei
Er De Medlem af „De danske Vaabenbrødes Selskab“? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Numer staaer De?	Nei
Hvilken er Deres nuværende Stilling?	Hjælpsmand
Hvor har De nu Bopæl? (Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet).	Skarvsø, Sogn, Sønderborg
Hvilken er Deres nuværende Adresse?	Hjælpsmand Find Jensen Skarvsø, Sønderborg

Kopi af Find Jensens ansøgning.



Renskrift af ansøgning:

## Spørgsmål

## Svar

---

Hvad er Deres fulde Navn?	<i>Find Jensen</i>
Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?	<i>den 3. August 1839</i>
I hvilket Aar har De deltaget I Krigen?	<i>1864</i>
Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?	<i>6te Dragonregiment</i>
Ved hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?	<i>Første Escadron</i>
Hvilket Numer havde De?	<i>S131</i>
Fra og til hvilken Dag var De Tjenestegørende?	<i>Fra 9 Mai 1863 til 9 December 1864</i>
Tjente De som Menig eller som Befalingsmand?	<i>Som Menig</i>
Blev De saaret i Krigen? Naar?	<i>Nei</i>
Har De ligget på Lazareth? Paa hvilket?	<i>Ja, paa Hauslevgaard på Fyen (NB!muligvis Harritslevgård)</i>
Blev De fangen i Krigen? Naar og hvor?	<i>Nei</i>
Har De Pension eller Invalidforsørgelse? Hvilket Numer har Deres Pensionsbrev?	<i>Nei</i>
Er De Medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab"? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Numer staaer De?	<i>Nei</i>
Hvilken er Deres nuværende Stilling?	<i>Huusmand</i>
Hvor har de nu Bopæl? (Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet)	<i>Skaarup Sogn, Sunds Herred</i>
Hvilken er Deres nuværende Adredse?	<i>huusmand Find Jensen Skaarup Svendborg</i>



**Erindringsmedaljen for deltagelse i krigen 1864.**



**Find Jensens originale medalje. Øjet til vedhæftning af båndet er knækket af, og båndet eksisterer ikke længere.**

I slutningen af 1876 kan **Find Jensen** endelig få sat et punktum for sin værnepligt. Han modtager nedenstående "Afskeds pas".



**Afskeds pas.**

Find Jensen Ellested

**af Lægs- Sørullen for 3 Udskrivningskreds 48 Lægd, Bogstav Nr. 69 Født i Aaret 1839, er i Henhold til Lov om Værnepligt af 6te Marts 1869 § 40,3 udslettet af Rullen fra den 31te December 1876 at regne. Udstedt uden betaling.**

**3 Udskrivningskreds, den 31 Decbr. 1876.**

Ved folketællingen 1880 er oplyst følgende personer, som boende i huset på Åbyvejen:

**Folketælling, 1. februar 1880 – Skaarup sogn.**

**Huus** Find Jensen, 40 år, f. Ellested, husejer, husfader  
Christiane Pedersen, 34 år, f. Tved, hans hustru  
Hans Peder Jensen, 12, f. Tved, deres børn  
Rasmus Johannes Jensen, 10, f. Skårup -  
Sophie Petra Jensen, 7, f. Skårup -  
Dagmar Marie Jensen, 4, f. Skårup -  
Carl Valdemar Jensen, 1, f. Skårup -  
Johanne Hansdatter, 66, f. Gudbjerg, hans svigermoder  
*Niels Peter Marinus Schaldemose Nielsen, 16, f. Odense, Odense amt*  
*Johannes Jørgensen, 21, f. Sværdborg sogn, Præstø amt*  
De 2 sidstnævnte er seminarieelever, som logerer her i huset

NB ! Ejendommenes beboere opgav selv ovennævnte oplysninger til den besøgende tællingskommisær. **Find Jensen** har angivet Ellested, hvor han som lille blev sat i pleje, som sit fødested (men født i Gislev sogn – ved det sikkert ikke).

I perioden indtil næste folketælling fødes den sidste søn, **Jens Christian Thorvald Jensen**, den 29. november 1881.

Ved folketællingen 1890 består husstanden nu foruden forældrene af de 3 yngste børn samt svigermoderen.

**Folketælling, 1. februar 1890 – Skaarup sogn.**

**et hus** Find Jensen, 50, G, husfader, arbejdsmand  
Christiane Jensen, 44, G, husmoder  
Dagmar Marie Jensen, 14, U  
Karl Valdemar Jensen, 11, U  
Jens Christian Taarval Jensen, 8, U  
Johane Hansen, 75, E

G = gift, U = ugift, E = enke/enkemand (bemærk stavningen)

De 3 ældste børn ”er for længst fløjet fra reden”. **Hans Peder Jensen** og **Rasmus Johannes Jensen** tjener begge to på gårde i Oure sogn. Derimod er **Sophie Petra Jensen** angivet som værende tjenestetyende (tjenestepige) på en gård i Øster Aaby hos gårdejer **Jens Jensen**, 60 år, og hustru **Stine Marie Kristensen**, 48 år, samt 2 børn og 1 tjenestekarl.

Huset på Åbyvejen betegnes nu ”**Marielyst**” (hvorfor mon?).

Husfaderen, **Find Jensen**, er angivet som arbejdsmand. Han var bl. a. beskæftiget ved anlæggelsen af jernbanen fra Svendborg til Nyborg, der blev indviet den 1. juni 1897, hvor Skårup således fik status af stationsby.

Den 6. februar 1894 fejrer **Find Jensen** og hustru **Christiane Pedersen** sølvbryllup. I den forbindelse nedskriver **Christiane Pedersen** (?) følgende bøn og tak:

### En Bøn og en Tak til vort Sølvbryllup den 6te Februar (1894)

*Fader i Himmelen jeg kan ikke andet end bringe dig vor Tak paa denne Dag, for at din store Naade og Miskundhed som du har bevist imod os i de 25 Aar som du har ladet os leve sammen. Ja Sygdom og Kors har trykket os i de fleste Aar, men takket være du Fader i Himmelen fordi du har givet os Kraft til at bære Korset med Tolmodighed og takket være du fordi du har givet mig Kraft til at jeg har kundet fulføre min Gjerning, og du har maget alt saa godt for os. Og saa dernæst en Tak for de Børn som du har givet os at det er gode og raske Børn og jeg beder dig om Kjære Fader i Himmelen, at du vil tage dem i din beskærmende Varetægt. Og Fader i Himmelen Tak for de to Børn som du har taget Hjem til dig, og det er vort ønske og vor Bøn at vi engang maa komme til at samles med dem hos dig i Himmerig. Og saa en Tak til eder Kjære Børn fordi i har været gode og Relikne (??) Børn overfor eders Forældre, og jeg vil bede eder om at i fremdeles vil vedblive at være det, at naar vi ældes og mine Hænder ikke mere formaar at Arbejde at i saa vil kjendes ved os som Børn mod deres Forældre. Og saa Fader i Himmelen beder jeg dig om vis det er din Villie at vi maa være sammen endnu i nogen Tid at du saa vil være hos os og give mig Kraft til at jeg endnu i nogen Tid kan røkte min gjerning og at du vil være hos os og mage alt paa det beste for os og give os Kraft til at bære Korset med taalmodighed.*

*Denne bøn er nedskrevet af enten Find Jensen eller hans hustru, Christiane Pedersen. Skriften svarer dog ikke til 2 eksisterende breve fra Find Jensen, så det må antages, at bønnen er nedskrevet af Christiane Pedersen.*



**Foto af Find Jensens ejendom på Åbyvejen. Ved gavlen til højre ses Find Jensen stående ved siden af sin kone, Christiane Pedersen, i kørestol. Til venstre for hende sandsynligvis hendes moder, Johanne Hansdatter. Øvrige personer skønnes at være ægteparrets børn. Foto muligvis i forbindelse med ægteparrets sølvbryllup.**



Ved folketællingen 1901 betegnes **Find Jensen** som tækkemand. I ejendommen bor foruden ægteparret stadig svigermoderen, **Johanne Hansdatter**, nu 86 år, Hun dør året efter den 24. september 1902, 88 år gammel (hun fødte 11 børn).

**Annoncer.**

†

I Gaaar døde, vor gamle Moder og Svigermoder, **Johanne Hansdatter**, 88 Aar gammel, hvilket herved meddeles Slægt og Venner. Skaarup, den 25. Septbr. 1902. *Kristiane Jensen. Find Jensen.*

Begravelsen foregaar Onsdag den 1. Oktober, Kl. 12 fra Hjemmet og fra Skaarup Kirke Kl. 2.

†

I Gaar døde vor gamle Moder og Svigermoder, **Johanne Hansdatter**, 88 Aar gammel, hvilket herved meddeles Slægt og Venner. Skaarup, den 25. Septbr. 1902. *Kristiane Jensen. Find Jensen.*

Begravelsen foregaar Onsdag den 1. Oktober, Kl 10 fra Hjemmet og fra Skaarup Kirke Kl 2.

**Johanne Hansdatters dødsannoncer.**

**Dødsattest, udstedt af en Læge.**

Ann. Det bemærkes, at Attesten skal slutte med en skriftlig Erklæring, indeholdende, skreven med Lægens egen Haand: „ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere til Stede“.

Fulde Navn: *Johanne Sørensen, f. Hansdatter.*  
 Alder (o: fyldte Aar; for Børn under 1 Aar: Maaneder eller Uger): *88 Aar.*  
 Ugift; Gift; Enkemand; Enke: *Enke efter Skræder.*  
 Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: *Enke efter Skræder.*  
 Købstad: \_\_\_\_\_ Gade: \_\_\_\_\_ Hus-Nr.: \_\_\_\_\_ Etage: \_\_\_\_\_  
 Bopæl (o: Stedet hvor den Afdøde sidst har haft fast Ophold): *Skaarup.*  
 Dødssted: *Skaarup.*  
 Dødsdag: *24 September 1902.*  
 Dødsårsag (o: Hovedsygdom med dens væsentligste Komplikation)  
 a) Hvor Lægen selv har behandlet den Syge: \_\_\_\_\_  
 b) Hvor Lægen ikke selv har behandlet den Syge: *Marasmus senilis.*  
 Hovedsygdommens Varighed: *½ Dags Sygdom.*  
 Er Forraadnelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstegn ere tilstede? *Ja.*  
*Stendødt Respiration og Hjerteaktion.*  
 Undertegnede, som ~~ikke~~ har behandlet *Johanne Hansdatter* under hendes sidste Sygdom, erklærer herved, at jeg den *29 Sept. 1902* selv har synet Liget af *hende* og at *Marasmus senilis* er *sygdommen* og at *sygdommen* er *sygdommen* og at *sygdommen* er *sygdommen*.  
*M. S. Sørensen.*  
 autoriseret Læge.  
 Vend om.

**Johanne Sørensens (født Hansdatter) dødsattest. Enke efter Skræder. Dødsårsag: "Marasmus senilis" (generel alderdomssvækkelse betinget af afmagring).**





**Johanne Hansdatter 1814 – 1902 (88 år gammel).**

**Folketælling, 1. februar 1901 – Skaarup sogn.**

**Matr. Nr. 14b, Marienlyst**

Find Jensen, husfader, husmand, tækkemand

Christiane Pedersen, husmoder

Johanne Hansdatter, mormoder

Dagmar Marie Jensen, slægtning, syjomfru

Den yngste datter, **Dagmar Marie Jensen** (25 år) er stadig hjemmeboende.

Hun angives som ”syjomfru”.

I folketællingsskemaet er det desuden oplyst, at familien omfatter 6 levende og 2 døde børn (*hvilket er korrekt*).

Ved folketællingen 1906 er der nye ændringer i ejendommen på Åbyvejen (hos **Find Jensen**). Den yngste datter, **Dagmar Marie Jensen**, er blevet gift den 23. november 1902 med murer **Christen Simonsen**.

Ægteparret flytter ind hos **Dagmars** forældre og får 2 sønner **Christen Find Simonsen**, født 7. marts 1903 og **Find Ejnar Simonsen**, født 19. februar 1905.

På folketællingsskemaet er følgende personer derfor opført som beboere:

**Folketælling, 1. februar 1906 – Skaarup sogn.**

**Matr. Nr. 14b**

Find Jensen, G, husfader, landmand

Christiane Pedersen, G, husmoder

Christian Simonsen, G, svigersøn, murer

Dagmar Marie Simonsen, G, datter

Christen Find Simonsen, barn

Find Ejnar Simonsen, barn

## Navneændring.

I 1905 sker så den store navneændring for flere af **Find Jensens** efterkommere. I rigsdagen har man gennem en årrække forsøgt at få udarbejdet en ny navnelov. Der fremsættes flere forslag. I 1900 bl.a. et forslag med 4 muligheder for at vælge et nyt efternavn. Det første lød: Tilnavne, som ens far og bedstefædre havde båret. Forhandlingerne om en ny navnelov viste sig dog at være særdeles vanskelige, idet der var mange hensyn at tage. En ny navnelov blev dog vedtaget i 1904, men først til endelig ibrugtagning i 1906, da man først skulle have udarbejdet en liste over navne, som ikke længere kunne vælges, da de allerede var godkendt som slægtsnavne. Disse navne skulle anmeldes til justitsministeriet inden den 1. juli 1905.

Efter fristen blev der således udarbejdet en liste omfattende 7.391 navne, der nu var forbeholdt (ikke kunne vælges). Hvem der har indsendt efternavnet **"Find"** er uvist (det er indeholdt i nævnte liste), idet der allerede eksisterede en sønderjysk præsteslægt, der bar efternavnet, **Find**.

De mange **"Find'er"**, der erhvervede det nye efternavn, fik tilsyneladende gjort dette i allersidste øjeblik, idet det er endeligt bevilget den 22. juni 1905 – 8 dage før fristens udløb.

Det må formodes, at efternavnet, **"Find"**, er valgt, fordi **"stamfader"**, **Find Jensen**, sandsynligvis blot var kendt under dette navn (det var i det hele taget et ikke særligt anvendt fornavn på den tid).

Lebe-Nr.	Anmeldt Navn.	Modtaget	Sædvel nedlagt og Tilståelse afsendt	Sagens Behandling.
617	Find	2/11	3/11	X

**Uddrag af "Fortegnelse over anmeldte navne", Justitsministeriet 1904-05, 1. Ekspeditions kontor. Af de mange anmeldte navne er "Find" anmeldt som nr. 617, den 2. november 1904. "Tilståelse" (godkendelse) er afsendt samme dag. Hvilken "Find-slægt", der har indsendt andraget fremgår desværre ikke af Justitsministeriets protokol. Den endelige godkendelse af det nye slægtsnavn meddeltes gennem Sunds-Gudme herredsfoged.**

Ved navneændring tilføjes det nye navn i kirkebogen ved dåbsnotitsen. **Hans Peder Jensen** fik således i kirkebogen tilskrevet: **"I henhold til Sunds-Gudme herredsfogeds, Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juni 1905 er hans fulde navn Hans Peder Jensen Find (O.P.A. No. 381/1905)"**

Følgende fik (samme påtegning som ovennævnte, blot med andet nummer) pr. 22. juni 1905 tilføjet ”**Find**” som nyt efternavn, hvorfor deres nye fulde navn blev:

**Hans Peder Jensen Find** (+ *børn*)

**Jens Theodor Jensen Find**

**Hilda Johanne Jensen Find**

**Rasmus Johannes Jensen Find** (+ *børn*)

**Jens Holger Jensen Find**

**Johannes Kaj Jensen Find**

**Jens Christian Thorvald Jensen Find**

**Frode Find Jensen Find**

**Rigmor Marie Christiane Jensen Find**

**Svend Marius Jensen Find**

**Carl Valdemar Jensen Find** (+*børn*)

**Anna Margrethe Jensen Find**

**Olga Elvira Jensen Find**

Alle ovennævnte er født før 1. juli 1905, hvorfor de har fået **Find**-navnet tilføjet.

Efterfølgende børn fra ovennævnte generation bliver døbt ”**Jensen Find**”.

(det må dog bemærkes, at man bibeholdt ”**Jensen**” – pr. definition har en person kun et efternavn – det sidste – alle andre navne er fornavne).

I pressen omtaltes i løbet af 1905 er lang række navneændringer. Klip fra ”Svendborg Avis” den 7. juli 1905:

Svendborg Avis. Sydfyns  
Tidende (1869-1970)

7. juli 1905



Renskrift: Navneforandring

– Brødkusk Hans Peder Jensen, Landpostbud Rasmus Johannes Jensen, Tømrer Carl Valdemar Jensen og Snedker Jens Christian Thorvald Jensen har erhvervet Ret til at føre Familienavnet **Find**.

**Find Jensens** 2 døtre, **Sophie Petra Jensen** og **Dagmar Marie Jensen**, fik aldrig tilføjet efternavnet ”**Find**”, da begge blev gift før 1905. **Sophie Petra Jensen** blev allerede gift i 1898 med **Jens Peder Olsen**, og ægteparrets børn blev derfor døbt med efternavnet ”**Olsen**”. **Dagmar Marie Jensen** blev gift i 1902 med **Kristen**

**Simonsen**, hvorfor deres børn blev døbt med efternavnet ”**Simonsen**”. Begge de nævnte familier tilhører naturligvis alligevel ”**Find-slægten fra Skaarup**”.

**Find Jensen** er aktiv i den lokale husmandsbevægelse, hvor han er formand. I Svendborg Avis bringes et referat af et møde i husmandsforeningen. På mødet opfordrer **Find Jensen** alle husmænd i området til at melde sig ind i ”Husmandsbrandkassen”.



Svendborg, den 31. Oktbr.  
**Skaarup Husmandsforening**  
afholdt Møde i Søndags paa Skaarup  
Gæstgivergaard, hvor der var mødt ikke  
saa saa Husmænd, som alle lod sig ind-  
melde i Husmandsbrandkassen. For-  
manden, **F i n d J e n s e n**, opfordrede  
alle Husmænd i Skaarup og Omegn  
til at indmelde sig inden ret længe;  
Brandpolicen bedes medtaget. Det er  
ikke forbundet med nogen Udgift, og  
med Tiden vil det blive betydelig bil-  
ligere.

Svendborg Avis, 31. oktober 1907.

Ved folketællingen 1911 er der kun sket få ændringer i ejendommen på Åbyvejen. **Christen** og **Dagmar Simonsen** har fået yderligere 2 sønner, **Verner Rudolph Simonsen** og et drengebarn, der endnu ikke er navngivet.

Folketælling, 1. februar 1911 – Skaarup sogn.  
Matr. nr, 14b

Find Jensen, G, hufader, husmand, tækkemand  
Christiane Jensen, f. Pedersen, G, husmoder  
Christen Simonsen, G, slægtning, murer  
Dagmar Marie Simonsen, f. Jensen, G, datter  
Kristen Find Simonsen, U, barn  
Find Ejnar Simonsen, U, barn  
Verner Rudolph Simonsen, U, barn  
Dreng, barn



Ved folketællingen 1916 er der sket ændringer i familien.

På Åbyvejen bor stadig **Find Jensen**, men hustru, **Christiane Pedersen**, er død den 20. oktober 1915, 70 år gammel. Murerfamilien **Simonsen** (+ nu 4 sønner) bor stadig i ejendommen.

**Folketælling, 1. februar 1916 – Skaarup sogn.  
Matr. nr. 14b**

Find Jensen, enkem., husfader, landbrug og tækkemand  
Christen Simonsen, G, husfader, murermester  
Dagmar Marie Simonsen, G, husmoder  
Christen Find Simonsen, U, barn  
Find Ejnar Simonsen, U, barn  
Verner Rudolf Simonsen, U, barn  
Hans Oskar Ernst Simonsen, U, barn

414- 20 Oktober Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred.	Skaarup Kirke. gaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred 1915 - 28 Oktober	Christiane Jensens født Pedersen.	Gift Kone i Skaarup Sogn, Sunds Herred. Født i Tved. Forældre: Skrædder Peder Sørensen og Hustru Johanne Hansdatter, Tved. Gift med Husmand Find Jensen, Skaarup.	70 Aar.	Sognepræst Sørensen.
---	--	---	--	------------	-------------------------

**Christiane Jensens, født Pedersen, dødsnotits i Skårup sogns kirkebog. 1915 – 20 Oktober Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred. Skaarup Kirkegaard 1915 28 Oktober. Gift Kone i Skaarup Sogn, Sunds Herred. Født i Tved. Forældre: Skrædder Peder Sørensen og Hustru Johanne Hansdatter, Tved. Gift med Husmand Find Jensen, Skaarup. 70 Aar. Sognepræst Sørensen.**

**Langt Sygeleje.**  
Natten mellem Onsdag og Torsdag døde Husmand af Øster Aaby Find Jensens Hustru i sit Hjem. Hermed er endt et Liv, som i en sjælden Grad har mærket Sygdoms Svøbe. Den afdøde, som blev 70 Aar, blev for ca. 38 Aar siden syg af Gigtfeber, kom sig til Dels herfor, men angrebes derpaa saa stærkt af Leddegigt, saa hun i de sidste 36 Aar har været ude af Stand til at gaa eller foretage sig noget. I en sjælden Grad forstod den afdøde med Taalmod at bære sin tunge Skæbne, og gennem de mange Aar har hendes Mand, der nu er 77 Aar, i Forbindelse med Børn og Svigerbørn ydet hende en kærlig Pleje og søgt at lette hende Sygdommens Byrde saa meget, de kunde.

**Langt Sygeleje.**

Natten mellem Onsdag og Torsdag døde Husmand af Øster Aaby Find Jensens Hustru i sit Hjem. Hermed er endt et Liv, som i en sjælden Grad har mærket Sygdoms Svøbe. Den afdøde, som blev 70 Aar, blev for ca. 38 Aar siden syg af Gigtfeber, kom sig til Dels herfor, men angrebes derpaa saa stærkt af Leddegigt, saa hun i de sidste 36 Aar har været ude af Stand til at gaa eller foretage sig noget. I en sjælden Grad forstod den afdøde med Taalmod at bære sin tunge Skæbne, og gennem de mange Aar har hendes Mand, der nu er 77 Aar, i Forbindelse med Børn og Svigerbørn ydet hende en kærlig Pleje og søgt at lette hende Sygdommens Byrde saa meget, de kunde.

†  
I Gaar døde vor kære Hustru, Moder og Bedstemoder,  
**Kristiane Jensen,**  
f. Pedersen,  
i sit 71de Aar efter mange Aars tiltagende Svaghed, hvilket herved bekendtgøres for Slægt og Venner.  
Skaarup, den 21. Oktbr. 1915.  
Paa Børns og egne Vegne:  
**Find Jensen.**  
Begravelsen foregaar fra Hjemmet Torsdag den 28. Oktober Kl. 12 og fra Skaarup Kirke Kl. 2.

**Christiane (Kristiane) Jensens nekrolog, renskrift og dødsannonce.**

**B. Dødsattest udstedt af en Læge.**

(Denne Blanket maa ikke benyttes til Børn under 1 Aar, ejheller i Tilfælde af Selvmord eller Død ved ulykkelig Hændelse — jfr. Lov af 4. Maj 1875).

1) Fulde Navn (for gift Kvinde, Enke, forladt eller fraskilt tillige Pigenavn). Ugift, gift, Enkemand, Enke.	Christiane Jensen f. Pedersen Gift	
2) Født.	Fødselsdag og Aar. 14/6 1845	Fødested. Skarup Sogn
3) Stilling og Næringsvej. (Egen, Mandens, Forældrenes, eller de hos hvem Afdøde havde Ophold; eventuelt om under offentlig Forsorg; for udenfor Ægteskab fødte Børn Moderens Navn og Stilling).	Gift med Hertmand	
4) Bopæl (sidste faste Opholdssted).	Købstad: (Handelsplads): Gade, Husnummer, Etage. — Landet: By, Sogn. Skarup Sogn	
5) Død.	Dødsdag. 20/10 1915	Alder. 70 Aar
6) Dødsstedet. Har Dødsfaldet fundet Sted paa Sygehus eller Klinik, anføres det.	Købstad: (Handelsplads): Gade, Husnummer, Etage. — Landet: By, Sogn. Skarup Sogn	
7) Dødsårsagen og de væsentligste Komplikationer.	a) Hvis Lægen selv har behandlet afdøde: Marasmus — Artrit deformans b) Hvis en anden Læge har behandlet afdøde: Polyarthritis c) Hvis ingen Læge har behandlet afdøde:	
8) Sygdommens Varighed.	36 Aar	
9) Dødstegn (maa angives nøjagtigt. Udtryk som „de almindelige“ o. l. kan ikke benyttes).	Opvis af Hjerteslag og åndedræt	

Undertegnede Læge har d. 20/10 1915 synet Liget af ovnevnte  
Christiane Jensen f. Pedersen, og forefundet  
 de ovenfor angivne sikre og utvivlsomme Dødstegn.

Christiane  
Skarup  
 (Lægens Navn og Adresse tydelig skrevet).

Indført i Skarup Sogns Kirkebog d. 20/10 15.  
 Jordpaakastelse paa Skarup Kirkegaard den 28 October  
1915 af Martin Pedersen,  
Sogneprøst.

Se Anmærkninger paa Bagsiden.

**Christiane Jensens dødsattest. Dødsårsag: Marasmus = alderdomssvækkelse. Arthritis deformans = svær leddegigt med deformation af små og store led. Polyarthritis = gigt i mange led.**



Christiane Jensen, f. Pedersen (1845 – 1915).



Taksigelse i anledning af Kristiane Jensens død og begravelse – bragt i avisen.



Christiane Jensen i sin kørestol flankeret af sin mand, Find Jensen og datteren Dagmar Marie Simonsen med sønnen Hans Oscar Ernst Simonsen på armen. Ca. 1912.



**Find Jensen** deltager i en sammenkomst for veteraner fra krigen 1864.

Der afholdtes i denne periode veteranfester overalt i landet i forbindelse med 50-året for 1864-krigen.

Den største fest blev dog afholdt i København fra fredag den 17. april til søndag den 19. april 1914 med deltagelse af 3000 veteraner fra hele landet. Festlighederne kulminerede med en tale på Amalienborg Slotsplads af Kong Christian den Tiende. Den i artiklen på denne side omtalte sammenkomst blev afholdt som et led i de landsdækkende festligheder anledning af afslutningen af 1864-krigen ("Den 2. Slesvigske Krig").

Deltagerne i krigen var typisk født i 1830'erne, så det var en flok ældre veteraner, der gæstede præstegården i Skårup.

Alt tyder på, at fotografiet fra et gammelt fotoalbum stammer fra den i avisen omtalte sammenkomst. Antallet af deltagere på billedet – 19 – svarer til antallet nævnt i artiklen, ligesom bygningens udseende svarer til andre billeder af Skårups gamle præstegård (*blev nedrevet i 1964*).

Endvidere vidner personernes alder om et sammenfald mellem avisartikel og billede. Denne artikel, "**Veteranfest**", blev bragt i Svendborg Avis den 13. marts 1914.



Original.

#### Veteranfest.

Efter Indbydelse af Pastor Sørensen og Frue i Skaarup samledes Torsdag Eftermiddag 19 gamle Veteraner fra 64-Krigen i Skaarup Præstegaard til en yderst vellykket Fest, der længe vil mindes af de gamle Krigere. Kl. 4 Eftermiddag blev der budt til Bords, og ved det festligt dækkede Bord talte Pastor Sørensen smukt og Hjærteligt for Veteranerne, saavel dem fra 64 som dem fra 48. Under det muntre Samvær fortaltes mange morsomme Træk og Oplevelser fra Krigen, og de gamle Veteraner genopfriskede i Erindringen mangel haard Tørn og muntre Oplevelser. Først Kl. 9½ Aften gik hver til sit, en smuk Oplevelse rigere, og med Tak til den afholdte Præst og Præstefrue for den vellykkede Fest, der er et smukt Vidnesbyrd om det gode Forhold, der bestaar mellem Præst og Menighed i Skaarup.

Renskrift.





**Find Jensen ses yderst til venstre i forreste række med den ene fane. Yderst til højre med den anden fane skomager J. Kordt Jørgensen, som indtil 1916 var ejer af bageriejendommen. Bemærk medaljerne på deltagerens venstre bryst.**



**Andet foto fra samme begivenhed. Denne gang er Skårups sognepræst, pastor Sørensen, kommet med på billedet, ligesom en enkelt deltager er flyttet ned i første række til højre.**

## Årlig hædersgave.

Fra 1906 kunne veteraner fra krigen 1848-50 ansøge om tildeling af en årlig hædersgave på 100 kr.

I 1914 blev det besluttet, at denne ordning også skulle gælde for veteraner fra krigen 1864. Hver enkelt person, som havde deltaget aktivt i krigen, skulle selv indsende en ansøgning om at få del i hædersgaven.

Den udbetaltes første gang den 15. februar 1914 og derefter hvert følgende år den 15. januar.



Datidens hundredekroneseddel.

Jensen, Find  
Ellested

8040 3. 8.1839

### Find Jensens registrering i ministeriets oversigt over modtagere af hædersgaven.

100 kr. var i 1914 et stort beløb, idet det i 2018- købeværdi svarede til 6.228,00 kr.

**Find Jensen** modtog årligt dette beløb i en 10-års periode.

I 1924 blev denne sides blanket – i lighed med tidligere år – sendt til hans adresse, men som det fremgår af den ikke udfyldte blanket – blev denne hverken underskrevet af veteranen eller leveattestens udsteder, da **Find Jensen** var afgået ved døden året før, den 18. januar 1923, 84 år gammel.

A blank form for registration of a veteran and their representative. The form is light blue and has several sections. At the top right, it says 'Bogstav V. V. Nr. 3098'. Below that, it says 'Finansministeriets 3. Departement har ved Svendborg Amtstus' and 'udbetalt det mig som Veteran fra Krigen 1864 i Hædersgave pr. 15. Januar 1914'. There is a line for 'Udstaaede Beløb af' with '100 Kr.' written next to it. Below that, it says 'hvorfor herved kvitteres.' and 'Købt den 15. JAN 1924'. There is a line for '(Veterans Underskrift)'. Below that, it says 'Leveattest.' and 'Det bekræftes herved, at' followed by a signature 'Find Jensen (Ellested)'. There is a line for 'levede den 15. Januar 1914'. At the bottom, there are lines for '(Underskrift af Leveattestens Udsteder)', 'Navn:', 'Stilling:', and 'Bopli:'.

Blanket til underskrivelse af veteran og udsteder.



**Find Jensen** fylder 80 år den 3. august 1919.  
Hans fødselsdag omtales i flere aviser.



### 80 Aar.

Den 3. August bliver Husmand Find Jensen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, 80 Aar. Han kan se tilbage paa et langt og flittigt Liv, og hans Landbrug har altid været blandt de fremmeligste. En Mængde Fremmede har ved Husmandsrejserne besøgt Find Jensens Bedrift og høstet Belæring der. Ikke mindre end 6 Gange har han faaet Præmie for sit Landbrug. For et Aars Tid siden overtog en Svigersøn Bedriften, men endnu udfører gamle Find Jensen det daglige Arbejde og sætter en Ære i, at alt bliver gjort paa bedste Maade. Find Jensen har boet i Aaby i 50 Aaar. Da han var 24 Aar blev han indkaldt som Dragon til Itzehoe og deltog i Krigen 1864.

Trods de 80 Aar og den lange Arbejdsdag er gamle Find Jensen aandsfrisk og livlig og kan endnu gøre en god Dags Arbejde. Vi føjer vor Lykønskning til de mange, der sikkert i Dagens Anledning vil strømme ind.

Svendborg Avis, 29. juli 1919.

Original.

Renskrift.

Fotoet næste side må formodes at være fra **Find Jensens** 80-års fødselsdag. Siddende, **Find Jensen**, stående, 3 x ældste sønner i 3 slægtsled. Navne under billedet.

## **Fire generationer.**



**Find Jensen (03.08.1839 – 18.01.1923) på billedet 80 år.**

**Hans Peder Jensen (Find) (24.02.1867 – 22.01.1930) på billedet 52 år.**

**Jens Theodor Jensen (Find) (26.02.1895 – 12.12.1943) på billedet 24 år.**

**Tage Theodor Find (18.01.1916 – 21.06.1978) på billedet 3 år.**



## 80 Aar

Den 3. August fylder Husmand Find Jensen, Øster Aaby i Naarup, 80 Aar. Han kan se tilbage paa et langt og arbejdsomt Liv, og hans Landbrug har da altid været blandt de bedst drevne, hvorfor han ogsaa 6 Gange har modtaget Præmie. Endnu udfører Find Jensen det daglige Arbejde i Bedriften og kender ikke til at være ledig. Han har boet i Aaby i 50 Aar og deltog som Dragon i Krigen 1864. Som 24-aarig blev han indkaldt til Itzehoe og var i Tjenesten 1½ Aar. En Mængde Mennesker har, navnlig ved Husmandsrejserne, besøgt hans veldrevne Landbrug.

Fyns Venstreblad, 30. juli 1919 ("Naarup" skal naturligvis være Skaarup).

Folketælling, 1. februar 1921 – Skaarup sogn.  
Matr. nr. 14b

Find Jensen, E, slægtning, tækkemand  
Christen Simonsen, G, husfader, murer  
Dagmar Simonsen, G, husmoder  
Verner Simonsen, U, barn  
Oscar Simonsen, U, barn  
Else Simonsen, U, barn

Murerfamilien, **Simonsen**, har fået en datter, **Else Christiane Simonsen**, født den 2. marts 1917.

**Find Jensen** deltager i - den efterhånden store slægts familiebegivenheder.  
Foto fra oldebarnet, **Agnete Jensen Finds**, barnedåb.



Billede fra Agnete Jensen Finds barnedåb den 18. juni 1922 (Skårup Kirke). Forrest fra venstre Find Jensen (oldefar), Dagmar Marie Simonsen (fars moster) med Agnete Jensen Find. Bagest fra venstre Ane Kirstine Hansine Petrine Jensen Find (farmor), Maren Bondesen (mormor), Hans Peder Jensen Find (farfar), Inger Jensen Find (mor), Christen Simonsen (fars mosters mand), Rigmor Marie Christiane Jensen Find (faster), Frode Jensen Find (far), Thorkild Jensen Find (farbror).



**Find Jensen med oldebarn** Find Jensen tager et hvil.  
**Jens Børge Jensen Find**



**Find Jensen med sin hest**

**Billeder af Find Jensen – Find-slægtens ”stamfader”.**



**Familiekomsammen – sandsynligvis i haven på Stationsvej. Yderst til venstre Find Jensen, stående i midten med postkasket, Rasmus Johannes Jensen Find. Siddende Hedevig Jensen Find og Johannes Kaj Jensen Find. De øvrige familiemedlemmer er ikke genkendelige.**



**Find Jensen og søn, landpost  
Rasmus Johannes Jensen Find.**



**Find Jensen, Rasmus Johannes Jensen Find,  
Johannes Kaj Jensen Find og Jens Helge  
Jensen Find (3. generationer).**



## Find Jensens død.

Familien **Finds** "stamfader", **Find Jensen**, dør den 18. januar 1923, 84 år gammel og bliver begravet på Skårup kirkegård den 26. januar.



Announce, Svendborg Avis.



Tækkemand, Find Jensen, på arbejde.



Nekrologer fra aviser (oplysning om fødested er dog ukorrekt).



1923.	1923 - 18 Januar.	Skaarup Kirkegaard.		Hv. Tækkemester og Husmand i Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred. Født i Ellested. Søn af Ugift Anna Dorothea Findsdatter, ibd. Enkemand efter Christiane Pedersen, Skaarup.	83 Aar.	Sognepræst Sørensen.
1.	Skaarup Sogn, Sunds Herred.	Skaarup Sogn, Sunds Herred. 1923.	Find Jensen.		3/8 39.	
		26 Januar.				

**Find Jensens dødsnotits i Skårup sogns kirkebog. 1923 – 18 Januar, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred. Skaarup Kirkegaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred 1923. 26. Januar. Find Jensen. Fhv. Tækkemester og Husmand i Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred. Født i Ellested. Søn af Ugift Anna Dorothea Findsdatter, ibd. Enkemand efter Christiane Pedersen, Skaarup. 83 Aar. Født 3/8 39. Sognepræst Sørensen.**

Skaarup  
Jordefærd.

Veteran fra 1864, Hmd. Find Jensen, Skaarup, blev Fredag Eftermiddag begravet fra Skaarup Kirke under overordentlig stor Deltagelse.

Den med en Mængde smukke Kranse, hvoraf flere signerede, smukt pyntede Kiste var hensat ved Alteret, og alle Stolestader i Kirken var prydede med Kranse. Ved Kisten paraderede Sydlyns Dragonforenings smukke Fane samt Vaaben- og Forsvarsbrødrenes Fane. I det store Følge, der næsten fyldte Kirken, saas Egnens Veteraner, Dragonforeningens Medlemmer, deriblandt Ritmester Grønbech, Svendborg. Dragonforeningen havde ligeledes sendt en smuk Palmekrans.

Højtideligheden indledes med, at Salmen „O, Gud ske Lov“ blev afsunget, hvorefter Pastor Sørensen traadte hen til Kisten og holdt en smuk Tale, hvori han mindedes Find Jensen som den raske, unge Mand, der havde kæmpet for sit Land og som i al sin Færd havde været den trofaste, flittige Mand.

Efter Præstens Tale sang man „Jeg lever og ved“, hvorefter Medlemmer af Dragonforeningen bar Kisten til Graven. Her foretog Præsten Jordpaakastelsen og lyste Velsignelsen.

Fanen sænkedes over Graven, og efter at en af Familien havde takket for den store Deltagelse, spredtes det store Følge hver til sit.

Husmand Find Jensens  
Begravelse

foregik Fredag Eftermiddag fra Skaarup Kirke under meget stor Deltagelse.

Kisten var hensat ved Alteret, prydet med en Mængde af smukke Kranse, deribl. mange signerede. Dragonforeningens smukke Fane samt Vaaben- og Forsvarsbrødrenes Fane paraderede ved Baaren.

Den store Kirke var omtrent fyldt af det store Følge, hvori saas mange Veteraner fra nær og fjern.

Dragonforeningen var desuden repræsenteret af Ritmester Grønbech.

Efter at Salmen „O Gud ske Lov“ var sunget, holdt Pastor Sørensen en smuk Tale over den gamle Veteran, der i 64 særed for Fædrelandet, og som i sit lange Liv havde været en trofast og arbejdsom Mand.

Efter Talen blev Salmen „Jeg lever og ved“ afsunget, og Medlemmer af Dragonforeningen bar derpaa Kisten til Graven. Pastor Sørensen foretog Jordpaakastelsen og lyste Velsignelsen, medens Fanerne sænkedes over Graven.

Efter at en af Familien havde takket for den store Deltagelse, spredtes det store Følge.

**Begravelsesreferater fra aviser.**

Form. Nr. 18 a

# B. Dødsattest udstedt af en Læge.

(Denne Blanket maa ikke benyttes til Børn under 1 Aar, ej heller i Tilfælde af Selvmord eller Død ved ulykkelig Hændelse — jfr. Lov af 4. Maj 1875).

1) Fulde Navn (for gift Kvinde, Enke, forladt eller fraskilt, tilige Pige-navn). Ugift, gift, Enkemand, Enke.	<i>Jens Jensen</i> <i>Enkemand</i>	
2) Født.	Fødselsdag og Aar. <i>3/8 1839</i>	Fødested. <i>Ellerup, Juleby Sogn</i>
3) Stilling og Næringsvej (Egen, Mandens, Forældrenes, eller de hos hvem Afdøde havde Ophold; eventuelt om under offentlig Forsorg; for udenfor Ægteskab fødte Børn; Moderens Navn og Stilling).	<i>Skommand</i>	
4) Bopæl (sidste faste Opholdssted).	Købstad: (Handelsplads): Gade, Husnummer, Etage. — Landet: By, Sogn. <i>Skarup</i>	
5) Død.	Dødsdag: <i>18/1 1923</i>	Alder. <i>83 Aar</i>
6) Dødsstedet. Har Dødsfaldet fundet Sted paa Sygehus eller Klinik, anføres det.	Købstad: (Handelsplads): Gade, Husnummer, Etage — Landet: By, Sogn. <i>Skarup</i>	
7) Dødsårsagen og de væsentligste Komplikationer.	a) Hvis Lægen selv har behandlet afdøde: b) Hvis en anden Læge har behandlet afdøde: c) Hvis ingen Læge har behandlet afdøde: <i>Senilitas</i> <span style="float: right;"><u>109</u></span>	
8) Sygdommens Varighed.	<i>Langere Tid</i>	
9) Dødstegn (maa angives nøjagtigt. Udtryk som „de almindelige“ o. l. kan ikke benyttes).	<i>Ophør af Hjerteslag og</i> <i>Åndedræt</i>	

Undertegnede Læge har d. *20/1 23* synet Liget af *Jens Jensen*, og forefundet de ovenfor angivne sikre og utvivlsomme Dødstegn.

*E. Christensen*  
*Skarup*  
(Lægens Navn og Adresse tydelig skrevet.)

Indført i *Skarup* Sogns Kirkebog d. *19.1.23.*  
Jordpaakastelse *26.1.23.*  
*Martin Lorentzen*  
*Sognepræst i Skarup.* Se Anmærkninger paa Bagsiden.

Find Jensens dødsattest. Dødsårsag: Senilitas = alderdomssvækkelse med almindelig senilitet.



**Find Jensens gravsted på Skårup Kirkegård.**

**Find Jensens datter, Dagmar Marie Jensen, og ægtefælle, Christen Simonsen, bliver senere begravet i samme gravsted, og der sættes en sten med denne påskrift:**



**Familiegravstedet på Skårup kirkegård.**

**”Slægt skal følge slægters gang”**

I 2017 begravnes **Christen** og **Dagmar Simonsens** datter, **Else Christiane Simonsen** (død 100 år gammel) ligeledes i familiegravstedet, hvor hendes ægtefælle af 2. ægteskab, **Laurits E. Christensen**, tidligere er blevet begravet i 1987. (Else Christiane Simonsen er kusine til Jens Theodor Jensen Find)



**Udarbejdet af Leif Andersen 2014 – senere revision med tilføjelser i 2021, 2022 og 2023.**